



Mâtürîdî'nin Düşünce Dünyası

Editör

Şaban Ali Düzgün



T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

© T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3322

BİLİMİN VE FELSEFENİN DOĞULU ÖNCÜLERİ DİZİSİ
3

ISBN: 978-975-17-3579-9

www.kulturizm.gov.tr
e-posta: yayimlar@kulturizm.gov.tr

TASARIM ve UYGULAMA
Sinan Sungur

YAPIM
Özyurt Matbaacılık

BİRİNCİ BASKI
2000 adet

BASIM YERİ - TARİHİ
Ankara, 2011

Mâtürîdî'nin Düşünce Dünyası / Ed. Şaban Ali Düzgün. Ankara:
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011.
495 s. ; 21 cm.- (Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları; 3322,
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bilimin ve felsefenin doğulu
öncüleri dizisi; 3).
ISBN: 978-975-17-3579-9
I. Mâtürîdî. II. Düzgün, Şaban Ali. III. Seriler.
297.4013

İNSAN: TEOLOJİK ANTROPOLOJİ

M. Sait KAVŞUT*

İNSANIN YERYÜZÜ SERÜVENİ

YERYÜZÜNE HÂKİMİYETİN İLK ADIMI: İNSANIN HALİFELİĞİ

"*Hani, Rabbin meleklerle, 'Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım' demişti. Onlar, 'Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratıcasın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.'* demişler, Allah da, '*Ben sizin bilmediğinizi biliyorum*' demişti."¹

Yeryüzüne halife kılınanın sadece Hz. Âdem değil, tüm insan cinsi olduğunu belirten Mâtürîdî, halife terimine farklı yorumlar getirir: Bunlardan ilki, insanın, cinlerden ve meleklerden sonra yeryüzüne hakim kılınması demektir.² İkincisi ise insanların birbirlerine halife kılınması şeklindedir.³ Mâtürîdî'nin, "*var olma ve ölümde, hastalık ve sıhhatte, zenginlik ve fakirlikte, vb. diğer hâllerde insanlardan bazlarının, bazlarına halife olması*"⁴ şeklinde ifade ettiği bu durum, insan neslinin birbirini takip etmesini ve birbiri ardından aynı insanı hâlli yaşıamasını ifade eder. Nitekim, insanların bir defada toplu olarak yaratılmayıp, birbiri arasında tek tek yaratılması sayesinde, insan kendi yaratılışını kavrayabilir ve yaşacağı hayat evreleri hakkında bilgi sahibi olabilir.⁵ Halifelik, yeryüzünde Allah'ın hükümlerinin yaşatılmasını sağlayacak bir imar ve yönetim vazifesi olarak da anlaşılabılır.⁶ "*Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver...*"⁷ âyeti, bu anlamı destekler.

* Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi.

1 Bakara, 2.30.

2 *Tə'vîlât*, 12/50.

3 *Tə'vîlât*, 1/77; 5/280.

4 *Tə'vîlât*, 5/280.

5 *Tə'vîlât*, 5/281.

6 *Tə'vîlât*, 1/77.

7 Sâd, 38.26.

Mâtürîdî, meleklerin, "Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksim" sözü üzerinde herhangi bir yorumda bulunmazken, bu sözü; "itiraz", "şâşkînlîk" ve "îcab" (onay) anımlarında ele alan üç farklı görüş naklede.

Mâturîdî'nin aktardığı ilk görüşte, meleklerin itirazı, isyan ifadesi olarak yorumlanır. Allah'a bu şekilde bir karşılık verilemeyeceğinden hareketle yapılan bu değerlendirmede, melekler, irade sahibi ve imtiha-na tabi varlıklar olarak kabul edilir.⁸ İlkincisi ise "Bizler sana hamdedip, tespih ediyor iken, onlar verdığın her türlü nimete ve sahip oldukları aklı rağmen yeryüzüünü ifsat mı edecekler" şeklinde özetlenebilecek, melek-lerin sözünü hayret ve şaşkınlık anlamında açıklayan görüsüttür.⁹ İcab anlamındaki son yorum ise "Evet, Sen bunu yaparsın. Zira Sen, kullar-ının isyanından zarar görmekten de fayda elde etmekten de münezzehsin" anlamındadır.¹⁰

Mâtürîdî, meleklerce cevaben söylenen, "Ben sizin bilmediğinizi biliyim" ifadesini ise şöyle yorumlar: "Şüphesiz Allah, melekleri, yeryüzünde kan dökecek insanların varlığından haberdar etmemiştir. Nebilerin ve diğer salih insanların varlığı hakkında ise onları bilgilendirmemişti. İşte, Allah'ın bilip de meleklerin bilmediği şey, insanlar arasındaki bu salih kimselerdir..."¹¹

ÂDEM'E SECDE EMRİ

*"Andolsun, sizi yarattik. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklerle, 'Âdem'e secede edin' dedik. ..."*¹²

Mâtürîdî, âyetteki secde emrinin zamanı, kapsamı ve mahiyeti hakkında farklı bilgiler vermektedir. "Onu düzenleyip ruhumdan üflediğim zaman, onun için secde ederek yere kapanın"¹³ âyetini anan Mâtürîdî, secde emrinin Hz. Âdem'in yaratılışından önce verildiğini, secdenin ise yaratılışın tamamlanmasıyla gerçekleştirildiğini söyler.¹⁴ Mâtürîdî'ye göre, secde emri Hz. Âdem'in sahsına yönelik olup, bu

8 *Te'vîlât*, 1/72-73.

9 *Te'vilat*, 1/74.

10 *Te'vilat*, 1/75.

11 *Te'vilât*, 1/75-76.

12 A'raf, 7.11.

13 Hicr, 15.29

14 *Te'vilat*, 8/29.

emir, melekler ve İblis'i kapsar.¹⁵ Mâtürîdî, bütün meleklerin secdeyle mükellef tutulup tutulmadığı hakkında ise net bir açıklama yapmıştır. Ancak, "Ve (Allah) Âdem'e isimlerin hepsini öğretti"¹⁶ âyetinin açıklamasında, bu isimlerin Hz. Âdem'le imtihan edilmeyen meleklerden biri tarafından öğretilmiş olabileceğini söylemesinden, bütün melekleri bu emrin kapsamında görmediği sonucuna varılabilir.¹⁷ Mâtürîdî, secde emrinin mahiyetine ilişkin olarak da bu kelimenin lügavi anlamını esas alır. Ona göre, her ne kadar yorumcuların büyük bir kısmı, Hz. Âdem'e yapılan secdeyi gerçek secde olarak ele almışsa da bu emrin, Hz. Âdem'in üstünlüğünü kabul etme, ona boyun eğme anlamında yorumlanması daha doğru olacaktır.¹⁸ Mâtürîdî bu yorumda, meleklerin secdesini fiili olarak gerçekleşen bir durum olarak düşünmez. Zira secde kelimesinin boyun eğme anlamında kullanıldığı başka âyetler de vardır:

"Yıldızlar ve ağaçlar Allah'a secde ederler."¹⁹

Hz. Âdem'in meleklerle olan üstünlüğü, ilimle ilişkilidir. Allah'ın özel olarak Hz. Âdem'e öğrettiği eşyanın aslina dair isimler, bu konuda melekleri Hz. Âdem'e muhtaç kılmış, Hz. Âdem'le isimleri tanıyan melekler, bu sebeple ona boyun eğmiş ve onun üstünlüğünü kabul etmişlerdir.²⁰ Mâtürîdî, Hz. Âdem'in üstünlüğünü kabul etmenin, meleklerin imtihani olarak düşünülebileceğini de ekler. Buna göre, melekler, rütbe ve şekil bakımından kendilerinden daha alt bir konumda olan Hz. Âdem'in üstünlüğünü alçakgönüllülük gösterip kabul etmekle, kibirlenerek bundan kaçınma arasında imtihan edilmişlerdir.²¹ Mâtürîdî'nin bu yorumundan, imleklerde sınırlı da olsa bir iradenin varlığını kabul ettiği anlaşılmaktadır.

Mâtürîdî, âyetteki secde emrinin hakiki secde olarak açıklanması hâlinde ise bunun iki şekilde yorumlanabileceğini belirtir. İlki, selamlama (*tahiyyat*) secdesi anlamındadır ki bu, insanın başlangıçtaki üstün ve şereflü konumunun bir göstergesidir. Nitekim, mümin-

15 *Te'vîlat*, 5/298; 8/29.

16 Bakara, 2.31.

17 *Te'vîlat*, 1/79.

18 *Te'vîlat*, 1/86; 12/279.

19 *Rahman*, 55.6.

20 *Te'vîlat*, 1/85; 12/279.

21 *Te'vîlat*, 1/86.

ler bu şerefli konuma, cennette meleklerin selamı ile karşılanarak geri dönmektedirler.²² Secdenin bizzatihî ibadet olmadığı bu yorumda, secde, eylem olarak insan için, taat olarak ise Allah için yapılır.²³ Mâtürîdî'ye göre bu durum, secdeye kible tayin edilmek suretiyle, Hz. Âdem'in yüceltilmesi olarak da anlaşılabılır. İbadetlerin kabeye doğru yapılmasıyla kabenin diğer bölgeler arasında şerefli kılınması gibi, meleklerin Hz. Âdem'e doğru secde etmesiyle de Hz. Âdem diğer insanlara üstün kılınmıştır.²⁴

Meleklerin maddi varlıklar olmadığı göz önüne alınacak olursa; Hz. Âdem'e yapılan secdenin, bu kelimenin dinî literatürde kavram-sallaştığı şekliyle; "almı yere koymak" anlamında açıklanamayacağı ortadadır. Her ne kadar bu görüşe meleklerin bedene bürünerek secdi emrini yerine getirdikleri şeklinde bir itiraz yapılabileceğse de böylesi bir izahın, Kur'an-ı Kerim'de farklı anlam içeriğine sahip olan secde kavramını²⁵ dar çerçevede, bedensel bir eylem olarak sınırlayacağı kesindir. Bu durumda meleklerin Âdem'e secdesinde, *s-c-d* teriminin sözlük anlamı olan boyun eğme, itaat etme anımlarını ön plana çekmek gereklidir ki esasen Mâtürîdî'nin yaptığı da budur. Nitekim, insanın varlık hiyerarşisindeki üstünlüğü de bu yorumda anlamını bulur.

İBLİS'İN SECDEDEN KAÇINARAK ŞEYTANLAŞMASI

*"... İblis hariç, secde ettiler. O, secde edenlerden olmadı. (Allah) buyurdu ki: Ben sana emretmişken seni secde etmekten alkoyan nedir? (İblis): Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten, onu ise çamurdan yaratım, dedi."*²⁶

Mâtürîdî'nin, Hasan Basîrî (ö. 110/728), Ebû Bekr el-Asamm (ö. 255/840) gibi âlimlerden naklettiği ilk görüşe göre; meleklerin, Allah'ın emrine karşı gelme gücü bulunmaması nedeniyle, İblis'in başlangıçta melek olduğunu düşünmek imkânsızdır. Buna mukabil görüşte ise İblis, meleklerin cin kolundan biri olarak tarif edilir.²⁷ Mâtürîdî,

22 Bkz., Ra'd, 13.23-24.

23 Te'sîlât, 1/87.

24 Te'sîlât, 1/87.

25 Secde kelimesinin türevleriyle birlikte Kur'an-ı Kerim'deki farklı anımları için bkz., Bakara, 2.58; Yusuf, 12.100; Hacc, 22.77; Furkân, 25.60, Rahman, 55.6.

26 A'râf, 7.11-12.

27 Te'sîlât, 1/83-84.

her iki tarafın gerekçelerini uzun bir şekilde aktarmasına rağmen, herhangi bir görüş üzerinde tercihte bulunmamıştır. Ancak, “*İblis hariç bütün melekler secdeye kapandılar. O ise kibirlenip, secde edenler arasında yer almadi*”²⁸ âyetini açıklarken, âyetin yalnız ifadesinden, İblis'in, meleklerden biri olduğunu anlaşıldığını söyler.²⁹

İblis'in, Hz. Âdem'e secde etmemeye gerekçesi olarak, ateşin topaktan üstünlüğünü öne sürmesini, Mâtürîdî, bu iki farklı objeyi karşılaştırarak açıklar. Ona göre, toprak ve ateş bir üstünlük sıralamasına tabi tutulacak olursa; toprağın hem mahiyet hem de fayda bakımından ateste üstün olduğu görülecektir.³⁰ Mâtürîdî, İblis'in bu kıyaslamada yanılığının, ateşin, yapısı gereği yükselme; toprağın ise alçalma (alçakta bulunma) özelliğine sahip olması nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini söyler.³¹ Nitekim İblis, bu yanlışlığı nedeniyle, kıyasta hata yapanların ilki olarak kabul edilmiştir.³²

ŞEYTANIN ALLAH İLE DİYALOGU

“(Şeytan) dedi ki: Bana insanları tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver. Allah da: Sen süre verilenlerdensin dedi. (Şeytan): Beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerinde oturacağım, sonra önlerinden, ardalarından, sağ ve solardan onlara sokulacağım; doğunu sana şükreder bulamayacaksın, dedi.”³³

Mâtürîdî, âyette geçen Şeytana verilmiş mühleti, yeniden diriliş günü olarak açıklar. Bir başka âyette “bilinen gün”³⁴ olarak ifade edilen bu süre, her ne kadar kimi yorumcular tarafından kiyamet günü olarak açıklanmışsa da Mâtürîdî, âyetin bütünlüğünden, bu yorumun çıkarılması gerektiğini bildirir.³⁵ Bununla birlikte, Şeytanın kendisine verilen müddet hakkında bilgilendirilmediğini söyler ki bu, sürekli yok olma korkusuya yaşaması demektir.³⁶

28 Hicr, 15.30-31.

29 Te'vîlat, 8/29.

30 Te'vîlat, 5/299-300; 12/283.

31 Te'vîlat, 12/283.

32 Te'vîlat, 5/300.

33 A'râf, 7.14-17.

34 Hicr, 15.38.

35 Te'vîlat, 5/301; 8/32.

36 Te'vîlat, 8/32.

Mâtürîdî, “Beni azdırmana karşılık” ifadesindeki *iğva* (azdırma) fiilinin Allah'a nisbet edilme cihetini, dolayısıyla,其实 bu eylemin failinin kim olduğunu, Hasan Basîrî, Ebû Bekr el-Asamm ve Mutezile'nin konuya ilgili görüşlerini naklederek değerlendirdir. Hasan Basîrî, *iğva* fiilini, lanetleme anlamında Allah'a izafe ederken; Ebû Bekr el-Asamm, bunu Hz. Âdem'e secde emri ile ilişkilendirmiştir, Mutezile'den bazıları ise Allah'ın kimseyi azdırımayacağından hareketle, Şeytanın iddiasını yalan ve boş bir söz olarak nitelemişlerdir.³⁷ Mâtürîdî'ye göre, her üç görüşün de doğru kabul edilmesi mümkün değildir. Zira, azdırma eylemi, lanetleme anlamında Allah'a yakışırılaçak olursa; her lanetlenenin azdırıldığı kabul etmek gerekektir ki bunun böyle olmadığı açıklıdır. Azma eyleminin sebebi ile yani Hz. Âdem'e secde emri ile bu durumu Allah'a izafe etmek ise kavimlerini hakkı çagırın ve akabinde yalanlanan tüm peygamberlerin, kavimlerinin azmasına sebeb olduğunu iddia etmek kadar gerçeklikten uzak bir yorumdur.³⁸ Mâtürîdî, Mutezilenin yaptığı yorumu da “*Ve size nasihat etmek istedigimde, şayet Allah sizi azdirmak isterse, benim nasihatim size fayda vermez. O, sizin Rabbinizdir ve O'na döndürüleceksiniz*”³⁹ âyetiyle çürüttür.⁴⁰

Mâtürîdî'ye göre âyetteki azdırma fiili, tek bir açıdan Allah'a nisbet edilebilir. Bu da Allah'ın, Şeytanın azma ve sapıtmaya eylemlerini yaratmasıdır.⁴¹ Mâtürîdî, kissanın 15. Hicr, 28-43. âyetlerdeki varlığını değerlendirirken, söz konusu ifadenin vuku bulmuş bir konuşma dışında düşünülebileceğini de ekler.⁴² Buna göre, “*Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötüükleri onlara güzel göstereceğim...*”⁴³ ifadesi, Şeytanın sapkınlıktaki azim ve kararlılığını haber vermektedir.⁴⁴

Mâtürîdî, âyetin devamındaki, “*Senin dosdoğru yoluñun üzerinde oturacağım*” ifadesini, Şeytanın, hak yolunu gizlemesi ve

37 *Tâ'vîlât*, 5/302.

38 *Tâ'vîlât*, 5/303.

39 *Hâdî*, 11.34.

40 *Tâ'vîlât*, 5/302; 8/33.

41 *Tâ'vîlât*, 5/303.

42 *Tâ'vîlât*, 8/34.

43 *Hicr*, 15.38.

44 *Tâ'vîlât*, 8/34.

hakla batlı karıştırması anlamında yorumlar. Şeytanın, insanlara ön ve ardlarından, sağ ve sollarından sokulması ise her şekilde onları kandurmaya çalışması demektir.⁴⁵ Mâtürîdî, âyetteki, “Çoğunu *Sana şükreder bulamayacaksın*” ifadesini de vuku bulmuş bir söz olarak ele almaz. Ona göre, Şeytanın Allah ile diyalogunda sarf ettiği sözlerden biri olmayan bu ifade, Şeytanın zan ve arzusunu haber vermek üzere kullanılmıştır.⁴⁶

SEYTANIN (CENNETTEN) KOVULUŞU / (SEMADAN) İNDİRİLİŞİ

“(Allah) dedi ki: Kınanmış ve kovulmuş olarak oradan çıktı. Andolsun, onlardan kim seni izlerse, cehennemi sizlerle dolduracağım.”⁴⁷

Mâtürîdî, âyette, Şeytanın cennetten kovulmuş şeklini bildiren *mez’ûm* ve *medhûr* terimlerini, sırasıyla; “yaratılmışların tümü tarafından kınanan” ve “her türlü hayırdan uzak tutulan” anlamlarında açıklar.⁴⁸ Âyetteki *hurâc* (gökma) emri, semadan yeryüzüne indirilişi ifade edebileceğî gibi, cennetten kovulma anlamına da gelebilir.⁴⁹ Mâtürîdî, ilave olarak şu yorumda da bulunur: *“Bu emir, Şeytanın, kimseyin göremeyeceği ve ebedîyyen tanımayacağı başka bir surete sokulmak üzere, önceki suretinden çıkarılması anlamına da gelebilir.”*⁵⁰ Mâtürîdî, Şeytanın kovuluşunun gerçekleştiği zaman hakkında ise herhangi bir açıklamada bulunmamıştır.

ÂDEM'İN CENNETE YERLEŞMESİ VE YASAKLI AĞAÇ

“Ey Âdem! Sen ve eşin cennete kalın. Dilediğiniz yerden yiycin. Fakat su ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.”⁵¹

Mâtürîdî, âyette geçen *s-k-n* terimini, “Güven ve emniyet içeren bir yere yerleşmek” şeklinde açıklar. Bu anlamda, Hz. Âdem ve eşinin cennette güven içinde bulunması, nimetlerin bitme endişesinden uzak

45 *Tâ’vîlât*, 5/303-304.

46 *Tâ’vîlât*, 5/305.

47 *A’raf*, 7.14-18.

48 *Tâ’vîlât*, 5/305-306.

49 *Tâ’vîlât*, 5/300, 305.

50 *Tâ’vîlât*, 5/301.

51 *A’raf*, 7.19.

olmaları demektir.⁵² Mâtûrîdî, Hz. Âdem'in yerleştirildiği cennet hakkında ise iki farklı görüş nakleder: "Kimileri, bu cennetin ahirette müminlere vadedilen cennet olduğunu söyler. Kimleri ise bu cennetin, semada Hz. Âdem için inşa edilmiş cennet olduğunu söyler..."⁵³

Mâtûrîdî, âyetin devamındaki, "Fakat şu ağaçca yaklaşmayın" ifadesini, lafzi anlamıyla "Ağaçtan kaçının" şeklinde açıklamaz. "...Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü"⁵⁴ âyetinden anlaşılıcagı üzere, bu emir, ağacın meyvelerinden tatmamaya yönelikir.⁵⁵ Mâtûrîdî, Hz. Âdem ve esine yasaklanan ağacın; üzüm ağacı, buğday ağacı ve ilim ağacı olarak açıkladığını aktarmakla birlikte, bu yorumlar üzerinde pek durmaz: "Kimileri, insanların anne ve babasının imtihanında Şeytana da bu ağaçtan bir pay verilmesinden dolayı, bu ağacı üzüm ağacı olarak yorumlamışlardır. Kimileri ise Hz. Âdem'in çocukların temel gıdası olmasından ötürü, bu ağaca, buğday ağacı demişlerdir. Kimileri de, bu ağacın meyvesini kopardıkları zaman birbirlerinin avret yerlerinden haberdar olmaları nedeniyle onu, ilim ağacı olarak adlandırmışlardır."⁵⁶

Müellife göre yasaklı ağaçta aslolan, bunun bir imtihan oluşudur. Mâtûrîdî, insanın ilkin nimetlerle, sonrasında ise sıkıntılarla imtihan edildiğini düşünür.⁵⁷ Hz Âdem'in de ilk imtihani, sayısız cennet nimetlerinden sadece biriyle gerçekleşmiş, sonrasında ise işlediği günaha mukabil çeşitli zorluklarla sınanmıştır.⁵⁸

SEYTANIN ÂDEM VE HAVVAYI KANDIRMASI

"Derken Şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki: Rabbiniz size bu ağaç ancak, melek olmamasınız, ya da (cennette) ebedî kalacaklardan olmamasınız diye yasakladı."⁵⁹

Mâtûrîdî, Şeytanın Hz. Âdem'e verdiği vesvesenin mahiyetini ve bunun nerede gerçekleştiğini farklı yorumları aktararak açıklar.

52 Te'vîlât, 5/306.

53 Te'vîlât, 5/307.

54 A'râf, 7.22.

55 Te'vîlât, 5/307.

56 Te'vîlât, 1/99.

57 Te'vîlât, 5/306.

58 Te'vîlât, 5/306-308.

59 A'râf, 7.20.

Mâtürîdî önce, Hasan Basîrî'den "Şeytan, Allah'ın vermiş olduğu kuvvetle semada bulunan Âdem'e, yeryüzünden vesvesesini ulaşabilmiştir" görüşünü nakleder. Mâtürîdî'nin, vesvesenin mahiyeti üzerine aktardığı yorumlar ise genel olarak, Şeytanın cismanleşmesi meselesi üzerinde farklılaşmaktadır.⁶⁰ Mâtürîdî'ye göre, Şeytanın Hz. Âdem ve esine verdiği vesvesenin niteliğini ve bunun gerçekleştiği yeri bilmek mümkün değildir. Dahası, konuyu mecrasından saptıracak her türlü yorumdan da kaçınmak gereklidir.⁶¹

Mâtürîdî, âyetteki *sev'ât* (kötü, ayıl) terimini ise Kur'an yorumlarının büyük çoğuluğu gibi, avret yeri olarak açıklar. Ona göre, bu kelime özel olarak avret yeri anlamında kullanılmış olabileceği gibi, avret yerinden kinaye olarak, "görülmesi çirkin, kötü olan" anlamında da kullanılmış olabilir.⁶² Mâtürîdî, Şeytanın, Hz. Âdem ve Havva'ya avret yerlerini göstermeyi amaçlamasını da bu ma hâlinin görülmesinin çirkinliği ile açıklar.⁶³ Müellifin, Hz. Âdem ve eşinin avret yerleri göründüğü zaman, derhal cennet yapraklarıyla örtünmelerine⁶⁴ getirdiği gerekçe ise 'haya'dır.⁶⁵

Mâtürîdî, Şeytanın Hz. Âdem ve Havva'yi, 'melek olma' ve 'ebedilik kazanma' ile kendirmeye çalışmasını ise Hasan Basîrî'nin konuya ilgili görüşlerini eleştirek açıklar: "Hasan, âyetteki ifadeyle ilgili olarak söyle demiştir: Şüphesiz, Hz. Âdem, ebedî olmadığıın farkındaydı. Ona (bir gün) öleceği bildirilmişti. Ayrıca melekler gibi olmadığıının da farkındaydı. Kendisinin topraktan, meleklerin ise nurdan yaratıldığını ve meleklerin kendisinden üstün olduğunu bilmekteydi. Şeytan, sözlerinin nasihat olduğuna yemin ettiği zaman ise bu sözlerin doğruluğunu takdir ederek değil, ağacın meyvelerini yiyecek ona tabi oldular. Zira, Şeytanın söylediklerinin nasihat olduğunu kabul etmek, ağacın meyvelerini yemekten daha büyük bir günahdır. Bilakis onlar, sehveterine kanarak ve hevalarına uyarak, ondan yediler..."⁶⁶

60 Bu yorumlar için bkz. *Tâ'vîlât*, 1/100-101.

61 *Tâ'vîlât*, 1/101.

62 *Tâ'vîlât*, 5/308, 311-312.

63 *Tâ'vîlât*, 5/311.

64 Bkz. A'râf, 7.22.

65 *Tâ'vîlât*, 5/312.

66 *Tâ'vîlât*, 1/100-101

Hasan Basri'nin açıklamalarının doğru kabul edilmesi hâlinde; bundan, Hz. Âdem'in Şeytandan gelen vesvesenin farkında olduğu sonucuna varılacağı belirten Mâtürîdî, bunu son derece sakıncalı bir yorum olarak niteler.⁶⁷ Ona göre, Hz. Âdem, kendisine fisildanan sözlerin Şeytan vesvesesi olduğunun farkında değildi. Bellki O, bu sözleri Allah'tan gelen bir ilham saniyordu veya hâl bu sözlerin Şeytandan geldiğini bildiği hâlde, onun kendisine düşman olduğunun farkında değildi. Mâtürîdî'ye göre, her iki durumda da Hz. Âdem ve eşi, şehvet ve arzularının dürtmesi ile değil, yasaklı ağaçtan yemenin hayatı olağası yanılıgısı ile Şeytana mağlup oldular.⁶⁸ Mâtürîdî, Allah'ın, "Fakat şu ağaçca yaklaşmaym. Yoksa zalimlerden olursunuz" bildirimine rağmen bu yanılığının nasıl olup da gerçekleşebildiğini ise "unutma" ile açıklar. Allah'ın yasağını unutmaları için Şeytanın, melek olma ya da ebedilik vesvesesiyle onları meşgul ettiğini belirten Mâtürîdî, bunun sonucunda da Hz. Âdem ve Havva'nın Allah'ın emrini unuttuğunu söyler. Hz. Âdem ve eşinin unuttuğu emir ise ağaçın yasaklı olması değil, ağaçtan yemeğle zalm olunacağı gerçeğidir.⁶⁹

Mâtürîdî, Hasan Basri'nin, Hz. Âdem'in kanmasına gerekçe olarak öne sürdüğü; "Çünkü, Âdem, meleklerin kendisinden üstün olduğunun farkındaydı" sözünü de boş ve anlamsız bir görüş olarak niteler. Zira, yaratılışları gereği günah işleyemeyecek varlıklar, bu özellikleri nedeniyle üstün görülemezler. Üstünlüğün fitri günahsızlıkla açıklanması hâlinde, hayvanların da insanlardan üstün olduğunu kabul etmek gereklidir ki bu görüşün saçılılığı ortadadır.⁷⁰ Müellife göre, Hz. Âdem'in melek olmaya tamah etmesi, tek bir açıdan açıklanabilir. Bu da Allah'ı daha çok zikretme ve O'na daha fazla itaat etme arzusudur.⁷¹ Mâtürîdî, Hz. Âdem'in öleceğini bildiği için ebedî olmaya tamah etmiş olmasını ise mümkün görmez. Ölüm bilgisinin doğuştan getirilmeyip, müşahede ve nakille hasıl olduğunu belirten Mâtürîdî, varlıkların ceverinde yok olacaklarına dair bir delilin bulunmadığını savunur. Dolayısıyla, Hz. Âdem'in öleceğini bilmesi, ancak Allah'tan gelecek bir haberle gerçekleştirilebilir ki bu konuda kesin bir delilin olduğu da söylene-

67 *Tevâlü'l-Vâlîat*, 1/101.

68 *Tevâlü'l-Vâlîat*, 1/101-102.

69 *Tevâlü'l-Vâlîat*, 5/309.

70 *Tevâlü'l-Vâlîat*, 1/103.

71 *Tevâlü'l-Vâlîat*, 1/103; 5/309.

mez.⁷² Sonuç olarak Mâtürîdî, Hz. Âdem ve Havva'nın Şeytana kanmalarını unutma ile gerekçelendirmekte; Şeytanın vesvesesini ise bu amaca yönelik zihinleri meşgul etme çabası olarak yorumlamaktadır.

ÂDEM'İN PİŞMANLIĞI VE ALLAH'TAN AF DİLEMESİ

*"Dediler ki: Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağıışlamaz ve bize acımasan mutlaka kaybedenlerden oluruz."*⁷³

Mâtürîdî, âyette geçen zulüm kelimesinin sözlükte; "bir şeyi bulunması gereken yerin dışına koymak" anlamına geldiğini söyler. Bu çerçevede, âyetteki, "Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik" cümlesi, Hz. Âdem ve Havva'nın nefislerini sıkıntıya düşürmelerini ve yaşamalarını zorlaştırmalarını ifade eder.⁷⁴ Mâtürîdî, peygamberlerin büyük günah işlemekten masum olmaları nedeniyle, Hz. Âdem'in hatasını küçük günah olarak nitelendirmektedir.⁷⁵ Bu hatayı unutma ile gerekçelendiren Mâtürîdî, ilim ehlinden bazlarının Hz. Peygamber'in; "Şüphesiz Allah, ümmetimden, hatâ, unutma ve yapmaya zorlandıkları seyin hükmünü kaldırmıştır"⁷⁶ hadisine dayanarak, hata ve unutmaya günah tettüb etmeyeceğini savunduğunu hatırlatsa da bu görüşü alıntıladığı başka bir yorumla yürütür: "Bizim nezdümüzde hadisin anlamı şudur ki; bizden önceki ümmetler, unutarak veya hata ile Allah'a karşı işledikleri günahlardan sorumlu tutulmuş, bizim ümmetimiz ise geçmiş ümmetlere üstün kılınarak, bu konuda sorumluluktan muaf tutulmuştur. Ancak, insanların birbirlerine karşı bilerek veya bilmeyerek işledikleri suçlarda ise sorumluluk esastır."⁷⁷

ÂDEM İLE EŞİNİN YERYÜZÜNE İNDİRİLMESİ

*"Allah, dedi ki: Birbirinize düşman olarak inin (oradan). Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır."*⁷⁸

Mâtürîdî, âyetteki *iħbitû* (inin) emrinin anlamı ve Hz. Âdem ve eşine ılaveten, bu emrin daha başka kimleri kapsadığı hakkında fark-

72 *Te'vîlât*, 1/103-104.

73 A'râf, 7.23.

74 *Te'vîlât*, 5/313.

75 *Te'vîlât*, 5/316.

76 Ibn Mace, Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid, *Sünnet*, İstanbul, 1992, "Talak", 16.

77 *Te'vîlât*, 5/315-316.

78 A'râf, 7.24.

lı görüşler nakleder. İbn Abbas'ın, (ö. 68/687) cennetten kovulanları; Hz. Âdem, Havva, Şeytan ve yılan olarak açıkladığını kaydeden Mâtürîdî, Hasan Basîr'den de "Şeytan, semada bulunan Hz. Âdem'e yeryüzünden vesvese verdiginden, âyetteki inme emri, bu vesvesenin ve Âdem ile Havva'nın indirilişini ifade eder" mealindeki görüşü aktarır.⁷⁹ Mâtürîdî'ye göre, âyetteki inme emri, Şeytan ve Hz. Âdem'in cennetten birlikte kovulduğunu ifade etmez. Zira Şeytan, Hz. Âdem'e secede etmediğinde; Âdem ve Havva ise yasaklı ağacın meyvesini yedikleri zaman cennetten kovulmuşlardır.⁸⁰

Ayrıca, bu emir yüksekten iniş anlamına da gelmemektedir. "... Hayırlı olanı, daha degersiz olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? (Öyle ise) Misir'a inin (ihibitâ)..."⁸¹ âyetine referansta bulunan Mâtürîdî, *ihibitû* kelimesini, konaklamak anlamında açıklar.⁸² Âyetteki, "Birbirinize düşman olarak" cümlesi ise Şeytan ve insanların karşılıklı düşmanlığını ifade etmektedir. Mâtürîdî, âyetin sonunda kullanılan *ila hiyn* (belli bir zamana kadar) ifadesini de mahdut bir süre olarak ele almaz. Ona göre, yaygın olarak te'vil edildiği şekilde bu kelime, ecel ve kıyameti anlatmak üzere değil, Âdem ve Havva'ya dünyadaki ikametlerinin kalıcı olduğunu bildirmek amacıyla kullanılmıştır.⁸³

TANRI'NIN, CİSELLİKLERİNİ GİZLEMELERİ İÇİN ÂDEM NEZDİNDE İNSANOĞLUNA (ELBİSE YAPMA BİLGİSİNİ) ÖĞRETMESİ

"Ey Âdemogulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenenecek elbise indirdik. Takva elbisesi ise daha hayırlıdır. Bu, Allâh'm âyetlerindendir. Umular ki öğüt alıp düşünürlər."⁸⁴

Mâtürîdî'ye göre, âvette geçen Allah'ın giysi indirmesinden maksat; giymeyi sağlayacak sebeplerin/nimetlerin indirilmesidir. Başka bir deyişle, Allah'ın, avret yerlerini örtecek giysi ve süslenilecek elbise indirmesi; yeme, içme, giyinme gibi temel insan ihtiyaçlarının karşılanması sağlanan su vb. sebebleri ve bunların ilmini indirmesi demektir.⁸⁵

79 *Te'vîlât*, 5/316.

80 *Te'vîlât*, 5/316-317.

81 Bakara, 2.61.

82 *Te'vîlât*, 5/317.

83 *Te'vîlât*, 5/317.

84 Araf, 7.26.

85 *Te'vîlât*, 5/317.

Mâtûrîdî, âyette kullanılan *hbâsu't-tâkva* (takva elbisesi) ifadeindeki *libas* (elbise) kelimesinin iki şekilde okunduğunu aktarmaktadır. Kelime, *ref'* (ötre) hâlinde *libası* olarak okunduğunda âyet, takva elbiselerinin diğer elbiselerden daha hayırlı olduğunu ifade etmektedir. Mâtûrîdî, bu okuyaşa göre *takva elbiselerinin*; Din, Kur'an, iman ve haya olarak açıkladığını söyler.⁸⁶ Mâtûrîdî'ye göre, takva elbiselerinde asloffan mana; kişinin günahlardan sakınmasıdır. Zira, takva elbiselerine bürenmiş bir mümin, giyinik olmadığı zamanlarda bile avret yerlerinin görülmüşinden sakınırken, günahkâr bir kimse ise giyinik iken dahi bu ma hâlin görülmemesini engellemeyebilir.⁸⁷ Mâtûrîdî, *libas* kelimesinin *nasb* (üstün) hâlinde *libase* olarak okunması durumunda ise âyetin şu anlama geleceğini söyler: "Şüphesiz sizlere avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise indirdikten sonra, sıcaktan, soğuktan ve çeşitli eziyetlerden korunmanızı sağlayacak elbise de indirdik."⁸⁸

İNSANIN DONANIMI AKIL: İNSANI ALLAH'A VE VARLIĞA BAĞLAYAN YETİ

"Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratın ve Arş'a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneş, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratın Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yahuz O'na mahsustur. Âlemelerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir."⁸⁹

Âyette zikredilen örnekler, evrenin bir hikmetle yaratıldığını ortaya koymaktadır. Zira, eşsiz bir yaratılış örneği olan bu eserlerin, kendileri için ve yok olmak üzere yaratılmış olması abestir.⁹⁰ Mâtûrîdî'nin bu noktada akla biçtiği görev ise kâinattaki hikmetleri kavramaktır. Akıl, dış dünyadaki verilerden hareketle, her şeyi bilen ve hikmet sahibi olan bir yaratıcının varlığına ulaşmakta ve yeniden dirilişinin gerekliliğine hükmetmektedir. Ayrıca güzellikler, çırkinliklerden; hikmet, boş şaylerden; övülmeye değerler, kınanması gerekenlerden hep akıl sayesinde ayırt edilebilmektedir. Akıl, tüm bu işlevleri itibarıyla, bir parçası

86 *Tâ'vilât*, 5/318.

87 *Tâ'vilât*, 5/318-319.

88 *Tâ'vilât*, 5/319.

89 Araf, 7.54

90 *Tâ'vilât*, 5/368.

olduğu kâinatın yaratılış hikmetini tanımakta, insanın boş ve anlamsız yere var edilmediğini hatırlamaktadır.⁹¹

HANIF: GERÇEĞE MEYLETMEYE YETİŞİ

*"Kimin dini, iyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif olan İbrahim'in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir? Allah, İbrahim'i dost edindi."*⁹²

Mâtürîdî, âyette geçen "Allah'a teslim olma" ifadesini, Hasan Basîr'den yaptığı nakille; "Her türlü işte Allah'a yönelik olarak yalnızca O'nun rızasını gözetmek" şeklinde açıklar.⁹³ Mâtürîdî'nin, "hanif olmaya" getirdiği tarif de bu tanıma uygun olarak "ihlaslı olmak"tır. Ayrıca bu kavram, *h-n-f* teriminin sözlük anlamından⁹⁴ hareketle, gerçeğe meyleden kimse anlamında da açıklanır.⁹⁵ Mâtürîdî, âyette kullanılan *millete ibrahim* ifadesindeki millet kavramının ise *din* yerine, *sünnet/seriat* olarak anlaşılmasıının daha doğru olacağını belirtir. Mâtürîdî'nin bu konudaki gerekçesi şöyledir: "Günkü, Peygamberlerin hepsinin dini aynıdır. Hz. İbrahim'in dini ile diğerlerinin dini farklılık göstermez. Seriat ve sünnetlerin farklı olması ise mümkün değildir."⁹⁶ Mâtürîdî, Allah'ın Hz. İbrahim'i dost edinmesini ise ona kendi katında şerefli ve üstün bir konum vermesi olarak yorumlar.⁹⁷

HAKİKATI KEŞİF ARAÇLARI OLARAK HİLKAT VE FITRAT AHDİ

*"Ey Âdemoğulları! Ben, sizlerden Şeytana tapmayacağımıza dair ahit almadım mı? Muhakkak ki o, size apaçık bir düşmandır."*⁹⁸

Mâtürîdî, Allah'ın insandan aldığı ahdi, üç şekilde yorumlar: İlki, yaratılış ahcidir. Yaratılış ahdi, insanın Allah'ın varlığını tanıyor,

91 *Tâ'vîlât*, 5/367-369.

92 Nisâ, 4.125.

93 *Tâ'vîlât*, 4/48.

94 *H-n-f* kökünden türeyen hanif kelimesi sözlükte; "kötülükten iyiliğe ya da iyilikten kötüüğe meyleden kimse" anlamına gelmektedir. Bkz, İbn Manzûr, *Lisânü'l-Arab*, III. Baskı, Beyrut, 1993, 9/57.

95 *Tâ'vîlât*, 4/49.

96 *Tâ'vîlât*, 4/48.

97 *Tâ'vîlât*, 4/49.

98 Yasin, 36.61.



O'na kulluk edecek fîrat'ta yaratılması demektir.⁹⁹ İkincisi ise Allah'ın emir ve nehiyelerine itaat hususunda, Peygamberler aracılığı ile alınan ahittir. Mâtürîdî, son olarak bu durumun, insanın, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmesini sağlayacak arzu ve ihtiyaçlarla yaratılması olarak düşünülebileceğini söyler.¹⁰⁰ Mâtürîdî, âyetteki Şeytana tapma ifadesini ise lafzi anlamıyla açıklamaz. Ona göre, Şeytan ile insanları Allah'a kulluktan sakındıran kâfirlerin önde gelenleri kastedilmiştir. Mâtürîdî, Şeytan ile bu kimseler arasında, Allah'ın rahmetinden uzak kılınma anlamında ortak bir bağ kurar. Bu çerçevede, Şeytana tapma, kâfirlerin önde gelenlerine tabi olmayı ifade eder. Müellife göre âyetteki ifade, putlara tapma olarak da yorumlanabilir. Zira, kişi, putlara taparak Şeytanın emir ve arzusunu yerine getirmektedir.¹⁰¹

Bu fîrat'a ve ahde uygunluk Kur'an'da kalb-i selim olarak da anılır:

*"Allah'a selîm kalple gelenler hariç, O gün, ne mal fayda verir ne de evlât."*¹⁰²

Âyette kullanılan "kalbi selîm" ifadesinden maksat; kalbin, şirkten ve günahlardan uzak olmasıdır. Kalbin fîtri temizliğine dikkat çeken bu ifade, amellerde, Allah'tan başkasına paye vermeyecek şekilde ihlâslı olmayı da ifade eder. Bu kimseler için, ahirette, Allah yolunda kullandıkları malları da, güzel ahlakla terbiye ettikleri evlatları da fayda getirecektir. Ancak, bunun için bir şart daha gereklidir ki bu da, ölünceye kadar tevhid üzerine kalmaktır.¹⁰³

EMANET: İNSAN OLMA ŞARTLARI

*"Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yükledi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir."*¹⁰⁴

Âyette sözü edilen emanetin; kelime-i tevhid, kelime-i şahadet, Allah'ın farz kıldığı emirler vb. sekillerde açıkladığını aktaran

99 *Tâ'vîlât*, 12/99.

100 *Tâ'vîlât*, 12/99.

101 *Tâ'vîlât*, 12/99.

102 *Suarâ*, 26.88-89.

103 *Tâ'vîlât*, 10/309.

104 *Ahzâb*, 33.72.

Mâtürîdî, bu konuda kesin bir yargıda bulunulamayacağını söyler. Ona göre emanetin ne olduğu hususu, ancak Allah'tan gelecek kesin bir haberle bilinebilir.¹⁰⁵ Mâtürîdî, göklerin ve yerin bu teklifi yüklenmek istememesi, ondan çekimnesiyle ilgili olarak da çeşitli yorumları naklede. Onun aktarımında bulunduğu şu yorum, zikredilmeye değerdir: "Bazılara göre, âyetteki, 'Onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler' ifadesi, yaratılış gereği (ondan) kaçındılar anlamındadır. Yani, göklerin ve yerin emaneti yüklenmekten kaçınması, emaneti yüklenebilecek şekilde yaratılmış olmamaları demektir. İnsanın bu emaneti yüklenmesi ise emaneti taşıabilecek fitratta yaratılmış olması demektir."¹⁰⁶

Mâtürîdî'nin aktardığı bir diğer görüşte ise, emanetin teklif edildiği gökler, yer ve dağlar; buralarda yaşayan canlılıklarla te'vil edilir.¹⁰⁷ Mâtürîdî, her iki yorum üzerinde de herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştır.

İYİLİK VE KÖTÜLÜK YAPMA POTANSİYELİ: TEVFİK - الخَلَانَ - التَّوْفِيقَ VE HIZLAN

"Başaram ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece O'na tevekkül ettim ve sadece O'na yöneliyorum."¹⁰⁸

"Tevfîk'in, itaatkâr insanların; "hızlan"ın ise asilerin sıfatı olarak kabul edildiğini belirten Mâtürîdî, tevfik ve hızlan'ın tanımlarına ilişkin şu bilgileri aktarır: "Tevfîk, taatler hususunda söz ve eylemin birbiriyle ötüşmesidir. Hızlân ise günahlarda, söylenenlerle yapılanların birbiriyle uyuşmamasıdır. Hüseyin en-Neccâr ise tevfîk ve hızlanı iyilik ve kötülkere güç yetirme anlamında yorumlamıştır."¹⁰⁹ Mâtürîdî'nin tevfîk ve hızlana getirdiği açıklama da Hüseyin en Neccâr'dan (ö. 220/835) aktardığı bu son yorumla benzer özellikler taşırlar: "Tevfîk", hayırlı ameller ile istitaat (güç) arasında uygunluk bulunmasıdır. "Hızlân" ise bu durumun tersidir. Başka bir deyişle "hızlân", kötü amaller ile istitaat arasındaki uygunluktur."¹¹⁰ Özetle ifade etmek gerekirse; Mâtürîdî,

105 *Te'vîlat*, 11/393-394.

106 *Te'vîlat*, 11/394.

107 *Te'vîlat*, 11/395.

108 *Hâd*, 11.88.

109 *Te'vîlat*, 7/223.

110 *Te'vîlat*, 7/223.

tevkîk ve hızlan'ı, hayatı veya kötü amellere güç yetirebilme anlamında, birbirinin tersi durumlar olarak düşünmektedir.

YENİDEN KENDİ SINIRLARINA DÖNME YETİŞİ: TÖVBE

*"Allah katında tövbe, bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbeleridir. İşte Allah, bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa tövbe, kötülükleri işleyip dururken kendisine ölüm gelip çatınca, 'İste ben şimdi tövbe ettim' diyen kimse ile kâfir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır."*¹¹¹

Mâtürîdî, âyette geçen "bilmeden işlenen günahları", küçük günahlar olarak açıklar. Ona göre, küçük günah sahibi henüz tam kirleme miş bir kalbe sahip olmasından ötürü, tövbe etmeye daha yakındır. Büyük günah sahibi ise kalbi katilaştığından, bir takım zorluklarla karşı karşıya gelmeden tövbe etmeyecektir ve bu hâlde iken yapacağı tövbe de kabul görmeyecektir.¹¹² Mâtürîdî, âyetin devamında yer alan "kâfir olarak ölmeye" ifadesini de sıkıntı ve zorluk arasında yapılan tövbelerin kabul olmamasıyla açıklar. Kurtuluş umidinin kalmadığı ve yok olma korkusunun baskın olduğu bu anlarda yapılan tövbeler, kabul görmez.¹¹³ Mâtürîdî'nin, bu görüşünü gerekçelendirirken, tövbenin "irâdî" ve "düşünsel" boyutuna vurgu yapan şu sözleri dikkat çekicidir: "Çünkü, bu andaki tövbe, özgür (mümekken) bir tövbe olmayıp, zorunlu bir tövbedir veya hâlde bulunulan sıkıntılı durumdan kurtulmaya yönelikdir. Zira bu anlar, istidlalden ve düşünmeyi sağlayacak sebeblere vakıf olmaktan uzak kalınan anlardır..."¹¹⁴

TÖVBEDEKİ ETİK SINIR

*"Babamı da bağışla. Muhakkak ki o gerçekten yolunu şaşırınlardandır."*¹¹⁵

Âyetin, "Yolunu şaşırınlardan biri olan babamı bağışla" şeklinde anlaşılmaması gerektiğini belirten Mâtürîdî, âyetin iki kısım ola-

111 Nisâ, 4.17-18.

112 Te'sîlât, 3/94.

113 Te'sîlât, 3/95.

114 Te'sîlât, 3/95.

115 Şuarâ, 26.86.

rak düşünülmemesini ister. İlkî, Hz. İbrahim'in babası için bağışlanma taleb ettiği; ikincisi ise onun şasurandan olduğunun bildirildiği kısmıdır. Allah'tan küfür ve dalaleti bağışlamasının taleb edilemeyeceğine dikkat çeken Mâtürîdî, bu çerçevede Hz. İbrahim'in duasını şöyle okur: "Allahum! babama yaptıklarını affettirmeyi, yani, tevhide ulaşmayı nasîb eyle"¹¹⁶ Mâtürîdî'nin, bağışlanma talebindeki etik sınırı belirleyen bu ifadeleri, eylem merkezli istigfar anlayışının bir sonucu olarak görülebilir. Zira, Mâtürîdî düşüncesinde istigfar talebi, salt dilsel bir taleb olmadığı gibi, affedilmeme Allah'ın merhameti kadar, kişinin yaptıklarını da önceleyen bir talebtir.¹¹⁷ Bu bakımdan Mâtürîdî, Hz İbrahim'in duasını da "Allahum! babamı affet" şeklinde basitçe yapılan bir dua olmaktan çok, af talebinin eylemlerle ortaya konduğu bir "hâl" e ulaşmanın temennisi olarak düşünür.

BASİRET: VARLIKTAKİ DELİLLERİ GÖRME GÜCÜ

*"(Resulüm!) De ki: İşte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar basiretle Allah'a çağırın. Allah'ın şanı yücedir. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim."*¹¹⁸

Basiret, hüccet ve bürhan'a dayanmak, bilgi ve beyan üzerine olmaktadır. Basiretle Allah'a çağırma; hakikati kesin delillerle, bilgi ve beyanla ortaya koymak demektir.¹¹⁹ Mâtürîdî'nin, basirete karşı olarak kullandığı kavramlar ise *heva* ve *şehvet*'tir. Basiret; bilgi, beyan ve kesin delillere dayanırken; heva ve şehvet ise bu temellerden yoksundur. Mâtürîdî, bu bilgiler ışığında âyeti, Hz. Peygamber'in lisaniyla söylece anlatmaktadır: "Bilgi, beyan ve kesin delille sizleri çağırduğum bu yol, heva ve şehvetle kendisine çağrıda bulunulan başka uydurma dinlerden tamamen farklıdır."¹²⁰

*"Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim (gerçeği) görürse yararı kendisine, kim de (gerçeğe karşı) kör olursa zararı kendisinedir. Ben sizin üzerinize bekçi değilim."*¹²¹

116 *Tə'vîlât*, 10/307.

117 Bkz. *Tə'vîlât*, 4/28.

118 *Yusuf*, 12.108.

119 *Tə'vîlât*, 7/372.

120 *Tə'vîlât*, 7/372.

121 *En'am*, 6.104.

"Basiret"; beyan, hidayet ve delil anlamına gelmekle birlikte, Mâtûrîdî, terimin 'delil' karşılığını tercih etmektedir.¹²² Mâtûrîdî'ye göre, Allah'tan gelen basiretler, O'nun uluhiyetini ispatlayan deliller ile peygamberlerdir.¹²³ Mâtûrîdî, derin tefekkürle anlaşılabilecek bu deliller karşısında insanların iki kısma ayrıldığını söyler. İlk, bu deliller üzerinde düşünüp, onların gerçekliğini fark eden, ancak kibir ve inatlarından dolayı bunların gereğini yerine getirmeyen insanlardır. İkincisi ise Allah'tan gelen apaçık delilleri tefekkür etmeyip, bunlardan gafil kalan kimselerdir.¹²⁴ Basirete dayalı olarak amelde bulunmayı çok önemseyen Mâtûrîdî, âyette yer alan "körlük" ve "görmeyi" de bununla ilişkilendirir: "Artık kim (gerçeği) görürse yaran kendisine, kim de (gerçeğe karşı) kör olursa zararı kendisinedir" ifadesi, hakkı ve doğru yolu tanımış, bunun gereklerini yerine kimse, bunu kendi yararına; bu yükümlülüğü yerine getirmekten kaçınan kimse ise bunu kendi zararına gerçeklestirir, anlamındadır."¹²⁵

Mâtûrîdî'ye göre, âyetteki, "Ben sizin üzerinize bekçi değilim" ifadesi ise peygamberlerin kavimleri üzerinde tebliğden başka bir sorumluluklarının bulunmadığını hatırlatmaktadır.¹²⁶

HİKMET: ÖĞRETİLMEYENİ ÖĞRENME, AMAÇLI İŞ YAPMA VE YAPTIĞI İŞİ SAĞLAM YAPMA YETİSİ

*"Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar."*¹²⁷

Hikmet kavramının sözlükte; sağlam kılmak, her şeyi yerli yerine koymak, her hakkı hak edene vermek, şeklinde açıkladığını kaydeden¹²⁸ Mâtûrîdî, insana verilen hikmetin mahiyeti hakkında ise farklı yorumlara yer verir. Kur'an, Sünnet, fıkıh (derin kavrayış), Kur'an'daki ince sırların bilgisi, her şeyin hakikatini tutturma, Mâtûrîdî'nin aktardığı yorumlardan bazlarıdır.¹²⁹ Mâtûrîdî, bu yorumlar üzerinde her-

122 *Te'vîlât*, 5/168.

123 *Te'vîlât*, 5/168-169.

124 *Te'vîlât*, 5/169.

125 *Te'vîlât*, 5/169.

126 *Te'vîlât*, 5/169.

127 Bakara, 2.269.

128 *Te'vîlât*, 2/189.

129 *Te'vîlât*, 1/246, 273; 2/188-189.

hangi bir tercihte bulunmazken, hikmetin tüm bu farklı yönlerinin, âyetin devamındaki “çokça hayır” ifadesinde birleştirilebileceğini söyler. Mâtûrîdî, hikmetin sözlük anlamı içinse; her türlü işte sağlamlığı, başka bir deyişle, gerçekে isabet manasını tercih eder.¹³⁰ Müellifin bu tercihinden; hikmeti, genel olarak, söz ve fiillerin eşyanın mahiyet ve amacına uygunluğu anlamında yorumladığı söylenebilir. Mâtûrîdî, hikmetin, dini literatürdeki anlamını ise, ilgili âyetlerin içeriğine bağlı olarak farklı şekillerde açıklamıştır. Örneğin; Hz. Davut'a, hükümdarlık ve hikmet verildiğini haber veren *Bakara 146*. âyette geçen hikmet terimini, peygamberlik¹³¹; Hz. Peygamber'e, güzel öğret ve hikmetle tebliğde bulunmayı tavsiye eden *Nahl 125*. âyetteki hikmeti ise Kur'an olarak açıklamıştır.¹³² Tüm bu veriler dikkate alındığında, denebilir ki Mâtûrîdî, çokça hayatı ve gerçeklige vukufiyeti sağlayacak olan farklı obje ve müesseleri hikmet kapsamında değerlendirir. Kisaca hikmet;

1. Kur'an'ı anlayıp bilmektir.
2. Derin anlaşış kabiliyetidir.
3. Söylediği şeyde isabet etmektir.
4. Her şeyi yerli yerine koymaktır.
5. Hadleri ve sırları anlamaktır.
6. Hükmederken ayrılm yapmamaktır.
7. Yargılarken adil olmaktadır.

İNSAN HÂLLERİ

KALP ÜRPERMESİ

“Müminler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. O'nun âyetleri kendilerine okunduğu zaman, (bu) onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler.”¹³³

Kalp ürpermesi *Vecîl*-وَجْل, “Allah'tan (O'nun azamet ve celalinden) şiddetle korkmak” anlamındadır.¹³⁴ *Vecîl*, kaygı ve endişe anlamına da gelir. Bu bağlamda, “*Rabblerine donecekleri için verdiklerini kalpleri*

130 *Tâ'vîlât*, 2/78, 189.

131 *Tâ'vîlât*, 2/146-147.

132 *Tâ'vîlât*, 8/217-218.

133 *Enfâl*, 8.2.

134 *Tâ'vîlât*, 9/377.



*ürpererek verenler*¹³⁵ âyetini dilekate aldığımızda, söz konusu ürperme iki şekilde açıklanabilir: İlkî, yapılan infakların Allah katında kabul görüp görmediği kaygisını taşımaktır. İkincisi ise Allah'a ne şekilde dönüleceğle ilgilidir. Müminler, O'na, saadetle mi yoksa şekâvetle (mutsuzluk) mi döneneceleri hususunda daimî bir kaygı (*havf-* خوف) içerisinde dirler.¹³⁶ Mâtûrîdî'nin, her iki yorumda da *havf* sözcüğünü, kaygı ve endişe anlamında kullanması önemlidir.

Bu bilgiler ışığında, Mâtûrîdî'nin, kalb ürpermesini, kişiyi devamlı teyakkuz hâlinde tutan ve içinde ümidi barındıran kaygı ve endişe hâli olarak yorumladığını söyleyebiliriz. Mâtûrîdî, yukarıdaki âyette müminlerin kalbi ürperen kimseler olarak tanımlanmasındaki maksadı ise birkaç şekilde açıklar: Anılan eylemle, müminlerin imanlarını sağlamlaştırması ifade edilmiş olabileceğî gibi, bu terim, müminlerle münafıklar arasındaki farkı ortaya koymak amacıyla da kullanılmış olabilir. Münafıkların ibadetleri yerine getirmedeki isteksiz ve samimiyetsiz tutumlarını haber veren âyetleri¹³⁷ konuyla ilişkilendiren Mâtûrîdî, *haşyet* ve kalp ürpermesini, bu durumun karşıtı olan *iħlas*ın tezahürü olarak düşünür.¹³⁸

HUŞU - خشوع VE HAŞYET - حشية

*"Onlar ki namazlarında huşu içindedirler."*¹³⁹

Kur'an-ı Kerim'de Allah korkusu, *havf* ve *vecl* kelimelerine ilaveten, *huşû* ve *haşyet* gibi terimlerle de bir insan hâli olarak ifade edilmektedir.¹⁴⁰ Arapça'da iki ayrı kökten türeyen bu terimler, genel olarak korku anlamına gelse de her iki kelime arasında ince anlam nüansları bulunur. Buna göre *huşû*; korkmak, ürpermek ve alçalmak anlamlarında kullanılan bir kelime iken, *haşyet* korkuyu, daha doğrusu, saygıyla birlikte bulunan korkuyu ifade eder.¹⁴¹ Nitekim, Mâtûrîdî de

135 Müminûn, 23.60.

136 *Tə'vîlât*, 10/40.

137 Nisâ, 4.142; Tevhî, 9.54.

138 *Tə'vîlât*, 6/170.

139 Müminûn, 23.2.

140 Huşu ve haşyet kelimelerinin bu şekliyle Kur'an'da geçtiği yerler için bkz. İsrâ, 17.109; Bakara, 2.74; Nisâ, 4.77; İsrâ, 17.31,100; Enbiyâ, 21.28; Müminûn, 23.57; Haş, 59.21.

141 İbn Manzur, *Lisanü'l-Arab*, 8/71; İsfahânî, el-Müfredât, Daru'l-mâ'rîfe, Beyrut, t.y./149.

bu anlam farkını göz önünde bulundurur. Huşunun, "kalpte kökleşmiş korku" ve "kalb için gerekli olan daimi korku" şeklinde tanımladığını aktaran Mâtürîdî, bu kavramı daha ziyade, kalpteki korkunun bedene yansıması olarak düşünür.¹⁴² Müellife göre huşu, korkudan kaynaklanan zillet (alçalma/tevâzu) izinin yüz ve diğer organlara yansımışıdır.¹⁴³ Mâtürîdî, bu yorumunu desteklemek için nakli delillerde müracaat eder ve şu iki âyeti delil olarak getirir:

"O gün birtakım yüzler vardır ki zillette bürünmüşlerdir (haşietun)." 144

"Gözleri yerde (haşieten), kendilerini zillet kaplamıştır. Hâlbuki Onlar, salimken (sağlıklı ve selamette iken) secede etmeye davet olunmuşlardır." 145

İnkârcıların kıyamet günündeki durumlarının tasvir edildiği bu âyetlerde, *haşie* kelimesi, korkunun yüzlerdeki tezahürünü ifade etmek üzere kullanılmıştır. Mâtürîdî, namaz ibadetindeki huşunun nasıl tezahür ettiğini ise "...*Allah'a göniilden boyun eğerek (kânitîn) namaza durun*"¹⁴⁶ âyetini açıklarken ele alır. Âyetteki *kânitîn* sözcüğünü, huşu/haşının ile anlaşıldıran Mâtürîdî, bunun formunu ise kiyâm rükenünü tevâzu ile yerine getirmek, şeklinde açıklar.¹⁴⁷

Tüm bu bilgiler ışığında denebilir ki Mâtürîdî, huşûyu, kalpteki korku hissinin organlara özellikle de yüze yansımıası olarak yorumlar. Bu duşa vurum, Kiyamet gününde inkârcılar için zillet izleri şeklinde gerçekleşirken; müminler için, namazda sükûnetle, başı öne eğip bakışları aşağı çevirmekle tezahür eder. Mâtürîdî, müminlerin Allah korkusunun nedenini ise *h-s-y* teriminin farklı türevlerle kullandığı âyetlerde¹⁴⁸ değerlendirdir.

Buna göre müminlerin Allah'tan korkmasının başlıca iki nedeni vardır. İlkî, Allah'ın heybet ve celali karşısında duyulan korkudur. İkincisi ise işlenen günahlara mukabil, Allah tarafından cezalandırılma korkusudur.¹⁴⁹ Mâtürîdî'nin aktardığı her iki nedende de Allah korkusunun (haşeytullah) salt psikolojik bir korku olmaktan çok, marifetul-

142 *Te'vîlat*, 1/117; 10/8.

143 *Te'vîlat*, 10/8.

144 Ğâsiye, 88.2.

145 Kalem, 68.43.

146 Bakara, 2.238.

147 *Te'vîlat*, 2/125.

148 Örnekleri için bkz. Nisâ, 4.25; Mâide, 5.44; Ahzâb, 33.37; Yasîn, 36.11.

149 *Te'vîlat*, 12/36, 66.

laşa dayanan ve Allah'ın azâmet ve celâli karşısında acziyetin ve kulgûn idraki anlamına gelebilecek bir korku olduğu açıklar. Nitekim, Kur'an-ı Kerim'de, Allah'tan ancak âlimlerin gereğince korktuğunun bildirilmesi¹⁵⁰ bunu gösterir.

KAYGI (HAVF) İLE ÜMİT (RECA) ARASINDA İNSAN

*"Süphesiz bize kavuşacağımı ummayan ve dünya hayatına razi olup onuna yetinerek tatmin olan kimseler ile âyetlerimizden gafil olanlar var ya; işte onlarm kazanmakta oldukları günahlar yüzünden, varacakları yer atestir."*¹⁵¹

Mâtürîdî, âyette geçen "Allah'a kavuşmayı ümit etmem" ifadesinin iki şekilde açıklandığını aktarır. İlkî, Allah'ın va'd ettiği mükafatlar için bir beklenti taşımamayı ifade eder. İkincisi ise bu buluşmadan hiçbir şekilde korkmamak, demektir.¹⁵² Mâtürîdî, bu noktada, *havf* (kaygı)¹⁵³ ve *recâ* (umut) arasında kurulması gereken dengeyi şöyle açıklar: "Olması gereken, içinde ümidi barındıran kaygı ile kaygıyı barındıran ümittir. Zira, içinde ümidi bulunmadığı kaygı, ye's (umutsuzluk) anlamına gelir. Kaygının olmadığı ümit ise, emn (emniyet, güven) ifade eder."¹⁵⁴

Emn'in karşıtı olarak kaygı (*havf*), iki türlü olabilir: Allah'ı reddedenleri geleceğe ilişkin saran kaygı; bir de Allah'a teslimiyet gösterenlerin, O'na karşı duydukları saygının yarattığı kaygı: bu kaygı, itaatsizlikte bulunma, O'nun tarafından yasaklanan bir eylemi işleme, şer bir varlığa dönüşme, Allah'la arasına mesafe girmesi ve O'na yakın olamama kaygısıdır. Böyle bir kaygı mümin kulda, *iffet, vera, takva, sîdîk, adalet* gibi erdemlerin gelişmesinin yolunu açar. Bunlar da, insanın hüsranı uğramasını engeller.

150 Fâtih, 35.28.

151 Yunus, 10.7.

152 *Tâ'vîlât*, 7/18.

153 *Havf* terimi, gelecekle ilgili kullanıldığımda korkudan ziyade kaygı ifade etmektedir. Âyette geçen, *a-m-n* kökü, korkudan uzak olmak ve güven içinde bulunmak anlamını taşı. Fiilin mastan durumundaki *emn* de güvenliği ve korkudan ve kaygıdan özgürlüşmeyi ifade eder. Burada kastedilen korku; bilinmeyenin, yalnızlığın, ölümün ve ölüm ötesinin yarattığı korkudur ki sürekli bir zihin hâlini alduğunda, bunun kaygı olarak adlandırılmasının daha doğru olmaktadır. İman sahibi olup da kendilerini Allah'a isyan etmekten sakındırıp salih ameller işlemekte sebat gösterenler, bu durumda, *emn* içindedirler ve bilinmeyenin yarattığı kaygıdan (*havf*) özgürleşmişlerdir. Şu âyetlere bkz. Mâide 5. 69; Enâm 6.48; Araf 7.35; Yunus 10.62; Ahkâf 46.13.

154 *Tâ'vîlât*, 7/18, 157-158; 10/239.



Mâtûrîdî'ye göre, yapılan iyiliklerden kaynaklanan ümit, biraz korku ve kaygı taşımalı; günahlardan duyulan kaygı ise en alt derecede de olsa ümitten yoksun olmamalıdır. Kaygı ve ümidin karşılıklı ahengine dayanan bu denklemin gerçek öznesi ise kişinin kendisidir. Mâtûrîdî, bu itibarla, başkaları adına duyulan kaygı ve ümidin gerçek anlamda bu duygulara tekabül etmeyeceğinin altını çizer.¹⁵⁵ Hûd suresinin 26. âyetinin devamındaki "*Doğrusu ben sizin adınza elem dohu bir günün azabından kaygı duyuyorum*" ifadesini bu bu doğrultuda yorumlayan Mâtûrîdî, Hz. Peygamber'in müşrikler adına duyduğu korkuyu iki şekilde anlamandırır. İlki, bilmek demektir ve bu çerçevede âyet, müşriklere inecek azabin bilinmesini ifade eder.¹⁵⁶

Mâtûrîdî, Kur'an-ı Kerim'de, *havf* teriminin 'bilme' anlamında kullanıldığı yerlere iki örnek daha verir:

*"...(Kadın ile kocanın) Aralarının açılmasından korkarsınız (in hiftum), bu durumda erkeğin ailesinden bir hakem, kadının da ailesinden bir hakem gönderin..."*¹⁵⁷

*"...Kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şey almanız size helâl olmaz. Ancak erkek ve kadın Allah'ın sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam tatbik edememekten korkarlarسا (en yehâfâ), bu durum müstesna..."*¹⁵⁸

Âyetteki ifadeye yüklenebilecek diğer bir anlam ise acıma ve şefkattir. Bu bağlamda Hz. Peygamber'in müşriklere şefkatı, insanın, başkalarının başına gelen musibete elem duyaracak fitratta yaratılmasıyla ilgilidir. Gerçek anlamda kaygı ve ümit ise kişinin, gelecekte vuku bulması beklenen olaylardan olumlu veya olumsuz anlamda bizzat etkilenmesiyle ilişkilidir.¹⁵⁹

ESEF, HÜZÜN VE GAZAP

"Musa, kavmine kızgın ve üzgün olarak döndüğünde, 'Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız! Rabbinizin emrinin beklemeyip acele mi ettiniz?' dedi. (Öfkesinden) lev hâları attı ve kardeşinin saçından tutup, onu kendine doğru çekmeye başladı. (Kardeşi): 'Ey annemin oğlu! Kav-

155 *Te'vîlat*, 7/157.

156 *Te'vîlat*, 7/157.

157 Nisâ, 4.35.

158 Bakara, 2.229.

159 *Te'vîlat*, 7/157.

mim beni güçsüz buldu. Az kalsın beni öldürülerlardı. Sen de bana böyle davranışarak düşmanları sevindirme. Beni o zalimler topluluğu ile bir tutma' dedi"¹⁶⁰

Mâtürîdî'ye göre esef; hüzün ve kızgınlığın (*gadab*) son noktası; hüzün, kızgınlığın bir üst derecesi; kızgınlık ise bunlardan daha alt bir derecedir. Mâtürîdî, hüznün son noktası anlamında kullanılan "esef'e, "Onlardan yüz gevirdi ve (Ya Esefâ) 'Vah! Yûsuf'a vah!' dedi ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. O acısını içinde sakhyordu"¹⁶¹ âyetini örnek verir. "Onlar bizi bu şekilde eseflendirince, biz de onlardan öğ aldık, hepsini suda boğduk"¹⁶² âyetindeki "esef'i ise kızgınlığın son noktası olarak yorumlar. Mâtürîdî, Hz. Peygamber'in, "Ey Muhammed! Mümin olmuyorlar diye âdetâ kendini helâk edecksin!"¹⁶³ âyetinde ifade edilen durumunun ise hüzne örnek olduğunu söyler.¹⁶⁴

KAZM - حزن ، CEZA' - جزاء ، HÜZN - حزن VE HEMM - هم

"Onlardan yüz gevirdi ve (Ya Esefâ) 'Vah! Yûsuf'a vah!' dedi ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. O acısını içinde sakhyordu."¹⁶⁵

Mâtürîdî, âyette haber verilen Hz. Yakub'un hüznünü açıklamak üzere, Arapça'da eş anlamlılık bağlamında üzüntü ifade eden "kazm", "ceza", "hûzn" ve "hemm" kavramları arasındaki farklara değinir. Buna göre, *kazm*, kişinin kendisini sizlənməktən alıkoyp, hûznunu içine (kalbine) gömməsidir. Bu durumun karşıtı olan *ceza'* ise hûznun dışa vurumu, yani eylemlere yansımasıdır.¹⁶⁶ Mâtürîdî, acının yaşanma şəklində farklılık gösteren her iki kavramı, psikolojik bir süreç olaraq değerlendirdirken, bu sürecin temel nesnesi olan üzüntüyü/kederi ise kendi içinde sınıflara ayırr. Mâtürîdî'nin verdiği sıra ile aktaracak olursak; "gam", kalbi örten ve kaplayan üzüntü; "hemm", kişiyi kasd'a (karar verme) yönəltən üzüntü; "hûzn" ise kişide bedensel çöküntüye¹⁶⁷ sebebiyet veren üzüntüdür.¹⁶⁸ Mâtürîdî, bu çerçevede Hz.

160 A'râf, 7.150.

161 Yusuf, 12.84.

162 Zuhûrîf, 43.55.

163 Şuarâ, 26.3.

164 Te'vîlat, 6/69.

165 Yusuf, 12.84.

166 Te'vîlat, 7/347.

167 Mâtürîdî'nin "hilkatte taşyır" (değişim) olarak ifade ettiği bu durumu, âyetin içeriğini de göz önüne alarak, bedensel çöküntü şəklində çevirmeyi uygun gördük.

168 Te'vîlat, 7/347.

Yakub'un üzüntüsünü, *kazm* ve *hüzün* kavramları ile açıklar. Âyette, Hz. Yakub'un *kazm* ile nitelenmesinin sebebi, huznunu içine gömmesinden kaynaklanır ve bu bağlamda "(Ya Esefâ) Vah! Yûsuf'a vah" ifadesi, acının sözel aktarımı olmaktan ziyade, bu psikolojik durumu haber veren bir tanımlamadır. Mâtürîdî, Hz Yakub'un gözlerine aklar düşmesini de, içinde sakladığı bu huznun etkisine bağlar.¹⁶⁹

BENLİK KAYBI VE DERİN ÜZÜNTÜ: HASRET

"*Onlar için duyduğun derin üzüntü (hasret) yüzünden kendini helâk etme! Şüphesiz ki Allah, onların yaptıklarını hakkıyla bilendir.*"¹⁷⁰

Âyette sözü edilen derin üzüntü (*hasret*), putperestlerin göreceği azab ile ilgilidir. Bu şerîvede, âyetteki, "*Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helâk etme*" ifadesi, "inkârlarına karşılık putperestlere inecik azaptan ötürü merhamet duyup, kendini üzüntüden helak etme" anlamındadır.¹⁷¹

H-s-r, kökünden gelen *hasret* sözcüğünün kelime anlamı; mahrumiyet, korumasızlık ve görme bozukluğu demektir. Terim olarak ise, elden kaçırılan ve bir daha geri gelmesi mümkün olmayan fırsatın insanda yarattığı büyük pişmanlık ve derin elemi ifade etmektedir.

Âhiretle ilgili kullanıldığından *hasret*, Allah'tan yüz çevirip hayatını heba eden birinin, ölümünden sonra geriye dönüp kayiplarının telfisinin imkânsızlığını fark ettiğinde yaşadığı derin pişmanlık hâlini anlatır. Bu insanları, iç çekişlerin ve hıkkiriklerin hâkim olduğu bir elem günü (*yevmü'l-hasret*) beklemektedir.¹⁷² Böyle bir ana karşı Kur'an önceden uyarında bulunmaktadır:

"İşin işten geçtiği, pişmanlık ve elem günü konusunda insanları uyar."¹⁷³

Hasret, aynı zamanda, Allah'ı unutmanın insanda yarattığı bir zihin ızdırabını da tanımlamaktadır. Kur'an'ın, "Allah'ı unutulara Allah'ın da benliklerini unutturacağı"¹⁷⁴ yönündeki uyarısı bu bağlamdadır.

169 *Tâ'vilât*, 7/347-348.

170 Fâtih, 35.8.

171 *Tâ'vilât*, 12/18.

172 Meryem 19.39.

173 Meryem 19.39.

174 Haşr 59.19.

Bazı âyetler de hayatı şimdiki (*el-an*) ve gelecek (âhir) boyutuya la görememe körlüğünə tutularak kendilerine yazık edenlerin hâlini (*hâsîrû enfüsehüm*), bu terimle ifade etmektedir.¹⁷⁵

AŞKIN YARATTIĞI KONTROLSÜZLÜK: ŞEĞAF -

*"Sehirde birtakim kadınlar, 'Aziz'in karısı, (hizmetçisi olan) delikanlısından murat almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş (şegafe-hâ hubben). Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz' dediler."*¹⁷⁶

Mâtürîdî, Aziz'in karısının (Züleyha) Hz. Yusuf'tan murat almak istemesini, kendisiyle birlikte olmaya davet etmesi, şeklinde açıklar. Mâtürîdî, âyette geçen şeğaf kavramının anlamı hakkında ise farklı aktarımında bulunur. Kalbin örtülmesi, sevgiyle kaplanması, mecnunluk Mâtürîdî'nin aktardığı yorumlarından bazlıdır. Bu kavramı, *ayn* harfiyle *se'âf* olarak okuyanlar ise "Akh yitirecek derecede sevmek" şeklinde bir tanımlama getirmiştir. Mâtürîdî'ye göre ise, şehrin kadınlarının şeğaf sözcüğü ile neyi kastettiğini tam olarak belirlemek mümkün değildir.¹⁷⁷

ZORLUĞA KARŞI KOLAYLIK: 'USR VE YUSR'

*"(Varlığım devam ettiği sürece) zorlukla beraber bir kolaylık da vardır."*¹⁷⁸

İnsanlar hüsran hâlini andıran bir 'üsûr' (zorluk ve darlık) durumuna düşebilirler. Ancak benliklerini sürekli Allah bilinciyle canlı tutan (*muttaki*) insanlar, zaman zaman, başkalarının karşılaşışı gibi hayatı acı bir tecrübe yaşadıklarında, bunu trajik anlamıyla bir bedbahthık ve hüsran olarak yorumlamazlar. Aksine izdirap, bu insanlar tarafından bir denenme (*ibtilâ*) süreci olarak görülür. Yaşadıkları izdirabına rağmen, hayatlarının üzerine oturduğu temelin kolaylık ve mutluluk olduğunu ve her zaman dönüp gelecekleri asıl durumun da bu olduğunu şurlu olarak bilirler. Zira Kur'an, vurgulu bir şekilde, güçluğun yanında kolaylığın da bulunduğu hatırlatmaktadır:

175 Bkz. En'âm 6.12, 20; A'râf 7.9, 53; Hâdî 11.21; Müminûn 23.103; Zûmer 39.15; Şûra 42.45.

176 Yusuf, 12.30.

177 *Tâ'vîlât*, 7/297.

178 İñşîrah, 94.5-6.

"Her güçlükle birlikte, kuşkusuz, bir kolaylık da vardır. Gerçekten de her güçlükle birlikte, bir de kolaylık vardır. O hâlde sen bir güçükten bir sıkıntıdan kurtulduğun zaman dimdik ayakta dur, eski olağan durumuna dön ve bu yönde sadece Rabbine rağbet edip, kulak ver."¹⁷⁹

Âyette geçen, *inne*, (*inne me'al-usri yüksra*) inniyyet kelimesinin de köküdür ve zat ve varlık anımlarına gelir. Bu da şu demektir; bir insanın varlığı devam ettiği sürece, yaşadığı zorluklar zamanla *yüsre* ve kolaylığa dönüşecektir. Yeter ki ümitsizliğe düşmesin.

Aynı ümidi Kur'an, Duhâ suresında de aşılamaktadır:

"Kuşluk vaktine, karanlığ çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni ne terk etmiş ne de sana darılmıştır (mâ vedde'ake Rabbüke ve makalâ). Geleceğin, içinde bulunduğu bu başlangıç durumundan daha hayırlı olacaktır (vele'l-ahiretu hayrun leke bine'l-âlâ). Zira, Rabbin sana bahşedecek ve seni hoşnut kılacaktır."¹⁸⁰

RUH VE ZİHİN DİNGİNLİĞİ: SEKİNE -

"Sonra Allah, Resûl'ü ile müminler üzerine sekînetini (sükûnet ve huzur duygusu) indirdi, sizin görmediğiniz ordular (melekler) indirdi de kâfirlerle azap etti. İşte bu, o kâfirlerin cezasıdır."¹⁸¹

Mâtürîdî, sekîne kavramını, şiddetli bir korku ve üzüntüden sonra kalbin yarışması, güven ve huzur bulması (*itmi'nân*) şeklinde açıklar.¹⁸² Âyette geçen sekîne'nin; melekler, Allah'ın yardımı, Allah'ın rahmeti gibi farklı anımlarda açıkladığını aktaran Mâtürîdî, bu farklı yorumları sekîneyi sağlayan dış etkenler olarak düşünür. Ona göre, âyette ifade edilen sekîne; Huneyn savaşının başlangıcında Müslümanların bir kısmının geri çekilmesi üzerine Hz. Peygamber'in duyduğu şiddetli hüznün, yerini güven ve huzur duygusuna bırakmasıdır.¹⁸³ Korkunun son bulması anlamında gerçekleşen sekînenin ise, Hz. Peygamber için düşünülemeyeceğini kaydeden Mâtürîdî, bu bağlamda, hicret yolculuğunun sevr durağında yaşananları konu edinen âyeti ele alır:

"...Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. O, arkadaşına, 'Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir' diyordu. Allah da onun üzerine sekînetini

179 İngîrah, 94.5-8.

180 Duhâ, 93.1-5.

181 Tevbe, 9.26.

182 Te'vîlât, 6/323.

183 Te'vîlât, 6/323.

indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz birtakım ordularla onu desteklemiş, böylece inkâr edenlerin sözünü alçaltmıştır...¹⁸⁴

Söz konusu sekînenin Hz. Peygamber'e mi yoksa Hz. Ebubekir'e mi indirildiği hakkında ihtilaf edildiğini belirten Mâtûridî, her iki yorumu da dayanaklarıyla birlikte nakleder. Mâtûridî'nin aktardığı ilk yorumda, Hz. Peygamber'in zarar görmesinden endişe eden Hz. Ebubekir'e, Peygamber'in, "Ey Ebubekir! İki kişinin üçüncüsü Allah olursa, sen ne olacağını sanıyorsun!" sözüyle birlikte sekîneninindiği savunulur. İlkinci yorumda ise, koruyucu melek ordusunu görmesinden ötürü, Hz. Peygamber'in güven ve huzur bulduğu kabul edilir.¹⁸⁵ Mâtûridî'ye göre, ikinci yorumun doğru kabul edilmesi mümkün değildir. Zira, Allah'tan başka kimseden korkmayan ve Allah'ın yardımının geleceğini bilen Hz. Peygamber'in, putperestlere yakalanma korkusu taşılmayacağı açıkları. Mâtûridî, İbn Abbas'ın (ö. 68/687), "Sekîne, Hz. Ebubekir'e indirilmiştir. Zira, Hz. Peygamber bir an bile bu duygudan (ruh hâlinden) uzak kalmamıştır" görüşüyle de bu yorumunu destekler.¹⁸⁶

İÇ-HUZUR: İTMİNAN

"Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur."¹⁸⁷

İtmî'nân; neşe ve sevinç hâli ve kalbin sükûna ermesi anlamındadır.¹⁸⁸ âyette, kalbin huzura kavuşma yolu olarak tarif edilen *zîkrullah* ifadesini ise Mâtûridî farklı açılardan yorumlamıştır. İlk olarak, zîkrullahın Kur'an olarak düşünülebileceğini söyler. Ancak, geneliksel anlayıştan farklı olarak, âyetteki ifadeyi salt Kur'an okumak değil, Kur'an'daki hakikatleri düşünüp, tefekkür etmek olarak açıklar.¹⁸⁹ İlkinci olarak, "Allah, bir tek (ilâh) olarak anıldığından ahirete inanmayanların kalpleri daralır. Allah'tan başkaları (ilâhları) anıldığından ise bakarsın ki sevinirler"¹⁹⁰ âyetinde haber verilen kâfirlerin sevinç sebebi ile müminlerin durumunu karşılaştırın Mâtûridî, inkârcıların aksi-

184 Tevhî, 9.40.

185 Te'vîlât, 6/363.

186 Te'vîlât, 6/363.

187 Ra'd, 13.28.

188 Te'vîlât, 7/427.

189 Te'vîlât, 7/427.

190 Zümer, 39.45.

ne, müminlerin kalblerinin Allah'ı anmakla neşleneceğini belirtir. Mâtûrîdî'nin Allah'ı anmakla kasteddiği ise O'nun kudret ve celalini, kulları üzerindeki nimetlerini düşünmektir.¹⁹¹ Mâtûrîdî'ye göre âyetteki ifade, Allah'ın müminleri zikretmesi olarak da anlaşılabılır. Mâtûrîdî, bu ikinci anlamıyla âyeti şöyle açıklar: "Âyetteki ifade, iki şekilde açıklanabilir. İlkî, Allah'ın müminleri zikretmesiyle, müminlerin kalbi huzura kavuşur, demektir. Allah'ın müminleri zikri ise, onlar üzerindeki "tevfîk" ve "usmet" idir.¹⁹² İkinci olarak ise müminlerin Allah'ı zikretmesi anlamına gelir..."¹⁹³

İMTİHAN VE İBTİLÂ (ZORLUKLAR VE BELALARLA SINANMA)

*"Bir zaman Rabbi İbrahim'i birtakım emirlerle sınamış, İbrahim onları hepini yerine getirmiş de Rabbi söyle buyurmuştu: 'Ben seni insanlara önder yapacağım' İbrahim de, 'Soyumdan da (önderler yap, ya Rabbi!)" demişti. Bunun üzerine Rabbi, 'Benim ahdim (verdiğim söz) zalimleri kapsamaz' demişti."*¹⁹⁴

Kur'an-ı Kerim'de insanın imtihamı, *bela* ve *fitne* kavramlarıyla ifade edilmiştir.¹⁹⁵ İmtihan etme ve sınama anımlarına¹⁹⁶ gelen bu kavramlar, İslam düşünce geleneğinde genel olarak birlikte değerlendirilmiştir. Mâtûrîdî de *bela* (*ibtilâ*) ve *fitne* kavramlarını birlikte ele almış, ilgili âyetlerin tefsirinde bu kavramları birlikte kullanmıştır. Bununla birlikte o, her iki kavram arasında kısmi bir ayrimda da bulunur. *Fitne*'yi, içinde sıkıntı ve zorluk barındıran imtihan, şeklinde açıklayan Mâtûrîdî, *ibtilâ*'yı ise daha geniş kapsamda düşünür. *Ibtîla*'da, Allah'ı kollarını, sıkıntı ve zorluklarla imtihan edebileceği gibi, rahatlık ve zenginlikle de imtihan etmektedir.¹⁹⁷

İmtihanın içeriği ise kişiden kişiye farklılık gösterir. Yukarıdaki âyette geçen Hz. İbrahim'in imtihamı, ateş ile ve doğduğu diyardan hicret etme ile gerçekleşmişken, Uhud Savaşı'nda savaşan Müslüman-

191 *Tevâ'ilât*, 7/427-428.

192 Mâtûrîdî, *tevfîk* ve "usmet" ile hidayete ermeyi kasdetmektedir.

193 *Tevâ'ilât*, 7/428.

194 Bakara, 2.124.

195 Bu âyetlerden bazıları için bkz. Bakara, 2.155; Mâide, 5.48; En'am, 6.165; İsrâ, 17.60; Enbiyâ, 21.35.

196 İbn Manzur, *Lisânül-Arab*, 13/317.

197 *Tevâ'ilât*, 9/221, 251.

lar ise Allah'a olan güven ve samimiyetlerini her durumda muhafaza edebilmekle imtihan edilmişlerdir. Yine, Samiri'nin yaptığı buzağı hékelinin, Allah'ın verdiği canla böğürmesi, Sina çölünde Hz. Musa'yi bekleyen Yahudilerin Allah'a olan inançlarını sınamak içindir. Öztle Mâtürîdî, kendi imtihanını anlamak isteyen herkesin, kendi durumuna bakması gerektiğini söyler.¹⁹⁸

Mâtürîdî'nin imtihanla ilgili olarak ele aldığı bir diğer kavram ise *musibet*'tir. "Başımıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çocunu affeder"¹⁹⁹ âyetindeki "yaptıklarınız" ifadesini, "günahlarınız" şeklinde değerlendiren Mâtürîdî, musibetleri, günahların karşılığı olarak görür.²⁰⁰ Mâtürîdî'nin burada sözünü ettiği günah, bireysel günahdan ziyade, toplumsal günahdır. Musibetlerin doğası gereği suçuşuz herkesi kapsadığını belirten Mâtürîdî, buna bağlı olarak da musibetlerdeki hikmeti iki kısma ayırrı. İlk, günahkârlar içindir ki bu, onları uyarmayı ve içinde bulundukları yanlıştan dönmemelerini sağlar. Mâtürîdî, musibetlerin, çocuklar ve diğer salih insanlar için hikmet ve faydalarnı ise şöyle sıralar: "Bu, sahip oldukları iyilik ve güzelliklerin, sıhhat ve selametin Allah tarafından kendilerine verildiğini hatırlamalarını sağlar. Ayrıca, herkesin Allah'ın mülkü ve kulu olduğunu ve O'nun dileğini helak edip, dileğini ise yok edeceğini hatırlatır."²⁰¹ Mâtürîdî'ye göre, musibetlerden dolayı bu kimselere ahirette ayrı bir kazanç ve bedel de verilecektir. Tüm bu nedenlerden ötürü, musibetler müminler için birer cefa ve eziyet değil, birer nimet olarak kabul edilmelidir.²⁰²

Son olarak, Mâtürîdî'nin imtihan olgusuna yaklaşımını daha anlaşılır kılmak için, imtihan ile Allah'ın bilgisi arasındaki ilişkiyi nasıl açıkladığına düşünmemiz gereklidir. Müellif, konuya ilgili görüşlerini, "Andolsun ki Biz, sizden cihat edenler ile güçlükler göğüs gerenleri bilinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya dek sizi sinayacağız!"²⁰³ âyetinin yorumunda ele alır. Ona göre âyetteki *hatta na'leme* ifadesi, -insanlarda olduğu gibi- imtihan edilenle ilgili henüz bilinmeyen bir bilginin elde edilmesi anlamında düşünülemez. Zira Allah, ezelden ebede kadar olacak her şeyi bilmektedir ve O'nun ilminde yeni bir bilgiden bahsetmek

198 *Tevâlü'l-Kâfirûn*, 1/227; 2/448; 9/221.

199 *Sûra*, 42.30.

200 *Tevâlü'l-Kâfirûn*, 3/339; 13/195.

201 *Tevâlü'l-Kâfirûn*, 13/195.

202 *Tevâlü'l-Kâfirûn*, 1/279; 13/195-196.

203 Muhammed, 47.31.

mümkün değildir.²⁰⁴ Mâtürîdî, bu ilişkiye; "Allah'ın, var edilecek olarak bildiklerini, mevcut (var edilmiş) olarak bilmesi" şeklinde açıklar: "Âyetteki, 'sizden cihat edenler ile güçlüklerde göğüs gerenleri bilinceye kadar' ifadesi, var edileceğini bildiğimiz bu durumu, mevcut olarak bilinceye kadar, demektir..."²⁰⁵

Mâtürîdî, Allah'ın, şehadet (görünür alem) ve gayb alemini bildiğini beyan eden âyetlerle²⁰⁶ de bu sözlerini destekler. Buna göre, söz konusu âyetteki ilahî bilginin gayba taalluk eden yönü, bu kimselerin mücahit olacağının bilinmesidir. Bu kimselerin mücahit olduğunun bilinmesi ise Allah'ın şahadete taalluk eden bilgisidir.²⁰⁷

'SÖZ' OLARAK İSTİĞFARDAN, 'HÂL' OLARAK İSTİĞFARA

"Allah'tan bağıslama dile. Şüphesiz Allah, çok bağıslayandır, çok merhamet edendir."²⁰⁸

Mâtürîdî, istigfâr; bağışlanma talebinin eylemsel olarak ortaya konması, şeklinde açıklar. Ona göre istigfar, sözel bir taleb olmaktan ziyade, kişinin yaptıklarını affettirecek eylemler ortaya koyduğu bir 'hâl'dir: "Allah'a istigfar etme, insanların yaptığı şekilde; 'Allahım! bizi affet' demek değildir. Bilakis, âyette, Allah şunu emrediyor gibidir: Günahlarınızı, yaptıklarınızla affettirecek bir hâlde/durumda olun..."²⁰⁹

Mâtürîdî, Hz. Hud'un, günahlâkâr kavmini önce istigfara, sonra da tövbe etmeye davet ettiği âyetle²¹⁰ bu yorumunu delillendirir. Hz. Nuh'un da günahlâkâr kavmini mağrifet talebi yerine, istigfar etmekte yükümlü kılması,²¹¹ bu durumun bir sonucudur.²¹² Öte yandan Mâtürîdî, istigfâr, günahlardan vazgeçmek ve Allah'tan bağışlanmayı talep etmek şeklinde ikili bir ayrima da tabi tutar.²¹³ Bu ayrim, yukarıdaki açıklamalar ile birleştirilecek olursa; denebilir ki Mâtürîdî, dille

204 *Tevâ'ilat*, 1/226.

205 *Tevâ'ilat*, 1/226.

206 Bkz. Enâm, 6.73; Tevbe, 9.125.

207 *Tevâ'ilat*, 1/226.

208 Nisa, 4.106.

209 *Tevâ'ilat*, 4/28.

210 Hâdî, 11.25.

211 Nuh, 71.10-12.

212 *Tevâ'ilat*, 4/28.

213 *Tevâ'ilat*, 4/28.

yapılan istigfara kategorik olarak karşı olmamakla birlikte, istigfarın eylemsel olarak ortaya konması hâlinde asıl anlamını ifade edeceğini düşünmektedir.

DUA: TANRI'YA İÇTENLİKLE YAKARIŞ

*"Rabbinize alçak gönüllüce ve samimice dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez."*²¹⁴

Âyette, duanın yapılış şeklini bildiren *tadârru'en* ve *hûfyeten* sözcükleri sırasıyla; alçakgönüllülük ve samimiyet anımlarına gelir. Ayrıca bu ifadeler; gizli ve açık dua etme, duada sesi yükseltmemeye, manalarında da açıklanmıştır.²¹⁵ Mâtürîdî, bir sonraki âyette yapılan "Allah'a korkarak (*hawfen*) ve umutla (*tame'an*) yalvarın" anlamındaki çareyi ise "ibadetlerdeki kusurlardan endişe ederek ve bunların bağışlanmasını umarak dua edin" şeklinde yorumlar.²¹⁶ Duada haddi aşma ise, peygamberlik makamı talep etmek veya melek olmayı istemek gibi "şer'an" imkânsız olan taleplerde bulunmaktadır.²¹⁷

Mâtürîdî, dua-ibadet ilişkisine de değinir. Bu bağlamda, "Dua, ibadetlerin beynidir"²¹⁸ hadisini konuya ilişkilendiren müellif, duanın diğer ibadetlerden farkını söylece ortaya koyar: "İbadetler alışkanlık sonucu yapılabiliyorken, dua ise ihtiyaç hâlinde yapılır. Kişi, aciz kaldığı durumlarda veya ihtiyaç hissettiği hâllerde Allah'a sığınmaktadır. Bu nedenle de, dua taklit'ten uzaktır ve ibadetlerin beynidir."²¹⁹

İNTİKAMA KARŞI BAĞIŞLAYICILIK

*"Bir hayatı açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz (bir kişi), Allah da çok affedicidir, her şeye hakkıyla gücü yetendir."*²²⁰

Affetmenin, Allah katında intikamdan daha hayırlı olduğunu belirten Mâtürîdî, âyetten çıkarılabilen sonuçları iki başlıkta toplar. İlk olarak; Allah'ın gücü yettiği hâlde intikam almayıp affetmesine dikkat

214 A'râf, 7.55.

215 *Tâ'vilât*, 5/386-387.

216 *Tâ'vilât*, 5/388.

217 *Tâ'vilât*, 5/386.

218 Tirmizi, *Sünen*, "Da'avat", 2.

219 *Tâ'vilât*, 5/386.

220 Nisâ, 4.149.

çekilerek, insanlara şu mesaj verilir: "Sizler de galib gelmeye gücünüz yettiği hâlde, içinizden size haksızlık yapanları bağışlayın ve bilin ki bu durum sizler için Allah katında sevab getirecektir."²²¹ Mâtürîdî'ye göre âyetten, Allah'a veya insanlara karşı işlenen suçların Allah tarafından bağışlanabilmesi için, insanların birbirlerini affetmeleri gerektiği sonucu da çıkarılabilir.²²² Mâtürîdî'nin bu son çıkarımı, kul hakkı temelinde yorumlanabileceği gibi, af kültürüne sahip olmanın erdem ve gerekliliği anlamında da düşünülebilir.

BÜYÜKLENME: İSTİKBÂR VE İSTİĞNA

*"Bize kavuşacakları ummayanlar, 'Bize melekler indirilseydi, yahut Rabbimizi görseydik ya!' dediler. Andolsun, onlar kendi benliklerinde büyülük tasladılar ve büyük bir taşkınlık gösterdiler."*²²³

Mâtürîdî, âyette geçen istikbâr (büyüklenme) kavramını iki şekilde açıklar. İlkî, başkalarını kendine denk görmeyip, herkesten farklı olduğunu düşünmektir. Putperestlerin, maddi durumundan ötürü Hz. Peygamber'i kendilerine denk görmemeleri ve bu nedenle peygamberliğin kendi hakları olduğunu düşünmeleri, bunun bir örneğidir.²²⁴ Mâtürîdî'ye göre, gerçeği bilerek kabullenmemek de büyüklenmenin bir diğer formu olarak yorumlanabilir. Bu durumun örneği ise putperestlerin, Hz Muhammed'in Allah'ın hak peygamberi olduğunu bilmelerine rağmen, ona boyun eğmemeleri ve kendisine tabi olmamalarıdır. Mâtürîdî, âyet metnindeki *'utuvv-* عَوْ (taşkınlık gösterme) kelimesinin ise istikbârin ileri derecesi olarak açıklandığını aktarır.²²⁵

KÜFÜRDEN AŞAĞI BİR HÂL: NİFAK

*"Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsin."*²²⁶

Mâtürîdî'ye göre, münafıkların kâfirlerden de aşağı olarak, cehennemin en alt tabakasında bulunacak olmasının üç nedeni vardır. Müminleri her anlamda zayıflatmaya çalışmaları, onları dinlerinde şüpheye düşürüp imandan çıkmaları için çaba sarfetmeleri, bu sebeple-

221 *Te'vîlât*, 4/93.

222 *Te'vîlât*, 4/93.

223 *Furkân*, 25.21.

224 *Te'vîlât*, 10/239-240.

225 *Te'vîlât*, 10/240.

226 *Nisâ*, 4.145.

rin illidir. İlkinci ise savaş vb. durumlarda casusluk yaparak, müminlerin sırlarını ve noksanhıklarını kâfirlere bildirmeleridir. Müminlerin ve kâfirlerin güçlü oldukları zamanlara göre taraf değiştirmeleri de bu cezayı hak etmelerinde bir diğer etkendir.²²⁷ Mâtürîdî, münafıkların, şehvet ve arzularından başka bir şeye tapmamalarını da bu sebeplere ek olarak zikreder.²²⁸

İLKEŞİZLİK: NİFAK

*"Münafık erkekler ve münaflık kadınlar birbirlerindendir. Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular; Allah da onları unuttu. Şüphesiz münaflıklar, fâsihâkların ta kendileridir."*²²⁹

Mâtürîdî, âyetteki, "Münafık erkekler ve münaflık kadınlar birbirlerindendir" ifadesini, "birbirlerinin dostudurlar" anlamında açıklar.²³⁰ Münafıklar arasında yardımlaşma ve dayanışmanın hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini söyleyen Mâtürîdî, bunu, münaflıkların üzerinde birleşecekleri ortak bir esastan mahrum olmaları ile gerekçelendirir. Müminlerin, hatta kâfirlerin dahi bir araya gelmelerini, yardımlaşmalarını sağlayan ortak bir dinleri var iken, münaflıklar için bunu sağlayacak hiçbir sebep yoktur. Zira, onlar için din, mezheb gibi ortak değerler söz konusu değildir. Mâtürîdî, şu çarpıcı sözlerle münaflıkların temel karekterini ortaya koymaya devam eder: "Onlar, rahatlığın ve dünyevi nimetlerin kölesidirler. Edinebildikleri kadar mal edinirler ve aralarında herhangi bir dostluk da söz konusu değildir."²³¹

Mâtürîdî'ye göre, münaflıkların birbirlerine emrettikleri kötülük (münker), aklın, gırkinliğine hükmettiği her şeydir. Bunların başında da sirk gelir. Yasaklılıklar iyilik ise tevhit ve Allah'a imandır.²³² Mâtürîdî, âyetteki, "ellerini sıkı tutarlar" ifadesini ise "iyiliklerle mesgul olmaktan kendilerini alikoymaları" anlamında, temsili bir anlatım olarak yorumlar. Bu temsilin, el kelimesiyle ifade edilmesi, kötülük ve iyiliklerin çoğunlukla elle işleniyor olmasından kaynaklanır. Müellife

227 *Te'vîlât*, 4/88.

228 *Te'vîlât*, 4/89.

229 *Tevbe*, 9.67.

230 *Te'vîlât*, 6/403.

231 *Te'vîlât*, 6/404.

232 *Te'vîlât*, 6/404.



göre, Allah'ın münafıkları unutması da ahirette onları rahmetinden mahrum bırakmasıdır.²³³

Münafık kelimesinin, fasik sözcüğünden çok daha kötü ve çirkin bir anlam ihtiva etmesine rağmen, âyette, münafıkların fasik olarak isimlendirilmesinin sebeb ve hikmetini de sorgulayan Mâtûridî, muhtemel nedenleri şöylece sıralar: "Dilleri ile (biz müminiz diyerek) müminlerle ortak bir görüntü sergileyen münafıkların göründükleri gibi olmadıklarını haber vermek üzere bu ifade kullanılmış olabilir. Yine, nifak kelimesini *fîsk'*tan daha çirkin kabul eden diğer insanların aksine, münafıklar için en çirkin kelime *fîsk* olması nedeniyle de bu ifade kullanılmış olabilir. Ya da *fîsk'*in, herhangi bir dine bağlı olduğunu iddia eden herkesin nitelendirilmeye çekineceği bir isim olmasından da kaynaklanabilir..."²³⁴

HİDAYET

KUR'AN'IN HİDAYETİ

"Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hidayet rehberidir."²³⁵

Âyette, Kur'an-ı Kerim'in hidayet rehberi olarak tanımlanmasında kullanılan *hüden* kavramı iki anlama gelir: İlkî, beyan demektir ve bu anlamıyla hûdâ, inkârcıları da kapsar. Zira Kur'an'da, kâfirlerin de ihtiyaç duyacağı hususlar, akli ve semi açılarından beyan edilmiştir.²³⁶ İkincisi ise hüccet anlamındadır ve Kur'an-ı Kerim'in bu anlamdaki hidayeti, bizatılı delil olması demektir.²³⁷

PEYGAMBERLERİN HİDAYETİ

"Süphesiz sen sevdığın kimseyi doğru yola iletemezsın. Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O, doğru yola gelecekleri daha iyi bili."²³⁸

233 *Tevârîh*, 6/404-405.

234 *Tevârîh*, 6/405.

235 Bakara, 2.2.

236 *Tevârîh*, 1/33.

237 *Tevârîh*, 1/31.

238 Kasas, 28.56.

Âyetin, Ebû Talib hakkında indiğini belirten Mâtürîdî, bu durumda Mutezile'nin, "Hidayet, ancak beyan'dır" görüşünün çürüdüğünü savunur. Zira Hz. Peygamber, tebliğ ve beyan vazifesini yerine getirmesine ve çok istemesine rağmen amcasını hidayete erdirememiştir. Mâtürîdî, bu noktadan hareketle, hidayete erdirmenin sadece Allah'a ait olduğunun altını çizer.²³⁹ Mâtürîdî, hidayete ulaşmada peygamberlerin rolünü ise "Bu Kur'an, Rab'lerinin izni ile insanları karanlıklardan nura; Aziz, Hamîd olanın yoluna gîkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptr"²⁴⁰ âyetinin açıklamasında ele alır. Ona göre, Hz. Peygamber'in Kur'an'la insanları hidayete ulaştırması, dört aşamada gerçekleşmektedir. İlk üç aşama; insanları hakkı çağırma, bu çağrıyı açıklama ve terşîb-terhîb (teşvik ve sakindırma) aşamalarıdır ve bu aşamaları gerçekleştirecek olan Hz. Peygamber'dir. Mâtürîdî, son aşamayı ise "hidayetin gerçekleşmesi" olarak açıklar. Tevfîk ve 'usmet olan bu aşama, sadece Allah'ın dilemesiyle gerçekleşebilir.²⁴¹

HİDAYETİN GERÇEK ANLAMI: TEVFİK VE 'USMET BAĞLAMINDA ALLAH'IN HİDAYETİ

"Allah, esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir."²⁴²

Mâtürîdî'nin, hidayeti ifade etmek üzere kullandığı terimler yer yer değişmekte birlikte, hidayetin ilâhî kaynaklı bir olgu olması, tüm bunların birleştiği ortak nokta olarak ön plana çıkmaktadır. Mâtürîdî'ye göre, hidayetin ifade ettiği anlamların ilki, "beyan'dır. Mâtürîdî, beyan anlamındaki hidayeti, "Andolsun biz onlara, bilerek açıkladığımız bir kitabı, inanan bir toplum için hidayet ve rahmet olarak getirdik"²⁴³ âyetiyle örneklendirir.²⁴⁴

Beyâni, Kur'an ve Sünnet olarak tanımlayan Mâtürîdî,²⁴⁵ beyan-hidayet ilişkisinde ise Mutezile ile arasındaki farkı belirginleştirir. Ona göre, Mutezile'nin iddia ettiği gibi, hidayetin sadece "Allah'ın doğru yolu beyan etmesi, emir ve nehiyelerini bildirmesi" olarak anlaşılması

239 *Tâ'vîlât*, 11/57-58.

240 İbrahim, 14.1.

241 *Tâ'vîlât*, 7/454.

242 Yunus, 10.25.

243 A'râf, 7.52.

244 *Tâ'vîlât*, 7/44.

245 *Tâ'vîlât*, 1/21.

hâlinde, hidayete erme anlamında mümin ile kâfir arasında herhangi bir fark kalmayacaktır. Oysa; “*Allah kimi hidayete erdirirse, artık o hidayete ermıştır ve kim dalalette bırakılsa, işte onlar artık hüsranaya uğrayanlardır*”²⁴⁶ âyetinde, Allah’ın hidayete erdirdiği insanlarla saptırıldığı kimseler arasındaki fark, açık bir şekilde ortaya konmuştur.²⁴⁷ Mâtürîdî, hidayetin ikinci anlamını ise “*hakka çağırma*” olarak açıklar. Peygamberlerin hidayet eden (*hâdi*) kimseler olarak nitelendirildiği “...*Her kavim için de bir yol gösteren (hâdi) vardır.*”²⁴⁸ âyetiyle bu yorumunu delillendiren Mâtürîdî, âyetteki *hâdi* sıfatının tevhide çağırma ve uyarma anımlarında kullanıldığını söyler.²⁴⁹ Son olarak, Allah’ın hidayet vermesi (*ihtida*), insanda hidayet fiilini yaratması olarak da düşünülebilir.²⁵⁰

Mâtürîdî’ye göre, Allah’ın bir kimseye hidayet vermesindeki asıl mana ise “*tevfîk*” (muvaffak kılmak), “*usmet*” (korumak) ve “*ma’ünət*”^{tir} (yardım etme). Zira, Allah’ın, kişiyi hidayete muvaffak kılması, dalaletten koruyup, yardımını esirgememesi anlamındaki hidayet gerçekleştigi takdirde kişi, gerçek anlamda kurtuluşa erekilir.²⁵¹ Mâtürîdî’nin bu açıklamalarından, beyan ve *hakka çağırma* anlamındaki hidayeti, yalnızca kavramsal açıdan bu sınıflamaya dahil ettiği anlaşılmaktadır. Onun hidayet ile asıl kasdettiği ise *tevfîk* ve ‘*usmet*’^{tir}.

İNSAN FİİLLERİ VE İLAHÎ MEŞİET

“*Allah dileseydi, onları bir tek ümmet yapardı. Fakat O, dileğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur.*”²⁵²

Mâtürîdî’ye göre, âyetteki, “*Allah dileseydi, onları bir tek ümmet yapardı*” ifadesi, ilahî meşietin cebri değil, ihtiyacı olduğunu ortaya koyar.²⁵³ Meşîeti, iradeyle aynı anlamda (ihtiyar) kullanan²⁵⁴ Mâtürîdî, ilahî iradenin cebri bir karakter içermemesini, imanın, ihtiyacı bir eylem olmasına temellendirir. Müellife göre, imandan ancak, seçme özgürlüğünün bulunduğu bir durumda söz edilebilir. Aksi hâlde, iman,

246 Araf, 7.178.

247 *Tevâlü'l-Kâfirûn*, 6/115-116.

248 Ra'd, 13.7.

249 *Tevâlü'l-Kâfirûn*, 7/44, 392.

250 *Tevâlü'l-Kâfirûn*, 1/21; 6/129.

251 *Tevâlü'l-Kâfirûn*, 6/116; 7/44, 454; 11/58.

252 Şûra, 42.8.

253 Mâtürîdî, *Kitabu't-Tevhid*, (thk. Fethullah Huleyf), İstanbul, 1979/304.

254 *Tevâlü'l-Kâfirûn*, 13/167.



müminin değil başkasının (imana zorlayanın) fiili olacaktır. Allah'ı tanıyıp bilmeden cebren yapılacak bu iman ise örfen, iman olarak isimlendirilemez. Böylece, imanın ihtiyacı bir eylem olması, meşîet-i ilahînin cebri olmayıp, ihtiyacı olduğunu peşinen ispatlamaktadır.²⁵⁵

Mâtürîdî, meşîeti ifade eden âyet metnindeki *şaे* (dileme) fiilinin ihtiyacı yönünü ise "Allah, insanlara, iman etmelerini zorunlu kılacak sebeb ve lütûflar vermemiştir" şeklinde açıklar.²⁵⁶ Bu-nunla birlikte Mâtürîdî, imanın küfürde olduğu gibi, salt insanı bir kudretle gerçekleştmediğini düşünür. İmanın, *nîmet* ve *minnet* (iyilik) olarak isimlendirildiği âyetleri²⁵⁷ konuya ilişkilendiren Mâtürîdî'ye göre, iman ve hidayete ermek ancak, Allah'ın kendi fazlından insanlara verdiği lütûflarla²⁵⁸ gerçekleşebilir. Bu lütûfların kâfirlerle verilmemesinin sebebi ise ilmi ilahîde onların iman etmeyeceğinin bilinmesidir.²⁵⁹ âyetteki, "*Fakat O, dilediğini rahmetine sokar*" ifadesini bu çerçevede değerlendiren Mâtürîdî, iman gibi diğer insan eylemlerinde de iradenin taallukunu ihtiyar üzerinden kurar. Ona göre, ancak fiilinde ihtiyar sahibi olanlar, iradeyle nitelenebilir. Dolayısıyla, Allah'ın insan fiilleri üzerindeki etkisi, seçme ve tercih dışında farklı bir anlamda düşünülemez.²⁶⁰ Mâtürîdî, bu seçiminsin insan fiillerinde bağılayıcı bir anlam ifade etmemesini de "Allah'ın kafirler için seçimi; kibir ve inatlarından dolayı gerçeği kabul etmemeyi seçen kafirlerin bu seçimin seçmektir" şeklinde formüle eder.²⁶¹ Yine, insan fiillerin Allah tarafından yaratılması, bu seçim ve tercihten çıkarılacak zorunlu bir sonuktur.

İNSAN FİİLLERİNDE İKİ FAİL: ALLAH VE İNSAN

*"Göklerin ve yerin mülkü (hükümranhı) Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir."*²⁶²

Mutezile'nin, bütün iyilikleri Allah'ın iradesi dâhilinde görmekle birlikte, insan fiillerinin yaratılmadığını savunmasını bir çelişki olarak gösteren Mâtürîdî, bu durumda Allah'ın dilediği bir çok şeyin yaratıcısı

255 *Tâ'vîlât*, 13/167.

256 *Tâ'vîlât*, 13/167.

257 *Fatiha*, 1.6; *İbrahim*, 14.11; *Hucurât*, 49.17.

258 Bu latifeler; tefekkür, vicdan ve idrak gibi iman ve hidayete ulaşmayı sağlayacak akli ve ahlaki öncüler olarak düşünülebilir.

259 *Tâ'vîlât*, 13/167-168.

260 *Tâ'vîlât*, 3/171-172.

261 *Tâ'vîlât*, 6/64.

262 *Şûrâ*, 42.49.

olamayacağını söyler. Oysa, âyetteki "*O dilediğini yaratır*" ifadesi, insan fiilleri de dâhil olmak üzere her şeyi kapsamaktadır.²⁶³ Mâtürîdî'ye göre insan fiilleri, yaratma yönüyle Allah'a; kesh yönüylese insana aittir. Mâtürîdî, bir fiilde iki failin bulunmasının, Mutezile'nin vekâleti gibi şekilde Allah'a ortak koşma anlamına gelmeyeceğini söyle açıklar:

“Âyette, Allah'tan başka hükümler bulunmadığı bildirildiği hâlde, bizler bu dünyada başka yöneticilerin olduğunu da görmekteyiz. Ama bu durum Allah'in mülkünde ortaklığını gerektirmez. Zira, hakiki mülk sahibi Allah'tır. O'nun dışında başkaları için bu ifadenin kullanılması ise gerçek anlamda değil, Allah'in mülküne kullanmaları, ondan yararlanmaları yönüyledir. İşte bunun gibi, insan fiillerinin de yaratma yönüyle Allah'a; kesh yönüylese insana ait olması bu konuda herhangi bir ortaklığını gerektirmez.”²⁶⁴

Mâtürîdî, Mutezile önderlerinden Cafer b. Harb'in (ö. 236/850) “*Allah, fillerimizin yaratıcısı değil, malikidir*” açıklamasını da eleştirir. Ona göre, gerçekte bir şeyi inşa edene “malik” denilir. Dolayısıyla, yaratıcı olmayan, malik olarak isimlendirilemez. Başka bir deyişle, bir şeye hakiki anlamda malik olmak, o şeyi yaratmak demektir. Bu nedenle, Allah'in fiillerimizin maliki olması, fiillerimizin yaratıcısı olmasından başka bir şey değildir.²⁶⁵

HİDAYET VE DALALET İHTİYARIDIR

“*İnkâr edenler diyorlar ki: 'Ona (Muhammed'e) Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!*” De ki: *Süphesiz Allah dilediğini saptırr, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir.*”²⁶⁶

“*Biz dilesek, onlara gökten bir mucize indiririz de, ona boyun eğmek zorunda kahrlar*”²⁶⁷ âyetini konuya ilişkilendiren Mâtürîdî, Allah'in, iman etmeyi ve hidayete ermeyi zorunlu kılacak mucizeler indirmemesini, hidayet ve dalaletin ihtiyarı olmasına açıklar. İman edip, hidayete eren de inkâr eden de bunları mücbir bir sebeple değil, kendi isteğiyle gerçekleştirir.²⁶⁸ Mâtürîdî, münaflıkların hidayete karşılık dalaleti satın

263 *Tevâlit*, 13/212.

264 *Tevâlit*, 13/212.

265 *Tevâlit*, 12/120.

266 *Râ'd*, 13/27.

267 *Şuâra*, 26.4.

268 *Tevâlit*, 7/426.



aldığının bildirildiği âyeti²⁶⁹ de sapıklığı, hidayete tercih etme şeklinde yorumlar. Ona göre bu tercih, hidayette iken değil, hidayete rağmen gerçekleşmiştir.²⁷⁰ Nitekim Mâtürîdî, inkârcıların kalblerinin mühürlenmesini de tefekkür ve teemmlü terketmeleri ile açıklar.²⁷¹

SAPMA: DALALET

*"Allah, bir sıvrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun, Rablerinden (gelen) bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlar ise, 'Allah, örnek olarak bununla neyi kastetmiştir?' derler. (Allah) onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fâsihleri saptırır."*²⁷²

Mâtürîdî, âyette Allah'a izafe edilen saptırma (*idâl*) eylemini iki şekilde açıklar. İlk; Allah, dalaleti seçeceğini bildiği kimseleri saptırır, şeklinde klasik bir yorumda bulunur. İkinci olarak ise bu durumu, dalalet fiolinin yaratılması olarak açıklar.²⁷³ Allah'ın saptırması, inkârcılardan inayet ve yardımını esirgemesi olarak da anlaşılabılır. Bu durumun temel nedeni ise inkârcıların hidayeti talep etmemeleridir.²⁷⁴

Mâtürîdî'nin bu son cümlesi, hidayetin gerçekleşmesinde hür iradeye verdiği önemin bir göstergesidir. Mâtürîdî, Mutezile'nin, "Allah'ın saptırması, kişiyi serbest bırakmasıdır (*tahlîye*)" görüşünü²⁷⁵ de eleştirir. "Allah, kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletceğin kimse yoktur..."²⁷⁶ âyetini örnek veren Mâtürîdî, Allah'ın saptırmasının Mutezile'nin iddia ettiği gibi anlaşılmaması hâlinde, Allah'ın saptırıldığı kimsenin başka biri tarafından hidayete erdirilmesinin mümkün olacağını, bunun ise âyette açık bir şekilde gelişeceğini savunur.²⁷⁷ Mâtürîdî'ye göre, her

269 Bakara, 2.16.

270 *Tâ'vilât*, 1/42.

271 *Tâ'vilât*, 1/35.

272 Bakara, 2.26.

273 *Tâ'vilât*, 1/65.

274 *Tâ'vilât*, 6/116; 7/167.

275 Mutezile'nin bu konudaki görüşleri için bkz. Eş'ari, Ebu'l-Hasan, *Makâlatu'l-İslamîyyin*, Wiesbaden, 1980/260.

276 Araf, 7.186.

277 *Tâ'vilât*, 6/128-129.

hâlükarda, Allah'a nisbet edilecek saptırma eylemi çirkinlikten ve kınanmaktan münezzehtir.²⁷⁸

GÜNAHLARDA BİREYSEL SORUMLULUK

*"Hiçbir günahkâr başka bir günahkârm yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse, (bir başkasını), günahını yüklenmeye çağırırsa, ondan hiçbir şey yüklenmez, çağrıldığı kimse yakını da olsa. Sen ancak, görmedikleri hâlde Rablerinden için için korkanları ve namaz kıılanları uyarırısm. Kim annırsa ancak kendisi için armmış olur. Dönüş ancak Allah'adır."*²⁷⁹

"*Hiçbir günahkâr başka bir günahkârm yükünü yüklenmez*" ifadesi, kimseye başkasının hatası yüklenmez, kimse başkasının günahı ile suçlanmaz, anlamındadır.²⁸⁰ Ayette, başkasının günahının yüklenilmeyeceğinin bildirilmesi, iki amaca yöneliktir: İlkî, dünyada bir-birleri ile yardımlaşan inkârcıların, ahirette de bunu yapabileceklerine ilişkin ümitlerini kırmaktır.²⁸¹ Mâtürîdî, bu yorumunu şu âyetle örneklendirir:

"İnkâr edenler iman edenlere, Yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim" derler. Hâlbuki onların günahlarından *hiçbir şey yüklenecek degillerdir.*"²⁸²

İkinci olarak ise dünyada başkalarının hatalarından sorumlu tutulabilen insana, ahirette böyle bir şey ile karşılaşmayıcağı hatırlatılmaktadır.²⁸³

KENDİ ALEYHİNE GÜNAH KAZANMA

*"Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârmın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizdir. O size, ihtilaf etmeye olduğunuz şeyleri haber verecektir."*²⁸⁴

Ayetteki, "kendi aleyhine günah kazanma" ifadesi, iki anlama gelir. İlkî, bireysel sorumluluğa dairdir ve ahirette başkalarının gü-

278 *Tâ'vîlât*, 7/167.

279 *Fâtr*, 35.18.

280 *Tâ'vîlât*, 8/242.

281 *Tâ'vîlât*, 12/28-29.

282 Ankebut, 31.12.

283 *Tâ'vîlât*, 8/242-243.

284 *Enâm*, 6.164.

nahlarından sorumlu tutulmamayı ifade eder.²⁸⁵ Mâtürîdî, ikinci yorumunda ise nefsin negatif yapısını vurgular: "Şayet, nefis tek başına bırakılmış olsaydı; mutlaka kendi aleyhine günah işlemeyi seferdi. Fakat, Allah'ın rahmeti ve fazıyla bundan engellenmekte ve kendi aleyhine günah kazanmaktan kaçınabilmektedir."²⁸⁶ Mâtürîdî, Hz. Yusuf'un şu sözyle de bu yorumunu destekler:

"Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis aşın derecede kötüslüğü emreder..."²⁸⁷

AMELLERİN BOYNA ASILMASI

"Her insanın amelini (tâirehu) boynuna yükledik. Kiyamet günü kendisine, açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız."²⁸⁸

Âyetteki *tâir* (kuş) kelimesinin anlamı hakkında; rizik, saadet-şekâvet ve amel gibi farklı yorumları nakleden Mâtürîdî, bu kelimenin âyette 'amel' anlamında kullanıldığını söyler.²⁸⁹ Amellerin kuş örneğiyile ifade edilmesi, kuşların geliş şekillerine göre fal bakan putperestlere yaptıklarının karşılığını bildirmek içindir.²⁹⁰ Mâtürîdî, âyetteki 'boyun' kelimesinin ise nefisten kinaye olarak kullanıldığını söyler. Buna göre, "Herkesin amelini boynuna yükledik" ifadesi, herkesin kendi günahından sorumlu olduğunu ve kimsenin başkasının günahını yüklemeyeceğini anlatır.²⁹¹

İNSANIN GEÇİCİ VE EBEDÎ LEZZETLER ARASINDAKI SEÇİMİ

"Eğer bütün insanlar (kâfirlerle verdigimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen) bir tek ümmet olacak olmasalardı, Rahman'ın inkâr edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çakacıkları merdivenler yapardık. Evlerine (gümüşten) kapılar ve üzerine yaşılanacakları koltuklar ve altın süslemeler yapardık. Bütün bunlar, sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbimin katında ahiret ise, O'na karşı gelmekten sakınanlarındır."²⁹²

285 *Tâ'vîlât*, 5/278.

286 *Tâ'vîlât*, 5/278.

287 Yusuf, 12.53.

288 İsrâ, 17.13.

289 *Tâ'vîlât*, 8/239.

290 *Tâ'vîlât*, 8/240.

291 *Tâ'vîlât*, 8/241.

292 Zuhraf, 43.33-35.

Mâtürîdî'ye göre, kûfürde birleşme tehlikesi olmasa, sözü edilen nimetlerin kâfirlere verileceğinin bildirilmesi, dünyanın Allah katında bir değeri bulunmadığını ortaya koyar. Zira, dünyanın Allah indinde bir değeri olsaydı; kâfirlere sinek, hatta sıvri sinek kanadı kadar dahi bir şey verilmeyezdi.²⁹³ Mâtürîdî, bu veriler doğrultusunda zûhd hayatını tavsiye ederek açıklamalarına devam eder ve İsra suresinin 18-19. âyetlerini konuya ilişkilendirir:

"Kim su peşin dünya zevkini isterse, Biz de dileğimiz kimse hakkında ve dileğimiz miktarda, o dünya zevkini ona veririz. Ama sonra ona cehennemi mekân kâlarız, O da yerilmiş ve kovulmuş olarak oraya atılır. Kim de ahireti ister ve ona lâyîk bir biçimde mümin olarak gayret gösterirse, işte bunların çalışmaları makbul olur."

Kişinin, geçici lezzetler ile ebedî lezzetler arasındaki seçiminde serbest bırakıldığını kaydeden Mâtürîdî, yaşamındaki rahatlık veya zorluğun bu tercihe göre şekilleneceğini söyler. Buna göre, ebedî olanı tercih edenler için fânî lezzetler kısıtlanacak; geçici olanı tercih edenler içinse bu lezzetler, fazlasıyla genişletilecektir.²⁹⁴ Mâtürîdî, bu sözleri ile geçici dünya nimetlerine aldanılmaması gerektiğine dikkat çeker. Mâtürîdî, söz konusu lezzetlerin âyette, gümüş ve altın ile örmeklendirilmesini ise insanların bu iki metaa olan düşkünlüğüne bağlar.²⁹⁵

RIZIK VE MAİSETLE İLGİLİ İNSAN EYLEMLERİNDE ALLAH'IN BELİRLEYİCİ ROLÜ

"Rabbinin rahmetini onlar mı bölüstürüyorlar? Dünya hayatında onların gesimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için, (çeşitli alanlarda) kimine kiminde olmayan üstünlükler verdik. Rabbinin rahmeti, onların biriktirdikleri (dünyalık) şeylerden daha hayırlıdır."²⁹⁶

Âyetteki, "Rabbinin rahmetini onlar mı bölüstürüyorlar?" ifadesinin, nübûvetle ilgili olduğunu belirten Mâtürîdî, rizik ve nübûvetin ortak noktası olarak "Allah'ın dilemesi" üzerinde durur. Allah, rizki dileğine genişletip, dileğine daralttığı gibi, nübûvet görevini de dileğine verir.²⁹⁷ Mâtürîdî, çalışmaya ve diğer maiyet sebeplerine bağlı

293 *Tâ'vîlât*, 13/245.

294 *Tâ'vîlât*, 13/246.

295 *Tâ'vîlât*, 13/246.

296 *Zuhraf*, 43.32.

297 *Tâ'vîlât*, 13/243.

olarak azalıp, arttığı bilinen insan rızkında, “Allah, nasıl belirleyici aktör olabiliyor?” sorusunu da “*Allah, rızkin genişlemesini sağlayacak insan fiillerini yaratır*” cevabıyla açıklar ve şöyle bir örneklemede bulunur: “Bizler, rızkin genişlemesini sağlayacak imkân ve sebeblere herkesen fazla kâdir olan nice insanların bu dünyada rızıklarının daraldığını görmekteyiz. Yine, rızkin genişlemesini sağlayacak imkân ve sebeblere sahip olmayan nicelerinin de rızıklarının genişlediğini görmekteyiz. O hâlde tüm bunlar, rızkı belirleyenin, insandan başkası olduğunu ortaya koymaktadır.”²⁹⁸

ALLAH'IN İNSAN VE DİĞER TÜM CANLILARIN RİZKINI SAĞLAMASI

*“Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”*²⁹⁹

Mâtürîdî'ye göre âyette, geçim kaygısı nedeniyle Medine'ye hicrette tereddüt eden bazı müslümanlara, gerçekte rızkı temin edenin Allah olduğu hatırlatılmıştır. “*Ey iman eden kullarım! Süphesiz ki benim arzım (yeryüzü) genişdir. O hâlde, ancak bana kulluk edin*”³⁰⁰ âyetiyle birlikte değerlendirildiğinde, İslamin ilk muhatablarına şu mesaj verilmektedir: “Allah, yeryüzünün farklı bölgelerinde bulunan ve rızıklarını kendileriyle taşımayan diğer canlıları rızıklandırdığı gibi, sizleri de hicret edeceğiniz yerde mal ve kazançlarınıza bağlı olmaksızın rızıklandırılacaktır.”³⁰¹ Mâtürîdî, âyette verilen mesajın genel manada tüm insanlar için düşünülebileceğini söyler. Bu çerçevede, âyette, diğer canlılar gibi insanların rızkını verenin de Allah olduğu hatırlatılarak, rızık ve mâisât sebeplerine çok fazla önem verilmemesi gerektiğine dikkat çekilmiştir.³⁰² Müellife göre, insan kalbi, bu sebeblerle fazlasıyla alakadar olmasına rağmen gerçekte insan rızkı, mâisât araçlarına bağlı olmaktan uzaktır. Allah, dileğinin rızkını genişletir, dileğinkini ise daraltır. Mâtürîdî'nin, rızık-gayret-takdir üçgeninde Allah'ın takdirini ön plana çıkarılan şu sözleri önemlidir: “*Allah, rızkını genişletmek işin her*

298 *Tâ'vilât*, 13/243.

299 Ankebût, 29.60.

300 Ankebût, 29.56.

301 *Tâ'vilât*, 11/141.

302 *Tâ'vilât*, 11/142.

*hangi bir sebebi (imkân ve güç) bulunmayan kimseyin rızkını genişlettiği gibi, bu konuda sebebi bulunan kimseyin rızkını da daraltır.*³⁰³

Öte yandan Mâtûrîdî, rızkin genişleyip daralmasında insan fiillerinin rolünü de göz ardı etmez. Ancak, bu noktada da belirleyici etken olarak Allah'ın takdirine dikkat çeker: "Bu durum (maisetlerin taksimi), Allah'ın insanların kazançlarını ve bu kazancı sağlayacak insan fiillerini yarattığını ortaya koymaktadır. Zira bizler, rızkın genişlemesini sağlayacak imkân ve sebeblere herkesten fazla kâdir olan nice insanların bu dünyada rızıklarının daraldığını görmekteyiz. Yine, bu sebeblere sahip olmayan nicelerinin de rızıklarının genişlediğini görmekteyiz. O hâlde tüm bunlar, rızkı belirleyenin, insandan başkası olduğunu ortaya koymaktadır."³⁰⁴

Mâtûrîdî'ye göre, rızıkla birlikte düşünülebilecek bir diğer konuda nübüvvettir. "*Allah'ın, rızkı dilediğine bol verdigini ve (dilediğine) kısığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır*"³⁰⁵ âyetini örnek veren Mâtûrîdî, rızık ve nübüvvetin ortak noktası olarak "Allah'ın dilemesi" üzerinde durur. Allah, dilediğine rızkı genişletir, dilediğine ise daraltır. Nübüvvet görevini de dilediğine verir ve bu anlamıyla bahsi geçen âyet, Hz. Peygamber'in elçilik görevini küçük görenlere bir cevap mahiyetindedir.³⁰⁶

Cimrilik ve Cömertlik Arasındaki Yol Ayrılmında İnsan

*"Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır."*³⁰⁷

Mâtûrîdî, âyette geçen israf ve cimriliği, nicelikteki bir artış ve ek-silmeden ziyade, harcamaların, "nitel olarak nasıl olması gerektiğiyle" ilişkilendirir. Buna göre, israf etmemek, malî Allah'a isyan sayılan hussularda sarf ermekten sakınmaktadır. Cimrilik etmemek ise hayır yolunda (taatlerde) harcamada bulunmaktan kaçınmamaktır.³⁰⁸ Mâtûrîdî, her ikisi arası dengeli bir harcamayı ise bu ölçütlerde uygun olarak yapılacak adil bir harcama olarak tarif eder.

303 *Tâ'vilât*, 11/142.

304 *Tâ'vilât*, 13/243.

305 Rûm, 30.37.

306 *Tâ'vilât*, 11/195.

307 Fûrkân, 25.67.

308 *Tâ'vilât*, 10/274.

Mâtürîdî'ye göre, cimrilik yaratılıştan gelen bir duygudur. Çocukların dahi çoğu zaman, ellerindekilerini başkaları ile paylaşmaktan sakınmaları, cimriliğin sonradan öğrenilmemiğini ortaya koyar.³⁰⁹ Nitelikim, insanın bu bencil doğası Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilmektedir:

"...Nefisler cimriliğe eğilimli yaratılmıştır."³¹⁰

Mâtürîdî'nin insandaki bu fitri zaafı getirdiği gereklé ise cömertlikle imtihandır: "Allah insanı, cimrilik ve cömertlik, sıkıntı ve genişlik gibi çeşitli hâllerle imtihan etmek için bu şekilde (bencillik duygusuyla) yaratmıştır. Bu durum, aceleci bir doğaya sahip olan insanın, elem ve musibetlere sabretmeye imtihan edilmesi gibidir..."³¹¹

İNSANIN İNANÇ DÜNYASI

İMAN VE İSLAM

"Musa, 'Ey kavmim! Eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz ve O'na teslim olmuş kimseler iseniz, artık sadece O'na tevekkül edin' dedi."³¹²

İman ve İslam kavramlarını lafızda farklı; anlamda ise özdeş kelimeler olarak değerlendiren Mâtürîdî, bu doğrultuda iman ve İslam kavramlarına iki tanım getirmiştir. İlk olarak, imanı, hakikatleri zayı edecek her şeyden uzak kalacak şekilde itikad etme; İslami ise bu hakikatlere teslim olma şeklinde açıklar.³¹³ Mâtürîdî'nin bu tanımında, iman ve İslam kavramlarının sözlük anımlarını esas aldığı görülmektedir. İkinci olarak ise iman, Allah'ın rububiyyet ve uluhiyyetiyle ilgili her seye olduğu gibi inanmak; İslam ise her türlü işte O'na samimiyyetle teslim olmak, demektir.³¹⁴ Mâtürîdî, her iki kavramın dini literatürde müsterek bir anlam ifade etmesini söyle gerekçelendirir: "Çünkü, Allah'a samimiyyetle teslim olan kişi, O'nun rububiyyetini kabul etmiş demektir. O'nun rububiyyetini kabul etmek ise her türlü işte O'nun (rizasını) gözetmeyi ifade

309 *Tevâ'ilât*, 8/367.

310 *Nisâ*, 4.128.

311 *Tevâ'ilât*, 8/367.

312 *Yunus*, 10.84.

313 *Tevâ'ilât*, 7/97.

314 *Tevâ'ilât*, 7/97.

eder.”³¹⁵ *İslam, başkasını ortak kılmadan, her şeyi samimiyetle Allah için yapmaktadır. İman ise, her şeyin, Allah’ın vahdaniyyetine, uluhiyyetine ve rububiyyetine şahitlik ettiğini tasdik etmektedir. Her şeyi samimiyetle Allah için yapan kimse, her şeyin Allah’ın vahdaniyyetine, uluhiyyetine ve rububiyyetine şahitlik ettiğini de tasdik etmiş olur.*³¹⁶

Öte yandan Mâtürîdî, iman ve İslâm kavramları arasında kısmi bir ayrimda da bulunur. Müellife göre İslâm, hak üzere olan müminleri tanımlayan özel bir kavramdır. Başka bir deyişle, Allah’ın, hak üzere olan müminleri tanımlamak üzere seçtiği kavram, İslâm’dır.³¹⁷ Mâtürîdî, Kur'an-ı Kerim'de, Hz. İbrahim ve sair müminlerin Müslüman olarak isimlendirildiği ayetlerle³¹⁸ bu yorumunu destekler. Buradan hareketle, Mâtürîdî'nin İslâm kelimesini, Hz. Âdem'den Hz. Muhammed (a.s.m)'e kadar gelen bütün hak dinlerin ortak adı olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Mâtürîdî'ye göre, mümin ismi ise örfen daha genel bir kullanım alanına sahiptir. Bunun için de Yahudi ve Hristiyanlar mümin olarak tanımlanmayı reddetmemişken, İslâm ile anılmaktan ise şiddetle kaçınımlılardır. Yine, İslâm tarihi boyunca *Daru'l-islam* (Müslüman yurdu) kavramı kullanılmışken, *Daru'l-mümin* (Mümin yurdu) şeklinde bir tanımlama yapılmamıştır.³¹⁹

İMAN VE KÜFÜR HÜR İRADEYLE GERÇEKLEŞTİRİLİR

*“De ki: Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman, dileyen inkâr etsin.”*³²⁰

Mâtürîdî, âyetteki, “Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin” ifadesini, farklı ağılardan yorumlar. “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülik yaparsa kendi aleyhinedir...”³²¹ âyeti ile benzeri anlamdaki İsra suresi 7. âyete referansta bulunan Mâtürîdî, iman ve küfrün bireysel sorumluluğunu hatırlatır.³²² Mâtürîdî, ikinci yorumunda ise Hz. Peygamber'in diliyle inanç özgürlüğüne vurgu yapar: “Şüphesiz

315 *Tevâlit*, 7/181-182.

316 *Tevâlit*, 11/346.

317 *Tevâlit*, 13/132.

318 Bkz. Bakara, 2.128, 132; Nisâ, 4.125; Hacc, 22.78.

319 *Tevâlit*, 13/132.

320 Kehf, 18.29.

321 Fussilet, 41.46.

322 *Tevâlit*, 9/50-51.

ben risaletimi sizlere tebliğ ettim. Ben veya benim dışında başka bir kimse, sizleri İslama girmek için zorlayamaz. Dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. Şüphesiz iman eden de inkâr eden de bu eylemlerini zorlayıcı bir sebeple değil, kendi isteği ile gerçekleştirir.”³²³ Son olarak ise iman ve küfrün ahiretteki sonuçları açıklanmıştır. Dolayısıyla, dileyen, kendisine cenneti kazandıracak imanı; dileyense cehennemi hak ettirecek inkârı seçer.³²⁴

İMANIN İKİ FARKLI GÖRÜNÜMÜ: İMAN-I HAKİKAT VE İMÂN-I DEF’

*“İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da, askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere, der hâl onlar takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzere iken, İsrailoğulları'nın iman ettiğinden başka hiçbir ilâh olmadığını inandım. Ben de müslümanlardanım” dedi.*³²⁵

Firavunun boğulacağı esnada, “*İsrailoğulları'nın iman ettiğinden başka hiçbir ilâh olmadığını inandım. Ben de Müslümanlardanım*” desmesini geçerli bir iman olarak kabul etmeyen Mâtürîdî, bu durumdaki imanı, ‘zor durumdan kurtulmak için yapılan iman’ (*iman-u def'i'l-be's*) olarak adlandırır.³²⁶

Mâtürîdî, helak olma korkusuyla yapılan imanın geçersizliğini ispatlamak için şöyle bir akli çıkarımıda da bulunur: “*İman ve İslam, nefsin Allah'a teslim olması demektir. Kişi, nefsin kendi elinde olmaktan çıktıığı bir durumda iman ederse; nefsinin Müslüman olarak Allah'a teslim etmemiş olur. Bu nedenle, helak olmaya yakın bir anda yapılan iman, kabul edilmez.*”³²⁷

Mâtürîdî'ye göre, imanın hür iradeye dayalı bir tercih olması, gerçek imanın (*el-imânu'l-hakîkî*) ayırt edici özelliğidir. Zira, imandan ancak, seçme özgürlüğünün bulunduğu bir durumda söz edilebilir. Aksi hâlde iman, müminin değil başkasının (imana zorlayanın) fisi olurdu.³²⁸ Esasen kalp ile gerçekleştirilen imanın³²⁹, bir diğer belirgin özelliği ise bilgiye dayanmasıdır.³³⁰ Mâtürîdî, kelam geleneğinde sıkça

323 *Te'vîlat*, 9/51.

324 *Te'vîlat*, 9/51.

325 *Yunus*, 10.90.

326 *Te'vîlat*, 7/104.

327 *Te'vîlat*, 7/105.

328 *Te'vîlat*, 13/167.

329 *Te'vîlat*, 3/28.

330 *Te'vîlat*, 5/268.

başvurulan “*istidlal biş-şâhid ‘ale'l-ğâib*” (bilinenden bilinmeye ulaşma) yöntemini, imanın bu bilgi ayağını oluşturmada temel yöntem olarak düşünür. Dahası, zorda kalınca gerçekleştirilen imanın kabul görmemesinin bir nedeni de bu akıl yürütme sürecinin bulunmayışıdır. Ölüm ve yok olma korkusunun baskın olduğu bu anlarda, istidlalde bulunma (nazâr) imkânı ortadan kaldırılmakta, dolayısıyla, iman olayı, kalben ve marifetle değil, sadece dille (*kavlen*) gerçekleştirilmektedir.³³¹ Mâtürîdî, inkârcıların; ölüm anında³³², kiyamet gündünde³³³ ve azabi göreceleri zaman³³⁴ ‘iman etti’ demelerini, bu duruma örnek olarak verir.

İMANDA ARTIŞ VE YENİLENME

“Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitabu ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'i, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığı düşmüs olur.”³³⁵

İmanın her an yenilenebilecek (*teceddiit*) bir forma sahip olduğunu belirten³³⁶ Mâtürîdî, bu değişim ve yenilenmenin gerçekleşme tarzını iki şekilde açıklar. İlkî, yaşamın her anında küfürden kaçınarak imanı yenilemektir.³³⁷ İkincisi ise hüccet ve bürhanlarla, imanda sebat ve devamlılık göstermektir.³³⁸ Mâtürîdî, bu çerçevede, âyet metnindeki, “*Ey iman edenler!... iman edin*” cümlesini, “Ey daha önce iman etmiş olanlar! (hayatınızın) her anında iman edin” şeklinde yorumlar.³³⁹ Mâtürîdî, imandaki bu dinamik yapının gereklisini ise şöyle zikreder. “...İman, tasdik demektir. Kalb ile tasdik ise sürekli yenilenir. Kalbin, sükûnet veya hareket hâlinde³⁴⁰, bu yenilenmeden uzak kaldığı bir an dahi yoktur.”³⁴¹

331 *Te'vîlât*, 5/268; 7/105.

332 *Yunus*, 10.90; *Te'vîlât*, 7/104.

333 *Muhammed*, 47.18; *Te'vîlât*, 13/399.

334 *Mümin*, 40.84; *Tevîlât*, 4/104.

335 *Nîsa*, 4.136.

336 *Te'vîlât*, 6/172; 7/498.

337 *Te'vîlât*, 1/235-236.

338 *Te'vîlât*, 1/236; 6/172.

339 *Te'vîlât*, 1/70.

340 Kalbin hareket hâli, itmi'nân öncesindeki çalkantılı durumu; sükûnet hâli ise iş huzura kavuşması olarak anlaşılır.

341 *Te'vîlât*, 1/ 236.

Mâtürîdî, bu tanıma uygun olarak imanda mücerret bir artışı kabul etmez ve Enfâl suresinin 2. âyetinde geçen *ziyadeleşen iman* ifadesini birkaç şekilde yorumlar. İlkî, âyetler, yani, hüccet ve bürhanlar sebebiyle, müminlerin üzerine bulundukları durumun (iman), sebat (kararlılık) ve kuvvet açısından artması demektir. Müellife göre bu artış, imanın yenilenmesi olarak da adlandırılabilir. Zira, imanın her an yenilenebilmesi, öncekine kıyasla bir artış olması demektir. Dileyen bu yeni durumu, ziyadeleşme; dileyen ise sebat kelimesiyle ifade eder.³⁴² Mâtürîdî'nin, imanda sebat gücünün artması bağlamında, her iki kavramı eş anlamba kullandığı görülmektedir. Mâtürîdî, imanın artışına getirdiği ikinci yorumda ise Ebu Hanife'nin konuya ilgili görüşüne dayanmaktadır: Ebu Hanife'nin imanın ziyadeleşmesini, "bir bütün hâlinde yapılmış imanın tefsir edilmesi (detaylandırma)"³⁴³ olarak açıkladığını nakleden Mâtürîdî, bu durumu söyle örneklendirir: "*Bizler, Allah'ın yaratıcı olduğuna tümden (bi'l-cümle) iman ederiz ve bunun örneklerini tek tek gördükçe de bu imanımız ziyadeleşmiş/artmış olur.*"³⁴⁴

İmanın amellerle artmayacağını benimseyen Mâtürîdî, ameli imandan bir cüz kabul edenlerin sıklıkla başvurduğu "...Allah sizlerin imanını zayı edecek değildir. Şüphesiz Allah, insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir"³⁴⁵ âyetindeki iman kavramının, amellere indirgenmesini doğru bulmaz.³⁴⁶ Mâtürîdî'ye göre, âyet, Hz. Peygamber'i yalanlamada aşırıya kaçan ve bu nedenle İslama hiçbir zaman kabul edilmeyeceklerini düşünen özel bir topluluk hakkında inmiş olabilir. Bu bağlamda, âyetin devamında Allah'ın sonsuz merhameti hatırlatılarak, tövbe edilmesi hâlinde işlenen günahların affedileceği, dolayısıyla, gerçekleştirilecek imanın zayı olmayacağı haber verilmiştir.³⁴⁷ Mâtürîdî, âyette geçen iman kelimesini namazla da te'vil eder. Ancak, klasik tefsirlerde olduğu gibi; "Allah, namazlarınızı zayı etmez"³⁴⁸ şeklinde bir değerlendirmede bulunmaz. Ona göre, âyete verilebilecek anlam şöyledir: "*Allah iman-*

342 *Tâ'vîlât*, 6/172.

343 Ebu Hanife'nin benzeri bir iman tanımı için bkz. Eş'ari, *Makâlatu'l-İslamiyyîn*/138.

344 *Tâ'vîlât*, 6/172.

345 Bakara, 2.143.

346 *Tâ'vîlât*, 1/263.

347 *Tâ'vîlât*, 1/263-264.

348 Bkz. Taberî, Muhammed b. Cerîr, *Câmi'u'l-Beyân*, Kahire, 2001, 2/12.

nizi zayı etmez' ifadesi, Allah, Beytü'l-makdis'e doğru namaz kılmanızdan dolayı, imanınızı zayı etmez, anlamadır..."³⁴⁹

İMAN AYDINLIK, KÜFÜR KARANLIKTIR

"De ki: Kör ile gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a, O'nun yaratığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma ile Allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzetti? De ki: Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O, birdir, mutlak hakimiyet sahibidir."³⁵⁰

Mâtürîdî, âyette kullanılan karanlık (*zulmet*) ve aydınlık (*nur*) benzetmesini, bu iki kelimeyi karşılaştırarak açıklar. Zulmet, mahiyyeti gereği her şeyi örterken; nur ise bu örtüyü/perdeyi kaldırmaktadır. Mâtürîdî, imanın nura benzetilmesini, zulmet perdesini kaldırıp her şeyi aydınlatmasıyla ilişkilendirir: "İman, dayanmış olduğu hüccet ve kesin delillerle bu örtüyü kaldırır ve her şeyi aydınlatır. İman, kesin delillerle her şeyi aydınlatan ve parlayan bir nurdur..."³⁵¹

Mâtürîdî, iman-nur benzetmesinde, hüccet ve bürhan gibi akli delillere vurgu yaparken, küfrün karanlığı benzetilmesini de bu delillerden yoksunluğa bağlar: "Küfür ise perdeleri kaldıracak hüccet ve delillerden yoksundur. Bu nedenle de hiçbir şeyi aydınlatmayan bir karanlıktır(...) Böylece kâfir, âmâ bir insan gibi karanlıkta kalır. Mümin ise akli delillere sahip olduğundan, gören bir insan gibi aydınlıktadır."³⁵²

FISK VE İMAN

"Hiç mümin, fâsik gibi olur mu? Bunlar (elbette) eşit olmazlar."³⁵³

Mutezile ve Haricilerin, bu âyeti delil göstererek fâsikin mümin olamayacağını savunduğunu aktaran Mâtürîdî, bu görüşü çürütmek için *fisk*'in iki anlamı üzerinde durur: İlki, imanın ziddi olarak kullanılan fisk'tır ki bu anlamıyla fâsikin mümin olarak nitelendirilmesi ve

349 *Te'sîlât*, 1/264. âyetteki ifadeyi, "La yudüu imanekum bi's-salâti..." şeklinde te'vil eden Mâtürîdî'nin *bi's-salâti* kelimesindeki *ba* harfi cerini, *ta'll* (sebebiyet) anlamında kullandığı görülmektedir. *Ba* harfi cerinin söz konusu kullanımı için bkz. Saîd el-Afgânî, *el-Mücaz fi kava'idî'l-luğeti'l-arebiyye*, Daru'l-fîkr, Beyrut, 2003/287-288.

350 Ra'd, 13.16.

351 *Te'sîlât*, 7/409.

352 *Te'sîlât*, 7/409.

353 *Secde*, 32.18.

müminlerle eşit olması mümkün değildir.³⁵⁴ İkincisi ise kötülüklerin ve günahların karşılığı olan fisk'tır ve Allah'ı inkârın söz konusu olmadığı bu durumda, fâsik, mümin olarak isimlendirilebilir. Mâtürîdî, bu ikinci anlamıyla fisk sahibinin müminle eşit olduğunu, günahlarının bağışlanıp cennete girebileceğini Kur'an-ı Kerim'den çeşitli âyetlerle³⁵⁵ ispatlamaya çalışır.³⁵⁶ Mâtürîdî'ye göre, yukarıdaki âyetin, Allah'ı İnkâr eden fâsıklar hakkında kullandığını anlamak için sadece birkaç âyet sonrasına bakmak yeterli olacaktır. Zira, fâsıkların cehennemdeki durumlarının tasvir edildiği sonraki âyetlerde³⁵⁷ elem verici bu azabin, inkârlarının ve yalanlamalarının bir sonucu olduğu bildirilmektedir.³⁵⁸

KALP MÜHÜRLENMESİ

*"Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları âyetlerimden uzaklaşracığım. (Onlar) bütün âyetleri görseler de ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama sapıklık yolunu görseler onu (hemen) yol edinirler. Bu, onların, âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları sebebiyledir."*³⁵⁹

Mâtürîdî, âyetteki, "Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları âyetlerimden uzaklaştıracağım" ifadesini, iki şekilde açıklar: İlk, Hasan Basîr'den aktardığı; kûfürde gelinen son noktayla birlikte kalbin kararması ve artık hiçbir hakikati kabul etmeyecek duruma gelmesidir.³⁶⁰ İkinci olarak ise Allah'ın uzaklaştırmasını, kâfirlerin yoldan çıkışma ve sapma eylemlerini yaratması olarak açıklar. Bu bağlamda, Allah'ın kâfirler için seçimi; O'na düşmanlığı seçen kâfirlerin bu seçiminin seçmektir. Kibir ve inatları sebebiyle, gerçeği bile kabul etmeyen inkârcılarda gerçekleşecek olan kalp mühürlenmesi, bu eylemlerinin doğal bir sonucudur. Saptırma ve mühürleme fiillerinin, Allah'a nisbet edilmesi ise yaratma cihetiyedir.³⁶¹ Mâtürîdî, bu açıklamalarını kanıtlamak için iki âyeti delil olarak getirir:

354 *Tevâlit*, 11/283-284.

355 Blz. Nisâ, 4.31, 48, 116.

356 *Tevâlit*, 11/284.

357 Secde, 32.20-21.

358 *Tevâlit*, 11/283.

359 A'râf, 7.146.

360 *Tevâlit*, 6/63.

361 *Tevâlit*, 6/64.

*"Onlar yoldan sapınca, Allah da kalplerini (doğru yoldan) saptırdı."*³⁶²

*"... Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı, Allah onların kalplerini gevirmiştir."*³⁶³

Mâtûrîdî, âyetin devamındaki, *"Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama sapıklık yolunu görseler onu (hemen) yol edinirler"* ifadesini de doğru ve yanlışın farkında olmalarına rağmen, sapıklığı bilerek tercih ederler, şeklinde yorumlar.³⁶⁴

İKİ ŞİRK KATEGORİSİ

*"Süphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını bağıtlamaz. Bunun dışındaki günahları, dileğiçi kimseler için bağırlar. Allah'a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür."*³⁶⁵

Şirk iki forma sahip olup, bu ikisi arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır: İlki, rububiyyet ve uluhiyyette Allah'a ortak koşmaktadır. İkincisi ise Allah'tan başkasına ibadet ederek, O'nun dışındaki diğer varlıkları mabud edinmektedir.³⁶⁶ Mâtûrîdî, şirkin bu iki formunun kategorik açıdan özdeş olmasını şu âyetle delillendirir:

*"De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Yalnızca bana, 'Sizin ilahınız ancak bir tek ilâhît' diye vahyolunuyor. Kim Rabbinne kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapın ve Rabbinne ibadette kimseyi ortak koşmasın."*³⁶⁷

Âyette, Allah'ın tekliği ile ibadette O'na ortak koşmama emrinin birlikte kullanılması, şirkin bu iki formu arasında herhangi bir fark bulunmadığını gösterir.³⁶⁸ Nitekim, putlara tapma, uluhiyyet ve ibadeteki şirkin en somut örneğidir. Tevhit ehlinden bazlarının kabul ettiği şekilde, riya da ibadette şirk olarak görülebilir.³⁶⁹ âyette, şirk dışındaki diğer günahların affedileceğinin bildirilmesi ise Haricilerin, "Her

362 Saff, 61.5.

363 Tevbe, 9.127.

364 Te'vîlât, 6/65.

365 Nisâ, 4.116.

366 Te'vîlât, 4/38.

367 Kehf, 18.110.

368 Te'vîlât, 4/38.

369 Te'vîlât, 9/114.

günahkâr, müşriktir” iddiasını廓ütmektedir. Mâtürîdî, şirk için tövbe kapısını kapatmaz ve şirkin tövbeye birlikte affedilebileceğini söyler.³⁷⁰

ÜÇ İNKÂR KATEGORİSİ

“Ey Peygamber! Rabbinen sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah, seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir.”³⁷¹

Mâtürîdî, ilgili Kur'an' âyetlerinden örnekler vererek, Hz Peygamber'i engellemek isteyen inkârcıları (müşrikleri) üç kısma ayırrı. İlkî, “İnkâr edenler, ‘Biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız’ dediler”³⁷² âyetinde olduğu üzere, açık bir şekilde inkârcılıklarını bildirenlerdir. İkincisi, “Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke'den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı...”³⁷³ âyetinde haber verilen, Hz. Peygamber'i tutuklamak veya öldürmekle tehdit eden kimselerdir. Sonuncusu ise Hz. Peygamber'e davasından vazgeçmesi için kadın, mal vb. şeyler teklif edenlerdir.³⁷⁴

KENDİLERINE BİR GÜÇ KAYNAĞI OLMASI İÇİN ALLAH DIŞINDA TANRILAR EDİNENLER

“Onlar, kendileri için kuvvet ve izzet (kaynağı) olsunlar diye, Allah'tan başka ilâhilar edindiler.”³⁷⁵

Mâtürîdî, müşriklerin puta tapmakla umdukları izzet ve şerefi iki şekilde açıklar. Âyette sözü edilen izzet, Mekkelilerin diğer putperest toplumlara önderlik etmelerini ve bu sayede avantajlı ve üstün bir konuma sahip olmalarını ifade eder. Nitekim, bu otoritelerinin sona ereceğini bildiklerinden, hakikati kabulde direnç göstermişlerdir.³⁷⁶ Âyetteki izzet terimi, güç ve yardım bekłentisi olarak da anlaşılabılır. Zira putperestler, Allah'tan başka ilâhilar edinmekle dünya ve ahirette iki farklı güce ulaşmayı hedeflemekteydi. “Seni ilahlarımızdan bazılanı

370 Te'sîlât, 4/37.

371 Mâide, 5.67.

372 Sebe, 34.31.

373 Enfâl, 8.30.

374 Te'sîlât, 4/272-273.

375 Meryem, 19.81.

376 Te'sîlât, 9/163; 10/48.

fena garپىش, demekten baشka bir şey söylemiyoruz...³⁷⁷ âyetinde anlatıldığı üzere, putlarına doğa üstü güçler yakışır müşrikler, dünyada iken bu sahte tanrılarından yardım bekliyor; ahirette ise onların kendilerine şefaatçı olacağına inanıyorlardı.³⁷⁸ Mâturîdî, putpereslerin şefaat bekłentisini, "...O'nu bırakıp da baشka dostlar edinenler; 'Biz onlara sadece, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz' derler..."³⁷⁹ âyetiyle örneklenir. Gerçekte ise bu sahte ilahlar, Kiyamet gününde kendilerine tapanların ibadetlerini reddedecek ve onlara düşman kesileceklərdir.³⁸⁰

ALLAH'TAN BAŞKASINI VELİ EDİNENİN DURUMU

"Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi!"³⁸¹

Âyetteki örümcek evi benzetmesi putperestler için kullanılmıştır. Örümcek evi ile putperestlerin durumu arasında söyle bir benzerlik bulunur: "Bu, örümceğin soğukluk ve sıcaklığından korumak, örtmek ve kapatmak gibi bir evden beklenen yararları sağlama amacıyla edindiği (ördüğü) ev gibidir. Kendisinden beklenen faydalara ihtiyaç duyulan bir zamanda bu evin fayda etmemesi gibi, putperestlerin, kendilerinden menfaat umarak ilâh ve mabûd edindikleri putlar da onlara fayda getirmeyecektir. Putlara ibadet etmelerinden ve onları ilâh edinmelerinden umdukları faydayı, en çok ihtiyaç duyacakları zamanlarında bulamayacaklardır..."³⁸²

Mâturîdî'ye göre, Allah'tan başkasını dost edinen putperestlerin durumu, esasen, örümcek evinden de daha aşağı bir derecededir. Zira örümcek ağında dahi örümceğe yarar sağlayacak herhangi bir unsur var iken, putlara tapmada ise elde edilecek hiçbir menfaat bulunmamaktadır. Bununla birlikte âyette bu benzetmenin kullanılması, yaratılmışlar nezdinde örümcek evinden daha zayıf ve daha dayanıksız bir

377 Hâd, 11.54.

378 *Tâ'vîlât*, 9/163-164.

379 Zümer, 39.3. Putperestlerin bu iki yüzlü tutumu için bkz. *Tâ'vîlât*, 11/299.

380 *Tâ'vîlât*, 9/164.

381 Ankebut, 29.41.

382 *Tâ'vîlât*, 11/123-124.



şey bulunmamasından kaynaklanır.³⁸³ Mâtürîdî, aynı nedenden ötürü, Kur'anda inkârcıların amellerinin rûzgârda savrulan küle³⁸⁴ ve issız bir göldeki seraba³⁸⁵ benzetildiğini söyler. Zira bu tasvirler, yok olusun ve gerçeklikten uzak olmanın yaratılmışlar nezdindeki en iyi resmidir.³⁸⁶

ŞEFAAT

"Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındaki altı günde (evrede) yaratan sonra da Arş'a kurulandır. Sizin için O'ndan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçı yoktur. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak misiniz?"³⁸⁷

Mâtürîdî, âyetteki "Sizin için O'ndan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçı yoktur" ifadesinde geçen velî kelimesini, Rab ve İlah anlamında açıklar. Buna göre; Allah'tan başka veli ve şefaatçı olmaması, Allah'ın dışında, insanları yönetecek ve ahirette günahkârların azap görmelerini engelleyecek başka bir İlah'ın bulunmaması demektir. Mâtürîdî, özel olarak düşünülmesi durumunda ise âyetteki ifadenin, putperestler için uyarı ve tehdit niteliğinde olduğunu söyler. Zira, Allah ile aralarında aracı olması için taptıkları putlar, ahirette onlara şefaat edemeyecek ve O gün hiçbir dost ve yardımcıları bulunmayacaktır.³⁸⁸

AHİRETTE AYRICALIK ANLAMINDA ŞEFAAT

*"İnanan kollarma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rizik olarak verdığımız şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar."*³⁸⁹

Mâtürîdî, âyetteki "dostluğun bulunmadığı gün" ifadesini, "Dünya nimetleri için kurulan dostluklar, ahirette kâr getirmeyecektir" şeklinde yorumlar.³⁹⁰ Dahası, bu dostluklar ahirette düşmanlığa dönüşecektir. "...Sonra kiyamet gününde, kiminiz kiminizi inkâr edip tanımayacak; kiminiz kiminize lânet edecektir." âyetini³⁹¹ örnek veren Mâtürîdî, dün-

383 *Tâ'vîlât*, 11/124.

384 İbrahim, 14.18.

385 Nur, 24.39.

386 *Tâ'vîlât*, 11/124.

387 Secde, 32.4.

388 *Tâ'vîlât*, c. 11, s. 266.

389 İbrahim, 14.31.

390 *Tâ'vîlât*, c. 7, s. 500.

391 Ankebût, 29.25.

yada Allah için kurulmayan tüm dostlukların, ahirette düşmanlığa döñüşmeye mahkûm olduğunu savunur. Mâtürîdî, bu yalancı dostluğun sefaatle bağlantısını ise şöyle kurar: “*İkinci olarak âyet şu anlama da gelebilir: O gün, onlara şefaat etmek isteyen şefaatçılara ve dostlarına izin verilmeyecektir ve yahut izin verilse dahi şefaatleri kabul görmeyecektir.*”³⁹²

ALLAH'IN VE İNSANIN ŞEFAATİ

“*O gün, Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaatı fayda vermez.*”³⁹³

Mâtürîdî'ye göre şefaat, hakkında Kur'an ve Sünnet'te en fazla delil getirilen konuların başında gelmektedir.³⁹⁴ Şefaat'in, “başkalarının yanında kıymet ve değer kazanması için kişinin iyi yanlarından bahsetme” ve “dua” anlamlarında açıkladığını kaydeden Mâtürîdî, her iki tanımı da doğru bulmaz. Zira, Allah'ın, kullarının iyi ve kötü tüm hâllerinden her an haberdar olduğu düşünülecek olursa, yapılan ilk tanımın geçersizliği ortadadır.³⁹⁵ Mâtürîdî, şefaatin salt dua anlamına gelmemesini de duanın kapsam ve sınırlılıklarıyla açıklar. Duanın, günahkâr olsun veya olmasın herkes için yapılabildiğine dikkat çeken Mâtürîdî, hakkında ceza gerektirmeyen fillerde de içerecek şekilde yapılacak bağışlanma talebini/şefaatı, hikmetten yoksun abes bir durum olarak niteler.³⁹⁶ Mâtürîdî'nin bu sözlerini önermesel mantık diliyle “her şefaat dua olduğu hâlde, her dua, şefaat değildir” şeklinde anlamak mümkündür. Mâtürîdî, bu noktadan hareketle şefaatin, ceza ve azabı hak etmiş kimseler için bir anlam ifade ettiğinin altını çizer ve Mutezile'nin “Büyük günah sahibi bağışlanmaz” tezinin çürüdüğünü savunur.³⁹⁷ Şefaatte, bağışlanma anlamını ön plana çıkaran Mâtürîdî, Allah'ın şefate yetkili kıldığı kimselerin kim olduğuna ise özel olarak deyinmemiştir. Ancak yukarıdaki âyette geçen “*Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimse*” ifadesini açıklarken, bu kimseler için, kelime-i tevhit ve kelime-i şehadete samimiyetle bağlı kalanlar şeklinde

392 *Tâ'vîlât*, c. 7, s. 500.

393 *Tâhâ*, 20.109.

394 *Tâ'vîlât*, c. 3, s. 360.

395 *Tâ'vîlât*, c. 3, s. 361; c. 9, s. 168.

396 *Tâ'vîlât*, c. 3, s. 362.

397 *Tâ'vîlât*, c. 9, s. 168.

genel bir değerlendirmede bulunur.³⁹⁸ Aynca, Müminlerin birbirlerini affederek de birbirlerine şefaat edeceğini söyler.³⁹⁹ Tüm bu veriler ışığında, denebilir ki Mâtûrîdî, Kur'an-ı Kerim'de insana atfedilen şefaat kavramını, başkasının günahının affına vesile olacak sözel veya eylemsel bağışlanma talebi olarak yorumlamıştır.

İyi ve kötü şefaat

*"Kim iyi bir şefaatte bulunursa o şefaatten payı vardır ve kim kötü bir şefatte bulunursa ondan payı var ve Allah her şeyi bilir korur."*⁴⁰⁰

Mâtûrîdî, âyette kullanılan iyi şefaat (şafa'atun hasenetun) ve kötü şefaat (şafa'atun seyyietun) kavramları için farklı tanımlamalar getirir. Buna göre iyi şefaat, hayır duası; kötü şefaat ise bedduadır.⁴⁰¹ "Hayra sebeb olan, onu yapan gibidir" hadisiyle⁴⁰² birlikte düşünüldüğünde ise iyi şefaat, güzel bir işte aracılık etmek; kötü şefaat ise çirkin işlerde aracı olmak, demektir. Mâtûrîdî, bu bilgilere ek olarak, âyette geçen şefaatin, ortaklık anlamında açıkladığını da aktarır. Bu anlaşıyla da iyi ve kötü şefaat, sonucunda fayda veya zarar görülen işlerde yapılan ortaklığını ifade eder.⁴⁰³

398 *Tâ'vilât*, c. 9, s. 237.

399 *Tâ'vilât*, c. 3, s. 363.

400 Nisâ, 4.85.

401 *Tâ'vilât*, c. 3, s. 359.

402 Tirmizî, *Sünnet*, "İlim", 14.

403 *Tâ'vilât*, c. 3, s. 359-360.