

2. uluslararası **eminönü sempozyumu**

2st international symposium on eminönü
the book of notifications tebliğler kitabı



eminönü: capital of the world...

eminönü: dünyanın başkenti...





Eminönü Belediye Başkanlığı Eminönü Municipality

Sempozyum Konsept Danışmanı / Symposium Concept Advisor
Prof. Dr. İlber ORTAYLI

Sempozyum Genel Koordinatörü / Symposium General Coordinator
Naci POLAT
Eminönü Belediyesi Başkan Yardımcısı

Sempozyum Danışmanları / Symposium Advisor
Erol CİHANGİR, Derya AYDIN, Azimet BUCAK

Organizasyon ve Yayına Hazırlayan / Organization and Prepared for Publishing
WADI / İSTANBUL
www.wadistanbul.com
Tel: 0212 281 92 60

Editör / Editor
Erol CİHANGİR

Çeviri / Translation
İhtisas Tercüme

Tasarım / Design
Nigar AYYILDIZ

Baskı / Press
Pamukkale Matbaacılık
Tel: 0212 629 01 56

® Eminönü Belediyesi

Tebliğlerin içerik sorumluluğu Tebliğ sahiplerine aittir.
Tebliğ ve görseller kaynak gösterilerek kullanılabılır.

*The authors are responsible for the contents of the articles.
The content of the articles and the visual materials may be used
only by making relevant references.*

www.eminonu.bel.tr
Tel: 0212 455 75 00

Yrd. Doç. Dr. Erhan AFYONCU

1967 yılında Tokat'ta doğdu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı'ndan 1988 yılında mezun oldu. 2000 yılında yardımcı doçent oldu. 2000 yılı Mayıs ayında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne geçti. Halen Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Erhan Afyoncu'nun altı ciltlik "Sorularla Osmanlı İmparatorluğu" ve "Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi" isimli kitapları ile Osmanlı bürokrasisi ve Osmanlı tarihçileri üzerine çok sayıda akademik makalesi vardır.

Ahmet ÖNAL

01.12. 1981'de Sivas'ta doğdu. 2004'te Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği Bölümü'nu bitirdi. 2004'te aynı üniversitenin Türk İstiklal Savaşı Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı, Yeniçağ Bilim Dalı'nda yüksek lisansa başladı. 2006'da 18. Yüzyılı Ait Buyuruldu Mecmuası adlı tez ile yüksek lisans programından mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türk İstiklal Savaşı Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı, Yeniçağ Bilim Dalı'nda doktoraya başladı.

Osmanlı Döneminde Törenler ve Eminönü

Teşrifât, yani bugünkü en yakın manasıyla protokol, teşrifatın merkezindeki şahsiyeti diğerlerinden farklı kılan, sıradanlıktan çıkartan ve hatta bir hükümdar misal olarak alındığında ona hükümdarlık karizmasını kazandıran asıl güçtür. Sağlam bir teşrifat, güçlü bir devlet teşkilatın mahsulü ve alâmetidir. Devletin aslı yapılanmasına yön veren felsefe, kendini, toplumuna teşrifat ve bu teşrifat kaidelarının uygulanma zamanları olan resmi merâsimlerle ifade eder.

Bir hükümdarın hükümlanlığı ve en nihayetinde akibeti noktasında teşrifat kaidelarının ne derece ehemmiyetli olduğu II. Osman'ın başına gelenlere bakıldığından çok daha iyi anlaşılr. Zira, II. Osman'ın feci akibetinde diğer birçok sebep arasında belki de en belirleyici oları, padişahın kadim Osmanlı teşrifat geleneklerine riayet etmemesi, zatını kuşatan teşrifat zırhını bir tarafa bırakması olmuştur.

Padişahın halka "görünmeden görünmesi" gerekirken, II. Osman alenen ortaya çıkip, meyhanelerde Yeniçeri kovalayarak, bir kısmını dövmüş veya hançerle yaralamıştı. II. Osman, bu yüzden asker ve halk gözünde sıradanlaşmıştır. 1621-1628 yılları arasında İngiltere'nin İstanbul elçisi olan Thomas Roe'nun, II. Osman'ın tahttan indirilmesi konusunda ki görüşleri bu durumu açıkça gösterir: "Eğer sokaklarda ve meyhanelerde kendisine yaraşmayacak işler yaparak, askerleri küçük hataları yüzünden kollukçular gibi tutuklayarak, sadece görülecek ve



korkulacak bir tür insanüstü varlık olması gereken kendi şahsını sıradan, basit ve oynalar tarafından hor görülür hale getirerek azamete eşlik eden korku ve saygıyı baştan yitirmeseydi, padişah bu kadar aşağılara düşmezdi¹.

İstanbul, hazzaten bugün Eminönü olarak tarif ve tefsif ettiğimiz bölge, teşrifatın hayatı yansımı, mekânlara buluşması söz konusu olduğunda dünyanın en dikkat çekici coğrafyalarından birisi, hatta birincisiydi. Tarihin gördüğü üç büyük imparatorluktan ikisine, Roma ve Osmanlı'ya yüzlerce yıl başkentlik yapan bu sahada her bir mekân, anıt ve bina, imparatoru imparator, padişahı padişah yapan teşrifat ve merâsimleri fail ya da şahit sıfatıyla yaşamış ve yaşamışlardır.

Roma ve Bizans dönemlerinde, resmî binalar genelde bugünkü Eminönü'ndeydi. Hipodrom'dan Marmara kıyılara kadar uzanan oldukça geniş bir sahayı kaplayan Büyük Saray, Bizans'ın imparatorluk sarayıydı. Constantinus Forumu (bugünkü Çemberlitaş havalisi), Augusteion Forumu (Ayasofya'nın ön tarafları), Forum Tauri (bugünkü Beyazıt civarı) şehrin en önemli meydanları idi. Konstantinopolis'in iki senato binasından biri Constantinus Forumu'nun kuzeyinde, diğeri ise Augusteion Forumu'nun doğusunda bulunmaktaydı. Konstantinopolis'in ve Ortodokslığın en büyük kilisesi olan Ayasofya bazı resmî törenlere de ev sahipliği yapmaktadır. I. Konstantin tarafından yaptırılan Million Taşı, Orta Bizans döneminde imparatorluk törenlerinde önemli bir yere sahipti. Yapımına Septimus Severus tarafından 196'da başlanan ve I. Konstantin döneminde 11 Mayıs 330'da resmen açılan hipodrom sadece araba yarışlarının, gladyatör dövüşlerinin, vahşi hayvan mücadelelerinin yapıldığı bir eğlence mekânı değildi. Mahkemeler, bazı devlet daireleri de buradaydı. Cezalar burada infaz ediliyor, genel siyasi tartışmalar burada yapılyordu.

Fetih'ten Sonra İstanbul'un İmarı

II. Mehmed, "Ebu'l-feth" sıfatıyla Topkapı'sından içeri girdiğinde harabe bir şehirle karşılaştı. Ancak Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'u kuracağı cihanşumul imparatorluğa layık bir merkez yapmaya kararlıydı. Fetih'ten sonra şehirde büyük bir imar ve inşa faaliyeti başlatıldı. Fetih esnasında kaçan Rumlar'ın geri getirilmesine çalışıldı. İmparatorluğun diğer bölgelerinden İstanbul'a cebri veya ihtiyar nüfus akışı sağlandı. İstanbul'a gelecekler için teşvik ve kolaylıklar gösterildi².

Fatih, bilinenin aksine İstanbul'a fetihten hemen sonra yerleşmedi. Yönetimi aygitimi Edirne'den İstanbul'a aktarabilmek için önce idarî yapının ihtiyaçlarına cevap verecek binaların inşası gerekliydi. Fatih Sultan Mehmed, bugün üzerinde İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu mahalde, kendisi için bir saray yapılmasını emretti. Sultanın bu emri fetihten yirmi gün sonra Edirne'ye giderken verdiği ve sarayın yerini de bizzat kendisinin tespit ettiği rivayet edilir.

Fatih, bütün hayatı boyunca tesis etmeye çalışacağı merkezi iktidara dayalı cihan imparatorluğunun idarî binaları

tamamlandıktan sonra 1457-1458 kişisinde İstanbul'a taşındı. Böylece, İstanbul Osmanlıların yeni ve nihaî payitahtı oldu.

Fatih 1458'de hizmetine sunulan bu sarayı kısa bir süre ikametgâh olarak kullandıktan sonra, başka bir sarayın yapılmasını emretti. Sultanın birçok mühendis ve danışmanlarıyla yaptığı ayrıntılı müşavere ve araştırmalarдан sonra seçtiği yer, eski Bizans akropolüyüdü: "Zeytunluk" olarak tasvir edilen bölgedeki müslüman ve gayrimüslimlerin evleri parası ödenerek istimlâk edildi ve saray için geniş bir alanı kazandı. Eğimli araziyi düzenlemek için çeşitli setler yapıldı ve esas saray binasının tepenin sırtındaki en yüksek setin üzerine yerleştirilmesi benimsendi³.

Osmanlı İstanbul'unda Fatih Sultan Mehmed döneminin itibaren gelişen süreçte, Bizans döneminde de imparatorluğun ana yönetim bölgesi olan Eminönü yine aynı işlevini sürdürdü. Eski Saray, Topkapı Sarayı, şehrin ulu camisi olan Ayasofya, Sultan Ahmed Camii, At Meydanı ve devlet ricâlinin konaklarının önemli bir kısmı bu bölgedeydi. Osmanlı merkezî idaresinin bugünkü Eminönü'nde temerkûz etmesi bu bölgeyi, imparatorluğun teşkilat ve haşmetinin yansıtılmasında ana argumanlar olan teşrifat uygulamalarının, tören ve şenliklerin sahnesi haline getirdi.

Topkapı Sarayı'ndaki Törenler

Osmanlı törenlerinin ana merkezlerinden ilki Topkapı Sarayıdır. Sarayın planları incelendiğinde, mekanın düzenlenmesinde burada tertip edilecek törenlerin ne derece nazar-ı itibara alındığı daha iyi anlaşılır. Sarayı esas giriş kapısı olan Bâb-ı Hümâyûn, bir zamanlar üzerinde yer alan köşkü, müstahkem görünümü ve zafer taklarını anımsatan mimarisyle, bir merâsim ya da başka herhangi bir iş vesilesiyle saraya girecek kişileri karşılaşacakları manzaraya hazırlar⁴.

Bâb-ı Hümâyûn'dan içeri girildiğinde ilk olarak Alay Meydanı da denilen Birinci Avlu'ya ulaşılır. Bu avlunun mimarı tasarımda, genişçe bir teşrifat alanı yaratma arzusu açıkça görülür. Zira burada yer alan, saraydaki hastaların tedavi edildiği Enderûn Hastanesi, sarayın ekmek ihtiyacını karşılayan Has Fırın, sarayın odun ihtiyacını karşılayan ve hastaları taşıyan Odun Arabacıları Ocağı ve saray için gerekli hasırları dokuyan Hasırcılar Ocağı'na ait binalar gibi sarayın hizmet binaları avlunun sağ ve sol taraflarına kaydırılarak ortaya büyükçe bir meydan çıkartılmıştır. Cenaze, cülûs, ulûfe dağıtılmazı veya bayramlaşma gibi geniş katılımın söz konusu olduğu törenlerde bu avlu yüzlerce kişiyi alabilecektedir. Herhangi bir tören vesilesiyle tertip edilen alaylar saraya ulaştığında, alayda kiler bu meydanda atlarından inip, yolun geri kalanına iki tarafa dizilmiş saray görevlileri ve askerler arasında yürüyerek devam ederlerdi. Zira bir sonraki avluya padişah dışında hiç kimse atlama girmezdi; bu ayrıcalık yalnızca padişaha mahsustu.

Birinci Avlu'dan, Divân Meydanı ve Adalet Meydanı da denilen İkinci Avlu'ya geçiş Bâbüsselâm (Orta Kapı)'dan sağlanır.



Bâbüsselâm, Bâb-ı Hümâyûn'a nazaran daha haşmetli ve simgeseldir. Bu kapı, Bizans döneminde akropole zafer alayı giriş olarak kullanılan Santa Barbara Kapısı'nın törensel giriş mekânı hüviyetini ve Büyük Saray'ın Halkı Kapısı'nın ardına yalnızca imparatorun atla geçebilmesi özelliğini kendisinde toplamıştır. Kapının geçit yerlerin sağ ve sol kısımlarında kapıcılarla ait odalar bulunur. Bu odalardan Kapı Arası olarak bilinen yer vezirler ve diğer devlet adamlarının cezalandırıldığı yerdi. Gerek kapının askeri gücü yansitan dış mimarı gereksizde bu hapishane İlkinci Avlu'nun iki hâkim temasını, zafer ve adaleti vurgulamaktaydı⁵.

İlkinci Avlu, mimari düzenleme noktasında bir merâsim alanı olarak bakıldığındá hayli ideal bir mekân hüviyeti taşımaktadır. Mekânı dört taraftan kuşatan ve etraftan soyutlayan yüksek duvarlar ve mimarideki sadelik dikkatin tümüyle teşrifat ve merâsimlerin görkemi üzerinde yoğunlaşmasına yardımcı olmaktadır. Hem Osmanlı kaynakları hem de Avrupa kaynakları saraydaki merâsimleri anlaturken teşrifatın mekânı gölde bıraktığı hususunda hem fikirdirler ki, bu da merâsimi tertipleyenin esas gayesine ulaşlığını göstermektedir⁶.

İlkinci Avlu'nun teşrifat ve merâsim açısından en merkezi noktası, Enderûn denilen Üçüncü Avlu'ya açılan Bâbüssaâde'dir⁷. Bâbüsselâm ile Babüssâade arasındaki bağlantı Padişah Yolu adı da verilen bir yolla sağlanır. Cülüs ve bayramlaşma törenlerinde taht bu kapının önünde kurulmaktadır. Bayramlaşma⁸ ve cülüs⁹ törenlerini umuma yönelik asıl bölümünde hazır bulunacaklar tahtın karşısında bir hilâl şeklinde dizilirlerdi. Saray görevlileri, törende hazır bulunmaları için bir gün evvelinden kendilerine davetiye gönderilen devlet ricâli, askerler, İstanbul'da bulunan Kırım hanzâdeleriavluda kendilerine tahsis edilen yerlerde sıralanırlar, hususi kiyafetleriyle ayluyu bir renk cümbüşüne boğarlardı. Her iki törenin de en önemli unsurlarından biri olan Mehteran meydanda yerini aldı. Ayrıca koşum takımları, göz kamaşturan atlar ve yedekleri de avluda hazır tutulurdu. Padişah, bütün hazırlıkların tamamlandığı kendisine haber verilince gelip, Bâbüssaâde önündeki tahta otururdu. Bundan sonra nakibüleşraftan başlamak üzere herkes teşrifattaki sırasına göre gelip, yapılan bir cülüs töreni ise yeni padişaha biat, muayedede merâsimi ise padişahın bayramını tebrik ederlerdi.

Bâbüssaâde'nin önü sefer zamanlarında yine bir tören mekânına dönüştürdü. Bilhassa sefer-i hümâyûn adı verilen ve bizzat padişah komutasında gerçekleştirilen seferlerde ordunun cepheye uğurlanması gayet şatafatlı olurdu. Padişahın tuğları, seferin alâmeti olmak üzere Bâbüssaâde önüne dikilirdi. Tuğların Davutpaşa veya Üsküdar'a nakledileceği gün, sefere katılacak üst düzey ricâlin tuğları tuğcular tarafından sabah erkenden Bâbiâli'ye getirilir, sonra mehter eşliğinde alayla saraya gidilerek, padişahın tuğları alınır ve yine aynı alay düzeniyle odunun toplanacağı yere gidilirdi. Burada çadırlar kurulur, herkesin tuğ kendi çadırı önüne dikilirdi¹⁰.

Teşrifat ve merâsim açısından bir diğer ehemmiyetli mekân Kubbealtı'ydı. 18. yüzyılın ortalarına kadar imparatorluğun

yönetildiği yer olan Divân-ı Hümâyûn önceleri her gün, 16. yüzyl başlarından itibaren ise haftada dört gün, sıkı bir teşrifat eşliğinde burada toplanardı. Divân-ı Hümâyûn üyeleri, Divânyolu üzerinden Ayasofya'ya gelir, sabah namazını genelde burada kılardı. Namazdan sonra Topkapı Sarayı'na geçer, Vezir Yolu denilen bir yolla Bâbüsselâm'dan, Kubbealtı'na ulaşır, Divân-ı Hümâyûn toplantısı bitince de yine gösterişli bir şekilde evlerine dönerlerdi¹¹.

Divân, kapıkuluna ulufe tevzi etmek üzere hayli tantanali bir tören eşliğinde toplanardı. O gün Divân-ı Hümâyûn toplantıda bir taraftan divân müzakerâtı devam ederken bir taraftan da Mehterler Yeniçerilere dağıtılabilecek ulufeleri meşin torbalar içinde buraya getiriliyordu. Burlar tamam olunca Sadrazam, Padişâha bir telhis göndererek ulufeyi dağıtmak için izin ister, Padişâhın müsaadesi üzerine tevzi işine başlanırı. Ulufe dağıtılmadan önce Yeniçerilere saray mutfaqlarından çorba, pilav ve zerde, şayet bu ulufe dağımı Ramazana denk gelmişse yalnızca sôğûş, verilmesi adettendi. Bu yemekler Bâbüssâde'nin önüne konurdu. Başçavuş elbiselerinin eteğiyle işaret edince, Orta Kapı'da bekleyen Yeniçeriler hep birlikte koşarak yemeklerini alırlar ve avluda yerlerdi. Yeniçerilerin kendilerine ikram edilen yemekleri yememeleri bir isyân alâmetiydi. Yemekten sonra tekrar Orta Kapı önünde toplanırlardı. Başçavuş burada yüksek sesle bir gülbank çeker, gülbankın sonunda "hû diyelim hû" deyince bütün Yeniçeriler de hep bir ağızdan hû çekerlerdi. Bundan sonra ulufenin dağıtımına başlanırı¹².

Yabancı devletlerin elçileri saraya geldiklerinde evvela Kubbealtı'na, sonra Arz Odası'na alınırlardı. Elçilerin kabulu için kurulan divâna "Elçi Divâni" adı verilirdi. Elçiler, hükümdarlarının nâmelerini takdim etmeleri için Divân-ı Hümâyûn'a arz günleri davet edilirlerdi. Ancak eğer acil bir durum yoksa, elçiler genellikle ulufe dağıtımının yapıldığı Divân-ı Hümâyûn'a kabul edilerek, Osmanlı'nın ihtişamı onlara izlettilirildi. Hem ulufe dağıtılan hem de elçi kabul edilen bu divânlara "büyük divân" veya "galebe divâni" denilirdi.

Ulufe divâni günü saraya davet edilen elçi, maiyeti ile birlikte, Paşa Kapısı'nın karşısındaki Alay Köşkü'nün önünde bir süre bekletilirdi. Bu sırada Sadrazam alayla duşarı çıkar, önce Elçinin yanındaki Çavuşbaşına selâm verir, sonra elçinin de hatırını sorup yoluna devam ederdi. Sadrazamın alayla gitmesinden sonra Elçilik heyeti yola çıkardı. Elçi, saraya gelince Orta Kapı'da atından iner, kendisini bekleyen Divân-ı Hümâyûn Tercümanı tarafından, biraz dinlenmesi için kapıcıbaşılarla ait odaya götürüldürdü. Elçi, Yeniçerilerin pilav, zerdeye koşacıkları sırada Orta Kapı'dan içeri girerdi. Heyet Kubbealtı'na yaklaştıça Kapıcılar Kethûdâsı, Elçi ile birlikte gelen Çavuşbaşı karşılar, daha sonra hep birlikte Kubbealtı'na girerlerdi.

Gelen Elçi, gayrimüslim bir devletin Elçisiyse, Sadrazam gelen Elçiye ayağa kalkmamak için daha elçi Divânhâne'ye girmeden divit odasına geçer, Elçi kapıdan içeri girdiği anda da odadan çıkararak kendi yerine geçerdi. Sadrazamın bu şekilde içeriye girmesi üzerine divândakiler ayağa kalkardı. Bu durumda Elçi,



kendi devletine hürmeten ayağa kalkıldığını düşünürken, divândakiler ise kendilerini Sadrazam için ayağa kalkmış kabul ederlerdi. Müslüman devletlerin Elçileri geldiği zaman, bu usulé başvurulmayarak, Sadrazam Divânhâne'de bekler, Elçi içeri girince herkes ayağa kalkardı. Elçi Sadrazamın eteğini öptükten sonra, Nişancının önündeki kendisi için konulan iskemleye, sağında "Sefâret Başkatibi", solunda da "Divân-ı Hümâyûn Tercümanı" olduğu halde otururdu. Ulufe dağıtılması işinin bitmesinden sonra kendisi Sadrazamın, maiyeti de diğerlerinin sofrasında yemek yerdii¹³.

Kubbealtı'nın ana mekanlardan biri olduğu bir diğer tören Haremeyn'e surre gönderilmesi vesilesiyle tertiplenen merâsimdi. Tören katılcaklar bir gün önce "Dârüssââde Ağası" ve "Kethûdâ" bey tarafından Saraya davet edilirler, "Kaptan Paşa"ya da alayı Üsküdar'a geçirecek çekiriyi Eminönü'ndeki Vezir İskelesi ya da Kireç İskelesi'nde hazır bulundurması söylenilirdi. Sarayda da Kubbealtı, padişahın alayı izleyeceği Alay Köşkü gibi süslenmesi gereken yerler nefis kumaşlarla tezyin edilirdi.

Ertesi gün saraya gelen davetliler önce "Dârüssââde Ağası"nın "divân" odasına alınır, burada ilk törenler yapılrı. Odadakiler, yemekten sonra Kubbealtı'nın karşısında kurulan çadıra geçerlerdi. Divân çavuşlarının padişahın gelmeyeceğini haber vermesiyle herkes karşılama için hazırlanırdı. Bâbüssââde'den atla çıkan padişah, Kubbealtı'nda Nişancının makamına otururdu. Çadırda "Surre keseleri" sayılıp, defterler mühürlendikten sonra "Dârüssââde ağası", "Surre emini"yle Padişahın huzuruna çıkar ve surre defterleri ile "nâme-i hümâyûn"u emine teslim ederdi. Sureler, naat okunur, dualar edilirken, "mahmil-i şerîf" denilen surre keseleri ve hediyelerin yüklediği bir dişi deve ile onun yedeği meydanda dolaştırılırdı. Daha sonra "dârüssââde ağası" deveyi dolaştırmaya başlar, üçüncü tur sonunda Padişahın işaretiley devenin gümüş zincirini emine, ipek yularını da "Sakabaşı"ya teslim ederdi. Böyle bir işaretin gelmemesi azledildiğini gösterir, ağa Surre Alayıyla birlikte Mekke'ye giderdi¹⁴.

Osmalı şehzadelerinin, hükümdarlığa hazırlanmaları için sancaklara vali olarak tayin edilmeleri vesilesiyle sarayda bir tören düzenlenirdi. Bu törenin tespit edilebilen nadir örneklerinden biri III. Murad'ın oğlu Şehzâde Mehmed'in Manisa'ya "Sancakbeyi" olarak gönderilmesi vesilesiyle düzenlenen merâsimdir. 1595'de tahta geçen III. Mehmed döneminde şehzadelerin sancağı gönderilmesi uygulaması tamamen sona erince, bu tören artık icra edilmemiştir¹⁵.

Padişahların cenaze namazları da sarayda kılınırı. İstanbul dışında vefat eden padişahlar için bu vazife yerine getirilmiş olsa da sarayda tekrar edâ edilirdi. Mesela, Kanunî Sultan Süleyman'ın naaşı İstanbul'a getirilinceye kadar iki defa cenaze namazı kılınmasına rağmen, sarayda üçüncü kez cenaze namazı kılınmıştır. Cülûs töreninin icrasından sonra yeni padişah, selefinin cenaze işlerinin yerine getirilmesini emrederdi. Sarayda naaşın kaldırılmasında farklı mekanların kullanıldığı görülmektedir. Mesela, II. Selim'in tabutu Servili Yol'da hazırlanan

bir tahtabende konulduktan sonra cenaze namazı burada kılınmış, III. Murad'ın cenazesi "Helvahane" önünden, III. Mehmed'in cenazesi "Bâbüssââde" önünden, IV. Murad'ının ise sarayın avlusundan kaldırılmıştır¹⁶.

Cenaze namazını genellikle Şeyhülislâm, onun bir mazereti bulunması halinde "Rumeli Kadiaskeri" ya da "Hünkâr İmâmi" gibi ulemânın diğer onde gelen mensupları kıldırdı. Bunun istisnaları da olabilmekteydi. Mesela, Fatih'in cenaze namazını devrin ünlü sufilerinden Şeyh Ebûlvefâ kıldırmıştı. İstanbul'da bulunan devlet erkâni namaza katılır, yeni Padişah da Arzodası veya Taht Salonu'nun kapısı önünde durarak namaza iştirak ederdi. Saray ağalarından yalnızca "Dârüssââde Ağası" cenaze merâsimine katılabilirdi. Padişahların vesfatlarında dikkat çeken geleneklerden birisi de mâtem tutmaktı. Mâtem işaretü olmak üzere yeni Padişah da dahil merâsimde katılan herkes siyah elbiseler giyip, siyah sarık ya da sarığının üzerine siyah şemle sararlardı. Bu şekilde mâtem hâli üç günle bir hafta müddetince devam ettirilirdi. 17. asırın ortalarından itibaren mâtem gelenegi son buldu¹⁷.

Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunun törenlere sahne olan başlıca bölümleri "Arz Odası" ile "Hirka-i Saadet Dairesi"ydi. İlk olarak Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılan Arz Odası, "arz günü" denilen günlerde, Divân-ı Hümâyûn toplantılarının bitişinden sonra sırasıyla "Yeniçi AĞASI", "Rumeli ve Anadolu Kadiaskerleri", Sadrazam, diğer vezirler ve Defterdarların padişahın huzuruna çıkıp, ona bilgi verdikleri yerdii. Divân-ı Hümâyûn'un haftada dört defa toplantı zamanda padişahın huzuruna girilecek arz günleri, Pazar ve Salı olup, Divân'ın haftada iki defa toplantı dönemde arz günü Salı idi. Bu kabul merâsimi Divân müzakeresi bitip yemek yenildikten sonra gerçekleşirdi. Padişah, Arz Odası'nda taht üzerinde oturduğu halde divân heyetini kabul ederdi. Yabancı elçiler de padişahın huzuruna burada kabul edilirlerdi¹⁸.

Muayede merâsimlerinde de Arz Odası, sarayın "Enderûn halkı"nın Padişâha tebriklerini sundukları bir mekân hâline gelirdi. Sarayda resmî bayramlaşma, "Arife Divâni" ile başlırdı. "Arife" günü, daha evvel teşrifatçı tarafından saraya davet edilen "Çavuşbaşı" ve "Divân-ı Hümâyûn çavuşları" öğle namazından sonra resmî kıyafetleriyle Kubbealtı'nın karşısında, yüzleri "Adalet Kulesi"ne dönük bir hâlde saf tutarlar, Mehterler ve has ahırdan çıkartılan atlar meydandaki yerlerini alırlardı. İlkindi namazından sonra tören başlar, Mehter çalar, ara sıra çavuşlar alkış yaparlar, nihayet duaci çavuşun duasıyla merâsim sona ererdi. Dışarıda tören sürerken, padişah Arz Odası kapısında kurulan tahta enderûn halkıyla bayramlaşırı. Bunların tebriki bitince Ağalar Camii'nde Kur'an dinleyip, yine Arz Odası'na gelir ve bu defa ocak ağaları ile tersane ricâlinin tebriklerini kabul ederdi. Şayet padişah herhangi bir sebeple Arife Divâni'na çıkamamışsa, tahtın üzerine padişahın sarığı konularak tören icra edilirdi¹⁹.

Has Oda, şimdiki adıyla "Hirka-i Saadet Dairesi", Fatih devrinde yaptırılmış ve Yavuz döneminde Misir'dan getirilen "Mukaddes



Emanetler" in bir kısmı burada muhafaza edilmeye başlanmıştır. III. Murad'ın Harem'de yeni bir Has Oda yaptırdı, yatak odasını buraya taşımasıyla birlikte bu bina daha ziyade bünnesinde barındırdığı Mukaddes Emanetler'le ön plana çıktı. İstanbul'a getirilen "Kutsal Emanetler" içinde bulunan ve rivayete göre Hz. Peygamber'in Ka'b bin Zühey'e hediye ettiği hırka daha bu zamandan itibaren sarayda manevî bir iklim yaratmıştı. Sonraki dönemlerde Hirka-i Şerifin, Ramazan'ın 14'ünde Enderûn, 15'inde de Birûn ricali tarafından ziyaret edilmesi resmî bir uygulama haline geldi²⁰.

Has odanın güneybatı köşesi ise yine aynı dönemlerde bazı merâsimlerde kullanılan bir taht odasına dönüştü. Taht değişikliklerinde yeni padişaha, önce sadrazam ve şeyhülislâm sonra da "Dârüssââde Ağası" ile "Enderûn ricâli" tarafından ilk biat burada gerçekleştirildi. Hirka-i Şerif Odası şezzadelerin Kur'ân-ı Kerîm ve Buhârî'yi hatmeleri vesilesiyle tertiplenen merâsimde ev sahipliği yapardı. Bu merâsimde, vezirler, Şeyhülislâm, Anadolu ve Rumeli Kadiaskerleri, Nakibüleşraf ile Ayasofya ve Vâlide Sultân camileri şeyhleri iştirak eder, "Reisülkütâb", "Defterdâr" ve "Çavuşbaşı" da odanın penceresinin dış tarafından töreni izlerlerdi²¹.

Sarayı çevreleyen bazı köşkler de törenlerde ön plana çıkardı. Meselâ, bed-i besmele töreni genelde Sarayın en dış kısmında, sahildeki surların üstünde bulunan ve "İncili Köşk" adıyla da bilinen Sinan Paşa Köşkü²² önünde icra edildi. Tören gününden iki gün önce köşkün önünde sadrazam için otağ, Şeyhülislâm için oba, Kadiaskerler ile Nakibüleşraf için obalar ve diğer devlet ricâli için de çadırlar kuruldu. Törenin yapılacağı gün herkes kendisi için ayrılan yere oturur, öğle yemeği burada yenirdi. Padişah yemeğini sarayda yiyp, merâsimle köşke inerdi. Hazır bulunanlar padişahi karşıladıktan sonra, Orta Kapı'ya gelip, alındıkları şezzadeyi alayla köşke getirirler, buradaki tören akabinde yine alayla saraya götürürlerdi²³. Törenlerde ön plana çıkan bir diğer köşk Alay Köşkü olarak anılan binadır. İlk olarak Fatih devrinde yaptırıldığı tahmin edilen yapı, günümüzde II. Mahmud tarafından 1810 yılında zemine biraz daha yaklaştırılarak yeniden inşa ettirilmiş halîyle ulaşmıştır. Alay Köşkü, padişahın çeşitli alay geçişlerini izlediği, isyan dönemlerinde asilerin taleplerini dinlediği bir yerdi²⁴. Cebeciler Köşkü, Yahâ Kasr-ı Hümâyunu gibi adlarla da anılan "Yahâ Köşkü" Sarayın merâsim yönü ön plana çıkan bir diğer mekânıdır. Padişahlar, donanmanın denize açılacağı zaman gerçekleştirilen törenleri bu yalıdan takip ederler, zaman zaman da burayı resmî kabul mekânı olarak kullanırlardı²⁵.

Bâbiâli'daki Törenler

Eminönü'nde merkezî idarenin, dolayısıyla da resmî teşrifât ve merâsimlerinin bir diğer mekânı Bâbiâli'ydı. Paşa Kapısı (Bâb-ı Âsâfi, Bâb-ı Alt)'nın, Divân-ı Hümâyûn'un yerine, devlet işlerinin hâlinde yeni bir hükümet merkezi haline gelmeye başlaması 17. yüzyılın ortalarından itibaren gelişen tedrici bir süreçte olmuştu. Bundan önce Veziriazamlar makamlarına

mûteallik işleri kendi konaklarından yürütülmektediler. Bu noktada, Eminönü sınırları içinde yer alan ve yine hemen hemen tamamı yok olup giden vezir sarayı, resmî törenlerin önemli birer unsuru idiler. Divân-ı Hümâyûn'un önemini kaybetmesiyle birlikte hükümet toplantıları "Paşa Kapısı" adı verilen sadrazam konağında veya Bâbiâli'de yapılmaya başlanmıştı. Bâbiâli'ye ait binaların Eminönü'nde yer olması, bu bölgenin merkezî idare açısından önemli bir muhit olma özelliğini yeni dönemde de eskisiyle aynı oranda devam etti.

Bayram törenleri resmî olarak, 18. yüzyılın başlarına kadar bayramdan beş gün önce sabah namazından sonra, daha sonraki tarihlerde ise dört gün önce ikindi namazından sonra, Sadrazamın mîyeti ile birlikte Şeyhülislâm konağında ziyaret etmesiyle başlırdı. Ertesi gün de Şeyhülislâm Sadrazamı ziyarete gelirdi. Memurlardan mevkii itibariyle bir derece aşağı olan kendisinden yukarıdakileri ziyarete gider, böylece Arife günûne kadar devlet ricâli arasındaki bayramlaşma sona erer, herkes saraydaki törene hazırlanır²⁶.

Cûlûs töreni sonrasında da Bâbiâli hareketlenmekteydi. Padişah, cûlûstan hemen sonra kendi adına mühr-i hümâyûn denilen mührü kazıtırdı. Bu mührün biri saltanat değişikliğiyle mâzul hâle gelen eski sadrazama veya hükümdarın tayin ettiği yeni sadrazama verilir veya gönderilirdi. Huzura davet edilerek kendisine mühr-i hümâyûn takdim edilen Sadrazam, Sadaret alayıyla Bâbiâli'ye gelir ve burada saltanat değişikliği nedeniyle mâzul kabul edilen devlet ricâline umum hil'ati denilen bir merâsimle hil'at giydirerek makamlarına iade ederdi. Bu törende, Şeyhülislâm da Saraydan itibaren Sadrazamın yanında bulunurdu²⁷.

Kapıkulları'ndan Yeniçeriler haricindeki grupların maaşları Paşakapısı'nda dağıtılr, buna "ulûfe devri" ya da "ulûfe sergisi" adı verilirdi. Günlerce süren maaş verilmesi tamamlandığında, Padişah sadrazama teşrifât adıyla anılan "hatt-ı hümâyûn", kürk ve süslü hançer gönderir, bunlar Bâbiâli'de merâsimle karşılaşır²⁸.

Sadrazamlar "Serdar-ı ekrem", vezirler ise "Serdar" ünvanıyla orduyu komuta ederler, bunların sefere çıkışları sırasında icrâ edilen törenlerde sarayın yanı sıra Bâbiâli de ön plana çıktı. Eğer sadrazam sefere memur edilmişse, padişah Bâbiâli'ye buna dair bir hatt-ı hümâyûnla birlikte bir de mücevher işlemeli kılıç gönderirdi. Padişah tuğlarının Bâbüssââde öne dikildiği törende olduğu gibi sadrazamın tuğunun dışarı çıkartılması sırasında icrâ edilen merâsimde de önde gelen devlet ricâli hazır bulunurlardı.

Eskisaray'daki Törenler

Eminönü'nün bir diğer tören mekânı bugünkü Beyazıt'ta yer alan Eski Saray'dı. Padişahların Yeni Saray'a yerleşmesinden sonra, Kanunî dönemine kadar, harem halkın bir kısmı Eski Saray'da kalmaya devam etti. III. Murad döneminde, Hârem, Eski Saray'dan, Yeni Saray (Topkapı)'a taşındı. Böylece saltanat



değişikliklerinde, ölen hükümdarın kadınları ve kızlarının Yeni Saray'dan Eski Saray'a gönderilmesi ädet oldu. I. Ahmed, 1603'te tahta çıktıktan sonra annesi Handan Valide Sultan'ı törenle Eski Saray'dan, Yeni Saray'a getirtti.

"Valide Alayı" adı verilen ve yeni Padişahın, cülüsünden birkaç gün sonra, annesinin "Yeni Saray'a nakledilmesini emretmesi üzerine tertipleşen bu törende, devlet adamları merasim kıyafetleriyle Eski Saray'ın önüne gelirler, Yeniçeriler de bugünkü Topkapı Sarayı'na kadar uzanan yolun iki tarafına dizilerek selâma dururlardı. Valide sultan ve beraberindekiler alayla Yeni Saray'a gelirlerdi. Bu tören, II. Mahmud döneminde Eski Saray'ın terkedilmesine kadar icra edildi²⁹.

Atmeydanı'ndaki Törenler

Eminönü'nün genelde adı ya isyanlarla ve burada tertip edilen tören ve şenliklerle anılan bölgesi At Meydanı'dır. At Meydanı, Roma ve Bizans devirlerinden beri bu tür hadiselerin mekâni olma hüviyetini Osmanlılar'da da devam ettirmiştir. Osmanlı sarayının halka açık en büyük merasimi olan sünnet düğünlerinin İstanbul'daki ana mekânlarından biri uzun süre At Meydanı idi. Kaynaklardan tespit edilebildiği kararıyla burada yapılan ilk sünnet düğünü II. Bayezid tarafından, 1490'da, iki şehzade için düzenlenmişti. Tarihçi Hadidi'nin anlatımına göre, imparatorluğun dört bir yanından beyler ve bağlı devletlerin temsilcileri, Padişahın davetine icabet göstererek İstanbul'a gelmişlerdi. Şehirdekilerin de katılımıyla, ziyafetler, eğlenceler eşliğinde bu sünnet düğünü bir ay sürdü³⁰. Kanuni Sultan Süleyman, At Meydanı'nda iki defa sünnet düğünü tertipledi. Bunlardan ilki, 1530'da gerçekleştirilen Şehzade Selim, Şehzade Mehmed ve Şehzade Mustafa'nın sünnet şenlikleri idi. İkincisi ise Şehzade Bayezid ile Şehzade Cihangir'in 1539'daki sünnet düğünleri idi.

III. Murad'in 1582'de oğlu Şehzade Mehmed için tertiplendiği sünnet düğünü, Osmanlı İstanbul'un şahit olduğu en büyük eğlencelerden biriydi. Hazırlıklarına bir yıl önceden başlayan tören sırasında, davetilerin hediyelerini takdim etmeleri, zanaatkârların 39 gün sürdüğü söylenen alay geçişleri, anıtlar arasına gerilen iplerde cambazların maharetlerini sergilemeleri, denizcilerin meydana sanduka içinde derya getirmeleri, bir kedinin cambazlık yapması, alana büyük bir dağ ve iki kale maketinin getirilmesi, türlü oyuncular, gösteriler izleyicilere hayatları boyunca unutamayacakları anlar yaşattı. Özellikle de ağızdan ateşler saçan mekanik bir ejderha, izleyen herkesin ağızlarını açık bıraktı. Şenliğin 40. günü Vezir Cerrâh Mehmed Paşa, şehzadeyi sünnet etti. Bunun meydandaki kalabalığa yansımıası İbrahim Paşa Sarayı'nın önündeki devasa nahlının ateşlenmesi ve gece şenliğin en şatafatlı eğlencelerinin tertiplenmesi oldu.

Eğlencelerin bir süre daha devam ettirilmesi düşünüldürken, Yeniçerilerle Sipahiler arasında büyük bir kavganın çıkması, herkesin keyfini kaçırıldı. Yaşananlara kızan III. Murad düğünün 52. günü Topkapı Sarayı'na döndü ve şenlikler sona erdi³¹.

At Meydanı'na, dolayısıyla da İstanbul'un sosyal hayatına hareketlilik kazandıran bir diğer saray kökenli tören, padişah kızlarının, kız kardeşlerinin, halalarının veya kız torunlarının düğün ve nikâhlarıydı. 1524'te Hatice Sultan'la, Veziriazam İbrahim Paşa'nın, 1539'da Mihrimah Sultan'la Rüstem Paşa'nın, 1562'de II. Selim'in kızlarından İsmihan Sultan'la, Veziriazam Sokollu Mehmed Paşa'nın, Şah Sultan'la Çakircibaşı Hasan Ağa'nın ve Gevherhan Sultan'la, Kapdan-ı Derya Piyale Paşa'nın ve 1648'de Sultan İbrahim'in kızı Atike Sultan'la, Kenan Paşa'nın düğünlerinde ana şenlik mekânı hep Atmeydanı idi.

Padişah, sultanlardan birini evlendirmek istediginde, damad olarak seçtiği kişinin adını Sadrazama söyler veya onun bu konudaki tavsiyelerini de dikkate alarak adayı belirlerdi. Damadlığı kesinleşen adaya nişan takımlarını saraya göndermesine dair bir ferman gönderilirdi. Bunun üzerine gerek sarayda gerekse damad tarafında hummalı bir hazırlık başlıdı. Padişah evlenecek olan ister kendi kızı, isterse hanedandan başka bir sultan olsun, hanedanın başı sıfatıyla gelin adayının ihtiyaçlarını tamamlamakla mukellefti. Yeni çift için şehrin herhangi bir bölgesinde yeni bir saray yaptırır veya uygun bir konağı kirası hazineden ödenmek şartıyla kiralardı.

Damadin saraya göndermek zorunda olduğu başlica ağırlıklar, mihr-i müecel, yüzük, kuşak, bir çift küpe ve bilezik, ayna, inci, mücevherli pabuç, mest ve nalındı. Damad olacak kimsenin zenginliğine bağlı olarak bu ağırlığın kıymeti de artmaktadır³². Ayrıca damad adayının başta valide sultan olmak üzere harem halkına da hediyeler takdim etmesi adettendi. Malî durumu iyi olmayan damad adayına hazırlıkları tamamlayabilmesi için hazineden para verildiği olurdu.

Düğünlerin başından sonuna kadar idaresi Dârüssaâde Ağasının sorumluluğu alındaydı. Nişan ve nikâh törenleri farklı günlerde yapılrı, ilgili kimselere davetiye verilerek saraya gelecekleri zaman bildirilirdi. 16. yüzyılın sonlarına kadar hanedanın kadın azalarının Eski Saray'da bulunmaları yüzünden düğünün bazı törenleri de burada yapılmaktaydı. III. Murad döneminde Harem'in bir kısmının Topkapı Sarayı'na taşınması üzerine, tahtaki padişahın kızlarının düğünleri Topkapı Sarayı'nda, ölen veya tahttan indirilen padişah kızlarının ise Eski Saray'da yapılmaya başlanmıştır. Kararlaştırılan günde sarayın törenin yapılacağı kısmı değerli kumaşlarla, fanuslarla süslendir, davetiler için gösterişli çadırlar kurulurdu. Damad adayının alayla saraya gönderdiği nişan bohçası Harem kapısında "Dârüssaâde Ağası" tarafından teslim alınırırdı. Bunları içeriye götüren ağa, gelin adayının nişan bohçاسını getirip, damad adayının sağıdcına teslim ederdi. Bohçanın ve kenarı işlemeli başörtüsünün sağdıç tarafından teslim alınmasıyla nişan resmen ilan edilmiş olur ve saraya gelenlere ziyafet çekilirdi. Ertesi gün çiftin nikâhi kılılırdı. Hanım sultanların padişah babaları nezdindeki kıymetlerine, padişahın sevdigi ya da sevmediği selefinin kızı olup olmalarına ya da daha başka sebeplere göre nikâhın kılacağı yer Kubbealtı, Dârüssaâde Ağasının odası veya sarayın başka bir bölümü olabilirdi. Merâsim günü hazır bulunacaklar nikâh mahallinde kendilerine ayrılan yerlere yerleştikten sonra geline vekâlet eden



Dârüssââde Ağası, damadın vekilleri ve şahitler gelirler, Şeyhüslâm nikâh akdini gerçekleştirirdi. Dârüssââde Ağasının nikâhın tamamlandığını padişaha haber vermesiyle, hazır bulunanlara hil'atler giydirilir, ikramda bulunur ve nihayet tüm bunlardan sonra merâsim sona ererdi.

Düğünde damad, devlet ricâlini mevkilerine göre gruplar hâlinde konağına davet ederek onlara ziyafet çekerdi. Bu sıralarda sarayda kına gecesinin heyecanı yaşanardı. Kına gecesine devlet ricâlinin eşlerinden kimlerin katılacağı, beraberlerinde getirecekleri hediyelerin kıymet ve miktarları sadrazam tarafından defter edilerek padişaha takdim edilirdi. Davetiler ve harem halkı haremde kına vesilesiyle tertiplenmiş eğlencelerle gecenin geç saatlerine kadar hoşça vakit geçirirler, sonra da o geceyi geçirmek üzere kendilerini misafir eden padişahın kadın efendilerinin dairelerine çekilirlerdi.

Kinadan sonra gelinin ceyizi büyük bir alayla damadın sarayına götürülür, damad ceyizi getirenlere ihsanlarda bulunurdu. Ertesi gün gelin, öncekinden daha ihtişamlı bir alayla damadın sarayına nakledilirdi. Ceyiz alayları genellikle Çarşamba, "Arus Alayı" da denilen "Gelin Alayları" ise Perşembe günleri yapılmakla birlikte, bazen her iki alay aynı günde de düzenlenebilmekteydi. Gelini getirenlerden yalnızca Sadrazam, Şeyhüslâm ve Vezirler yatsı namazına kadar damadın sarayında bekler, namazdan sonra Şeyhüslâmin duasını müteakiben damadın hareme gönderdikten sonra kendi konaklarına dönerlerdi. Ertesi gün damad ve sultan, devlet ricâline türlü hediyeler gönderirlerdi³³. Hediyesi alanlar, bunları getirenlere bahşış ve armağanlar verirdi.

Sultanların düğünlerinin süresi ve şatafatı, evlenecek sultanın kimliğine göre değişebilmekteydi. Meselâ padişahın ilk veya ilk olmasa bile çok sevdiği bir kızının düğünü hayli debdebeli olabilmekte ve birkaç ay sürerdi. Buna karşılık başta padişah tarafından sevilmeyen bir selefin yine sevilmeyen bir kızının düğünü bir iki gün içinde nispeten sönük bir şekilde tamamlanır. Yavuz'un kızı Hatice Sultan'ın, Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan'ın, IV. Mehmed'in kızı Hatice Sultan'ın, III. Ahmed'in kızı Fatma Sultan'ın, II. Mahmud'un kızı Adile Sultan'ın, II. Abdülhamid'in kızı Naime Sultan'ın düğünleri hanedan düğünlerinin en şatafatlılarından bazlarıdır.

Düğünler vesilesiyle düzenlenen şenliklerde başta Saray olmak üzere, devlet ricâlinin konakları ve İstanbul'un çeşitli yerleri rengarenk fanuslar, kandiller, meşaleler, fenerlerle süslenir, bazı yerler kıymetli kumaşlarla bezenir, yer yer taklar kurulurdu. Bazi düğünlerde, çektiği türü gemilerin büyükçe maketleri yapılarak, bunun içine top ve tüfekler yerleştirilirdi. Bu maketler, altlarına konulan tekerleklerle şehrin sokaklarında dolaştırılırken içinde bulunanlar top ve tüfekleri ateşlerler, seyircileri coştururlardı. Bazi düğünlerde de denizin üzerine gemi, kale ya da ada maketleri yapılır bunların etrafında türlü gösteriler sergilendi. Şehrin büyük meydanlarında cambazlar, şiebabzalar, çemberlerle oynayanlar ve daha birçok hüner sahibi maharetleriyle şehrin sakinlerine hoş anlar yaşatırlardı³⁴.

Padişahların çocukların doğumuna "vilâdet-i hümâyûn" ismi verilirdi. Hanedanın yeni bir ferdinin dünyaya geliş, gerek sarayda gerekse başta İstanbullular olmak üzere halk arasından tören ve şenliklerle kutlanırdı³⁵.

İlk olarak "Dârüssââde Ağası", şehzâde veya sultanın doğum haberini "Silâhdâr Ağaya", ağa da bütün saray halkına duyururdu. Saraydan gönderilen küçelerden veya musahiplerden biri³⁶ Sadrazama müjdeli haberi verirdi. Bu sırada yeni hanedan azasının doğumunu, Yeni Saray (Topkapı Sarayı), Yedikule, Kızkulesi ve Hisârlar'dan, belirli saatlerde top atılmak suretiyle halka duyurulur, bir taraftan da şehirde tellallar dolaştırılırdı³⁷. 18. yüzyıldan itibaren Anadolu ve Rumeli halkı da padişahın çocuğu olduğundan haberdar edilmeye başlanmıştır³⁸.

Saraydan gönderilen memurlar vasıtıyla doğumdan haberdar olan Sadrazam, Şeyhüslâm ve diğer devlet erkânı hemen ertesi gün Saraya giderek padişâhu tebrik ederler, burada kendilerine kürk ve hil'at giydirilirdi. Ayrıca "Dârüssââde Ağası" veya "Kâhya Kadın", saray dışındaki evli sultanlara, belli başlı devlet ricâli ile Şeyhüslâm ailelerine birer tezkereyle doğumunu bildirip, Saraya davet ederdi. Devlet ricâlinin eşleri sadrazamın konağında toplanır, hep birlikte arabalarla Saraya, yeni annenin yanına geçerlerdi. Davetiler üç gün müddetle Sarayda misafir edilirler ve doğum vesilesiyle yapılan eğlencelere katılırlardı³⁹.

Doğumun getirdiği mutluluk havası, Yeni Saray'dan başlamak üzere dalda dalga bütün İstanbul'a ve ülkeye yayıldı. Donanma ve "şehr-âyinler" tertiplenir, karşı pazar meşaleler, kandiller, fanuslarla süslenir, fişekler atılır, sokaklarda çeşitli eğlenceler yapılrı⁴⁰. Bu eğlencelerin süresi şartlara göre değişmekte idi. Meselâ, I. Mahmud ve III. Osman'ın çocukları olmamış, bu uzun aradan sonra dünyaya gelen III. Mustafa'nın kızı Hibetullah Sultan için on gün süren şenlikler düzenlenmişti. III. Mustafa'nın diğer kızlarından Beyhân Sultan'ın doğumunda üç gün üç gece, I. Abdülhamid'in oğlu Şehzâde Ahmed'in kinde ise yedi gün yedi gece donanma ve şehr-âyin yapılmıştı⁴¹.

Divânyolu'ndaki Törenler

Eminönü'nün sahne olduğu merâsimlerde kullanılan ana güzergâh Divânyolu idi. Divân toplantılarına gelenlerin kullandığı Sultanahmet'ten Beyazıt'a kadar uzanan ve aynı zamanda şehrin en önemli caddesi olan yol adını buradan almıştır. Gerek bu işlevi, gerekse de genişliği ile Divânyolu, Eminönü'nün en prestijli yolu yolu⁴².

Valide sultanın beşik alayı doğumdan hemen sonra Eski Saray'ın Bayezid Camii tarafındaki Bugdaycılar Kapısı'ndan yola çıkıp, Divânyolu, Destereciler, Ayasofya, Acemioglanlar Kolluğu üzerinden saraya ulaşırdı. Doğumdan altı gün sonra tertiplenen sadrazamın beşik alayı ise Paşakapısı'ndan çıkış, Divânyolu'ndan saraya gelirdi⁴³.

Saltanatın şiarından olan kılıç kuşanma merâsimlerinde, padişah Eyüp'e kara yoluyla alayla Bâbüssâde'den çıkış,



askerlerin arasından yoluna devam eder, Fatih'in türbesini ziyaret ettikten sonra Eyüp'e inerdi. Deniz yoluyla gidecekse, Harem-i Hümâyün'un Perde Kapısı'ndan çıkış, atla sahildeki Sinan Paşa koşkuna iner, buradan dümenini "bostancıbaşı"nın tuttuğu üç fenerli sultanat kayığıyla Eyüp'e geçerdi. Bu arada karadan alayla Eyüp'e gelen Sadrazam, erkân-ı devlet ve diğerleri padişahı Bostan İskelesi'nde karşıladı. Buradaki tören sona erince, Padişah deniz yoluyla gelmişse karadan, kara yoluyla gelmişse de denizden, nadiren de karadan geldiği hâlde yine karadan, tekrar alayla saraya dönerdi.

Denizden gelindiği için ziyaret edilemeyen Fatih'in türbesi, dönüşte mutlaka ziyaret edilirdi. Karadan gidiş veya dönüş esnasında padişahın, Şehzâde Camii'nin karşısındaki "Eski Odalar"ın önünden geçen Yeniçerilerin 61. cemaatinin "Odabaşı" tarafından kendisine sunulan şerbeti içmesi ve kâseyi altına doldurup geri vermesi ve bundan sonra odabaşının da üç kurban kesmesi kanundu⁴⁴. Halil İnalçık'a göre, tahta çıkan padişah, nasıl sarayda devlet büyüklerinin batiğini alıversa, Eyûbsultan'da da kılıç alayı ile "Ehl-i Velâyet"ın batiını almaktaydı. Kılıç kuşatılan sultana, bu sürette gaza vazifesi ve Tanrisal velâyet emanet ediliyordu, böylece yeni Padişah hükümrilik hakkını kazanıyor, te'yid-i ilâhî gerçekleştiriliyordu. İnalçık, Hz. Eyüp'ün, kuşatmayı kaldırdığı zaman, imparatordan Ayasofya'da dua etme müsaadesi alması ve şehrre girek arzunu yerine getirmesi rivayetine atıfta bulunarak, padişahların Eyüp'e geliş-gidişlerinde kullandıkları güzergâhın da bu rivayetle bağlantısı olduğunu söylemektedir⁴⁵.

Sefere çıkış törenlerinde, tuğların çkartıldığı gün orduyla birlikte sefere memur edilen esnaf da Sultanahmet Camii avlusunda toplanır ve ertesi gün alayla ordugâha giderlerdi. Sefere uğurlama sırasında merâsimin en heyecanlı günü "Büyük alay"ın yapılacağı gündü. Sabah devlet ricâli alay tertip etmek ve "Sancağı-ı Şerîf"in ihraci için sarayda toplanır. Dışarı çkartılan "Sancağı-ı Şerîf", başka bir yoldan ordugâha gönderilirdi. Sarayda "fetihihanlar" tarafından Feth-i şerîf, sultan şeyhlerinin birisi tarafından seferin zaferle neticesi için dualar okunur, duanın bitiminde Padişah Babüssââde'den çıktı. Hazır bulunanlar derhal alay tertibi alır ve sokakları dolduran halkın methiyeleri, duaları eşliğinde ordugâha doğru ilerlenirdi.

Bayramın üçüncü gün Divânyolu tekrar hareketlenirdi. Padişahlar, bayramlaşmak üzere Beyazıt'daki Eski Saray'a gelirlerdi. Ancak bu gelenek 19. yüzyılda terkedilmiş, bunun yerine şehrin çeşitli mesire yerleri tercih edilmiştir. Şehre asıl hareketliliği kazandıran ise Sadrazamın büyük kol denilen alayla Eyüp'e gelerek, Yeniçeri ağasının verdiği ziyafete katılmışydı⁴⁶. Sadrazam ziyafetten sonra, ikinci müteakiben alayla Edirne Kapısı'ndan şehre girer, Şehzadebaşı'nda Yeniçerilerin altmış birinci ortası tarafından kendisine sunulan şerbeti içер ve bahşış verip, konağına gelirdi. 17. yüzyılın sonlarından beri icra edilen bu alay, II. Viyana bozgunu ve sonrasında savaş ortamı yüzünden uzun süre yapılamamış, birkaç kez ihyâ edilmeye çalışılmış, nihayet Nevşehirli İbrahim Paşa tarafından tekrar canlandırılmıştır⁴⁷.

17. yüzyılın sonu ya da 18. yüzyılda "Hirka-i Saadet" ziyaretiin yapıldığı gün İstanbul bir başka merâsim, Yeniçerilerin "Baklava Alayı"na şahitlik ederdi. Bugün, "Kapıkulu Ocakları"nın her on neferine birer tepsî hesabıyla verilmek üzere dizinlerce baklava tepsisi futalara sarılı bir şekilde Saray'da Matbah-ı Âmire önünde dizilirdi. İlk tepsî, "Silahdâr Ağa" tarafından bir numaralı "Yeniçeri" olan Padişâha takdim edilmek üzere alındı. Daha sonra her Yeniçeri ortasından iki kişi bir tepsî alıp, bölüğün âmirleri bunların önüne düşer, bu şekilde Divânyolu'nun iki tarafına dizilmiş İstanbulluların alkışları arasında kışlalarına giderlerdi. Baklava tepsileri ve futalar ertesi gün saraya teslim edilirdi. Son Baklava Alayı, Yeniçeriliğin kaldırılmasından iki ay önce yapılmıştır⁴⁸.

Camilerdeki Törenler

Pek de alışık olmadığımız bir şekilde, Osmanlılar'da zaman zaman camilerin de birer teşrifat ve merâsim mahalli olarak kullanıldıklarını görmekteyiz. Meselâ, Hz. Peygamber'in doğum günü sayılan Hicri Rebiülevvel ayının 12. günü Mevlid Kandili olup, Osmanlılar'dan çok önceleri de İslâm âleminde kutlanmaktadır. Osmanlılar, kutlamalara resmî bir hüviyet kazandırıp, merâsimde katılabilecekleri uygakları teşrifat kaidelerini teferruatlı bir şekilde tespit etmişlerdi. Resmî merâsim İstanbul'da önceleri Ayasofya, 1627'den itibaren de Sultanahmet Camii'nde yapılmıştır. Padişahların bazen başka bir camiye tercih ettiği de olurdu. Tören nerede yapılrsa yapılsın, bu vesileyle dağıtılan şeker ve şerbet ile mevlidhanlara verilen câize ve hilâtlerin bütün masrafları Sultan I. Ahmed'in bu iş için tesis ettiği hususî vakıftan karşılanırdı. Mevlid okunacağı gün, kendisine davetiye gönderilmeyenler sabahın erken saatlerinden itibaren, davetiye gönderilenler ise belirtilen saatte tören kıyafetleri ile camiye gelerek kendilerine ayrılan yerlere otururlardı. Herkes yerini alınca Fetih Süresi okunmaya başlanırdı. Tam bu esnada, Saraydan alayla camiye gelen Padişah da mahfel-i hümâyûna girerdi. Geldiğinin işaretini olmak üzere mahfelin kafesi açılır, herkes ayağa kalkar, Sadrazam ve Şeyhülislâm Padişâhi selamlar, bundan sonra kafes tekrar kapanır ve herkes yerine otururdu. Ayasofya şeyhi, Sultanahmet şeyhi ve nöbetçi şeyh sırayla kursuya çıkış vaaz verirler, vaazlar bitince mevlidhanlar mevlid okumaya başlarlardı. İkinci mevlidhanlar "Geldi bir ak kuş kanadıyla revân/ Arkamı sağadı kuvvetle hemân" beytinin okununca cemaat ayağa kalkardı. Bu sırada sadrazam, Mekke şerifi ile "emirülhac"ın nâmelerini "mujdecîbaşı"ndan alıp, "Reisülküttâb" eliyle padişâha gönderirdi. Reisülküttâb bu mektubu padişahın huzurunda yüksek sesle okuyup, tekrar eski yerine dönerdi. Üçüncü "Mevlidîhân"ın da mevlid okumayı bitirmesiyle devlet ricâli haricindekiler evlerine dağılırdı. Devlet ricâli ise caminin önünde alay düzeni alıp, padişâhi beklemeye başlardı. Padişah camiiden çıkışında kendisini bekleyenleri selâmlayıp alayla saraya dönerdi. Ondan sonra sadrazam da kapı halkıyla Bâbiâli'ye döner, burada herkes kendi evine dağılırdı⁴⁹.

İslâm âleminde genellikle Kur'an'ın nâzil olmaya başladığı kutlu zaman dilimi olarak kabul edilen ve "Kadir Gecesi" ismi verilen



Ramazan'ın 27. gecesi Osmanlılar'da da hususı surette yâdedilmektedi. Bu gece Padişah büyük bir ayyla Topkapı Sarayı'ndan Ayasofya Camii'ne, bazen de başka bir camiye gelirdi. Şayet padişah yazlık bir saraydaysa, sultanat kayığıyla Topkapı Sarayı'na geçer, teravihden sonra da alay tertip olunurdu. Bâbüssaâde'den Ayasofya Camii'ne kadar uzanan yolun iki tarafı alayın geçişini kandiller, fanuslar ve meşalelerle aydınlatılmıştı. Padişahın saraya dönüşü de geldiği gibi alayla olurdu⁵⁰.

"Cuma selâmlığı", camide herhangi bir teşrifat uygulanmaması da, Padişahın gerek camiye gelişinde gerekse tekrar saraya dönüşünde bazı törenler uygulanarak icra edildi⁵¹.

Batılılaşma ve Tören Yerlerinin Değişimi

Eminönü açısından tören ve şenliklerin kurılma noktası 19. yüzyılda gerçekleşti. Zira dönemde kadim devlet yapılanmasında, devlet felsefesinde meydana gelen değişim ve dönüşümlerin tesiriyle kadim teşrifat kaidelerinin tatbikinde, merâsimlerin ve şenliklerin hem düzenlenmesinde hem de mekânında önemli değişiklikler meydana geldi⁵². Yeniden şekillendirilmeye çalışılan devletin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni mekânlar oluşturma arzusuyla padişahlar, bu dönemde Beşiktaş taraflarına yöneldiler. Dolmabahçe ve Yıldız saraylarının inşa edilerek Padişahların buraya taşınması üzerine padişahın şahsına bağlı olarak Eminönü taraflarında icra edilen törenlerin bu yeni bölgeyi kaydi.

DİPNOTLAR

1. Leslie Pierce, *Harem-i Hümâyûn*, çev. Ayşe Berktay, İstanbul 1993, s. 244.
2. Fetihen sonra İstanbul'un inşa ve imarı için bk. Ahmet Ateş, "Fetihden Az Sonra Bir İstanbul Tasvîri", *Fatih ve İstanbul*, I/I (İstanbul 1953), s. 17-18; Halil Inalcık, "İstanbul: Bir İslâm Şehri", çev. İbrahim Kalın, İstanbul Armağanı, *Fetih ve Fatih*, I, haz. Mustafa Armağan, İstanbul 1995, s. 71-90; Halil Inalcık, "Fatih, Fetih ve İstanbul'un Yeniden İnşası", *Dünya Kenti İstanbul*, İstanbul tsz., s. 22-37; Halil Inalcık, "Fâtih Sultan Mehmed Tarafından İstanbul'un Yeniden İnşası", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, çev. Fahri Unan, sayı: 3 (Samsun 1988), s. 215-225; Fahri Unan, "İstanbul'un Fethi, Fâtih Kâliyesi ve İmparatorluk", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı (Ankara 1999), s. 83-91; Feridûn Emecen, "İstanbul'un Fethi", Türkler, IX, ed. H. C. Güzel-K. Çiçek-S. Koca, Ankara 2002, s. 312-321.
3. Gülrû Neciboglu, 15. ve 16. Yüzyılda Topkapı Sarayı, Mimari, Tören ve İktidar, çev. Ruşen Sezer, İstanbul 2007, s. 27-39.
4. Ülkü Altındag, "Topkapı Sarayı, Birinci Aylu, İkinci Aylu, Üçüncü Aylu (Enderûn)", *Sanat*, VII (İstanbul 1982), s. 13-14; Gülrû Neciboglu, Topkapı Sarayı, Mimari, Tören ve İktidar, s. 64-65; Semavi Eyice, "Bâb-i Hümâyûn", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (=DIA), IV, 359-361.
5. Gülrû Neciboglu, Topkapı Sarayı, Mimari, Tören ve İktidar, s. 78-81; Ülkü Altındag, "Topkapı Sarayı", s. 16-17; Semavi Eyice, "Bâbüsselâlâm", DIA, IV, 410-411.
6. Gülrû Neciboglu, Topkapı Sarayı, Mimari, Tören ve İktidar, s. 90-101.
7. Semavi Eyice, "Bâbüssaâde", DIA, IV, 408-409.
8. Osmanlılar'da muayede merâsimleri için bk. Mehmed Âkîf Bey, *Tarih-i Cûlûs-i Sultan Mustafa-i Sâlis*, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, nr. 2108, vr. 87a-88b; Mustafa Münîf, *Defter-i Teşrifat*, İÜ Ktp., TY, nr. 8892, vr. 25a-b; Teşrifâtzâde Mehmed Efendi'nin *Defter-i Teşrifatı* (*Transkripsiyonu ve Degerlendirmesi*), haz. Halil Mercan, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1996, s. 65-78; Esad Efendi, *Teşrifât-i Kadime*, İstanbul 1287, s. 61-62; Münsebet Mecmuası, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi Kismı, nr. 3363, vr. 3a-b; Zarif Orgun, "Saray Teşrifatı", *Sanat*, sayı: 7 (1982), s. 26-28; Ismail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, Ankara 19883, s. 202-209; Recep Ahîshâli, Osmanlı Devlet Teşkilatında Reisülküttâbîh (XVII. Yüzyıl), İstanbul 2001, s. 256-260; Özdemir Nutku, "Bayram-
- Osmanlı Dönemi", DIA, V, 263-264; Zeynep Tarım-Ertug, "18. yüzyıl Osmanlı Sarayında Bayram Törenleri", Prof. Dr. Mübâhat Küttâbîh'na Armağan, ed. Zeynep Tarım-Ertug, İstanbul 2006, s. 582-594; Dündar Alîkâlîç, Osmanlı Devlet Protokolü ve Törenler, *İmparatorluk Seremonisi*, İstanbul 2004, s. 120-135; Ali Seydi Bey, *Teşrifat ve Teşkilatımız*, Niyazi Ahmed Banoglu, tsz., s. 27-37.
9. Osmanlılar'da cûlûs merâsimi için bk. *Başbakanlık Osmanlı Arşivi* (=BOA), BEO, Sadâret Defterleri, nr. 356, vr. 64b-69; Teşrifâtzâde Mehmed Efendi'nin *Defter-i Teşrifatı*, s. 5-13; Teşrifât-i Kadime, s. 11-17; Ismail Hakkı Uzunçarşılı, Saray Teşkilatı, s. 184-188; Dündar Alîkâlîç, *İmparatorluk Seremonisi*, s. 41-50; Abdülkadir Özcan, "Cûlûs", DIA, VIII, 108-114; Recep Ahîshâli, *Reisülküttâbîh*, s. 278-281; Zeynep Tarım Ertug, XVI. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nde Cûlûs ve Cenaze Törenleri, Ankara 1999, s. 3-87, 139-149; Fikret Sarıcaoglu, *Kendi Kaleminden Bir Padişahı Portresi Sultan I. Abdülhamid (1774-1789)*, İstanbul 2001, s. 1-7. Son dönem cûlûs ve biat törenleri için bk. Hakan T. Karateke, *Padişahın Çok Yaşa! Osmanlı Devletinin Son Yüz Yılında Merasimler*, İstanbul 2004, s. 18-45.
10. Sefer gidiş ve seferden dönüşlerdeki törenler hakkında bk. Recep Ahîshâli, *Reisülküttâbîh*, s. 286-298. II. Mustafa'nın tuğlaların Bâbüssaâde önüne dühimesi ve padişahın alayla şehirden uğurlanması için bk. Teşrifâtzâde Mehmed Efendi'nin *Defter-i Teşrifatı*, 21-29.
11. Mübâhat Küttâbîh, "Minyatürlerde Divâni Hümâyûn ve Arz Odası", *Tarih Enstitüsü Dergisi* (=TED), sayı: 16 (İstanbul 1998), s. 47-68; Recep Ahîshâli, "Divâni Hümâyûn Teşkilatı", *Osmanlı*, VI, ed. Güler Eren, Ankara 1999, s. 24-33; Ahmet Mumcu, *Hukuksal ve Siyasal Karar Organı Olarak Divâni Hümâyûn*, Ankara 1986; M. Bahâ Tanman, "Osmanlılar'da Divânhâne", DIA, IX, 442-444; Murat Uluskan, *Divâni Hümâyûn Çavuşları*, M.Ü. Türkîyat Araştırmaları Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2004.
12. Ismail Hakkı Uzunçarşılı, *Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapıkulu Ocakları I, Acemi ve Yeniçi Ocağı*, Ankara 19883, s. 419-429.
13. *Başbakanlık Osmanlı Arşivi* (=BOA), BEO, Sadâret Defteri, nr. 347, s. 107, 138-139; Mehmet İpsîrli, "Elçî", DIA, XI, 3-15; Zarif Orgun, "Osmanlı İmparatorluğun Nâme ve Hediye Getirem Elçilere Yapılan Merasim", *Tarih Vesikalari*, I (Ankara 1941), s. 245; 253; Recep Ahîshâli, *Reisülküttâbîh*, s. 239-244; Olga Ziroviç, "Yabancı Elçilere Osmanlı Memleketterinde Seyahatleri ve Huzura Kabulleri", *Belgelerle Türk Tarihi Dergisi*, IV (İstanbul 1968), s. 45-53; Metin And, "Elçilikler ve Elçiler", *Hayat Tarih Mecmuası*, sayı: 3 (İstanbul 1970), s. 20-25.
14. Surre gönderilmesi sırasında yapılan merâsimler için bk. Mehmed Âkîf Bey, *Tarih-i Cûlûs-i Sultan Mustafa-i Sâlis*, vr. 201b-204b; M. Münîr Atalar, *Osmanlı Devleti'nde Surre-i Hümâyûn ve Surre Alayları*, Ankara 1991; Melek Çolak, "Osmanlı İmparatorluğu'nun Hac Yollarının Güvenliği İçin Aldığı Önlemler", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 9 (İsparta 2003), s. 87-94; Ismail Hakkı Uzunçarşılı, Saray Teşkilatı, s. 181-183; Necdet Sahaoglu, "Surre Alayı", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, VII, 80-81; Mehmet Zeki Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, III, İstanbul 2004, s. 280-283; Dündar Alîkâlîç, *İmparatorluk Seremonisi*, s. 149-158; Recep Ahîshâli, *Reisülküttâbîh*, s. 269-273.
15. Törenin Peçuylu, Selanîk ve Ali'den alınmış bir tasviri için bk. Ismail Hakkı Uzunçarşılı, Saray Teşkilatı, s. 127-128. Ayrıca bk. Feridûn M. Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazâsi, Ankara 1989, s. 37-38; Tayyib Gökbilgin, "Mehmed III", İslâm Ansiklopedisi, VII, 536.
16. Ismail Hamî Danişmend, *Izâhlî Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, III, İstanbul 1972, s. 2, 143, 231, 388.
17. Osmanlılarda padişahların cenaze merâsimleri için bk. Esad Efendi, *Teşrifât-i Kadime*, İstanbul 1287, s. ; Mehmet Topal, Silahdar Fındıklî Mehmed Agâ-Nusretname- Tahilî ve Metin (1106-1133 / 1695-1721), Marmara Üniversitesi, Türkîyat Araştırmaları Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2001, s. 811-812; Süheyl Ünver, "Kanuni Sultan Süleyman'ın Son Avusturya Seferinde Hastalığı, Ölümü, Cenazesesi ve Defni", Kanuni Armağanı, Ankara 1970, s. 301-306; Ismail Hakkı Uzunçarşılı, Saray Teşkilatı, s. 53-54; Halil Sahillioglu, "II. Süleyman'ın Techiz ve Tekfini", *Belgelerle Türk Tarihi Dergisi*, sayı: 4, s. 66-74; Ismail Hakkı Uzunçarşılı, Saray Teşkilatı, s. 52-56; Dündar Alîkâlîç, *İmparatorluk Seremonisi*, s. 158-165; Zeynep Tarım Ertug, XVI. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nde Cûlûs ve Cenaze Törenleri.
18. Arz günlerinde uygulanan merâsim için bk. Ismail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 1988, s. 30-35; Mehmet İpsîrli, "Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı", *Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi*, I, ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1994, s. 163.
19. Arife Divâni hakkında bk. Ismail Hakkı Uzunçarşılı, Saray Teşkilatı, s. 201-202; Dündar Alîkâlîç, *İmparatorluk Seremonisi*, s. 118-120; Ali Seydi Bey, *Teşrifat ve Teşkilatımız*, s. 163-164.



20. Hırka-i Saadet merasimleri için bk. Ali Seydi Bey, *Teşrifat ve Teşkilatımız*, s. 162-163; Recep Ahışhali, *Reisülküttâbîk*, s. 261-262; Turan Turanbek, "Mukaddes Emanetler", *Sanat*, VII (1982), s. 126-129; Dündar Alılıkç, *İmparatorluk Seremonisi*, s. 135-141; Hakan T. Karateke, *Padişahım Çok Yaşa*, s. 198; Nebi Bozoklu-Doğan Yavaş, "Mukaddes Emanetler Dairesi", *DIA*, XXXI, 111-114; Necdet Sahaoglu, "Hırka-i Saadet Ziyareti", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, IV, 68; Mehmet Zeki Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, II, 809-811; Zeynep Tarım Ertug, "Osmanlı Devlet Teşrifatında Hırka-i Şerif Ziyareti", *TED*, XVI (İstanbul 1998), s. 37-45; Nurhan Atasoy, "Hırka-i Saadet", *DIA*, XVII, 374-377.

21. Bu törenler için bk. BÖA, BEO, *Sadâret Defteri*, nr. 347, s. 52, 109; Recep Ahışhali, *Reisülküttâbîk*, s. 308; Dündar Alılıkç, *İmparatorluk Seremonisi*, s. 189-190.

22. Semavi Eyice, "İncili Koşk", *DIA*, XXII, 278-279.

23. BOA, BEO, *Sadâret Defteri*, nr. 347, s. 108-109; Silahdar Fındıklı Mehmed Ağa, *Nusretname*, s. 515-519; Osman Nuri Ergin, *Türkiye Maarif Tarihi*, I, İstanbul 1977, s. 9 vd.; Ismail Hakkı Uzunçarşılı, *Saray Teşkilâtı*, s. 110; Dündar Alılıkç, *İmparatorluk Seremonisi*, s. 181-184; Mehmet Zeki Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, I, İstanbul 2004, s. 193; Recep Ahışhali, *Reisülküttâbîk*, s. 307-308.

24. Ziya Kazıcı, "Alay Koşk'u", *DIA*, II, 346-350; İbrahim Artuk, "Alay Koşk'u", *TED*, XVII (İstanbul 1982), s. 590-598.

25. Yalı Koşk'u için bk. Dogan Kuban, "Yalı Koşk'u", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, VII, 416-417; Gülrü Neciboglu, *Topkapı Sarayı, Mimari, Tören ve İhtidat*, s. 296-298.

26. Ismail Hakkı Uzunçarşılı, *Merkez ve Bahriye Teşkilâtı*, s. 145-150; Recep Ahışhali, *Reisülküttâbîk*, s. 253-256; Dündar Alılıkç, *İmparatorluk Seremonisi*, s. 116-118. II. Mahmud döneminden sonra devlet ricâli arasındaki bayramlaşma merasimleri, saraydaki bayramlaşma töreni sonrasında alındı ve birtakum yeni kurallar belirlendi (bk. Hakan T. Karateke, *Padişahım Çok Yaşa*, s. 77-78)

27. Yeni bir sadrazam tayini sebebiyle yapılan merasim için bk. Ismail Hakkı Uzunçarşılı, *Merkez ve Bahriye Teşkilâtı*, s. 123-128; Recep Ahışhali, *Reisülküttâbîk*, s. 282-286.

28. Recep Ahışhali, *Reisülküttâbîk*, s. 251-252.

29. Valide alayı için bk. Ismail Hakkı Uzunçarşılı, *Saray Teşkilâtı*, s. 154-156; Dündar Alılıkç, *İmparatorluk Seremonisi*, s. 177-180.

30. Hadidi, *Tevârîh Âl-i Osman* (1299-1523), haz. Necdet Özтурk, İstanbul 1981, s. 331-332.

31. Abdurrahman Sagır, *Mehmed bin Mehmed Er-Rumi*'nın *Nuhbetü'l-Tevârîh ve'l-Ahbâr'* ve *Târîh-i Âl-i Osman*'ı (Metinleri, tâhlilleri), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2000, s. 521-524; Peçüyûl İbrahim, *Târîh-i Peçüyûl*, II, 1. haz. Fahri Çetin Derin - Vahid Çabuk, İstanbul 1980, 64-68.; Gelibolulu Mustafa Âli, *Câmiü'l-Buhûr Der-Mecâlis-i Sâr*, haz. Ali Öztekin, Ankara 1996; Mehmet Arslan, *Türk Edebiyatında Manzum Sûrnâmeler* (*Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri*), Ankara 1999, s. 37-39, 335-590; Nurhan Atasoy, 1582, *Surname-i Hümâyûn, Düğün Kitabı*, İstanbul 1997; Hilmi Uran, III. Mehmed'in Sunnet Düğünü, İstanbul 1942; Metin And, *Kirk Gün Kirk Gece*, İstanbul 1959; Gisela Prochazka-Eisl, *Das Surname-i Hümâyûn, Die Wiener Handschrift in Transkription, mit Kommentar und Indices Versehen*, İstanbul 1995; Robert Eliot-Stout, *The Sur-i Humayun of Murad III - A Study of Ottoman Pageantry and Entertainment*, Ohio State University, Doktora Tezi, Ohio 1996; Gülsün Egzi Korkmaz, *Sûrnâmelerde 1582 Şenliği*, Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2004; Dündar Alılıkç, *İmparatorluk Seremonisi*, s. 198-201.

32. III. Mustafa döneminde, 1758'de, padişahın kız kardeşi Ayşe Sultan ile Silahdar Mehmed Paşa'nın evlenmesi vesilesiyle, damadın saraya gönderdiği ağırlıktaki hediyeinin bir listesi için bk. Mehmed Âkîf Bey, *Tarih-i Cülüs-i Sultan Mustafa-i Sâlis*, vr. 33b-35a.

33. III. Mustafa tarafından 1758'de III. Ahmed'in kızı Esma Sultan ile evlendirilen Muhsinzâde Mehmed Paşa'nın sunduğu hediye için bk. Mehmed Âkîf Bey, *Tarih-i Cülüs-i Sultan Mustafa-i Sâlis*, vr. 73b-75a.

34. Sultan düğünleri için bk. Çagatay Uluçay, *Harem*, II, Ankara 1992, s. 87-115; Seza Sinanlar, *Atmeydanı, Bizans Araba Yarışlarından Osmanlı Şenliklerine*, İstanbul 2005, s. 58-63; Recep Ahışhali, *Reisülküttâbîk*, s. 309-311; Dündar Alılıkç, *İmparatorluk Seremonisi*, s. 190-197, 201-204; Mehmed Arslan, *Osmanlı Edebiyat-Tarih-Kültür Makaleleri*, İstanbul 2000, s. 527-574, 593-636; Mehmed Arslan, "Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri ve Bu Konuda Yazılan Eserler: Sûrnâmeler", *Osmanlı*, IX, ed. Güler Eren, Ankara 1999, s. 170-185; Leslie P. Pierce, *Harem-i Hümâyûn, Osmanlı İmparatorluğu'nda Hükümrânlık ve Kadınlar*, çev. Ayşe Berklay, İstanbul 1996, s. 75-120; Metin And, "Osmanlı Düğünlerinde Nahillar", *HTM*, XII (İstanbul 1962), s. 16-21.

35. Sarayda doğum öncesi hazırlıklar için bk. Çagatay Uluçay, *Harem*, s. 70-74. İstanbul halkının, özellikle de yüksek tabakaların, çocuğun doğumunu öncesi ve sonrasında bazı adetleri için bk. Abdülaziz Bey, *Osmanlı Adet, Merâsim ve Tabirleri, Toplum Hayatı*, yay. haz. Kâzım Arısan-Duygu Arısan Güray, İstanbul 1995, s. 11-29.

36. Çagatay Uluçay, *Harem*, s. 75; Ismail Hakkı Uzunçarşılı, sadrazama bu haberle ilgili hatt-ı hümâyûnu, doğan çocuk erkek ise dâruşsâde ağasının, kız ise yüksek rütbeli bir saray ağasının getirdiğini söyler. Bk. *Saray Teşkilâtı*, s. 107.

37. Ahmet Önal, 18. Yüzyıla Ait Buyuruldu Mecmuası (Türk Tarih Kurumu Y.70-Degerlendirme Transkripsiyon), Marmara Üniversitesi, Türkイヤt Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2006, s. 149-150; Ismail Hakkı Uzunçarşılı, *Saray Teşkilâtı*, s. 108; Çagatay Uluçay, *Yeni Saray*'nın deniz kıyısındaki hissâsında çocuk erkekse 7, kızsa 3 here top atışı yapıldığını ve bunların günde 5 defa tekrarlandığını belirtir (bk. *Harem*, s. 75).

38. Mehmed Arslan, *Makaleler*, s. 497.

39. Ismail Hakkı Uzunçarşılı, *Saray Teşkilâtı*, s. 167-168, 170-171.

40. Çagatay Uluçay, "İstanbul'da XVIII ve XIX. Asırlarda Sultanların Doğumlarında Yapılan Törenler ve Şenliklere Dair", İstanbul Üniversitesi Mecmuası, IV (İstanbul 1958), s. 199-213; Özdemir Nutku, *Tarihîmden Kültür Manzaraları*, İstanbul 1995, s. 55-67.

41. Şehzade ve sultan doğumlarında tertip edilen şenlik ve merasimler için ayrıca bk. Ali Seydi Bey, *Teşrifat ve Teşkilatımız*, s. 39-41; *Teşrifatîzâde Mehmed Efendi*'nin *Defter-i Teşrifatı*, s. 34-41; Ismail Hakkı Uzunçarşılı, *Saray Teşkilâtı*, s. 109, 168-170; Mehmet Arslan, *Makaleler*, s. 491-526; Dündar Alılıkç, *İmparatorluk Seremonisi*, s. 167-177; Ahmet Önal, *Buyuruldu Mecmuası*, s. 150-151, 153; Sarcaoglu, *Kendi Kaleminden Bir Padişahın Portresi Sultan I. Abdülhamid (1774-1789)*, İstanbul 2001.

42. Ayrıntılı bir çalışma için bk. Maurice Cerasi, *Divanyolu*, çev. Ali Ozdamar, İstanbul 2006.

43. Valide sultanın ve sadrazamın beşik alayları için bk. Ismail Hakkı Uzunçarşılı, *Saray Teşkilâtı*, s. 168-170; Çagatay Uluçay, *Harem*, s. 78-82; Dündar Alılıkç, *İmparatorluk Seremonisi*, s. 174-177.

44. Kılıç kusanza merasimleri için bk. *Teşrifatîzâde Mehmed Efendi*, s. 14-20; Ismail Hakkı Uzunçarşılı, *Saray Teşkilâtı*, s. 189-200; Abdülkadir Özcan, "Kılıç Alayı", *DIA*, XXV, 408-410; Recep Ahışhali, *Reisülküttâbîk*, s. 280-281; Dündar Alılıkç, *İmparatorluk Seremonisi*, s. 52-60; Vedat Günyol, "Kılıç Alayı", *İslâm Ansiklopedisi*, VI, 678-679; P. G. Inciçyan, "Osmanlı Padişahlarının Taç Giyme Töreni Olan Kılıç Alayı", çev. Ohannes Bogosyan, *Hayat Tarih Mecmuası*, I/2 (İstanbul 1965), s. 42-59. Tanzimat sonrası bazı örnekler için bk. Hakan T. Karateke, *Padişahım Çok Yaşa*, s. 46-75; Mehmet Zeki Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, II, İstanbul 2004, s. 262-264.

45. Halil Inalcık, "Eyüp Projesi", *Eyüp: Dün/Bugün*, 11-12 Aralık 1993, yay. haz. Tülay Artan, İstanbul 1994, s. 3-4.

46. Zaman zaman bu ziyafer Agakapı'sında da gerçekleştirilmektedir, bk. Recep Ahışhali, *Reisülküttâbîk*, s. 260.

47. *Teşrifatîzâde Mehmed Efendi*'nin *Defter-i Teşrifatı*, 78-79; Ismail Hakkı Uzunçarşılı, *Merkez ve Bahriye Teşkilâtı*, s. 147-148; Zeynep Tarım-Ertug, "Bayram Törenleri", s. 593-594.

48. İlber Ortaylı, "Baklava Alayı", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, II, 5.

49. Mevlid alayı için bk. Esad Efendi, *Teşrifat-ı Kadime*, s. 2-8; *Teşrifatîzâde Mehmed Efendi*'nin *Defter-i Teşrifatı*, 83-85; Mustafa Müniş, *Defter-i Teşrifat*, vr. 2a-4a; Mehmed Şeker, "Osmanlılar'da Mevlid Törenleri", *DIA*, XXIX, s. 479; "Mevlî Alayı", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, V, 431; Recep Ahışhali, *Reisülküttâbîk*, s. 276-278; Mehmet Zeki Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, II, 521-52; Uğur Göktas, "Mahyaçılık", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, V, 275; Dündar Alılıkç, *İmparatorluk Seremonisi*, s. 106-114; Ali Seydi Bey, *Teşrifat ve Teşkilatımız*, s. 151-152.

50. Toplu bilgi için bk. "Kadir Alayı", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, IV, 369; Abdülkadir Özcan, "Osmanlılarda Kandil Geceleri", *Tarih ve Medeniyet*, IV (İstanbul 1994), s. 45-47.

51. Mehmet Ipsırli, "Cuma Selâmlığı", *DIA*, VIII, 90-92; Mehmet Ipsırli, "Osmanlılarda Cuma Selâmlığı (Halk-Hükümdar Münâsebetleri Açısından Önemi)", Prof. Dr. Bekir Kutukoglu'nun *Armagan*, İstanbul 1991, s. 459-471; Dündar Alılıkç, *İmparatorluk Seremonisi*, s. 99-106; Necdet Sahaoglu, "Cuma Selâmlığı", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, II, 443-444; Ismail Hakkı Uzunçarşılı, *Saray Teşkilâtı*, s. 65-66.

52. Bu yeni süreç için bk. Filiz Çalışkan, *Tanzimat Dönemi ve Sonrasında Osmanlı Teşrifat Mütessesi*, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 1997; Hakan T. Karateke, *Padişahım Çok Yaşa* Osmanlı Devletinin Son Yüz Yılında Merasimler, İstanbul 2004.



Asst. Prof. Erhan AFYONCU

He Was in Tokat, in 1967. He graduated from Marmara University Ataturk Education Faculty, Education of Social Sciences Department, History Education Department in 1988. In 2000 he became an assistant professor. In May 2000 he passed to Marmara University, Faculty of Science and Literature History Department. Erhan Afyoncu, who still works as a lecturer in Marmara University, Faculty of Sciences and Literature, wrote books called "Ottoman Empire With Questions" that is composed of 6 volumes and "Study Guide For Ottoman History" and many articles about Ottoman bureaucracy and Ottoman historians.

Ahmet ÖNAL

He was in Sivas, in 01.12.1981. He graduated from Marmara University, Ataturk Faculty of Education, and History Education Department in 2004. In 2004, he started to attend the post graduate program in the same university's Institute of Turcology Studies, Discipline of New Age in Turkish History. In 2006, he got the post graduate degree by his thesis called "The 'Buyuruldu' ('Ordered') Journal Belonged to 18. Century" (Turkish Historical Society Y.70- Evaluation Transcription). In the same year, he started to attend a PH.D program in Marmara University, Institute of Turcology Studies, and Discipline of New Age in Turkish History.

Ceremonies in the Ottoman Era and Eminönü

Formalities, in short protocol in the closest meaning today, are the main power which provides difference for the one in the center of formalities, makes him or her extraordinary and even get him acquire the ruler charisma when a ruler is considered. Sound formalities are the product and sign of a powerful state organization. The philosophy directing the basic structuring of state expresses itself with those formalities and official ceremonies where those formalities are practiced.

How important those formalities in sovereignty of a ruler and finally in his fate is seen when what happened to Osman II is referred to. Because the most effective factor among all others preparing the bad fate of Osman II was his ignoring ancient Ottoman formality traditions and left a side that formalities armor which enveloped him.

While Sultan had to "show him without being seen", Osman II publicly came around, chased janissaries in the drinking houses, fought some of them and injured with a dagger. Therefore, Osman II became ordinary in the view of soldier and public. Opinions of Thomas Roe, who was British ambassador in Istanbul between the years 1621-1628, on dethronement of Osman II proves the situation clearly: *"If he was not lost the fear and respect against him companying his grandeur by behaving unsuitably in the streets and drinking houses as a Sultan, arresting the soldiers for their slight mistakes"*



as if he was a police force, making himself an ordinary, simple and despised creature instead of being a super human just seen and feared, sultan would not end up in this bad fate¹.

Istanbul, especially the region that we defined and qualified as Eminönü today, was one of the most attractive geographies of the world when the formalities had to reflect on life and meet with space, even the first one. Each space, monument and building in that area serving as capital for two of three biggest empires, Rome and the Ottoman, for hundreds of years lived or got it lived as an actor or witness of formalities and ceremonies which made an emperor an emperor and a sultan a sultan.

During Roman and Byzantine Era, all the official buildings were generally in today's Eminönü. Big Palace, which occupied a broad area extending from Hippodrome to Marmara coast, was the imperial palace for Byzantine. Constantinus Square (today's Çemberlitaş region), Augusteion Square (area in front of Hagias Sophia), Square Tauri (Today's Beyazıt region) are the most important square of the city. One of the two senate buildings of Constantinople was located in the north of Constantinus Square and the other was in the east of Augusteion Square. Hagias Sophia, the biggest church of Constantinople and Orthodoxies, served as host of some official ceremonies. Million Stone got built up by Constantine I had an important place for imperial ceremonies during medieval Byzantine era. Hippodrome, which started to construct in 196 by Septimus Severus and officially opened on 11 May 330 by Constantine I, was not an only entertainment place where carriage races took place, gladiator fights were carried out and wild animal fights were realized. Some courts and official institutions were also there. Punishments were implemented there, general political discussions were carried out there.

Construction of Istanbul after the conquest

When Mehmed II entered into the city from Topkapı (one of city gateways) with the quality of "Ebu'l-feth (conqueror)", he met a city in ruins. However, Sultan Mehmed the Conqueror was decisive about making Istanbul worthy to be the center for the global empire he planned to establish. After the conquest, tremendous settlement and construction works started in the city. They tried to bring back Greeks escaped during the conquest. Population flow was provided obligatorily and voluntarily from the other parts of Empire to Istanbul. For those immigrating to Istanbul was encouraged and their immigration was facilitated².

On contrary to the general opinion, Conqueror did not settle in Istanbul immediately after the conquest. In order to transport administration instrument from Edirne to Istanbul, it was necessary to construct buildings to meet the needs of administrative structure. Sultan Mehmed the Conqueror order the construction of a palace for him in the area where Istanbul University stands today. It was narrated that Sultan gave this order while he was going to Edirne twenty days after the conquest

and he himself decided the location of the palace.

After the Conqueror got built up all the buildings of his centralized global empire he was going to try to establish during his life span, moved in Istanbul in winter of 1457-1458 years. Hence, Istanbul became the new and final capital of the Ottoman.

After the Conqueror used this palace submitted to his service in 1458 as his residence for a short time, he ordered the construction of another palace. At the end of his detailed consultations and researches with his many engineers and consultants, Sultan picked the former acropolis of the Byzantines. The region defined as "Zeytunluk" was expropriated by compensating the houses of Muslims and non-Moslems, and a broad area was obtained for the new palace. Various sets were established in order to arrange the slope area and it was decided to construct the main palace building on the highest set on the hillside³.

During the process starting from the period of Sultan Mehmet the Conqueror, Eminönü, which had been the main administrative region of the Byzantine Empire, continued his same function in Istanbul of the Ottomans. Former palace, Topkapı Palace, Hagias Sophia serving as the grand mosque of the city, Sultan Ahmed Mosque, At Meydanı and majority of mansions of high level officials were located in this region. Concentration of central administration of the Ottoman in today's Eminönü region made this region the scene for application of formalities, ceremonies and festivals which are the main argumentations to reflect the organization and glory of the empire.

256<257|

Ceremonies in Topkapı Palace

First one of the main centers for the Ottoman ceremonies was Topkapı Palace. When the plans of the palace are looked over, it is better understood that to what extent the ceremonies to be held there were taken into consideration during the planning of the space. Bāb-ı Hümâyün, the main entrance gateway of the palace, prepares the persons entering into the palace upon a ceremony or for business for what they would meet inside by means of its chalet which existed over it in the past, its strong appearance and its architecture reminding triumphal arches⁴. When one entered into from Bāb-ı Hümâyün, he arrived at first court, also so-called Alay Square. In the architectural design of this court, the desire to create a broad formalities area is clearly seen. Because the service buildings of palace such as the buildings belonging to Enderun Hospital where the patients in the palace were treated, Has Bakery which met the bread need of palace, Odun Arabacıları Ocagi (Building of Coachmen for Wood Coaches), which provided the wood need of palace and carried the patients, Hasırcılar Ocagi (Mat Makers Building), where mats of palace were woven, were shifted to left or right of the court and a broad square was created. This court could have cover hundreds of people during the ceremonies such as funerals,



accession, distribution of salaries or exchange greetings on the occasion of a religious festival which was well-attended. When processions established on the occasion of any ceremony arrived at the palace, they got off their horses and continued the rest of way on foot on the way between palace officials and soldiers standing on both sides of the road, because nobody except Sultan could enter the next court on horseback; this exception was just unique to Sultan.

The passage from the first court to second court also so-called Divân Square and Justice Square was provided through Bâbüsselâm (Middle Gateway). Bâbüsselâm is stronger and symbolic comparing to Bâb-i Hümâyûn. This gateway acquired the Santa Barbara Gateway's identity of being a ceremonial entrance point, which had been used as the entrance of acropolis for triumph during the Byzantine era and the feature of that only empire could have passed on horseback Halkı Gateway of Big Palace. There are gatehouses on the right and left sides of the passages of gateway. One of those gate houses known as Kapi Arası was the place where viziers and other statesmen were punished. Both the external architecture of the gateway reflecting the military power and this jail inside emphasized the two dominant themes of Second Court; they were victory and justice⁵.

When Second Court was regarded as a ceremonial area from the point of architectural planning, it carries a very ideal space identity. High walls surrounding the space on four sides and isolating it from the outside and simplicity of the architecture assisted to concentrate the whole attention on flamboyance of formalities and ceremonies. Both the Ottoman resources and the European resources agreed on that formalities outshined the space while they were telling the ceremonies. And this proves that organizer of the ceremony reached his goal⁶.

The central point of Second Court from the point of view of formalities and ceremonies is Babüssaade which opens to Third Court, so-called Enderûn⁷. The connection between Bâbüsselâm and Babüssaade was provided by means of a road, so-called Sultan Way. For the ceremonies of accession and exchanging greetings on the occasion of a religious festival, throne was established in front of this gateway. Those who had to be ready in the main area for public during the ceremonies of exchanging greetings on the occasion of a religious festival⁸ and accession⁹ were arranged in a crescent just across the throne. Palace officials and high level statesmen who were sent invitations one day before the ceremony to be ready there, soldiers, Crimean Khans living in Istanbul were stand in an order in the place allocated to them in the court and created a blazonry in the court with their special clothes. Janissary band of musicians, which was one of the most important factors of both of the ceremonies, took its place in the square. Furthermore, brilliant trappings of horses the spare ones were kept ready in the court. Sultan got out and sat on the throne in front of Babüssaade when he was notified that all preparations were completed. Afterwards, starting from nakibüleşraf (those regarded to come from the

blood of the prophet or to follow his way), everybody came according to the order of formalities and did obeisance to new sultan if it was an accession ceremony or submitted their greetings to Sultan if it was a religious festival. The area in front of Babüssâde turned to a ceremonial area in the beginning of an expedition. Especially for the expeditions realized under the command of Sultan himself and so-called sefer-i hümâyûn, army was sent off with pompous ceremonies. Plumes of sultan were set up in front of Babüssâde as a sign of expedition. On the day when plumes would be transported to Davutpaşa or Uskudar, plumes of high level statesmen to take part in expedition were brought to Babiali in early morning by plume carriers and they went to the palace in company of janissary band of musicians in order of a procession and took the plumes of sultan and then again in the same procession order, went to the place where the army would gather. There tents were pitched up, plumes were set up in front of the tents of their owners¹⁰.

Another important space for formalities and ceremonies was Kubbealtı. Divan-ı Humayun, by which empire was managed until the midst of 18th century, met there everyday in the very beginning, and then four days in a week since the beginning of 16th century with great formalities. Members of Divan-ı Humayun came to Hagia Sophia via Divanyolu, and generally paid their morning prayers there. After the prayer they passed to Topkapı Palace, arrived at Kubbealtı from Babüsselam via a road so-called Vizier Road, and at the end of Divan-ı Humayun meeting they again returned to their mansions in the same flamboyance manner¹¹.

Divan met through a very pompous ceremony in order to distribute the salaries of kapikulu soldiers. On that day, when Divan-ı Humayun met, both their negotiations continued and janissary band of musicians brought the salaries of janissaries in leather bags there. When they were completed, grand vizier sent a short letter to sultan asking for his permission to distribute the salaries, and upon the permission of sultan they started to distribute the salaries. Before distributing the salaries, it was a tradition to serve soup, rice and desert from palace kitchen to janissaries or serve meat cooked by boiling if it was Ramadan. Those foods served in front of Babüssâde. When chief sergeant gave the signal with his coattail, janissaries waiting at Middle gateway run altogether to get their food and ate in the court. If janissaries did not eat the food served for them, it was sign of a rebel. After the meal, they met again in front of the Middle Gateway. There, Chief Sergeant started a chant loudly, and at the end of his chant when he cried "say hu(a kind of dervish greeting)", janissaries said "hu" altogether. Then distribution of salaries was started¹².

Ambassadors of other countries were first taken in Kubbealtı when they arrived at the palace and then in Arz Odası (a room where sultan meet with high level officials). Divan constituted to accept ambassadors was named "ambassador divan". Ambassadors were invited to Divan-ı Humayun on meeting days in order to submit the letter of their rulers. However, if

there was not an emergency, ambassadors were invited to Divan-ı Humayun on the day when salaries were distributed in order to let them see the glory of the Ottomans. Those divan meetings when both salaries were distributed and ambassadors were accepted were so-called "Grand Divan" or "Superior Divan".

Ambassador invited to the palace on the day of divan meeting concerning salaries was made wait in front of Alay Chalet across Pasha Gateway with his attendants. During this time, grand vizier got out with a procession, first greeted his chief sergeant next to ambassador, and then greeted ambassador and went on his way. After grand vizier left with the procession, ambassador and his delegation went on their way. When ambassador arrived at the palace, he got off his horse at Middle Gateway, and was taken to main gatehouse in company of the interpreter of Divan-ı Humayun in order to have a short rest. Ambassador entered into from Middle Gateway at the same moment when janissaries started to run for rive and desert. When delegation got close to Kubbealtı, major domo of janitors welcomed the chief sergeant beside ambassador and then they altogether entered into Kubbealtı.

If the ambassador was from a non-muslim country, grand vizier, in order not to stand up in front of ambassador, passed to divit room before ambassador entered into Divanhane, and after ambassador entered into he got out of that room and took his seat. Upon grand vizier's entering into those in Divanhane stood up. In this situation, ambassador thought that they stood up to show respect to his country, those in divan considered that they stood up for grand vizier. However, an ambassador from a muslim country visited the palace, this method was not applied, and grand vizier waited in Divanhane and everybody stood up when ambassador entered into. Ambassador kissed the coattail of grand vizier, and then sat on the chair prepared for him in front of marksman, in presence of a embassy secretary on his right side and an interpreter of divan-ı humayun on his left side. After the salary distribution was completed, he on the table of grand vizier and his attendants on the table of others had their meal¹³.

Another ceremony for which Kubbealtı was one of the main spaces was organized to send donation by sultan to two holy harems (Medina and Mecca). Those to attend ceremony were invited to the palace one day before by darussaade agasi and major domo, and admiral was instructed to keep ready the galleon which would carry the procession, at Vezir wharf or Kireç wharf in Eminönü. Places in the palace such as Kubbealtı and Alay Chalet, where sultan would watch the procession and hence which had to be adorned were decorated with magnificent fabrics.

The following day those invited were accepted in the divan room of darussaade agasi and first ceremony was held there. After the meal, ones in the room went to the tent across Kubbealtı. Upon Divan sergeants' notifying the arrival of sultan, everybody got ready to welcome him. Sultan getting out of Bâbüsséâde on

horseback sat on the seat of marksman in Kubbealtı. In the tent, donation bags were counted, account book was sealed and then darussaade agasi in company of authority for donation came fore the sultan and he submitted donation account books and letter of sultan to that authority. Suras from Koran and encomiums were cited, prayed, donation bags so-called mahmil-i şerif and a female camel carrying the gifts and a spare one were taken about in the square. Later on, darussaade agasi took about the camel and at the end of third tour upon the a signal of sultan, he submitted silver chain of camel to authority and its silk leash to stirrupman. In case he did not receive such a signal, it meant he was freed from his post, and aga went to Mecca with that donation procession¹⁴.

A ceremony was organized in the palace on the occasion of the Ottoman princes' being appointed as the governor of flag states in order to get prepared for sultanate. One of rare examples of those ceremonies, which were hard to specify, was the ceremony organized on the occasion of Murad III's son Prince Mehmed's being appointed as the governor of Manisa, the flag state. During the period of Mehmed III, who accessed to throne in 1595, implementation of sending the princes to flag states was terminated completely and that ceremony was not executed any more¹⁵.

Funeral prayers of sultans were carried out in the palace. Even that prayer for the sultans passed away out of Istanbul was carried out, it was repeated in the palace. For example, during way that the corpse of Sultan Süleyman the Lawmaker was taken to Istanbul, funeral prayer was carried out two times, however; a third time it was carried out in the palace. After the execution of accession ceremony, new sultan ordered that the funeral arrangements for his predecessor to be carried out. It is seen that different parts of the palace was used for the funeral ceremony. For example, coffin of Selim II was put on a wooden bench prepared in Servili Road and his funeral paryer was carried out there. Funeral of Murad III was carried out in front of Helvahane, funeral of Mehmed III in front of Bâbüsséâde, funeral of Murad IV in the palace court¹⁶.

Funeral prayer was usually led by chief religious officer, if he was not available, by Thracian military judge or by one of leading scholars like palace imam. Some exceptions might have occurred. For instance, funeral prayer of the Conqueror was led by Sheikh Ebülvefa, one of well-known sufis of the time. High level statesmen in Istanbul attended the funeral, and new sultan also attended the prayer in front of the door of Arz Odası or Throne Hall. Only darussaade agasi among all other palace agas was allowed to attend the funeral. One of the striking tradition upon the dead of sultans was to mourn. As a sign of mourning, everybody attending the funeral including the new sultan worn black clothes and black turban or tied a black scarf on their turban. Under these circumstances, mourning was lasted for three days or a week. Starting from the midst of 17th century that mourning tradition was terminated¹⁷.

Main parts of third court of Topkapi Palace where ceremonies were held were Arz Odası and Hırka-i Saadet Flat. Arz Odası, which was got constructed by Sultan Mehmed the Conqueror for the first time was the place where janissary agası, Thrace and Anatolia military judges, grand vizier, other viziers and chamberlains were admitted to the presence of the sultan in an order and informed him on the day so-called "submission day" after Divan-ı Humayun meetings ended. During the period when Divan-ı Humayun was met four days in a week, Sunday and Tuesday were submission days, however; during the period when Divan was met twice a week, submission day was Tuesday. That admittance ceremony was held after Divan negotiations were completed and they had their meals. Sultan sat on his throne in Arz Odası and admitted the delegation of Divan. Foreign ambassadors were also admitted to the presence of sultan there¹⁸.

In the ceremony of the exchange of greetings on the occasion of a religious festival, Arz Odası became a place where people living in the palace extended their greetings to sultan. Official exchange of greetings started with Arife (the day before festival) Divani. On that day, chief sergeant and sergeants of palace who were invited into palace by master of ceremonies beforehand, arranged opposite to Justice Tower across Kubbealtı. Then janissary band of musicians and horses taken from Has Stable took their places in the square. After late afternoon prayer, ceremony started, janissary band of musicians started to play, sometimes sergeants applause, and finally it ended with the pray of prayer sergeant. While the ceremony lasted outside, sultan exchanged greetings with people of the palace on his throne set up in front of Arz Odası. After exchange of greetings with them, he listened to Koran in Agalar Mosque and returned to Arz Odası and then admitted agas of different departments and high level officials of navyyard to exchange greetings. In case that sultan could not have attended Arife Divani on any reason, his turban was put on the throne and ceremony was executed¹⁹.

Has Oda, so-called Hırka-i Saadet Flat today, was constructed during the period of the Conqueror, and some part of relics brought from Egypt during the period of the Grim were kept in that room. On the occasion that Murad III had constructed a new Has Oda in Harem and got his bedroom moved there, this building was especially loomed large with relics it included under its body. The cloak brought to Istanbul among other relics and narrated to be gifted to Ka'b bin Zühreyr by Mohammed created a spiritual atmosphere in the palace as of that date. During the later periods, it became an official implementation to pay a visit to the cloak of Mohammed by people of palace on 14th Ramadan and by those other than people of palace on 15th Ramadan²⁰.

Southwest corner of has oda was converted into a throne hall used during some ceremonies held in the same period. Firstly grand vizier and chief religious officer then darussaade agası and high level people of palace did their obeisance to new sultan during crown changes. The room for the cloak of Mohammed

hosted the ceremonies organized on the occasion of princes' reading Koran and Buhari from cover to cover. Viziers, chief religious officer, Anatolian and Thracian military judges, nakibüleşraf (those regarded to come from the blood of the prophet or to follow his way) and sheikhs of Hagia Sophia and Valide Sultan Mosque attended those ceremonies, the minister of foreign affairs, chamberlain and chief sergeant watched the ceremony out of its window²¹.

Some chalets surrounding the palace became important during the ceremonies. For instance, bed-i besmele (unique bismillah) ceremony was generally held in front of Sinan Pasha Chalet²² also known as İncili Chalet which was located over the city walls on the coast at the outmost part of the palace. Two days before the ceremony, a pavilion was set up for grand vizier in front of chalet, a large nomad tent for chief religious officer and again a large nomad tent for military judges and nakibüleşraf and tents for other high level statesmen. On the day of ceremony everybody sat the place reserved for himself and had their lunches. Sultan had his lunch in the palace and got down to chalet with a ceremony. Those waiting there ready welcomed sultan and came to Middle Gateway, took a prince and brought to chalet with a procession, and at the end of that ceremony they took them to palace again with a procession²³. Another chalet getting important during the ceremonies was the building known as Alay Köşkü (Procession Chalet). That structure, which was estimated to be constructed during the period of the Conqueror for the first time, remained today with its latest form reconstructed by approximating it to the ground by Mahmud II in 1810. Alay Chalet was the place where sultan watched various parade marches and listened to the demands of rebels during rebellions²⁴. Yalı Chalet, which was also known Cebeciler Chalet or Yalı Kasrı-ı Humayunu, was another space which loomed large with the feature of hosting ceremonies. Sultans watched the ceremonies which were held when navy made for the open sea, from this mansion and time to time they used it as an official admittance space²⁵.

Ceremonies in Babiali

Another space for central administration in Eminönü, hence for official ceremonies and protocols was Babiali. It gradually became a governmental center instead of Pasha Mansion (Bab-ı Asafi, Bab-ı Ali) and Divan-ı Humayun to execute state affairs as of the midst of 17th century. Before this, grand viziers were conducting the works related with their office in their own mansions. At this point, grand vizier palaces which had been located within the borders of Eminönü but now almost completely dissolved were another significant elements of official ceremonies. Upon Divan-ı Humayun's losing its importance, governmental meetings were held in grand vizier mansion so-called Pasha Mansion or in Babiali. Buildings belonging to Babiali were located in Eminönü, thus it kept the quality of being an important space for central government in the following era in the same way that of in past.



Greeting during religious festivals was officially started five days before the festival after the morning prayer until the beginning of 18th century, and afterwards four days before the festival after the late afternoon prayer with the visit of grand vizier and his attendants to chief religious officer in his own mansion. And the following day, chief religious officer visited grand vizier. An official visited to another who had a higher rank, therefore exchange of greeting between high level statesmen completed until the day before festival, then everybody got ready for the ceremony in the palace²⁶.

Babiali got more active also after the accession ceremony. Immediately after accession sultan had the seal so-called muhri humayun carved for his name. One copy of this seal was given or sent to the former grand vizier who was freed from his post due sultane change or new grand vizier appointed by sultan. Grand vizier who was invited to the presence and submitted mühr-i humayun came to Babiali in company of vizierate procession and he vested high level statesmen who were freed from their posts due to sultanate change with caftan with a ceremony so-called ordinary caftan and sent them back to their offices. During this ceremony chief religious officer was also escorted grand vizier since their exit from the palace²⁷.

Salaries of all the groups except for janissaries among kapikullari were distributed at Pasha Mansion, and it was called "salary transfer" or "salary display". When salary distribution which continued for days was completed successfully, sultan sent hatt-i humayun, which was stated with its protocol name, fur and a decorated dagger to grand vizier and these were welcomed in Babiali with a ceremony²⁸.

Grand vizier commanded the army as chief commander and viziers as commander, and the ceremonies held when they would go to an expedition gained weight in the palace and also in Babiali. If grand vizier was charged with going to expedition, sultan sent a hatt-i humayun on this issue and a sword thickset with jewels to Babiali. Similarly to the ceremony when the plumes of sultan were set up in front of Babussaade, during the ceremony when the plumes of grand vizier were taken out high level statesmen were present there.

Ceremonies in the old palace

Another space for ceremonies in Eminönü was the old palace which was located in today's Beyazıt. After sultan settled in the New Palace, people of harem continued to live in the old palace until the period of the Lawmaker. During the period of Murad III, Harem was moved from the Old Palace to the New Palace (Topkapi Palace). Therefore, it became a habit to sent wives and daughters of decedent sultan to the Old palace from the New Palace upon sultanate changes. When Ahmed I accessed to throne in 1603, he brought his mother Sultan Mother Handan from the Old Palace to the new one with a ceremony. In this ceremony, so-called Mother Procession, which was organized upon order of new sultan to transport his mother

from the old palace to new one a few days later than accession ceremony, statesmen were present in their ceremonial clothes in front of the old palace, and janissaries stood around two sides of the road extending to Topkapi Palace and presented arms. Sultan Mother and her attendants came to the new palace in company of procession. This ceremony executed until the old palace was left in the period of Mahmud II²⁹.

Ceremonies in Atmeydanı

The region in Eminönü, the name of which was usually cited due to rebellions or those ceremonies and festivals, was At Meydanı. At Meydanı had been a space for such events during Roman and Byzantine era and continued to be so during the Ottoman era. In Istanbul, At Meydanı was the main place for a long time for circumcision feast which was the biggest ceremony of the Ottoman palace open to the public. As much as it was concluded from the resources, the first circumcision feast was organized by Beyazid II in 1490 for his two princes. According to the narration of Hadidi, the historian, chieftains from all over the empire, representatives of depended states came to Istanbul upon the invitation the sultan. With the attendance of people of Istanbul, circumcision feast continued for one month with lavish meals and entertainments³⁰. Sultan Süleyman the Lawmaker organized circumcision feast two times in At Meydanı. First one was the feast organized for Prince Selim, Prince Mehmed and Prince Mustafa in 1530. Second feast was the one for Prince Bayezid and Prince Cihangir in 1539.

260<261-
The circumcision feast organized by Murad III for his son Prince Mehmed in 1582 was one of the biggest festival that Istanbul of the Ottoman witnessed. During the ceremony, preparations for which started one year before, attendants had unforgettable moments with presentation of the gifts of those invited, parade marches of craftsmen which was said to be continued for 39 days, dances of rope walkers on tightropes hung between monuments, a sarcophagus full of sea water and brought in the middle of square by sailors, dances of a cat, models of a big mountain and two castles established in the square, various games and shows. Especially a mechanical dragon spreading flames from its mouth knocked out everybody. On the 40th day of feast, Vizier Surgeon Mehmed Pasha circumcised the prince. This circumcision was reflected on the crowd in the square with putting on fire the decorative tree in front of the palace by İbrahim Pasha and organizing the most pompous shows at that night.

While it was planned to continue the entertainments for a while, a great fight between janissaries and sipahis disturbed everybody. Murad III annoyed at what happened and returned to Topkapi Palace on 52nd day of feast and it was ended³¹.



Another palace originated ceremony which activates social life in At Meydanı and hence in Istanbul was the wedding or marriage service of daughters, sisters, aunts or grand daughters of sultan. The main festival area was At Meydanı during the wedding ceremonies of Sultan Hatice and Grand Vizier İbrahim Pasha in 1524, Sultan Mihrimah and Rüstem Pasha in 1539, Sultan İsmihan one of daughters of Selim II and Grand Vizier Sokollu Mehmed Pasha in 1562, Sultan Şah and Çakırçıbaşı Hasan Aga, Sultan Geyherhan and Admiral Piyale Pasha, and Sultan Atike daughter of Sultan İbrahim and Kenan Pasha in 1648.

When sultan wanted to have one of the sultans married, he told the name of person he chosen as groom to grand vizier or decided on the groom taking into account the suggestions of grand vizier on this issue. A firman was sent to the candidate chosen certainly as groom to tell him to send engagement set to the palace. Afterwards, a hustle preparation process started both in the palace and in the house of groom. Even she was daughter of sultan or another sultan within dynasty, sultan was responsible to meet the needs of bride as being the head of dynasty. A new palace was constructed in any part of the city for the new couple or a suitable mansion was rented on condition that its cost would be met by the treasury.

The main gifts that groom had to send to the palace were mihr-i müecel (money decided to pay after divorce as compensation), ring, belt, a pair of earrings, bracelet, mirror, pearl, shoes decorated with jewels, shoes and slippers. The amount and value of those gifts was increased depending on the wealth of the one to be groom³². Moreover, it was traditional that prospective son-in-law presented gifts to mainly Sultan Mother and others in the harem. Sometimes, financial aid was provided from treasury for groom who had financial difficulties in order to help him to complete the preparations.

Wedding ceremonies were under control of darussaade agasi from beginning till the end. Engagement and marriage service were realized on different days, invitation was sent to those concerned and they were informed about the date and time of the ceremony. Some wedding ceremonies were held in the old palace as the female members of the dynasty lived there until the late 16th century. In period of Murad III, since some parts of harem was moved in Topkapı Palace, wedding ceremonies of daughters of sultan in power were held in Topkapı Palace, and those of daughters of decedent or dethroned sultan was held in the old palace. On the agreed day, the part of palace where wedding ceremony would be held decorated with valuable fabrics, lanterns, and deluxe tents were set up for guests. Engagement package sent by groom to the palace in company of a procession was taken over by darussaade agasi at Harem Gateway. Aga took them inside, brought the engagement package of bride and submitted to best man of groom. Engagement was officially announced with submission of package and an embroidered scarf to the best man of groom, and a lavish dinner was organized for those visited the palace. The following day

marriage service of the couple was carried out. The place for marriage service was determined as Kubbealtı, office of darusaade agasi or another part of the palace taking into account the value of bride in view of sultan, or whether she was the daughter of his predecessor he loved or did not love, or another reason. When guests to be ready on ceremony day took their seats reserved for them, darussaade agasi standing bail for bride, assignees and witnesses of groom came in, and chief religious officer solemnized the marriage. After darussaade agasi informed sultan that ceremony was completed, those present there were vested with caftans, foods were served and finally ceremony ended.

In the wedding ceremony, groom invited high level statesmen in group according to their ranks to his mansion and served them lavish dinners. At that time, preparations for the entertainments for women to be held night before wedding in the palace created a great sensation. Grand vizier noted wives of which high level statesmen would attend this entertainment, the value and amount of gifts that they presented and these notes were submitted to sultan. Guests and people of harem had enjoyed the time until late night with the great entertainments organized on the occasion of wedding. Then they went to the flats of female sultans hosting them to spend the rest of the night.

After that night, dower of bride was sent to the palace of groom with a big procession and groom presented gifts to those brought dower. The following day, bride was transported to the palace of groom with a more magnificent procession. Generally dower procession was organized on Wednesdays and bride procession sometimes so-called arus procession on Thursdays but sometimes both processions were organized on same day. Only grand vizier, chief religious officer and viziers from that procession waited until late night prayer in the palace of groom and after the prayer chief religious officer prayed and immediately after groom was sent to harem and they returned to their mansions. The following day, groom and sultan sent various gifts to high level statesmen³³. Those received gifts gave change or small gifts to those brought them.

Duration and ostentation of the weddings of sultans depended on the identity of sultan to marry. For instance, the wedding ceremony of the first daughter or most beloved daughter of sultan could have been really ostentatious and may have continued for several months. On the contrary, the wedding ceremony of a disliked daughter of a disliked predecessor may have continued for a few days and in a comparably dull manner. The following ones were some of the most ostentatious wedding ceremonies of the dynasty; that of Sultan Hatice daughter of the Grim, Sultan Mihrimah daughter of the Lawmaker, Sultan Hatice daughter of Mehmed IV, Sultan Fatma daughter of Ahmed III, Sultan Adile daughter of Mahmud II, Sultan Naime daughter of Abdülhamid II.

During the festivals organized on the occasion of the weddings,



firstly the palace, then mansions of high level statesmen and various parts of Istanbul were decorated with colorful lanterns, candles, torches, lamps and some parts decorated with valuable fabrics, and arches were set up place to place. For some weddings, big models of galleons were constructed and equipped with arms and cannons. Those models were drove in the city over wheels located beneath and those in the models fired the guns and cannons and this enthused audiences. For some other weddings, galleon, castle and island models were constructed over the sea and various shows were organized around them. People of the city had unforgettable moments with the shows of rope walkers, acrobats playing with bottles or hoops and skills of many other acrobats in the big squares of the city³⁴.

Birth of a child of sultan was named "vilâdet-i hümâyûn". Birth of a new member of dynasty was celebrated with ceremonies and festivals both in the palace and by people especially Istanbulites³⁵.

The news of birth of prince or princes was firstly told to silahdar aga (one of the high ranked official in the palace) by darussaade agasi, and then to the whole people in the palace. One of the dwarfs or gentlemen sent from the palace³⁶ informed that good news to grand vizier. At that moment, birth of new member of dynasty was informed to public with guns fired from new palace (Topkapı Palace), Yedikule (tower), Kızkulesi (tower) and fortress on certain times, and criers walked around in the city³⁷. Since 18th century, people living in Thrace and Anatolia were also informed about the birth of prince or princes³⁸.

Grand vizier, chief religious officer and other high level statesmen who were informed about the birth by officials sent from the palace visited the palace following day and congratulated sultan and they were vested with caftans and furs there. Moreover, darussaade agasi or female major domo informed the sultans married and living out of the palace and families of high level officials and chief religious officer about birth with a letter and invited them to the palace. Wives of high level statesmen met in mansion of grand vizier, and went to the palace on carriages to visit the mother. Guests were hosted in the palace for three days and attended to the entertainments organized on the occasion of the birth³⁹.

Happy atmosphere created by birth was surged around starting from the new palace to whole Istanbul and the country. Brilliant night shows were organized, markets and streets were decorated with torches, candles and lanterns, and fireworks displays were carried out, various entertainments were organized in the streets⁴⁰. Duration of these entertainments changed depending on the conditions. For instance, Mahmud I and Osman III did not have children, after such a long while Sultan Hibetullah, daughter of Mustafa III, was born and feasts continued for ten days. Firework displays and night shows were continued for three days and nights for Sultan Beyhan, another daughter of Mustafa III, and they lasted for seven days and nights for Prince Ahmet, son of Abdulhamid I⁴¹.

Ceremonies in Divanyolu

The main route used for ceremonies held in Eminönü was Divanyolu. It was the road extending from Sultanahmet to Beyazıt, the most important road in the city, and used by those going to Divan and so got that name. Due to both its function and largeness, Divanyolu was the most prestigious road in Eminönü⁴².

Cradle procession of Sultan Mother set out from the old palace's Bugdaycilar Gateway opposite of Beyazıt Mosque immediately after the birth, and arrived at the palace via Divanyolu, Destereciler, Hagia Sophia, Acemioğlanlar Forces. Cradle procession of grand vizier which was organized six days later than birth set out from Pasha Gateway and arrived in the palace from Divanyolu⁴³.

In the ceremonies of gridding sword which was one of the distinguishing characteristic of sultanate, if sultan would go to Eyüp from land, he set out from Babüssaade in company of a procession and went on his way among soldiers, visited the grave of the Conqueror and reached Eyüp. If he would like to travel by sea, he got out of Perde Gateway of Harem-i Humayun, reached to Sinan Pasha mansion on horseback, and then passed to Eyüp by sultanate boat decorated with three lamps and directed by bostancibasi. By the way, grand vizier reached Eyüp by land with the procession and high level statesmen and others welcomed sultan on Bostan wharf. When ceremony ended there, sultan returned to the palace by sea if he went by land or by land if he went there by sea, and rarely he returned by land even though he went there by land in company of procession.

Grave of the conqueror which could not have been visited since they followed the sea route was certainly visited on the way back to the palace. During the travel by land, while sultan were passing across Old Rooms located opposite of Sehzade Mosque, concierge of 61st troop of janissaries served him sherbet. It was a rule to drink that sherbet, fill its bowl with gold and give it back, and afterwards concierge's sacrificing three lambs⁴⁴. According to Halil İnalçık, sultan accessing to throne received obeisance of high level statesmen in the palace, and similarly received the obeisance of "Ehl-i Velayet" (holy men) with sword procession in Eyüp Sultan. When sultan was gridded the sword, duty of fight for the sake of Islam and obeisance of God was granted to him. Therefore, new sultan gained the right of being a ruler, and divine approval came true. İnalçık referring to the narration that when Hazret Eyüp terminated the surround of Istanbul, he asked for permission of emperor in order to pray in Hagia Sophia and he entered into the city and consummated his ambition, said that the route sultans used while going to Eyüp was related with this narration⁴⁵.

During the ceremony of beginning of expedition, craftsmen who were appointed to participate in expedition with the army on the day when plumes were taken out also met in the court of Sultan Ahmet Mosque and went to military encampment with the procession the following day. The most exciting day

of sending off expedition was the day when "big procession" was organized. High level statesmen gathered in the palace in the morning in order to organize a procession and outcarry Sancag-i Sharif (sacred flag used during the period of Hazret Mohammed). Sancag-i Sharif was taken out and sent to military encampment in another way. Conquerors cited Feth-i Sharif (pray for conquest) in the palace, sheiks of sultan prayed to reach victory during expedition, at the end of this pray sultan got out from Babussaade. Those waiting there ready arranged in procession order and they set out towards military encampment accompanied by encomiums and prays of public occupying the streets.

On third day of religious festival, Divanyolu was brisked again. Sultans went to the old palace in Beyazid to exchange greetings. However, this tradition was left in 19th century, and various popular excursion spots of the city were preferred instead. What really brisked the city was that grand vizier went to Eyup with a procession so-called big branch and attended to lavish dinner hosted by janissary aga⁴⁶. After that dinner, grand vizier entered into the city immediately after late afternoon with a procession and he drank sherbet offered by middle class of sixty first janissary troop, gave some exchange and arrived at his mansion. This procession realized since late 17th century could not have been realized for a long time due to 2nd Vienna defeat and following war atmosphere, however; several times it was tried to recreate and finally it was recreated by Nevşehirli Damat Ibrahim Pasha⁴⁷.

Through late 17th century or on the day when hirka-i saadet (the cloak of Hazret Mohammed) was visited in 18th century, Istanbul witnessed another ceremony, baklava procession of janissaries. On that day, dozens of baklava trays covered with skiff, which was calculated as one tray for each ten kapikulu soldiers, were arranged in front of Matbah-i Amire. First tray was taken by silahdar aga, who was the number one janissary, to serve it to sultan. Afterwards, two janissaries from each janissary troop took one tray and walk towards their barracks behind their commander and passed through Divanyolu, which was surrounded by Istanbulites who were applauding them. Trays and skiffs were submitted back to the palace following day. Last baklava procession was realized two months before janissary organization was abolished⁴⁸.

Ceremonies in Mosques

We learned that time to time mosques were also used as a space for ceremonies and protocols in the Ottomans in an unusual way. For instance, 12th day of month Rebiülevvel in Hijri calendar, which is considered the birthday of Hazret Prophet, is a blessed night so-called Mawlid Kandili. And it was celebrated in Islam world long before the Ottomans. Ottomans had the celebrations gain an official identity, and specified the protocol rules in detail to be followed by attendants of ceremony. Official ceremony was held in Hagias Sophia in the very beginning and

in Sultanahmet Mosque as of 1627. Sometimes sultans happened to prefer different mosques. Wherever ceremony was held, cost of candies and sherbet delivered on this occasion, reward and caftans presented to mawlid readers was met from the fund allocated for such events by Sultan Ahmet I. On the day when mawlid would be read, those who did not receive an invitation came to mosque in early morning and others received invitation came on the specified time in their ceremonial clothes, and everybody sat the area reserved for them. When everybody sat, it was started with Fetih Sûresi (Conquest Sura). At the same moment, sultan arriving at mosque with a procession from the palace entered into mahfel-i hümâyûna (part reserved for sultans where he could see everybody but others could not see him). As a signal that sultan arrived at mosque, grid in front of it was opened, everybody stood up, grand vizier and chief religious officer greeted sultan, and grid was closed and then everybody sat down. Sheikh of Hagias Sophia, sheikh of Sultanahmet and sheikh on duty came to reading desk and sermonized. When it was ended, mawlid readers started to read mawlid. When second mawlid reader read that couplet "*Geldi bir ak kuş kanadıyla revân/ Arkamı sığadı kuvvetle hemân* (Immediately there came a white bird flapping its wings, and stroked on my back!)" community stood up. At that moment, grand vizier received the letters of Mecca sheriff and authority for pilgrimage from chief forerunner, and sent it to sultan with the minister of foreign affairs. The minister of foreign affairs read it loudly in front of sultan, and went back to his place. After the third mawlid reader completed his reading, everybody except for high level statesmen went to their houses. Then high level statesmen got in procession order in front of mosque and waited for sultan. When sultan got out of mosque, he greeted those waiting for him and returned to palace in company of that procession. Afterwards, grandvizier returned to Babiali with his escorts, there everybody left to go to his house⁴⁹. 27th night of Ramadan which is considered as a holy time because it was thought that Koran was started to inspired on that day by Islam world and is so-called Kadir Gecesi, thus it was also a very special night for the Ottomans. On that night, sultan accompanied by a great procession came to Hagias Sophia Mosque from Topkapi Palace or sometime to another mosque. If sultan was living in summer palace at that moment, he passed to Topkapi Palace by sultanate boat, and a procession was organized after the special late night prayer of Ramadan. Both sides of the road extending from Babussaade to Hagias Sophia was decorated with candles, lanterns and torches for the march of procession. Similarly, sultan went back to palace in company of that procession⁵⁰.

Cuma selamligi was executed during sultan's arriving at mosque and departing for palace with some ceremonies, even though no formalities were implemented in mosque⁵¹.



Westernization and Changing Ceremony Venues
 From the point of view of Eminönü, the breaking point took place in 19th century. Because of the influence of ancient state structuring, modification and transformation in state philosophy at that period, significant changes occurred in implementation of ancient formality rules, both in organization and venue of ceremonies and festivals. With desire of creating new spaces to meet the requirements of state which was tried to be restructured, sultans directed to Besiktas region at that period. Upon the construction of Dolmabahce and Yıldız palaces and sultans' moving in there, ceremonies held in Eminönü region shifted there depending on sultans.

FOOTNOTES

1. Leslie Pierce, "Harem-i Hümâyün", translated by Ayşe Berkay, Istanbul 1993, p. 244
2. For the construction and development of Istanbul after the conquest See Ahmet Ates, "Fethinden Az Sonra Bir İstanbul Tasviri", *Fatih ve İstanbul*, I/I (İstanbul 1953), p. 17-18; Halil Inalcık, "İstanbul: Bir İslam Şehri", translated by İbrahim Kalın, "İstanbul Armağanı, Fetih ve Fatih", I, prepared by Mustafa Armağan, İstanbul 1995, p. 71-90; Halil Inalcık, "Fatih, Fetih ve İstanbul'un Yeniden İnşası", *Dünya Kenti İstanbul, İstanbul tzc.*, p. 22-37; Halil Inalcık, "Fatih Sultan Mehmed Tarafından İstanbul'un Yeniden İnşaası", *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, translated by Fahri Unan, Issue 3 (Samsun 1988), p. 215-225; Fahri Unan, "İstanbul'un Fetih, Fatih Külliyesi ve İmparatorluk", *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı (Ankara 1999), p. 83-91; Feridun Emecen, "İstanbul'un Fetih", *Türkler*, IX, ed. H. C. Güzel-K. Çiçek-S. Koca, Ankara 2002, p. 312-321
3. Gülrü Neciboglu, "15. ve 16. Yüzyılda Topkapı Sarayı, Mimari, Tören ve İktidar", translated by Ruşen Sezer, İstanbul 2007, p. 27-39
4. Ülkü Altındag, "Topkapı Sarayı, Birinci Avlu, İkinci Avlu, Üçüncü Avlu (Enderün)", *Sanat*, VII (İstanbul 1982), p. 13-14; Gülrü Neciboglu, "Topkapı Sarayı, Mimari, Tören ve İktidar", p. 64-65; Semavi Eyice, "Bâb-i Hümâyün", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (=DIA), IV, p. 359-361
5. Gülrü Neciboglu, "Topkapı Sarayı, Mimari, Tören ve İktidar", p. 78-81; Ülkü Altındag, "Topkapı Sarayı", p. 16-17; Semavi Eyice, "Bâbüsselâlâm", DIA, IV, p. 410-411
6. Gülrü Neciboglu, "Topkapı Sarayı, Mimari, Tören ve İktidar", p. 90-101
7. Semavi Eyice, "Bâbüssââde", DIA, IV, p. 408-409
8. For the pictures of feast ceremonies in the Ottomans, See Mehmed Akif Bey, "Tarih-i Cûlûs-i Sultan Mustafa-i Sâlis", *Süleymanîye Kütüphanesi*, Esad Efendi, nr. 2108, vr. 87a-88b; Mustafa Münîf, "Defter-i Teşrifat", İÜ Ktp., TY, nr. 8892, vr. 25a-b; "Teşrifâtizâde Mehmed Efendi'nin Defter-i Teşrifatı" (Transcription and Assessment), prepared by Halil Mernac, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Postgraduate Thesis, Kayseri 1996, p. 65-78; Esad Efendi, "Teşrifât-i Kadime", İstanbul 1287, p. 61-62; "Münseât Mecmuası", Süleymaniye Ktp., Section of Esad Efendi, nr. 3363, vr. 3a-b; Zarif Orgun, "Saray Teşrifatı", *Sanat*, Issue 7, (1982), p. 26-28; Ismail Hakkı Uzunçarşılı, "Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı", Ankara 1988, p. 202-209; Recep Ahishali, "Osmanlı Devlet Teşkilatında Reisülküttâbîh" (Century XVIII), İstanbul 2001, p. 256-260; Özdemir Nutku, "Bayram-Osmanlı Dönemi", DIA, V, 263-264; Zeynep Tarım-Ertug, "18. yüzyıl Osmanlı Sarayında Bayram Törenleri", Prof. Dr. Mübâhat Kütükoglu'na Armağan, edited by Zeynep Tarım-Ertug, İstanbul 2006, p. 582-594; Dündar Alaklıç, "Osmanlı Devlet Protokolü ve Törenler, İmparatorluk Seremonisi", İstanbul 2004, p. 120-135; Ali Seydi Bey, "Teşrifat ve Teşkilatımız", Niyazi Ahmet Bañoğlu, tzc., p. 27-37
9. For the ceremony of accession to the throne in the Ottomans, See Başbakanlık Osmanlı Arşivi (=BOA), BEO, Sadâret Defterleri, nr. 356, vr. 64b-69; "Teşrifâtizâde Mehmed Efendi'nin Defter-i Teşrifatı", p. 5-13; Teşrifât-i Kadime, p. 11-117; Ismail Hakkı Uzunçarşılı, "Saray Teşkilatı", p. 184-188; Dündar Alaklıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 41-50; Abdulkadir Özcan, "Cûlûs", DIA, VIII, 108-114; Recep Ahishali, "Reisülküttâbîh", p. 278-281; Zeynep Tarım Ertug, "XVI. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nde Cûlûs ve Cenaze Törenleri", Ankara 1999, p. 3-87, 139-149; Fikret Sancaoglu, "Kendi Kaleminden Bir Padişahın Portresi Sultan I. Abdülhamid (1774-1789)", İstanbul 2001, p. 1-7. For the ceremonies of accession and obeisance in the last period, See Hakan T. Karateke, "Padişahum Çok Yaşa! Osmanlı Devletinin Son Yılında Merasimler", İstanbul 2004, p. 18-45.
10. For the ceremonies held when going and returning from campaigns, See Recep Ahishali, "Reisülküttâbîh", p. 286-298; For the erecting of plumes of Mustafa II in front of Babüssââde and sending the sultan off from the city accompanied by a parade, See "Teşrifâtizâde Mehmed Efendi'nin Defter-i Teşrifatı", p. 21-29
11. Mübâhat Kütükoglu, "Minyatürlerde Divâni Hümâyûn ve Arz Odası", *Tarih Enstitüsü Dergisi* (=TED), Issue 16 (İstanbul 1998), p. 47-68; Recep Ahishali, "Divân-i Hümâyûn Teşkilâtı", *Osmanlı*, VI, edited by Güler Eren, Ankara 1999, p. 24-33; Ahmet Mumcu, "Hukuksal ve Siyaset Karar Organı Olarak Divân-i Hümâyûn", Ankara 1986; M. Bahâ Tanman, "Osmanlılar'da Divânhâne", DIA, IX, p. 442-444; Murat Uluskan, "Divân-i Hümâyûn Çavuşları", M.U. Türkîyat Araştırmaları Enstitüsü, Doctoral Thesis, İstanbul 2004
12. Ismail Hakkı Uzunçarşılı, "Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapıkulu Ocakları I, Acemi ve Yeniçeri Ocağı", Ankara 19883, s. 419-429.
13. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (=BOA), BEO, "Sadâret Defteri", nr. 347, p. 107, 138-139; Mehmet Ipşirli, "Elçi", DIA, XI, p. 3-15; Zarif Orgun, "Osmanlı İmparatorluğunda Nâme ve Hediye Getirem Elçilere Yapılan Merasim", *Tarih Vesikalari*, I (Ankara 1941), p. 245; 253; Recep Ahishali, "Reisülküttâbîh", p. 239-244; Olga Zirović, "Yabancı Elçilere Osmanlı Memleketlerinde Seyahatleri ve Huzura Kabulleri", *Belgelerle Türk Tarihi Dergisi*, IV (İstanbul 1968), p. 45-53; Metin And, "Elçilikler ve Elçiler", *Hayat Tarih Mecmuası*, Issue 3 (İstanbul 1970), p. 20-25.
14. For the ceremonies held when sending the surre, See Mehmed Akif Bey, "Tarih-i Cûlûs-i Sultan Mustafa-i Sâlis", vr. 201b-204b; M. Mümin Atalar, "Osmanlı Devleti'nde Surre-i Hümâyûn ve Surre Alayları", Ankara 1991; Melek Çolak, "Osmanlı İmparatorluğu'nun Hac Yollarının Güvenliği İçin Aldığı Önlemler", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Issue 9 (İsparta 2003), p. 87-94; Ismail Hakkı Uzunçarşılı, "Saray Teşkilâtı", p. 181-183; Necdet Sakaoglu, "Surre Alayı", Dündar Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, VII, p. 80-81; Mehmet Zeki Pakalın, "Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü", III, İstanbul 2004, p. 280-283; Dündar Alaklıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 149-158; Recep Ahishali, "Reisülküttâbîh", p. 269-273
15. For the descriptions of the ceremony taken from Peçuylu, Selaniki and Ali, See Ismail Hakkı Uzunçarşılı, "Saray Teşkilâtı", p. 127-128. Also See Feridun M. Emecen, "XVI. Asırda Manisa Kazası", Ankara 1989, p. 37-38; Tayyib Gökbilgin, "Mehmed III.", İslâm Ansiklopedisi, VII, p. 536
16. Ismail Hami Danışmand, "İzâhlî Osmanlı Tarihi Kronolojisi", III, İstanbul 1972, p. 2, 143, 231, 388
17. For the funeral rites of sultans in the Ottomans, See Esad Efendi, "Teşrifât-i Kadime", İstanbul 1287; Mehmet Topal, "Silahdar Fındıklı Mehmed Aga-Nusretname- Analysis and Text (1106-1133 / 1695-1721)", Marmara Üniversitesi, Türkîyat Araştırmaları Enstitüsü, Doctoral Thesis, İstanbul 2001, p. 811-812; Süheyl Ünver, "Kanuni Sultan Süleyman'ın Son Avusturya Seferinde Hastalığı, Ölümü, Cenazesi ve Defni", Kanuni Armağanı, Ankara 1970, p. 301-306; Ismail Hakkı Uzunçarşılı, "Saray Teşkilâtı", p. 53-54; Halil Sahilioglu, "II. Süleyman'ın Teçhiz ve Tekfîni", *Belgelerle Türk Tarihi Dergisi*, Issue 4, p. 66-74; Ismail Hakkı Uzunçarşılı, "Saray Teşkilâtı", p. 52-56; Dündar Alaklıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 158-165; Zeynep Tarım Ertug, "XVI. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nde Cûlûs ve Cenaze Törenleri".
18. For the ceremony held on the presentation days, See Ismail Hakkı Uzunçarşılı, "Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı", Ankara 1988, p. 30-35; Mehmet Ipşirli, "Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilâtı", *Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi*, I, edited by Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1994, s. 163.
19. About Arife Divâni, See Ismail Hakkı Uzunçarşılı, "Saray Teşkilâtı", p. 201-202; Dündar Alaklıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 118-120; Ali Seydi Bey, "Teşrifat ve Teşkilatımız", p. 163-164
20. For the ceremonies of Hirka-i Saadet, See Ali Seydi Bey, "Teşrifat ve Teşkilatımız", p. 162-163; Recep Ahishali, "Reisülküttâbîh", p. 261-262; Turan Turanbek, "Mukaddes Emanetler", *Sanat*, VII (1982), p. 126-129; Dündar Alaklıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 135-141; Hakan T. Karateke, "Padişahum Çok Yaşa", p. 198; Nebi Bozkurt-Doğan Yavaş, "Muhaddes Emanetler Dairesi", DIA, XXXI, p. 111-114; Necdet Sakaoglu, "Hirka-i Saadet Ziyareti", Dündar Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, IV, p. 68; Mehmet Zeki Pakalın, "Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü", II, p. 809-811; Zeynep Tarım Ertug, "Osmanlı Devlet Teşrifatında Hirka-i Şerif Ziyareti", TED, XVI (İstanbul 1998), p. 37-45; Nurhan Atasoy, "Hirka-i Saadet", DIA, XVII, p. 374-377



21. For those ceremonies, See BOA, BEO, Sadaref Defteri, nr. 347, p. 52, 109; Recep Ahishali, "Reisülküttâblik", p. 308; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 189-190
22. Semavi Eyice, "İncili Köşk", DIA, XXII, p. 278-279
23. BOA, BEO, Sadaref Defteri, nr. 347, p. 108-109; Silahdar Fındıklı Mehmed Ağa, "Nusretname" p. 515-519; Osman Nuri Ergin, "Türkiye Maarif Tarihi", I, İstanbul 1977, p. 9 vd; Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Saray Teşkilatı", p. 110; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 181-184; Mehmet Zeki Pahalın, "Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü", I, İstanbul 2004, p. 193; Recep Ahishali, "Reisülküttâblik", p. 307-308
24. Ziya Kazıcı, "Alay Köşkü", DIA, II, p. 346-350; İbrahim Artuk, "Alay Köşkü", TED, XVII (İstanbul 1982), p. 590-598
25. For Yalı Kiosk, See Dogan Kuban, "Yalı Köşkü", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, VII, p. 416-417; Güler Neciboglu, "Topkapı Sarayı, Mimari, Tören ve İhtişat", p. 296-298
26. Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Merkez ve Bahriye Teşkilatı", p. 145-150; Recep Ahishali, "Reisülküttâblik", p. 253-256; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 116-118. After the reign of Mahmud II, the feast ceremonies among the statesmen were put after the feast ceremony in the court, and certain rules were established. (See Hakan T. Karateke, "Padışahum Çok Yaşa", p. 77-78)
27. For the ceremony held due to the assignment of a new grand vizier, See Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Merkez ve Bahriye Teşkilatı", p. 123-128; Recep Ahishali, "Reisülküttâblik", p. 282-286
28. Recep Ahishali, "Reisülküttâblik", p. 251-252
29. For the Valide parade, See Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Saray Teşkilatı", p. 154-156; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 177-180
30. Hadidi, "Tevârih Âl-i Osman (1299-1523)", prepared by Necdet Özтурk, İstanbul 1981, p. 331-332
31. Abdurrahman Sağırlı, "Mehmed bin Mehmed Er-Rumi'nin Nuhbetü'l-Tevârih ve'l-Ahbâr'ı ve Târih-i Âl-i Osman'ı" (Texts and analyses), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doctoral Thesis, İstanbul 2000, p. 521-524; Peçayılu İbrahim, "Tarih-i Peçayılu", II, prepared by Fahri Çetin Derin - Vahid Çabuk, İstanbul 1980, p. 64-68. ; Gelibolulu Mustafa Altı, "Câmiu'l-Buhârî Mecâlis-i Sûr", prepared by Ali Öztekîn, Ankara 1996; Mehmet Arslan, "Türk Edebiyatında Manzum Sûrnâmeler (Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri)", Anhara 1999, p. 37-39, 335-350; Nurhan Atasoy, "1582, Surname-i Hümâyûn", Düğün Kitabı, İstanbul 1997; Hilmi Uran, "III. Mehmed'in Sünnet Düğünü", İstanbul 1942; Metin And, "Kırk Gün Kırk Gece", İstanbul 1959; Gisela Prochazka-Eisl, "Das Surname-i Hümâyûn, Die Wiener Handschrift in Transkription, mit Kommentar und Indices Versehen", İstanbul 1995; Robert Eliot-Stout, "The Sur-i Humayun of Murad III- A Study of Ottoman Pagentry and Entertainment", Ohio State University, Doctoral Thesis, Ohio 1996; Gülsüm Eğî Korkmaz, "Sûrnâmelerde 1582 Şenliği", Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Postgraduate Thesis, Ankara 2004; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 198-201
32. For a list of the gifts sent to the court by bridegroom on the wedding occasion of Ayşe Sultan, the sister of the sultan, and Silahdar Mehmed Paşa in 1758 in the reign of Mustafa III, See Mehmed Akîf Bey, "Tarih-i Cûlus-i Sultan Mustafa-i Sâlis", vr. 33b-35a.
33. For the gifts presented by Muhsinzâde Mehmed Pasha who married Esma Sultan, daughter of Ahmed III by the requisition of Mustafa III in 1758, See Mehmed Akîf Bey, "Tarih-i Cûlus-i Sultan Mustafa-i Sâlis", vr. 73b-75a.
34. For the sultan weddings, See Çağatay Uluçay, "Harem", II, Ankara 1992, p. 87-115; Seza Sinanlar, "Atmeydanı, Bizans Araba Yarışlarından Osmanlı Şenliklerine", İstanbul 2005, p. 58-63; Recep Ahishali, "Reisülküttâblik", p. 309-311; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 190-197, 201-204; Mehmet Arslan, "Osmanlı Edebiyat-Tarih-Kültür Mahaleleri", İstanbul 2000, p. 527-574, 593-636; Mehmet Arslan, "Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri ve Bu Konuda Yazılan Eserler: Sûrnâmeler", Osmanlı, IX, edited by Güler Eren, Ankara 1999, p. 170-185; Leslie P. Pierce, "Harem-i Hümâyûn, Osmanlı İmparatorluğu'nda Hühümârları ve Kadınlar", translated by Ayşe Berktaş, İstanbul 1996, p. 75-120; Metin And, "Osmanlı Düğünlerinde Nahıllar", HTM, XII (İstanbul 1962), p. 16-21
35. For the preparations made before childbirth in the court, See Çağatay Uluçay, "Harem", p. 70-74; For some traditions of the Istanbulites, particularly higher class before and after the childbirth, See Abdülaziz Bey, "Osmanlı Adet, Merâsim ve Tabirleri, Toplum Hayatı", edited by Kâzım Arısan-Duygu Arısan Günday, İstanbul 1995, p. 11-29.
36. Çağatay Uluçay, "Harem", p. 75; Ismail Hakkı Uzunçarsılı says that if the born baby is boy, dârüssâde aga (security commander) presents the hatt-ı hümâyûn (sultan's written decree) about this news to the Grand vizier, but if the born baby is girl, a high-ranking security officer presents it. See "Saray Teşkilatı", p. 107
37. Ahmet Önal, "18. Yüzyıla Ait Buyuruldu Mecmuası" (Türk Tarih Kurumu Y.70-Degerlendirme Transkripsiyon), Marmara Üniversitesi, Türkîyat Araştırmaları Enstitüsü, Postgraduate Thesis, İstanbul 2006, p. 149-150; Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Saray Teşkilatı", p. 108; Çağatay Uluçay states that if the baby is boy, there are 7 artillery shootings at the seaside of New Palace, but if baby is girl, there are 3 artillery shootings, and this is repeated 5 times a day (See "Harem", p. 75).
38. Mehmed Arslan, "Mahaleler", p. 497
39. Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Saray Teşkilatı", p. 167-168, 170-171
40. Çağatay Uluçay, "İstanbul'da XVIII ve XIX. Asırlarda Sultanların Doğumlarında Yapılan Törenler ve Şenliklere Dair", İstanbul Üniversitesi Mecmuası, IV (İstanbul 1958), p. 199-213; Özdemir Nuthu, "Tarihimizden Kültür Manzaraları", İstanbul 1995, p. 55-67.
41. For the festivals and ceremonies held on the births of prince and sultans, also See Ali Seydi Bey, "Teşrifat ve Teşkilatımız", p. 39-41; "Teşrifâtızâde Mehmed Efendi'nin Defter-i Teşrifâtı", p. 34-41; Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Saray Teşkilatı", p. 109, 168-170; Mehmet Arslan, "Mahaleler", p. 491-526; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 167-177; Ahmet Önal, "Buyuruldu Mecmuası", p. 150-151, 153; Sarıcaoğlu, "Kendi Kaleminden Bir Padışahın Portresi Sultan I. Abdülhamid (1774-1789)", İstanbul 2001
42. For a comprehensive study, See Maurice Cerasi, "Divânyolu", translated by Ali Özdamar, İstanbul 2006
43. For the cradle parades of Valide sultan and grand vizier, See Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Saray Teşkilatı", p. 168-170; Çağatay Uluçay, "Harem", p. 78-82; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 174-177
44. For the ceremonies of girding sword, See "Teşrifâtızâde Mehmed Efendi", p. 14-20; Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Saray Teşkilatı", p. 189-200; Abdülkadir Özcan, "Kılıç Alayı", DIA, XXV, p. 408-410; Recep Ahishali, "Reisülküttâblik", p. 280-281; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 52-60; Vedat Günyol, "Kılıç Alayı", İslâm Ansiklopedisi, VI, p. 678-679; P. G. Inciciyan, "Osmanlı Padışahlarının Taç Giyme Töreni Olan Kılıç Alayı", translated by Ohannes Bogosyan, Hayat Tarih Mecmuası, I/2 (İstanbul 1965), p. 42-59. For some examples after the Tanzimat, See Hakan T. Karateke, "Padışahum Çok Yaşa", p. 46-75; Mehmet Zeki Pahalın, "Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü", II, İstanbul 2004, p. 262-264
45. Halil Inalcık, "Eyüp Projesi", Eyüp: Dün/Bugün, 11-12 Aralık 1993, yay. haz. Tülay Artan, İstanbul 1994, s. 3-4.
46. This feast was occasionally held also at Agakapısında, See Recep Ahishali, "Reisülküttâblik", p. 260
47. "Teşrifâtızâde Mehmed Efendi'nin Defter-i Teşrifâtı", p. 78-79; Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Merkez ve Bahriye Teşkilatı", p. 147-148; Zeynep Tarım-Ertug, "Bayram Törenleri", p. 593-594
48. İlber Ortaylı, "Baklavâ Alayı", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, II, p. 5
49. For the Mawlid Parade, See Esad Efendi, "Teşrifât-ı Kadime", p. 2-8; "Teşrifâtızâde Mehmed Efendi'nin Defter-i Teşrifâtı", p. 83-85; Mustafa Münîf, "Defter-i Teşrifât", vr. 2a-4a; Mehmed Şeker, "Osmanlılar'da Mevlid Törenleri", DIA, XXIX, p. 479; "Mevlit Alayı", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, V, p. 431; Recep Ahishali, "Reisülküttâblik", p. 276-278; Mehmet Zeki Pahalın, "Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü", II, p. 521-52; Uğur Göktas, "Mahyacılık", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, V, p. 275; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 106-114; Ali Seydi Bey, "Teşrifat ve Teşkilatımız", p. 151-152
50. For mass information, See "Kadir Alayı", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, IV, p. 369; Abdülkadir Özcan, "Osmanlılarda Kandil Geceleri", Tarih ve Medeniyet, IV (İstanbul 1994), p. 45-47
51. Mehmet Ipşirli, "Cuma Selâmlığı", DIA, VIII, p. 90-92; Mehmet Ipşirli, "Osmanlılarda Cuma Selâmlığı (Halk-Hükümdar Münâsebetleri Açısından Önemi)", Prof. Dr. Bekir Kütküoğlu'na Armağan, İstanbul 1991, p. 459-471; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 99-106; Necdet Sakaoglu, "Cuma Selâmlığı", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, II, p. 443-444; Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Saray Teşkilatı", p. 65-66
52. For this new process, See Filiz Çalışkan, "Tanzimat Dönemi ve Sonrasında Osmanlı Teşrifat Müsesesi", İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doctoral Thesis, İstanbul 1997; Hakan T. Karateke, "Padışahum Çok Yaşa! Osmanlı Devletinin Son Yüz Yılında Merasimler", İstanbul 2004



21. For those ceremonies, See BOA, BEO, Sadaret Defteri, nr. 347, p. 52, 109; Recep Ahishali, "Reisülküttâblik", p. 308; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 189-190
22. Semavi Eyice, "İncili Köşk", DIA, XXII, p. 278-279
23. BOA, BEO, Sadaret Defteri, nr. 347, p. 108-109; Silahdar Fındıklı Mehmed Ağa, "Nusretname" p. 515-519; Osman Nuri Ergin, "Türkiye Maarif Tarihi", I, İstanbul 1977, p. 9 vd; Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Saray Teşkilatı", p. 110; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 181-184; Mehmet Zeki Pahalın, "Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü", I, İstanbul 2004, p. 193; Recep Ahishali, "Reisülküttâblik", p. 307-308
24. Ziya Kazıcı, "Alay Köşkü", DIA, II, p. 346-350; İbrahim Artuk, "Alay Köşkü", TED, XVII (İstanbul 1982), p. 590-598
25. For Yali Kiosk, See Doğan Kuban, "Yali Köşkü", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, VII, p. 416-417; Gülru Neciboglu, "Topkapı Sarayı, Mimarî, Tören ve İktidar", p. 296-298
26. Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Merkez ve Bahriye Teşkilatı", p. 145-150; Recep Ahishali, "Reisülküttâblik", p. 253-256; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 116-118. After the reign of Mahmud II, the feast ceremonies among the statesmen were put after the feast ceremony in the court, and certain rules were established. (See Hakan T. Karateke, "Padışahum Çok Yaşa", p. 77-78)
27. For the ceremony held due to the assignment of a new grand vizier, See Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Merkez ve Bahriye Teşkilatı", p. 123-128; Recep Ahishali, "Reisülküttâblik", p. 282-286
28. Recep Ahishali, "Reisülküttâblik", p. 251-252
29. For the Valide parade, See Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Saray Teşkilatı", p. 154-156; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 177-180
30. Hadidi, "Tevârîh Âl-i Osman (1299-1523)", prepared by Necdet ÖzTÜRK, İstanbul 1981, p. 331-332
31. Abdurrahman Sağırh, "Mehmed bin Mehmed Er-Rümî (Edirne)'nin Nuhbetü'l-Tevârîh ve'l-Ahbâr'ı ve Târih-i Âl-i Osman'ı" (Texts and analyses), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doctoral Thesis, İstanbul 2000, p. 521-524; Peçyuylu İbrahim, "Tarih-i Peçyuylu", II, prepared by Fahri Çetin Derin - Vahid Çabuk, İstanbul 1980, p. 64-68. ; Gelibolulu Mustafa Âli, "Câmiu'l-Buhûr Der-Mecâlis-i Sûr", prepared by Ali Öztekin, Ankara 1996; Mehmet Arslan, "Türk Edebiyatında Manzum Surnâmeler (Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri)", Ankara 1999, p. 37-39, 335-590; Nurhan Atasoy, "1582, Surname-i Hümâyûn", Düğün Kitabı, İstanbul 1997; Hilmi Uran, "III. Mehmed'in Sünnet Düğünü", İstanbul 1942; Metin And, "Kirâj Gün Kirâj Gece", İstanbul 1959; Gisela Prochazka-Eisl, "Das Surname-i Hümâyûn, Die Wiener Handschrift in Transkription, mit Kommentar und Indices Versehen", İstanbul 1995; Robert Eliot-Stout, "The Sur-i Humayun of Murad III- A Study of Ottoman Pageantry and Entertainment", Ohio State University, Doctoral Thesis, Ohio 1996; Gûlüsum Egzi Korkmaz, "Surnâmelerde 1582 Şenliği", Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Postgraduate Thesis, Ankara 2004; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 198-201
32. For a list of the gifts sent to the court by bridegroom on the wedding occasion of Ayşe Sultan, the sister of the sultan, and Silahdar Mehmed Paşa in 1758 in the reign of Mustafa III, See Mehmed Âhîf Bey, "Târih-i Câlus-i Sultan Mustafa-i Sâlis", vr. 33b-35a.
33. For the gifts presented by Muhsinzâde Mehmed Pasha who married Esma Sultan, daughter of Ahmed III by the requisition of Mustafa III in 1758, See Mehmed Âhîf Bey, "Târih-i Câlus-i Sultan Mustafa-i Sâlis", vr. 73b-75a.
34. For the sultan weddings, See Çagatay Uluçay, "Harem", II, Ankara 1992, p. 87-115; Seza Sinanlar, "Atmeydanı Bizans Araba Yarışlarından Osmanlı Şenliklerine", İstanbul 2005, p. 58-63; Recep Ahishali, "Reisülküttâblik", p. 309-311; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 190-197, 201-204; Mehmed Arslan, "Osmanlı Edebiyat-Tarih-Kültür Makaleleri", İstanbul 2000, p. 527-574, 593-636; Mehmed Arslan, "Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri ve Bu Konuda Yazılan Eserler: Surnâmeler", Osmanlı, IX, edited by Güler Eren, Ankara 1999, p. 170-185; Leslie P. Pierce, "Harem-i Hümâyûn, Osmanlı İmparatorluğu'nda Hükûmrânlık ve Kadınlar", translated by Ayşe Berktay, İstanbul 1996, p. 75-120; Metin And, "Osmanlı Düğünlerinde Nahillar", HTM, XII (İstanbul 1962), p. 16-21
35. For the preparations made before childbirth in the court, See Çagatay Uluçay, "Harem", p. 70-74; For some traditions of the Istanbulites, particularly higher class before and after the childbirth, See Abdülaziz Bey, "Osmanlı Âdet, Merâsim ve Tabirleri, Toplum Hayatı", edited by Kâzım Arisan-Duygu Arisan Günay, İstanbul 1995, p. 11-29.
36. Çagatay Uluçay, "Harem", p. 75; Ismail Hakkı Uzunçarsılı says that if the born baby is boy, dârüssâde ağa (security commander) presents the hatt-i hümâyûn (sultan's written decree) about this news to the Grand vizier, but if the born baby is girl, a high-ranking security officer presents it. See "Saray Teşkilatı", p. 107
37. Ahmet Önal, "18. Yüzyıla Ait Buyuruldu Mecmuası" (Türk Tarih Kurumu Y.70-Degerlendirme Transkripsiyon), Marmara Üniversitesi, Türkîyat Araştırmaları Enstitüsü, Postgraduate Thesis, İstanbul 2006, p. 149-150; Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Saray Teşkilatı", p. 108; Çagatay Uluçay states that if the baby is boy, there are 7 artillery shootings at the seaside of New Palace, but if baby is girl, there are 3 artillery shootings, and this is repeated 5 times a day (See "Harem", p. 75).
38. Mehmed Arslan, "Makaleler", p. 497
39. Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Saray Teşkilatı", p. 167-168, 170-171
40. Çagatay Uluçay, "İstanbul'da XVIII ve XIX. Asırlarda Sultanların Doğumlarında Yapılan Törenler ve Şenliklere Dair", İstanbul Üniversitesi Mecmuası, IV (İstanbul 1958), p. 199-213; Özdemir Nutku, "Tarihimizden Kültür Manzaraları", İstanbul 1995, p. 55-67.
41. For the festivals and ceremonies held on the births of prince and sultans, also See Ali Seydi Bey, "Teşrifat ve Teşkilatımız", p. 39-41; "Teşrifâtızâde Mehmed Efendi'nin Defter-i Teşrifatı", p. 34-41; Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Saray Teşkilatı", p. 109, 168-170; Mehmed Arslan, "Makaleler", p. 491-526; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 167-177; Ahmet Önal, "Buyuruldu Mecmuası", p. 150-151, 153; Sarıcaoglu, "Kendi Kaleminden Bir Padişahın Portresi Sultan I. Abdülhamid (1774-1789)", İstanbul 2001
42. For a comprehensive study, See Maurice Cerasi, "Divânyolu", translated by Ali Özdamar, İstanbul 2006
43. For the cradle parades of Valide sultan and grand vizier, See Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Saray Teşkilatı", p. 168-170; Çagatay Uluçay, "Harem", p. 78-82; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 174-177
44. For the ceremonies of girding sword, See "Teşrifâtızâde Mehmed Efendi", p. 14-20; Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Saray Teşkilatı", p. 189-200; Abdulkadir Özcan, "Kılıç Alayı", DIA, XXV, p. 408-410; Recep Ahishali, "Reisülküttâblik", p. 280-281; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 52-60; Vedat Günyol, "Kılıç Alayı", İslâm Ansiklopedisi, VI, p. 678-679; P. G. Inciciyan, "Osmanlı Padişahlarının Taç Giyme Töreni Olan Kılıç Alayı", translated by Ohannes Bogosyan, Hayat Tarih Mecmuası, I/2 (İstanbul 1965), p. 42-59. For some examples after the Tanzimat, See Hakan T. Karateke, "Padışahum Çok Yaşa", p. 46-75; Mehmet Zeki Pahalın, "Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü", II, İstanbul 2004, p. 262-264
45. Halil İndcik, "Eyüp Projesi", Eyüp: Dün/Bugün, 11-12 Aralık 1993, yay. haz. Tülay Artaç, İstanbul 1994, s. 3-4.
46. This feast was occasionally held also at Agahapısında, See Recep Ahishali, "Reisülküttâblik", p. 260
47. "Teşrifâtızâde Mehmed Efendi'nin Defter-i Teşrifatı", p. 78-79; Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Merkez ve Bahriye Teşkilatı", p. 147-148; Zeynep Tarım-Ertug, "Bayram Törenleri", p. 593-594
48. İlber Ortaylı, "Baklava Alayı", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, II, p. 5
49. For the Mawlid Parade, See Esad Efendi, "Teşrifât-i Kadime", p. 2-8; "Teşrifâtızâde Mehmed Efendi'nin Defter-i Teşrifatı", p. 83-85; Mustafa Müniş, "Defter-i Teşrifat", vr. 2a-4a; Mehmed Şeker, "Osmanlılar'da Mevlid Törenleri", DIA, XXIX, p. 479; "Mevlit Alayı", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, V, p. 431; Recep Ahishali, "Reisülküttâblik", p. 276-278; Mehmet Zeki Pahalın, "Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü", II, p. 521-52; Uğur Göktas, "Mahyacılık", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, V, p. 275; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 106-114; Ali Seydi Bey, "Teşrifat ve Teşkilatımız", p. 151-152
50. For mass information, See "Kadir Alayı", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, IV, p. 369; Abdülhâdîr Özcan, "Osmanlılarda Kandil Geceleri", Tarih ve Medeniyet, IV (İstanbul 1994), p. 45-47
51. Mehmet Ipsirli, "Cuma Selâmlığı", DIA, VIII, p. 90-92; Mehmet Ipsirli, "Osmanlılarda Cuma Selâmlığı (Halk-Hükümdar Münâsebetleri Açısından Önemi)", Prof. Dr. Bekir Küfüoğlu'na Armağan, İstanbul 1991, p. 459-471; Dündar Alikılıç, "İmparatorluk Seremonisi", p. 99-106; Necdet Sakaoglu, "Cuma Selâmlığı", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, II, p. 443-444; Ismail Hakkı Uzunçarsılı, "Saray Teşkilatı", p. 65-66
52. For this new process, See Filiz Çalışkan, "Tanzimat Dönemi ve Sonrasında Osmanlı Teşrifat Mütessesi", İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doctoral Thesis, İstanbul 1997; Hakan T. Karateke, "Padışahum Çok Yaşa! Osmanlı Devletinin Son Yüz Yılında Meraşimler", İstanbul 2004