

Türk Tıp Tarihi Arkivi

Cilt 2. No. 5. 1937.

Kahveye dair bir türk hekiminin şahsi mütalâaları

M. Şerefeddin Yaltkaya

İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Ord. Profesörlerinden

Pek eski tarihlerde süzmüş olduğum arabca edebî kitaplar arasında (شَابَ خَنَاجِي) (رَحْمَةُ الْأَبَا) nin da okumuş ve ilk defâ; (Kanuni Süleyman) in hekim başısı olan (Mehmet Bedreddini Kosonî [1]) nin adını orada görmüş idim.

Edebî bir uslubda yazılmış olan bu eserde bu zatin adının (Bedreddin) olmasından istifade edilerek bir çok kelime oyunları yapılmış ve hemen hemen söz bununla sonuna erdirilmiş olmakla tıp tarihi noktasından bu eserden bir şey öğrenmek kabil değildir. Yalnız bu zatin (Kanuni Süleyman) zamanında İstanbul'a geldiğini ve Osmanlı sarayına alınıp burada bu hükümdarın ayaklarındaki (Nikris) i tedavi ettiğini görüyoruz [2].

[1] Elde bulunan türkçe ve hatta bazı arapça kitaplarda bu (Kosonî)=(Kaysunî) şeklinde görülmektedir. Fakat biz bu kelimeyi gerek bahsettiğimiz (رَحْمَةُ الْأَبَا) da ve gerek Ragib paşa kütüphasındaki 1482 sayılı mecmuatki yazma (القولُ الْأَئِسُ وَالدَّارُ التَّفَيِّسُ عَلَى مَنْظُومَةِ الشَّيْخِ الرَّبِّيْسِ) de (varak 53) burada yazdığımız gibi (Kosonî) şeklinde görmekteyiz. Bu zatin İstanbul'a misirdan gelmiş olmasına bakılırsa kipçak türklerinden olup 742 de (İskenderiye) de öldürülen (Seyfeddin Koson) in (Mısır) da yapmış olduğu Camî' ve Hanikah ve saire gibi müesseselerden birine nisbetle (kosonî) denilmiş olması kuvvetle tahmin olunabilir.

[2] Bu Osmanlı hekim başının şahsına ve zamanına ait malumat arayanlar bu kitapta şunu görürler :

Meşhur müverrih (ابن التنبیه) ; (فضل الله) nin oğlu (ادریس بتلبی) şerhini (موجز) inin en güzel şerhi olan (شیی) şerhini (Mehmet Bedreddini Kosonî) ye hediye etmiş ve bu hususta kendisine bir mektup ve bir şiir göndermiş idi.

(Kosonî) buna şu şî'iri ile mukabele etmiş idi :

Kâğıda yazılmış olan satırlar yazımıdır ?

Yoksa insanlara müessir olan bir sihirmidir ?...

Kelimeleri güzel bir mektupmudur ?..

Yoksa kadehleri parlatan şarapmidir ?..

médicament. Le meilleur est d'y ajouter quand le café bout, un peu de sucre ou de miel pour ceux qui ont le tempérament froid.

Toutes ces opinions de ce fameux médecin en chef turc ont une valeur extraordinaire, étant basées sur des expériences personnelles. Parmi elles, on trouve aussi des points de vue qui s'accordent fort bien avec les conceptions scientifiques d'aujourd'hui ; et sous ce point de vue, ses opinions présentent un intérêt immense.

Hekim hacı paşa ve Mısırda Kalavun hastanesi

Dr. A. Süheyli Ünver

Mısırda bir Türk emirinin yapmış olduğu hastanede yetişip çalışan ve oranın bir aralık baş hekimi olan bu büyük Türkün kabrine konan bir hatıra taşı vesilesile öldüğü yer olan Birgide yapılan merasimi gazetelerde geçen sene büyük memnuniyetle okuduk. Ve bu işe ön ayak olanları candan tebrik ettik. Hacı paşa hakkında kısa malumat verdikten sonra asıl çalışmış olduğu Kalavun hastanesinden bahsetmek istiyorum.

Bursali Tahir bey 324 de nesrettiği Aydın vilayetine tabi ulema, şuara, etibba... tercüme halleri eserinde Hacı paşayı Aydını diye yazmıştır. Bilâhare tertip ettiği Osmanlı müellifleri eserinde de Konyalı olduğunu zikreder. Kendisi de Konyalı olduğundan bir eserinin sonundaki haşiyede de bahsetmiştir. Bu yalnızlığa da sebeb İstanbul kütüphanelerinde mevcut eserleri fihristinde (Hızır bin Ali elmaruf Hacı paşa el Aydını) künyesinin mevcudiyetidir. Lâkin kendisi bir eserinin sonunda (Celaleddin Hızır bin hoca Ali El Konevi) demektedir. Gazetelerin Hızır Ali diye bahis etmeleri doğrudur. Lâkin Türkiye'de bu zati gerek hekimler ve gerek tarihçiler hekim Hacı paşa diye bilirlər. İlk tahsilini doğduğu yerde yapmış. Tahsilini ikmal için Mısır'a gitmiş, orada (Mubareksahı mantiki) den, o zamanda Mısırda bulunan Simavlı Bedreddin, ve Kemaleddin'den çok istifadeler etmiştir. Hastalanması kendisinin tıb tahsil etmesine sebeb olmuştur, mükemmel bir hekim olmuştur. Doktorasını (Tıb vücutun sayısıdır ve insanın muztar kaldığı bir ilmdir) namındaki tezle yapmış, buna mükâfat olarak Kalavun hastanesine başhekim olmuştur. Bir

müddet burada vazifesini yapmış, ders vermiş, hekim yetiştirmiş ve sonra vatani olan Konyaya dönmüştür.

Aydın oğlu Mehmed beyin 1395 tarihlerinde olan rəcəsi üzərinə Aydına gelmiş ve Birgide oturmuş, burada tibbi eserler yazmış ve hekim yetiştirmiştir. 1417 de ölünce Birgide yüksek bir yerde olan Hızırlık kabristanına defnolunmuştur. Cürcanlı Seyit Şerif Hacı paşanın ilim ve fazlını çok methetmiştir. Eserleri pek çoktur. El yazması halinde nadide nüshalarıdır. Kütüphanelerimizde durur. Aydın oğlu Mehmed bey namına Türkçe (Şifa) diye bir eser yazmıştır. Bu eser Hıfzıssıhhı; tedavi ve hastalıklardan bahis 3 kısımdır. Bir nüshada Tirede (İbni melik), bir nüshası da Mañısada (Muradiye) kütüphanelerinde vardır. (Teshil) diye diğer bir eser yazmıştır. Bu da tibbidir. Baladaki kütüphanelerde ve el yazısı ile olan kıymetli bir nüshası da Bayezidde umumî kütüphanededir. Bu eseri 1465 senelerinde Türk hekimi Sabuncu oğlu Şerefeddin tavsiyesile Mehi mahlası Muhiddin isminde bir zat 1467 de o zaman Amasya valisi olan Bayezid II namına nazmetmiştir. Bu her iki eserin Latinçeye tercüme edildiğini Alman müsteşriklerinden Dr. Hans Bart ifade etmiştir.

Şifaül eskam ve Devaül alâm diye 1397 de yazdığı 636 sahifeden ibaret olan büyük ve Arabca eseri Nurosmaniye kütüphanesinde mevcuttur. Ayrıca müfit gıdalar hakkında ve ayrıca tibbi mevzuda 2 eser daha yazan koca Hacı paşa kur'an tefsiri ve keلام ilmi üzerine mühim eserler yazmış ve zamanın alimleri hayette kalmışlardır.

Hacı paşanın çalıştığı Kalavun hastanesi 1284 de Mısırda Türk sultani, ilk kölemenlerin ikincisi Seyfeddin Kalavun tarafından yapılmıştır. Bu hastane Kahirede Bakircılar sokağında ve yeni Mansure hastaneşinin bir kısmını teşkil eder. Eski halile durmaktadır. Bir de içinde cami vardır.

Makrize göre Kalavun emir iken 1276 da Bay Bars zamanında Rum Gazasına giderken Samda kendisine şiddetli bir kulanç geliyor. Orada Türk emiri Nureddin şehidin yaptırdığı hastaneden alınan ilaçlarla iyi olunca gezdiği bu hastaneyi beğeniyor ve böyle bir hastane yaptırmağı ahd ediyor. 1279 da Mısır'a sultan olunca işte bu hastaneyi yaptırıyor ve zengin bir vakif ilâve ediyor. Ayrıca bir de bimarhane vücude getiriyor. Hastanenin resmi küşadında şerbet içerek bu hastane milletin en büyüğünden en küçüğüne kadar açıktır diyor.

Hastaneyi 4 kısım yaplıyor. Buraları hummalı ve sair ateşli hastalıklar, göz hastalıkları, cerrahî hastalıklar ve bir koğuşu da ishallilere tahsis ediyor. Hastanesinde kadın hastalara ve bir de kısmen Baras denilen miskin illetine mahsus ayrı bir yer tahsis ediyor.

Baş hekimin ders vermesi için ayrı bir yer tahsis olunmuştur. Hastanenin başına Hanı paşa gibi çok yüksek tıb alımları getirilmiştir. Burada dersleri nazarî ve ameli olarak göstermişlerdir.

Kalavun hastanede yatak adedini tahdid etmemiştir. Ne kadar hasta müracaat etse yatırılırdı. Evinde olanlara da ayrıca teşkilat yapmıştır. Bu günkü (service sociale) lere benzer.



Hekim Konyali Hacı paşanın Birgide İzmir Vilâyeti Doktorlarının kabrine yapmış oldukları abide

İşte bu hastanede bizim Konyali hacı paşa baş hekimlik etmiştir. 1638 de ölen diğer bir Türk hekimi meşhur Emir çelebi de İstanbulda hekimbaşı olmadan evvel Kalavun hastanesinde baş hekim olmuş ve 700 sahife Enmüzeci tıb namında Türkçe olarak 1524 de bir eser yazmıştır. Unkapanında muayenehanesi olup daha birçok tıbbî eserler vücude getiren bu zat da uzun seneler Kalavun hastanesinde baş hekimlik ettiğini Enmuzeç mukadde mesinde yazar.

Bunlarla görüyoruz ki Türk hekimleri İslam tababetinin itilasında büyük hizmetler etmişlerdir. Lâkin bunlar unutulmuş ve hep Arab tababetine mal edilmişdir. İslâm tababeti Arab olduğu kadar da Türktür. İşte bir Türk emirinin Kahirede yaptığı bu hastane gene büyük Türk hekimlerinin feyiz ocağı olmuş ve sonra bunun başına da geçmişlerdir.

Hacı paşaaya geçen sene yapılan bu kadirşinaslık çok yerin-
dedir. Memleketimizde daha tekriye layık ilim âleminde şark ve
garba kendilerini tanımış olanlar pek çoktur. İstanbul Üniversitesi
Tıp tarihi Enstitüsü namına bu gibi kadirşinaslık gösteren
zatlar ve meslekdaşları tebrîk ederim, cümlesi var olsunlar.

Hékim Hadji Pacha et l'hôpital de Kalavoun au Caire

Dr. A. Süheyel Ünver

J'ai lu avec grang plaisir, l'année, passée qu'une pierre com-
mémorative a été posée et des cérémonies célébrées à Birgi, lieu
de mort et d'enterrement d'un grand Turc, qui travaillait et fut
pendant un certain temps le médecin en chef dans un hôpital
érigé au Caire, pas ordre d'un Turc. Nou en avons déjà remercié
sincèrement les promoteurs. Après quelques brièves notices sur
Hadji Pacha je passerai à l'hôpital même de Kalavoun où il
avait travaillé.

Dans son livre des biographies des savants, poètes, médecins etc. de la province d'Aydin, publié en 1924, Tahir Bey de Brousse écrivit que Hadji Pacha était né à Aydin, tandis qu'il le dit originaire de Konya dans un ouvrage composé plus tard sur les auteurs Osmanli. Dans une note à la fin d'un de ses livres il mentionne qu'il est né lui-même à Konya. La cause de cette erreur est que, dans la liste des livres existant dans les bibliothèques d'Istanbul, se trouve nommé un certain «Hızır bin Ali, le fameux Hadji pacha d'Aydin». Mais lui-même se nomme à la fin d'un de ses ouvrages «Djélaleddin Hızır bin hodja Ali de Konya». Il est vrai que les journaux le mentionnent sous le nom de Hızır Ali; mais en Turquie les médecins et les historiens le connaissent comme Hékim Hadji Pacha.

Il fit ses premières études au lieu de sa naissance. Pour

achever ses études, il se rendit en Egypte, où il fut avec grand profit disciple de Mubarek Şabi Mantiki, de Bedreddin de Simav qui se trouvait alors en Egypte ainsi que de Kémaleddin. Étant tombé malade, il se décida à étudier la médecine et devint un médecin excellent. Sa thèse du doctorat était : «La médecine est le chevalier du corps et une science obligatoire pour l'homme». Sa thèse fut couronnée et lui, nommé médecin en chef de l'hôpital de Kalavoun. Pendant un temps, il y travaillait, enseignait, élevait des médecins et retourna ensuite à Konya, sa patrie. Sur la prière de Aydin oğlu Mehmed Bey il se rendit environ en 1395 à Aydin et habitait Birgi, où il s'occupait à composer des livres de médecine et à élever des médecins. Mort en 1417, il fut enterré dans le cimetière de Hızırlik, situé en un endroit haut à Birgi. Seyit Chérif de Djurdjan vantait hautement la science et la capacité de Hadji Pacha. Ses œuvres sont très nombreuses. Les manuscrits en sont très rares, il se trouvent dans nos bibliothèques. Il dédia à Aydin oğlu Mehmed Bey un livre «Chifa» écrit en turc et qui comprend 3 parties traitant de l'hygiène, de la thérapeutique et des maladies. Un exemplaire s'en trouva à Tire dans la bibliothèque de (Ibni Mélik) et un autre à Manisa dans la bibliothèque de Mouradiyé. Un autre de ses ouvrages, également médical, s'appelle «Teshil». Des exemplaires en existent dans les bibliothèques citées, en outre un précieux exemplaire écrit à la main dans la bibliothèque publique de Beyazid. Environ en 1465 ce livre fut versifié sur la recommandation du médecin turc Saboundjou oğlu Cherefeddin par Mouhiddin Mehi pour Beyazid II, alors gouverneur d'Amasia. D'après l'orientaliste allemand Dr. Hans Bart ces deux livres furent traduits en Latin.

La bibliothèque de Nouri Osmanyé possède un grand livre de 636 pages, écrit en arabe en 1307, le «Şifaül Eskam ve Devaül Alâm». En outre, le vieux Hadji Pacha écrivit un livre sur les aliments profitables et deux sur d'autres sujets médicaux; un commentaire du Coran et un ouvrage important sur la science des mots, de sorte que les savants contemporains s'étonnèrent.

L'hôpital de Kalavoun où travaillait Hadji Pacha fut érigé en Egypte en 1284 par le Sultan turc, Seyfeddin Kalavoun, le deuxième des premiers Kölemen. Il est situé au Caire, rue Bakır-djilar, et forme une partie du nouvel hôpital Mansouré. Il s'est maintenu tel quel. Il possède à l'intérieur une mosquée.

Suivant Makrizi, Kalavoun, le prince, partant au temps de

Bay Bars, en 1276, en campagne contre les Byzantins, eut à Damas un violent accès de colique. Guéri par les médicaments pris à l'hôpital que l'émir turc Noureddin Chédid avait fait construire là, il visite cet hôpital, en est satisfait et fait le vœu d'en ériger un semblable. Devenu sultan d'Egypte en 1279, il fait construire l'hôpital qui nous intéresse et lui accorde de riches donations. A part, il fait bâtir une maison d'aliénés. A l'inauguration, il boit du sorbet et déclare que cet institution serait ouverte à toute la nation, du plus grand au plus petit.

Il fit faire le bâtiment en 4 parties affectées comme suit : Maladies fiévreuses et autres maladies fébriles, maladies des yeux, maladies chirurgiques, et enfin une salle est destinée aux dysentériques.

Il sépare dans son hôpital les femmes malades et réserve une partie à la lèpre appelée «baras».

Pour les cours du médecin en chef, un endroit particulier est fixé. Beaucoup de savants éminents tels que Hadji Pacha furent appelés à la direction de hôpital, où ils enseignaient la théorie et la pratique.

Kalavoun ne limita pas le nombre des lits dans l'hôpital. Il y recevait autant qu'il s'en présentait. Il organisait aussi le service des visites à la maison; il ressemble à nos «services sociaux» actuels.

C'est dans cet hôpital que notre Hadji Pacha de Konya était médecin en chef. Un autre médecin en chef à Istanbul, le fut dans l'hôpital de Kalavoun ; il écrivit le «Enmuzedji tib», livre de 700 pages, en turc (1624). Sa clinique était à Ounkapan ; il écrivait un grand nombre de livres et mentionne dans la préface de l'Enmuzedj qu'il était pendant de longues années médecin en chef de l'hôpital de Kalavoun.

Nous y voyons que les médecins turcs ont rendu de grands services à l'expansion de la science médicale islamique. Toutefois ils ont été oubliés et revendiqués tous pour la médecine arabe. La science médicale islamique est turque dans la même mesure qu'elle est arabe. Voici que cet hôpital érigé par un prince turc, est devenu un foyer d'essor de grands médecins turcs qui en ont pris la direction dans la suite.

Cette appréciation manifestée l'année passée de Hadji Pacha est très justifiée. Du reste, notre pays peut se vanter de beaucoup d'autres personnalités dignes d'être honorées et qui se sont

fait connaître dans le monde scientifique d'Orient. Au nom de l'Institut d'Histoire de la Médecine à l'Université d'Istanbul je présente les meilleures félicitations et souhaits aux collègues et autres personnes ayant prouvé combien ils savent apprécier la valeur.

Eski Viyana tıp talimi ve onun Adlı sultan Mahmud zamanında İstanbul'a yayılması

V

Prof. Dr. phil Karl Süssheim
München Üniversitesi Doğu dilleri Profesörü [*]

Störck'ün Türk tıp tarihi için o kadar ehemmiyetli olan koca eserinin herbir tarafını elbette araştırmalıyız. Hatta diyebiliriz: türk edebiyatının bir muvaffakiyeti sayılabilir ki Avusturya tıp umuru riyasetinde 30 yıl müddetince bulunmuş olan Baron fon Störkinin mühim bir eserinin ayrı ayrı basmalarına dair bir takım yanlışların doğrultulması Türkiyede çikan bir türk eserinde vukua gelir.

Hastalıklar külliyatının 1776 ve 1780 de çıkışmış ilk iki almanca basması, italyanca basmaları ve 1777 de çikan ilk lâtince basması sonraki basmalardan şununla ayırdır ki 1784 tenberi çikan basmalarla birinci ve ikinci ciltlerin arasına almancası 55, lâtincesi 49 sayfalık yeni bir bab sokturuldu. Bu bab lâtince metninde «De. Hydrophobia seu Rabie/Canina» yani sudan korku veya köpek salgınlığı unvanlı olarak ikinci lâtince basmada ikinci cildin başlangıcında ve sair basmalarla ilk cildin sonunda bulunur. Bundan maada 1784 tenberi çıkışmış son iki lâtince basmaları diğer basmalarla ayırt eden ehammiyetli bir cihet vardır ki o da 1784 ve 1791 de çıkışmış lâtince basmalarla her babın sonunda bu baba mahsus ilaçlar listesi (lâtince : formulae) var ; bu ilaçlar tevisimi, doktorların bir kaç harftan ibaret lâtince istilahının muhtasar şekli halinde bulunup her bir ilâca bir numero ile işaret olunur. Halbuki ilk lâtince basmada ve bütün almanca basmalarla babaların metni arasında numero ile ilâcâ telmîh şekliyle iktifa olunup

[*] Profesörün doğum tarihinin 1878 olduğunu tashih ederiz.