

Cilt VII

Temmuz 1929

Sayı 2

İstanbul Darülfünunu  
EDEBİYAT FAKÜLTESİ  
MECMUASI

*Felsefe, İctimaiyat, Tarih, Coğrafya, Edebiyat*  
İki ayda bir ışşrolunur

Bu sayıda:

Gevheri . . . . : Köprülüzade Mehmet Fuat

Felsefe istilahları : Halil Nimetullah

Bibliografya . . . : Köprülüzade Fuat, Ali Macit

İstanbul — Yeni Matbaa

1929

## GAZNEVİLER DEVRİNDE TÜRK Şİ'Rİ

Daha Türkler Anadolu'ya gelmeden çok evvel "Türkçe," nin bir "Edebiyat dili," olduğu, bugün, bütün ilim âlemince kabul edilmiş bir mütearifedir. Onlar, "İslâm medeniyeti," dairesine girmeden evvel ana dilleriyle bir çok eserler yazmışlardır ki, bu eserlerin bir kısmı bu gün elimizde bulunuyor. Bu mes'eleler hakkında daha fazla izahat almak istiyenler "Türk edebiyatı tarihi," adlı eserimize müracaat edebilirler.

Türkler müslümanlığı kabul ederek "İslâm medeniyeti," dairesine girdikleri vakit, "Türkçe," de bu büyük inkilabtan müteessir oldu: İslâm medeniyetinin iki büyük ve müesseses lisani olan Arap ve Acem dilleri yanında, Türkler, kendi lisanlarını ehemmiyetsiz görmeye başladılar; çünkü, İslâm dîninin ve İslâm medeniyetinin başlıca eserleri, bu iki lisanla yazılmıştı; halbuki eski Türkçe eserler, İslâm dîninin ortadan kaldırılmak istediği yabancı dînlerin ve medeniyetlerin te'siri altında vücude gelmişti. Müslüman Türkler, "Kâfir," devirlerinin yeni dîne mugayir eserlerini okuyamazlardı. İşte bu kuvvetli dînî te'sir altında, eski Türk eserleri ihmâl ve istihkar, hatta imha edildi; Türkler Arap ve Acem harslerine temessül ederek, başlıca o lisalarla eserler yazmağa başladılar; Türkçe bir müddet alel'ade başlıca o lisalarla eserler yazmağa başladılar; Türkçe bir müddet alel'ade bir "Konuşma dili," halinde kaldı; yalnız Halk edebiyatı mahsulleri, İslâm an'anelerinin henuz lâyıkıyla nüfusa muvaffak olmadığı halk kitleleri arasında eski kuvvetiyle yaşıyordu.

Mâmafî bu vaz'iyet uzun zaman devam edemezdi. Eski bir edebiyat dili olan Türkçe, İslâmiyeti kabul eden ve Arap, Acem dillerinin müdhiş hâkimiyeti altında kalan Türkler tarafından da tekrar "yazı dili," olarak kullanılacaktı.

Hicrî 462 de «Kâşgar»da vücude geldiğini bildiğimiz «Kutadgu — Bilik» adlı manzum Türkçe eser, işte bu tarzda bildiğimiz eserlerin ilkidir: bu eserde İslâm medeniyetinin Türkleri nasıl cezp ve temsil ettiği ve yalnız "fikirler ve telakkiler" » değil «lisan» itibarıyle de bu nüfuzun kuvveti derhal göze çarpar. Artık bu eserden sonra, klasik Arap ve Acem edebiyatları yanına, birde «Klasik Türk edebiyatı»nın meydana çıktığını ve günden güne

# GEVHERİ

— Başı geçen sayıda —

75

Cihâni zeynitsün gonea bahârin  
Sencileyin hakikatli hünkârin

Bağrimi kebâb ettî nâri hasret  
Müyesser olmazsa cihanda vuslat

Lutfunla hatırlım kıldın küşâde  
Sağ ol sen habibim dâri fenâde

Ayak bas meydanda sözünden dönme  
Aşkım hakîkî dir mecaz anlama

Gevherî dir gönlüm gayriye bakmaz  
Ölünce dâmânın elden bırakmaz

Ömrümde bir kerre derdiğim yeter  
Uğruna serimi virdiğim yeter

Sözünde âlem var zâtında haslet  
Uzaktan cemâlin gördüğüm yeter

Sırrını açmayam bilişe yâde  
Yüzünü yüzüme sürdüğüm yeter

Kîymetin bilmeye dostumdur dime  
Hayâlin görüben durduğum yeter

Bana sen gereksin derman gerekmez  
Derdinle murada erdiğim yeter

76

Mevlâyı seversen ey bâdisabâ  
Yeter bu hâp yeter nazü istığna

Bîbedeldir gerçi servi bülendim  
Ben bilirim beni sever efendim

Süal et dildara ben üfkendesin  
Geçtiler ise efendim bendesin

Gülşeni kûyünde yaslandık hâri  
Ahîmîzdan saklasun anı bâri

Banca dem cefâya olduk müşteri  
Her ziyan bir fen demişler Gevherî

Dolaş kâkülüne yâri uyandır  
Sohbeti câm eyleyecek zamandır

Cevri çok zalimdir o bîmenendim  
Ko disünler filân ibni filandır

Niçün reddeyledi ben şermendesin  
Înanmasun adu sözü yalardır

Çok ettirdi bize ah ile zâri  
Yaziktır kendüye bir nevcivandır

Öğrenmeyüp ziyan çektiğ ekseri  
Şimdi bir kâr efendim bin ziyandır

77

Tâ.bezmi ezelden âşikim böyle  
Gel aman tabîbim sen derman eyle

Bu divâne gönlüm nasihat tutmaz  
Bülbülün meskeni gülşenden gitmez

Söyleyin sevdiğim kaçmasın benden  
Ölümüm isterse nazlı yar benden

Gevherî gönlümün aşkı yenilmez  
Ezelden âşıktır bir çare olmaz

Bu dili şeydamız yâre bağlıdır  
Bu dertli sinem de yâre bağlıdır

Hercayı dilberden feragat etmez  
Gonçanın etrâfi hâre bağlıdır

Beklerim yolların gelsün erkenden  
Zülfü ile gönlüm dâre bağlıdır

Garibtir neylesün buna el ermez  
Yanar pervâneler nâra bağlıdır

78

Gelin hey yarenler söyletmen beni  
Derunumda yanar muhabbet nâri

Dolaştım dağları oldum divâne  
Âdil hünkâr deye durdum divâne

Dilin hiç kalmadı ahila zârî  
Takdir böyle imiş cenabı bârî

Der Gevherî herdem gönlümüz farig  
Bin yüz yirmi yedi üstüne tarih

Söyledikçe müşkil halim yamandır  
Bizi böyle eden ahdü emandır

Cönül pür'endişe kaldı gümâne  
Sürülmez dâvâlar âhir zamandır

Elimden aldırdım gül yüzlü yârı  
Genç de olsan son nefesin îmandır

Dünya bir gölgelik harplara lâyık  
Gider serimizden bu bir dumandır

79

Bâdisabâ sende haber yokmudur  
Aslâ kudûmundan eser yokmudur

Dembedem eylerim âhü fegâni  
Canıma kâretti tığı hicrâni

Rakibi mel'unla sefâlar kılan  
Âşiki naşada cefâlar kılan

Hunrizdir amma ki pek hup şahımdır  
Ruyi dilribâsı kıblegâhımdır

Kâmeti şimşâdim ne zaman gelür  
Gamzesi cellâdim ne zaman gelür

Dahi yadetmez mi çeşmi giryâni  
Acep o bîdâdim ne zaman gelür

İltifat eyleyen edâlar kılan  
O sitem mûtâdim ne zaman gelür

Güzellik asimanında mâhimdir  
O servi âzâdim ne zaman gelür

Virâne gönlümü âbâd etmeye  
Gevherî ol yarı dilsad etmeye

Kurtarup gussadan âzâd etmeye  
Bu kalbi nâşâdım ne zaman gelür

80

Oturmuş sevdigim meşkin kâreler  
Kalemtıraş etmiş hilâl ebrûsun

Kırtas gibi müjen sinem pâreler  
Bîeman hançeri meydan âreler

Ben senin aşkindan olmışam alil  
Maktai aşkinda kesildi çü dil

Bendeni idersin dâima zelil  
Lokman olsa itmez bana çâreler

Bir geda kulunum hupların şâhi  
Ağazâdem gelüp lutfeyle gâhi

Derunî severim seni billahi  
Sen meleksin giyin yeşil hâreler

Bir melahat virmiş sana ol ganî  
Çünkü öldürmektir murâdin beni

Niçün aglatırsın seni seveni  
Ya niçün hançerin sinem yâreler

Gevherî bu yolda geçdi canından  
Daima ayrılmaz yârin yanından

Vefâlar umarken ol cânânından  
Sofu kiyafette yüzü kâreler

81

Zülfü perişanın gördükte yârin  
Bülbüller yâdetse virdi ruhsârin

Aklım gider gönlüm perişan olur  
Meenun sıfat çaki giriban olur

Nihali tâbâdir servi bülendim  
Ben bildim ki benim şahilevendim

Ben geda kulunum senin efendim  
Pek bînazır şâhi âlisân olur

Râhi muhabette geçmişim serden  
Elçeksin rakipler yoksa dilberden

Ne zerre havfim var tigü hançerden  
Bu meydan içinde bir gün kan olur

Mâlumdur ahvalim asil merdüme  
Hûnu eşkim akup rûyu zerdime

Niçün timar etmez dağü derdime  
Gûyâ ki bir nakşî zernişan olur

Arif olan bezmi irfana gelsün  
Talii yar olan meydana gelsün

Sîne üryan olan nalâna gelsün  
Gevherî meydanda imtihan olur

82

Kara bulut gel nadanlık eyleme  
Her kime söylesem derdime yanar

Açılmayan bâdisabâ pusudur  
Bu çekdiğim dilberlerin yasıdır

Bulanmasam çağlayuben akmazdım  
Peri benzer dilber kahrın çekmezdim

Karşında görünen düşmanın kûyu  
Ask elinden içdiğim kudret suyu

Yine yordan geldi bize bu nâme  
Sığa ak kolların gezdir sîneme

Gözüm yaşı ummanlara katmazdım  
Benim yârim güzellerin hasıdır

Lutfeyle efendim terket bu huyu  
Saklısını sunduğu zehrin tasıdır

Kelp râkip kail olur mu bu deme  
Ko desinler Gevherî'nin nesidir

83

Çihan hublarında bulmadım bir yâr  
Var mıdır gülsende bir verdî ruhsar

Nagehan gönlümü aldı bir civan  
Görme dim böyle bir fettanı cihan

Bâri bir mehrûye âşık olaydım  
Kirbanı olaydım bir dost bulaydım

Derdine düşelden ey gonca dihen  
Seydiğim bir ben bilirim bir de sen

Kapundan dûretme beni ey perî  
Kulundur efendim garip Gevherî

Hatır sayar erkân bilür yol bilür  
Bülbül bilür gonca bilür gül bilür

Hiç bilmem neylesem kalmışım hayran  
Yetmiş iki türlü böyle dil bilür

Bendoluben eşliğinde kalâydım  
Âşik olmuş esrar biliür hal bilür

Mahzunu aşkındır bu can ile ten  
Ne dost bilür ne kardeş ne el bilür

Mihrü vefalar kıl gel şimdengeri  
Padisahsız senin kadrin kul bilür

84

Çıkar mı hatırlan nakşı hayâlin  
Tâ'nedir gökdeki şemse cemâlin

Güzeller şâhisin yoktur behâne  
Tiri gamzen sinem kıldı nişâne

Acep mi olunsa dillerde faslin  
Adlide olunca usşâka vaslin

Ben niyaz eylerim sen söylemezsin  
Bendeni üftâde zanneylemezsin

Gevherî göreliden sen kaşı yâyi  
Aşkınlâ terketti tacü kabâyı

Hüsnün gören gayrı dünyayı neyler  
Seyreden gamzei garayı neyler

Gelmemiştir mislin asla cihâne  
Kâşların variken dil yayı neyler

Dilber ya melektir ya hürî aslın  
Adüyler bîhude kavgayı neyler

Nalei âhimî bir dinlemezsin  
Âşık olmayan bu dâ'vâyı neyler

Nağâh yere etti aklını zâyi  
Seni seven gayrı eşyâyi neyler

85

Aşk ayağın ey dil bırakma elden  
Ne anlarsın sofu bu hâli dilden

Benim yârim çevre agaz edendir  
Yârin vefalısı çok naz edendir

Sen yârı gör ağıyar ne ister senden  
Tâ'nedenler acep ne diler benden

Dil verdimse yâre mürghi gülşen vâr  
Tutalım her hupda çâhizekan var

Gavherî kaldinsa bu mezellette  
Feridi asrolsan her mâ'rifette

Yarsız geçen â em âlem değildir  
Her kişi bu ilme âlem değildir

Nalemi neylere demsaz edendir  
Her aşık bu sırra mahrem değildir

Hâke yüz sür kesme elin dâmenden  
Bir kimse bîderdü bîgam değildir

Kanğı cennette bu servi semen var  
Her bir kuyu çâhizemzem değildir

Tâliindir sebep kalma hayrette  
Bîbaht olan adem adem değildir

86

Ey sitemkâr derdi aşkınla senin  
Açılmaz nâziktür gonca dihenin

Kim öğretti böyle cefâ mü'tâdî  
Gördüğüne kıyar çeşmi cellâdî

Derdi derunuma olaydı merhem  
Nakşı divar mıdır bilmem ol sanem

Bu derdi aşka kim biz mübtelâyiz  
Ne anlar bu halden zahidü vâiz

Gevherî gam yeme o saçı Leyla  
Aşk ademi eyler mecnunü rusva

bu çekdiğim derdi bir mevlâ bilür  
Ne yüz bahar bilür ne şitâ bilür

Haktan bulsun kimdir acep üstâdî  
Ne bikâne bilür ne aşina bilür

Sad hezar cevrinden çekmezdim elem  
Ne cafada kâmil ne vefâ bilür

Lokman olsâ deva etmekte âciz  
Kendi çekliğini mübtelâ bilür

Bir gün senden beter olur bîneva  
Sevda ne şah bilür ne gedâ bilür

87

Kime dadeyleyim senin elinden  
Ayrı düştüm vatanımdan elimden

Komaz kim yaşama bir çare kılam  
Kani ihsan kani mürvetin görem

Beni ferdalara saldı ruzigâr  
Bana bu türlü cefa kıldı ruzigâr

Cözümü açmağa virmezsin âram  
cevrile bağırmı deldin ruzigâr

Beni günden güne bak öldürürsün  
Elleri mi şadidüb güldürürsün

Gevherî derdmendi ayan bilürsün  
Kande gitsem beni arar bulursun

Sevdigim sâyenden çün yadolmuşam  
Gâminla hatırı nâşâd olmuşam

Gam geldi vücudüm israf etmeğe  
Kâ'bei kuyünü tavaf etmeğe

Şadetmedin gitti kalbi mahzûnu  
Her seher yandıran çarhi gerdânu

Gevherî'yim yolunda unutma beni  
Şerefi zâtindir severim seni

Sarartup gül benzimi soldurursun  
Beni âğlatmakla noldun ruzigâr

Elinde ne görsen çeker âlursun  
Benim amelim mi oldun ruzigâr

88

Şâyet bu da benim bir günâhimdır  
Melâmet sahrâsı şimdi râhimdır

Çâre yok özümü muaf etmeğe  
Müyesser olur mu kiblegâhimdır

Seyhun olup akdı közlerim hûnu  
Şüphesiz sultanım derdi âhimdır

Aşkındır yandıran bu canü teni  
Hupler içinde ismin İbrahim'dir.

89

Bu gönlüm evini gam gammıştır  
Yüregim içinde kan damlamıştır

Akar gözlerimin yaşı çağlarda  
Gönü'l dostu ile dem demlemıştır

Gonca güllerini dermeğe geldim  
Efendim leblerin zemzelemıştır

Sefalar kesbeder kul kendisine  
Bilemedim acaba kim kemlemıştır

90

Âşıka ayrılık olagelmiştir  
Ağlayanlar bir gün gülegelmıştır

Çıkup karşımızda böyle salınma  
Severler dilberi olagelmiştir

Cemâlini görüp ideli nazar  
Sitemli sözleri sitemli nazar

Mecnunum gezerim ulu dağlarda  
Nice kerre bağçelerde bağlırlarda

Efendim cemâlin görmeğe geldim  
Murat maksuduma ırmeğe geldim

Dilber rahmeylese bu bendesine  
Gevherî kulunu efendisine

Gönü'l melûl olup eyleme âhi  
Gel sözümü dinle hüplerin şâhi

Bedir aylar gibi doğup dolanma  
Beni sever deyu sakın alınma

Güzel sin sevdiğim ben de bilürüm  
İncin me sevdiğim gider gelirüm

Gevherî der sun'u vardır bu sözde  
Güzeller yoluna yanarız biz de

İlitifat edersin deyu gelirim  
Mecnun Leylâsını bulagelmiştir

Derdimiz ne binde kaldı ne yüzde  
Aşıklar bu yolda ölegelmiştir

91

Bir elâ gözlüye gönül düşürdüm  
Mecnun olup akılçığım şaşırdım

Bir garip bülbüle nazlıyım ben de  
Kiyâmet gündünde görürsün sen de

Sevdigim işimi benim zâritme  
Seni sevdigime sakın âritme

Bir ednâ kulunum kapuna varsam  
Tanrı selâmını yavruma virsem

Meftun oldum gözün ile Kaşma  
Eli bağlı durabilsem karşısına

Çifte yanakları gülegelmiştir  
Dilber aşık hâlin bile gelmiştir

Kâkülüñ teline bu gönül bende  
Her kişi itdiğin bulagelmiştir

Bu fena dünyayı bana dâritme  
Güzeli severler olagelmiştir

İltifat eylesem lutfuna irsem  
Efendi kulundan alagelmiştir

Samur kalpak hoş yaraşır başına  
Disünler Gevherî kula gelmiştir

92

Ya nice sevmesün aşıklar anı  
Nice vasfedeyim sedef dehâni

Eğnine giydikçe camei gulgûn  
Çok mudur ben gibi sana bir Mecnun

Cemâlin gülşeni bir bağı irem  
Edebilmem senin vasfin korkaram

Husrevi hûbansın kaşın berattır  
Nâzile güftârin abihayattır

Efendim ismini andıkça hergâh  
Gevherî Ya'küp oldu bûştibah

Ey perî kameti tûbâ kendidir  
Her bir dişi dürrüyekta kendidir

Her nigâhın olur âleme efsûn  
Kâkülüñ her teli Leylâ kendidir

Hüdam kılmış sana her halde kerem  
Cemâlin cenneti âlâ kendidir

Sen şahîn yanında gayrilar mattır  
Nefesin mu'cizi İsâ Kendidir

Ahîma duş olur bir ebri siyah  
Billâhi Yusufu zîbâ kendidir

93

Yine gönlüm aldı bir keman ebru  
Ğamzeleri fettan gözleri âhu

Tigi gamzeleri belâlı oktur  
Yanına varılmaz rakîbi çoktur

Melekden kalmıyor hurîmiş ashı  
Şüphesiz ol Yâ'kup peygamber nesli

GeVherî der hüsnü akıl dağıdır  
Cemali hüsnü bir cennet bağıdır

Kâmeti nereste fidana benzer  
Bakışı afeti devrâna benzer

Arasan cihanda nazîri yoktur  
Ğâyet bekçisi çok sultana benzer

Düşeli râhîna gönlümüz pashi  
Cemali Yusufu ken'ana benzer

İsmi de Abdî'dir yürek yağıdır  
Güzeller içinde gîlmâna benzer

94

Aceplemen dostlar melul gezdiğim  
Ahedüp taşlarla bağım ezdiğim

Meskenim harabat meclisim firkat  
Şarabım hûnu dil sâkî felâket

Abîhayat menbaı gülguna lebi  
Ben sanurdum sair âşiklar gibi

Pervâneves şöyle düşmüşüm nâre  
GeVher'îye yârep sen eyle çâre

Derûnumda dağlar kadar gammı var  
Gül gül olmuş gözlerimde nemim var

Ciğerim kebabtır sâgarım hasret  
Hemmeclisim mihnet özke demim var

Gâyet zâlim imiş meğer meşrîbi  
Benim de sevgili gonca femim var

Tigî hicran ile dil pâre pâre  
Çâresizim senden gayrı kimim var

95

Rakip siteminden ağıyar elinden  
Bir gammaz rakîbi bedkâr elinden

Aşk içinde adım olalı zâhir  
Taş üstünde taşı kalmadı âhir

Günbegün nasihat ederdim dile  
Ehlîhal gerektir anlyup bile

Ciğerimpürhundur bağım kebapdır  
Nağmei âhile sînem rübapdır

Cefâlar çekmede olmuşum mâhir  
Gönlümün kâbesi şimdi harapdır

Bu belâya kendi oldu vesîle  
Benim serencâmım müşkil kitapdır

Didarı yârile olurken memnun  
Ğammazladı yâre beni o mel'un

Ğevherî der çekerim ahle zarı  
İstemem agyare yâr olan yârı

Şimdi firkatiyle olmuşum Mecnun  
Sanasın kendisi kutbül'aktâbdır

Minnet etmem hâre sevmezem hâri  
Merd olan sözünde sahîh cevapdır

Güzllerin bağçesinde açılan  
Beyaz gerdanına inüp dökülen

Sencileyin güzel nerde bulunur  
Rüziğar esdikçe durmaz salınur

Kaşın kudret kalemiyle yazılmış  
Mah yüzünde çifte çifte dizilmiş

Güzelsin Yûsufun manendi eşi  
Ğevherî derya mı gözünün yaşı

Lâle midir sünbül müdür gül müdür  
Zülfü müdür kâkül müdür tel midir

Her kaçan görsem aklım alınur  
Selvi midir semen midir dal midir

Güzel hicrin ile bağrim ezilmiş  
Benler midir fülfül müdür hal midir

Bir olmaz kavgaya uğrattın başı  
Murat midir Çeyhun midir sel midir

Çeşmi mestim çıkışip böyle salınma  
Dertli sînem delik delik delinmiş

Nice bir tiri gam bağırmı ursun  
Hâli fülfüllerin bir yana dursun

Bilmem melek midir giydiği yeşil  
Yeşil başlı sunam eğricik üşür

Sanman aşkın şarabından ayılam  
Ğevherî der ince bele mâilem

Gezerken bu yollar sana hû çeker  
Herdem lebi meyler sana hû çeker

Nice bir ol perî kemanın kursun  
Gerdanda fülfüller sana hû çeker

Ne giysen efendim sana yaraşır  
Mevce gelen göller sana hû çeker

Kapuzda eli bağlı säilem  
Eşığında kullar sana hû çeker [1]

Lebleri ol elâ gözlü dilberin  
Dökülenler beyaz gerdan üstüne

Şeker midir şerbet midir bal midir  
Kâkül ümdür zülfü müdür tel midir

Kudrett n egnine hulle b cilmi   
H sn n n ba g nd  bir g l a cl m 

Al caklar  koyup y ksekden u cm k  
Âs ka meyled p s z nd n c km k

 Gevher  der ne acep g rd g m  d sh   
Yoluna harcolan  esmj n ya 

Yana n  st ne benler sa ilmi   
L le midir s nb l m d r g l m d r

N merde d s r mi sinesin a cm k  
Âdet midir k n n mudur yol mudur

Dilbere meyletmek âs k n i   
Irmak midir deniz midir sel midir

99

Kara ba gr m hun olmu t r derdile  
Altun zincir ile g m   bend ile

Kullar n ba s a c k  kap nd  durur  
Z mr t k upe kula nd  ş n verir

S yleniyor h sn n Hind  Yemende  
T gi gamzeler n dertli sinemde

Can m sen varise ş h  per sin  
 Gevher  sitemin  eks n  r s n

Dilberler n cevri bize yamand r  
Sal n  mr m salinacak zamand r

Seni g ren âs k mum gibi erir  
Tak n han m tak nacak zamand r

Eller zevkin sürüyor derdin bende  
Gerdan nda benler t men t m nd r

H kmeyle  evd g m h km n y r s n  
Y z n g ld r boyun servi semend r

100

Ol benim efendim naz l  dild rin  
Billur gerdan na dok lm   y rin

Huri  ivesile g lman deyi ler  
Yakut lebler ile d rd ne di ler

Zerrin c me i re ol sim beden  
Mah ruhunda top top olmu t y semen

Cevher  hadd nde h li anberi  
Zerni n han ere elmas kemeri

 esmi cel lisi t r  mujg na  
Ol benim efendim ş h  h b na

Servikadde ince beli uygundur  
Nak si siyah z lf  teli uygundur

Tut  g ftariyle kumru g lli ler  
Hokka feme b lb l dili uygundur

Ebru hil l ruyi hur idi ah n  
Etr f nda ahmer g l  uygundur

N r n ala n rd r dest r  seri  
K lic na ipek eli uygundur

Nig hi  sh b gamzei fettana  
Bu  Gevher  ged  kulu uygundur

101

Hey viran olası ey çarhı gerdun  
Gönül mahzun gözlerim giryân pürhun

Kahi aşk içre mecnundan beterken  
Benim kendi derdim bana yeterken

Kan ağladı gözüm canım âhetti  
Şahı ğam gönlümü barigâh etti

Varayım dîvana feryad ederek  
Yoksa istidraç mı nedir ey felek

Gevherî dâdeyle bâri sehergâh  
Felek bu zulmünne isterse güvah

Bu senden çekdiğim sitemler nedir  
Derunumda derdü elemeler nedir

Çeşmim sizüp dudu âhim tüterken  
Dost için tuttuğum matemler nedir

Âşık oldu ise ne günah etti  
Sinemde abbasî alemler nedir

Çekdirirsin dâim âşıka emek  
Bu ağıyara lutfu keremler nedir

Ölürsem elinden elhükümlillâh  
İşitsün söyleyen kalemler nedir

102

Ey perî billâhi yaziktır bana  
Lâyıklı hak mıdır düşer mi sana

Hakikat satarsın söze gelince  
İşretin yâdiyle bize gelince

Nice bir cefâyi herbar edersin  
Derdime dermanı inkâr edersin

Huplarda daima adetü kanun  
Gevherî'yi ahır ederler Meenun

Bendene ettiğin cefâlar nedir  
Ağyarile herdem sefalar nedir

Hercayı gülersin yüze gelince  
Saklayup kendini ihfâlar nedir

Bu dili hastayı bizâr edersin  
Zülâli lebinde şifâlar nedir

Âşıklar kaddini ederler hep nun  
O nedir ol tarzu edâlar nedir

103

Bizim göle geldi bir yesil başlı  
Bağrımı hûnetti garip ötüşlü

Kanatlari telli gözleri kara  
Bilmem kanden geldi işbu diyâra

Şahin pençe urmuş bin yârelenmiş  
Bölünüp telleri hep pârelenmiş

Kanlara bulanmış sînesi yara  
Eşinden ayrılmış âvârelenmiş

Telleri büsbütün kanlara batmış  
Kanatların açıp boynun uzatmış

Şimdi bizim göllerde mekân tutmuş  
Siyah zülüfleri hep ârelenmiş

Otağını kurup geçmiş oturmuş  
Alaya karışmış eşin yetirmiş

Sükiür hakka bizim göle getürmüş  
Yazık şol hümâya biçarelenmiş

Görünce kovucu bin oldu derdim  
Defteri uşşakda yokladım gördüm

Ol mürvet kânının kuluyum derdim  
Gevherî'nin ad yeri karelenmiş

## 104

Bugün güzellerin sultanın gördüm  
Ayağı türabına yüzüm sürdüm

Giyinmiş kuşanmış al hârelenmiş  
Dedi aşık garip biçarelenmiş

Âşikların gelmez dağlar başından  
Felek siteminden münkir taşından

Değirmenler döner çeşmim yaşıdan  
Gönlümün kâ'besi bin pârelemiş

İşittim it rakip ile yâr olmuş  
Siyah zülüfleri cana dârolmuş

Bu aklım başında tarümar olmuş  
Şol sahir gözleri mekkârelenmiş

Dostumun yanağı gülgülü alır  
Mübârek aylardır zekâtın göndür

Ben seni severim anana bildir  
Garipçe Gevherî fukarelenmiş [1]

## 105

Bir padişah böyle âdil olunca  
Aşk elinden dağı taşı delince

Hizmetin itmeğe kul incinür mü  
Çağlayup akmağa sel incinür mü

Bakin şu dilberin kimdir yakını  
Hakkın emri ile çeker yükünü

Üzerinde koymaz ahret hakkını  
Meyvası bol olan dal incinür mü

Bu dünya ezelden fânidir fâni  
Bülbüller efganda güler seyranî

Kara yerler altı derya ummanı  
Bülbül ötmesinden gül incinür mü

Şu karşından güle güle gelince  
Muhabbet de iki bastan olunca

İki hasret biri birin bulunca  
İnce bel altında kol ineinür mü

Gevherî dost eşiginde kalaydı  
Bugün aradığın yarın bulaydı

Elâ gözü üzre kaşı olaydı  
Sarılıp yatmağa bel incinür mü

[1] S. Nûzhet bey'in kitabında S. 22 de var isede eksik ve farklıdır.

Aşkın ruzigârı esdikce serde  
Ademi ugratır bin türlü derde

Eger bendesine rûhi revânım  
Ne mümkün vermemek isterse canım

Giremez giceler çeşmîme uyku  
Gitmez nazarımdan hayali mehru

Gevheri dir aşk katarın yedmeğe  
Dilberin kalbini teshir itmeğe

Günde bin kerre yüzün görmeğe  
Tâkatim kalmadı bu tende zerre

Bu derdi çekmeyen bilmez dimişler  
Dertlisin aglatan gülmez dimişler

Gel yeter ağlattın bâri şâdeyle  
Merhamet bâbını gel küşâdeyle

Gevheri dir yareirişmez destim  
Kulluğa kabul it bendeni dostum

Sevgili yar bana incinüp küsmüş  
Gamzelerin çatup gözlerin süzmüş

Yar izine saldim issim ol bilür  
Sanma ki zerrece yanına kalur

Sevgili yârime bilmem neyledim  
Kadir olduğumca iyilik eyledim

Ezelden âdetdir olagelmiştir  
İyilik iden kemlik bulagelmiştir

Dil gibi mevcurur derya olur mu  
Acaba aşk gibi şevda olur mu

Rahmidüp gelirse kaşı kemânim  
O şâhın emrine hiç la olur mu

Çekerim suphadek nâ'rei yahû  
Böyle tâ'biri güç rûya olur mu

Hakikat râhîna doğru gitmeğe  
Simü zerde özke simya olur mu

Çekinür efendim zîrâ candır bu  
Çekmekle tükenmez ne hierandır bu

Âşık âhî yerde kalmaz dimişler  
Ta eskiden böyle bir destandır bu

Ya öldür bendeni ya azâdeyle  
Cevrise yetisür çok zamandır bu

Halime rahmeyle ey çeşmi meştim  
Görenler disünler ne ihsandır bu

Beni sever diye başka nazdır bu  
Cana kıyar nasıl cellat gözdür bu

Her kesin ittiği yoluna gelür  
Gün olur yüz yüze bakar yüzdür bu

Nasihat mi ittim kem mi söyledim  
İylige kemlik katı yavuzdur bu

Âşiklar başına bile gelmiştir  
Atalardan kalma eski sözdür bu

109

Dilâ fahreyleme bagi fenâda  
Bîhude düşersin âhu feryâda

Mecnun gibi yüce dağlar aşarsın  
Devâsiz bin türlü derde düşersin

Zârû zebun isen ey dil begâyet  
Kimseye hâlinden itme şikâyet

Gevherî'yi huplar gûyâ severler  
Yalandır ey gönül yüze gülerler

Bülbülüm bir gonca femim var diyu  
Açıl ey gonça lep gamım var diyu

Ceyhun gibi mevce gelüp coşarsın  
Sevdigim tabîbim emim var diyu

Gam yeme mevlâdan iste inâyet  
Ağlarım dîdemde nemim var diyu

Bize sencileyin dost olsa derler  
Canım senden gayrı kimim var diyu

110

Acep ne diyardan azmin efendim  
Rahşe süvâr olmuş şâhı bülendim

Her zaman seher sahraya gidersin  
Her zaman dilrubalar saydedersin

Her daim pâyina yüz sürmek kastim  
Ne bu kaddi balâ ey servi mestim

Gevherî medheder dârı fenâda  
Ziyade olsun yaşın ömrün ziyâde

Selâmetle safâ geldin canan hû  
Dahi ey Cemsidü kaşı keman hû

Yanında o kelp adûyu nidersin  
Salin ey servii dari cenan hû

Aninçün dilberâ olmuşum pestim  
Nedir bu çesmi şehbaz ey civan hû

Sana canla gönül verdim âzâde  
Yürü ey devletli kaşı keman hû

111

Dâmeni pâkine şâhı hubânın  
Menendi bulunmaz ol nevcivanın

Dilberde kerem âşıkta ârolmaz  
Dâ'vâyı muhabbet derkenar olmaz

Vefa resmin bilmez ol cefâperver  
Anda merhamet bizde yok simüzer

Gevherî'ye şimdi tâze dağ oldu  
Rakipler çoğaldı hepsi sağ oldu

Erilmez bir zaman böyle gider bu  
görülmez bir zaman böyle gider bu

güzel seven yiğit ihtiyar olmaz  
Sorulmaz bir zaman böyle gider bu

Unutturdu bana ol zülfü kâfer  
Sarılmaz bir zaman böyle gider bu

Hatır gönül bilmek pek yasağ oldu  
Kırılmaz bir zaman böyle gider bu

112

Aklımı fikrimi aldın elimden  
Yoksa canım bilmez misin hâlimden

Âşıkın kadrini bilirim deyu  
Ağlarım nâmurat ölürum deyu

Acep zâlim şîmdi bîvefâ oldun  
Bin dürlü naz ile gönlümü aldın

Ya neylersin beni gayrisin buldun  
Efendim ben senin olurum deyu

Divâne aklımı başdan şâşirdın  
Haddinden ziyâde derde düşürdüün

Ciğerimi püryan edüp pişürdüün  
Lokmânım dermanın bulurum deyu

Efendim cananım severim seni  
Aldatup ferdâya salarsın beni

Uğruna bezlettim canile teni  
Bekle ben şimdiceik gelirim deyu

113

Bir gün Mecnun olup çıkar giderim  
Kayalar başını mesken ederim

Bize dağlar olsun el deyu deyu  
Mecnun olup gezem bel deyu deyu

Yâre yâr olalı bize ol nâşı  
Hasret ile akup çesmimin yaşı

Bağrıma uruptur melâmet taşı  
Ummân oldu gitti sel deyu deyu

Her kaçan dildâre arzetsem hâlim  
Ferdalara saldı beni ol zâlim

Ahu efganımdan kalmaz mecâlim  
Âşık isen dağlar del deyu deyu

Çünkü rahmetmedin benim sözüme  
Niçün evvel güldün benim yüzüme

Aşkınla ateşler yakdım özüme  
Gel benim Gevherî'm gel deyu deyu

114

Gönül verdim bir keremsiz zâlime  
Terahhüm eylemez garip hâlime

Kendisini benden sakınır oldu  
Bana yadlar gibi bakınır oldu

Aman hey gamzesi cellâdim aman  
Kirpiğin ok imiş kaşların keman

Korkar oldum seni gördüğüm zaman  
Her attıkça bana dokunur oldu

Bir lahma görmesem aklım dağılur  
Bana nisbet adulârla salınur

Yüzüne bakarsam görse alınur  
Sitem hançerlerin takınur oldu

Neyleyeyim deli gönül ben seni  
Kırmızı gül gibi kokmağa seni

Acep yâr derkenâr eder mi beni  
Gevherî'nin canı çekinür oldu

115

Arzîhalim budur efendim sana  
Aziz başın içün rahmeyle bana

Bunca dem sakladım dilde yâreni  
Gel yeter aglatma ben biçâreni

Canımın canısın ey yüzü mâhim  
Efendim sultanım gel padişahım

Gevherî kadrini eyledi idrâk  
Derdimendi kıldın âkibet helâk

Aşkına düşeli hâlim yaman hey  
Aman hey merhamet kâni civan hey

Hiç mesrur itmedin bu âvâreni  
Aman hey Yusufu sahip zeman hey

Gönül virdim ise nedir günahın  
Vücudüm mülküne şâhi cihan hey

Ol sebebden oldu sinem çâk çâk  
El'aman hey Muhammedim aman hey

116

Gönlümüz bağlandı zülfün teline  
Sencileyin cevredici kuluna

Karışmasun kimse benim kârima  
Hudâ takdiretmiş yazmış serime

Düştüm ateşlere durmaz yanarım  
Müşkil işi ululara sorarım

Hasretinle her dem bağırm deliktir  
Cümle yollar bağlı haramılıktır

Gevherî der yoktur derdime çâre  
Gönül bir şâhindir her bir şikâre

Alınmaz gözleri mestim alınmaz  
Bulunmaz gözleri mestim bulunmaz

Rahmetmesün gören ahu zarıma  
Silenmez gözleri mestim silinmez

İçip aşkın dolusundan kanarım  
Bilinmez gözleri mestim bilinmez

Kül oldu vücudüm şehri yanaktır  
Gelinmez gözleri mestim gelinmez

Unulmadı gitti sinemde yâre  
Salınmaz gözleri mestim salınmaz

117

Kâtip yâre giden arzihâlimi  
Görmezmisin hali pürmelâlimi

Hâba varmaz oldu çşşmi giryânım  
Efendim sultanım şâhi hûbânım

Mefhumun anla da yâra böyle yaz  
Gördüğün gibi dildâra böyle yaz

Halka rahat vermez ahü efgânım  
Rahmetsün bu dili zâra böyle yaz

Cemâlin gürdükçe artar cününum  
Lütfedüp de yıkma kalbi mahzunum

Gevherî'nin cünunu artdı begayet  
Şikâyet diğildir kâtip hikâyet

Ateşi hicrine yanar derunum  
Yakmasun vücidum nâre büyle yaz

Dostumun çevrine yoktur nihayet  
Lutfeyle ol sitemkâre büyle vaz

118

Bir güzelin medhiń eylerim dilden  
Kime dâdedeyim ne gelür elden

Bilürüm tab'ını degildir mağrûr  
Nûşetsem elinden bâdei engûr

Ol saçı Leylâya olań Mecnun  
Pehluya çekmesi değer bin altun

Kâh olur hisimile bir itap eder  
Kâh olur ruyüne bir nikap eder

Arzedüp cemâlin bize göstermez  
Gerdeni benlerin göze göstermez

Kâhice bir kulun eylese mesrur  
Âşıka leblerin meze göstermez

Öter bu derunum sanki ergeunun  
Elliye atmışa yüze göstermez

Kâh olur lutfile bir şitap eder  
Gevherî cemâlin bize göstermez

119

Nice kul olmıyam sana sultanım  
Sen kemal ehlisin benim sultanım

Tûtisin güftârin kandi nebattır  
Leblerin âşıka abihayattır

Âşikim sen gibi şahı hûbana  
Yusuf olsa bakmam gayrı hûbana

Nevcivanım gayet hubdur meşrebi  
Ey tabibim sana Gevherî kul gibi

Sencileyin cana kîmet bulunmaz  
Hâkipâyin gibi devlet bulunmaz

Dehanın goncesi mahzi neşattır  
Hiç ana muadil lezzet bulunmaz

Kulunum efendim atma yabana  
Zira her güzelde mûrvet bulunmaz

Güneş olmuş gün yüzünün kevkebi  
Aşkda sadık ehli hizmet bulunmaz

120

Bilmezem yarep ben ne günah ettim  
Ne kemlik eyledim ne hatâ ettim

Cevrini attırdı diliber giderek  
Yar bize edeli fermanı kürek

Ne cărmümüz vardır ne günâhimiz  
Cefaya başladı yüzü mâhimiz

Hükümne raziyim ne disem gerek  
Eflâke eristi zarü vâhimiz

Evveli aşinalıklar ederdi  
Çarhifélek âhir aksine döndü

Ey sabâ var söyle hublar hasına  
Derdment Gevherî mübtelâsına

Daim güldürürdü bu derdimendi  
Va'dei hicrana saldı râhimiz

Yazık degilmidir bu gedâsına  
Yeter nazeyledi padişâhimiz

121

Hüsünü dildarımın medhedemem  
Çektiğim sevdâyı takrir edemem

Unulmaz dertlerin dermanıdır bu  
Galiba cennetin gîlmanıdır bu

Elâdır gözleri hokka dehanı  
Nice medhetmeyim ol sim teni

Hüsünün bağına girebilürsem  
Âkibet leplerin emebilürsem

Neyleyim ey gönül dehâna sıgmaz  
Neyleyim ey gönül beyâna sıgmaz

Adem oğlu değil ruhanıdır bu  
Zira bu gözellik insana sıgmaz

Görünce divâne eyledi beni  
Zira hiç bir yüzden behane sıgmaz

Domureuk güllerin direbilürsem  
Gevherî busbutun divane sıgmaz

122

Öğmuşte yaratmış ol ganî settar  
Hüsünde açılmış her türlü ezhar

Bir yerinde yoktur asla kusuru  
Cennetten mi çıktı gîlman ya hûri

Ağzin hokkadır incidir dişlerin  
Bir Mısır haznesi değer kaşların

Tabîbim derdime derman edersen  
Gevherî'ye bûse ihsan edersen

Bu hüsnün âlaya ednaya sıgmaz  
Ağzin lâle dürriyektâya sıgmaz

Âlemi tutmuştur hüsnünün nûru  
Zira bu güzellik Zilhâya sıgmaz

Amberle perverde olmuş saçların  
Gözlerin mal ile edâya sıgmaz

Engeli sürerde giryan edersen  
O kulun aşından dünyâya sıgmaz

123

Sevdığım derdinle bîmar olmayan  
Hicran hânesinde mecrûh kalmayan

Sevdığım hakikat râhin görürse  
Her kim âşikîna cefa ederse

Derdi aşkin sana hikâyet etmez  
Halinden ağlayup şikâyet etmez

Râziyim ben dahi ne cevrederse  
Habibullah ana şefaat etmez

Dilberin hup gerek hüsnü hayâli  
Bin pare olursam Cercis misâli

Pür olan aşkınlâ dertli yürektir  
Kâhice gülyüzlü lutfun gerektir

Budur Gevherî'nin niyâzi senden  
Hiyânet anlarsın sevdiğim benden

Celâlinden galip ola cemâli  
Hiç bir parem dahi ferağet etmez

Dühânım semaya direk direktir  
Dile sade cevrin kifâyet etmez

Lutfun dirig etmecevrin çekenden  
Seni seven beyim kabahat etmez

124

Bin canla gönülden kulluk itmeğe  
Ağzından bin nazla kelam almağa

Sükûfe olmayan bağa girmeziz  
Değme bir güzele günül virmeziz

Daima kaçavuz hayalimazdan  
Doldurup eline dolu sunmazdan

Gevherî sâdiktir hakikat güder  
Adâlet tahtında küükümet ider

Böyle bir ehli iz'an isteriz biz  
Böyle bir Cevherî kân isteriz biz

Hazâni varımış gülü dermeziz  
Dilberin büsnünde ân isteriz biz

Bir şey hâsil olmaz yüzü gülmezden  
Cânâ can bağışlar can isteriz biz

Kâmiller gönlünde hiç olmaz keder  
Böyle adâletli han isteriz biz

# Semaîler

125

Canım ne zîbâ gösterir  
Nihali tûbâ gösterir

Ruhların bir verdi handan  
Eylemiş huplara sultan

Düşdüm aşkı dilsûzuna  
Pek bakamam ben yüzüne

Zâreder aşkınla neyler  
Çok Mecnuna sahib eyler

Ben dedim ey yâri tabîb  
dedi ey Gevherî garib

Çeşmi nerğisi şehlân seni  
Kaddi nahli balân seni

Nazîrin Yusûfî ken'an  
Sükreyle kim mevlân seni

Mailim şeker sözüne  
Niçin döğer lalan seni

Lebler bahşettikce meyler  
Bu kâkülü leylân seni

Gönlüm oldu sana habib  
Henüz bulmuş belân seni

126

Benim yârimin elleri  
Nâtüvanım el irişmez

İsmimi getursem dile  
Senin aşkın sevdasiyle

Benim elâ gözlü yârim  
Bana rahmeyle hünkârın

Gevherî der geldim dâda  
Başu can yolunda feda

Bürümüştür duman şimdi  
Varacağım güman şimdi

Gözüm yaşı döner sele  
Yanarım ben püryan şimdi

Yoluna hep cümle vârim  
Meded lutfu eman şimdi

Gel koyma beni feryâda  
Derdimi al heman şimdi

Başına bir hal gelürse  
Seni saklar vermez ele  
Bu canım aşka düşeli  
Yeşil dağlar benefşeli

Rakîbe mikdarın bildir  
Zemane dostundan yeydir

Gevherî düşmüs dillere  
Billâhi vermem ellere

Dağlara gel bağlara gel  
Dağlara gel bağlara gel  
Aşk odu ile pişeli  
Dağlara gel bağlara gel

Yanına civanlar uydur  
Dağlara gel bağlara gel

Diyarı gurbet ellere  
Dağlara gel bağlara gel

Elâ gözlü nazlı dilber  
Kandan déyil hey efendim

O yana bu yana bakma  
Elini koynuna sokma

Gevherî der ben bir merdim  
Sen bir kuzu ben bir kurдум

Seni kandan sakinirim  
Seni candan sakinirim

Beni ateşlere yakma  
Seni senden sakinirim

Yüreğimden çıkmaz derdim  
Seni benden sakinirim

Beyaz gögsün bana karşı  
Elâ gözler süze süze  
Öldürüp kanıma girme  
Elâ göze siyah sürme  
Gevherî dir şâhi bülbül  
Yanağına kırmızı gül

Açma beni öldürürsün  
Bakma beni öldürürsün  
Her bir yana gönül virme  
Çekme beni öldürürsün  
Beyaz gerdan binayı pül  
Takma beni öldürürsün

Beni kimse eğleyemez  
Tabibler bilmez ilâcım  
Mâilim selvi boyuna  
Soyunup üryanı koynuna

Benim gönlüm alan gelsün  
Beni derde salan gelsün  
Melek karışmış soyuna  
Sinesine saran gelsün

Kaşların yay kirpiğin ok  
Şu cihânda akranın yok

Gevherî'yi kimse bilmez  
İsmini söylemek olmaz

Sana mail olanlar çok  
O kaşları keman gelsün

Âşikin ağlatan gülmez  
Filân oğlu filân gelsün

131

Her seherin her seheri  
Nefesin tuttu her yeri

Bülbül nedir senin hâlin  
Kani senin gonca gülün

Hak seni öğmüş bir dâne  
Nefesin kâr etti cânı

Ben gibi terkidüp yurdun  
Seherde okunur virdin

Gevherî dir kaldım hasta  
Ömrün geçti bir kafeste

Bülbül seni dinlerim ben  
Bülbül seni dinlerim ben

Ya söylemez niçin dilim  
Bülbül seni dinlerim ben

Ben âğlarım yâne yâne  
Bülbül seni dilnlerim ben

Heman güldür senin derdin  
Bülbül seni dinlerim ben

Baş yastıkta kulak seste  
Bülbül seni dinlerim ben

132

Bize nisbet mi sultanım  
Yusûf misli misin canım

Benim dostum melek nesli  
Afitabı şita misli

Hançeri zerrin belinde  
Destemal nâzik elinde

Gevherî geçti serinden  
Bu güzellik defterinden

Adularla salinursun  
Sevildikce alinursun

Bu cefânın nedir aslı  
Kâh doğar kâh dolunursun

Kelâm cevherin dilinde  
Nazla nazla salinursun

Cefa gördü dilberinden  
Sen de bir gün silinürsün

133

Behey elâ gözlü dilber  
Her seher vakтинde öter

İnce bele sıkma kemer  
Bütün âlem senden umar

Kangi bağın gülüsün sen  
Âşikin bülbülüsun sen

Yüzün olmuş şemsü kamer  
Cömertlikte Ali'sin sen

Nazlısin yüksek uçarsın  
Seni sevenden kaçarsın

Etti bana dürlü âli  
Gevherî neylesün malî

Perişan gönlüm acarsın  
Aklin yoktur delisin sen

Bulmadım dostumu hâli  
Gevherî'nin malısın sen

134

Ey melek körpesi benden  
Ayrılık şerbetin benden

Ellere göldürme kendin  
Yavrum ak gögsünün benden

Gevherî der yaşımdan  
Eller ile karşımızdan

Kaçma mevlâyı seversen  
İçme mevlâyı seversen

Gel ağlatma derdimendin  
Açma mevlâyı seversen

Neler geçti başımızdan  
Geçme mevlâyı seversen

135

Benim zati şifâdârim  
Mürüvvet zati pâkinden

Kusurum vârise affet  
Teşrifinle şadüman et

Bu canım sâna âşıktır  
Aşkınla divâncı oldum

Gevherî kulum atma yabane  
Neden oldun bize bigâne

Niçün teşrif buyurmazsin  
Niçün teşrif buyurmazsin

Bizi bu gamdan âzad et  
Niçün teşrif buyurmazsin

Gezer râhında sadiktir  
Niçün teşrif buyurmazsin

Kâilim gelen fermane  
Niçün teşrif buyurmazsin

136

Nışan etti dilü cârı  
Döker bîhûde çuk kanı

Nedir ol çeşmi mestâne  
Bakar bigâne bigâne

Metâi hüsnile hâlâ  
O fettan hâncerin gûya

Kâşın cânâ nişacıdır  
Acip gamzen ziyancıdır

Tegafül gösterir câne  
Sanasın ki yabancıdır

Bu câgındır cihan âlâ  
Ara yerde miyancıdır

İderuşşakı kaddin ham  
Kurar-yayın çekcr herdem

Henuz olduk dilâ âgâh  
Hezar yemin ider hergâh

Bir dilbere selâm verdim  
Canım nedir hâlin dedim

Bilmem ol yâre neyledim  
Dosta işâret eyledim

Yüz çevirdi benden ol yâr  
Sundum eline bergüzar

Gedâdır Gevherî adıım  
Beni bilmez misin dedim

Dilâ gör bu cihan içre  
Ne aşk var aşikan içre

Ne dostâne sefa eyler  
Ne agyâra vefa eyler

Bilürüz işte dilbersin  
Tutalım nâz perversin

El' insaf Gevheri kemter  
Ne bahtın bir sa'd ahter

Güzeller şahını gördüm  
Karşusuna divan kurmuş

Lebi sükker şirin sözlüm  
Bakdikea ol ahû gözlüm

Kâmeti ar'ar yüzü mâhim  
Lutfeyle gel padişâhim

Eğer Zâl ol eğer Rüstem  
Kaşın ustâd kemancıdır

İnanma Gevherî billah  
güzeller hep yalancıdır

137

Almazlanur hoş nazlanur  
Gülmezlenür hoş nazlanar

Sırrımı kime söylediim  
Görmezlenür hoş nazlanur

Ruzü şeb ben kılarmâz  
Almazlanur hoş nazlanur

Arşa çıkar bu feryâdim  
Bilmezlenür hoş nazlanur

138

Güzellerde bir âdet var  
Ne anlarda sadakat var

Ne cevrile cefa eyler  
Ne usşâka inayet var

Beni öldürmek istersin  
Ne bu nazda letâfet var

Nice sevsin seni dilber  
Ne nur var ne kiyafet var

139

Aşıkların hesap eder  
Bin naz ile cevap eder

Muhabbeti canda gizlim  
Ciğerciğim kebab eder

Dudu dillim alma âhim  
Gönül senden hicap eder

Sevdiğim kendin bilirse  
Gevherî kime olursa

Gönül aşinasın bulursa  
Yüzün yerde türap eder

Hey ağalar zemane azdı  
Külliükte sürünen eşek  
Palas üstünde yatmayan  
Porsuk ardından yetmeyen  
Evlerinin önü yazı  
Yaşına yetmedik kuzu  
Gevherî dir işler hâtâ  
Olur olmaz maslhata

Düşmüs dosta el üser oldu  
Cins atla yarısır oldu  
Büyügnâ pala batmayan  
Ceylana ulaşır oldu  
Yazılıur turnası kazı  
Ko? ile vuruşur oldu  
Katırlar baskındır ata  
Çocuklar karışır oldu

Ey benim nazlı cenânim,  
Bir iştir geldi başıma

Severim kimseler bilmez  
Çekerim kimseler bilmez

Bak şu kalbimin işine  
Gece gündüz ask ateşine

Saldı sevdâyı başıma  
Yanarım kimseler bilmez

Varın söylen şu hayına  
Bir ateş düştü canıma

Girmesün benim kanıma  
Tüterim kimseler bilmez

Gevherî ümidim haktan  
Ey efendim derdi aşktan

Yandı bu bağrim firaktan  
Olürüm kimseler bilmez

# Dîvanlar

142

Dilrberâ serden geçeyim yôluna bâş üstüne  
Ver hakîkat kâsesinden içeyim bâş üstüne  
Sâna minnetim budur kim gel konuşma yâdile  
Her ne denlu cevredersen çekeyim bâş üstüne

Ben efendimin kuluyum kâlim fermanına  
Gel yetiş benim efendim derdimin dermanına  
Mâil oldum sultanımın kaşının kemanına  
Tiği üryanına sinem tutayım baş üstüne

Söylen ol rakib bugün âlemde elem çekmesün  
Söylen ol ağıyâre canım yârim ile gezmesün  
Söylen ol cananıma karşısında boynun eğmesün  
Boyuna zerrin dibalar bîçeyim bâş üstüne

Gevherî der ki bu nazmîm gevherim bir yadigâr  
Gizli sırrım ah efendim edeyim ben aşikâr  
Hazzedersen nazlı yârim ağlayım leylü nihar  
Gözlerimden kanlı yaşam dökeyim bâş üstüne

143

Bülbülüm medhin okurum ruzüşep dal üstüne  
Giy yeşiller sevdiğim o yaraşır al üstüne  
Gittiğin sereyuledim ol hupların serdârını  
Kırmızı güller sokunmuş efendim şal üstüne

İsteme çok deli gönül kil kanaat azilen  
Âkibet gelmek mukadder serimiz yazilen  
bir güzele gönül verdim söyledikçe nazilen  
Dilinden şerbetü sükker dökülür bal üstüne

Ruzüşep mecnun misali gezerim her bir yeri  
Etmeziz gerçi diriğ yârin yolundan serleri  
Gül yanağın üzerinde seyreyledim dürleri  
Sanasın dürlü cevahir dökülmüş gül üstüne

Gevherî der ki bu nazmın gevheri gülzaredir  
Dört harfle ey efendim ismin aşikâredir  
Derdi aşkınla efendim vücudüm bin paredir  
İkisi mim birisi ha yazılır dal üstüne

144

Leylü nihar kilar oldum zâri bülbüller gibi  
Sevdigim elime girse kokarım güller gibi  
Demidir çağlayup akar bu çesmim seller gibi  
Bivefâdir nazlı yârim rahmi yok eller gibi

Bir münasip dostum olsa sırrımı açarıdım  
Harcedüp eldeki varım cümleden geçer idim  
Tuti dillim agu virse nûşidüp içer idim  
Âşiklara ölüm gelmez tathîdîr ballar gibi

Soyunup olmağa deryîş egne aldim postumu  
Nice posta girmiyeyim eller aldi dostumu  
Ol adular gelür geçer çekeyim ben üstümü  
Gîbâr oldum ayaklarda tozarım yollar gibi

Güzel seven âşıka Gevherî bir sual eyle  
Hakikatli yar bulunmaz dünya dolu mal ile  
Bir kere yüzüme baksa bâri tatlı dil ile  
Hizmetinde yüz sürüp yalvarayim kullar gibi

145

Bendesi olma dilâ pek bivefâdir ol peri  
Âşikin öldürücü bir pürcefâdir ol peri

Sevmemek mümkün değildir neyleyim sevmek de güç  
Bir bilinmez genci tuhfe dilrübâdır ol perî

Mâhves gerdanda benler üstüne geysûları  
Çeşmi fettanına uymuş gamzei caduları  
İdi ekberden nişandır ol hilâl ebruları  
Benli ikdi süreyya mehlikâdır ol perî

Ta ezelden bendesiyle ahdü peyman eyledi  
Şimdi mehcür eyleyüp derdim firavan eyledi  
Bilmez insan kîymetini terki insan eyledim  
Şimdi divsûret aduya aşinadır ol perî

Yanılıp damı belâya düştü gönlüm neyleyim  
Göz göz etti cismimi dertler serapa neyleyi  
Bahri aşkım cuşa gelsin kon beni garkedeyim  
Serfüru etmez bize san Kaydafâ dır ol perî

Gevherî sen kendini Leylaya Mecnun eylesen  
Mai eşkin akidup yaşıni Ceyhun eylesen  
Bû Alî Sîna gibi bin şî'rü efsun eylesen  
Evcî istignadan inmez bir hümâdîr ol perî

## 146

Emri Hak erdi semâya rahmet ol dem damladı  
Resûlüñ iki düründen kopma gül hem damladı  
Hikmeti Yezdanı gördüm Hazreti İsmail'in  
Ayağı basdiği yerden Abizemzem damladı

Dört kitabı asmandan etti Cebrâil nüzûl  
İndi kur'an Mustafaya okuyup kıldı kabul  
Hüsün ile mağrur olup Hazreti Yusuf oldu kul  
Yâkub'un hasret gözüne kan ile nem damladı

Kâinata doğru rahi gösteren oldur delil  
Kısmetin verir kulunun eylemez asla melil  
Kandı kudret hâmesile yazdı kur'anı Celil  
Heybetinden havfe düştü Levhi kalem damladı  
  
Nice oldu evliyalar kanı oniki İmam  
Melekülmevt anların destine sundu dolu cam

Cürmü iſyânim olup ağlayı gezdim suphü şam  
Gevherî der ol ecilden iki didem damladı

Şerhedüp râzı derunum ol cenana söylesem  
Pâyne yüzümü sürsem bîbehane söylesem  
Katrai eşkim dökülse dane dane söylesem  
Çektiğim her türlü gamdan bir nişane söylesem

Tutalım ben söylemişim ol peri ma'zurdur  
Tıflı nevres hali dilden bilmemek meşhurdur  
Bilse de bîmerhamettir hüsnüne magrurdur  
Bana rahmetmez o kâfir müslümana söylesem

Halimi takrir edersem yâre bîma'na yere  
Ede mi te'sir gûyâ su gece mi mermere  
Ol kadar mazmunlu sözler söyledi ki dilbere  
Bülbüli guyâ olurdu bîzebane söylesemi

Çok muhabbet nushasını alnına yazdı kalem  
Başıma cem'oldu hep pervaneler çekti alem  
Ne çırâqlar yaktı gör kim sineme şem'i elem  
Derdimi bir anlar olasa yane yane söylesem

Camı çeşmimdir görünen eldeki peymane var  
Sakii gam dil surahiden alur meyhane var  
Gevherî bu keyfile çok söyledin divâne var  
Kâil idim bir kelamı akilane göyleseni

Ey gönnü şimdengeru şâdol ki canandır gelen  
Servî kamet ruhları gülberki handandır gelen  
Şivei reftar ile bin türlü nâz edüp gelür  
Milki hüsn içre begâyet alî sultandır gelen

Camı aşkı mestider nuş eyleyen âyıkları  
Nutku pâkî valihü hayran ider fâyıkları  
Hatemi lâ'li musahhar eylemiş âşıkları  
Âleme hükmü geçer gûyâ Süleyman'dır gelen

Seyre çıkış ey canü dil ol Yusuf cemâlim gelür  
Nâzenînim sevdiğim şuhu cihan tâbim gelür  
Her göründükte cemâlin cismime cânim gelür  
Zulmeti firkatte san şem'i şebistandır gelen

Her yanâ olmuş perişan zülfü anber bûya bak  
Aklımı yağma eder ol gözleri cazûya bak  
Ruşen etti âlemi ol dilberi mehruya bak  
Gûyya doğmuş felekten mahî tâbândır gelen

149

Ey gözü bimar senin dilhaste vü bîmârinim  
Dert benim merhem senin hasta benim derman senin  
Andelîbi bağı büsnün mâili ruhsârinim  
Ah benim bülbül senin efgan benim gülşen senin

Gamzei sertîzin eylerse vücudüm dâg dâg  
Ateşi firkat yakup bu hanei dilde çerâg  
Âşikim bin pare etsen raziyim kîlmam ferîg  
Ten benim cânim senin kurban benim fürkan senin

Dil düşelden kakülüne bulmadım asla huzûr  
Cevri zâlim etmededir etmedin sen de kusûr  
Ben esiri günci hasret sen şehi mülki sürûr  
Gam benim âlem senin gîryan benim devran senin

Bunca demdir saklaridim tende cânim ey perî  
Gitti elden ihtiyârim sabra var şimdén geri  
Dameni lutfun tutar desti niyazı Gevherî  
Dest benim daman senin feryat benim ihsan senin

150

Noldun ey dil bülbül âsâ neye feryâd eyledin  
Macerâyı gül'izârı yârı mi yâdeyledin  
Bezmi gam mı tarh olmuş sakiyâ noldun bugün  
Camî çeşmi hunu eşkim ile âbâd eyledin

Geh vücudüm şehrini yadı cefan eyler tebâh  
Rîştei nispetle sînem çâkedersin bîgünâh

Ya seni tutmaz mı bir gün bunca yüzbin ahuvah  
Korkmadan ey kanlı zâlim böyle mu'tâd eyledin

Hak bilir meddâhînâm cânâ senin ben rûzüsep  
Görmedim ey zölfü leyla sen gibi şîrîn lep  
Sahibi himmet çırak âhli efendisin acep  
Kimisin Mecnun kimin âlemde Ferhâd eyledin

Cevrile öldürdü cânâ çeşmi celladın kovup  
Şimdi durmuş kasdedersin ademi acımayup  
Bilmez idim derdmendim sana gadrettim diyüp  
Merhamet arzettin ölmüş Kanber âzâd eyledin

Gülşeni dilber çemenzar olmuş iken Gevherî  
Gülsitanı âleme bastı kadem şimdengeri  
Gamzei şimsir ile kırdı geçirdi her yeri  
Nittin ey hünî yine dünyayı berbâd eyledin

151

Ey gönül yaz arzihalin var yürü dildâre sun  
Kendi cevrinden şikâyetnameni ol yâre sun  
Bunca demdir güzlerim ben âhdini peymanını  
Tâbekey hasret humarı sakıya pürhâre sun

Gam gönül mülkünü tuttu gûyyâ hayli Habes  
Zulmeti hicrindeyim doğsun cemalinden gûnes  
Gel yetiş kurbânînim üftâdene sen Hızrves  
Leblerin abihayâtın âşkı bîmâre sun

Sol gedâ kim mihryab olmak ile memduh ola  
Nakdî vakti sabri Eyyup dahi ömrü Nuh ola  
Tiri müjgânînla sinem nice bir mecrûh ola  
Çeşmi celladını cânâ bari bir gaddâre sun

Ger olursa dilberâ gül ve gûlistan cenneti  
Bivefâdir gonça femler etme hâre minneti  
Kendine dâim dile sen öyle alî himmeti  
Sâ'disen merdi dlîri ol rakîbi mâre sun

Söyle ebyatını her dem yol ile erkânile  
Qünkü mir'âtın safâ bulsun konuş irfânile

Belki makbulü hümâyun ola bu noksânile  
Dür gibi nazmeyle şî'ri Gevherî hünkâre sun

152

Dilberâ kıl merhamet şeyda gönül gamlanmasın  
Gönlümüz kılma perişan didemiz nemlenmesin  
Hiç ne mümkünkindir efendim gül cemâlin seyreden  
Bülbül âsâ yanılıp payında sersemlenmesin

Sun'i üstâdı ezel vechindedir ilmelyakîn  
Mülki hüsün şahı sensin şimdi bedri mehcebîn  
Sen Sülaymani zamansın ey cemali huri În  
Vashın ile şâdolanlar nice hâtemlenmesin

Bulmak istersen efendim iptidadan iştihâr  
Eli bağlı benden oldum sen edersin iftihâr  
Bağı hüsün gülşeninden sür rakîbi şehriyâr  
Beyni usşaka gelüp bir dâhi âdemlemesin

Gel efendim nâre yakma Gevherî bendeni  
Sâye gibi yerlere salma garip efkendeni  
Hâkipayından cüda kılma garip şermendeni  
Pâdişâhim âlem içre âdımız kemlenmesin

153

Ey perî bâis nedir herdem vücudüm yâresin  
Görmedin mi sinem üzre tiği aşkın yâresin  
Nice bir insafa gelmezsin kani lutfu kerem  
ya helâk it bâri gel eyle bu zahmim Çâresin

Çaresiz bir derde düştüm ise ey dil neyleyim  
Kalmışım ruyi zeminde şahı âdil neyleyim  
Sevmemek mümkün değil sevmek de müşkil neyleyim  
Pek güzelsin sevdigim amma katî hunhâresin

Bir hilali îde benzer yarın ebru gamzesi  
Zeynü fer salmış cebîninde nezâket turrası

Şû'lei rûyunda hayran devriderken zeresi  
Yüzçevirdi âfitâbım seyridüp nazzaresin

Bunca demdir derdi hierânın çekerken ben senin  
Şöyle bil ki farig olmam rahi aşkindan senin  
Merhametin yok mu asla ey dili âhen senin  
Ger kulağımca idersen cismimin her pâresin

Tutalim kim bir kemîne âşikindir Gevherî  
Ya revâmı böyle bir derde düşürmek ey peri  
Sen de insaf eyle bir gez devri Ademden beri  
Kanğı mahbup böyle itmiş âşkı biçâresin

154

Sîne gerdi bu gönüll çarhin felâket cûyuna  
Asiyab asa gözümden şimdilik nem serpilür  
Müşkü anber saçılur gûya cihanın rûyuna  
her kaçan destarî yordan mûyi perçem serpilür

Merdümi çeşmim gîriftar oldu mihnet filkine  
Pâyine zencir alup düştü elemnak silkine  
Yâre müjgânin gelüp yağma için dil milkine  
Askeri tatar elinden tiri mübrem serpilür

Gam görür mü husnünü seyreleyen nâzik beden  
İstemem tacü kabâ ihrami aşkin var iken  
lutfile itsen tebessüm mevcurur çahi zekan  
Âşkı dilteşne üzre abizemzem serpilür

Kendiden geçmek gerektir kim görürse gözleri  
Can ile cânani bulmuş var mı Ademden beri  
Sen şehidi tigi aşk olsan acep mi Gevherî  
Nâhalef gelmez bu meydan içre adem serpilür

155

Dilbere garralığı hurşîdi tâbân öğretir  
Çesmi istığna ise bu nazi giryân öğretir

Dahi taze tiflikен cevrü çefa bilmez iken  
- Âşıka cevretmeği ağıyârı nâdân öğretir

Kimseler etmez terahüm âşiki sadıklara  
Cevriderler bivefâlar lutfuna lâyıklara  
Ol sabâyi gör ki destires iken âşiklara  
Zülfü yâre her seher nazü hıraman öğretir

Asitanı dirlübâda hâke rûmâlidedir  
Aşkile mecnun olanın sînesi deridedir  
Sanma kim aşku muhabbet kesbi dildar didedir  
Anın ustadı ezeldir sırrı pînhan öğretir [1]

Gevherî der çünku bize mesken oldu bi'ri aşk  
Raziyim sad pâre etse sînemi şemsiri aşk  
Vaizâ sen bîhabersin ademi zenciri aşk  
Sureta mecnun ider ma'nide iz'an öğretir

## 156

Ey perî bu vechi pâkin mâha teşbih ettiler  
Kâkülüün her mûyunu sîrmaya teşbih ettiler  
Defteri uşşaka yazmışlar beni Mecnun diyu  
Bunca âşiklar seni Leylaya teşbih ettiler

Yârimin hubluğu zâhirdir ben inkâr eylemem  
Bir hakikî âşikim yok yere inkâr eylemem  
Sırri aşk bizde nihandır melek ızhâr eylemem  
Bendeni bir bülbüli şeydâya teşbih ettiler

Bâri seninçün giyem şimdengerü ben kareler  
Ayrılık olsa mukarrer şâdolur gamhâreler  
Kaddi tûbâsin görenler seyriden üftâdeler  
Bağı hüsnün cenneti me'vâya teşbih ettiler

Ol rakîbin siteminden yârı terkettim velî  
Âglamak oldu bana kâr dinmiyor çeşmim seli  
Gevherî deryayı aşkin mevcurur ta ezelî  
Kalbi pakim cûsunu deryâya teşbih ettiler

[1] Sadettin Nûzhet beyin kitabında S. 78 de bu parça yoktur

Nazlı yârimden haber gelmiş ana varmam dimış  
Öldürürüm cevrimiyle merhamet kılmam dimış  
Gizli iken sırrımızı âleme şâyeyledi  
Ağlayup karşıma gelse yüzüne gülmem dimış

Kaşların kurulu yaydır kirpiğin atar okun  
Karşidan eyler işâret yanına gelmez yakın  
Var mıdır göğsünde îman zerrece dostlar bakın  
Tanrı selâmın virirse ânı da almam dimış

Ya ilâhî arzîhal ittim yara bilsün diyu  
Dertli sînem yâr elinden bir deva bulsun diyu  
Tabîbimdir hasta gönlüm arzular gelsün diyu  
Mihnet ile cani çiksun yânına gelmem dimış

Öyle ben bir andelîbim bu sînem hep yâredir  
Ben de bildim goncaların meyli şîmdi hâredir  
Dimişler ki sevdigime Gevherî bîçâredir  
En son âni inkâr idüp ben anı bilmem dimış

Cün bizi ferdaya saldı nazlı yar şimdengeru  
Başima sahnî belâdîr bu diyar şimdengeru  
Ol yüzü gül gonca fem açmaz dehanın söylemez  
Hemdemimdir derdi hasret ahü zar şimdengeru

Çünkü bendetti miyanın mâri akrepves kemер  
Ol eliyle bana geçmez hançerü tigü teber  
Nîzei âhim şikest eyler hazer itsün hazer  
Çıkmasun kasdîma tiği abdar şimdengeru

Bîvefâ sevmış diye tân'etti hep dünya bize  
Gam mıdır derlerse şîmdi âşkı şeyda bize  
Gayrı el vermez bilürem ol düri yekta bize  
Düştü nadan destine cün yadigâr şimdengeru

Mesti aşkı mâhruyuz şîmdi bu demde bugün  
Kalmadı arzumuz asla sâgari Cemde bugün  
Hamdüllah nazmı mevzun ile âlemde bugün  
Gevherî'lik ile bulduk istihar şimdengeru

# Müstezadlar

159

Ey lebleri sükker güzelim dilberi ra'nâ  
Bu hüsnile bu kaddile âşık sana dünyâ

Ben payine kollar olayım şâhi levendim  
Gülzârı çemendir salın ey kâmeti bâlâ

Şâhim güzelim devletim ey ruhi revânım  
Mecnun gibi ettin beni ey kâkülü Leylâ

Var mı güzelim bendene sarılmağa niyyet  
Devlet serine Gevherî'nin âlemi dünya

Etti beni şeydâ  
Ey hüsnile hemtâ

Sen kendi efendim  
Ey kaşları tugrâ

Ey servi revânım  
Ey ruhi mücellâ

Hey canıma minnet  
Ey goncayı ra'nâ

160

Dilber sana ben gözleri mestan dimedim mi  
Efgan ederek bende bu giryân dimedim mi

Meftun olalı sen mehi tâbâna gönülden  
Kaddimi hilâl eyledi devran dimedim mi

Sevmez beni yâr niceyedek şâhi levendim  
Gel sevdiceğim eyleme bühtan dimedim mi

Fettan dimedim mi  
Nâlân dimedim mi

Ah ne gelür elden  
Hicran dimedim mi

Sen kendi efendim  
Her an demedim mi

Ermem ne acep kadri visalinle mürâda  
Eyyamı şerif Gevherî kurban dimedim mi

Bu devri fenâda  
Ferman demedim mi

Gülzârı hüsünsün nice sabreylesün âdem  
Zülfîn hele sünbül güzelim gonca didim fem

kaddini gören didi cihan serv kiyâmet  
Ol kâ'bei hüsünûn görelim şâhı muazzam

Mecliste ferah âşika devrolsa piyâle  
Bezminde sefa eyliyelim şevkile pür cem

Lutfeyle kerem kâni efendim beni güldür  
Gevherî'ni gamda koma ey şâhı mükerrem

Ey lebleri bâdem  
Âşıklara elzem

Ey hüsünî letâfet  
Hemnuşola zemzem

Ol kaddi nihâle  
İşret ola mahrem

Bahşın bana güldür  
Eyle beni hurrem

Gülzari hüsünsün benim ey gonçe dehanım  
Atma sineme gamzen okun kâşı kemânim

Rahmet bu sinem yâresine ey şehi hubân  
Sensin bu kerem kâni benim şâhı cihânim

Gel etme benim hicrile bu didemi giryân  
Efğanîma rahmet benim ey tuti zebânim

Ey kâşı keman câmiyle uşşakmeye döndü  
Bu devri felekte hele bir Gevherî kânim

Gülsende a cânim  
Dinle bu fegânîm

Çeşmim hele giryân  
Ey yusufu sanim

Bağrimda bu hicran  
Ey tâze civânim

Kaddim neye döndü  
âlem'lere şânim

Ey ruhları gülgün lebi mül kâmeti mevzun  
Aşkın güzelim etti beni zülfüne meftun

Rahmeyle kerem eyle efendim dili zâre  
Giryân oluyor aşkın ile didei pürhun

Bir gün ola mı vuslatına ersem efendim  
Güldürse nolur câmile uşşakını gerdun

Aşkım sana efzun  
Oldum dahi mecnun

Düştüm yeni zâre  
Hierin ile gerdun

Var sana pesendim  
Ey lebleri gülgün

Güller sevenin hârını da sevmeli derler  
Hublar ne cefa eylerise Gevherî memnun

Hem cebine zerler  
Âşiklara kanun .

164

Ol şem'i ruhun ey gözü mestâneligidir  
Geldim o siyah zülfüne divâneligidir

Pervâneligidir  
Âvâreligidir

Lutfeyle aziz bâşın için ey güli ahmer  
Bu nazü feza'lar hele cânâneligidir

Ey lebleri sükker  
Handâneligidir

Gönlüm alıcı cevile aşüftesin amma  
Ol gonça femin tazece dürdâneligidir

Bir dânesin amma  
Kimyaneligidir

Lutfeyle kerem kâni efendim bana rahmet  
Bu nazmi güher Gevherî üstadeligidir

Bu gamdan azat et  
Canâneligidir

165

Mahşerde şehâ bir ulu divan olacakır  
Hicr atesine sîneler üryan olacaktır

Her ân olacaktır  
Sûzân olacaktır

Ànda amelin yahsi olup gör ne safâdir  
Kurulu Sirat köprüsü neyran olacaktır

Tâ ahde vefâdir  
Burhan olacaktır

Dünyada eğer iyilik edersen veli amma  
Her kim görüp ol cürmü girîzan olacaktır

Eyler seni ihya  
Lerzan olacaktır

Hak sanma sait kullarına eyleye ihsan  
Girsün bu kulum cennete ferman olacaktır

Ey mü'mini ihvan  
Gilman olacaktır

Küffar o cehennemde kalup mü'mine cennet  
Her kullarına lutfile ihsan olacaktır

Ümmeti Muhammet  
Gülşan olacaktır

Cürmüm ne kadar varise affeyleye bâri  
Gevherî şeffîm hele sultan olacaktır

Göstermeye nâri  
Ol can olacaktır

166

Ol tifl güzel hüsnile hûbân olacaktır  
Hem zülfü siyah sim gibi gerdan olacaktır

Fettan olacaktır  
Canan olacaktır

Bir dem büyüse sarmalıdır sîneye ânı  
Gülzârı hüsün tâze gûlistan olacaktır

Mevlâya emânet mehi tâbânımı el'an  
Âlemde beyim âfeti devran olacaktır

Her kande hîram eylerise servi revânım  
Bin Gevherîves yoluna kurban olacaktır

Ol şahı hubâni  
Handan olacaktır

Ey gözleri fettan  
Seyran olacaktır

Tutîi zebânım  
Hayran olacaktır

167

Ey lebleri mül ruhları gül dilberi âfet  
Hup olduğunu eyleme ifşa neye hâcet

Ah bunca zeman gül lebinin teşnesi oldum  
Gel sarılalım bendesine etti işaret

Her kande görüp kaddi serefrazını her bâr  
Gülşende hîram eylese ol servi kiyâmet

Ol şahı mürüvvet hele bahşende sehâdîr  
Gevherî kulum dedi mi billâhi kerâmet

Var sende letâfet  
verdi bana hâlet

Aşüftesi oldum  
Cânım ne saâdet

Ey lebleri gülzâr  
Şâhâne mehâbet

Uşşaka sefadır  
Gel eyle inâyet

---

# İlâve

[Son zamanlarda ele geçirmiş olduğumuz 9 parça koşmayı da ilâve ediyoruz]

168

Ey bağıban senden bir suâlim var  
Çekerler bülbüller derdü belâyi

Dergâhi izzetten Şeytan dûr iken  
Âşık ile mâ'suk vâhit nûr iken

Bu hikmete benim yüreğim yandı  
Ben bilürüm iden eyleyen kendi

Edeb it hifzeyle lisânın erken  
Enelbâtil dimez enelhak dirken

Gevherî der bu gün vahdette iken  
Gülün karşısında yuslatta iken

Bu güller yanında hârin aslı ne  
Ağyâre yâr olur yârin aslı ne

Ademin mekânı cennet hûr iken  
Yakan pervaneyi nârin aslı ne

Kudret hakkın gönül gözü uyandı  
Ya bu kadar kârü bârin aslı ne

Müşrik olma hakkın ni'metin yerken  
Hallacî Mansura dârin aslı ne

Âşık ile ma'suk sohbette iken  
Bülbüle bu âhü zârin aslı ne

169

Nâzenînim çünkü benden geçmedin  
Meclisi agyârda bade mi içtin

Bilmeyenler sanur dilrübâsin sen  
Sicilli hüccetli bîvefâsin sen

Azmeyleyüp gezen dilrübâsiyle  
Lâübâli olup cümle nâsile

Eğer kemlik ile halka yararsın  
zeman dilberinden iyilik mi umarsın

Sende bu vahşilik bîgânelik ne  
Nergisi çeşminden mestânelik ne

Âşık öldürmede pürcefâsin sen  
Dahi bundan sonra rindânelik ne

Nedir bu aşnalık her ecnâsile  
Bize bu etvari şâhânelik ne

Kemlik ile yohsa iyilik mi ararsın  
Gevherî sende bu divânelik ne

Rahi aşk içinde ey melek sîma  
Görüp üftâdesin ol kaddi tûbâ

Cefâdir canıma dëmbedem kasdı  
Görüp agyar ile ol çeşmi mesti

Hâlime rahmeyle ey yüzü mâhim  
Yine âhenk oldu sedâyı âhim

Îdi visaline irince naşı  
Pazarı aşk içre hüsün kuması

Per açup mürgi dil pervâzelendi  
Tecahülden gelüp iğmâzelendi

Cigerim hûnidüp bağırmı kesti  
Dili mahzunumda gam tâzelendi

Ne ısyân eyledim nedir günahım  
Nagmei feryâdım âvâzelendi

kesilmez Gevherî'nin çeşmi yaşı  
Bu gün mezad olup endâzelendi

Ne yatırsın garip bülbül uyan hey  
Sen de bencileyin yordan mı ayrıldın

Yüzü şemsü kamer yanağı aldır  
Yordan ayrılmışam her günüm yıldır

Aşkın ateşine beni yandırur  
El üstüne şeftaliler gönderür

Gevherî der hayâline daldığım  
Baş yastıkda gözüm yolda sevdiğim

Gül açıldı yaz bahârim gelmedi  
Derde ilaç giriftârim gelmedi

İncidir dişleri lebleri baldır  
Gözlerimi bir silerim gelmedi

Garip bülbül gül dalna kondurur  
Gözlerim ki ayva narım gelmedi

Gece gündüz ateşine yandığım  
Ağlarım sizlârım yârim gelmedi

Efendim ağlayup niyâza geldim  
Cûrmüme mukirrim günahım bildim

Dünya kadar ısyân eyledim ise  
Bilüp kasdeyleyüp söyledim ise

Güzel başı için ey kerem kânım  
Hezar kerre tövbe eyledim canım

Niyâzım geçmezse şelevendime  
Gevherî diseler ol efendime

Lutfundan kabul it ricâmi benim  
Kereminden affit hatâmi benim

Sana kerem düşer neyledim ise  
Hazreti hak virsün cezâmi benim

Merhamet kıl bana inan sultânim  
Bağışla cûrmüm al düâmi benim

Süphesiz kıyarım kendi kendime  
Söyleyen eylesün kazâmî benim

173

Mecnun musun ey dil vefâ umârsın  
Dertli dermanına devâ umarsım

Ben bu pendi çoktan eylerim ezber  
Güzeller görünce fülsü ahmer

Bize tâ'nideler fâsıkdır diyu  
Dervîş olduk tekrar âşikdir diyu

Gece de gündüz de kılarm zâri  
Anmayim adını disünler bâri

Cihânın biralay bivefâsından  
Lokman mı sanırsın hup libâsından

Unutturdu bana ol zülfü esmer  
Senden değil geçer öz babasından

Bir dertlidir bagrı yaniktır diyu  
Kurtulmadık halkın iftirâsından

Terk eyledim şimdi bağı gülzâri  
Gevherî vazgeliş Mustafâ'sından

174

Sağolsun sevdiğim geçdiyse berden  
Ne çâre çıkarsa canımız tenden

Varın söylen yârim olmasun gâfil  
Gönlümü virsün de nâzitmek değil

Uykular mı gelir gözüm yummaktan  
Bana zulmidenler dilerim haktan

Ya ben çok bahâl câhi nideyim  
Vefâsız keremsiz şâhi nideyim

Beni terkeylese sevdiğim nolur  
Cevherî dünyada yalnız mı kalur

Taze âşıklara âşinâ olsun  
Varsun ervahlara dîlrübâ olsun [1]

Günah mı işledik olduksa mâtîl  
İsterse bin kere pürcefâ olsun

Eşkim nişan virir kızılırmaktan  
O da bir zâlime mübtelâ olsun

Zıyasız hursidü mâhi nideyim  
Vefa eylesün de bir gedâ olsun

Gönül de terkidüp bir gayri bulur  
Bulunmayan bana bivefâ olsun

175

Kâkül müdür zülüf müdür tel midir  
Hep seninçün cüdalığım zül müdür

Efendim başında dilberlik tacı  
Taynetseler günde yüzbin kılıcı

Eger yolcu isen var git oraya  
Ben sinemi siper ettim butaya

Gerdanında halka halka yayılan  
Gice gündüz halk içinde yayılan

Ben bir ednâ kulun hayır duâcî  
Nâmerd olsun ya havf çeküp ya yılanı

Eger yoldaş isen alvir bu taya  
Çek okların vur sineme yay ilan

[1] S. Nûzhet beyin kitabı S. 36 daki manzume eksik ve çok farklıdır.

Gevherî aç gözün gafletten uyan  
Senin gibi gene ugruna ser koyan

Serden geçer akibet namerde uyan  
Ya ejderdir yâ şahmeran ya yılan

Ey güzel kapına dermâna geldim  
Dertlerime derman ben seni buldum

Derûnumda bir unulmaz yâre var  
Senden gayrı bana kimden çâre var

Bed asıldan vefa gelmez söyle bil  
Günde bir gez ölüm istiyor bu dil

Yolunda eylesem ömrünnü sebil  
Sencileyin bir hercayı yâre var

Kaçan bîvefâdîr sevgili dostum  
Gerek Nesîmi'ves yüzseler postun

Yar olmaz âkibet ol gözü mestin  
Gerek Mansur gibi zülfü dâre var

Cün düştü araya zemâni fîrkat  
Bir gül içün hâre eylemem minnet

Ol dilberde kaldı bu dil âkibet  
Var da minnet ile âhü zâre var

Sevdigim adûdan öğüt alursa  
Çarhifelek eğer böyle kalursa

Benden geçüp bencileyin bulursa  
Gevherî dermanı haktan ara var

---