

Cilt VIII

May 1929

Sayı 1

Daru'l fünum 11 MART 1991

EDEBİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI

Eelsefe, İctimaiyat, Tarih, Coğrafya, Edebiyat
İki ayda bir neşrolunur

Bu Saıda:

İstanbul — Yeni Matbaa
1929

GEVHERÎ

XVII inci asır, Anadolu ve Rumeli'de sazşairlerinin pek çoğaldığı, bu tarz şiirin en büyük inkişafını göstermeye başladığı devirdir. Bu asırda serhadlerdeki kalelerde, şehir ve kasabalarda, kahvehanelerde, asker ocaklarında, büyüklerin ve zenginlerin saraylarında yaşayan yüzlerce sazşairinin eserlerinden bir çok bakiyeler bize kadar intikal edebilmiştir. İşte bu asırın sonunda ve XVIII inci asırın başlarında yaşayan bu şairlerden başlıca iki tanesi, yanî Âşık Ömer ile Gevherî çok büyük bir şöhret kazanmışlar, eserlerini ve şöhretlerini son zamanlara kadar Osmanlı imparatorluğunun her tarafında yaşatmağa muvaffak olmuşlardır. Bu mekalemizde, o büyük şöhretine rağmen, hangi devirde yaşadığı bile son zamanlara kadar mâlum olamayan Gevherî'den bahsedeceğiz.

I. Bibliyografya

Gevherî'nin ehemmiyeti hekkında ibtida İkdam gazetesinde neşredilen "Sazşairleri", adlı makale silsilesinin yedincisinde biraz mâmumat vermiştim [19 Nisan 1330]. Muahharen elime geçen bazı tarihî vesikalar onun zamanını tâyin imkânını verdiği cihetle Yeni Mecmua'ının 24 eylül 1336 tarihli 86inci sayısında neşrettigim "Âşık Gevherî"ye ait iki vesika, adlı makalede onun hayatına ve yaşadığı devre ait biraz mâmumat verdim. O makaleden sonra Gevherî'ye ait yeni hiç bir vesika bulunamadı. Hatta, Gevherî'nin şiirlerini neşreden Sadettin Nûzhet bey, kitabının başına mezkûr makeleyi aynen nakletti [Halk Şairleri, üçüncü kitabı, İstanbul 1928, S 3—6]. Bundan sonra elime geçen iki yeni vesikayı da "Hayat" mecmuesinin 130 üncü sayısında neşrettim. Yine Hayat'ın 131inci sayısında da Gevherî'ye isnadedilen bütün metinlerin ona ait olup olmadığı mes'eleşini biraz tetkik ettim. İşte Gevherî'nin hayatına ve eserlerine ait şimdije kadar neşredilen tetkikler, bunlardan ibarettir.

Gevherî'nin eserlerinden bâzı parçalar arasında bâzı mecmualarda nesredilmişti. Fakat bu perakende parçaların büyük bir ehemmiyeti yoktur. Sadettin Nüzhet bey, Gevherî'nin hece vezniyle 161, Aruz vezniyle 8 parça eserini toplayıp neşretmek suretiyle, onun ilk divançesini vücude getirmiştir. Mâmafi, Gevherî'nin daha bunlardan başka bir çok manzumeleri olduğu da muhakkaktır. Netekim Konya'da çıkan Kervan mecmuasının 15 nisan 1929' tarihli dördüncü sayısında Gevherî hakkında küçük bir makale nesreden Zeki bey, onun 135 parçasını dahâ topladığını bildiriyor. Filhakika İstanbul ve Anadolu kütüphanelerinde ve hususî ellerde bulunan mecmualardâ Gevherî'nin eşerlerine sık sık tesadüf edildiği gibi, Avrupâ kütüphanelerinin Türkçe yazmaları arasındaki mecmualarda da bu mahsulere rast gelinmektedir [meselâ Gustav Flügel'in Viyana kütüphanesi Arap, Acem, Türk yazmaları kataloğu, I, 700, 710, 713, 716, 717 — Perteh'in Berlin kütüphanesi Türkçe yazmalar kataloğu, 298, 301, 306, 313, 314, 317, 320, 322, 323, 324, 327, 328, 329, 330, 335, 339, 342, 341, 350 numaralarda — Rieu, Britis Müzeum Türkçe yazmalar kataloğu, S. 210, 212 — Pertseh, Gotha yazmaları, 12. Bilhassa Paris'de "Bibliotek Nasyonal" deki mecmular arasında Gevherî'nin parçalarına çok tesadüf olunabilir].

Eski mecmualarda Gevherî'ye isnat edilen bütün eserlerin ona ait olup olmadığı mes'lesi, Gevherî metinlerini toplarken en evvel düşünülecek bir şeydir. Çünkü, bâzı eski mecmualarda Gevherî'ye isnat edilen bir takım manzumelerin diğer bâzı mecmualarda da başka şairlere isnat edildiğine çok defa tesadüf ettim. Meselâ, Sadettin Nüzhet bey'in kitabında 36inci sahifedeki:

Sözün bilmez bâzı nâdan elinden
Erkân ağlar usul ağlar yol ağlar

manzumesini, bende ki eski bir mecmuada biraz farkla Osman adlı bir sazşairi namina mukayyet gördüm. Yine aynı eserin 59uncu sahifesindeki:

Yeşillendi dağlar donandı bağlar
Meclis kurup seyran ister gönlümüz

manzumesi, yine biraz farklı olarak, Nadî adlı mechul bir sazşairine de isnat olunuyor. Yine aynı eserin 73uncu sahifesindeki:

Merhamet kıl kaşı kemanı
Ehlî irfâna benzersin

semaîsi, biraz farklı olarak Ömer'e isnat ediliyor. Yine o kitabın 71inci sahifesindeki:

Gel güzel böyle salınma
Bunda yahsi var yaman var

semaisî de eski sazşairleriinden Scyyidyar'a ait olarak gösterilmiştir. Zeyildeki parçalar arasında 131 numaralı şu manzumeyi:

Elâ gözlü nazlı dilber
Seni kandan sakınurum
Kandan değil hey efendim
Seni candan sakınurum

diger bir mecmuada epeyce farklarla Ömer namına mukayyet buldum. Aynı manzumenin Kâtibî namına mukayyet olduğunu da gördüm. Yine o parçalar arasında 2 numaralı şu manzumeyi :

Bir kâşı hilâle meyletti gönül
Bedir olmuş amma yine bir hoşça

diger bir mecmuada oldukça farklı olarak Ömer Âşık'a isnat edilmiş gördüm. Bu Ömer Âşık'ın meşhur Âşık Ömer olmadığını burada ilâve edeyim. Yine bâzı mecmualarda Gevherî'ye ait olarak kaydedilen şu meşhur manzumeyi:

Seni bana gayet güzel dediler
Göster hup cemâlin görmeğe geldim
Şeftalini derde derman dediler
Gerçekmi efendim sormağ'a geldim

diger bâzı mecmualarda - tabii bâzı farklılarla - Kuloğlu namına mukayyet buldum; hatta bir mecmuada'da şairi mechul olarak yazılmış gördüm.

Yine Sadettin Nûzhet bey'in kitabında 47inci sahifedeki :

Gûş eyle sevdigim dinle ahimi
Hiç de bundan özke ahü zar olmaz

manzumesini, eski bir mecmuada Kâmil adlı bir şaire isnat edilmiş gördüm. Bu Kâmil'in, (1085H) de ölen Kırım hanı Dördüncü Mehmet Giray olduğunu tahmin ediyorum; Demek, bunun Gevherî'ye isnadı yanlıştır (1).

Zeyildeki 93 numaralı manzume, bâzı mecmualarda biraz farkla Kâtibî namına yazılıdır. Sadettin Nuzhet bey'in kitabında 34 ve 44 numaralı şiirlerin, küçük farklılarla, yine Kâtibî'ye isnat edildiğini gördüm.

Bu husosda gayet garip diğer bir misal daha göstereyim: Hayat'ın 40inci sayısında Dördüncü Murad'a ait bir varsağı nesretmiştım; Bu varsağı bâzı mecmualarda Dördüncü Murat namına kaydedilmiş olduğu gibi, Evliya Çelebi'de Seyahatnamesinin birinci cildinde bunu teyit eder; hatta bunun

(1) Bu şair hakkında Hayat'ın 134üncü sayısındaki makaleimize bakınız.

derviş Ömer Ruşenî tarafından bestelendiğini de ilâve eyler. Bir mecmuadâ bu manzumenin Gevherî'ye isnat edildiğini, hatta Hasan Ağa adlı bir bestekâr tarafından "devrièrevan" usulünde bestelendiğini gördüm. Diger bir mecmuada bunun Dördüncü Murat tarafından Musâ Çelebî için söylenliğini, devrièrevan usuliyile bestelenmiş olduğunu okudum; manzumenin başında bu yolda mukayyet olmakla beraber, en son kitâda şairin ismi Âşık olarak zikrediliyordu.

Âşık, Dördüncü Murad'in mahlası değildir; ve o devirde Âşık ünvanını taşıyan mâruf bir sazşairi de malumumuzdur. Bu metinleri iyi tedkik edince, bana şu kanaat geldi: benim Hayat'ta neşrettiğim metin Âşık'a aittir; ve devrièrevan usulünde Hasan Ağa tarafından bestelenmiştir ki, işte muahharen Gevherî'ye isnat olunan da budur.

Bu metinde Musa isminin zikredilmemesi bunu gösteriyor. Evliya Çelebi' nin bir kitâasını zikrettiği Dördüncü Murad'a ait manzume ise Âşık'a nazire olarak söylenmiştir; Evliya Çelebi'de kaydedilen kitâ ile o metin arasındaki münasebet de bunu teyit ediyor. Şu halde esasen Âşık'a ait olan manzumenin Gevherî'ye isnadı temamiyle yanlıstır. Yalnız, bu isnat, Gevherî'nin şöhret derecesini gösteren bir delil addolunabilir.

Gevherî'ye ait olmadığı için mekalemizin zeyline koymadığımız bu meşhur varsayı şudur.:

Yola düşüp giden dilber
Niçün eğlendi gelmedi
Beni mecnun eden dilber
Niçün eğlendi gelmedi

Bağçenin gülü goncasi
Kaşları hilâl incesi
Şu gönlümün eğlencesi
Niçün eğlendi gelmedi

Altıma postum alayım
Çıkup yollara durayım
Gelen kervandan sorayım
Niçün eğlendi gelmedi

Ciğer kebab oldu pişdi
Karlı dağlarımı aşdı
Yoksa yolda yolumu şaşdı
Niçün eğlendi gelmedi

Eski sazşairlerimizin eserlerini toplamak ve önlar üzerinde çalışmak isteyenler, yapacakları işi ne kadar itina ile yapmak lüzumunu, şu bir kaç misal ile pek iyi anlamışlardır sanırım.

Biz bu makalemize zeylolarak, Gevherî'nin - Sadettin Nûzhet Bey'in kitabında bulunmayan - hece vezniyle yazılmış 127 Koşmasını, 13 semâîsini, aruz ile yazılmış 14 parça divanını ve ayrıca da 9 parça müstezadını neşrediyoruz. Bunlar muhtelif mecmualardan toplanmıştır. Yalnız müstezadlar Hafız Hüseyeni Ayvansarayı'nın İstanbul Darulfünunu kütüphanesi yazmaları arasında ki "Eş'arnamei müstezad" adlı mecmuasından nakledilmiştir [Hafız Hüseyin hakkında bakınız: Osmanlı müellifleri, C 3, S 48].

II. Gevherî'nin hayatı

Asıl ismi Mustafa olan (1) Gevherî'nin ne zaman ve nerede doğduğunu bilmiyoruz. Yalnız daha XVII inci asrin son nisfinda şöhret kazanmasına, 1127 den sonra ölümesine, ve bazı manzumelerinde saçlarının ağardığını, belinin büküldüğünü söylemesine nazaran (2) onyedinci asır ortalarında doğduğuna hükmedebiliriz. Sazşairleri arasında son zamanlara kadar devam eden bir an'ane onu Kırımlı addediyor (3). Bunun ne dereceye kadar doğru olduğunu bilmiyoruz; yalnız, Kırım hanı birinci Selim Giray'ın 1100 de İstanbul'a gelmesi münasebetiyle yazdığı bir manzumede kullandığı hürmetkâr lisan, bu an'aneyi bir dereceye kadar teyit edebilir.

(1) Sadettin Nûzhet, S 25 deki şu parça bunu gösteriyor :

Gevherî tabirdir Mustafa ismim
Levhimahfuz üzere yazılmış resmim

Bir katra meniden halk oldu cismim
Hikmeti hûdâya uğradım geldim

(2) Sadettin Nûzhet, S 59 da şu parçaya bakınız :

Gevherî der bitmez tûlü emelim
Ağardı sakalıñ büküldü belim

Hakka lâyık yoktur benim amelim
Kocadıkça civan ister gönlümüz

Bu parça, Nadî adlı şaire de isnat olunan manzumedendir: Bu sebeple, yalnız buna bakarak Gevherî'nin çok yaşadığını iddia imkânsızdır. Ancak, diğer vesikalar da onun uznanca yaşadığını gösteriyor.

(3) 1330 senesinde Kastamonili aşık Fevzi efendiden alınan mâmumata nazaren. Bu mâmumâti o sırada Kastamonu lisesi tarih muallimi bulunan Mustafa Muhsin bey bana göndermek lutfunde bulunmuştu.

Gevherî nasıl yetişti? Nerelerde doğdu ve yaşadı? Bu hususdaki mâmumatomuz gayet noksandır. Bir manzumesinde Şam'a, Arabistan'a gittiğini [Sadettin Nûzhet, S 25] söyledişi gibi, "Tamışvarlı elhaç İbrahim Naimettin Efendi, de "Hadikatüşşühedâ", adlı pek mühim eserinde onun bir aralık Rumeli serhadlerinde bulunduğu, hatta Eğre kalesinin sağ kol ağası ve alay beyi olan büyük pederi Ahmet Ağa'nın şehadeti münasebetiyle o sırada Eğre'de bulunan bu şairin ona manzum bir mersiye söylediğini kaydediyor (1). Müellif bu güzel mersiyeyi kitabına dercetmiş olduğu gibi,

(1) Hususî kütüphanemde bulunan bu kimetli eserin Gevherî hakkında verdiği mâmumattan, ibtida Yeni Mecmua'daki mekalemde bahs etmişdim. Müellif bu eserinin mukaddimesinde kendî ailesinin aslen serhat halkından ve Rumeli gazilerinden olduğunu anlatırken bir münasebetle Gevherî'den bahs ediyor:

"Fil'asıl nesli kadimimiz Eğer kalesi serhaddi ricalinden olup, ceddi âlâmız Kara İbrahim Ağa seyyidülguzat Sultan Mehmet Han ibni Sultan Murat Han aleyhürrahmetü velgufran hazretleri 1000 senesinde Eğre kalesini fethü teshir eylediklerinde Enderunu Hümâyûn hizmetile ol gazayı ekberde beraber bulunup zahir olan hizmeti mücahedesi ve ziyade gayreti gazası hasebiyle bir bayrak ağalığı ile çirağ ve behreyap buyurulmağla kalei mezburede neferati ile muhafazada kalmışlar. Bâdehu oğlu Ahmet Ağa kemâle erişüp gazâ ve cihâda kadir ve ziyade şecî ve bahadır olmağla Eğre kalesinin sag kol ağalığı ile alay beyliği maniatülcem iken bil'istihkak cem ve beraberce zabit ve nice yıllar mutasarrifiken ruyü gazâda şehdi şehâdeti nûş ve cennetiâlâda huriyanı derağûş eyledikde, oğlu Ebu Bekir Ağa ki valdei azizemizin pederleridir; yerine babası ekmeği olan sağ kol ağası olmuştur. Şehidi merkum Ahmet Ağa'nın serhadlerde eylediği gazaların hikâyeti ve cünbûsi şecaati hadden efzun ve kıyasdan birun olup bu risalei muhtasârada tafsilü beyan mahalli olmamağın, ilel'an elsinei ricali serhadlüyanda okunan işbu manzum mersiyesi teberrükten terkim kılındı. Nazım budur:

Gazilerin serefrazi ağası	Bunca guzat ile o kahramanın
Gaza mişesinin böbrü pelengi	Kaplan postu ile altın çeleniği
Namî hakkı dilden tekrar eyleyen	Gece gündüz ana timar eyleyen
Din uğruna daim giderdi yola	Hisim akrabası kardeşi bile
Gevherî sırına sırdaş olanlar	Gazâda kendüye yoldaş olanlar

Vasfinı söyleyeu diller ağlasun
Gazaya eşdiği yollar ağlasun
Fisebilillahdı gazası cengi
Bile takındığı teller ağlasun
Şecaat gevherin izhar eyleyen
Yarasını saran eller ağlasun
Ettiği gazâlar gelirmi dile
Hizmetinde olan kullar ağlasun
Serhadlerde ana pâdaş olanlar
Döküp gözlerinden kanlar ağlasun

Gevherî meşhur şair ol esnada serhadlerde bulunmağla merkumun güftesidir.» [hususî kütüphanemizdeki nusha]. Yine bu eserin son taraflarında Ahmet Ağa'nın şahadetinden uzun uzun bahs eden müellif: « meşhur Gevherî şair ol esnada seyahat ile Eğre'de bulunup bâlâyı risalede vazılan mersiyesini nazm eylemiştir » diyerek, evvelki mâmumati ikmal ediyor.

onun serhat halkı arasında - "Hadikatüssüħedâ"nın yazılış tarihi olan 1157 senesinde bile - halâ okunduğunu ilâve eylemektedir.

İbrahim Naimettin efendi'nin: "Meşhur Gevherî şair ol esnada seyahet ile Eğre'de bulunup bâlayı risalede yazılan mersiyesini nazmeylemiştir" demesine nazaren, onun "Eğre" taraflarına muvakkat olarak geldiği anlaşılıyor. Acaba şair o havaliye niçin ve ne suretle gelmişti? bunu, meşhur Müstekimzade'nin "Tuhfei Hattâtîn", inde mevcut bir kayıt az çok izah edebilir zannindeyiz: orada ki kayda göre, Gevherî, 1112 Rebiülevvelinde İstanbul'da vefat eden şair ve hattat Mehmet Bahri paşa'nın divau kâtibi imiş(1). Onun Şam'a, Arabistan'a, Rumeli serhadlerine seyahetleri, belkide Bahri paşa'nın maiyyetinde olmuştur. kendisi "Be gaziler benden ibret alınız", misrai ile başlayan bir manzumede :

Harcımız kesilmiş Sekbana dödüük
Mürvetsiz paşanın kulu böylolur

demek suretiyle, belki de böyle bir vazifede bulunduğu ve paşanın lutuf ve mürüvvetini göremediğini anlatmak istiyor.

Gevherî'nin elimize geçen şiirleri arasında kendi hayatına ve zamanına ait mâmumât ihtiva eden parçalar pek nadirdir. Onun, meselâ Ahmet Ağa hakkında söyledīgi mersiye gibi, tarihî vakialara işaret eden bir takım eserler yazmış olduğu tabiidir. Elimizdeki parçalar arasında, yalnız, Kırım hanı birinci Selim Giray'ın 1100 de İstanbullu ziyareti münasebetiyle söylemiş bir manzume bu mahiyyettedir, [bu mekaleye zeyl edilen parçalar arasında, 16 numarada]; 1081 - 1088, 1095 - 1102, 1103 - 1109, 1114 - 1119, senelerinde dört defa Kırım hanlığına tayin edilmiş olan Selim Giray (2) ile Gevherî arasında acaba bir münasebet var mı idi? yoksa, Gevherî bu manzumesi ile, o aralık Osmanlı sarayında pek nüfuzlu olan hana intisap etmek mi istiyordu? bilmiyoruz. Yalnız, Selim Giray'ın 1100 de İstanbul'a gelmesinin esbabı, o sırada Osmanlı imparatorluğunu sarsan müdhiş tehlikeler karşısındâ şecaat ve nüfuzundan büyük yardımlar beklenen bu

(1) Aslen Seddülbahirli olan bu Mehmet Bahri Paşa, sarayda yetişmiş, sır kitabetinden iki tuğla çırak edilmiştir. Tekâütten sonra Divanı Hümâyûn haceğânından olup müteaddit defalar tevkîilik ve cizye muhasebeciliği ve sair bu gibi hizmetlerde bulunmuştur. Müstekimzade' nin ifadesine göre, iki tuğla çırak edildiği zaman "Tanburî aşık Ömer'in hem'asrı olan şair Gevherii sahip mani bunlara divan kitabı hizmetiyle mukayyet idi" [Tuhfei Hattâtîn, Türk Tarih Encümeni külliyatından, İstanbul 1928, S 482].

(2) Halil Ethem, Düveli İslâmiye. S 373; bu han hakkında bakınız: Evliya Çelebi Seyahatnamesi, CVII, s 619, ve Gülbünü Hânân, S 63-72

hanın İstanbul'da nasıl parlak surette kabul edildiği ve nasıl iltifatlara mazhar olduğu, o devre ait tarihi menba'larda bütün tafsiliyle yazılıdır (1). Bu manzumesinden, Gevherî'nin o sırada İstanbul'da bulunduğuunu istidlâl kabildir. Bir koşmasının sonunda 1127 tarihini zîkr etmesine nazaren (2) ondan sonra öldüğü pek tabîî olan Gevherî'nin vefat yılını, kat'î olarak bilmiyoruz; « Ağardı sakalim, büküldü belim » itirafında bulunduğunu düşünürsek, epeyce uzun bir ömür sürdürüğün ve vefatında iyice ihtiyarlamış olduğuna kolaýca hükmedebiliriz. Bâzı parçalarına nazaren hayatında mes'ut olamadığı, memleketten memlekete sürüklenecek suretiyle ömür geçirdiği anlaşılıyor. Ekser sazşairleri gibi «Hacı Bektâşı Veli» ye intisabi vardı; fakat bu intisabin, onu Ehli Sünnet akidelerinden ayırabildiğini gösterecek hiç bir parçasına tesadüf etmedi (3).

Gevherî'nin aile hayatına, aşklarına ait mâmumatomuz da yok gibidir. Yalnız, bâzı manzumelerinden Mehmet, İbrahim, Ali, Abdi, Mustafa, Hüseyin, Yusuf adlı sevgilileri olduğunu anlıyoruz (4). İhtiyarladığı halde gençleri sevmek îtiyadından kurtulamadığını itraf eden bu bedbaht şairin hayatı hakkındaki mâmumatomuz, yeni vesikaların zuhuruna kadar, bundan ibarettir.

(1) Silahdar Tarihi, Türk Tarih Encümeni külliyatından, C 2, S, 407 ve müteakip. Sinop Halk bilgisi Derneği azasından Mehmet Şakir bey tarafından bana gönderilmiş olan Gevherî'nin bu mühim manzumesini ibtida Hayat mecmuasının 130 uncu sayısındaki «Gevherî'ye ait yeni vesikalar» adlı makaleme neşretmiştim.

(2) Bu makalenin ziylinde 81inci numaradaki manzumeye müracaat. Bu manzume ibtida Konya'da çıkan Kervan mecmuasının 1929 tarihli dördüncü numarasında Zeki bey tarafından neşredilmiştir. Yalnız, nâşirin elindeki metinde manzumenin sene zikreden misrai «Bin yüz yetmiş iki üstüne tarih» şeklinde mukayyet olduğundan o surette tab olunmuştur. Buna nazaren Gevherî'nin 1172 de hayatta olması icap ediyor. Halbuki diğer bütün vesikalara nazaren Gevherî'nin bu tarihde hayatta olması imkânsızdır. Bu itibar ile bu tarihi 1127 şeklinde tashih etmek zaruridir. Halk şiirlerini mühtevi mecmualrda bu gibi yanlışlıklara pek çok tesadüf olunur. İbtida Hayatı'nın 130 uncu sayısındaki makaleme bu yanlışlık üzerine dikkati celp etmiş ve bu tarihin 1127 olacağını söylemişdim.

(3) Sadettin Nûzhet, S 60 daki şu parçaya bakınız:

Gevherî eylemiş hakka itaat	İtaat edene olsun beşaret
Hacı Baktaş gibi sahib keramet	Erkânımız vardır pirsiz diğiliz

(4) Zeyilde ki 118 numaralı manzume ile, Sadettin Nûzhet bey'in neşrettiği bir manzume (S 14) de ki :

Gevherî'nin yarı huplar yücesi	İki mim ha ile daldır hecesi
mîsralarında bu Mehmet ismî zîkr edilmektedir. «İbrahim» ismini görmek içi de zeyildeki 53 numaralı manzume ile, Sadettin Nûzhet bey'in kitabındaki şu parçaya (S 27) bakınız:	

III. Şöhreti ve te'siri

Gevherî'nin şöhreti, Âşık Ömer gibi büyük bir sazşairiyle muasır olmasına rağmen, daha hayatında her tarafa yayılmaya başlamış ve bu güne kadar devam edüp durmuştur. Bunu anlamak için, yalnız onların lehlerindeki mutalaalara değil, sazşairleri hakkında daimî bir nefret ve istihkar besleyen klasik şairlerimizin (1) aleyhdarecâ mutalâalarına da müracaat edebiliriz. Klasik şairler, gayet tabîî olarak, sazşairlerinin en mâruflarına hücum etmişlerdir. İşte bu noktadan, Gevherî hakkında - gerek lehinde gerek aleyhinde olsun - tesadüf ettiğimiz kayıtları sırasıyla zikrediyoruz:

1 — « Hadikatüssühedâ » müellifi Gevherî tarafından büyük babası için yazılan mersiyenin 1157 tarihinde halâ serhdlerde okunduğunu söylediği gibi, onun « meşhur şair » olduğunu da kaydediyor.

Ruzû şep medheder vasfin Gevherî¹
Böylece yad olmuş ismi haberi

Yer yüzünün mahî olmuş bir peri
İbrahim demişler ey seher yeli

Ali adlı sevgilisi için sair ayrıca bir manzume yazmıştır [Zeyilde N...]. Abdi'nin ismine [Zeyilde N 96]ının sonunda tesadüf ediyoruz:

Gevherî der hüsnnü akıl dağıdır
İsmi de Abdi'dir yürek yağıdır
Cemali hüsnnü bir cennet bağıdır
Güzeller içinde gilmana benzer

Zeyilde 76 numaralı şiirin sonunda Mustafa adını görüyoruz:

Gevherî sevdigîn olmuş bîvefa
Cihanda sürmedim zevkile sefa
Dinermola acep sultanım Mustafa
Arzîhal eylemek gönlümden geçer

Huseyin ismine zeylin 47 numaralı parçasının sonunda rasgeliyoruz:

Gevherî göreliden sen yüzü mahî
Divanedir aşkın ile billahi
Gayet sevdiginden Huseyin şahı
Kerbela'dır bugün meydana geldim

Yusuf adı da yine zeylin 97 numaralı parçasının sonundadır:

Efendim ismini andıkça hergâh
Ahîma dus olur bir ebri siyâh
Gevherî yakup aldı bi iştibah
Billahi Yusufi ziba kendidir

(1) Tafsîlât için: Millî Tetebbüler Mecmuası, sayı 1: « Türk edebiyatında âşık tarzinin mense ve tekâmülü » adlı makalemize müracaat.

2 — Müstekimzade, Bahri paşa'dan bahsederken: « Tanburî Âşık Ömer'in hem'asıri olan şair Gevherî sahip mâni » tabiri ile onun şöhretini tasdîk ediyor. Mamâfi, burada ki « Sahip mâni » tabirinden derhel bir takdir manası çıkarmak hususunda biraz ihtiyatlı davranışmalıdır. Çünkü, müellif bununla Gevherî'nin « mâni » yani « manî » yazan bir mânici olduğunu da imâ etmek istemiş olabilir (1).

3 — Sünbülzade Vehbî « Sûhan » redifli meşhur kasidesinde halk şairlerinden şirkâyet ederken, bilhassa Âşık Ömer ile Gevherî'yi zikreder:

İktifa eylediler mesleki Âşık Ömer'e
Âşku sevkile nice kafiye cuyayı sühân
Gevherî güftesine döndü bu günlerde medet
Gevheri nadirei lülüülâlâyı sühân
Kimi mâni kimisi vadii türkmânîde
Kara Oğlan kaya başısı yelellayı sühân (2)

4 — On dokuzuncu asır ricalinden Süleyman Faik efendi'nin meşhur mecmuasında (3) münderîç bir hikâye de, Gevherî'nin o devir edebî mahfillerinde hâlâ en mârif sazşairi olarak tanındığını gösteriyor. Bu fikrayı aynen naklediyorum:

Hekim başı Behcet efendi bir gün Çubuklu'ya gider. Bir takım bardaklar görür. Satın almak ister. Lâkin çömlekci onların bir hoca tarafından ısmarlandığını söyler ve târif eder. İzzet molla'nın o civarda oturduğunu bilen ve bu târifden hocanın İzzet molla olduğunu anlayan Behçet efendi derki:

— Ben sana bir şey fazıp vereyim. O bardakların üstüne yaz. Ve bu kît'ayı yazup bırakır :

Sana nisbetle Gevherî şair
Şenfara ve Ferezdak olmuştur
İzzeta eski kırdığın camlar
Değişüp şimdi bardak olmuştur

Herif bu sözü tutar. Muahharen İzzet molla onları almağa gelince, kît'ayı okur, hiddetlenir. İslî anlar. Gider, Behçet efendi'ye çıkışır. Behçet efendi bunu nereden anladığını sorar. İzzet molla derki :

— A birader, şimdi şeninle benden başka Şenfara'yı, Ferezdak'ı bilen kaldımı ya?

(1) « Mâni » hakkında tafsîlât için « Tuyug » hakkındaki makaleimize bakınız: *Türkiyat Mecmuası*, C 2. S 219 ve mutoakip.

(2) Sünbülzade Vehbî divanına müracaat: S 114

(3) Süleyman Faik efendi ve mecmuası hakkında: *Türkiyat Mecmuası*, C 1, S 35

5 — Eserini Sultan Mecit zamanında yazan "Tarihi Enderun," müellifi, enderun cündilerden Şakir Ağa'nın tekaüdünü anlattığı sırada, onun son zamanlarda saz çalmakla ve Gevherî şiirlerini okumakla vakit geçirdiğini zikrediyor (1).

6 — Ziya paşa, Harâbât mukaddimesi'nde, kendisinin çocukluğunda sazşairlerinin eserlerini ve bilhassa Gevherî'yi okuduğunu söyledişi gibi (2), Emil tercemesi mukaddimesi'nde de lalasının Âşık Ömer ve Gevherî şiirlerinden bir takım parçaları ezber bildiğini, kendisinin de onları okumağa heves ederek hatta Âşık Ömer ve Gevherî'ye bir takım nazireler yazdığını kaydediyor (3).

İşte bütün bu kayıtlar, Gevherî'nin - muasırı Âşık Ömer gibi - devamlı bir şöhrete mazhar olduğunu, XVIII - XIXuncu asırlar esnasında bu cins şiirin en büyük ustalarından addedildiğini göstermektedir. O devirlere ait mecmualarda - hatta klasik şairlerin eserlerini muhtevî mecmular arasında bile - daima eserlerine tesadüf edilmesi, bir takım sazşairlerinin ona nazireler yazmaları (4), Hüseyni Ayvansarayı'nın tertip ettiği müstezadlar

(1) Tarihi Enderun, S 291

(2) Ziya paşa Harâbât mukaddimesi'nde, çocukluğunda Âşık Kerem'i, Âşık Garib'i, Âşık Ömer'i okuduğunu, onlara nazireler söylediğini anlattıktan sonra, biraz daha büyüp eline klasik şairlerin divanları geçince artık onları bıraklığını ve Gevherî'nin artık nazarında ehemmiyeti kalmadığını söylüyor [Harâbât mukaddimesi, « sebebi tertibi harâbât » babında].

(3) « Bizim lalanın eş'ara pek muhabbeti vardı; hatta kendinin yazısı güç okunur derecede imlasız olduğu halde, Âşık Ömer ve Gevherî asarından mahfuzu bulunan beytleri münasibetli münasibetsiz sıra getirüp okur ve ara sıra kendi de kit'a ve gazel gibi şeyler nazmedüp içinde mevzun olanları da bulunurdu » [Emil mukaddimesin'den, Mecmuai Ebuzziya, C 1, S 422].

« Bir kaç gün gündeligidimden tasarruf edüp lâla ile beraber gizlice sahhaflara gittik; bir âşık Ömer mecmuası aldık. Geceleri anın mütalaası ile meşgul olurdum. Pek az müddette lalanın okuduğu ve yaptığı şiirlerin namevzun olanlarını temiz etmeye ve hatta okuduğum âşık Ömer ve Gevherî eş'arından beyendigim beyitlere nazireler bile söylemeye başladım » [aynı eser, Mecmuai Ebuzziya, C 1, S 457].

(4) Sadettin Nûzhet bey'in eserinde 34 ünçü sahifede münderîç bir manzume ile, Osman isminde diger bir sazşairinin — hususi kütüphanemizde Gevherî'nin bazı eserlerini de muhtevî bir mecmuada mukayyet — manzumesi arasında pek büyük bir tetabük vardır. Osman, Gevherî'nin bâzı mîsralarını hatta aynen almıştır. Acaba bu bir nazire diğildir de, esasen Osman'a ait olan bu manzume, ağızdan ağıza dolaşırken, Gevherî'ye mi isnat olundu? yoksa, manzume esasen Gevherî'ye ait iken Osman'a mı isnat edildi? Bu hususda kat'î bir şey söylemenemez. Ağızdan ağıza dolaşırken bu şiirlerin pek çok değiştiği mâmumdur. Gevherî'nin Sadettin Nûzhet bey tarafından nesredilen bir çok parçaları, bendeki mecmualarda onlardan çok farklı

mecmuasına sair bir çok klasik şairler arasında onun müstezadlarını da idhal etmesi, bunu teyit ediyor. Onun bir takım manzumelerinin XVIII-XIX uncu asır bestekârları tarafından bestelenmiş olması da bu hususda diger bir delil teşkil edebilir :

Cânîmî ne zîbâ gösterir
Nihâli Tûbâ gösterir

Çeşmi nerkisi şehlân seni
Kaddi nahli bâlân seni

matla'lı semâisi Tursunzade tarafından "Beyatî," mekamında bestelenmiş olduğu gibi (Zeyil, 128 numara), Sadettin Nuzhet bey'in kitabında mukayyet (S. 74) :

Yeter nazeyledin dilber
Beni öldürdüün a kâfir

Ne buldun bu cefalarla
Mülükâne edalarla

matla'lı diger bir semâî de Isfahan mekamında ve devriyevan usulünde bestelenmiştir. Yalnız bestekârin adı mukayyet değildir. XVIII inci asrin sazşairlerinden Kâtibî'de Gevherî'nin "Ahu gözlüm senin hüsnün baharı," misrai ile başlayan koşmasını (Sadettin Nuzhet, S 9) 1164 de istinsah etmiştir ki, bu da onun meslekdaşları arasındaki şöhretine bir delildir. Bu Kâtibî'nin XVII inci asrin meşhur sazşairlerinden ismi Evliya Çelebi tarafından da zikredilen Kâtibî olmadığını ilave edeyim.

olarak mukayyettir. Mâmafi, Gevherî'nin, kendinden sonra gelen srazşairleri üzerindeki te'siri gayet sarihdır .

Mesela Kâtibî'nin :

Eğer görür isen gül yuzlû yarı
Selam it haturin sor seher yeli
Bildir ahvalimi yarime bâri
Sevdığım ne soyler gör seher yeli

Zira sen sabâsin esersin yakın
Dağıt kâkullerin zülfüne dukun
Rakipler yanında buluşma sakın
Tenhaca düşürde sor seher yeli

kit'alariyla başlayan manzumesi, Gevherî'ye naziredir [S. Nuzhet, 27 numaralı parçaya].

Kâtiboğlu isminde bir şairin :

Çünkü güzel gözlüm alup gidersin
Hoşca tut yanında mihmânın olsun
Beni ferdalara salup gidersin
Unutma ahdeyle amanın olsun

kit'asila başlayan koşması da yine Geverî'ye naziredir [S. Nuzhet, 39 numaralı parçaya]. XVIII-XIX uncu asır sazşairlerimizin eserlerinden daha bu gibi bir çok sarih misaller bulabiliriz .

Gevherî'nin eserleri son zamanlara kadar Çankırı havalisinde büyük bir şöhret ve rağbet kazanmıştır: O havalide bu koşmalar "ey yar ey", nağmesiyle başlayan bir ahenkle okunduğu için, bu nağmelerle okunan bütün koşmalara da "Gevherî, namı verildiğini Tal'at bey eserinde kaydediyor (1). Fakat, Sadettin Nüzhet bey, Anadolu'da Gevherî şiirlerinin halk arasında artık okunmadığını, yalnız bazı aşıkların onun bir kaç parça koşma ve semâîsini okuduklarını zikretmektedir (2). İşte bütün bu izahat. Gevherî'nin halk arasında nasıl büyük ve devamlı bir şöhrete malik olduğunu anlatıyor. Anadolu'da ve Rumeli'de asırlardan beri yetişen yüzlerce sazşairi arasında, şöhretini kuvvetle muhafaza eden ve eserlerini çok zaman okutmaya muvaffak olan bu sanatkârin bedîî şahsiyeti de şüphesiz ayrıca tedkika şayandır.

VI. Eserleri ve edebî şahsiyeti

Eserlerinde kendisini hemen daima sadece Gevherî, pek nadir olarak Âşık Gevherî (3), yahut, Kul Gevherî (4) diye zikreden şairin eserlerini başlıca iki kısma ayırarak tedkik edebiliriz: I — Millî hece vezniyle yazılmış parçalar ki, muhtelif mecmualarda bunlara "Koşma, türkü, türkmanî, tecnis," namları altında tesadüf ederiz; II — Aruz vezniyle yazılmış divanlar ve müstezadlar. Bunlardan başka bir kısım da semâîler vardır ki, bunlar da aruzun "mefâilün mefâilün," cüzlerine yahut daha ziyade hece vezninin sekizlisine tekabül eder.

Gevherî, sair bâzı sazşairleri gibi ümmî bir adam değildi ; divan kitabı hizmetinde bulunması, az çok bir tahsili olduğuna katî delildir.

(1) Ahmet Tal'at, Halk şiirlerinin şekil ve nev'i, İstanbul 1928, S 48; Sadettin Nüzhet bey'in : «sazşairleri arasında birde Gevherî denilen muayyen bir beste olduğunu, Ermenaklı şair Rüştü bey söyledi» demesi de bunu teyit ediyor: Gevheri, S 9.

(2) Sadettin Nüzhet, Gevherî, S 6.

(3) Sadettin Nüzhet, S 18, 19.

(4) Sadettin Nüzhet, S 32. Şairlerin kendi isimlerine «Kul» sıfatını izafe etmelerine Anadolu'nun XIV üncü asır klasik şairlerinde çok tesadüf olunur. Muahhareni bunu yalnız tekke şairlerinde ve sazşairlerinde görüyoruz; bu hususiyet Orta Asya Türk edebiyatında da göze çarpar [«İlk Mutasavviflar» daki «kul» unvanlı şairlere bakınız].

Eserlerinde, bilhassa aruz ile yazdığı parçalarda, bu devir klasik kültürünün izlerine daima tesadüf olunur; bazı parçalarının vezin itibariyle sakat, kafiyeye kusurlu görünmesi de, daima şaire ait bir kusur değildir; dillerde dolaşa dolaşa o manzumeler bir çok tahriflere uğramıştır. Emsali saşşairlerine nazaren Gevherî'nin böyle kuvvetlice bir edebî tâhsile malik olması, eserine teknik, itibariyle fazla bir kuvvet vermişse de, arasında lisanının safvetini bozmağa da sebep olmuştur: Onun, hatta hece vezniyle yazılmış parçalarında bile gözüümüze çarpan lüzumsuz Arap ve Acem kelimeleri, terkipleri, bir dereceye kadar da bunun neticesidir. Bir dereceye kadar diyoruz; çünkü, klasik edebiyatın te'siri altında, XVIIinci asırdan başlayarak, saşşairlerinin eserlerinde de eski sadelik, tabiilik, bir kelime ile halk zevki unsurları azalmağa yüz tutmuştur. En ziyade şehir ve kasabalarda, ordu merkezlerinde büyük bir inkişaf gösteren bu cins edebiyatın böyle bir mecra tâkip etmesi, gayet tabîî idi; Gevherî'de - tâbki muasını Âşık Ömer gibi - bu cereyanın ittibâ mecburiyetinde kalmıştır. Esasen saşşairlerinin bilhassa XVIIinci asırdan itibaren aruz vezni ile de eserler yazmağa başlamaları, yine bu cereyanın bir neticesidir (1). Gevherî'nin eserleri arasında epeyce tesadüf edilen "Divan," lar, aruzun "fâilâtün fâilâtün fâilün," iyle yazılmış manzumelerdir ki, terennüm edilmeye mahsus olduğu için dördüncü misrâları daima birbiriyle mukaffadır; veya mükerterdir. XVinci ve XVIinci asır klasik şairleri yine bestelenüp terennüm edilmek için bu tarzda manzumeler yazarlardı. XVIIinci asırdan başlayarak, saşşairlerinin yazdıkları divanlar, işte onların te'siri altında ve onları taklinden yazılmıştır (2).

Gevherî'de klasik edebiyattan geçen mücerret mefhûmların, basma kalıp mazmunların yanında, halk zevkine uygun ve cidden şairin ruhundan kopmuş güzel ve orijinal mecazlara, samimî duyuşlara da sık sık tesadüf olunur; bunlar bilhassa hece vezniyle yazılmış parçalar arasındadır. Meselâ bazı manzumelerinde sevgilisini "Kaz," a (Sadettin Nûzhet, S 36) yahut "Kuğu," ya (Sadettin Nûzhet, S 44) benzetir; tâ "Divanı lügatüttürk," deki halk şiirlerimizden başlayarak bütün halk edebiyatımızda mevcut olan bu

(1) Bu hususda tafsîlât için 1329—30 da İkdâm' da neşrettigimiz «Sazşairleri silsilesinin» Âşık tarzında aruz vezni» adlı sekizinci makalesine bakınız: 8 Mayıs 1330 nushasında,

(2) Köprülûzade Fuat, Milli edebiyat cereyanının ilk mübeşirleri, 1928, S 75

cins mecazlar, Gevherî'nin halk zevkine yabancı kalmadığını göstermek -
tedir (1). onun :

Kuğum gitti viran kaldı göller
Söylerimola efendimin dilleri
Balıkdan mı aldın sen bu telleri
Ak kuguda böyle teller olur mu

yahut :

Sabâhdan bizim pınara	İki gelin üç kız geldi
Birbirlerini kovarak	Sandım ki göle kaz geldi
Birisinin adı Tuti	Odur gözellerin tadı
Kim taradı kimler yudu	Zülüf gerdana az geldi

gibi sade, samimî. halk zevkine uygun parçalarıyla, meselâ :

Gayetle mailim lebi kandime
Şöyle Mansur'um ki ben efendime
Ağı ankebuttan özke kendime
Bize dâr olmaya dâr bulamadım

(1) Köprülüzade Fuat, Türk edebiyatı Tarihi, 1928, S 89; Dördüncü Murad'ın bir varsagısında da sevgilinin kuğuya benzetildiği görülür [Hayat mecmuasının 40 inci sayısında ki mekalemize bakınız]. Bu asra ait olarak yine aynı tarzde muhtelif halk türkülerine tesadüf ettim .

Mesela «Eviç • mekamından » devriyevan » usulüyle bestelenmiş olan şu XVII inci asra ait türkü gibi:

Güzellikte tazelikte terlikte
Kuğusun hey güzel kgusun kugu
Ol mehcebin ile siminberlikte
kuğusun a nazlım kuğusun kuğu

Sen bir gonca gülsün yaprağın yeşil
Dola ak kolların boynumdan aşır
İsmimi diyemem dilim dolaşır
Kuğusun a nazlım kuğusun kuğu

Güzellikte bırsın iki degilisin
Olur olmazların hakkı degilisin
Ben de bildim bana baki degilisin
Kuğusun a nazlım kuğusun kuğu

A sevdigim kimler verdi öğdü
Ben seni seveli gönlüm büyüdü
Seni benden gayrı sever yoğidi
Kuğusun bir tanem kuğusun kuğu

gibi klasik edebiyattan alınmış taklidi parçaları arasında, ne büyük bir fark vardır! Onun divanlarında, müstezadlarında bu taklit ve tasannu daha sarih, daha acemice, daha tatsızdır. Gevherî'nin serhadlerde geçirdiği zamanlar, kendisini bir ordu şairi addettirebilecek (1) şeyler yazmasına sebep olmuştur: Eğre'de Ahmet Ağa'ya yazdığı mersiyeden başka, diğer şiirlerinde de Gazilere hıtap eden bazı parçalar (zeyl, 39), «yigitlik» hakkında medhiyesi (Sadettin Nüzhet, 28), bir çok manzumelerindeki laubalî edâlar, «Be! Bre!» hıtapları (2), sevgilisini kaleye benzetmesi (Sadettin Nüzhet, S 58), hep bu ordu hayatının neticeleridir. Ağızlarda dolaş dolaş muhtelif şekillere giren bu manzumelerin lisânî mahiyyeti hakkında da katî bir şey söylenemez: yalnız bunlarda - meselâ «mezar» manasına «sin» kelimesi gibi (3) - bir takım eski kelimele (Sadettin Nüzhet, 8) ve bazi eski şekillere tesadüf olunuyor. Onun eserleri arasında yer ile gök arasında bir münazarayı ihtiva eden manzume de (zeyl, 1) mevzuu noktasından dikkate şayandır (4).

Eserlerinde daima aşdan, firkatten, gurbetten bahseden, sevgilisinden şikâyetlerde bulunan, inleyen, bazı mütevekkil bazı âsî fakat daima muztarip bir kalp taşıyan Gevherî ile, XVII inci asrin ilk nisfinda yetişen ve zamanında çok büyük şöhret kazanan sazşairi Kuloğlu arasında oldukça büyük bir benzeyiş vardır. Ben, Gevherî üzerinde, bilhassa Kuloğlu'nun çok kuvvetli te'sirini görmekteyim (5). Daima bahtından şikâyeteden Gevherî,

(1) Serhadlerde yetişen bu ordu şairleri hakkında iyi bir fikir almak için «Tamşıvarlı Gazi aşık Hasan» hakkında neşrettiğim makaleye bakınız: Türk Yurdu, C 4, sayı 19. Temmuz 1926, 818-23.

(2) Buna mümasil şeylere daha XVI inci asır klasik şairlerinde de tesadüf ediyoruz: Milli edebiyat cereyanının ilk mübessirleri, S 72

(3) Bu kelimeye daha Selçukî devri şairlerinde tesadüf ediyoruz. Din tarihi itibarıyle bu kelimenin muhtelif asırlarda delâlet ettiği mefhumlari ayrıca bir makalemizde izah edeceğiz.

(4) Türk halk edebiyatının en eski mahsullerinde münazaralı şıirlere tesadüf edilmektedir. Bu hususda tafsîlât için «Türk edebiyatının menşei» adlı makalemize bakınız: Milli Tetebbü'lér, sayı 4, S 73; Arap, Acem ve Türk edebiyatlarında münazara tarzı hakkındaki Bibliyografyayı öğrenmek için Hayat mecmuasında neşrettiğim «Deli Lütfî'nin mizahi bir risalesi» aldı makaleye bakınız.

(5) Şimdiye kadar zamanını ancak takribî bir surette tayin edebildiğim bu mühim sazşairi hakkında yeni bazı vesikalar elde ettim. Onlara istinaden Hayat'in 132 inci sayısında bir makale neşrettim. Asıl ismî Süleyman olan bu şair, meşhur musahip Mustafa paşa'nın babasıdır [1097 de ölen bu şair vezir hakkında Silahdar Tarihi'ne ve Sicilli Osmanlı'ye bakınız]. Kuloğlu, daha Dördüncü Murat zamanında şöhret kazanmağa başlamıştır.

kendi şairliğine mağrur olmakla beraber, şiirlerindeki güzelliği sevgililerinin sihrü füsünuna atfedecek kadar da ince ve zarifdir :

Gevherî'ye yar ol ey şîvekârim
Tâ ki lezzet bula nazmîm güftârim
Ehlidil olanlar görüp eş'ârim
Her sözü bir dürri yekta disünler

Gevherî'nin şiri gevherbârını
Dürrimeknun eden sen diğilmisin

Gevherî'nin âşık ve san'atkâr ruhunun daimî temevvüçlerini şiirlerinde daha yakından takip edebileceğimiz için, burada daha uzun tahlillere girişmeye ihtiyaç görmüyoruz. Yalnız Gevherî'nin san'atini - imkân mertebesinde objektif olarak - tahlil edince, onda başlıca su unsurlara tesadüf ediyoruz : Hecaî eserlerinde daha ziyade halk edebiyatının ve halk zevkinin unsurları ki, bu hususda onu Kuloğlu'nun muakkibi addedebiliriz. Bilhassa aruz ile yazdığı parçalarda da klasik edebiyat unsurları ki, bu cihette de sair - muasırı olan sazşairleri gibi - Fuzûlî'den müteessir olmuştur. İlk unsurun galip olduğu eserlerinde, Gevherî kendi âşık ve san'atkâr ruhunun hususiyetlerini ve yaşadığı devrin samîmî hayatını, duygularını kuvvetle göstermeye muvaffak oluyor. Diğer eserleri ise, âdi bir taklit derecesini aşamıyor. Bu taklidî parçaların bedîî noktadan hiç ehemmiyeti olmadığını ve asıl Gevherî'yi diğer cins eserlerinde aramak iktiza ettiğini tasrihe lüzum yoktur sanıyoruz .

Koşmalar

1

Gök der ki ben şimşeklerim çakarım
Yüzünde olan benlerin sökerim

Yer der ki benden soğuk su akar
Yetmiş iki millet seyrana çıkar

Gök der ki sen kabahatin bilsene
Su İblis laîne haber salsana

Yer der ki ben rahi doğru giderim
Derunumdan sana bir ah ederim

Bu Gevherî der ki geç maceradan
Yetmiş iki millet geçdi aradan

Vaktine hazır ol kaddin bükerim
bakmazmısın üstündeki dühana

Yaz olunca türlü çiçekler kokar
Nazar kıl üstümde olan çemana

Yağan yağmurlardan ibret alsana
Varıp küfür söylemesün insana

Şimdiki halde garazını güderim
Bakmazmısın sen şu ahır zamana

Hakdır bizim cümleizi yaradan
bir gün olur onlar da gelir dîvana

2

Bir kaşı hilâle meyletti gönül
Yanağı gülleri yabane değil

Gönül eğlencesi alnının mâhi
Rûyü ruhsarında hattı siyâhi

Rahmeyle aşika ömrümün vâri
Hatadan hifzetsin Cenabîbârı

Ey Gevherî kimdir vaslına eren
Dermiş bizden evvel meyvesin deren

Bedir olmuş amma gene bir hoşça
Sehil solmuş amma gene bir hoşça

Nazü istignasın komamış dahi
Henüz kelmiş amma gene bir hoşça

Haliya güzelsin çekme sen ârı
Yiğit olmuş amma gene bir hoşça

Öğünsün alemde zevkini süren
Sonu kalmış amma gene bir hoşça

3

Derdi derunuma ah eylemezdim
Yâre ehvalimi ben söylemezdim

Nedir tehevvrün ey kemânebru
Koynuna girmegi etmezdim arzu

Sen ahdü peymanda eylesen karar
Ne kadı muhtesip ne hakim duyar

Gevherî yâr olan sever âşikin
Kimetini biliridi sâdikin

Dostumda zerrece himâyet olsa
Kendisinde sehhel nezâket olsa

Yoksa ağıyarden mı çekersin kaygu
Eğer gönlümde sabra taket olsa

Nihanî iltifât eylesen hezar
Şemme kadar sende inayet olsa

Lutfeder ağlatmaz lutfa lâyıkın
Eğer anda aklü firaset olsa

4

Hamdü lillâh geldi bahar eyyâmi
Zerrin kadeh bedest eyliyüp câmı

Sünbül sıra sıra olmuş dizilmiş
Nerkisin mestane çeşmi süzülmüş

Zülfî yordan alup bûyi anberbây
Neylüfer hasretle etti azmi cûy

Miski rumî etti gülşende gulgul
Cümleye padişah oldu çünkü gül

Çiğdem zinet verdi ruyi cihâne
Sundu âşiklara birer peymâne

Morca benefşenin boynu üzülmüş
Şekayık azmedüp berrü yabane

Aninçün açıfur giceyle şebbây
Yasemin sarılıp kaddi canâne

Gevher nisar oldu gördükçe bülbül
Karanfil kad çeküp durdu diyâne

5

Bumu Beğler kalmışındır elimide
Nazîrin bulunmaz kadrin alemdede

Gidi felek ömrüm sökerim demiş
Mânsurumdur gelsün çekerim demiş

Kimisinin gönlü kaşları yayda
Dayım andelibin işi şeydada

Yar namesin badi saba getürdü
Yalvari yakarı ahır götürdü

Varayım dostumun bâri semtine
Gideyim ömrümün vâri semtine

Hasret nariyle yakarım demiş
Kurmuş ol zülfünün dâri semtine

Yoktur vefaları bulmadım fayda
Kırmızı güllerin hâri semtine

okuyup âşiklar aklin yetürdü
Miskin Gevherîyi yâri semtine

6

Deli gönül yine nedir feryâdîn
Cevrû cefa çekmek oldu mûtâdîn

Sevelden sen saçı levlâyı dilber
Mevlâyı seversen hercayı dilber

Niçün yüz döndürdün sevdiğim bizden
Billah sultanım el çekmezem senden

Usandım çekmeden yârin cefâsin
Gevherî bulursun yârin vefâsin

Gel ahı kanuna uydur saz eyle
Kim dedi var sana keşfi raz eyle

Cefan unutturdu dünyayı dilber
Lutfun yoktur bâri cevrin az eyle

Ya kemlikmi gördün derdmendinden
Sen istesen bana yüzbin naz eyle

Acep sürermedim zevkü sefâsin
Hemen yalvarığör çok niyaz eyle

7

Güzeller sultani sahipkırarı
Gamzeler zabitetmiş cümle ciharı

Altından arısın zülâlden duru
Gönlümün sürüru gözümün nuru

Gevherî der yine gönlüm zarilan
Bin yaș yașar sevdigine sarilan

Âşiki bendeder çeker kemende
Hükmünde Medine Mekke Yemen de

Sifatta meleksin simada huri
Gelmemiştir mislin yakın zamande

Terkeyledim namusumu ârilan
Bin de yașar leblerinden emende

8

Hoş geldin efendim şâhi levendim
Haşa düşmüş yatur bu tende canım

Çalınsun bozuklar, santurla, neyler
Garibin gönlünü dilberler eğler

Varmı garip Gevherî'yle elleşe
Felek pehlivandır çıktı güleşe

Lâli lebin deva imiş ecele
Söyleyin yârime gelsün acele

Kurulsun meclisler dolansun meyler
Bir gececik semtimizde gecele

Hemta olup karşısında dilleşe
Korkarım ki ayağımdan o çele

9

Güzelim ben sana mât olalı
Ölünce severim itmem ferâget

Destan olmuşum ben diller içinde
Rüsvay olursam da eller içinde

Çok dîvan okudum medhini yazdım
Cihan bağın seyrân eyledim gezdim

Hasrefinle urdum sineme taşı
Varup yaslanayım Hacı Bektâşı

Der Gevherî çekme yok yere emek
Cenabı hazrete geçmezse dilek

Sana meyledeli cihandan bezdim
Gönül seni sevdi güller içinde

Yoluna terkettim can ile başı
Abdalın olayım çullar içinde

Murat üzre dönmez bu çarhifelek
Bencileyin olmaz kullar ığinde

10

Bâdisaba yâre bizden selâm et
Yokla zamirini fethi kelâm et

Dost bize lutfile nazar etmezmi
Ah ile zarımdan hazer etmezmi

Müştâkim görmeye o çeşmi mesti
Darılmışım bana gor nedir lrasdi

Periqan eyledi beni intizar
Gevherî bendesin anmazmı ol yâr

Milbârek hatının sor süal eyle
Bana varmı meyli gor sual eyle

İsmim hâtırına giizer etmezmi
Başınıçının 'olsun var siial eyle

Haylı demdir bizden selâmı kesdi
Halvethânesine gir siial eyle

Haber ver ey saba kandedir dildar
Biraz hnzurunda dur süal eyle

11

Bâdisaba efendime gidersen
Sevap kazanırsın hizmet edersen

Ardımdaki karlı dağlar diyesin
Derundan ah idiip ağlar diyesin

Selâmımı dondan dona deşürme
Gül cemâlin gorup kendin şaşırma

Gevherî bir nâme verdi bâdile
Latfeylesün ironuqmasun yadile

01 güneş yüzülye var selâm eyle
Aman karşısında dur selâm eyle

Çeşmim yaşı her dem çağlar diyesin
Benimçün hatırlın sör selâm eyle

Varub bir nâdan eline düşürme
Aklinı başına der selâm eyle

Gönderdi sana elinden dad ile
Kâmil olsun amı gor selâm eyle

12

Hasta oldum şu yerlerde yatırıım
Hoş geldin tabibim şahı hâbanıım

Varın söyleyen yâre gelsün acele
Lâli lebin derman imis ecele

Seninçün kurulsun meclisi meyler
Bu hasta gönlümü ya kimler eğler

Sakî doldur getir zehir tasını
Üzerine okuyagör Yasin'i

Gevherî'yle kim yar gele elleşe
Felek pehlivanı gelmiş güleşe

Çalınsun tanbular, bozuklar, neyler
Gel bu gece bu yerlerde gecele

Sen tutagör ben garibin yasını
Ezberinde yoksa kuzum hecele

Bulunurmu hemta gele dilleşe
Korkarım ki ayağımı o çele [**]

13

Cemalin idine teşrife geldim
Sana istiyakım târifे geldim.

Busi lebin vakti şebi Kadr olmus
Ebruların tugra yüzün bedrolmuş

Gel yeter gezdirdin beni biçare
Şefkat mahallidir aşkı zâre

Gevherî idolsun durdukca dünya
Tekabbelâllahe minküm ve minna

Merhaba sultanım eyyamı şerif
Gel derde dermanım eyyamı şerif

Kadire ermeğe acep gadrolmuş
Ey mahî tâbanım eyyamı şerif

Derdi hesretinle oldum âvâre
Gel ey kerem kânım eyyamı şerif

Cümle amaline ergörsün mevlâ
Der Gevherî canım eyyamı şerif

14

Sallanı Sallanı gelür gülşenden
Hüsne bakmağa gözler kamaşır

Yeşil ördek gibi boynun eğmeli
Topuğu halhallı göğsü düğmeli

Acep Gevherî'ye kahretti felek
Gördüm bağdan gelür bir hüsni melek

Başına bağlamış lâle müşallah
Yüzündeki çifte hâle müşallah

Gayet hup dilbeldir her dem öğmeli
Uzun boylu selvi dâle müşallah

Gam mihnet komayor bir saat gülek
Elindeki deste gülé müşallak

15

Yine cûşa geldi ummanı aşkın
Kurdu otağını sultani aşkim

Sermestim o yarın tutî dilinden
Nazü şîve ile gonca gölünden

Tâzelendi derdim nevbahar geldi
Dil mülküne yeni şehriyar geldi

Ölünce ayrılmam aşkın yoluddan
Bülbül armağanı ahü zar geldi

[**] 8 numaralı parçadan epeyce farklıdır.

Derdi derunumu eylesem takrir
Yari buseylemişrakibi hinzir

Bülbül olup bagi firkatte ötdüm
Dilberler adına bir kur'a atdim

Der Gevherî bïkdüm cevrü cefadan
Feragat ederim ol bivefadan

Ne tâbir olunur ve ne hod tahrir
Bize bir kaç çürük ayva nar geldi

Hercayı dilberin ahidini gütdüm
Herbâri bahtimâ cefakâr geldi

Bir eser görmedim zevku sefadan
Adulara nisbet bize ar geldi

16

Müştâk idi âlem yüzün görmeye
Bizzat payitahta yüzün sürdürmeye

Fahri âli Cengiz Hanı mükerrem
Çıktı istikbâle sadri muazzam

Kahraman bakışlı Neriman sıret
Kılmakta tedbiri def'i mazarrat

Acep yüzü nurlu piri mübarek
Tirü kemanından işbu anedek

Huda nusret verse islâm askeri
Sene bin yüz tarihinde Gevherî

İzzet ile Hanı âlisan geldi
Tahtı devlet ile kâmiran geldi

Mehabette Ali sehada Hâfem
İzzü ikbâl ile hem'inan geldi

Gelince cihana doldu meserret
Dameni himmete dermiyan geldi

Omrünü mezit ede hak tebarek
Adudan nidayı el'aman geldi

Ursalar düşmana tigü teberi
Padişaha Selim Giray Han geldi

17

Hakipaye yüzüm sümeye geldim
Bahanesiz güzel tek seni buldum

Andelibim ruhlarının gülüne
Sencileyin bir cânânın yoluna

Açılmış yanağın güllere nisbet
Hayat verir lebin ballara nisbet

Der Gevherî böyle hüsnü zibâyi
Bir güzelde görmedim bu simâyi

Melekmidir yoksa aslin ey peri
Kaçma benden nazlı yarıml gel beri

Zenbur oldum leblerinin balına
Gam değildir feda edersem seri

Zevk edelim senle ellere nisbet
Haset çeksün cânân bize her biri

Gün yüzün mateder şemsile ayı
Ne dénli medhetsem seza her yeri

18

Azmi rah eyledim elvedâ seni
Bitirdim kendimi Mecnuna döndüm

Bilmem şu felege neyledim nittim
Geliriş sevdiğim işte ben gittim

Fırakına takat getirmek muhâl
Gel eyle hatırlım bir kerre süâl

Taliim ezelden çün oldu magbun
Fırakına yandı bu dili zebun

Gevherî der daldım bu gam bahrına
Azmeyleyüp gelsün cayı vaslına

Muhalif yere saldı ruzigâr beni
Koma narı firkatte efendim beni

Gam zehrini sundu bana nûşettim
Koma narı firkatte efendim beni

Kalmadı kulunda zerrece mecal
Koma narı firkatte efendim beni

Müsait olmazsa bu çarhı gerdun
Koma narı firkatte efendim beni

Tahammül kalmadı dostun kahrına
Koma narı firkatte efendim beni

19

Bir mestane bakışlı kaşı cellat
Bir Leylâ gülüşlü kameti şimşat

Aksine döndüde devri zemâne
Çekti tığını kasteyledi câne

Bir demde yâr ile sürmedim sefa
Bir kes rahmeyleyüp etmedi vefa

Gevherî kılارım âhile zâri
Gönlüm eylencesi ömrümün vâri

Divane gönlümü aldıda gitti
Beni böyle Meçnun kıldıda gitti

Bilmem neyledim ol kaşı kemâne
Gözlerim kan ile dolduda gitti

Hemdemim oldu hep cevrire cefa
Sevdiğim hercayı olduda gitti

Sînemde şerhalar unulsa bâri
Bir lahza durmadı geldide gitti

20

Haylı demdir intizârin çekerim
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim

Derünî derdini bilirim deyu
Ahdemân eyledi gelürüm deyu

Cevrile bağırmı doldurmuş idi
Âlide gönlümü aldırmış idi

Ol cenanım bize geldide gitti
Çeşmimin yaşını sildide gitti

Derdinin dermanın kılurum deyu
Beni ferdalara saldıda gitti

Aşk ile sinemi deldirmiş idi
Olanca aklımı aldıda gitti

Gevherî geçermi yârime dilek
Bilmem hûrimidir yohise melek

Nazirin görmemiş bu çarhifelek

21

Haylı demdir bir civanı severim
Vashına ermeği candan dilerim

Bir gez vefâsını görmedim gitti
Servî kâmetini sarmadım gitti

Ansızın tutuldum zülfü bâğına
Bülbülüm nazlimin hüsnü bağına

Merhamet etmedi sinem dâğına
Gonça güllerini dermedim gitti

Perişânım ol yâr aklım alâi
Mihnet köşesinde hasta kalalı

Aşkına bel bağlayup kul olali
Bu dil yâresini sarmadım gitti

Gavvas olup bahri aşkı boylayup
Dost ile tenhada işaret eyleyüp

Eller ile hasbuhalim söyleyüp
Cihanın sefasın sürmedim gitti

Gevherî der yârin kaşı kemandır
Hasret ile halim gayet yamandır

Namurat gezerim hayli zamandır
Murat maksûduma ermedim gitti

22

Bunca zamanlardır melil gezerim
Ayaklar altında zelil gezerim

Lutfeyle efendim eyle şad beni
Toprakdan kaldır eyle abad beni

Bekleyenler elbet lutfun sayesin
Dağidup ömrümün hep sermayesin

Buldular cihanda izzet payesin
Korkarım kenara sürer bâd beni

Bir sahip keremsin nazarın kimya
Nice düşmüsleri edersin ihyâ

Lutfun nihayetsiz ihsanın derya
Bana da nazar kıl eyle yâd beni

Gevherî duacı haşredek sana
Bir öksüz kulunum şefkat et bana

Senin bir nazarın yetişür ana
Eyle murad üzre bermurad beni

23

Fegan eylemesün yok yere bülbül
Kimetini kendi ne bilsün gönül

Bülbül bilür elbete gül kimetini
Gönül veren bilür dil kimetini

Kimetini bilmez her ehli diller
Hünerler gösterir nice meseller

Dillerde söylenür ehli hünerler
Meseller ne bilür lâl kimetini

Kimetini bilmem ben dahi kendim
Efendim sultanım hem bîmenendim

Kimet bulunmaz her fende mâhir
Zâhiren kendisi dürrü cevâhir

Kendimi kul ettim var bir efendim
Bîmenendim bilür kul kimetini

Mehareti çoktur gün gibi zâhir
Cevherin Gevherî bil kimetini

24

Sorsa yar derdimi bilse halimi
Bildirse cărmümü çekse bıçağın

Yar güzeldir bulamanım yahisin
Bahamı bulmazsa azat eylesün

Gevherî der benim meylim sendedir
Bende suç yok hep kabahat sendedir

Tenhada çıkarsa yâr yüze meni
Nesimî tek tutup yar yuze meni

Avcı isen maral geldi alasın
Vermesün doksanı yar yüze meni

Sende incü sende gevher sendedir
Cevrile çıkardın yar yüze meni

25

Görüp cemâlini âşık olduğum
Uğruna serimi feda kıldıgım

Bu güzellik bakı kalmaz sevdiğim
İyilerden kemlik gelmez sevdiğim

İltifat etmeğe gelsen yanına
Bed dua alırsın girme kanına

Gevherî der dilber öğüt tutmazımı
Kara bağrim hun ettiği yetmezmi

Hakkı bir bilürsen ağlatma beni
Hakkı bir bilürsen ağlatma beni

Âşikin ağladan gülmez sevdiğim
Hakkı bir bilürsen ağlatma beni

Müddeîler sitem eder canıma
Hakkı bir bilürsen ağlatma beni

Âşikin dediği yola gitmezmi
Hakkı bir bilürsen ağlatma beni

26

İrişmiş hubluğun kemalin bulmuş
Cennet bahçesinde perverde olmuş

Bahseder kametin servi dalile
Bulunmaz behanen kilükâl ile

Servikamet ince miyansın Alî
Açılmış bir gonca fidansın Alî

Neden teşne olmuş lebin bal ile
Billahi şartınca civansın Alî

Karadır kaşların çeşmi fettanın
Aradım cihanı yoktur akranın

Gevherî aşkınlâ yazdı bir nâme
Nice mümkün vasfin eylemek hâme

Bir görüşde aklin alur insanın
Mümtâzi hûbanı cihansın Alî

İrsal etmek için sen kaşı lâme
Bulunmaz bir genci nihansın Alî

27

Çünkü terk eyledin efendim beni
Gerçi çoktur şimdi sevenler seni

Bu derdilen eğer ölürem canım
Cemâline mağrur olma sultanım

Kâmil olan dostun hatırlın güder
Ağyar hatırlını yıksa hazzeder

Neylerim cihanın bu harap dârin
Disünler terketmiş Gevherî yârin

Ben gideyim sen rakible ol indi
Heyhat bencileyin bir kul bul indi

Kiyamette senden alırım kanım
Mâhitabdır bir gez doğdu tolundi

Muhabbet yolunda eylemez keder
Ben efendim dedim küsdü alındı

Rakîbe bahsettüm ömrümün vârin
Elvedâ sen amelinle kal indi

28

Ben bir güzel gördüm bu gün âlemde
Şâşirdim kendimi gördüğüm demide

Eşkiya kiyafet şuh levendane
Süzülmüş gözleri olmuş mestane

Gamzei celladı teşne kanıma
Bir mübtelâ dahi geldi yanına

Bu Gevherî geldi sana niyaza
Ömrümde görmedim böyle bir taze

Güller gibi gülzar idi durağı
Gerdana dökülmüş şahın saçağı

Zincirli biçağı takmış miyane
Kızarmış gül gibi olmuş yanağı

Hançeri uryanın koysam canıma
Dedim ey biçare dahi aşağı

Tahammül eylemez bu çevrü naza
Dilerim ağzıma olsun dudağı

29

Çarhın siteminden gönlüm sınıktır
Rakipler elinden bağırm yanıkır

Meded bize sınıf gönü'l sarıcı
Meded bize sınıf gönü'l sarıcı

Pek zârîmdan işbu sinem haraptır
Biçare göldürmek azim asvaptır

Kırmızılar giyüp kaneyler kani
Bulmadım bir yârı mûrüvvet kânî

Diyârı gurbette düşmüşüm garip
Gevherî'ye Yarab sen eyle nasip

Âşıklık çekmişim ciğer kebaptır
Medet bize sînik gönül sarıcı

Terahhüm eylemez canımın canı
Medet bize sînik gönül sarıcı

Ne bir türlü em buldum ne bir tabip
Medet bize sînik gönül sarıcı

30

Ben âşikim deyu laf urma bülbül
Nazedüp açılmaz dersin gonca gül

Ruzü şep ahedüp derûnu dilden
Bir Yusufcemâlin aldirup elden

Sengi tânrâdâ ile kaddin dâl
Âlâ ve ednâya sâyeves pâmâl

Gevherî der behey bülbülü şeydâ
Ben gibi âşkı mecnunu rüsvâ

Hayranü sergerdan olduğun var mı
Hiç mâili insan olduğun var mı

Füzün olup eşkim hasretle selden
Yâkup gibi giryan olduğun var mı

Bir yanadan felek eder yüzbin âl
Daim hâke yeksan olduğun var mı

Bu haletler bizde mevcut serapâ
Dil gibi lâmekân olduğun var mı

31

Ey tabîbi cânim beni mi buldun
Nedir bu aczin bizden acep noldun

Güler yüzün görmek içün gelürüm
Benden bizarlığın çokdan bilürüm

Benden yey bin kulun var divanında
Ne var adem değilisem yanında

Gevherî'ye ayâ bu gazap neden
Mübârek hatırın süal etmeden

Kulların içinde bimâr edecek
Yüzbin hastan mı var timâr edecek

Çünkü hazzetmezsin fârig olurum
Ne var sen halk içre izhâr edecek

Bir gedâ çok mudur âsitânında
Dögüp sögüp hatırlı efkâr edecek

Yoksa kim yasak mı var bir kimseden
Ne var bizi böyle âzâr edecek

32

Kime dâdedeyim senin elinden
Yandi bu vücûdüm hicran elinden

Sevdigimden ayrı düşürdün felek
Kebap edüp bağrim pişürdün felek

Bir hercayı yâre meftûn eyledin
Düşürdün çöllere Mecnûn eyledin

Teslim olup rıza verdim kazâya
Düşürdün zevrakım bahri belâya

Mihnet ile çektim çok germü serdi
Rahî muhabbetté mihnetle derdi

Yıldın hatırlımı mahzûn eyledin
Aklımı başından şaşurdun felek

Umûrumu ısmarladım hûdâya
Aşk dalgasın başdan aşurdın felek

Arayup bulmadım Ğevherî ferdi
Cem'edüp başıma üzürdün felek

33

Ey perî cihana sen gibi dilber
lâ'lin gibi Lokman tiryakî ekber

Cefaya başladı kaddi mevzûnum
Böyle giderse bu çeşmi pürhûnum

Ey âlemi hüsnün sahip kırâni
Öldürmezsen kendi elinle anı

Bunca dem akarken gözümden yaşlar
Ahdine durmadı ol perî peyker

Cevherî güzeller gitti yabana
Bu cihana benim gibi merdâne

Ne geldi ne gelir ne gelse gerek
Ne buldu ne bulur ne bulsa gerek

Ta arşadek çıktı ahî derûnum
Ne güldü ne güler ne gülse gerek

Öldür kelb rakîbi verme emâni
Ne öldü ne ölüür ne ölse gerek

Vaid etmiş iken silmeğe dilber
Ne sildi ne siler ne silse gerek

Lâle gibi çıktı ol meh meydane
Ne geldi ne gelir ne gelse gerek

34

Neyledik ki felek acep biz sana
Günci felâkette mahzun daima

Derdü gamda gönül türlü sitemde
Keştii firkatte girdabı gamda

Medeteyle Yareb medeteyle sen
Ne ahibba ne dost ne bir kimseden

Merhamet etmezse adil hanımız
Namurathık aldı geldi yanımız

Devrânında abâd olmadık kaldık
Kaldık gittik dilşad olmadık kaldık

Adular hürrem mübtelâ elemde
Esir olduk azad olmadık kaldık

Derdi veren sensin derman veren sen
Mültemisi imdad olmadık kaldık

Ah ederek bir gün çıkar canımız
Gevherî ah berbad olmadık kaldık

35

Sevdığım şâdolup gönlün açılsın
Üstüne envârı nesim saçılsın

Zerrin kadâh sünbül açıldı yeni
Şitâ iklîmini fethettim deyi

Benefše haymeler kurmuş her kiyâh
Sanki alay kurmuş bir alay sipâh

Şeyda bülbül durmaz eyler feganlar
Cümle yeşil giymiş tâze fidanlar

Gevherî'ye istigna etme canım
Sensiz cefadâyım mehi tabânım

Cık teferrûc eyle sebzâra bak
Sâna muntazırdır gül'izâra bak

Kalkdı hurûç etti gülşenin beyi
Donanma eylemiş nevbahâra bak

Çiçekler aybını görmeye nagâh
Sahra zerrin olmuş lâlezâre bak

Safalar kesbeder sağ olan canlar
Şîveler arzeder ruzigâra bak

Göster endamını servi revânim
Derûnumda olan intizâra bak

36

Herbâr sevdiceğim giyer egnine
Hup yarasır anın ol mah yüzüne

Değme bir kimseye eğmez başını
Üç nesneye şebîh gördüm kaşını

Âşkı olah terki ârettim
Yolunda giymeği ihtiyâr ettim

Gevherî der âşık olan etmez âr
Mahşer günü üç nesneden korkum var

Biri yeşil biri siyah biri al
Biri keysu biri sünbül biri hâl

Hudâm uzun ede anın yaşını
Biri hilâl biri keman biri dal

Hayalin gözde dilde nigâr ettim
Biri aba biri çuldur biri şal

Tut yüzünü hakka hudâya yalvar
Biri sırat biri mîzan bir sual

37

Yârimin seyrettim hüsnü bağıını
Gördüm mah yüzünde çifte benini

Yâri tenha bulup yiyup içmedim
Yiyup içüp ak göğsünü açmadım

Yâr içün hasretin çektim çögunu
Emdirmeyor şekerli dudağını

Destursuz gelene değimöeli değil
Hilâldir kaşları egmeli değil

Bu âne gelince öpüp koçmadım
Beni öldürmeli doğmeli değil

Arttı yüregimde eritti yağını
Yaziktır kiyamam sögmeli değil

Melâmet etmeniz âşiklar beni
Gevherî der ol nâzik simbedeni

Ugruna komuşam can ile teni
Çözülmüş ak göğsü dügmeli değil

Ey dil mubârekî türlü belalar
Karalar giysün cümle mübtelâlar

Küstü dilber âyâ nice olur hal
Küstü dilber âyâ nice olur hal

Acep cürmüm nedir bilmem nişledim
Türlü nağmelerle medhin eyledim

Ne hatalar ettim kem mi söyledim
Küstü dilber âyâ nice olur hal

Efsun mu ettiler ol yare noldu
Bahtımdan mı yoksa tenbih mi oldu

Yoksa bir kaç tâze âşık mı buldu
Küstü dilber âyâ nice olur hal

Yine aksine döndü bu carhı felek
Medet dostlar medet eyleyin dilek

Bizden yüz çevirdi gül yüzlü melek
Küstü dilber âyâ nice olur hal

Gevherî der bilmem kim oldu gammaz
Bâri kendim varup eyleyim niyaz

Nedir bu istigna ne bu kadar naz
Küstü dilber âyâ nice olur bal

Açilsun seherde goncagül gibi
Cönlüm perişandır şol sünbül gibi

Hatırım şadolsun gel efendim gel
Gamdan azad olsun gel efendim gel

Reddeyle kâkülüñ ruyün seçilsün
Âlem bahar olsun gönlüm açilsun

Kırmızı gül ruhdan meyler içilsün
Cihan abâd olsun gel efendim gel

Sevinür daima kelb rakiplerin
Nagmeye başlasun andeliplerin

Yine giryân oldu bu gariplerin
Güller handân olsun gel efendim gel

Hak ruzî kilsun cümle umûrun
Cemalin kemalin zevkü sürûrun

Günbegün berkursun yüzünde nûrun
Ömrün ziyadolsun gel efendim gel

Yoluna koymuşam bu canü seri
Bazârı aşkıda der bu Gevherî

Senin meftunundur insü cin peri
Kulun müzzdad olsun gel efendim gel

Ne nihan edersin benden yüzünü
Hak aşkına olsun göster yüzünü

Hasretinle hâlim yaman oldu gel
Görmedim cemâlin zeman oldu gel

Bülbülüm hâraograttım gülümü
El kahrından doğrultamam belimi

Gözlerimin yaşı deryâya akar
Ah ettikce arşa tütünüm çıkar

Âşık olanların korkmaz ölümden
Gevherî çıkiyör canım tenimden

Neye sunsam eriştirmem elimi
Büküldü bu kaddim keman oldu gel

Hicran ateşleri bağırmı yakar
Seyret dağlar başı duman oldu gel

Gecemi hiç fark edemem günümden
Bizim kavoşmamız güman oldu gel

41

Kiyamet kopunca severim seni
Gurbet ele gidüp unutma beni

Mürgi dil ne acep neva eyledi
Ayrılık dellalı nida eyledi

Yoluna koymuşum can ile teni
Lutfunla şadeyle ağlatma beni

Gevherî der yoktur tenimde tâkat
Gel yetiş kalmasun ruzi kiyâmet

Hastayım derdimin dérmâni tez gel
Eğlenme cânımın canâni tez gel

Bağda bülbül kesbi heva eyledi
Geçmeden muhabbet devrâni tez gel

İnkâr etmem gözüm severim seni
Dil mülkünün ruhı revâni tez gel

Varmıdır haberin ey servikâmet
Var ise gögsünün imâni tez gel

42

Safâ geldin safâ dostun bağından
Muattar olmuş senin gül yanağından

Buy alup gelursun miskü anberden
Nümune mi arzetti kadi dilberden

Gevherî gayrıdan etti feragat
Eger sorarise eyle hikâyet

Cana bin safâlar verdin karanfil
Var ise yüzünü sürdün karanfil

Onunuçün çıkardı bu canü tenden
Sînemize dağlar ördün karanfil

Anın meftunudur şimdî begâyet
İşte ahvalimi gördün karanfil

43

Şunda bir güzele gönül düşürdüm
Aşkın deryasını boydan aşıldım

Dilber senin ile yinüp içmedim
Fırsat elde iken belin koçmadım

Öpmeli koçmalı degmeli değil
Karadır gözleri sürmeli değil

Yiyüp içüp ak gögsünü açmadım
Beni öldürmeli doğmeli değil

Dilber harâmi olup yola durmuşsun
Kuzum bugün al hâreler giymişsin

Gevherî der yola durur varırlar
Çok güzeller gördüm zekât verirler

Cellat olup cana başa kıymışsin
Gögsü sıra sıra düğmeli değil

Adam öldürürler kana girerler
Zekâtsız dilberi sevmeli değil

44

Ah elinden zülfü kemendim benim
Neyleyim nişleyim unulmaz derdim

Gamdan hasâr olup meskenim yurdum
Bir değil bes değil on değil derdim

Acep gâfil midir gelürmü Leylâ
Çok tuz ekmek yedik gel helâl eyle

Ğevherî kulundur haftadaa yda
Başım yasdıkdadır gözlerim yolda

Müjen urdu sinem yaralandı gel
Dilber gam başımdan aralandı gel

Okurum yazارım dinlenmez virdim
Gam yükün yüklenmiş sıralandı gel

Bu gam bu kasavet kalur mu böyle
Yaralar uç verdi aralandı gel

Seviüp ayrılması vermiyor fayda
Ğözümün beyazı karalandı gel

45

Ol mah cemâlini görmiyeliden
Visalin idine ermiyeliden

Bülbül gibi fegan eyleyüp söyle
Engüştü berdehan eyleyüp söyle

Geçti ömrüm benim ahüzâr ile
Ağazâdem sana intizârile

Senden ayrılalı ruhları âlim
Eğer sorar isen şimdilik hâlim

Neden meyleydin o yana bilmem
Bu hâbi mihnetten uyana bilmem

Nazar eyle hâki zulmette kaldım
Hayif bana günü firkatte kaldım

Dilde râzım nihan eyleyüp söyle
Valihü mest olup hayrette kaldım

Yanar bu vücûdüm herbar nârile
Anca gün kûsei gurbette kaldım

Mecnuna dönmüşür hemen misâlim
Bir acep vaveylâ hasrette kaldım

Neden bu ateşe o yana bilmem
Ğevherî ne olmaz gaflette kaldım

46

Ne kaçarsın benden ceyran kuzusu
Seni sevmek imiş alnım yazısı

Kaçma benden ben yad avcı değilim
Kaçma benden ben yad avcı değilim

Mecliste sevdiğim sînen açarsın
Nazlı yârim niçin benden kaçarsın

Mecnun gibi dolanacak dağım yok
Duzağım vok avlayacak ağım yok

Ğevherî-kulunum şunda gezerim
Kâkülün telîne inci dizerim

Sen şahîcihâna oldum üftâde
Merhamet eyle bu dili naşâde

Tatiye ders verir güftârin dilin
Beni bülbül edüp ruhunda gülün

Kavsi Rüstem olmuş ebru kemânın
Bîbedeldir güzel hokka dehânın

Ğevherî gorelden sen yüzü mâhi
Gayet sevdiğimden Hüseyin şâhi

Ağyârin elinden bâde içersin
Kaçma benden ben yad avcı değilim

Bülbül gibi şakiyacak bağım yok
Kaçma benden ben yad avcı değilim

Altun kalem ile tarih yazarı
Kaçma benden ben yad avcı değilim

47

Sen şahîcihâna oldum üftâde
Merhamet eyle bu dili naşâde

Tatiye ders verir güftârin dilin
Beni bülbül edüp ruhunda gülün

Kavsi Rüstem olmuş ebru kemânın
Bîbedeldir güzel hokka dehânın

Ğevherî gorelden sen yüzü mâhi
Gayet sevdiğimden Hüseyin şâhi

Kulunum sultana fermâna geldim
Mürüvvet kânısın ihsâna geldim

Kâmetin tûbâdır naziktir belin
Aşkın ateşine pervâne geldim

Lâ'le dönmüş lebin, dürre dendânın
Hüdânın sun'unu seyrâna geldim

Divanedir aşkın ile billâhi
Kerbelâdır bu gün meydâna geldim

48

Ben bir âfet gördüm tutmuş âlemi
Elin öpüp arzedeyim hâlimi

Nicolmasun gönül ana üftâde
Dirlik istemezdim daridünyâde

Ğevherî'nin andaaklı hayâli
Neylerdim cihanda mâlü menâli

Huri midir nedir aslı bileydim
Tenha yerde bir gez anı bulaydım

Huri kendisidir ya melekzâde
Selam verüp selâmını alaydım

Geçirmez gönlünden fikri visâli
Böyle bir civâna malik olaydım

49

Yüz süreyim hâkipâyine yârin
Niyâza gelmiştir âşiki zârin

Lutfeyle bendene vakti şefkattir
Çeşmi hasretinden nice müddettir

Aman hey kaşları keman diyeyim
Uyan mesti nâzım uyan diyeyim

Sana düşen usşâka merhamettir
Revan oldu eşki umman diyeyim

Yeter cevreyledin efendim bana
Beni geçtiler mi sultânım sana

Bunca dem esîrim ben fîrasında
Âğlatma âşiki bu genç yaşında

Gevherî hicrinle ölmeli hergâh
Varise günâhîm elhükmü lîllah

Hâlim pek mükedder firkatten yâna
Bühtan itti bana nâdan diyeyim

Yok mudur bu sevda senin başında
Ziyandır gamzesi fenttan diyeyin

Bâri kendin öldür raziyim billah
Hemen öldür virme eman diyeyim

50

Ğörüp cemâlini divâne oldum
Cemâlin şem'ine pervâne oldum

Ruzüşep kîlaram ahila zâri
Bu benim zahmîma eyle timarı

Yolunda ölürem çekmezem elem
Sırrım faşeyleyüp kimseye demem

Bir kâmeti serve olmuşum meenun
Gevherî kulunu eyleme mahzun

Beni divane etti sevda efendim
Aşkınla yanarım hâlâ efendim

Nazar kıl bendene ömrümün vâri
Sensin her dertliye deva efendim

Dost yoluna ölmekmola bana gam
Gelmedin lutfeyle bana efendim

Ğörmedim sen gibi bir kaddi mevzun
Râzi olmaz buna hudâ efendim

51

Elâ gözlüm geçer hubluğun çâğı
Deldi bağırimı şol gamzenin tiği

Ahim direk direk çıktı göklere
Efgânım iriştî yine dağlara

Ah ittikçe karlı dağlar ağlaşür
Herkes varup murâdine işsür

Hûdâyı seversen doğrusun söyle
Gevherî kulunu müşerref eyle

İnan bu sözüme inan sevdiğim
Hilal kaşın olmuş keman sevdiğim

Seyda bülbül göçeyledi bağlara
Düstu bu serime dumân sevdiğim

Ya hasret hasrete nice kavuşur
Senin bu zulmünden aman sevdiğim

Eğletir mi güzel âşiki böyle
Yok mudur göğsünde iman sevdiğim

52

Muhabbet arzettim gül yüzlü dosta
Mihnet gösesinde yatarım hasta

Lutfedüp selâmım alır mı bilmem
Mevlam ona insaf verir mi bilmem

Benden selam olsun ol nazlı dosta
Nâmemi alıcak lutfile deste

Beni mecnun etti aşkın sâkisi
Derdimin dermâni cennet kuğusu

Gevherî der hâlâ bilmezem noldum
Merhamet et güzel işte ben öldüm

Lebleri sükkerdir gözleri meste
Salınup bin nazla gelir mi bilmem

Miskü anber kokar yârin kokusu
Dertlisi olduğum bilir mi bilmem

Yârin hasretiyle sararüp soldum
Hasret kiyâmete kalır mı bilmem

53

Değmen benim yaslı gamlı gönlüme
Beni felek itti yârimden irak

Diyarı gurbetin derdü mihnetin
Tâze bildim ben de yârin kîmetin

Umutumu ben mevlâya bağlarım
Gevherî dir gece gündüz ağlarım

Selvi boylu nazlı yârdan ayrıldım
Lebi sükker dili baldan ayrıldım

Bir yâr içün çektim nice zahmetin
Ah nideyim efendimden ayrıldım

Aşk oduna ciğerciğim dağlarım
Al yanağı gonca gülden ayrıldım

54

Ferağat ideyim bîvefâ senden
Çünkü yüzçevirdin sevdiğim benden

Bana yeydir derde âsına olmak
Sen gibi nâdâna müptelâ olmak

Kalmışım subhadek gözüm yummaktan
Bize zulmedenler dilerim haktan

Ne tabîbim olup eyledin çâre
Dilerim duşolup bir cefâkâra

Gam değil her kişi ettiğin bulur
Âşıka merhamet böyle mi olur

Yanına gelürsem idersin âzâr
Gevherî gam yeme bulursun bir yâr

Mecnunum firkatle yerim dag olsun
Yürü bensiz seyranğâhın bag olsun

Aşkından âzâde bir gedâ olmak
Müslümanlar başından irag olsun

Düçeşmim nişandır Kızılırmaktan
Dili harap cisimî dagdag olsun

Ne külli terkedip kıldın âvâre
Gülün harap olup cismin dag olsun

Sanma kim zerrece yanına kalır
Merhametin kadar yüzün âg olsun

Ahdü kereminde kılmazsin karâr
Tek cihanda garip serin sag olsun

Getür hançerini hupların şâhi
Gel bu üftâdene şîve kıl kâhi

Yel esdikçe kâkülün olur tel tel
Nice zâr itmesün ol garip bülbül

Vuslatin müyesser olup ankarîp
Bu gün seyreyledim ol kâfir rakîp

Biçâre Gevherî nazm içre mâhir
Leylâ ile Mecnun olalı zâhir

Destinle sînemi del iki yerden
Kakülün boynuma sal iki yerden

Gerdanında saf saf serpilmiş fülfül
Rûyünde açılmış gül iki yerden

Hudam seni bana eylesün nasîp
Zemmime uzatmış dil iki yerden

Felek olmuş âna duşmanı kâhir
Akar bu çeşmimden sel iki yerden

Üftâdeler dursun saf saf selâma
Hüsnünün takriri gelmez kelâma

Hayâlin gözümde didâra benzer
Ol servi kametin ar'ara benzer

Gamzenin okuna sinem potadır
Kaldırma nikâbin aynı hatâdır

Gevherî kulunu sanma ki bi'âr
Gamzenin zahminden hezar yaram var

Melâhat misrinin sultanısın sen
Cevahir kânının mercanısın sen

Hüsnünün nurları gülzâra benzer
Bu asrin âfeti devrânısın sen

Bu güzellik sana lutfu atâdır
Zira dert ehlinin seyranısın sen

Efendim intizar eşed minennar
Merhem it derdimin dermânisinsen

Guyi yâre bugün seyrâna vardım
Zanettim heman ben divâna vardım

Aklü dil mürg-veş gitti kûhsara
Ben didim görünce ol sitemkâra

Bize şimdi bir tâze dilber olsa
Sakîi bezim de neşveğer olsa

Dilersen kendini bîmelâl eyle
İstersen cihâni gez süâl eyle

Geçilmez râhında üftâdelerden
Zülfün göremedim dildâdelerden

Çeşmi şehbazlayın çıktı şikâra
Ne istersin bu âdemzâdelerden

Tâze merhem tâze derdiser olsa
Biz çoktan usandık o badelerden

Bu yolda emeğin gel helâl eyle
Var mı vefa bulmuş ruhsâdelerden

Gevherî geledden sahnî nihâde
Yeydir kadırsinas karavaş zâde

Hiç görmedin râhat bezmi dünyâde
Kadrü kîmet bilmez beyzâdelerden

58

Ol kaşların beni mecnun eyledi
Yaktı vücûdümü püryan eyledi

Bülbül gibi söyler dilin var senin
Turna gibi siyah telin var senin

Kaşın çatup kirpiklerin âtarsın
Kanğı bagda bittin nerde yatarsın

Efendim derdime dertler katarsın
Yanağında gonca gülün var senin

Söyle canım murâdını bileyim
Ah efendim sana kurban olayım
Gevherî pervane şem'a yanınca
Câna hayat verir lebin emince

Firkatinle bağırcığım deleyim
Koçulacak ince belin var senin
Aşkın şarabını içер kanınca
Beni sarhoş ider dilin var senin

59

Kime dâdideyim dilber elinden
Bir merhabâ gelmez asla dilinden

Bir hercayı yarsın haktan bulasın
Daim cefakârsın kaktan bulasın

Sitemi hançerin bağırmı deldi
Ettiğim varidi yoluma geldi

Bilmem gönül seni nereden buldu
Yar değil ağıyarsın haktan bulasın

Ben seni evvelden böyle bilmezdim
Billahi ben sana bende olmazdım

Tiği aşkın ile bağırm delmezdim
Katî pek hunharsın haktan bulasın

Sâirine uğrar imiş eltâfin
Çünkü Süleymansın kani insâfin

Hiç cefâdan gayri yok mu â'tâfin
Bîinsaf dildarsın haktan bulasın

Gevherî'nin kıydın şimdi özüne
Aduların külli yalan sözüne

Ne güzel gülerdin evvel yüzüne
Ya niçin uyarsın haktan bulasın

60

Ey gamzesi sâhir gözleri fettan
Bendifüp zülfüne eyleyen hayran

Beni meftün iden sen değil misin
Âhîr mecnun iden sen değil misin

Kadrini bilmezin olup mahremi
Âğlatup akıtup eşki didemi

Âşıklara çeküp tiği gamgâmi
Şattü Ceyhûn iden sen değil misin

Dili mecrâhumu idüp sadpâre
Cevrû nisbet idüp uyup agyâre

Her gördükçe bîtap olurum seni
Kullabi mahabbet bendidüp beni

Perişan eyleyüp zülfün târını
Gevherî'nin şî'ri gevherbârını

Sen düşürdün beni bu âhü zâre
Bağrımı huniden sen değil misin

Pür âbütap olmuş husnün gülşeni
Kaddimi nun iden sen değil misin

Yagma idüp aklü gönül varını
Dürri meknun iden sen değil misin

61

Ğüftârin insana canlar bağışlar
Nedir bu edâlar bu hup revişler

Bûy alup yasemin gül yanağından
Nümûne mi geldin cennet bağından

Dahi benden beter var mı garîbin
Kurbanın olayım kimdir habîbin

Cebîbin tân'ider mahî tâbâna
nigâhin fitneler saldı cihâna

Sana benim demek bir ham hayaldır
Gevherî'nin olmak emri muhaldır

Söyle ey dertlere derman kiminsin
Kiminsin ey ruhirevan kiminsin

Aynı kevser akar bal dudağından
Kiminsin ey hurü gîlman kiminsin

Meylin kime kim bedmaye rakîbin
İdi sadakatte kurban kiminsin

Hunî gamzelerin kaştider câna
Kiminsin ey güli handan kiminsin

Zira tâli'sizlik bir başka haldir
Bari ey hublara sultan kiminsin

62

Bâdisabâ vaktiseher hakkıün
Arzü semâ şemsü kamer hakkıün

Lisanı hal ile feganü zârim
Hayâlinde kaldı dilü efkârim

Gördün mü ol sevdigimin didârim
Guşettin mi kelâmi güherbârin

Uğradın mı sabâ sen kuyü yâre
Cevâba muntazır Gevherî biçâre

Dili bülbülümden ne haber aldın
Cemâli gülümden ne haber aldın

Söyledin mi benim bu intizârim
Ol tâtî dilimden ne haber aldın

Seyreyledin mi ol rûyü gülzârin
Ol zülfü telimden ne hrber aldın

Esüp dokundunmu zülfü dildâre
Anber kâkülümden ne haber aldın

63

Cünkü güzel gönlüm alup gidersin
Beni ferdâlara salup gidersin

Perişandır benim gönlüm perişan
İster isen ben kulundan bir nişan

Görmez misin Ferhad ile Şirini
Âşıkının açma gizli sırrını

Kaldır nikâbını yüzün göreyim
İster isen rakipleri kirayım

Sen variken gönül vermiyem yâda
Efendim sen sağ ol hemen dünyâda

Hoşça tut yanında mihmânın olsun
Efendim ahdeyle emânın olsun

İflah olmaz senin ile konuşan
Sînemde yâreler nişânın olsun

Anlarda sevmişler biri birini
Sakla derûnunda pînhânın olsun

Göreyim de sana canım vereyim
 Hemen senin bana fermânın olsun

Şirin dahi verdi gönlün Ferhâda
Bu Ğevherî kulun kurbânın olsun

64

Ne acep bendetti ben biçâresin
Artırdı sinemde firkat yâresin

Ben âhetmek ile gönlüm eğlerim
Felek elverirse gör ki neylerim

Hep bana edenler mevladan bulur
Hercayı sevenin hali böylolur

Ayrılmak muhaldir deriken benden
Ferâget etmezem bivefâ senden

Mahrum kalmaz hâke yüzünü süren
Ğevherî'ye derdi firkati veren

Bilmem nidem ol vefâsız yâre ben
Bin yerde olmuşum pâre pâre ben

Halden bilen dosta sırrım söylerim
Rakip ile adüvvü bedkâre ben

Sanman edenlerin yanına kalur
Ko yanayım bu dert ile nâre ben

Meğer hüdâ ala câni bu tenden
Gelmeyince Mansur gibi dâre ben

Rahat olur ahır mihnete eren
Meyladan dilerim yine çâre ben

65

Bizden selâm olsun gül yüzlü yâre
Severim dilberi elde ne çare

Sevdâ derler bir acâip dengim var
Bu gün benim adularla cengim var

Salınup sevdiğim bağlara gelsün
Yürekde eriyen yağlara gelsün

Güzeller giyecek şalî rengim var
Kılıçlar bilensün zaqlara gelsün

Ne kadar cevretse şikâyet etmem
Canım tende iken ferâgat etmem

Gevherî bağlamış bir özke edâ
Dellâlı muhubbet eylemiş nidâ

Benden selâm olsun şol nazlı yâra
Firkatile yaktı sînemi nâra

Derdini çekecek kalmadı tâkat
Vaktine hazır ol rûzikiyâmet

Ekserî yalandır hubların ahdi
Çünkü açılmadı âşiklar bahti

Ben nice kîmiyam âhile zârim
Elimden aldirdim gül yüzlü yârim

İltifâtın bana revâ ederdi
Âşkim gülşeninde nevâ ederdi

Şimdi enîsim yok dârı firkatte
Mestimüdam idim bezmi vuslatta

Gevherî bahrîsi ummanı aşkın
Kahramanı idi meydani aşkın

Ugra seher yeli dildâre söyle
Birbir ahvalimi hikâyet eyle

Sakinsün âhimdan ol canan kendin
Desturup çözmeye sînesi bendin

Ömrümün bahârin hazan etmesün
Çatüp kaşlarını keman etmesün

Öperim koçarım hîyânet etmem
Îsterse gerdanım ağlara gelsün

Elinde tesbihi dilinde hûdâ
Mecnünüm olanlar dağlara gelsün

66

Beni mahzun etti kendi şâdolsun.
Efendim işitüp bermürâd olsun

Sana kalmaz bu ey gözleri âfet
Înşallah mahşerde çok feryâd olsun

Ser verüp yoluna eyledim cehdi
Rahmeyle bâri kulun âzâd olsun

67

Ol yüzü gül benim idi bir zaman
Saçı sünbul benim idi bir zaman

Sînesin derdime devâ ederdi
Yavru bülbül benim idi bir zaman

Yârla otururken ezel işarette
Hâli fülfül benim idi bir zaman

Gûyâ Yâkûbudur Ken'âni aşkın
Rahşü Düldül benim idi bir zaman

68

Adular vaslına nâil olmasun
Âşık ağlatmaya mâil olmasun

Nice bir ağlatır bu dertmendin
Senden gayrisine kâil olmasun

Firak ile hâlim yaman etmesün
Bakdıkça bu aklim zâil olmasun

Gevherî'ye emdir lebin mesteyle
Düşür kâküllerin ziridest eyle

Âşika vefâ rakibe kasdeyle
Saçılıp yüzüne hâil olmasun

69

Bu deşti belâda Mecnuna döndün
Olup kuhu aşkın Ferhadı kendin

Vârise ey gönül leylâyisin sen
Herdem böyle Şirin edayısin sen

Hatircığım almağa gelmez misin
Bende sîm zer yok düa almaz misin

Elinle hunu çeşmim silmez misin
Bilürüm sevdiğim dünyayısin sen

Harile sinedar ol gonca femler
Bir kadeh bâdeye saydolur derler

Âşika rahmetmez ol sitemgerler
Gerçek ise dilber sehbayisin sen

Bu cevrü cefâyı herbâr edersin
Niçin âşikindan firar edersin

Dili Gevherî'yi bizâr edersin
Dilberler içinde sahayayisin sen

70

Dedim dilber cemalin eyle ayan
Dedim kâküllerin olmuş perşan

Dedi âşık misin ya ne sorarsın
Dedi olmuş ise sen mi tararsın

Dedim cânâ yeter çektim hicrânın
Dedim eller sarar ince miyânın

Dedi hiç göğsünde yok mu imânın
Dedi elem çekme sen de sararsın

Dedim lebin sükker midir bal midir
Dedim benden gayrı sorar var midir

Dedi bana edecekâin âl midir
Dedi var mı yok mu sonra duyârsın

Dedim aşk ile yandı bu canüten
Dedim Gevherî'ye hercâyisin sen

Dedi seni vasımla ederim sen
Dedi bencileyin sen çok ararsın

71

Bu gönülmün bâğı külsitan olur
Dil divâne olur aklım dağılur

Sevdigim kâküllün dökdüğü zaman
Çıkup karşısında yâr gezdiğin zaman

Senden murad almak katî güç olur
Kiyâmet gününde hâlin nicolur

Derdini çekenin bağıri tuç olur
Âşikin bağını ezdiğin zaman

Sevdigim âhimdan gel eyle hazer
Sanasın bir ulu divâna benzer

Dilerim degmesün sâna kâm nazâr
Kulların karşısına dizdiğin zaman

Gözlerim doludur kan ile nemden
Ol zaman Gevherî ayrılmur senden

Kirpiğin okiyle urdun sînemden
Elinle mezârin kazdığını zaman

72

Efendim neyledim nedir ısyânım
Lutfun umarken ey çeşmi fettânim

Ta böyle kasdı can eylemek neden
Cevrini bîpâyân eylemek neden

Evvelce ne idi ol lutfu atâ
Zulmile vücûdum şehrini cânâ

Ya şimdi nedir bu biğâne edâ
Yıkup hâke yeksân eylemek neden

Hasretle gezer aşıkların bîmâr
Ben ettikce derdi derunum ızhâr

Edersin adüvvü daimi derkenâr
Kaşın çatüp keman eylemek neden

Bivefâdir çünkü ol servihîrâm
Ruzüşep etmeyüp Gevherî ârâm

Terkeyle bir gayrı şaha ol gulâm
Bülbül gibi efğan eylemek neden

73

Benî terkeyledi ol çeşmi fettân
Anımcün olmuşum dillere destân

Buluşup söylemek gönlümden geçer
Ahedüp ağlamak gönlümden geçer

Bir yaratmış hûdâ ol nevcivâni
İşittim kurulmuş yârin divâni

Uğruna terkettim baş ile câni
Varup el bağlamak gönlümden geçer

Çok zamandır ben cevrini çekerdim
Bunca yıldır bus bulanık akardım

Döge döge dertli sinem delerdim
Cûshedüp çağlamak gönlümden geçer

Gevherî sevdığın oldukça bivefa
Dinermola acep sultanım Mustafa

Cihanda sürmedim zevk ile sefa
Arzı hal eylemek gönlümden geçer

74

Be gâzîler benden ibret alınız
Terk idüb bendesin kıldı yalınız

Labüt aşıkların hali böylolur
Âşıka hubların âlı böylolur

Vücûdum eridi firkat ahindan
Kurtulmadık gitti aşkı râhîndan

Kavruldu gönlüm zülfü siyâhîndan
Erkânsız pirsizin yolu böylolur

Can virüb yolunda serden geçtiğim
Acepmidir dertten derde düştüğüm

Geçti beden ak gögsünü açtığım
Zerrece aklı yok deli böylolur