

ULUSLARARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU



ULUSLARARASI İSLÂM VE MODEL İNSAN
SEMPOZYUMU
CİLT III

International Symposium On Islam And Model
Human

المؤتمر الدولي عن الإسلام والإنسان النموذجي

26-27-28 Nisan 2018 – KAHRAMANMARAŞ

Adres:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi
Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü
(0 344 223 76 71)

&

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
Tel: (0344 300 27 01)–

e-mail:

islamvemodelinsansempozyumu@gmail.com

ULUSLARARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU

**ULUSLARARASI İSLAM VE MODEL İNSAN
SEMPOZYUMU
26-27 NİSAN 2018**

İmtiyaz Sahibi

Fatih Mehmet ERKOÇ
Büyükşehir Belediye Başkanı

Genel Yayın Koordinatörü

Cevdet KABAKCI
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı

Genel Yayın Yönetmeni

Mustafa SEMERCI
Kültür ve Turizm Şube Müdürü

Editör

Prof. Dr. M.Akif ÖZDOĞAN
Doç. Dr. Faruk ÇİFTÇİ
Dr. Öğr. Üyesi Fatih TİYEK
Dr. Öğr. Üyesi Veli ABA
Arş. Gör. Sezai KORKMAZ
Arş. Gör. İrfan KARA

Yayına Hazırlayan

Ömer Yalçın OVA - Mehmet CANLI

Dizgi&Mizanpaj ve Tasarım

Arş. Gör. Sezai KORKMAZ - Arş. Gör. İrfan KARA
Fikir Ajans

ISBN

978-605-4996-62-9 (Tk.) - 978-605-4996-63-6

Basım Tarihi: 2018

Yapım & Baskı: Fikir Ajans

Yönetim Yeri

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü

0 (344) 225 24 15 - 16

www.kahramanmaras.bel.tr

**Bu eserin bütün hakları saklıdır. Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesinden yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,
hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz.**

ULUSLARARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU

HER YÖNÜYLE MODEL BİR İNSAN: HZ. PEYGAMBER (SAV.)

Ali MARAŞLIGİL*

Hz. Ali (r.a) Peygamberimiz Sallallahü Aleyhi Vessellem Hakkında “İnsanların en ziyade geniş kalplisi, doğru sözlüsü, yumuşak tabiatlısı ve tatlı sohbetlisiydi.” buyurmuşlardır.

Şimdi onun örnek davranışlarından bir kısmını özetle arz edelim.

1. PEYGAMBERİMİZ (S.A.V) KENDİSİNİ ASHABINDAN ÜSTÜN TUTMAZ, BİR BEŞER OLDUĞUNU SÜREKLİ TELKİN EDERDİ

“Bir gün Peygamber Efendimiz ashabından birkaç kişiyle birlikte yürürken biri mendilini çıkarıp onunla Peygamber (s.a.v.) ‘i gölgelemek istedi. Peygamber efendimiz mendilin gölgesini görünce başını kaldırarak adama: Bırak dedikten sonra adamın elinden mendili alıp yere koyduktan sonra, ben de sizin gibi bir beşerim buyurdu.

2. ASHABININ BAZILARININ HAREKETLERİNE SABREDERDİ

“Dariminin ikirme vasıtasıyla Abbas (R.A.) dan rivayetinde: Peygamber efendimizin aramızda daha ne kadar kalacağını anlamak için: “Ya Resulallah ashap arasında oturmaktan rahatsız olduğunu görüyorum. Seni toz duman içinde bırakıyorlar. Kendine bir sedir yaptırıp da o sedir üzerinde oturup, onlarla konuşsaydın” dedim.

Peygamber efendimiz: “Hayır Cenab-ı Allah beni onların toz dumanından kurtarınca kadar aralarında oturacağım. Varsın ayaklarıma bassınlar, eteğimi çeksinler” buyurdu. O zaman aramızda çok kalmayacağımı anladım.

3. BİDAT VE HURAFELERİN ÇIKMASINA ŞİDDETLE KARŞI ÇIKAR EN ZAMANINDA BİLE İRŞAD HİZMETİNİ BIRAKMAZ, PEYGAMBER ÇOCUĞU DA OLSA İLAHLAŞTIRILMAMASINI ZİMMEN ÖĞÜTLER, GÜNEŞ VE AYIN DA BİR EMİRLE CEREYAN ETTİĞİNE İŞARET EDERDİ

“Hz. İbrahim’in vefatı sırasında güneş tutulmuştu. Bazıları bunu bir mucize sanmışlar, İbrahim’in ölümü için güneş tutuldu demişlerdi. Güneş mateme iştirak mi ediyordu? Peygamber (s.a.v.) bunları duydu. Hazreti Muhammed Aleyhisselam halkın cehaletinden istifade etmek, onları bu yoldan kendisine bağlamaktan çok uzaktı.”

O hakiki mürşit idi. Onun için b u felaket zamanında bile irşad vazifesini unutmadı. Şu hitbesiyle Mü’minleri ikaz etti.

“Ey nas, Günei, Ay, bunlar Allah2ın ayetlerinden iki nişandır. İnsanlardan birinin ölümü için tutulmazlar.” buyurdu.

4. DÜŞMANI DA OLSA GÜNAHINI YÜZÜNE VURMAZ, KİMSEYE REZİL ETMEZDİ

“Yahudilerden biri düğümlü ipliği kuyudan çıkartıp getirtti ve düğümler açılır açılmaz Peygamber Efendimiz sanki bağları çözülen kimse gibi oldu. Bunula beraber vefat edinceye kadar bunu yahudinin yüzüne vurmadi.

5. İNSANLARIN İÇİNDEKİLERİNİ RAHATÇA SÖYLEMELERİNE MUSAMAHA EDER, İNSAN PSİKOLJİSİNE UYGUN DAVRANIŞ SERGİLER, PEDEGOJİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ VERİR, KENDİN İÇİN İSTEMEDİĞİNİ BAŞKASI İÇİN DE İSTEMEMEYİ ÖĞÜTLERDİ

* Emekli Müftü

ULUSLARARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU

“Kureyş kabilesinden bir genç Peygamberimiz efendimize gelerek:
-Ya Resulallah zina için bana izin ver dedi.
-Hazır bulunanlar gence dönerek:
-Sus sus! deyip onu azarladılar.
-Peygamber efendimiz onlara
-Bırakın diyerek gence:
-Beri gel, deyip yanına yaklaştırdıktan sonra:
-Sana bir şey söyleyeyim. Herhangi biri senin annenle zina etse hoşuna gider mi? dedi.
-Genç, hayır vallahi! Canım sana feda olsun! dedi.
-Peygamber Efendimiz
-İşte sen bunu nasıl istemiyorsan, başkaları da annelerinin zina etmelerini istemezler. Senin kızın zina ederse, hoşuna gider mi? dedi.
-Genç: Hayır vallahi! Canım sana feda olsun dedi!
-Peygamber Efendimiz:
-İşte başkaları da bunu istemiyorlar. Senin kız kardeşin zina ederse hoşuna gider mi? dedi.
-Genç. Hayır vallahi! Canım sana feda olsun! dedi.
-Peygamber efendimiz:
-İşte başkaları da bunu istemezler. Senin halan zina ederse hoşuna gider mi? dedi.
-Genç: Hayır, vallahi, ya Resulallah! Canım sana feda olsun! dedi.
-İşte başkaları da bunu istemezler. Senin teyzen zina ederse senin hoşuna gider mi? dedi.
-Genç: Hayır, vallahi, ya Resulallah! Canım sana feda olsun! dedi.
-Peygamber Efendimiz:
-İşte başkaları da bunu istemiyorlar. Dedi ve elini gencin üzerine koyarak:
-Allah'ım, bu kulunun günahını bağışla, kötülüklerden arındır ve onu fuhuştan koru, diye dua etti.
-Ebu Umame diyor ki: Bundan sonra gencin bir kadına dönüp baktığı görülmedi.

6.KİŞİYİ İMANIYLA (ALLAH VE RESUL SEVGİYLE) DEĞERLENDİRİR GÜNAHIYLA DEĞERLENDİRMEZDİ.

“Peygamber efendimiz zamanında Abdullah adında bir adam vardı ona hımar derlerdi. Peygamber Efendimiz de gülerdi. İçki içmekten ötürü efendimiz onu çok kere cezalandırmıştı. Bir gün yine içtiği için Peygamber efendimiz cezalandırılmasını emretti. Adamın biri de:

Allah'ım ona lanet eyle. Ne kadar da içki içiyor, dedi.
Peygamber Efendimiz:
Ona lanet okumayın. Allah'a yemin ederim ki, ben onu tanıyalı beri o hep Allah ile Peygamberini sever, buyurdu.”
Kimisi de: Allahım onu rüsvay et. Allah'ım ona lanet eyle, dedi.
Peygamber efendimiz de:
Böyle söylemeyin ve kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın. Ona
“Allah'ım onu bağışla. Allah'ım ona hidayet ver. “ diye dua edin diye buyurdu.

ULUSLARARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU

7.İSTEYENİ REDDETMEZ, ALIŞVERİŞİNİ BİZZAT KENDİSİ YAPAR, ZAYIFLARLA İLGİLENMEYİ ÇOK SEVER, HERKESİN SIKINTISINI GİDERENE KADAR ÇABA SARFEDERDİ

“Bir gün efendimiz alışveriş için çarşıya çıkmıştı. Yanında on dirhemi vardı. Dört dirhemine bir gömlek aldı. Dışarıya çıkınca Medinelî bir yoksul: Ya Resulallah o gömleğe çok ihtiyacım var. Onu bana verir misin? dedi. Peygamber Efendimiz gömleği ona verdi. Dört dirheme tekrar bir gömlek aldı. Dışarıya çıkınca küçük bir hizmetçi kızın ağladığını gördü. Yanına yaklaşıp sebebini sordu. Hizmetçi kız: ev sahibim un almam için bana iki dirhem vermişti. Onu kaybettim bunun için ağlıyorum dedi. Peygamber Efendimiz yanında kalan iki dirhemi de ona verdi. Kızcağız yine ağlıyordu. Efendimiz: Kaybettiğin iki dirheme kavuştun hala niçin ağlıyorsun dedi. Küçük kız: Eve geç kaldım beni dövmelerinden korkuyorum deyince Peygamber (s.a.v.) küçük kızın elinden tuttu korkma yavrum gel benimle dedi. Eve kadar onu götürdü. Peygamberimiz kapıda ev sahibine selam verdi. Ev sahibi selamı duyduğu halde karşılık vermedi. İkinci selamda da Peygamberimiz (s.a.v.) yine karşılık alamayınca üçüncü kez selam verdi. Ve kapı açıldı. Efendimiz ilk selamı duymadınız mı? deyince, -Duyduk Ya Resulallah ama selamınız artmasını arzu ettik. Canımız sana feda olsun buraya kadar niye zahmet ettiniz, dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) bu kızcağız dövülmekten korkuyordu. Size kadar getirdim. Buyurunca ev sahibi: Ya Resulallah evimize gelmenize sebep olduğu için bu kızcağızı azat ediyorum.. Peygamberimiz (s.a.v.) de bu on dirhem ne kadar bereketliymiş buyurdular.

8.TEMBELLİĞİ SEVMEZ, ÇALIŞMAYI TEŞVİK EDER, KİŞİNİN DURUMUNA GÖRE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETİR, MÜ’MİNLERİN HER İKİ DÜNYADA DA İZZETLİ OLMALARINI ARZU EDERDİ

“Medine’nin yerlilerinden biri Efendimizden bir şeyler ister. Peygamberimiz (s.a.v.) de evinde neler olduğunu sorar. Adam da evinde bir kilimi ve bir testisi olduğunu haber verir. Efendimiz (s.a.v.) onları getirmesini emreder ve iki dirheme satar. Ve bu iki dirhemi adama vererek –bir dirheme çoluk çocuğuna yiyecek al, bir dirheme de balta al bana gel, diye tembih eder. Adam gittikten sonra Efendimiz Ashabıyla baltaya sap hazırlar ve bu sapı adam geldiğinde eliyle baltaya takar: Git odun getir sat...On beş gün seni görmeyeyim. Adam on beş gün çalışır odun getirir satar ve on dirhem kazanır. Bu on dirhemden bir kısmına yiyecek, bir kısmına giyecek alarak huzura gelir. Efendimiz (s.a.v.) adama şöyle buyurur. “ Bu kıyamet gününde dilendiğinin alınanda bir leke olarak gelmesinden senin için daha hayırlıdır.”

9.CAHİL DE OLSA İNSANA DEĞER VERİR, İNSAN HAKLARINI GÖZETİR ASHABINA VE ASIRLAR ÖTESİNDEKİ MÜ’MİNŞERE NEHYÂNİL MÜNKERDEKİ PSİKOLOJİK VE TIBBİ İNCELİKLERE İŞARET LE İKNA EDİCİ METODLAR SERGİLER.

“Enes (r.a.)’ dan bir gün Peygamber Efendimizle birlikte mescitte oturuyorduk. Derken bir bedevi arab kalkıp mescidin içine işedi. Ashab:

-Ona yapma yapma! Diye bağıştılar.

Peygamber Efendimiz Ashaba:

-Ona karışmayın bırakın tamamlasın buyurdu.

Bunun üzerine Ashab, Arabtan vazgeçtiler ve arab işini bitirdi. Sonra Resulallah Arab’i çağırarak:

-“Şu mescitler işemek ve benzeri pislikler için değildir. Bu mescitler ancak, Allah’ı anmak, namaz kılmak ve Kur’an okumak gibi şeyler içindir.

ULUSLARARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU

“buyurduktan sonra birine emretti de adam bir kova su getirip bedevi arabın işediği yere damlattı.

10.MİSAFİRLERE YAKIN İLĞİ GÖSTERİR, ŞAHSEN HİZMETİ TERCİH EDER, HERKESE VEFAKAR DAVRANIR, İYİLİKLERİ HİÇ UNUTMAZ, İNSANLARI MEVKİLERİNE GÖRE DAVRANIRDI

“Bir gün Habeşistan Necaşisi'nin elçileri Peygamber Efendimiz'in huzuruna gelmişlerdir. Efendimiz bunlarla yakından ilgilendi. Ashab-ı Kiramdan bazıları:

-Ya Resulallah biz hizmete kafiyiz, siz istirahat buyurunuz dediler. Efendimiz:

-Bunlar Habeşistan'a göç etmiş olan Ashabım'a yer göstermiş, ikram etmişlerdi. Şimdi bunlara karşılık bende hizmet etmek isterim buyurdular.

11.KİMSEYE BEDDUA ETMEZ, LANET OKUMAZ, RAHMETLE MUAMELE EDER, KÖTÜLÜK EDENELERE BİLE DUA EDERDİ

“Zatırrika muharebesinde ashabın kuşluk uykusuna vardıkları bir zamanda, Efendimiz de yalnız bir ağaç gölgesinde istirahata varmıştı. Düşmanlarından Haris oğlu Gavres yalın kılıç başucunda durup:

-Ya Muhammed (s.a.v.) şimdi seni benden kim kurtaracak deyinde Efendimiz (s.a.v.)

-Allah (c.c) dedi ve hemen kafirin kılıcı elinden yere düştü. Efendimiz yerden kılıcı alıp, kaire;

-Şimdi başını benden kim kurtaracak buyurduğunda Gavres:

-Af ve kereminiz dedi. Efendimiz suçunu bağışladı ve selamle gitmesine müsaade etti.

12.KABALIKLARI HOŞ KARŞILARI HİLİMLE MUAMELE EDER, KÖTÜLÜĞE İYİLİK İLE KARŞILIK VERİR, HERKESİN HATAŞINI AFFEDER VE GÜLEREK MUAMELE EDERDİ.

“Enes (r.a.) anlatıyor: Günün birinde Resulu erkemle birlikte bulunyordum. Üzerlerinde kenarları kalın siyah bir aba vardı. Arab aşiretlerinden bir bedevi Efendimizin abasından şiddetle çekti, hatta mübarek omuzunda iz bıraktı. Süfahayı arabın adetleri üzere:

-Ya Muhammed (s.a.v.) idarende bulunan Allah'ın malından şu iki devemi yükle, kenid malından, babanın malından verecek değilsin ya” dedi.

Efendimiz hilim ve keremine binaen biraz sukuttan sonra:

-Ey Arabi, mal Allah'ındır. Bende onun kuluyum. Bana ettiğin sende kısas olunur buyurduğunda bedevi:

-Kısas olunmaz dedi Efendimiz;

-Niçin dediğinde,

-Ya Resulallah sen kötülüğe kötülükle ceza yapmazsın.

Efendimiz güldü ve devesinin birine arpa, diğerine yükletilmesini emretti.

ULUSLARARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU

13.DİNİ EĞİTİME ÖNEM VERİR, CEMEATLEŞMEYİ ÖĞÜTLER, AİLE ERBABINA MERHAMET EDER VE ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNİ ÖNEMSERDİ

İbn-i Huveyris (r.a.) naklediyor:

“Peygamber Efendimize gittik. Hepimiz genç ve birbirimize yakın yaşlardaydık. Efendimiz’in yanında yirmi gece kaldık. Peygamber Efendimiz çoluk çocuğumuzu özlediğimizi tahmin etti ve evde çoluk çocuktan kimleri bıraktığımızı sordu. Ona söyledik. Kendisi yufka yürekli ve merhametli bir kimse idi. Bize:

-Çoluk çocuğunuzun yanına dönün ve onlara dinlerini öğretin. Beni nasıl namaz kılar görüyorsanız siz de öylece namaz kılın. Namaz vakti geldiğinde birisi size ezan okusun ve en yaşlınız kim ise imam olsun buyurdu.”

14.MEŞVERETE ÖNEM VERİR, DÜŞMAN DA OLSALAR ESKİ KARDEŞLİKLERİ GÖZETİR, MERHAMET ETMEYENLERDEN YÜZ ÇEVİRİR, İNSAN HAKLARINA SAYGILI DAVRANIR VE HEREKSE MERHAMET EDERDİ

İmam Ahmet, Enes (r.a.) ‘den naklediyor:

“-Peygamber (s.a.v.) , Bedir Savaşının esirleri hakkında Ashabına danışıp:

-Onları ne yapalım? Diye sordu.

Ömer bin Hattab (r.a.):

-Ya Resulallah boyunlarını vur, dedi.

Resulallah ondan yüzünü çevirdi ve bir daha aynı soruyu sordu.

Ömer (r.a) bir daha:

-Ya Resulallah boyunlarını vur, dedi.

Peygamber Efendimiz yine ondan yüzünü çevirdi ve aynı soruyu bir daha tekrarladı. Ömer Bin Hattab (r.a.) yine:

-Ya Resulallah boyunlarını vur dedi.

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz yine ondan yüzünü çevirip:

-Her ne kadar Cenab-ı Allah size bunlara istediğinizi yapma gücünü ve fırsatını vermiş ise de, unutmayın ki bunlar dünkü kardeşlerimizdir, dedi.”

-Ya Resulallah, bunları fidyeye karşılığında bırakmanızı uygun görüyoruz, dedi ve bunun üzerine Efendimiz yüzündeki üzüntü izi zai oldu ve onları fidyeye karşılığında serbest bıraktı. Enfal Suresini’nin: “Eğer Allah’ın geçmiş bir yazısı olmasaydı, fidyeye almanızdan ötürü size herhalde büyük bir azap dokunacaktı.” Mealindeki 68. Ayeti bunun üzerine nazil oldu.

15.ÇOCUKLARLA GÜZEL GEÇİNİR, ONLARIN PSİKOLOJİK SEVİYELERİNE GÖRE MUALMELE EDER, ÇOCUK TERBİYESİNDE EN GÜZEL METODLAR SERGİLERDİ

Müslim, Enes bin Malik (R.A.)’den:

“Peygamber efendimiz Medine’ye teşrif buyurduğu zaman, babam Ebu Talha beni alarak yanına götürdü ve:

Ya Resulallah, Ene akıllı bir çocuktur. Sana hizmet etsin, dedi.

Ben de ona hizmette koyularak evde, yolculuklarda ondan ayrılmadım. Allah’a yemin ederim ki, bir gün olsun bana yaptığım bir iş için “Niçin yaptın? Veya yapmadığım bir iş için “Niçin yapmadın? Demedi. O, insanların en üstün ahlaklısı idi. Bir gün bir iş için bir yere gitmemi emir buyurdu. Ona: “Gitmem” dedimse de Allah’ın Peygamberi bana emrettiği için gitmeye karalı idim. Yanından çıktıktan sonra sokakta birkaç çocuğun oynadığını görerek onları seyretmeye daldım. Derken arkadan birisi iki eliyle başımı tuttu. Döndüğümde baktım ki kendisidir ve gülüyor. Bana:

ULUSLARARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU

-Enesciğim, sana söylediğim yere gittin mi? dedi.

-Hayır daha gitmedim, gideceğim dedim.

Ben, ona dokuz yıl hizmet ettim. Vallahi bir defa olsun yaptığım bir iş için "Niçin yaptın?" ve yahut yapmadığım bir iş için "Niçin yapmadın? dediğini hatırlamıyorum."

Bunu ayrıca Buhari ile İmam Ahmet de Enes (R.A.)'den naklederken, İmam Ahmed:

"Enes demiş ki: Peygamber Efendimiz'e 10 yıl hizmet ettim. Bana emrettiği bir işte gevşeklik ettiğim veya o işi hiç yapmadığım zaman, bir kez olsun beni azarladığını hatırlamıyorum. Şayet ev halkından herhangi birisi beni azarlasa o:

Bırakın çocuğu, Allah nasip etmemiş ki olmadı. Yoksa olacaktı diyordu şeklinde kaydetmişti.

16- HANIMLARIYLA GÜZEL GEÇİNİR, ONLARLA KONUŞARAK SANKİ SPORU TEŞVİK EDERDİ

İmam Ahmet, Aişe (R.A) 'nın rivayetinde:

Ben daha et tutmamış ve beli ince bir kız iken, bir sefer Peygamber Efendimiz'le birlikte yolculuğa çıktım. Peygamber Efendimiz bir yerde Ashabına:

-Siz ilerleyin dedi ve ikimiz arkada yalnız kalınca bana:

-Gel seninle koşuşalım dedi ve koşmaya başlayıp onu geçtim.

Aradan birkaç yıl geçtikten sonra bir daha onunla birlikte bir yoculukta iken, bir yerde yine

Ashabına:

-Siz ilerleyin, dedi ve ikimiz yalnız kalınca:

-Gel koşuşalım dedi ki o zaman ben et tutmuş oldukça şişmanlamıştım.

Ve birinci sefer ki koşuşmamız da hatırımda değildi. Yine konuştuk fakat bu sefer o beni geçti ve gülerek:

-İşte bu sefer ki benim seni geçişim, senin o gün beni geçişine bedel olsun dedi.

17- DÜNYA VE DÜNYALIĞA GÖNÜL VERMEMİŞ, KUL BİR PEYGAMBER OLMAYI HÜKÜMDAR BİR PEYGAMBER OLMAYA TERCİH ETMİŞTİ

İbni Abbas naklediyor: Bir gün Peygamber (S.A.V) ile Cebrail (A.S.) Safa tepesi üzerinde idiler. Peygamber Efendimiz Cebrail'e:

Muahmmedin evinde bu akşam bir avuç un veya kavut bile yoktur diye yakındı. Peygamber Efendimizin bu sözü o kadar çabuk işitildi ki bunu söylemez göklerde bir binanın yıkılışı gibi bir ses duyuldu. Peygamber Efendimiz duyduğu bu dehşetli sestten korkarak Cebrail'e :

- Acaba kıyametin kopma emri mi verildi? diye sordu

Cebrail (A.S.):

-Hayır, kıyamet kopmadı. Ancak Cenab-ı Hak senin sözünü duyunca İsrail'e sana inmesini emir buyurdu. Duyduğun ses İsrail'in iniş sesidir, dedi ve sonra İsrail (A.S.)

Peygamber Efendimizin yanına inerek

-Cenab-ı Hak senin sözünü işitince beni bütün yer hazinelerinin anahtarları ile birlikte sana gönderdi ve Tihama dağlarını zümrüt, yakut, altın ve gümüşe çevirip seninle beraber gezdirmeyi sana teklif etmemi emir buyurdu. Eğer kabul edersen yaparım sen de düşün. İstersen hükümdar istersen kul bir Peygamber ol dedi.

Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimize,

-Mütevazi ol diye işaret etti.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz üç defa:

ULUSLARARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU

- Hayır, ben kul bir Peygamber olurum,
- Hayır, ben kul bir Peygamber olurum,
- Hayır, ben kul bir Peygamber olurum dedi.

18- DEVLET SIRINA ÖNEM VERİR, YABANCI DİL ÖĞRENİMİNİ TEŞVİK EDERDİ

Zeyd Bin Sabit (R.A) naklediyor.

Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret buyurduğunda beni yanına götürdüler ve

-Ya Resulullah, bu delikanlı Necar oğulları kabilesindedir. Sana indirilen kitaptan 17 sure ezberlemiştir dediler.

Bende Peygamber efendimize okudum. Okumam çok hoşuna gitti.

Bana:

-Ey Zeyd, Yahudilerin yazısını öğren zira ben onlara mektup yazdırırken kimseye güvenemiyorum buyurdu.

Bunun üzerine ben Yahudilerin dilini öğrenmeye koyuldum ve yarım ay geçmeden bu dilde maharet kazandım. Bundan sonra Peygamber Efendimiz onlara mektup yazdırmak istediği zaman ben yazar ve onlardan kendisine gelen mektupları ben okurdum.

Yine Zeyd Bin Sabitten

Peygamber Efendimiz bana,

Sen Süryaniceyi iyi biliyor musun? Zira bana süryanice bir çok mektuplar gelir dedi

- Hayır dedim.

- Öğren dedi. Bunun üzerine süryaniceyi öğrenmeye koyuldum ve on yedi gün içinde öğrendim.

19- CAHİLİN CEHALETİNE TAHAMMÜL EDER KAVGA VE KARGAŞAYA TAVIR ALIR. ZORBALIĞA ENGEL OLUR İNSANLARI MEMNUN EDENE KADAR ÇALIŞIR, KİN TUTULMASINI İSTEMEZ ÖZÜR VE ÖZÜRÜ KABULÜ TSLİM EDER SOSYAL BARİŞ VE DAYANIŞMAYA FAZLACA ÖNEM VERİRDİ

Ebu Hüreyre Radiyaallahü Anh'dan :

"Bir bedevi arap Peygamber Efendimize gelerek yardım istedi.

Hadisın ravisi İkrime diyor ki: Yanılmıyorsam bedevi arap:

-Başıma bir bela gelmiştir. Diyet vermek zorundayım, dedi.

Peygamber Efendimiz ona bir şey verdikten sonra:

-Nasıl seni memnun ettik mi? diye sordu:

Bedevi arap:

-Bana verdiğin şey nedir ki, beni tamamen memnun etmiş olasın? Dedi.

Bunun üzerine orada bulunanlardan bazıları ayağa kalkıp arapı dövmeye davrandılar. Peygamber Efendimiz onlara:

-Yerinizde durun diye şart buyurdu.

Kalkıp eve gittikten sonra arabı çağırarak:

-Sen gelip bizden yardım istedin. Biz de sana yardım etmemezlik etmedik. Bununla beraber söylediğini söyledin, buyurdu ve araba bir şey daha vererek bir daha:

-Seni memnun ettik mi diye? Diye sordu.

Arap bu kez:

-Evet, Cenab-ı Allah sana iyi ecirler versin ve seninle çoluk çocuğunun ömürlerine bereket koysun, dedi.

Peygamber Efendimiz Araba:

ULUSLARARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU

-Sen demin bana karşı harcadığın o sözünle arkadaşlarımı öfkelenmiş oldun. Kalplerinde şimdi sana karşı kin beslemektedirler.Onların yanına döndüğünde bari bir daha gelde bu sözünü orada söyle, buyurdu. Arap da:

-Peki diyerek Resulullahi ashabına:

-Bu arkadaş gelip bizden yardım istedi. Biz de bildiğimiz gibi ona yardım ettik. Fakat menun olmadığımı söyleyince onu eve çağırarak ora da ona biraz daha verdik. Şimdi de memnun olduğunu söylüyor. Öylemidir Arap kardeş? Dedi.

Arap:

-Evet Cenab-ı Allah sana iyi ecirler versin ve çoluk çocuğunun ömürlerine bereket koysun, dedi.

Peygamber Efendimiz de:

-Ben ile bu arap devesi başkaldırarak kaçan kimse ile devesine benziyor. Adamın devesi kaçır. Halk ta deveyi yakalamak için kovaladıkça, deve fazla kaçır. Deve sahibi halka:" Beni devemle başbaşa bırakın. Çünkü ben onun huyunu sizden daha iyi bilirim." Der ve yerden hurma eziklerini kaldırarak deveye doğru ilerler. Deve de onun eline bakıp geri döner ve adam devesini yakalayıp semerini vurur. Eğer arap söylediğini, söylediği zaman sizi dinlemiş olsaydım, adamcağız cehenneme yuvarlanacaktı, buyurdu."

20.ŞAHSI İÇİN İNTİKAM ALMAZ, ÖLÜMÜNE KASDEDENE DAHİ BEDDUA ETMEZDİ

Uhud muharebesinde mübarek yüzleri yarılıp dişleri kırıldığı zaman

-Ya Resulullah bu azgınlara beddua et diyenlere karşı:

-Ben le'an (Lanet okuyan) olarak değil bilakis alemlere rahmet olarak gönderildim buyurduktan sonra:

-Allah'ım kavmimi doğru yola sevk et zira onlara hak ve hakikati bilemiyorlar. Diye dua eder haklarında şefkat ve merhamet gösterirlerdi.

21.HUZURUNDA KİMSENİN KORKU İÇİNDE BULUNMASINI İSTEMEZ, KENDİNİ DİĞER İNSANLAR GİBİ GÖRÜR, İNSANLARIN PSİKOLOJİK DURUMUNA GÖRE HİTAP EDER, BAŞKALARINA HİZMET GÖRDÜRMEYİ SEVMEZDİ

"Adamın biri Fetih günü Peygamber Efendimiz ile konuşuyordu. O esnada bir titreme tuttu. Peygamber Efendimiz :

-Kendini bu kadar sıkma. Ben hükümdar değilim. Kureyş kabilesinden, kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum, buyurdu."

Amr Bin Rebiy'a Radiyallahü Anh'dan:

"Peygamber Efendimiz ile birlikte Mescide gidiyordum. Yolda ayakkabısının bağı çözüldü. Ben de eğilip bağlamak istedim. Peygamber Efendimiz ayağını önünden çekerek:

-Bu başkasına hizmet gördürmektir.. Ben ise başkasına hizmet gördürmeyi sevmem, buyurdu.

22.KENDİSİ İÇİN AYAĞA KALKMAKTAN ASHABINI MEN EDERDİ

Ebu Umame (r.a.) naklediyor:

"Peygamber Efendimiz esasına dayanarak Mescide geldi, Hepimiz ayağa kalktık. Bize:

-Birbirine aşırı saygı göstererek ayağa kalkan acemler gibi kalkmayın" buyurdu.

Ubade Bin Sabit (r.a.) 'in rivayetinde:

ULUSLARARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU

(r.a.): “Peygamber Efendimiz hüccesinden çıkıp bize doğru geldi. Ebu Bekir
-Ayağa kalkın. Şu münafığın şerrinden Allah’ın elçisine sığınalım, dedi.
Peygamber Efendimiz:
“Hiç kimse için kalkılmaz. Ancak Allah’ü Zülcelal Hazretleri için
ayakta durulur,” buyurdular.
Enes (r.a.) dan:
“Ashap, Resulullahın gelmesinden duydukları sevinci hiç kimsenin
gelmesinden duymadıkları halde, Peygamber Efendimiz geldiği zaman-
hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı.”
İbni Ömer (r.a.) ‘dan:
“Peygamber Efendimiz bizi, herhangi bir kimseyi yerinden kaldırıp
tekrar oturtmaktan nehyederdi.”
İbn-i Sa’d, Ebu Halid b. Velid’den:
“Ali (r.a.) dışarıdan geldi. Onu görünce ayağa kalktık ve ayakta durarak
gelip oturmasını bekledik. Yanımıza gelince:
“Niçin out gibi ayakta duruyorsunuz? Diye bizi azarladı.”

23.KENDİSİNİ ÖLDÜRMEK İSTEYENLERE YUMUŞAK DAVRANIRDI

“Peygamber Efendimiz şişman bir adam gördü ve karnına işaret ederek:
-Bu yemek başka bir karında olsa senin için daha hayırlı olurdu,
buyurdu.
O sırada Peygamber Efendimiz’e bir başka adamı getirerek bu seni
öldürmek istiyor dediler.
Peygamber Efendimiz ise adama:
-Sen buna muvaffak olamazsın, demekten başka bir şey yapmadı.”
Enes (r.a.)’dan
“Yahudi bir kadın kızarttığı bir kızuyu zehirleyerek getirip Peygamber
Efendimiz’in önüne koydu. Peygamber Efendimiz kuzunun etinden yedikten
sonra kadını onun huzuruna getirdiler. Peygamber Efendimiz kadına:
-Niçin böyle yaptın? Diye sordu.
Kadın:
Seni öldürmek istedim, dedi.
Peygamber Efendimiz:
-Cenab-ı Allah başarı vermez, diye cevap verdi.
Peygamber Efendimiz’e:
-Kadını öldürtmeyecek misin? Dediler.
Efendimiz:
Hayır, diye cevap verdi.
Enes diyor ki: bu zehirli etin izini Peygamberimizin ağzında hep
görüydüm.
Cabir (r.a) dan:
“Hayber Yahudilerinden bir kadın kızarttığı bir koyun etine zehir
koyduktan sonra onu Peygamber Efendimize hediye etti. Peygamber efendimizi
de koyunun bir ayak kemiğini eline alarak yemeye başladı. Ashabından birkaç kişi
de onunla birlikte yediler. Peygamber Efendimiz sonra onlara:
-Elinizi çekin, dedi ve kadına haber gönderip getirterek:
-Sen buna zehir mi koydun? Dedi.
Kadın:
-Evet zehir koydum diye itiraf etti.
Peygamber Efendimiz:

ULUSLARARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU

-Niçin? Dedi.

Kadın:

-Dedim ki, "Eğer Peygamber ise zehirden zarar görmeyecek, değilse halk ondan kurtulacaktır." dedi.

Ravi demiştir ki: Peygamber Efendimiz ashabından kimisi bu zehirden etkilenecek vefat ettiği halde Peygamber Efendimiz kadını bağışlayıp cezalandırmadı. Peygamber Efendimiz de etkilendiği için omuzları arasından kan aldırdı. Ensardan Beyza oğulları kabilesinin azatlısı Ebu Hint (r.a.) Peygamber Efendimizden boynuz ile kan aldı."

24.EŞYASINI BAŞKASINA TAŞITTIRMAZ, HERKESE ELİNİ ÖPTÜRMEZDİ

Ebu Hüreyre (r.a.) 'dan :

"Bir gün Peygamber Efendimizle birlikte çarşıya gittim. Resulullah bir elbisecinin dükkanında oturarak dört direhem bir don aldı ve kesesini çarşının para tartıcısına uzatarak,

-Al, dükkancıya dört dirhem ve ve dikkat et, ağır olsun buyurdu.

Peygamber Efendimiz donun parasını verdikten sonra, beraberinde eve kadar götürmek için donu elime aldım. Peygamber Efendimiz:

-Bana ver. Başkasından çok eşya sahibi eşyasını taşımalıdır. Ancak kendisi güçsüz olup eşyasını taşıyamazsa, Müslüman kardeşi ona yardım eder." Buyurdu.

Yolda:

-Ya Resulullah, sen don mu giyersin? Dedim.

-Evet. Evde, yolculukta, gece gündüz ben hep dın giyerim. Çünkü ben avret yerimi örtmekle emrolunmuşumdur. Don kadar avreti öğretecek bir giysi de yoktur, buyurdu.

Yine Ebu Hüreyreden:

"Peygamber Efendimiz tartıcıya:

-Tart ve dikkat et, biraz ağır olsun deyince tartıcı:

-Hayret. Ben bu sözü senden başka kimseden işitmedim dedi.

Ben tartıcıya:

-Sen o kadar ahmak ve zayıf bir insansın ki, hala Peygamberini tanımıyorsun, dedim.

Tartıcı bunu benden işitir işitmez, teraziyi elinden bırakıp yerinden fırladı ve Peygamber Efendimizin elini öpmeye davrandı. Fakat Peygamber Efendimiz elini çekerek:

-Bu olmaz. Bunu ancak acemler, hükümdarlarına yaparlar. Ben hükümdar değilim. Bende sizden biriyim. Buyurdu.

25.AFFETMEYİ SEVERDİ FETİH GÜNÜ EN GÜÇLÜ ZAMANINDA KUREYŞLİLERE YUMUŞAKLIKLA AF İLE MUAMELE ETMİŞTİ

"Ömer (r.a.) diyor ki: Mekke'i Mükerrreme fethedildiği gün Peygamber Efendimiz Ebu Süfyan bin Harb ile Haris Bin Hişam ve Safvan Bin Ümeyyenin yanına gelmeleri için kendilerine haber göndermişti. Bunun üzerine ben de:

-Allah'ın yardımıyla biz bunları yenip dize getirdik. Bakayım Resulullah (s.a.v) onlara ne yapar? Diye düşündüm.

Fakat geldikleri zaman Peygamber Efendimiz kendilerine:

-Benimle sizin durumunuz, Yusuf Aleyhisselam ile kardeşlerinin durumu gibidir. O kardeşlerine nasıl: " Bu gün size herhangi bir azarlama yoktur.

ULUSLARARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU

Allah sizi bağışlar. Zira o merhametlilerin en merhametlisidir.” Dedi ise bende size aynı şeyi söylerim, dedi.

Bunun üzerine ben çok utandım, zira onlar hakkında ben ne düşünüyordum, Resulullah (s.a.v) ise ne dedi.

“Sonra Resulullah (s.a.v.) Kabe kapısının iki yanına pervazını tutarak:

-Ne diyorsunuz? Ve benden ne umarsınız? Diye sordu.

Onlarda da:

-Sen yumuşak ve merhametli bir kardeşsin, yumuşak ve merhametli bir amcanın oğlusun, dediler ve bunu üç defa tekrarladılar.

Efendimiz de onlara:

-Bugün size herhangi bir azarlama yoktur. Allah sizi bağışlar. Zira o merhametlilerin en merhametlisidir dedi.

Bunu üzerine kabirlerinden kaldırmış gibi herkes evlerden çıktı ve akın akın gelip Müslüman oldular.

Bir başka rivayetle:

“Kureyşliler Mescidde toplandıkları zaman Peygamber Efendimiz kendilerine

-Sizin hakkınızda ne yapacağımı tahmin edersiniz.? Diye sormuş onlar da

Bize iyilik yapacağımı tahmin ederiz. Zira sen alicenap bir kardeş ve Alicenap bir kardeşin oğlusun demişlerdir.

Peygamber Efendimiz de onlara:

Gidin sizler serbestsiniz, demiştir diyor.

26- AHİR ZAMAN MÜSLÜMANLARINA SEVGİSİNİ İZHAR EDER, ONLAR İÇİN HASRET ÇEKER ONLARI MÜJDELER VE İMANLARINI EN YÜCE SEVİYEDE GÖRÜRDÜ

Ömer Bin Hattap radıyallahü anh naklediyor.

“Bir gün Peygamber efendimizin yanında oturuyordum. Efendimiz:

-Müminler içinde imanı en üstün olan kimlerdir? Diye sordu.

Ashap

Meleklerdir, Ya resulallah, dediler.

Peygamber efendimiz:

Evet Meleklerin imanı en üstün imandır ve öyle olması gerekir. Çünkü Cenabı Hak onlara o mertebeyi vermişken nasıl öyle olmayacaklardır? Ben onları sormuyorum buyurdu.

Ashap:

Ya Resulallah cenabı Allahın kendilerine Peygamberlik ve kendi elçiliğini ihsan eylediği Peygamberlerdir, dediler.

Efendimiz:

Onlarda öyledir ve öyle olmaları lazımdır. Cenabı Hak onlara co mertebeyi verdikten sonra öyle olmamaları için bir sebep yoktur. Ben onları da sormuyorum dedi.

Ashap

Ya resulallah peygamberlerin davası uğrunda şehit düşenlerdir dediler.

Peygamber Efendimiz :

Onlarda keza öyledir ve öyle olmaları gerekir. Cenabı Allah onlara şehirlik mertebesini verdiği halde öyle olmazlar? Ben onları da sormuyorum buyurdu.

Ashap:

O Hakde kimlerdir? Siz söyleyin ya resulallah, dediler.

Peygamber Efendimiz:

ULUSLARARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU

Bir takım kimselerdir ki hatta atalarının sırtında olup benden sonra dünya ya geleceklerdir. Beni görmedikleri halde bana inanır ve iman ederler, duvarlarda asılı olan mushafı görerek içindeki ahkama uyarlar. İşte imanı en üstün olan bunlardır, buyurdu.

Ebu Cuma (R:A) dan:

Bir gün Peygamber Efendimizle birlikte öğle yemeğini yiyorduk. Ebu Ubeyde Bin El cerrah da orada idi. Ebu ubeyde

Ya Rasulallah bizden üstün kimse varmı? Biz seninle beraber Müslüman olduk ve senin Bayrağın altında savaştık dedi.

Peygamber Efendimiz

Evet vardır. Benden sonra gelen ve beni görmedikleri halde bana iman eden kimselerdir, buyurdu.

İmam Ahmet Ebu umame (R.A) den de Peygamber efendimizin

“Ne mutlu o kimseye ki beni görmediği hale bana iman eder” buyurarak bunu yedi kez tekrarladığını rivayet etmiştir.

Ebu Hureyye Radıyallahü Anh’dan:

Peygamber Efendimiz “benden sonra öyle kimseler gelecek ki: keşke Peygamberi görseydik te bugün sahip olduğumuz mal, servet, çoluk çocuğumuz olmasaydı diyerek hasret çekecekler buyurdu.

İmam Ahmet Enes’ten

Peygamber Efendimiz “Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmek isterdim buyurdu. Efendimiz

Ah kardeşlerimi ne zaman göreceğim diye hasret çekti.

Ashap:

Ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? dediler.

Siz benim arkadaşlarımsınız kardeşlerim beni görmedikleri halde bana inananlardır buyurdu.