

DİNLER TARİHİ DERNEĞİ YAYINLARI/1

# Dinler Tarihi Araştırmaları-I

(Sempozyum: 08-09 Kasım 1996, Ankara)

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi	
Dem. No:	61203
Tas. No:	209 DİN.T

ANKARA  
1998

## PROF. DR. GÜNAY TÜMER'İN HAYATI VE İLMÎ KİŞİLİĞİ

*Dr. Süleyman SAYAR*

Sayın Hocam, Prof. Dr. Şaban Kuzgun Bey ve Sayın Hocam Prof. Dr. Abdurrahman Küçük Bey tarafından daha iyi anlatılabilirdi, zaten, program öyleydi.

Ben, sadece, kendi tespitlerime göre, onun ilmi kişiliği konusunda bir bölüm hazırladım. Kendim, Bursa ölçekli bir derleme yapmaya çalışmıştım. Merhum Hocamızın şahsiyeti, daha çok bilimsel çalışmaları dışındaki şahsiyeti, insanî yönü, zerafet ve nezaketi üzerinde burada söylenenleri tekrarlamayacağım, ben de bir derleme yapmıştım, bu derleme, bizzat, Günay Bey Hocamızın kendi dilinden dökülen ifadelerle şekillenmişti. Fakat, onu burada sunmak şu anda mümkün değil. Sadece, bu derleme içerisinde, onun, ilmi çalışmalar noktasında yaptığım tespiti okumak istiyorum.

Benim tanıdığım Günay Bey, ciddi ve titiz bir ilim adamı, iyi bir hatip ve bir yazardı. Dikkatli çalışır, inceden inceye araştırır, hatta, kimi zaman bir ayrıntıyı vuzuha kavuşturmak için bizi seferber ederdi. Uzun konuşur, uzun yazardı. Anlatmayı severdi. Bir öğrencisi, hatıraları, onları anlatırken kullandığı ifadeyle yarışacak kadar zengindir demişti. Ne kadar doğru. Konuşmalarında bazen uzun kurduğu cümlelerin sonunu getiremeyeceği gibi bir duyguya kapılıp, ancak, her defasında, onun, bu endişemi boşa çıkardığını müşahede ederdim. Ele aldığı bir konuyu bütün ayrıntılarıyla ortaya koymayı, çepeçevre kuşatmayı hedefleyen bir bakış açısına sahipti. Teorik çerçeveler çizmekte, fikir yürütmekten, mukayese yapmaktan zevk alırdı. Hocası, Merhum Prof. Dr. Hikmet Tanyu'nun açtığı yolda, bu çığırda, ilk kuşak Dinler Tarihçilerinin baş isimlerinden biri olarak, dinler tarihi bilim dalındaki önemli çalışmalarıyla tanıdığı gibi, diğer alanlara da ilgi duyan bir alimdi.

Hemen her konuda söyleyecek bir sözü vardı; dolayısıyla, ben, onu, günümüz şartlarında bir "Ansiklopedist" olarak tanımlamak istiyorum. Şimdi, o, ilmi çalışmaları noktasında, onun hayat hikâyesi sürecinde, bazı ana noktaları tespit etmek gerekiyor, fakat, onlara giremiyoruz, işte, doktora çalışması, sonra, doçentlik çalışması, bu arada, daha önce burada ifade edilen lisans bitirme tezi üzerindeki çalışmayı, aslında, daha köklü olarak bunların yeniden ele alınması gerekir; bunu, ancak, yazılı olarak yapmak mümkündür.

Ben, kendime göre bütün çalışmalarını, kitaplar, telif, çeviri, makale, tebliğler, kitap tanıtma yazıları, ansiklopedi maddeleri gibi başlıklar altında der-

lemeye çalıştım; fakat, onlara burada girmek istemiyorum; çünkü, konuşmalar daha çok duygusal bir anda olduğu için ve bu da tabii olduğu için, ben de, biraz, bu duygusallık altında eziliyorum ve yine bu noktada şöyle diyorum.

Meğer, ben, 1985'lerde, 1986'larda onu arıyormuşum, o kendisi, Bursa'ya geldi ve beni buldu. Onda, ciddi ve titiz bir bilim adamının rehberliğini, müşvik bir babanın yakınlığını gördüm tez çalışmalarım süresince ve bir Ağustos günü onu kaybettim.

Mustafa Kara üstadım gibi, ben de, geleneğe uyararak, onun ölümüne tarih düşürmeye çalıştım, onun için dökülen mısraları size okumak istiyorum.

“Birlikte bu saadet, geçmişti, nice gün, ay.

1416'da duyanlarda hayret ...göçtü cihandan Günay”,

Ben, yeniden, değerli eşleri Hanımefendiye, oğluna ve kızına, değerli dostlarına başsağlığı diliyorum. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum.

**Başkan** – Sizi daha fazla sıkmamak için oturumu bir cümleyle kapatmak istiyorum.

Biz de, son olarak, değerli meslektaşımız, kader birliği ettiğimiz, beraber çalıştığımız ve birçok çileyi ve sevinci beraber çektiğimiz bu değerli Merhum arkadaşımız Günay Tümer Bey'e Allah'tan rahmet diliyor ve kabrinin cennet olmasını ben ve bütün arkadaşlarım adına niyaz ediyoruz. Eşine ve çocuklarına sabır tavsiye ediyoruz, ona layık olacaklarına ümit ediyoruz ve onun eserlerine yaşatacaklarına olan inancımız sonsuz. Meslektaşlarına, dinler tarihinin yolunun yolcularına, onun yolundan gitmelerini ve onun eserlerini örnek almalarını tavsiye ediyorum ve ayrıca, beş altı saatten beri hep bizimle beraber olduğunuz için ve bize verdiğiniz bu yakın destekten dolayı da sizlere teşekkür ediyorum.