

## ZEYNÜDDİN EL-ÂMİLÎ'NİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ İMÂMIYYE TABAKÂT KİTAPLARINDAKİ KURGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adem ARIKAN\*

### Özet

es-Şehîd es-Sânî diye bilinen Zeynüddin el-Âmîlî, Kanunî döneminde İstanbul'a gelen ve Baalbek'teki Nuriyye Medresesine müderris tayin edilen Şîfi-İmâmî bir âlimdi. Kendi hayatıla ilgili yazdığı notlar ve uzun süre onunla birlikte olan öğrencisi İbnü'l-Avdi'nin aktardıkları, el-Âmîlî'nin son üç yılına ve öldürülmesine dair bir bilgi içermemektedir. el-Âmîlî'nin öldürülmesine dair sınırlı ve tartışmalı bilgiler mevcuttur. El-Âmîlî'nin öldürülmesine şahit olan en-Nehrevâlî'nin yazdıklar gibi yenice ulaşılan bazı bilgiler, onun öldürülmesi hakkında İmâmiyye tabakât kitaplarında verilen süreç, zaman, mekân ve faillerle ilgili bilgilerin, tarihsel gerçekleri yansıtmayan kurgulardan ibaret olduğunu ortaya çıkarmıştır.

### Abstract

Known as al-Shahid al-Thani (Second Martyr), Zayn al-Din al-Amili was a Shiite imami scholar who comes to Istanbul in during Suleiman the Magnificent reign and is appointed to Nuriyye madrasa in Baalbak as a professor/a teacher in madrasa. Notes that he wrote about his life and narratives of Ibn al-Avdi who lives with him a long time have not included any information about to be killed of al-Amili and al-Amili's last three years. There are limited and controversial datas about al-Amili's execution. But, some new information like records of al-Nahravali who witness to al-Amili's execution are uncovered. These datas deny the narratives about murdering of al-Amili in Imâmiyye biography chronicles. Also the informations about period, time, place and subjects in these books are unreal scenarios which don't mirror historical trues.

### I- Giriş

es-Şehîd es-Sânî diye meşhur olan Zeynüddin b. Ali b. Ahmed (ö.965/1558), doğduğu Lübnan'ın Cebelî Âmil<sup>1</sup> bölgesine nispetle el-Âmîlî

\* İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

<sup>1</sup> Bölge hakkında detaylı bilgi için bkz. Muhsin el-Emîn, *Hitatu Cebeli Âmil*, Beirut, 1982; Hasan el-Emîn, "Cebelî Âmil ve Vaz-ı Konûnî-yi Ân", *ed-Dirâsâtî'l-Edebiyye*, sene: 9, sayı:1-2, Lübnan, 1346, s. 133-146 (iki adet haritaya da yer verilmiştir.); Hedy Kevrânî, "Cebelî Âmil: Mehdü'l-İlm ve Arzu'l-Hurriyye", *Nuru'l-İslâm*, sene: 6, sayı: 71-2, Beirut, 2001, <http://www.nooralislam.org/last/7172/pdf7172/noor10.pdf> , 03.02.2009.

nisbesiyle de bilinmektedir.<sup>2</sup> Cebelî Âmil bölgesine, bir dönem, Beşâre ailesi hâkim olduğu için bu bölgenin ismi, bazı kaynaklarda Bilâd-ı Benî Beşâre şeklinde de geçmektedir.<sup>3</sup>

İmâmiyye'nin temel fikih kaynaklarından *Mesâlikü'l-Efham* ve *Ravzatu'l-Behîyye* gibi birçok eseri olan Zeynüddin el-Âmîlî, onde gelen İmâmî âlimlerden birdir. Son yıllarda Zeynüddin el-Âmîlî hakkında değişik çalışmalar yapılmıştır. Mayıs 2001'de Lübnan'ın Saydaehrinde *es-Şehîd es-Sânî: el-Husûsiyye ve't-Tevâsûl* başlığıyla bir sempozyum düzenlendi.<sup>4</sup> Başka bir sempozyum da Şehid-i Evvel'i<sup>5</sup> de içine alan bir kapsamlı, 22 Ocak 2009'da İran'ın İsfahan şehrinde *Mekânetu's-Şehîdeyn fi Mecâli'l-Hadâراتı'l-İslâmiyye* başlığıyla düzenlendi.<sup>6</sup> Nisan-Mayıs 2010 tarihlerinde, Lübnan'da bir sempozyum daha düzenleneceği ilan edilmiştir.<sup>7</sup> Zeynüddin'in eserlerinin, otuz beş ciltlik bir külliyat halinde, 2010 yılında Lübnan'da yapılacak sempozyum öncesi basılması planlanmaktadır.<sup>8</sup> Zeynüddin'in öldürülmesi ile ilgili yazarlar, onu olabildigince yüceltmekte ve bu olayı, Osmanlıların Şîlere yaptığı zulümlerin bir örneği<sup>9</sup> önyargısıyla ele almaktadır.

<sup>2</sup> İsmi hakkında Zeynüddin Ali şeklindeki kayıtlar yanlıştır. Zeynüddin lakabı değil, ismidir. Ali babasının ismidir. Kendisi de ismini Zeynüddin b. Ali b. Ahmed es-Şâmî el-Âmîlî şeklinde kaydetmiştir. el-Mirza Abdullâh el-Efendî el-İsfahanî, *Riyâdu'l-Ulemâ ve Hiyâdu'l-Fudâlâ*, Kum, 1401, II, s. 382; Muhsin el-Emîn, 'Ayânü's-Şâfa', thk. Hasan el-Emîn, Beirut, 1983, VII, s. 144.

<sup>3</sup> Ali İbrahim Dervîş, *Cebelî Âmil beyne 1516-1697: el-Hayâtî's-Siyâsiyye ve's-Sekâfiyye*, Beirut, 1993, s.38-9; krş. Abdul Rahim Abu Husayn, *View from Istanbul : Ottoman Lebanon and the Druze Emirate*. London, 2002, s. 135.

<sup>4</sup> [http://www.nabolisi.net/view\\_this\\_it.php?idmenu=702](http://www.nabolisi.net/view_this_it.php?idmenu=702), 13.02.2009. Sempozyuma katılanlar ve ele alınan konular hakkında kısa bilgiler için bkz. "es-Şehîd es-Sânî: el-Husûsiyye ve't-Tevâsûl el-Mu'temiru's-Sânî li-İhyâi Türâsi Cebeli Âmil", *el-Minhâc*, sayı:23, Beirut, 1422/2001, s. 351-6; Rıza Muhtarî, "Gozârişî Kütâh ez Kongre-i Şehîd-i Sânî", *Pezûheş ve Havza*, sayı:5, Kum, 1380, s. 165-170.

<sup>5</sup> Şîfi-İmâmî çevrelerce Şehîd-i Evvel diye anılan Şemsüddin Muhammed b. Mekkî Cebelî Âmîlî, görüşleri sebebiyle Şam'da hapsedilmiş ve 786/1384 yılında idam edilmiştir. 'Ayânü's-Şâfa', X, s. 59.

<sup>6</sup> <http://www.shahidayn.com/index.ar.php?page=Posts.ViewPost&id=64>, 13.02.2009. Her iki sempozyuma katkıda bulunan araştırmacıların metinlerine, henüz ulaşma imkânımız olmamıştır.

<sup>7</sup> <http://www.shahidayn.com/index.ar.php?page=General.ArticleSummon>, 26.01.2009.

<sup>8</sup> [http://www.isca.ac.ir/ar/index.php?option=com\\_content&task=view&id=220&Itemid=33](http://www.isca.ac.ir/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=33), 12.02.2009.

<sup>9</sup> Devin J. Stewart, "The Ottoman Execution of Zayn al-Dîn al-'Âmîlî", *Die Welt des Islams*, Vol. 48, Nu. 3-4, 2008 , (ss. 289-347), s. 290.

Zeynüddin el-Âmilî'nin hayatı hakkında bizzat kendisinin yazdığı bilgiler günümüze ulaşmıştır. Ancak bu bilgiler onun hayatının son on yılını kapsamamaktadır. Zeynüddin'in öğrencisi Muhammed b. Ali el-Avdî (975/1567'de hayatta), 940/1533 yılından<sup>10</sup> itibaren 962/1555 yılına kadar hocasının yanında bulunmuş,<sup>11</sup> hocasının hayatını konu alan *Buğyetü'l-Mürîd'*<sup>12</sup> ismiyle bir eser kaleme almıştır. İbnü'l-Avdî, bu eserinde hocasının kendi yazdıklarını da nakletmiştir. İbnü'l-Avdî'nin eseri on fasıldan oluşmaktadır. Ancak günümüzde tam bir nüshası tespit edilememiştir. Zeynüddin'in soyundan gelen Ali b. Muhammed (ö. 1104/1692),<sup>13</sup> bu eserin yalnızca üç fasılına, *ed-Dürri'l-Mensûr'*<sup>14</sup> ismiyle yazdığı eserinde yer vermiş,<sup>15</sup> kendisi de bazı bilgiler ilave etmiştir.<sup>16</sup> Bu kitapta aktarılmış olan fasillar, Zeynüddin'in kendi yazdıklarının tamamını içermekte ve kendi hayatıla ilgili olan bilgiler, 955/1548 yılına kadar gelebilmektedir. Ayrıca içeriğinden 960/1553 yılından sonra yazıldığı anlaşılmaktadır.<sup>17</sup>

Zeynüddin'in *Serhu'l-Lüüm'a* eseri yayınlanmış ve takdiminde Zeynüddin'in hayatıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Dikkat çekici olan ise bu takdimde *Buğyetü'l-Mürîd'*in yazmasına, varak numaraları verilmeksızın atıflar

<sup>10</sup> 945 yılından itibaren başladığına dair kaydın (Ali b. Muhammed, *ed-Dürri'l-Mensûr min el-Mensûr ve Gayri'l-Mesûr*, Kum, 1398, II, s.151) doğru olamayacağına dair bkz. Rıza Muhtarî, "Pezûheşî der Târîh-i Zendeki-i Şehîd-i Sânî I", *Nur-i Îlm*, sayı: 22, Kum, 1366 (ss. 122-134), s. 122. Krş. 'Ayânî's-Şîâ, VII, s. 146. Bu eserde tarih 962 yerine, yanlışlıkla 972 olarak verilmiştir.

<sup>11</sup> *ed-Dürri'l-Mensûr*, II, s. 151.

<sup>12</sup> *Buğyetü'l-Mürîd fi'l-Kesfî an Ahvâlî's-Şehîd*.

<sup>13</sup> Ali b. Muhammed b. el-Hasan b. Zeyniddin.

<sup>14</sup> Ali b. Muhammed, *ed-Dürri'l-Mensûr min el-Mensûr ve Gayri'l-Mesûr*, Kum, 1398.

<sup>15</sup> *ed-Dürri'l-Mensûr*, II, s. 149-50.

<sup>16</sup> 'Ayânî's-Şîâ, VII, s. 146; Cafer el-Muhacir, *Cebelü Âmil beyne's-Şehîdeyn*, Dımaşk, 2005, s. 216; Rıza Muhtarî, "Pezûheşî der Târîh-i Zendeki-i Şehîd-i Sânî I", s. 122, 123.

<sup>17</sup> Zeynüddin, İstanbul'a giderken uğradığı Amasya hakkında yazdıklar arasında, şehrin Şehzade Mustafa tarafından yönetildiği ve şehzadenin babası tarafından öldürüldüğünden söz etmektedir. (*ed-Dürri'l-Mensûr*, II, s. 173) Şehzade Mustafa'nın 960/1553 yılında öldürüldüğü (Bkz. Solakzade, *Solakzade Tarihi*, Ankara: Kürtür Bakanlığı, 1989, II, s. 229-35; Hasan Beyzade Ahmed, *Tarih*, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2004, II, s. 127-32; Münecimbaşı Ahmed Dede, *Münecimbaşı Tarihi*, çev. İsmail E. Erünsal, İstanbul: Tercüman Gazetesi, t.y., II, s. 56; Şerafettin Turan, *Kanuni Süleyman Dönemi Taht Kavgaları*, Ankara : Bilgi Yayınevi, 1997, s. 28-9) dikkate alındığında, Zeynüddin'in eserini bu tarihten sonra yazdığını anlaşılmaktadır.

yapılaş olmasıdır.<sup>18</sup> Zeynüddin el-Âmilî hakkında çalışmaları olan Rıza Muhtarî'ye göre *Buğyetü'l-Mürîd'*in bütün fasıllarını içeren tam nüshası yoktur.<sup>19</sup> Rıza el-Muhtarî, *Serhu'l-Lüüm'a* için takdimi yazan Muhammed Mehdî el-Âsîfi'ye atıflarda bulunduğu "bu yazma risaleyi sordugu" ve el-Âsîfi'den "İbnü'l-Avdî'nin risalesini görmediğini, ancak kendisinin *er-Ravzât*, *Ayânî's-Şîâ* vasıtasiyla nakillerde bulunduğu" şeklinde bir cevap aldığı kaydedmektedir.<sup>20</sup> İkinci el kaynaklara müracaatla elde edilen bilgilerin, olmayan bir yazmadan<sup>21</sup> nakledilmiş gibi gösterildiğinin itiraflı oldukça manidardır.

Zeynüddin'in hayatıyla ilgili, 955/1548 yılına kadar, kendi yazdıklarını da içeren bu bilgileri aşağıda özetle söz konusu edeceğiz. İkinci olarak ise bu tarihten sonra hayatını gizlenerek yaşayan Zeynüddin hakkında Şîâ kaynaklarında yer alan rivayetleri değerlendireceğiz.

## II - Zeynüddin el-Âmilî'nin Hayatı

Zeynüddin, 13 Şevval 911 (9 Mart 1506) tarihinde<sup>22</sup> Güney Lübnan'da Sayda yakınındaki Cübâ köyünde dünyaya gelmiştir.<sup>23</sup> Bölgede Şîâ'nın varlığı, efsaneyle karışık şekilde, sahabi Ebû Zer el-Gîfârî'nin (v. 32/652) halkın Şîâ olmasına etkisine atıfla, oldukça eski tarihlerle kadar götürülmektedir.<sup>24</sup> Zeynüddin'in doğduğu tarihte, bölge Memlüklüler'in sınırları içerisindeydi.<sup>25</sup>

<sup>18</sup> Bkz. eş-Şehîd es-Sânî, *er-Ravzatu'l-Behîyye fi Serhi'l-Lüümâ*, tahk. Muhammed Kalanter, Kum, 1410, I, s. 183, 186, 190, 191, 192, 195, 198.

<sup>19</sup> eş-Şehîd es-Sânî, *Münyetü'l-Mürîd fi Edebi'l-Miîfd ve'l-Müstefîd*, tahk. Rıza el-Muhtarî, Kum, 1409, (mukaddime), s. 10.

<sup>20</sup> el-Muhtarî, *Münyetü'l-Mürîd* mukaddimesi, s. 52.

<sup>21</sup> Merkezu'l-Fakih el-Âmilî li-İhyâ'i-t-Türâs, no: 2836'te bir adet yazma nüshasının olduğu kaydedilmektedir. <http://www.alameleya.org/index.php?id=34>, 17.01.2009. Ancak bu yazmanın da sadece *ed-Dürri'l-Mensûr*'da nakledilen bölümlerden ibaret olduğu teyit ettirilmiştir.

<sup>22</sup> *ed-Dürri'l-Mensûr*, II, s. 158.

<sup>23</sup> Ali Sadîkî, *es-Şehîdü's-Sânî*, (Arapça'ya terc. Kemal es-Seyyid), Kum, 1415/1995, s. 25.

<sup>24</sup> Detaylar ve değerlendirmeler için bkz. Cafer el-Muhacir, *et-Tesis li-Târîhi's-Şîâ fî Lübnan ve Suriye*, Beirut, 1992, s. 21 vd.

<sup>25</sup> Memlüklüler döneminde bölgede Şîâ'nın durumu için bkz. Abdul-Rahim Ebu Husayn, "The Shiites in Lebanon and The Ottomans in The 16th and 17th Centuries," in La Shia Nell'imprero Ottomano. Rome: Accademia Nazionale Dei Lincei, 1993, (ss. 107-19), s. 108-11.

Yavuz Selim zamanında Mercidabik (1516) ve Ridaniyye (1517) savaşları sonrasında söz konusu bölge Osmanlı yönetimine girmiştir. Bazı araştırmacılara göre Memlüklüler, bölgedeki Şii'lerin kültürel faaliyetlerine karışmayan, çoğunuğu okuma-yazma bilmeyen cahil askerlerden oluşmaktadır. Ancak bölgenin yeni hâkimleri olan Osmanlı yönetimi mezhebi kaygılarla hareket etmekteydi.<sup>26</sup> Safeviler ile olan mücadeleleri sebebiyle özellikle de Şî'a'ya karşı daha duyarlıydalar.<sup>27</sup>

Zeynüddin'in doğduğu bölgenin yönetimi Şî'i eğilimleri olan yerel yöneticilerin elindeydi. Sayda şehri<sup>28</sup> 917/1511 yılından itibaren<sup>29</sup> Nâsiruddin Muhammed İbnü'l-Haneş tarafından yönetilmektedir. Osmanlı yönetimi de İbnü'l-Haneş'e sancak vererek, bölgenin yönetimini ona bırakmıştır (922/1516).<sup>30</sup> Ancak Osmanlıya mağlup olduktan sonra bazı Memlüklü yöneticileriyle İbnü'l-Haneş'in ilişkilerinin ortaya çıkması sebebiyle, yönetimindeki yerler başkasına verilmiş ve tutuklaması emri çıkmıştır. Bir dönem saklandıkta sonra, Trablus emiri İskender Paşa oğlu Mustafa Bey tarafından, önceden aralarında var olan dostluk kullanılarak ortaya çıkması sağlanmış ve öldürülüp (924/1518), başı Yavuz Selim'e gönderilmiştir.<sup>31</sup>

<sup>26</sup> Cafer el-Muhacir, *Cebelü Âmil Beyne's-Şehîdeyn*, 2005, s. 218; Cafer el-Muhacir, *el-Hicretü'l-Âmiliyye ilâ Iran fi'l-Asrı's-Sâfîvî*, Beyrut, 1989, s. 94.

<sup>27</sup> el-Muhacir, *el-Hicretü'l-Âmiliyye*, s. 35.

<sup>28</sup> Sayda'da Sünnilere birelikte Şî'i ve Dürzîler de yaşamaktaydılar. Dönemin Osmanlı belgeleri, bu bölgedeki dini unsurları taksim ederken, bu grupların hepsini müslüman başlığı altında vermektedir. Muhammed Adnan Bakhit, "Sidon in Maluk and Early Ottoman Times", *Osmanlı Araştırmaları*, Sayı: 3, İstanbul, 1982, (ss. 53-68), s. 58.

<sup>29</sup> Ebü'l-Fazl Şemseddin Muhammed b. Ali İbn Tolun, *Müfâkehettü'l-Hillâن fi Havâdîsi'z-Zaman*, neşr. Halil el-Mansur, Beyrut, 1998, s. 236; Abdülaziz Sâlim, *Târihu Medineti Sayda fi'l-Asrı'l-İslâmî*, İskenderiyeye, 1986, s. 162; Hasan Abbas Nasrullah, *Târihu Kerek Nuh*, Dimaşk, 1986, s. 28.

<sup>30</sup> İbn Tolun, *Müfâkehettü'l-Hillân*, s. 340; Nasrullah, *Târihu Kerek Nuh*, s. 30.

<sup>31</sup> Mûneccimbaşı Tarihi, II, s. 479. Bazı kaynaklarımız ise Canberdî el-Gazzâlî tarafından öldürülüğünü kaydetmektedir. Detaylar için bkz. İbn Tolun, *İ'lâmu'l-Verâ bi-men vulliye Nâiben mine'l-Etrâk bi-Dimask*, thk. Muhammed Ahmed Dehman, 2. bs., Dimaşk, 1984, s. 245; Nasrullah, *Târihu Kerek Nuh*, s. 30-32, 55; Süleyman Zahir, *Târihu's-Şîa es-Sekâfi ed-Dînî*, Beyrut, 1422/2002, III, s. 7; Sâlim, *Târihu Medineti Sayda*, s. 162, 185; Abu Husayn, *View from Istanbul*, s. 14-5; Abu-Husayn, *Provincial Leadership in Syria, 1575- 1650*, Beirut, 1985, s. 68- 9; Muhammed Adnan el-Bahît, "Devru Usratı Âli'l-Haneş", *Dirâsât Târihiyye*, sayı:13-14, 1404/1983, Dimaşk, ss. 88-137, (İngilizcesi için bkz. M. A. al-Bakhit, "The Role of the Hanash Family and the Tasks Assigned to It in the Countryside of Dimashq al-Sham, 790/1388-976/1568: A Documentary Study", *Land Tenure and Social Transformation in the Middle East*, ed. T. Khalidi, Beirut, 1984, s. 257-89).

Araştırmacıların farklı görüşleri<sup>32</sup> olmakla birlikte Sayda'da görev yapmış olan Kadî Marûf'a (ö. 971/1564) göre İbnü'l-Haneş, Şîyi (Râfîzî).<sup>33</sup> Sayda, İbnü'l-Haneş'in öldürülmesinden sonra Yavuz Selim'in ölümüne kadar devletin tayin ettiği bir naib tarafından yönetilmiştir. Yavuz'un ölümüyle isyan eden (926/1520) Canberdî, öldürdüğü Nasîruddin'in oğlu Ahmed'i, kendisine destek olması şartıyla babasının hâkim olduğu yerlerin yönetimine getirdi. Ancak Canberdî, isyanında başarılı olamayarak öldürüldü. Bundan sonra Ahmed İbnü'l-Haneş ile ilgili uzun süre kaynaklarda bir bilgi yer almamaktadır.<sup>34</sup> 950 yılında Muhammed İbnü'l-Haneş, Kerek Nuh'ta büyük miktarlarda vakıflar meydana getirdi ve başına da nakibu'l-eşrâf seyyid İlvan el-Hüseynî'yi atadı. İlvan el-Hüseynî, aslında bir Şî'i olmasına rağmen Şâfiî gibi gözüköyordu.<sup>35</sup> Mühimme defterlerinde 978/1571 yılında Şam emiri, kadî ve defterdarına gönderilen emirde, Muhammed İbnü'l-Haneş'in ismi, ikta sahibi olarak, Osmanlı kayıtlarında yer almaktadır. Daha sonra Muhammed de isyan gereğiyle hapsedilmiş ve öldürülmüştür.<sup>36</sup>

Bölge yönetiminde Şî'i eğilimli yöneticiler görev almaktaydı. Ayrıca birçok medreseleri ile kurumsallaşmış Şî'i ilim merkezleri de etkinliklerine devam etmekteydi. Dönemin onde gelen Şî'i-İmâmî âlimlerinin bulunduğu bir aileden<sup>37</sup> olan Zeynüddin el-Âmilî, bölgenin Osmanlı yönetimine geçtiği sıralarda on yaşlarındaydı. Zeynüddin, eğitimine babası Ali b. Ahmed'de (ö. 925/1519) başlamıştı. Ondan *Muhtasaru's-Şerâ'i*, *el-Lüm'atü'd-Dimâşkiyye* gibi eserleri okudu.<sup>38</sup>

<sup>32</sup> Abdul Rahim Abu Husayn, İbnü'l-Haneş'i Sünî bir Bedevî lider olarak tanımlamaktadır. *View from Istanbul*, s. 14 krş. M. A. al-Bakhit, "The Role of the Hanash Family", s. 257; Hasan Abbas Nasrullah, Heneş ailesinin Şâfiî mezhebinden olduğunu kaydettmektedir. *Târihu Kerek Nuh*, s. 21, 98.

<sup>33</sup> Kadî Marûf, *Kitâbü'l-Berâhîn*, s. 105<sup>a</sup> (Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 19015).

<sup>34</sup> Nasrullah, *Târihu Kerek Nuh*, s. 32.

<sup>35</sup> Nasrullah, *Târihu Kerek Nuh*, s. 99. Vakfiyeyin metni, tarihi ve diğer detaylar için bkz. s. 173 vd. vakfiyeyin metni için ayrıca bkz. el-Bahît, "Devru Usratı Âli'l-Haneş", s. 121-7.

<sup>36</sup> Nasrullah, *Târihu Kerek Nuh*, s. 32, 35; el-Bahît, "Devru Usratı Âli'l-Haneş", s. 99, ilgili mühimme kaydı için bkz. 128.

<sup>37</sup> Bu aile, bu özelliğini, sonraki nesillerde de sürdürmüştü. 'Ayânu's-Şîa, VII, s. 144; Sadîkî, *eş-Şehîdü's-Sânî*, s. 24.

<sup>38</sup> Detaylar için bkz *ed-Dürriü'l-Mensûr*, II, s. 158.

Babasının ölümünden sonra çevredeki yakın İmâmî merkezlerde eğitimine devam etti. Önce Meys köyüne gitti ve Ali b. Abdülâlî'nin yanında 933 (1527) yılı sonlarına kadar eğitimine devam etti. Ondan *Şerâi'l-İslâm*, *el-İrşâd* gibi bazı İmâmîye fıkıh kitaplarını okudu. Meys'ten Kerek Nuh'a gitti. Orada Hasan b. Cafer'in yanında kelamdan Meysem el-Bahranî'nın *Kavâ'id*'ini, fıkıh usulünden *et-Tehzîb*'ı, *el-Umdatü'l-Celiyye fi'l-Uṣûli'l-Fikhiyye*'yi, nahiyyen *el-Kâfiyye*'yi okudu ve diğer bazı ilim dallarında da dersler dinledi. Cemaziyelahir 934'te (1528) memleketi Cübâ'ya döndü. İlmi uğraşlarla geçen birkaç yıldan sonra 937 (1530-1) yılında Dimaşk'a gitti ve tıp, matematik, felsefe ve kiraat dersleri aldı. 938 yılında tekrar memleketi Cübâ'ya döndü. 941 (1535) yılı sonuna kadar Cübâ'da ikamet etti ve 942 (1536) yılı başında Mısır'a gitti. Bu yolculuk sırasında, Hanefî âlim Şemsüddin b. Tolûn ed-Dimaşkî'den *Sahihayn* okudu, rivayet için icazet aldı. Öğrencisi İbnü'l-Avdî de bu dönemde hizmetindeydi, o da İbn Tolûn'dan icazet almıştı. Yolculuk sırasında Gazze'ye uğradı ve Muhyiddin Abdülkadir b. Ebî'l-Hayr el-Gazzî ile görüştü. el-Gazzî, ona kütüphanesinden Cemalüddin İbnü'l-Mutahhar'ın (el-Hillî) bir kitabını hediye etti. Yolculuğu sırasında uğradığı yerleşim merkezlerinde ve Mısır'da değişik mezheplerden birçok âlimden çeşitli dallarda dersler aldı.<sup>39</sup> 17 Şevval 943 (29 Mart 1537) tarihinde Mısır'dan, hac ve umre için, Hicaz'a gitti. 14 Safer 944 (23 Temmuz 1537) tarihinde memleketi Cübâ'ya döndü. 946 yılına kadar burada ikamet etti. Evinin yanına, yapımı 948 yılında tamamlanan bir mescid inşaatına başlandı.<sup>40</sup> 17 Rebiulahir 946 (1 Eylül 1539) tarihinde imamların kabirlerini ziyaret için Irak tarafına yolculuğa çıktı. Öğrencisi İbnü'l-Avdî ve başka Şîîlerden oluşan bir grup da onunla birlilikteydi. Bu yolculuk sırasında bazı Şîî âlimlerle de görüştü.<sup>41</sup> 15 Şaban'da (26 Aralık) memleketine geri döndü. Zilhicce 948 (1542) tarihinde Kudüs'e gitti. Şemsüddin b. Ebî'l-Lutf el-Makdisî'den *Buhari* ve *Müslüm* okudu ve tekrar memleketine döndü. 951 yılı sonuna kadar, ilmi çalışmalar yaparak burada ikamet etti.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Bu alimler ve okunan dersler ile ilgili detaylar için bkz ed-Dürrü'l-Mensûr, II, s. 162-7; *'Ayânî's-Şîa*, VII, s. 148-9.

<sup>40</sup> Bu ev ve mescidi 'Ayânî's-Şîa müellifi Muhsin el-Emîn (ö. 1952) görmüştür. VII, s. 150.

<sup>41</sup> Memleketine döndükten sonra bunlar ile irtibatlar devam etmekteydi. Sorular gelmekte, cevapları yazılıp gönderilmekteydi. ed-Dürrü'l-Mensûr, II, s. 169.

<sup>42</sup> 'Ayânî's-Şîa, VII, s. 147.

### III - İstanbul Seyahati ve Baalbek'teki Nuriyye Medresesine Tayini

Zeynüddin el-Âmilî, İstanbul'a gitmeye karar vermiş, 12 Zilhicce 951 (24 Şubat 1545) tarihinde memleketinden ayrılmıştı. Önce Dimaşk'a gitti. Bir müddet Dimaşk'ta kaldıktan sonra, Haleb'e gitti. 16 Muharrem 952'de (30 Mart 1545) Haleb'e varmıştı. 7 Safer (20 Nisan) tarihine kadar burada kaldı. İstanbul'a gitmek için genelde kullanılan Adana'dan geçen yolu bırakıp, bunun yerine Tokat yoluyla İstanbul'a giden bir öğrenci kafilesiyle yola çıktı. Kendi ifadesiyle bu güzergâh İstanbul'a gidenlerin pek kullandığı bir yol değildi. O, bu tercihini yaptığı istihareye bağlamaktadır. 12 Safer 952 (25 Nisan 1545) tarihinde Tokat'a ulaştılar. Sultan Beyazıt İmaretinde konakladılar. Tokat'tan Amasya'ya geçtiler. Bu dönemde Amasya Şehzade Mustafa tarafından yönetilmektediydi.<sup>43</sup> Amasya'da on altı gün kaldıktan sonra İstanbul'a doğru tekrar yola koynuldular.<sup>44</sup> 17 Rebiullevvel 952 (29 Mayıs 1545) Pazartesi günü İstanbul'a ulaştılar. On sekiz gün kimseyle görüşmeden İstanbul'da kaldı. Bu günlerde, her bir bahsi fıkıh, tefsir ve diğer konuları içeren on bahislik bir risale<sup>45</sup> yazıp, övgüyle andığı Kazasker Muhammed b. Kutbüddin'e (ö. 957/1550)<sup>46</sup> ulaştırdı. Kazasker ona büyük ilgi gösterdi ve aralarında birçok konuda müzakereler oldu. O dönemde, taşradan hilafet merkezi İstanbul'a gidenlerin, ikamet ettiği bölgenin kadisinden, kendisini tanitan bir yazı alması

<sup>43</sup> Zeynüddin'in kaydettiğine göre Sultan Süleyman, saltanatı için oglundan duyduğu korku sebebiyle 960 (1553) yılında Şehzade'yi öldürmüştü. Aynı sene diğer oğlu Cihangir de Haleb'te ölmüştü. Onu da babasının öldürdüğü söylemiştir. ed-Dürrü'l-Mensûr, II, s. 173.

<sup>44</sup> Zeynüddin el-Âmilî, bu güzergâhta gördüğü meyve-sebzelerden çeklere kadar birçok detayı, oldukça hayran bir dille yazmaktadır. ed-Dürrü'l-Mensûr, II, s. 173.

<sup>45</sup> Onun İstanbul'dayken yazdığı *el-İstanbûliyye fi'l-Vâcibâti'l-Aynîyye* adlı eseri (neşr. Ahmed el-Âbidî, Rıza el-Muhtârî, *Turâsünâ*, sayı: 22, 1411 h., ss. 167-204, <http://www.rafed.net/turathona/22/22-6.html>, 19 Ocak 2009) bu takdim edilen eserden farklıdır (mukaddime, s. 171). O, bu risalesinde imametin nass ile Hz. Ali ve evladının olduğunu savunmaktadır (s. 185). Onun buna benzer görüşlerinin yer aldığı bir eseri, dönemin Sünnilig'in merkezi olan makamlara takdim etmesi de pek uygun olmazdı.

<sup>46</sup> Kazaskerin ismi söyle veriliyor: Muhammed b. Kutbiddin b. Muhammed b. Muhammed b. Kadi Zade er-Rûmî. ed-Dürrü'l-Mensûr, II, s. 174. Çeşitli medreselerde müdersislik ve değişik bölgelerde kadılık görevleri de yapmış olan Anadolu kazaskeri Muhammed Çelebi İbn Kutbüddin hakkında detaylı bilgi için bkz. Taşküprüzâde, *eş-Şekâiku'n-Numâniyye fi Ulemâ'i'l-Osmâniyye*, Beyrut, 1975, s. 267; Mecdî Mehmet Efendi, *Hadâiku's-Şekâik*, neşr. Abdulkadir Özcan, İstanbul, 1989, I, s. 448-9; el-Gazzî, *el-Kevâkibî'u's-Sâira bi-Ayâni'l-Mieti'l-Âsîra*, neş. Halil el-Mansur, Beyrut, 1997, II, s. 19.

gerekmekteydi<sup>47</sup>. Zeynüddin'e "böyle bir yazı olmadan işlerinin uzayacağı, çeşitli müşkülerle karşılaşacağı" söylemişti. Ancak o, kadıdan böyle bir yazı almamış, onun yerine yazdığı risaleyi takdim etmiş ve ilgili yerbölge kolaylıkla ulaşmıştı. Kazaskerle görüşmelerinin on ikinci gününde, bir defter gönderilip, Halep veya Şam'da istediği görevden birini seçmesi istendi. Zeynüddin ise Baalbek'teki Nuriyye Medresesi<sup>48</sup> müderrisliğini tercih etti.<sup>49</sup> Medresede görevlendirilmesi Sultan Süleyman'a arz edilerek, bir berat<sup>50</sup> yazıldı ve medresenin banisi sultan Nureddin'in vakfiyesinde yer alan miktarda bir aylık bağlandı.<sup>51</sup>

Zeynüddin, İstanbul'da üç buçuk ay kadar kalmıştı. 11 Recep 952 (11 Ekim 1545) Cumartesi günü İstanbul'dan ayrılp Üsküdar'a geçti. Burada öğrencisi ve yol arkadaşı Hüseyin b. Abdüssamed'i beklemek için kaldı.<sup>52</sup>

Zeynüddin el-Âmilî, İstanbul'dan görev yerine gitmemiş, önce Irak'a gidip çeşitli kabirleri ziyaret etmiştir. 3 Şaban 952 (10 Ekim 1545) Cumartesi günü Üsküdar'dan çıktılar. Sivas ve Malatya üzerinden Irak'a gittiler. 4 Şevval (9 Aralık) Çarşamba günü Samarra'ya ulaştılar. Aynı ayın sekizinde (13 Aralık) Pazar günü Kazimiyye Meşhedî'ne ulaştılar. Selman el-Fârisî ve Huzeyfetü'l-Yemânî'nin kabirlerini de ziyaret ettikten sonra Hz. Hüseyin'in kabrini ziyaret için yola çıktılar. Ayın ortasında Pazar günü oraya ulaştılar ve Cuma gününe kadar kaldılar. Oradan Hille'ye geçtiler ve (Musa Kâzım'ın oğlu) el-Kâsim'ın kabrini ziyaret ettiler. Oradan Kufe'ye gittiler ve Hz. Ali'nin kabrini ziyaret ettiler. Meşhedlerin ziyaretinden sonra, dönüş için 17 Zilhicce (19 Şubat 1546)

<sup>47</sup> Mürur tezkeresi ve başka isimlerle de adlandırılan bu uygulamanın detayları için bkz. Mübahat S. Kütkoçlu, "Mürur Tezkiresi", *DIA*, XXXII, s. 60-1.

<sup>48</sup> Kısa bilgi ve kalıntılarının resimleri için bkz. <http://alintiqad.com/essaydetails.php?eid=1938&cid=51>, 13.01.2009.

<sup>49</sup> *ed-Dürri'l-Mensûr*, II, s. 174-5.

<sup>50</sup> Bazı berat örnekleri için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, *Osmanlı Devletinin İmiye Teşkilatı*, Ankara, 1988, s. 77-81

<sup>51</sup> *ed-Dürri'l-Mensûr*, II, s. 175.

<sup>52</sup> İstanbul'da kaldığı sürede yaptıklarıyla ilgili başka detaylar için bkz. *ed-Dürri'l-Mensûr*, II, s. 175-7. Marco Salati, Zeynüddin'in bu seyahatini konu alan bir makale yazmıştır. "Ricerche sullo sciismo nell'Impero ottomano: il viaggio di Zayn al-Dîn al-Sâhid al-Tâñî a İstanbul al tempo di Solimano il Magnifico (952/1545)", *Oriente Moderno*, sayı: 9, (ayrı basım) Roma 1990, ss. 1-12.

tarihinde yola çıktılar. Zeynüddin el-Âmilî, bazı engeller sebebiyle, Aşure tarihinin yaklaşmasına rağmen Aşure ziyaretini yapamadığını kaydetmektedir.<sup>53</sup>

#### IV- Baalbek'te İkameti ve Nuriyye Medresesinde Dersleri

Zeynüddin, İstanbul'da müderrislik için görevlendirilmesi sırasında, kendisine Halep veya Şam'dan istediği bir yeri seçmesi tavsiye edilmesine rağmen, Baalbek'teki Nuriyye Medresesi'ni tercih etmesinde bazı maslahatlar olduğunu kaydetmektedir.<sup>54</sup> Bu maslahatlardan kasti, bölge halkın mezhep tercihleri ve yönetimin kendi mezhebinden olmaları sebebiyle, yürüteceği faaliyetleri için uygun ortam olmalıdır. Çünkü Baalbek'in nüfusunun çoğulu Şii'den oluşmaktadır.<sup>55</sup> Bölge yönetimi, Şii olan<sup>56</sup> Harfûş oğullarının elindeydi. Canberdi isyanı (927/1521) sırasında Baalbek'e yerleşmişlerdi. Bölgede çıkan her karışıklıkta kendi güçlerini artırmak için yararlanmışlardır. Osmanlı'nın yerel yöneticileri tarafından zaman zaman tedip edilmişlerse de hâkimiyetlerini on dokuzuncu yüzyıla kadar sürdürmüştür.<sup>57</sup> Bölgede yönetimde olan Harfûş ailesi Safeviler gibi sâfi yönleri de olan Şîilerdir. Safeviler tarafından da destek gördüklerine dair bazı işaretler de vardır.<sup>58</sup> Osmanlı yönetimi de Harfûş oğullarının Safeviler ile ilişkisinden kuşkulamış olabilir.<sup>59</sup> Örneğin bu aileden Muhammed b. Ali el-Harfûşî, eserleri olan ve

<sup>53</sup> *ed-Dürri'l-Mensûr*, II, s. 178-81

<sup>54</sup> *ed-Dürri'l-Mensûr*, II, s. 175.

<sup>55</sup> Abu Husayn, *View from Istanbul*, s. 123.

<sup>56</sup> el-Muhibbi, *Hulâsatü'l-Eser fi Âyâni'l-Karni'l-Hâdi Aşer*, Beirut: Dâru Sâdir, ts., IV, s. 432; İbn Mehâsin, *el-Menâzilü'l-Mehâsiniyye fi'r-Rihleti't-Trablusîyye*, nrş. M. A. el-Belhit, Beirut, 1981, s. 40; Muhammad Adnan Bakhit, *The Ottoman Province of Damascus in the Sixteenth Century*, Beirut, 1982, s. 28 (141. dipnot), 175; Muhammed Taki el-Fakih, *Cebelî Âmil fi't-Târih*, Beirut, 1986, s. 165; Dervîş, *Cebelî Âmil*, s. 116-9; Abu Husayn, *View from Istanbul*, s. 124; Seyyid Muhammed es-Seyyid Mahmûd, "Harfûş", *DIA*, XVI, (ss. 165-7), s. 166.

<sup>57</sup> Hasan Abbas Nasrullah, *Târihu Baalbek*, Beirut, 1984, I, s. 224 vd.; Nasrullah, *Târihu Kerek Nuh*, s. 57 vd.; Ebu Husayn, "The Shiites in Lebanon and The Ottomans in The 16th and 17th Centuries," s. 113 vd.; Nevfan Reca el-Hamud, *el-Asker fi Bilâdi's-Şam fil-Karni's-Sâdisi Aşer ve's-Sâbi' Aşer el-Milâdeyn*, Beirut, 1981, s. 166- 9; İdris Bostan, "Ba'lebek", *DIA*, V, (ss.9-11), s. 10.

<sup>58</sup> Abdul Rahim Abu Husayn, *Provincial Leadership in Syria 1975-1650*, s. 129; Dervîş, *Cebelî Âmil*, s. 109.

<sup>59</sup> Abu Husayn, *Provincial Leadership*, s. 134.

Şam'da ikamet eden bir âlimdi. Râfîzîlik ile itham edilip resmi makamlara şikayet edilince, gizlice önce Haleb'e, oradan da Safevî topraklarına gitmişti. Şah Abbas ona büyük saygı göstermiş, ulemanın başı konumunda görev vermişti.<sup>60</sup>

Zeynüddin el-Âmilî, halkın çoğunuğunun Şîî ve yönetiminin de Şîî eğilimli olduğu Baalbek'teki Nuriyye Medresesi'nde görev yapacaktı. Irak'taki kabirleri ziyaretinden sonra, 953 yılı Safer ayı (Nisan 1546) ortalarında memleketine döndü. Sonra Baalbek'te ikamet etmeye, Nuriyye medresesinde derslerini vermeye başladı. Zeynüddin'in bu dönemde, beş mezhep üzere ders verdiği kaydedilmektedir. Bu bilgi öğrencisi İbnü'l-Avdî'nin ifadelerinde de yer almaktadır.<sup>61</sup> Bu kayıt Osmanlı yönetiminin İmâmiyye mezhebinin eğitimine de izin vermesi ihtimalini akla getirmektedir. Ancak bazı kaynaklardaki kayıtlar, bu konudaki şüpheyi ortadan kaldırılmaktadır. Bu kayıtlara göre Zeynüddin Sünnilikle itham edilmekteydi. O, gündüzleri Sünî dört mezhep; geceleri de İmâmiyye mezhebi üzere ders vermektedir.<sup>62</sup>

Bazı kaynaklarda, Zeynüddin'in müderrislik görevini yerine getirirken Baalbek'te beş yıl ikamet ettiği ifade edilmektedir.<sup>63</sup> Hâlbuki o, Irak'taki kabirleri ziyaretlerinden sonra, 953 yılı Safer ayı (Nisan 1546) ortalarında memleketine dönmüş ve Baalbek'te ikamet etmeye başlamıştı. Zeynüddin, Baalbek'ten ayrılmış memleketine dönmüş, 955 (1548) yılına kadar memleketinde ikamet etmiştir.<sup>64</sup> Baalbek'ten ayrılış tarihini tam olarak bilemiyoruz. Ancak en geç tarihi, 955 (1548) yılını bile alsak, müderrislik görevini beş yıl değil, iki yıl sürdürdüğü ortadadır.<sup>65</sup>

<sup>60</sup> el-Muhibbî, *Hulâsa*, IV, s. 49; Nasrullah, *Târihu Kerek Nuh*, s. 88, 149; el-Muhacir, *el-Hicretî'l-Âmiliyye*, s. 95.

<sup>61</sup> *ed-Dürri'l-Mensûr*, II, s. 182. Ayrıca bkz. el-Hür el-Âmilî, *Emelî'l-Âmil*, Bağdat 1385, I, s. 189; Yusuf b. Ahmed el-Bârahânî, *Lîlüeti'l-Bâhreyn*, tâhk. M.S. Bahrululum, Beyrut, 1986, s. 31; el-Hansârî, *Ravzâti'l-Cennât*, neşr. Esedullah Ismailîyan, Tahran ; Kum, 1391, III, s. 373; el-Mirza en-Nûrî, *Hâtimetî'l-Müstedrek*, Kum, 1415, II, s. 258; *Ayânî's-Şîa*, VII, s. 145.

<sup>62</sup> Muhammed b. Ali el-Ahsâî, *Avâlî'l-Leâlî'l-Azîziyye fi'l-Ehâdîsi'd-Dîniyye*, tâhk. Mücteba el-Îrâkî, Kum, 1983, I, s. 10-1 (kitaba şerh yazan Nimatullah el-Cezâîrî'nin ifadesi); Rıza Muhtarı, *Münâye* mukaddimesi, s. 47; aynı müellif, "Pezûheşî der Târih-i Zendeki-i Şehîd-i Sânî IV", s. 136.

<sup>63</sup> *Ayânî's-Şîa*, VII, s. 145; Dervîş, *Cebelü Âmil*, s. 131, 179.

<sup>64</sup> *ed-Dürri'l-Mensûr*, II, s. 182; Sadîkî, *es-Şehîdi's-Sânî*, s. 99.

<sup>65</sup> el-Muhacir, *Cebelü Âmil beyne's-Şehideyn*, s. 225.

Zeynüddin'in hayatı hakkında kendi kayıtları bu tarihte (955/1548) sona ermektedir. Öğrencisi İbnü'l-Avdî, hocası Zeynüddin için bu tarihten itibaren emniyetli günlerin sona erdiği kaydetmektedir.<sup>66</sup>

### III- Öldürülmesi

Zeynüddin'in 955/1548 yılından sonraki hayatını gizlenerek geçirmiştir. O, Baalbek'ten ayrılma ve memleketine dönme sebebini "ilahî bir emri yerine getirmek" olarak açıklamaktadır. Onun bu ifadesi Rıza Muhtarı tarafından "istihare" olarak açıklanmaktadır.<sup>67</sup> Muhtemelen aldığı bazı duyumlar sonrasında, tedbir olarak, gizlenme ihtiyacı duymuş olmalıdır. Onun bu dönemdeki hayatı hakkında kaynaklardaki bazı kayıtlardan hareketle, çok az da olsa, bazı bilgiler elde edebiliyoruz. Zeynüddin, 12 Safer 956 (Mart 1549) tarihinde öğrencisi İbnü'l-Avdî'nin Cizzin'deki evinde saklanmaktadır.<sup>68</sup> 964 yılında Tâcüddin b. Hilal el-Cezâîrî'ye Mekke'de icazet vermiştir.<sup>69</sup> Aynı yıl bölgeden ayrılp Mekke'ye gittiği kaydedilmektedir.<sup>70</sup> el-Bârahânî'nin kaydettiğine göre Zeynüddin 5 Rabîulevvel 965 (Aralık 1557) tarihinde Mekke'de tutuklanıp İstanbul'a getirilerek öldürülümüştü.<sup>71</sup>

Zeynüddin'in son yılları ve öldürülmesi ile ilgili çelişkili bilgiler için genellikle el-Hür el-Âmilî'nin (ö. 1104/1693) *Emelî'l-Âmil* isimli eseri kaynak olarak kullanılmaktadır. O, "duyduklarına" ve "bazı âlimlerin yazdıklarını" atif

<sup>66</sup> *ed-Dürri'l-Mensûr*, II, s. 182. Zeynüddin'in kendi hayatıla ilgili yazdıklar, Rıza el-Muhtarı'nın tahkikiyle *Rasâ'ilî's-Şehîdi's-Sânî*'nin ikinci cildinde tekrar yayınlanmıştır. Metni için bkz. <http://www.shahidayn.com/index.ar.php?page=Library.Part&partid=2324&id=6>, 13.03.2009. Ayrıca kısmi değişikliklerle Zeynüddin'in *Keşfi'r-Rebîbe fi Ahkâmi'l-Gaybe* (tâhk. Ali el-Horasânî el-Kâzîmî, Beyrut, 1987) mukaddimesinde (13-25); *et-Tenbîhâti'l-Alîyye alâ Vezâîfi's-Salâti'l-Kalbiyye* (tâhk. Safâüddin el-Bâsîrî, Meşhed, 1413) mukaddimesinde (s. 27-34) de bulunmaktadır.

<sup>67</sup> Rıza el-Muhtarı'nın tahkikiyle, "Tercemetü's-Şehîd bi-Kalemihi's-Şerîf", *Rasâ'ilî's-Şehîdi's-Sânî* II içinde <http://www.shahidayn.com/index.ar.php?page=Library.Part&partid=2324&id=6>, 13.03.2009.

<sup>68</sup> *ed-Dürri'l-Mensûr*, II, s. 183; el-Hansârî, *Ravzâti'l-Cennât*, III, s. 373.

<sup>69</sup> Abdullâh el-Efendî, II, s. 382-3.

<sup>70</sup> el-Muhacir, *Cebelü Âmil beyne's-Şehideyn*, s. 225.

<sup>71</sup> el-Bârahânî, *Lîlüeti'l-Bâhreyn*, s. 34.

yaparak, Zeynüddin'in baktığı bir dava sonrasında yaşanan gelişmelerin onun öldürülmesi sürecinin başlangıç sebebi olarak anlatmaktadır.<sup>72</sup> Şii araştırmacılara göre bölgedeki İmâmiyye mezhebinden olanlar için kadılık görevini, pratikte kendi mezheplerinden âlimler yerine getirmektedir. Resmi makamların atadıkları kadı ve müftülerin sadece isimleri vardı.<sup>73</sup> Nitekim Zeynüddin el-Âmilî de “gayri meşru (câir) kadı ve sultandan” söz etmekte ve bunlara müracaatın büyük günah olduğuna, elde edilen mahkeme sonucunun Allah'ın hükmüyle uyuşmayacağına dair rivayetlere yer vermektedir.<sup>74</sup>

el-Hür el-Âmilî'nin kaydettiği Zeynüddin'in öldürülme süreci şöyle gelişmiştir:

Zeynüddin, iki kişinin davasına bakmış, mahkûm olan sonuca kızıp, Maruf isimli Sayda kadısına gitmiştir. Kadı, Zeynüddin'i kendisine getirmesi için birini göndermiştir. Bu dönemde Zeynüddin kitap yazmakla meşguldü. Orada yaşayanlardan biri, bir müddet başka yere gitmesini söylemiştir. Zeynüddin, hac yolculuğu çıkmayı düşündü. Daha önce hacca gitmişti, ancak bu yolculuğu gizlenme amaçlıydi. Yolculuğunu da gizlenebileceği bir mahmel içerisinde yaptı. Sayda kadısı, sultana “Bilâd-ı Şâm’da dört mezhep dışında bîdatçı bir adam olduğunu” yazdı. Sultan birini gönderip, Zeynüddin'in sağ olarak kendisine getirilmesini istedi. Onu, kendi memleketinin âlimleri ile tartışmak ve ondan sonra hakkında bir karara varmak istiyordu. Sultanın gönderdiği adamı geldiğinde Zeynüddin'in Mekke yolunda olduğunu haber aldı. Yolda ona yetişti. Zeynüddin'in haccın bitimine kadar müsaade talebini kabul etti. Hac bitince yola çıktılar. Anadolu'ya (bilâdü'r-Rûm) ulaştılar. Karşılaştıkları bir adam, Zeynüddin'i sordu. Görevli “Şii İmâmiyye âlimlerinden biri, sultana götürüyorum” cevabını verdi. Adam, görevliye “onun sultana senin hizmette kusur ettiğini, kendisine eziyet ettiğini ihbar etmesinden korkmuyor musun?

<sup>72</sup> el-Hür el-Âmilî, *Emelî'l-Âmil*, I, s. 90.

<sup>73</sup> Muhsin el-Emîn, *Hitatu Cebeli Âmil*, Beyrut, 1982, s. 137-8; Dervîş, *Cebeli Âmil*, s. 147.

<sup>74</sup> Mesâlikü'l-Ejhâm, Kum, 1414, III, s. 110; XIII, s. 335. Ayrıca bkz. Muhammed Rıza Musaviyân, “Şehid-i Sani ve Zendegî der Devlet-i Câir”, *Ulûm-i Siyâsî*, sayı: 4, Kum, 1378, ss. 49-71.

Onun sultanın nezdinde yardımını göreceği ve böylelikle senin öldürülmene sebep olacak adamları vardır. Onu öldürmen ve kellesini sultana göndermen akla uygun olandır” dedi. Görevli, Zeynüddin'i deniz kenarında öldürdü. Orada bir Türkmen grubu yaşamaktaydı. Geceleyin oraya bir nurun indiğini gördüler. Zeynüddin'i oraya gömüp üzerine bir kubbe yaptılar. Zeynüddin'i öldüren görevli, onun başını sultana götürdü. Ancak Sultan bu durumdan hoşlanmadı. “Ben sana onu sağ getirmeni emrettim, sen ise onu öldürdün” dedi. Seyyid Abdürrahim el-Abbâsi'nin de gayretleri neticesinde Sultan bu görevliyi öldürdü.<sup>75</sup>

Zeynüddin'in öldürülmesine şahit olan Kutbüddin en-Nehrevâlî'nin (ö. 990/1582)<sup>76</sup> anlattıkları daha farklıdır:

Şam'da Hasan Bey'in<sup>77</sup> (ö. 984/1576) kadi olduğu dönemde Zeynüddin, Şam'da Rafizilik ile itham edilmişti. Kadı Hasan Bey, Zeynüddin'i getirtip yargılanmış, Zeynüddin Şafîî mezhebinden olduğunu söyleyip, ilk iki halife ve genel olarak sahabilerin faziletlerini kabul ettiğini anlatmıştır. Bundan sonra Kadı Hasan Bey, onu serbest bırakmıştır. Ancak yanındaki biri, Zeynüddin'in birçok kitapları olan, Râfîza'nın önde gelen âlimlerinden biri olduğunu söylemiştir. Hasan Bey onun ikinci defa getirilmesi için adam gönderdi. Ancak bu sefer Zeynüddin gizlenmiştir. Bu durum, Hasan Bey'in canını sıkmış, onu serbest bıraklığına pişman olmuştu. Bu arada Hasan Bey, Mekke kadılığına atandı. Hasan Bey Mekke'deyken Zeynüddin'in Mekke'de olduğu haberini aldı ve tutuklaması emrini verdi. Hapsedilen Zeynüddin'in serbest bırakılması için gösterilen çabalar sonuksuz kaldı. Zeynüddin, Cidde kethüdası Hüseyin Bey ile Mısır'a, oradan da

<sup>75</sup> el-Hür el-Âmilî, *Emelî'l-Âmil*, I, s. 90. İçeriği değiştirmeyecek şekilde özelde verilmiştir.

<sup>76</sup> en-Nehrevâlî (917-990/1511-1582), Mekke ve Yemen'e dair eserleriyle meşhurdur. Mekke şerifleri Osmanlı ile ilişkilerinde onu istihdam etmişlerdi. Mekke'ye giden Osmanlı devlet adamlarına rehberlik yapıyordu. Mekke müftüsü ve kadısı olarak görevlendirilmiştir. Kanuni tarafından yaptırılan Süleymaniye Medresesi'ne ilk Hanefî müderris tayin edilmiştir (975/1567). 965/1558 yılında Mekke şerifinin elçisi olarak İstanbul'da bulunuyordu. (Eymen Fuad Seyyid, “Nehrevâlî”, *Dâ*, XXXII, s. 547-8.)

<sup>77</sup> Molla Hasan Bey, 959 (1552) yılında atandığı Şam kadılığında iki yıl, sonra Bağdat'ta, 963 (1556) yılında ikinci defa getirildiği Şam kadılığında bir yıldan biraz fazla görev yapmıştır. Şevval 964 (1557) tarihinde Mekke kadılığına tayin olmuştı. Rabiulahir 965 (1558) tarihinden itibaren de Kahire kadılığına getirilmiştir. Međî, *Hadâiku's-Şekâik*, II, s. 239-40.

İstanbul'a götürüldü ve vezir-i azam Rüstem Paşa'nın emriyle 8 Şaban 965 (26 Mayıs 1558) tarihinde öldürüldü.<sup>78</sup>

el-Hür el-Âmilî'nin konuya ilgili bu anlatımın tamamen uydurma olduğu tespiti<sup>79</sup> yapılmış durumdadır. Ancak bu bilgiler hem birçok İmâmiyye kaynağında<sup>80</sup> ve hem de günümüz araştırmacıları tarafından tekrarlanmaktadır.<sup>81</sup> Bu uydurma bilgiler ile ilgili bazı detayları inceleyelim.

<sup>78</sup> en-Nehrevâlî, *el-Fevâidî's-Senîyye fi'r-Rihleti'l-Medeniyye ve'-Rûmiyye* adlı eserinde Medine'ye, ardından Suriye ve Anadolu üzerinden İstanbul'a, yaptığı seyahatlerini anlatığı önemli bir eserdir. İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyyûdin Efendi, No:2440'ta (kütüphane fişinde Macmu'at al-favaid al-mutafarrika min at-târih şeklinde kaydedilmiştir.) bulunmaktadır. en-Nehrevâlî'nin bu seyahatnamesi, Richard Blackburn tarafından İngilzceye tercüme edilmiştir (*Journey to the Sublime Porte: Te Arabic Memoir of a Sharifian Agent's Diplomatic Mission to the Ottoman Imperial Court in the era of Suleyman the Magnificent: the Relevant text from Qutb al-Dîn al-Nahrawâli's al-Fawâ'id al-sanîya fî al-rihla al-madanîya wa-l-rûmîya*, Beirut: Orient Institut, 2005, s. 208-210). Metin için bkz. Muhammed Kazım Rahmetî, "Şehîd-i Sânî ve İttîlâ'î Tâze der Bâre-i Şehâdeti Ô, <http://rahmati.kateban.com/entry1319.html>", 16.01.2009. Devin J. Stewart da makalesinin sonunda metni vermiştir ("The Ottoman Execution of Zayn al-Dîn al-Âmilî" s. 347). Seyahatnamede Zeynüddin'in öldürülmesinin anlatıldığı yerler için varak numarası 156<sup>a-b</sup> verilmiştir. Ancak kontrol edildiğinde görüleceği üzere, 140<sup>a-b</sup> olması daha doğrudur. Rifat Bilge'nin *Antlar ve İnsanlar* isimli eserinde yaptığı bazı bölmülerin tercümelerinde, bu hadisenin geçtiği kısım yoktur. (Ankara, 1997, s. 18-25). Ekrem Kamil de Nehrevâlî'nin Türkiye'de gezdiği şehirlere dair anlatımlarını Bedreddin el-Gazzî'nin kayıtları ile mukayeseli olarak Türkçe'ye tercüme etmiştir. (Eymen Fuad Seyyid, "Nehrevâlî", *Dâ'A*, XXXII, s. 547-8) Ekrem Kamil, "Hicri Onuncu (Miladi On Altıncı) Asırda Yurdumuzu Dolasan Arab Seyyahlarından Gazzî-Mekke Seyahatnamesi", *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Semineri Dergisi*, I (İstanbul, 1937, ss. 3-90) Ekrem Kamil Seyahatnamede hadisenin geçtiği bölümü tercumesinde kısaca almış, amcaç hadise öncesi hakkında eş-Şehid es-Sânî için en-Nehrevâlî'nin bilgiler verdiği dipnotta değinmekle yetinmiştir. s. 82. (tipki basım *Islamic Geography*; 194, ed. Fuat Sezgin, Frankfurt, 1994 (ss. 177-258) s. 250. Yazma hakkında genel bilgiler için: Kutbüddin Muhammed b. Ahmed en-Nehrevali, *el-Berkü'l-Yemani fi'l-asrî'l-Osmani*, nrş: Hamad el-Casir, Riyad: Dârü'l-Yemame, 1967, (takdim) s. 47-53.

<sup>79</sup> Stewart, "The Ottoman Execution of Zayn al-Dîn al-Âmilî", s. 308.

<sup>80</sup> Hasan es-Sadr, *Tekmîletü Emeli'l-Âmil*, nrş. Ahmed el-Hüseynî, Kum 1406, s. 215; el-Bârahanî, *Lîlüetü'l-Bahreyn*, s. 32-3; *Ravzâtu'l-Cennât*, III, s. 381-2; *Müstedrikü'l-Vesâ'il*, III, 428; *el-Kiûnâ ve'l-Elkâb*, II, s. 384; *Mucemu Ricâli'l-Hadîs*, V, 377; *Riyâzu'l-Ulemâ*, II, s. 375; *Şerhu'l-Lüma* (mukaddime), I, s. 194.

<sup>81</sup> Cihâd Bennûn, *Harakâtü'n-Nidâl fî Cebeli Âmil*, Beyrut, 1993, 85-6; Dervîş, *Cebeli Âmil*, s. 179-80; Tedmûrî, *Mevsûatü Ulemâ'il-Müslîmîn fî Tarihi Lübnan'il-Îslâmî* (6.-10. h. asırlar), Beyrut 1411/1990, IV (2. kısım), s. 260-1.

## A- Zaman

et-Tefrişî'nin (ö. 1030/1621) *Nakdü'r-Ricâl*'inde Zeynüddin'in 966 yılında öldürdüğü yazılmaktadır<sup>82</sup> el-Hür el-Âmilî gibi et-Tefrişî'nin bu kaydını kullananlar aynı tarihi vermektedir.<sup>83</sup> Ancak eldeki bilgiler bu tarihin yanlış olduğunu ortaya koymaktadır.<sup>84</sup> Dönemin Safevi tarihçileri Zeynüddin'in 965 yılında öldürülüğünü kaydetmişlerdir.<sup>85</sup> Zeynüddin'in oğlu Hasan da babasının ölüm tarihi olarak bu yılı vermektedir.<sup>86</sup> Zeynüddin'in öldürülmesine şahit olan Kutbüddin en-Nehrevâlî tam tarihi 8 Şaban 965 (26 Mayıs 1558) şeklinde vermektedir.<sup>87</sup>

## B- Mekân

el-Hür el-Âmilî'nin ve onun kayıtlarını kullananların aktardığına göre Zeynüddin, onu İstanbul'a götürmekte olan görevli tarafından, Anadolu'ya (bilâdü'r-Rûm) ulaştıktan sonra, deniz kenarında öldürülümüştü.<sup>88</sup> Muhsin el-Emîn, İstanbul yolunda Bâyezîd isimli bir köye öldürülüğünü ifade ederek, başka bir detay vermektedir.<sup>89</sup> Dönemin Safevi tarihçileri Zeynüddin'in

<sup>82</sup> et-Tefrişî, *Nakdü'r-Ricâl*, Kum, 1418, II, s. 292.

<sup>83</sup> el-Hür el-Âmilî, *Emelü'l-Âmil*, I, s. 86; 346. el-Mirza Abdullâh el-Efendî el-Îsfahanî, Safevi tarihçisi Hasan Rumlu'nun ifadelerini tercüme edip aktardıktan sonra, verilen 965 yılının yanlış olduğunu: doğrusunun 966 olması gerektiğini savunmaktadır (*Riyâdu'l-Ulemâ ve Hiyâdu'l-Fudâl*, Kum, 1401, II, s. 385).

<sup>84</sup> Zeynüddin'in öldürülme tarihi ile ilgili Riza el-Muhtarî, önemli tesbitlerde bulunmuş ve yıl olarak 965 yılının daha doğru olduğu sonucuna varmıştır. Bkz. *Miînyetiü'l-Mûrid*, (mukaddime), s. 12.

<sup>85</sup> Hasan Rumlu, *Ahsenü't-Tevârîh*, nrş. Abdülhüseyin Nevaî, Tahran 1357/1979, s. 520; Kadi Ahmed Gaffarî Kazvinî, *Târîh-i Chân-arâ*, Tahran, 1343, s. 304; Abdi Beğ Şirazî, *Tekmîletü't-Tevârîh*, nrş. Abdülhüseyin Nevaî, Tahran, 1369, s. 113.

<sup>86</sup> *ed-Dürrü'l-Mensûr*, II, s. 189; Abdullâh el-Efendî, *Riyâdu'l-Ulemâ* II, s. 376; el-Bârahanî, *Lîlüetü'l-Bahreyn*, s. 34.

<sup>87</sup> en-Nehrevâlî, *el-Fevâidî's-Senîyye*, 140<sup>a</sup>; Blackburn, *Journey*, s. 208-210; Rahmetî, "Şehîd-i Sânî ve İttîlâ'î Tâze der Bâre-i Şehâdeti Ô, <http://rahmati.kateban.com/entry1319.html>", 16.01.2009; Stewart, "The Ottoman Execution of Zayn al-Dîn al-Âmilî" s. 347.

<sup>88</sup> el-Hür el-Âmilî, *Emelü'l-Âmil*, I, s. 91; Ayrıca bkz. el-Hûî, *Mu'cemü Ricâli'l-Hadîs*, Beyrut 1992, VIII, s. 390; Tedmûrî, *Mevsûatü Ulemâ'il-Müslîmîn fî Tarihi Lübnan'il-Îslâmî*, IV (2. kısım), s. 260-1.

<sup>89</sup> 'Ayânü's-Şîa, VII, s. 143.

İstanbul'a götürüldüp öldürülüğünü kaydetmişlerdir.<sup>90</sup> el-Mirza Abdullah el-Efendî el-İsfahanî, Safevi tarihçisi Hasan Rumlu'nun ifadelerini tercüme edip aktardıktan sonra, onun İstanbul'da değil; İstanbul yolunda öldürülüğünü savunup düzeltme yapmaya kalkışmaktadır.<sup>91</sup> el-Hansârî başka bir kayıt için aynı şeyi yapmaktadır.<sup>92</sup> Abdülahad es-Sircânî'nin Şâh Tahmasb adına yazdığı *Tefsîru Sûreti'r-Rûm* adlı eserinde Zeynüddin'in Mescid-i Harama hapsedildiğini, Mısır yoluyla İstanbul'a gönderildiğini ve Zeynüddin'in itham edildiği hiçbir suçlamayı kabul etmediğini kaydetmiştir.<sup>93</sup> Zeynüddin'in öldürülmesine İstanbul'da bulunduğu sırada şahit olan en-Nehrevâlî, onun divana getirilerek idam edildiğini kaydetmektedir.<sup>94</sup>

Zeynüddin'in yolda öldürülüğünü yazan bazı kaynaklarına göre onun cenazesi için öldürülüdüğü bölgede yaşayan Türkmenler tarafından bir türbe yapılmıştı.<sup>95</sup> Nimetullah el-Cezâîrî'nin Makâmât'ına atıfla İstanbul dışında yapılan bu türbeye Mezar-ı (Zeynü)d-din isminin verildiği kaydedilmektedir.<sup>96</sup> Onun yolda değil, İstanbul'da öldürülüğü ortaya çıktıgı için bu bilgilerin yanlış olduğu da anlaşılmaktadır. Diğer bazı kaynakların kaydettiği bir rivayete göre ise Zeynüddin'in cenazesi üç gün bekletildikten sonra denize atılmıştır.<sup>97</sup>

Zeynüddin'in öldürülmesine sebep olarak sadece farklı mezhepten olması gösterilmektedir. Zamanla belki de başka yeni bilgiler de gün yüzüne çıkacaktır. Öncelikle anlaşılıyor ki Zeynüddin'in etkisi sadece yaşadığı bölgeyle sınırlı değildi. Daha 953-4 (1546-7) yıllarda Onun risaleleri Meşhed'de istinsah

<sup>90</sup> Hasan Rumlu, *Ahsenü't-Tevârîh*, s. 520; Kadı Ahmed Gaffarî Kazvinî, *Târih-i Cihân-arâ*, s. 304; Abdi Beğ Şirâzî, *Tekmiletü't-Tevârîh*, s. 113. el-Bahranî de Zeynüddin'in deniz yoluyla İstanbul'a getirildiğini ve öldürülüğünü kaydetmektedir. *Lîlüetü'l-Bahreyn*, s.

<sup>91</sup> *Riyâdu'l-Ulemâ*, II, s. 385.

<sup>92</sup> el-Hansârî, et-Tefrişî'nin *Nakdî'u'r-Rical* indeki "Kostantiniyye'de öldürdü" ifadesi aktarmakta ve Zeynüddin'in yolda öldürülüğünü savunmaktadır (Ravzâti'l-Cennât, neşr. Esedullah İsmailiyan, Tahran; Kum, 1391, III, s. 380-1).

<sup>93</sup> et-Tahrânî, *ez-Zerîa*, XXVI, 219; *İhyâ'u'd-Dâsîr mine'l-Karnî'l-Âşîr*, s. 117; Muhammed Kazım Rahmetî, "Abdülahad Sircânî ve İttîlâ-i Mühimmi Ô der bâre-i Şehâdeti Şehîd-i Sânî", <http://www.historylib.com/Site/SViewDocument.aspx?DocID=1006&RT=List#>, 11.02.2009.

<sup>94</sup> en-Nehrevâlî, *el-Fevâid*, 140<sup>a</sup>; Blackburn, *Journey*, s. 208 ; Stewart, "The Ottoman Execution of Zayn al-Dîn al-'Amîlî" s. 333; Ekrem Kamil, "Hicri Onuncu (Miladi On Altinci) Asırda Yurdumuzu Dolaşan Arab Seyyahlarından Gazzi-Mekke Seyahatnamesi", s. 82.

<sup>95</sup> el-Hür el-Âmilî, *Emelî'u'l-Âmil*, I, s. 91; el-Hansârî, *Ravzâti'l-Cennât*, III, s. 383. <sup>96</sup> Ayânü's-Şîa, VII, s. 157.

<sup>97</sup> el-Bahranî, *Lîlüetü'l-Bahreyn*, s. 34; el-Hansârî, *Ravzâti'u'l-Cennât*, III, s. 383.

edilmekteydi.<sup>98</sup> O dönemde Râfizilik propagandası ile suçlanmak, siyasi olarak da farklı anımlar da içermektedir. Râfizilik, Osmanlı yönetiminin devamlı mücadele halinde olduğu Safeviler ile ilgili bir şeydi. Olayın yaşandığı dönemdeki siyasi rekabet, böyle sonuçlar doğurabilmektedir. Nitekim aynı şey tersinden de geçerliydi. Safevilerin yönetimine girmiş bölgelerde yaşayan Sünnî âlimler ya öldürülmüşler, ya da memleketlerini terketmeye mecbur kalmışlardır.<sup>99</sup>

Zeynüddin'in öldürülmesinin, Osmanlı yönetiminden korkan Cebelü Âmil bölgesindeki İmâmiyye mezhebinden Safeviler devletine göç etmelerine sebep olduğu<sup>100</sup> şeklindeki görüş tam olarak doğru değildir. Öncelikle bu göçlerin sadece bu sebebe bağlanması doğru değildir. Ayrıca bu olaydan çok önce de göçlerin gerçekleştiği görülmektedir.<sup>101</sup> Bölgenin âlimlerinin İran'a göç etmeleri Osmanlı hâkimiyetinden önce başlamıştır. Örneğin bölgeden İran'a göç etmişler arasında en tanınmışların başında gelen Muakkik el-Kerekî, daha 916 (1510-1) yılında İran'a gitmiş, Safeviler'in emrine girmiştir. Bu tarihte, Osmanlı'nın bölgeye hâkimiyeti söz konusu değildir. el-Kerekî'ye *nâibu'l-imân* lakabı verilmiştir. İmâmiyye mezhebinin yayma işinde görev almaları için diğer bölgelere olduğu gibi bu bölgedeki âlimlere de mektuplar göndermektedir.<sup>102</sup> Bölgeden İran'a giden Şîî ulemanın, Safevî devletinin kendilerine sunduğu cazip imkânları<sup>103</sup>, fırsatları görmezlikten gelerek, sadece Osmanlı yönetiminin baskalarından söz etmek<sup>104</sup> hiç de tarafsız değerlendirmeler değildir.

<sup>98</sup> Resul Caferiyan, "Pezûheşî der Bâre-i Întikâli Kitâbhâ-yi Kuheni Şîî ez Serzemînhâ-yi Arabî be İran der Ağâz-i Devre-i Safavi", *Makâlât-ı Târihî*, IV, Kum, 1374, (ss. 91-109), s. 97.

<sup>99</sup> Mansur Sifatgül, *Sahtâr-ı Nihâd ve Endîşe-i Dinî der İran-ı Asr-ı Safevi*, Tahran, 1381, s. 143; el-Muhacir, *el-Hicretü'l-Âmiliyye*, s. 113.

<sup>100</sup> Dervîş, *Cebelü Âmil*, s. 134; el-Muhacir, *Cebelü Âmil beyne's-Şehideyn*, s. 227; el-Muhacir, *el-Hicretü'l-Âmiliyye*, s. 95.

<sup>101</sup> Mansur Sifatgül, *Sahtâr-ı Nihâd ve Endîşe-i Dinî der İran-ı Asr-ı Safevi*, s. 144 vd.

<sup>102</sup> Nasrullah, *Târihu Kerek Nuh*, s. 90 ve devamında bölgeden gidip Safeviler'in hizmetinde görev alan alimlerden örnekler. Ayrıca bkz. 99 vd..

<sup>103</sup> Detaylar için bkz. el-Muhacir, *el-Hicretü'l-Âmiliyye*, s. 193 vd.

<sup>104</sup> Cafer el-Muhacir, bu itirazın farkındadır. Ancak yine de Osmanlı baskısını öne çıkarmaya çalışmaktadır. *el-Hicretü'l-Âmiliyye*, s. 96.

### C- Öldürülmesiyle İlgili Rivayetlerde İsmi Geçenler

Zeynüddin'in öldürülmesi ile ilgili Sayda kadısından, Vezir-i Azam Rüstem Paşa'ya, Sultan Süleyman'a kadar birçok kişinin ismi geçmektedir.

#### 1- Sultan

Bazı kaynaklarda Zeynüddin'in Sultan Selim'in emriyle 965 (1558) yılında katledildiği<sup>105</sup> yazılmaktadır. Hâlbuki bu tarihte Kanunî Sultan Süleyman hükümdardır. Bu kaynaklardaki Sultan Selim ile Kanunî'ninbabası Yavuz Selim mi; yoksa oğlu II. Selim mi kastedildiği de net değildir.

Zeynüddin'in öldürülmesi ile ilgili en çok atif yapılan el-Hür el-Âmilî'ın yazdıklarında Kanunî Sultan Süleyman, olumlu resmedilmektedir. Bu anlatıma göre Sultan, Zeynüddin'i İstanbul'a getirtip yargılama istemiş, onu getirmesi için gönderdiği adamına da özellikle canlı getirmesini tembihlemiştir, ancak bu görevli Zeynüddin'i yolda öldürmüştür. Zeynüddin'in bu şekilde öldürülmesinden hoşlanmayan Sultan da kendi adamını idam ettirmiştir.<sup>106</sup>

Dönemin Safevî tarihçileri Zeynüddin'in vezir-i azam Rüstem Paşa'nın emri ile öldürültüğünü kaydetmektedirler.<sup>107</sup> Hasan Rumlu ayrıca, Zeynüddin'in Sultan'a arz edilmeden öldürültüğünü de ilave etmektedir.<sup>108</sup>

#### 2- Rüstem Paşa

Rüstem Paşa, devlette değişik görevlerden sonra 951/1544 yılında sadârete tayin edilmiştir. Kanunî'nin Hürrem'den doğan kızı Mihrimah ile evlenmiştir. Rüstem Paşa, Hürrem'den doğan Şehzade Bayezid lehine, onun veliahıd olması için faaliyet yürütmüştür. Bunun için en büyük şehzade Mustafa'yı Safeviler ile ilişki kurmakla itham ettirecek bir tertip

<sup>105</sup> el-Bahranî, *Lülüetü'l-Bahreyn*, s. 34; Sifatgül, *Sahtâr*, s. 259, 133. dipnot.

<sup>106</sup> el-Hür el-Âmilî, *Emelü'l-Âmil*, I, s. 90-1.

<sup>107</sup> Hasan Rumlu, *Ahsenü't-Tevârîh*, s. 520; Gaffarî, *Târih-i Cihân-arâ*, s. 304; Abdi Beğ Şirazî, *Tekmiletü't-Tevârîh*, s. 113.

<sup>108</sup> Hasan Rumlu, *Ahsenü't-Tevârîh*, s. 520.

düzenlemiştir.<sup>109</sup> 1555'te Şahzade Mustafa'nın öldürülmesinde<sup>110</sup> etkin rol oynayıp sonrasında aldığı yoğun tepki neticesinde 960/1553'te azledilmiş, 962/1555'te ikinci defa sadarete getirilmiş ve 968/1561 tarihinde ölümüne kadar görevde kalmıştır.<sup>111</sup> Ancak lehine faaliyet yürüttülen Şehzade Beyazid da, asi durumuna düşüp taht mücadelelerini kaybettikten sonra Safeviler'e sığınmış ve onlardan teslim alınarak öldürülümüştü.<sup>112</sup>

Bazı Şîî kaynaklar, Sultan Süleyman'ın Rüstem Paşa'yı, Zeynüddin'i yargılanmak üzere İstanbul'a getirmesi için gönderdiğini kaydetmektedir.<sup>113</sup> Bir vezir-i azamın böyle bir işe görevlendirilmesi çok makul gözükmemektedir. Özellikle Safevî tarihçileri Zeynüddin'in vezir-i azam Rüstem Paşa'nın emri ile öldürültüğünü kaydetmektedirler.<sup>114</sup> Zeynüddin'in öldürülmesine şahit olan Kutbüddin en-Nehrevâlî de onun öldürülmesini Rüstem Paşa'nın emrettiğini kaydetmektedir.<sup>115</sup>

<sup>109</sup> Serafettin Turan, *Kanuni Süleyman Dönemi Taht Kavgaları*, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1997, s. 28-9.

<sup>110</sup> Solakzade, *Solakzade Tarihi*, II, s. 229-35; Hasan Beyzade Ahmed, *Tarih*, II, s. 127-32; *Müneccimbaşı Tarihi*, II, s. 56.

<sup>111</sup> Uzunçarşılı, *Osmâni Tarihi*, II, s. 360, 402-3, 406, 549-50; Uzunçarşılı, "Şehzade Mustafa'nın Ölümünde Medhalî Olan Vezir-i Âzam Rüstem Paşa'nın İkinci Sadaretinde Yeniçerilerin Ağalarından Şikayet Hâvi Kanunî Sultan Süleyman İle Rüstem Paşa'ya Pek Ağır Mektupları", *Belleten*, Cilt: XXXI, Sayı: 122, Ankara, 1967, ss. 191-200; Ş. Altundağ, Ş. Turhan, "Rüstem Paşa", İA, IX, s. 800-2; M. Tayyib Gökbilgin, "Rüstem Paşa ve Hakkındaki İthamlar", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, sayı 11-12, İstanbul, 1956, ss. 11-50.

<sup>112</sup> Peçevî İbrahim Efendi, *Peçevî Tarihi*, neşr. B.S. Baykal, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1981, I, s. 271-88; *Solakzade*, II, s. 262-89; *Müneccimbaşı*, II, s. 579-84; *Hasan Beyzade*, II, s. 137-9; Serafettin Turan, *Kanuni Süleyman Dönemi Taht Kavgaları*, s. 97 vd., 134.

<sup>113</sup> Hasan es-Sadr, *Tekmiletü Emelü'l-Âmil*, neşr. Ahmed el-Hüseynî, Kum, 1406, s. 215; el-Mirza en-Nûrî, *Hâtimetü'l-Müstedrek*, Kum, 1415, II, s. 261.

<sup>114</sup> Hasan Rumlu, *Ahsenü't-Tevârîh*, s. 520; Gaffarî, *Târih-i Cihân-arâ*, s. 304; Abdi Beğ Şirazî, *Tekmiletü't-Tevârîh*, s. 113.

<sup>115</sup> en-Nehrevâlî, *el-Fevâdî's-Senîye*, 140<sup>a</sup>; Blackburn, *Journey*, s. 208-210; Rahmetî, "Şehîd-i Sânî ve İtilâ'î Tâze der Bâre-i Şehâdeti Ô, <http://rahmati.kateban.com/entry1319.html>, 16.01.2009; Stewart, "The Ottoman Execution of Zayn al-Dîn al-Âmilî" s. 347.

### 3- Sayda Kadısı Marûf b. Ahmed

Zeynüddin'i sultana ihbar etmekle itham edilen kişi, Sayda kadısı Maruf'dur. Dikkat çeken başka bir şey de Şîî İmâmî çevrelerce Şehîd-i Evvel diye anılan Muhammed b. Mekkî Cebel el-Âmilî'nin (ö. 786/1384) idamında da Sayda kadısının adının geçiyor olmasıdır.<sup>116</sup> Kadı Maruf'un *Kitâbü'l-Berâhîni'n-Nevâkîz Delâlâtî'r-Revâfîz*<sup>117</sup> isimli, Îsna Aşeriyye'nin görüşlerine reddiye olarak<sup>118</sup> yazdığı bir eseri vardır. Dönemin kaynaklarının verdiği bilgilere göre Marûf b. Ahmed Şerefüddin es-Sahyûnî ed-Dîmaşķî eş-Şafîî, Îbnü'z-Zuayyif diye bilinmektedir<sup>119</sup>. 895/1490 yılında doğmuştur.<sup>120</sup> Haleb'e bağlı Hârim'e ve Trablus'a bağlı Sayda'ya kadı olmuş,<sup>121</sup> 949/1542 yılında da Haleb'e kadı olarak gelmiştir. 971/1564 yılında (Üsküdar'da)<sup>122</sup> vefat etmiştir<sup>123</sup>.

Kadı Maruf, *Kitâbu'l-Berâhîn'i* 964/1557 yılında<sup>124</sup> yazmıştır. O, bu eserinde bazı isimleri zikretmekte, eserlerine atıflar yapıp, görüşlerini

<sup>116</sup> *Emelîi'l-Âmil*, I, s. 183; *'Ayânî'iş-Şî'a*, X, s. 60.

<sup>117</sup> Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 19015. Bkz. *Millî Kütüphane Yazma Eserler Kataloğu*, [https://www.yazmalar.gov.tr/detay\\_goster.php?k=68767](https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=68767).

<sup>118</sup> O, bu risâleyi, Îsnâ Aşeriyye Râfiżîlerini reddetmek amacıyla yazdığını belirtmektedir. *Kitâbü'l-Berâhîn*, s. 8<sup>b</sup>.

<sup>119</sup> Radiyyüddin Ahmed b. İbrahim Îbnü'l-Hanbelî, *Dürrü'l-Habeb fi A'yâni Haleb*, nşr. Mahmuh el-Fâhûrî, Yahya Zekerîyya Abbâra, Dîmaşķ, 1973, II (I. kısım) s. 494.

<sup>120</sup> el-Gazzî, *el-Kevâkîb*, III, s. 185.

<sup>121</sup> Müellifin bir dönem Sayda şehrinde kadılık yaptığı kendi ifadelerinde de yer almaktadır ("Ben Sayda şehrinde kadi iken..." s. 31<sup>a</sup>).

<sup>122</sup> el-Gazzî, *el-Kevâkîb*, III, s. 187.

<sup>123</sup> Îbnü'l-Hanbelî, *Dürrü'l-Habeb*, II (I. kısım) s. 494-496; el-Muhibbî, *Hulâsa*, IV, s. 162; Muhammed Ragib b. Mahmûd b. Haşim Ragib et-Tabbâh el-Halebî, *Îlâmîi'n-Nübelâ bi-Târihi Haleb eş-Şehbâ'*, Haleb: el-Matbaatü'l-İlmiyye, 1344/1926, VI, s. 50; Aynı kaynaklardan alınmış bilgilerle Ömer Abdüsselam Tedmûrî, *Mevsûatü Ulemâ'il-Müslimîn fi Tarîhi Lübnan'il-İslâmî* (6.-10. h. asırlar), Beyrut 1411/1990, IV (2. kısım), s. 259-261.

Şîîlerinden örnekler için bkz. Dervîş Muhammed b. Ahmed et-Tâlevî, *Sânehâtu Düme'l-Kâsr fi Mutârahâti beni'l-Asr*, nşr. Muhammed Mürsi el-Hûlî, Beyrut: Alemü'l-Kütüb, 1983, I, s. 179 vd. Onun hayatı ve bu eseri hakkında daha detaylı bilgi için bkz. Adem Arikان, "Osmanlı Kadısı/Müderrisi Maruf b. Ahmed'in İmâmîyye Şiasına Eleştirileri", *Marife*, yıl:8, sayı:3 (kış 2008), Konya, 2009, ss. 331-48.

<sup>124</sup> Kitapta geçen "...günümüz 964 senesi..." ifadesinden eserin yazılış tarihinin 964 (1557) olduğu anlaşılmaktadır (*Kitâbü'l-Berâhîn*, s. 20<sup>a</sup>).

eleştirmektedir. Kadı Marûf, *Mesâlikü'l-Efham*'ın sahibi<sup>125</sup> ve bu esere haşiye yayan Muhammed b. Cumhur'un adını vererek "Hz. Ali'nin bütün kemalat ve makamatta Hz. Peygamber'e eşit olduğunu",<sup>126</sup> ve "imamların, Hz. Muhammed hariç, diğer peygamberlerden üstün olduklarını"<sup>127</sup> savunan görüşlerini nakletmekte, muhatabı için ağır ifadeler kullanmaktadır<sup>128</sup>. Zeynüddin el-Âmilî'in *Mesâlikü'l-Efham* isimli fıkih konularını içeren bir eseri vardır. Ancak Kadı Maruf'un burada aktardığı içerik de dikkate alınınca bu eserin, Muhammed İbn (Ebî) Cumhûr'un *Mesâlikü'l-Efham fi İlmi'l-Kelam*'ı ve bu esere yine kendisinin yazdığı haşiyesi<sup>129</sup> olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Kadı Marûf, ileriki sayfalarda haşiyenin ismini *el-Müncî mine'z-Zalâm* şeklinde açıkça vermektedir.<sup>130</sup>

Kadı Maruf'un Zeynüddin'i sultana ihbarı hakkında el-Hür el-Âmilî'nin verdiği bilgiyi başka kaynaklardan teyid etme imkânımız en azından şimdilik yoktur. Kadı Maruf'un yazdığı reddiyesinde özellikle bölgедe yaşayan Şîîler ile ilgili gözlemlerini de aktarması, bölgедe yaşayan Şîîlerin zor durumda kalmasına sebep olmuş olabilir. el-Hür el-Âmilî'nin Zeynüddin'in öldürülmesi ile ilgili kurguladığı hikayesine, Kadı Maruf'u da bu sebeple katmış olması muhtemeldir.

<sup>125</sup> Kadı Marûf ile ilgili daha önceki yazımızda, *Mesâlikü'l-Efham*'ın sahibini Şehî-i Sânî diye parantez içerisinde ifade etmişik. Ancak bu kişinin Muhammed İbn (Ebî) Cumhûr olduğu anlaşıldığından ilgili kaydı tashih etmiş olalım. Bkz. "Osmanlı Kadısı/Müderrisi Maruf b. Ahmed'in İmâmîyye Şiasına Eleştirileri", s. 341.

<sup>126</sup> *Kitâbü'l-Berâhîn*, s. 92<sup>b</sup>.

<sup>127</sup> *Kitâbü'l-Berâhîn*, s. 93<sup>a</sup>.

<sup>128</sup> *Kitâbü'l-Berâhîn*, s. 93<sup>a</sup>.

<sup>129</sup> İbn Ebî Cumhûr (ö. h. 900'lü yılların başı), önce *Mesâlikü'l-Efham* üzerine *en-Nûru'l-Müncî mine'z-Zalâm* ismiyle bir haşîye yazmış, bu haşîye üzerine *el-Mücîli li-Mirâti'l-Müncî* ismiyle yeni bir haşîye telîf etmiştir. 1324 yılında basıldığı kaydedilmektedir. Muhammed Muhsin Aga Bozorg et-Tahrâñî, *ez-Zeria ilâ Tasâniî'iş-Şî'a*, Beyrut, 1983, VII, s. 110; XX, 13; XXIV, s. 377. İbn Ebî Cumhûr'un hayatı ile ilgili kaynaklar ve diğer detaylar için bkz. Samed Muvahhid, "İbn Ebî Cumhûr", <http://www.cgie.org.ir/shavad.asp?id=130&avaid=790, 09.02.2009>.

<sup>130</sup> *Kitâbü'l-Berâhîn*, s. 96<sup>b</sup>.

Aynı dönemde yaşayan İbnü'l-Hanbelî (ö. 971/1563) *Dürrü'l-Habeb* isimli eserinde, Kadı Maruf'un Haleb'e bağlı Hârim'e ve Trablus'a bağlı Sayda'ya kadı olduğu,<sup>131</sup> 949/1542 yılında da Haleb'e kadı olarak geldiği kaydedilmektedir.<sup>132</sup> İbnü'l-Avdî, hocasının İstanbul seyahati öncesi, Kadı Maruf'a gidip hocasının İstanbul'a gideceğinden söz ettiğini, Kadı Maruf'un da bu yolculuk neticesinde talep edilecek görev için bir arz yazmayı teklif ettiğini, ancak bunun kabul edilmediğini kaydetmektedir.<sup>133</sup> İbnü'l-Avdî'nin bu anlattıkları, Zeynüddin'in 951/1545 yılında başladığı İstanbul yolculuğuyla ilgilidir. İbnü'l-Hanbelî'nin kaydına göre Kadı Maruf, 949/1542 yılında Haleb'e kadı olmuştu. Bu tarihten iki sene sonrası için tekrar Sayda kadısı olarak adının geçmesi nasıl açıklanabilir. Bunun için ikinci defa aynı şehrde görevlendirilmiş olabileceği ihtimali akla gelmektedir. Kadı Maruf, 964/1557 yılında<sup>134</sup> yazdığı *Kitâbu'l-Berâhîn*'de Sayda'da kadı iken şahit olduğu bazı hatıralarına yer vermektedir.<sup>135</sup> Onun bu anlattıklarında kullandığı ifade kalıpları Sayda'daki kadılık görevinin geçmişte kaldığını göstermektedir. Zeynüddin'in tutuklandığı ve sonrasında öldürüldüğü tarihlerde (965/1558) Kadı Maruf'un Sayda kadısı olmadığı kuvvetli bir ihtimaldir. Dönemin kaynaklarındaki bazı bilgilerden Kadı Maruf'un bu tarihlerde Safed kadısı olduğu<sup>136</sup> sonucuna varılmaktadır.<sup>137</sup> Ayrıca Osmanlılar döneminde Cebeli Âmil bölgesi, 1060/1660 yılına kadar,

<sup>131</sup> Müellifin bir dönem Sayda şehrinde kadılık yaptığı kendi ifadelerinde de yer almaktadır ("Ben Sayda şehrinde kadı iken..." s. 31<sup>a</sup>).

<sup>132</sup> İbnü'l-Hanbelî, *Dürrü'l-Habeb fî A'yâni Haleb*, II (I. kısım) s. 494-496; et-Tabbâh el-Halebî, *l'lâmü'n-Nübelâ bi-Târihi Haleb eş-Şehbâ'*, VI, s. 50; Aynı kaynaklardan alınmış bilgilerle Ömer Abdüsselam Tedmûrî, *Mevsûatü Ulemâ'il-Müslîmîn fî Târihi Lübnan'îl-Îslâmî* (6.-10. h. asırlar), IV (2. kısım), s. 259-261.

<sup>133</sup> *ed-Dürrü'l-Mensûr*, II, s. 174.

<sup>134</sup> Kitapta geçen "...günümüz 964 senesi..." ifadesinden eserin yazılış tarihinin 964 (1557) olduğu anlaşılmaktadır (*Kitâbu'l-Berâhîn*, s. 20<sup>a</sup>).

<sup>135</sup> Müellifin bir dönem Sayda şehrinde kadılık yaptığı kendi ifadelerinde de yer almaktadır ("Ben Sayda şehrinde kadı iken..." s. 31<sup>a</sup>).

<sup>136</sup> Dervîş Muhammed b. Ahmed et-Tâlevî, *Sânehâtu Düme'l-Kasr fî Mutârahâti benî'l-Asr*, nşr. Muhammed Mürsi el-Hûlî, Beyrut: Alemü'l-Kütüb, 1983, I, s. 33-4, 179.

<sup>137</sup> Devin J. Stewart, İbnü'l-Hanbelî'nin verdiği bilgileri görmemiş olmalıdır. O, kaynaklarda Kadı Maruf'un ilişkide olduğu kişilerin hayatlarını da dikkate alarak, onun bu tarihte Sayda kadısı olmadığını ortaya koymaya çalışmaktadır. "The Ottoman Execution of Zayn al-Dîn al-Âmilî", s. 310-1.

Dimâşk vilayetine bağlı Safed sancağı sınırları içerisindeydi. Bu tarihten sonra Sayda'ya bağlanmıştır.<sup>138</sup>

el-Hansârî, "mel'ûn" diye nitelediği Kadı Maruf'un Zeynüddin'e karşı şiddetinin kaynağının İstanbul yolculuğu öncesinde "kadı arzi"nın alınmaması ve duyulan haset olduğunu belirtmektedir.<sup>139</sup> Halbuki Zeynüddin'in öğrencisi İbnü'l-Avdî, Kadı Maruf ile hocasının aralarından iyi ilişki (suhbe ve müdâhale) olduğunu kaydetmektedir.<sup>140</sup> el-Hür el-Âmilî'nin bu ithamı, Kadı Maruf'un hayatı hakkında bilgi veren günümüz yazarları tarafından da kullanılmaktadır.<sup>141</sup>

Zeynüddin'in öldürülmesine şahit olan en-Nehrevâlî'nin anlattıklarında ise kadı olarak, Şam kadısı Hasan Bey'in ismi geçmektedir. Kadı Hasan Bey, Zeynüddin'i yargılayıp serbest bırakıktan sonra yanındaki biri, Zeynüddin'in birçok kitabı olan, Râfîza'nın önde gelen âlimlerinden biri olduğunu söylemiştir. Hasan Bey onun ikinci defa getirilmesi için adam gönderdi. Ancak bu sefer Zeynüddin gizlenmişti.<sup>142</sup> Hasan Bey'e Zeynüddin hakkında bu bilgileri verenin kimliğini şimdilik bilemiyoruz.

<sup>138</sup> Dervîş, *Cebelü Âmil*, s. 29, 37, 46; krş. Abu Husayn, *View from Istanbul*, s. 135; Cafer el-Muhacir, *el-Hicretü'l-Âmiliyye*, s. 93. Safed Sancığının coğrafi kapsamı için bkz. H. Rhode, "The Geography of the Sixteenth Century Sancak of Safad," *Archivum Ottomanicum*, sayı:10, (1985), New York, Harrassowitz Verlag, s. 179-218.

<sup>139</sup> O ayrıca Zeynüddin'in oğlu ve torununun görüşlerine yer vererek onun öldürülmesine sebep olarak Sünnîlerin âlimleri ile îlişkilerin kurulması ve kitaplarının okunmasını da ima etmektedir. el-Hansârî, *Ravzâti'l-Cennât*, III, s. 382.

<sup>140</sup> *ed-Dürrü'l-Mensûr*, II, s. 174.

<sup>141</sup> Tedmûrî, *Mevsûatü Ulemâ'il-Müslîmîn fî Târihi Lübnan'îl-Îslâmî*, IV (2. kısım), s. 260-1. Örneğin bu dönemi inceleyen bir araştırmacı da *Emelü'l-Âmilî*'i kaynak olarak Zeynüddin'in öldürülmesini anlatan Kevserânî'ye havale etmektedir. (Mehmet Çelenk, *16. ve 17. Yüzyillarda Safevi Şiiliği*, (yayınlanmamış doktora) Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Ebstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı, Bursa, 2005, s. 183, 613, dipnot.) Kesrevî, bu kaynaktaki kayıtları aktardıktan (Vecih Kevserânî, *Osmanlı ve Safevîlerde Din-Devlet İlişkisi*, çev. Mühlis Canyürek, Denge yay, İstanbul 1992, s. 109-112) sonra, Sayda kadısı Maruf için ağır ifadeler kullanmaktadır.

<sup>142</sup> en-Nehrevâlî, *el-Fevâidî's-Senîye*, 140<sup>a</sup>; Blackburn, *Journey*, s. 208-210.; Rahmetî, "Şehîd-i Sâmî ve İtilâ'î Tâze der Bâre-i Şehâdetî Ô", <http://rahmati.kateban.com/entry1319.html>, 16.01.2009; Stewart, "The Ottoman Execution of Zayn al-Dîn al-Âmilî" s. 347.

#### 4- Seyyid Abdürrahim el-Abbasî

Başa *Emelii'l-Âmil* olmak üzere İmâmiyye tabakatlarında yer verilen kurgulara göre Seyyid Abdürrahim el-Abbasî, Zeynüddin el-Âmilî'yi öldüren kişinin cezalandırılması için girişimde bulunmuş ve idamını sağlamıştır.<sup>143</sup> Halbuki kaynaklara müracaat edildiğinde net olarak görülmektedir ki Abdürrahim el-Abbasî 963 (1556) yılında vefat etmiştir.<sup>144</sup> Açıkça görülmüyor ki kurgudaki verilen tarihte 966 (1558-9) yılından üç sene önce ölmüş biri, Zeynüddin'in hakkını savunan biri olarak kurgunun parçası haline getirilmiştir.

#### Sonuç

Zeynüddin el-Âmilî'nin Osmanlı yönetimi tarafından Râfizîlik suçlaması ile öldürülmesi, değişik bakış açılarıyla tartışılmaya devam etmektedir.

Zeynüddin el-Âmilî'nin öldürülmesi ile ilgili bilgilerin dayandırıldığı en temel kaynaklarda yer alan bilgilerin birçok yanlış içерdiği anlaşılmaktadır. Onun öldürülmesiyle ilgili itham edilen Sayda kadısı Maruf, İnsa Aşeriyye'nin görüşlerine reddiye yazmış biridir. Onun bu eserinde kendi gözlemlerine de yer vermesi, bölgede yaşayan Şii'lerin zor durumda kalmasına sebep olmuş olabilir. Yine bu kaynaklarda Zeynüddin'in öldürülmesinden sonra, onun öldürenin idamı için nüfuz kullanan biri olarak gösterilen Abdürrahim el-Abbasî'nin iki, hatta bu kaynaklardaki tarih ile üç sene önce öldüğü tarihen sabittir. Bu kaynaklardan bazlarında dönemin sultani olarak Sultan Selim zikredilmektedir. Halbuki dönemin sultani Kanûnî Sultan Süleyman'dır. Bu tarihte Kanuni'nin babası Yavuz Selim hayatı değildir, oğlu ikinci Selim ise henüz hükümdar olmamıştır. Olayla ilgili suçlanan en yüksek dereceli devlet yetkilisi vezir-i azam Rüstem Paşa'dır.

<sup>143</sup> *Emelii'l-Âmil*, I, s. 91; *Lüliyetii'l-Bahreyn*, s. 33; *Ravzâtu'l-Cennât*, III, s. 382; *Müstedriku'l-Vesâil*, III, 428; *Tekmiletii Emelii'l-Âmil*, s. 206; *el-Künâ ve'l-Elkâb*, II, s. 384; *Mucemu Ricâlî'l-Hâdîs*, V, 377, *Serhu'l-Lüma* (mukaddime), I, s. 194, *Riyâzu'l-Ulemâ*, II, s. 375. Konuya ilgili değerlendirmeler için bkz. Riza Muhtarâ, "Pezûhesî der Târih-i Zendeki-i Şehîd-i Sânî IV", *Nur-i Îlm*, sayı: 27, Kum, 1367 (ss. 126-143), s. 126-7.

<sup>144</sup> Taşköprüzâde, *eş-Şekâik*, Beyrut, 1975, s. 246; Međî, *Hadâik*, I, s. 410; *el-Gazzî, el-Kevâkîb*, II, s. 163; Ibn İmâd el-Hanbelî, *Şezerâtu'z-Zeheb fi Ahbâri men Zeheb*, tahk. Mahmed el-Arnâvut, Beyrut, 1993, X, s. 488; Katib Çelebi, *Kesfu'z-Zunûn*, İstanbul, 1941, I, s. 477, II, s. 1537.

Her ne kadar olayların geliştiği tarihte bir mezhep adına faaliyet yürütütmek, aynı zamanda siyasi anımlar da içeren bir durum olsa da, bir âlimin mezhebinden dolayı öldürülmesinin savunulacak bir tarafı yoktur. Aynı şey, bu dönemde Safeviler tarafından öldürülerek veya memleketlerini terk etmek zorunda bırakılan Sünnî âlimlere yönelik uygulamaları için de söz konusudur. Ancak Zeynüddin'in hayatı hakkında bilgilerimiz, genelde, bu kadar çelişki ve yanlış da içeren Şii kaynaklara dayanmaktadır. Sadece bu olaydan hareketle, genellemeler yapmak yanlış sonuçlara götürmüştür. Tarafsızlığı bir yana, bu yanlış bilgiler temel alınarak yapılan ithamların da geçerliliği bulunmamaktadır.