

Raşit Küçük (1947-2022)

MÜJDAT ULUÇAM*

Raşit Küçük, Türkmenistan kökenli bir anne ve babanın ilk çocuğu olarak 1947 yılında Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Menteşbey (Göden) köyünde dünyaya geldi. Menteşbey, Osmanlı döneminde pek çok âlim, kadı ve bürokrat yetiştiren, iki medresesi olan 120 haneli bir köydür. Bu sebeple halk arasında "Kadılar Köyü" olarak da anılır. Kandilli Rasathanesi'nin kurucusu ve müdürü olan Fatim Gökmen ve küçük kardeşi Fatih dersîamlarından, eski Antalya müftüsü Mustafa Sıtkı Efendi de bu köyden yetişen önemli isimlerdendir. Menteşbey, çok kültürlü ve farklı etnik yapılarla mensup ailelerin yaşadığı bir köydür. Kadıların hizmetinde bulunmak için köye gelip yerleşen bazı aileler vardır. Bu yüzden bazı evler halk arasında "Gürcü Evi, Çerkez Evi, Arap Evi" veya "Zenci Evi" olarak anılır.

Raşit Küçük'ün baba tarafından dedesi Reşit Efendi medrese mezunu olup Çanakkale Harbi'nde şehit düşmüştür. Raşit Küçük, Akseki Nüfus Müdürlüğü'nde yaptığı araştırmada dedesi hakkında "Hüseyin oğlu Reşit Efendi Çanakkale Seddülbahir'de şahitli şehit" diye yazıldığını tespit etmiştir. Anne tarafından dedesi de Yemen gazisidir. Yemen harbinde esir düşmüş, esaretten kaçarak dokuz sene sonra köyüne dönebilmiş ve 1970'lere kadar yaşamıştır. Babası beş vakit namazını camide kılmaya özen gösteren, güzel sesiyle ezan okuyan, oğlu Raşit'i de müezzinliğe teşvik eden dindar bir şahsiyettir.

İlkokulu köyünde okudu. İlkokul öğretmeni kendi köylerinden bir zat olup, Raşit Küçük'ün ifadesiyle ahlaklı, dürüst, aile hayatı düzgün bir öğretmendir. Raşit Küçük, namaz sûrelerini, namazın adap ve erkânını bu zattan öğrendiğini ifade eder, "Her şeyi ciddiye almayı, güzel yazı yazmayı ilkokul öğretmenimden öğrendim" derdi. Hakikaten Raşit Küçük'ün Arapça ve Türkçe el yazısı çok güzeldi. 1959 yılında ilkokuldan mezun oldu.

Raşit Küçük, Öğretmen Okulu imtihanlarına girmiş, fakat imtihan sonuçlarına dair henüz bir bilgi almamıştır. Bu sırada ailece görüştükleri ve kendisine çok itibar ettikleri Antalya müftüsü Mustafa Sıtkı Efendi, İmam-Hatip Okulu'na gitmesini tavsiye etmiş, onlar da müftü efendiye

* Dr., ORCID: 0009-0006-6796-6602 mujdatu@hotmail.com

ittiba ederek Raşit Küçük'ü Antalya İmam-Hatip Okulu'na kaydettirmişlerdir. Nitekim Mustafa Sıtkı Efendi okulda velisi de olacaktır. Menteşbey köyünden İmam-Hatip Okulu'na giden ilk kişi Raşit Küçük'tür. Ortaokul üçüncü sınıfın yaz tatilinde Mustafa Sıtkı Efendi kendisine Filibeli Ahmed Hilmi Efendi'nin Osmanlıca *Târih-i İslâm* kitabını vermiş ve "Bu kitabı yazın okuyacaksınız, gelince seni imtihan yapacağım" demiştir. Raşit Küçük dedesinin medrese arkadaşı Mehmet Amca sayesinde o kitabı okuyabilmiştir. Çünkü kendisine ilk Osmanlıca kitap okutmaya başlayan, ilk "nasara yensuru"yu öğreten kişi Mehmet Amca'dır. "Müftü amca" dediği Mustafa Sıtkı Efendi kendisini imtihan ettikten sonra *Târih-i İslâm* kitabını hediye etmiştir. Raşit Küçük, "O kitap hâlâ bendedir, saklarım" derdi. Köyüne gitğinde cuma namazlarını kıldırıp, hutbe okuduğunu, her öğle namazının akabinde bir âyet veya bir hadisi açıklamak suretiyle halkı irşat etmeye çalıştığını, bunun da Mustafa Sıtkı Efendi'nin tavsiyesi olduğunu söylerdi.

İmam-Hatip Okulu dördüncü sınıftan itibaren yaz aylarında pamuk tarlalarında çalışarak ve turist rehberliği yaparak okul harçlığını çıkarmaya çalışmıştır. Annesinin otuz sekiz yaşında vefat etmesi ve dört erkek kardeşin öksüz kalmasının da bunda etkisi olmuştur. Raşit Küçük, çalışkan ve zeki bir öğrencidir, İmam-Hatip Okulu hayatı boyunca hep sınıf müessili olmuştur. Sonradan akademiye intisap eden kelim profesörü Avni İlhan, tasavvuf profesörü Erdoğan Fırat, din sosyolojisi profesörü Mehmet Rami Ayas ve Lütfi Şentürk İmam-Hatip Okulu'ndaki hocalarından bazılarıdır. Erdoğan Fırat ve Rami Ayas'ın hanımları da derslerine gelmiştir. Sonradan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hoca olan Ruhi Kalender de musiki hocasıdır. Raşit Küçük, kendisinden sitayişle bahsedecek ve "Onun öğrettiği musiki ile Erzurum İmam-Hatip Okulu'nda musiki derslerine girdim ve dört sene musiki hocalığı yaptım" diyecektir. Yedi yıl boyunca yatılı okuduğu Antalya İmam-Hatip Okulu'ndan 1966 yılında mezun oldu. Akseki Müftülüğü'nde memur olarak göreve başladı, kısa müddet sonra da müftü vekili oldu. Bu esnada daktiloda yazı yazmayı da öğrendi.

1966 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nün sınavlarını kazanarak yatılı okumak üzere kaydını yaptırdı. Konya Yüksek İslam Enstitüsü'ndeki derslerine çoğunlukla Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin hocaları geliyordu. Tayyip Okiç, Talat Koçyiğit, Necati Öner, Cavit Sunar, Yaşar Kutluay, Hüseyin Gazi Yurdaydın, Haluk Karamağaralı, Ahmet Gürtaş, Hüseyin Küçükkalay, Ali Arslan Aydın gibi kıymetli hocalardan dersler almıştır. Veli Ertan da o dönemde enstitü müdürüdür. Bağdat Edebiyat Fakültesi mezunu Hüseyin Küçükkalay ve Ahmet Gürtaş sayesinde Arapça'sının geliştiğini söyleyen Raşit Küçük, iki arkadaşıyla birlikte her akşam Arapça ders yapmaya da gayret göstermiştir. Hadis ve tefsir ders notlarını daktiloda hatasız yazması sebebiyle Tayyip Okiç'in övgüsüne mazhar olmuş,

Tayyip Okiç, “Sana çok teşekkür ediyorum ve gözlerinden öpüyorum, bana böyle yanlışsız not yazıp elime verdiğin için” diyerek kendisini tebrik etmiştir.

1969 yılında Necmettin Erbakan Konya’dan bağımsız milletvekili adayı olunca arkadaşlarıyla birlikte seçim çalışmalarına katılmış ve seçim bürosunun başkanlığını yapmıştır. “Yirmi yedi gün hiç yatağa girmedim. Ya sandalyede ya da bir koltukta bir süre uyudum. Onun dışında daima Erbakan’la beraber oldum. Bazan aynı evde yattığımız olurdu. Erbakan’ın tabiriyle erbaın çıkardık” diye anlatırdı o günleri. Konya’da en genç katılımcı olarak Millî Nizam Partisi’nin kuruluş toplantılarına da katılmıştır.

Kısa bir müddet Konya’da neşredilen *Hamle* gazetesinde ve bazı fabrikalarda işçi olarak çalıştı, çeşitli gazete ve dergilerde musahihlik yaptı, müstear isimlerle yazılar yazdı. Millî Türk Talebe Birliği’ne bağlı olarak Türk Talebe Derneği’ni kurdu ve derneğin ilk başkanı olduktan sonra arkadaşlarıyla *Yeni Ümit* adıyla bir dergi çıkardı. Dergi daha sonraki yıllarda isim değiştirmek zorunda kalmış ve *İslam Medeniyeti Mecmuası* adıyla yayımlanmaya devam etmiştir. Dernek olarak Necip Fazıl Kısakürek, Mahir İz, Arif Nihat Asya, Tahsin Demiray, Kemal Edip Kürkçüoğlu gibi isimleri konferans vermek üzere Konya’ya davet etmişlerdir. Cemil Meriç de on beş günde bir konferans vermek üzere Konya’ya gelenler arasındadır. Raşit Küçük, “Merhum Muhammed Hamidullah Hoca’yı Konya’ya ilk getiren kişi bendim” diyordu.

Her cuma günü arkadaşlarıyla birlikte Türk Talebe Derneği’nin minibüsüyle Konya’nın köylerine giderek vaaz ve irşat faaliyetlerinde bulundu. Sürekli okumakta, kendini yetiştirmeye çalışmaktadır. *Tecrid-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi’ni*, *Hukuk-ı İslâmiyye ve Istilâhât-ı Fıkhiyye Kamusu’nu*, Ahmed Davudoğlu’nun *Sahîh-i Müslim* şerhi başta olmak üzere *Selâmet Yolları* vb. diğer kitaplarını, Mehmet Sofuoğlu’nun tercüme ettiği kitapların tamamını Yüksek İslam Enstitüsü yıllarında okumuştur.

Mehmet Zahit Kotku ile ilk defa 1967 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsü ikinci sınıfta talebe iken tanıştı. Mehmet İncili ile birlikte Konya’dan İstanbul’a kendisini ziyarete gitmişler, Mehmet Zahit Efendi’nin elini öpüp, kendisinden “ders almak” istediğini söylediğinde Mehmet Zahit Kotku Efendi nerede okuduğunu sormuş, Yüksek İslam Enstitüsü talebesi olduğunu öğrenince de kendisine; “Senin derslerin var, sana düşen vazife iyi bir Kur’an okumak, iyi bir hadis okumak, iyi bir tefsir okumak, iyi bir fıkıh okumak, iyi bir kelam okumak, bunları çok iyi okur, bunları hazmeder, iyi bir talebe olursan, Allah nasip ederse sana bir yol gösterecek olanın elini tutarsın. Ama önce bunlarda bir yetiş bakalım” demiş, “namazlarını geçirme ve abdestsiz gezme” tavsiyesinde bulunmuştur. Konya Yüksek İslam

Enstitüsü'nden mezun olup, öğretmen olarak ataması yapıldıktan sonra 1972 yılında Mehmet Zahit Kotku'yu ziyarete gelmiş, "kendini yetiştirmişsin" iltifatına mazhar olduktan sonra kendisine intisap etmiştir.

1970 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu ve Erzurum İmam-Hatip Okulu'na öğretmen olarak atandı. Kısa zaman sonra müdür yardımcılığı ve müdürlük görevlerine getirildi. Nene Hatun Kız Öğretmen Okulu gibi Erzurum'un çeşitli liselerinde de din derslerine girdi. Tasavvuf, tefsir ve Türk İslam edebiyatından asistanlık imtihanlarına girdi, fakat başarılı olduğu halde asistan kadrosuna atanmadı. Hakkındaki olumsuz kanaat sonraları TRT genel müdürü olan Şaban Karataş'ın tavassutu sayesinde değişmiştir. 1975 yılında Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü'nde hadis ve İslam ahlakı öğretim görevlisi olarak göreve başlayan Küçük, daha sonra bu okulun müdürü olarak 1980 yılına kadar görevine devam etti. Isparta'da kısa dönem askerliğini yaptı. Erzurum'da en büyük kazancının Muhammed Hamidullah, Muhammed Tayyip Okıç, İsmail Cerrahoğlu, Müftü Osman Bektaş ve Hacı Halis Emek gibi kıymetli hocaları tanımak olduğunu söyler, "Bu hocalarımın hem tedrisatıma hem de müşkülâtıma çok faydası dokundu. Erzurum günlerim çok bereketli geçti" derdi.

Raşit Küçük'ün defalarca okuduğu, elinden düşürmediği ve talebelerine tavsiye ettiği bazı kitaplar vardır. Muhammed Hamidullah'ın *İslam Peygamberi* kitabını en az beş kere, *İslam'a Giriş* kitabını ise defalarca okumuştur. Muhammed İktal'in *İslam'da Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü* kitabı da birkaç defa okuduğu kitaplardan biridir. Mehmet Zahit Kotku'nun *Tasavvufi Ahlak* adlı eseri ise her zaman yanında, muhakkak rafında bulundurduğu bir kitaptır. "Çünkü o birçok kitabın özetidir." Raşit Küçük'e göre Gazzâlî'nin *İhyaü ulûmî'd-dîn* adlı eseri, özellikle de "İlim", "Münciyât" ve "Mühlikât" bölümleri mutlaka okunmalıdır. Abdülbâri en-Nedvî'nin *Kitap ve Sünnetin Ruhuna Göre Tasavvuf ve Hayat* kitabı da "Hâlâ tavsiye ederim" dediği kitaplardan biridir.

12 Eylül 1980 askerî darbesinde birçok mütedeyyin hoca ve öğrenci ile birlikte Erzurum'da kısa bir süre nezarete ve iki hafta kadar da cezaevinde kaldıktan sonra askerî savcılık tarafından mahkemeye çıkarılmadan salıverildi. 1981 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne öğretim üyesi olarak naklen atandı. 1978'de Erzurum'da iken başladığı *Kur'an ve Sünnette Sevgi Kavramı: Özellikle Allah Sevgisi* adlı doktora çalışmasını Prof.Dr. Salih Tuğ danışmanlığında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlayarak 1983 yılında doktor unvanını aldı. Eylül 1990-Nisan 1991 tarihleri arasında Dımaşk (Şam) kütüphanelerinde araştırma ve incelemelerde bulundu. 1997 yılında doçent, 2003'te profesör oldu.

Hadis alanını seçmesi ve yönelmesinde en büyük etkinin Mehmet Zahit Kotku ve Muhammed Tayyip Okıç olduğunu söyledi. Çünkü Mehmet

Zahit Kotku'nun *Râmûzü'l-ehâdis* adlı hadis kitabını okutmasından etkilmiş, Tayyip Okiç'in "çok âlimane düşünceleri, çok muhteşem insaniyeti" kendisini hadis alanına celbetmiştir.

2007-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı olarak görev yaptı. Aynı dönemde Marmara Üniversitesi Senatosu ve Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulu üyelikleri yanında, Yüksek Öğretim Kurulu İlahiyat Milli Komitesi üyeliği ve başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı İlahiyat Alanı Denklik Alt Komisyonu başkanlığı görevlerinde de bulundu. Dekanlığı döneminde uluslararası ve ulusal düzeyde on iki sempozyum, çalıştay ve çeşitli konferanslar düzenlendi. Fakülte dergisi düzenli olarak yayımlandı ve üç ayda bir *Haber Bülteni* adıyla bir bülten neşredildi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne önemli katkılarında biri de başta fakülte camisi olmak üzere bütün binaların yıkılıp yeniden yapılması hususundaki gayret ve hizmetleridir. Raşit Küçük, bütün bunları üniversite bütçesinden tek kuruluş harcamadan hayır severlere yaptırmıştır.

Raşit Küçük, 19 Aralık 2011 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine getirildi, başkanlığın ilgili üyelerinin tamamının oyu ile Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığına seçildi. 02 Mart 2014 tarihinde bu görevinden emekliye ayrılan Raşit Hoca, aynı yıl İstanbul'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığına getirildi, Eylül 2022'ye kadar bu görevine devam etti.

Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığı döneminde Diyanet teşkilatı içinde fetva birliğinin sağlanması ve yanlışların önüne geçilmesi için fetva usul ve esasları belirlenerek fetvaların bu usul ve esaslar çerçevesinde verilmesi için çaba gösterilmiş, kararların gerekçeli olarak yeni bir formatta çıkarılması hedeflenmiştir. Fetva birliğinin sağlanması doğrultusunda Dinî Bilgilendirme Platformu ve "Alo 190 fetva hattı" ile ilgili önemli düzenlemeler yapılmış, halen kullanılmakta olan yeni sisteme geçilmiş, fetvaların müdellel hale getirilmesi için önemli çabalar sarfedilmiş, kurulun dijital arşiv çalışması başlatılmıştır. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yayımladığı *Fetvalar-I* ve *Japonya'daki Müslümanların Sıkça Sorduğu Sorular ve Cevapları* kitapları onun başkanlığı döneminde hazırlanmıştır. Hicri takvim birliği hazırlık toplantısı yapılmış, bu önemli toplantıya otuza yakın ülkeden temsilciler katılmış ve kongreyi hazırlamak üzere fıkıh âlimleri ve astronomlardan oluşan uluslararası bir ilim heyeti teşkil edilmiş, kongre daha sonra bu ilim heyetinin hazırlıkları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

İSAM başkanı olduğu dönemde Erken Klasik Dönem Projesi, İkinci Klasik Dönem Projesi, Araştırma Yetiştirme Projesi (AYP), Temel İslam Ansiklopedisi, Temel Kültür Dizisi, Ebüssuûd Tefsiri gibi bazı klasik eserlerin

basımı, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu, İSAM Tenkitli Neşir Kılavuzu, İslam Ansiklopedisi İkinci Edisyon Projesi, İslam Ansiklopedisi'ni Dijitale Aktarma Projesi, İslam Ansiklopedisi'nin farklı dillere tercümesi projesi gibi önemli projelerin başlatılmasına ve hayata geçirilmesine öncülük etmiştir.

1984 yılında, İsmail Yiğit ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından, İmam-Hatip liseleri dokuzuncu sınıf *Siyer* ana ders ve destek kitaplarını hazırlamakla görevlendirildi. İlk baskısı 1987 yılında yapılan *Siyer* adlı eser on yıl ders kitabı olarak okutuldu (son baskı, Ankara 1997). Söz konusu çalışma biraz daha genişletilerek *Hazreti Muhammed* (s.a.v): *Siyer-i Nebi* adıyla neşredildi (İstanbul 2006, 2015).

1991 yılında *Sevgi Medeniyeti* adıyla yayımlanan (Ankara 1991; İstanbul 2007) doktora tezi ile Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “fikir” dalında birincilik ödülüne, ayrıca 2016’da Türkiye Yazarlar Birliği “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri” kapsamında üstün hizmet ödülüne layık görüldü. 2012-2022 yılları arasında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) aslı üyesi oldu. Raşit Küçük’ün ifadesiyle “sevgi medeniyeti” tanımlaması ilk defa kendisi tarafından kullanılmış bir isimlendirmedir. İslam’ı bir korku dininden ibaret göstermeye çalışan Batı zihniyetine karşı bir söylem oluşu ve sevginin sıcaklığı eserin yoğun bir ilgi görmesini sağlamıştır. Tezinde “Özellikle Allah Sevgisi” konusunu seçmiş olmasını “yapılacak bir sıralamada ilk yeri işgal etmesinden kaynaklanmasıyla” izah etmekte ve Allah sevgisi kavranılmadan, diğer sevgilerin kavranılamayacağı, pratikte de fayda temin edilemeyeceği gerçeğine vurgu yapmaktadır. Araştırmada *Kütüb-i Sitte* başta olmak üzere sahih hadis külliyatı temel kaynağı teşkil etmiş, muteber Kur’an tefsirleri ile hadis kitaplarının şerhlerine de müracaat edilmiştir. Eser, bir “giriş” ve üç bölümden meydana gelmektedir. Girişte, sevgi ile ilgili olan ve çeşitli sevgi hallerini ifadede kullanılan kelime ve terimlerin mahiyetleriyle sevginin tarifleri üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde, sevgi duygusunun insandaki duyularla ilgisi, psikolojinin ve İslam âlimlerinin konuya bakışları, sevginin belirtileri ve kavramın esasları ele alınmış, ikinci bölümde, Allah’ın kulu sevmesi ve sevdiği kullar ile kulu sevmesinin tezahürleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölüm ise; kulda Allah sevgisi, bu sevginin tezahürleri ve Hz. Peygamber’de Allah sevgisi konularını içine almaktadır. Sevginin, sadece sözler ve karşılıklı temennilerle gerçekleşebilecek bir karakter taşımadığı, bunun aksine, iman, amel ve ahlak bütünlüğü gerektirdiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Allah’ın kulu sevmesi ve kulun Allah’ı sevmesi olmak üzere, iki temel karakteri bulunan “Allah sevgisi” konusu, bütün sevgilere temel teşkil edecek niteliktedir. Çünkü sevgideki meşruiyetin hudutları ve boyutları burada açıklığa kavuşmaktadır.

Prof.Dr. Mustafa Öcal ile birlikte *Türk Millî Eğitiminde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri* kitabını kaleme aldı (İstanbul 1993). Prof.Dr. Yaşar Kandemir ve Prof.Dr. İsmail Lütfi Çakan ile birlikte İmam Nevevî'nin hadise dair *Riyâzû's-sâlihîn* adlı eserinin tercüme ve şerhini yaptı, söz konusu eser *Riyâzû's-sâlihîn: Peygamberimizden Hayat Ölçüleri* adıyla sekiz cilt halinde neşredildi (İstanbul 1997). Önsözde hadis-sünnet ilişkisi, peygambere olan ihtiyaç, sünnetin kaynağı ve dindeki yeri, peygambere ve sünnete olan ihtiyaç, sünnetin bağlayıcılığı, sünnetin korunmuşluğu, sünnetin kurtarıcılığı ve sünnete yöneltilen itirazlar gibi bazı konuları ele alıp incelemişlerdir.

Raşit Küçük'ün danışmanlığında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yirmi sekiz yüksek lisans ve altı doktora tezi olmak üzere toplam otuz dört tez hazırlanmıştır. *TDV İslâm Ansiklopedisi'*ne on altı madde yazdı. Bunlardan on ikisi biyografi, diğerleri "Abâdile, İsnad, Metin" ve "Riyâzû's-sâlihîn" maddeleridir. Çeşitli toplantı ve sempozyumlarda birçok akademik tebliğ sundu ve makale yayımladı. 1983 yılından itibaren yayın hayatına başlamalarına vesile olduğu *İslâm, İlim ve Sanat, Kadın ve Aile, Gül Çocuk* gibi dergilerin yayın politikalarının belirlenmesinde aktif görev aldı. *İslâm* dergisinde her ay "Bir Âyet, Bir Hadis" başlığı ile yazılar yazdı. Hakyol Vakfı bünyesinde Hadis Enstitüsü'nün kurulmasına öncülük etti, müfredatını belirledi, pek çok akademisyenin yetişmesine vesile oldu.

Millî Selamet, Fazilet ve Refah partilerinin parti politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynadı. Necmettin Erbakan ve bir grup akademisyenle birlikte "Adil Düzen" çalışmalarına katıldı, bu vesileyle başta Orta Asya olmak üzere çeşitli ülkelere seyahatte bulundu. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığını kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı. AKParti'nin kurucular kurulunda bulundu, Etik Kurulu başkanlığını yürüttü.

Yurt içi ve yurt dışında konferanslar ve seminerler verdi, sohbetler yaptı, muhtelif sivil toplum kuruluşlarında etkin roller aldı. Siyer ve hadis ilminin otoritelerinden biri olarak tanınan Raşit Küçük, cemiyetçiliği, idareciliği, ilmi ve ahlaki ile çok yönlü bir âlim ve kültür adamıydı. Halim selim, vakur, sakın, mütevazi, alçak gönüllü, sabırlı, cömert ve fedakâr bir insandı. İstikamet sahibi, samimi ve güvenilir bir dosttu. İnsanı tavrı, ilişkilerindeki tutarlılığı, güzel ahlakı ve yaşayışı ile örnek olan ve güven duyulan güzel bir müslüman örneği idi.

Raşit Küçük Hoca, 22 Kasım 2022 tarihinde İstanbul'da vefat etti ve Fatih Camii haziresine defnedildi.