

**SAHİBİ VE YAZI İŞLERİ  
MÜDÜRÜ :**

**TÜRKİYE İSLAM ENSTİTÜLERİ  
TALEBE FEDERASYONU ADINA  
GENEL BAŞKAN**

**Cahid BALTACI**

**İDARE MÜDÜRÜ :**

**İSMAİL L. ÇAKAN**

## BU SAYIDA

SELÂM (KURBAN) ... ..	İSLÂM MEDENİYETİ
ALLAHA İMAN ... ..	Ebul-A'lâ EL MEVDÜDİ Ter.: Mehmet AYDIN
GURBETTE BAYRAM (Şiir) ...	Rekin ERTEM
KURBAN VE BAYRAM ... ..	İ. Necmeddin NURSACAN
TASAVVUF ... ..	Asis. Selçuk ERAYDIN
HZ. PEYGAMBERİN (Şiir) ...	Muhsin İlyas SUBAŞI
EBÛ BEKR EL-KETTÂNÎ ...	Dr. A. Subhi FURAT
TEVFİK FİKRETE REDDİYE (Şiir) ... ..	Ahmet AVNİ
DÖNÜŞ ... ..	İsmail L. ÇAKAN
ALTIN VE GÜMÜŞ FİATLARI KARŞISINDA, ZEKÂT, SADAKA-İ FITR VE KURBAN'IN EDASI ... ..	Ali ŞAFAK
TARİH HASRETİ (Şiir) ... ..	Adnan GİZ
İSLÂM MEDENİYETİ ... ..	Sırrı ÜÇER
TEHLİL (Şiir) ... ..	İsmail SAFA
İSLÂM DİNİ VE İSLÂM ÂLEMİ ... ..	Veli ERTAN
ALLAHA İNANANLARLA İNANMAYANLAR ARASINDAKİ FARK ... ..	Sabri AKDENİZ
AKADEMİK HÜRRİYET ... ..	Nahit DİNÇER
BURSA'DA MÂNÂ (Şiir)	Arif EMRE
KIZ MI, OĞLAN MI? ... ..	Dr. Asaf ATASEVEN
KAB B' ZÜHEYR ... ..	Süleyman TÛLÛCÛ
İSLÂMÎ TÜRK KÜLTÜRÜ VE BUGÜNKÜ NESİL ... ..	Necati BİRİNCİ
DİYANET VE DİN EĞİTİMİ MENSUPLARI TÜKETİM KOOPERATİFİ ... ..	Sefer DÖNMEZ
SUALLERE CEVAPLAR ... ..	Gazi MERT
AYYAR HAMZA ... ..	Hilmi KURTULUŞ
HABERLER ... ..	İSLÂM MEDENİYETİ

## İDAREHANE

Türkiye İslâm Enstitüleri Talebe Federasyonu Genel Merkezi  
Nuruosmaniye Caddesi No: 82/1  
Tel. : 22 46 02

CAĞALOĞLU — İSTANBUL

Haberleşme Ve Havale Adresi :  
İSLÂM MEDENİYETİ, P.K: 1315

S İ R K E C İ

## TEMSİLCİLERİMİZ

Ankara : T.İ.H.O.M.C.F. Genel Başkanı: **Mehmet KARAMAN**  
Kayseri: T.İ.E.T.F. İkinci Başkanı : **İ. N. NURSAÇAN**  
Konya : T.İ.E.T.F. Mah. İcr. Kom. Başk. : **Ahmet FİDAN**  
İzmir : T.İ.E.T.F. Mah. İcr. Kom. Başk. : **Orhan ÇETİN**  
Dış Münasebetler : **Mahmut ÖZTÜRK**

## TEKNİK KADRO

Sekreter : **Erdoğan ATAĞ** Ressam : **Gürbüz AZAK**  
Dizgi ve Baskı : AHMET SAİT MATBAASI — İSTANBUL  
Yıl : 1. Sayı : 8  
Basıldığı Tarih : 9 Mart 1968

## ABONE

Yıllık : 12 sayı, 30. TL.

Altı Aylık : 6 sayı, 15. TL.

Öğrencilere % 20 Tenzilât yapılır.  
Yabancı Memleketlere İki katı.

Bir sayısı : 250 Kuruş.

## İLÂN TARİFESİ

Dış Kap. : 2 renk 2.500 TL.  
Tek renk 2.000 TL.

İç Kapak : 2 renk 1.500 TL.  
Tek renk 1.000 TL.

Renkli ilân sahifesi :

Tamamı : 1.200 TL.

1/2 : 750 TL.

1/4 : 400 TL.

1/8 : 250 TL.

Mecmuamızdaki yazılar me'haz gösterilmeden alınamaz.  
Gönderilen yazılar basılsın basılmasın iade edilmez.

## İlahiyat

Ebul-A'lâ EI MEVDÛDÎ

Terceme :

Mehmet AYDIN

(Konya Yk. İsl. Ens. Mezunu)

ALLAH'a  
İMAN «2»

TN sıraladığımız faidelerle beraber, Allaha iman; insan kalbini boşluktan ve emniyetsizlik duygularından, emniyet ve kalb huzuruna kavuşturur. İman, doğru amellerin merkezidir. İnsan, kalb emniyeti içinde ancak amellerinin sıhhatli olmasını düşünebilir :

«Kullarım (Habibim) sana beni sorunca (haber ver ki) işte ben muhakkak yakımdır. Bana duâ edince ben o duâ edenin da'vetine icabet ederim. O halde onlar da benim da'vetime (itaatle) icabet ve bana imanda (devam) etsinler. Ta ki (o sâyede) doğru yola ulaşmış olalar.» (El-Bakara: 186)

«Şüphesiz ki Allah kullarına haksızlık edici değildir.» (Âl-i İmran: 182)

Allah zalim değildir, Onun zulmünden korkmayınız :

«Benim rahmetim ise, herşeyi kuşatmıştır.» (El-A'raf: 156)

Allah, mü'minlere ye'se düşmemeyi tavsiye ediyor :

«Allahın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Zira hakikat şudur ki, kâfirler grhundan başkası, Allahın rahmetinden ümidini kesmez.» (Yusuf sûresi: 87)

Mü'minler katiyen, Allahın rahmetinden, yardımından ümidlerini kesmeyenlerdir. Mü'minler, ancak, Allaha güvenirlere ve Ona bağlanırlar, Ona tevbe ederler.

«Kim bir kötlk yapar, yahud nefesine zlmeder de sonra Allahdan mağfiret isterse o, Allahı çok yarlıgayıcı, çok esirgeyici bulur.» (En-Nisa: 110)

«De ki : Ey kendilerinin aleyhinde (gnahda) haddi aşanlar, Allahın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün gnahları yarlıgayıcıdır, çok esirgeyicidir.» (Ez-Zmer: 53)

**K**ENDİLERİNİ tam olarak Allaha teslim edenler için ve Ona mutlak güvenenler için hiçbir korku ve hzn de yoktur : «Hakikat, "Rabbimiz Allahdır" deyib de sonra doğruluğu il-tizam edenler (yok mu) onların zerlerine "korkmayın. tasalan-

mayın, va'd olunduğunuz cennetle sevinin" diye diye melekler inecektir.» (Fussilet sûresi: 30)

**6. SABIR VE TEVEKKÜL :** Allaha gerçekten bağlanan kimsenin kalbinde, Allahın kereimine, afvına, yardımına güven gittikçe artar ve insanda musibetlere, felâketlere karşı sabır ve tevekkül kuvvetlenir. Böyle bir dayanağa bağlanan kimseye de dünya musibetleri, felâketleri ve elemeleri hiçbir tesirde bulunamazlar. İnsan bu kuvvete ancak, «Allaha iman» yoluyla ulaşabilir. Allaha iman etmeyen, ancak maddî sebeplere bağlananların kalblerinde hiçbir kuvvet meydana gelmez. Onların nefsi durumları ancak örümceğin yaptığı eve benzer...

«Allahdan başka veliler (putlar) edinenlerin sıfatı, kendine bir yuva yapan örümceğin misâli gibidir. Halbuki, eğer bilmiş olsalar, evlerin en gürüğü herhalde örümcek yuvasıdır. (El-Ankebüt: 41)

«İsteyen de aciz, istenen de...» (El-Hacc: 73)  
Allaha iltica edenlere gelince; onlar Allahdan başkasına katiyen güvenmezler :

«Artık kim şeytani tanımayı da, Allaha iman ederse o, muhakkak ki kopması (mümkün) olmayan en sağlam kulpa yapışmıştır. Allah hakkiyle iştirici, (herşeyi) kemâliyle bilicidir.» (El-Bakara: 256)

«Allah size yardım ederse artık sizi yenecek yoktur. Sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size yardım edebilecek kimdir? Mü'minler ancak Allaha güvenib dayanmalıdır. (Âl-i İmran: 160)

**Y**ERYÜZÜNDE olan bütün musibetler, elemeler, meşakkatlar, şiddetler, zararlar hüsrânlar hep sabır ve sebatla yok edilebilir. Zira, sabır ve sebat sahibi mü'minin nazarında, herşey Allah indinden bir hikmete mebnî gelmedir. Şayed onlara bir fenalık dokunursa «Bu, senin kâtidandır» derler. De ki :

«Hepsi Allah tarafından. Böyle iken onlara, o kavme ne oluyor ki (kendilerine söylenen) hiçbir sözü anlamaya yanaşmıyorlar.» (En-Nisa: 78)

Mü'min, bu dünyada Allahın izni olmadan hiçbir şeyin kendisine isabet etmeyeceğine tam olarak inanır :

«De ki: Allahın bizim için yazdığından başkası aslâ bize erişmez. O, bizim mevlâmızdır. Onun için mü'minler yalnız Allaha güvenib dayanmalıdırlar..» (Et-Tevbe: 51)

İşte peygamberler, beşer takatının üstünde olan birçok belâları ve müsibetleri ancak bu sabır ve tevekkül silâhı ile gidermiye müvaffak olmuşlardır. Bütün karşılımları çıkan milletlere, kavimlere, maddî gösterişleri oldukça alayışlı olan insan topluluklarına; Nebiler, ancak bununla mukâbelede bulundular.

İbrahim (A.S.) vatanında böbürlenene, övünen, azgılaşan Nemruda ve onun ateşine, ancak Allaha güvenerek ve onun verdiği sabırla mukabelede bulunmuştu... Sonra, elinde hiçbir dünyevî madde olmadan, kavmi ve yakınları onu vatanından hicrete zorlayınca :

«İbrahim : Ben, dedi, doğrusu Rabbime gidiciyim. O, bana yol gösterir.» (Es-Saffat: 99)

**N**UR halkasının büyüklerinden NUH (A.S.)a bakın. Adı kuvvetleri nasıl hükümsüz bırakıyor :

«(Hud) dedi: Allahı hakiki şahid gösteririm. Ve siz de şahid olun ki ben sizin Allahı bırakıp da ona ortak tutmakta devam ettiğiniz şeylerden katiyen uzağım. Artık bana topyekûn istediğiniz tuzağı kurun, sonra bana mühlet de vermeyin :

«Şüphesiz ki ben, kendimin de, sizin de Rabbiniz olan Allaha güvenib dayandım. Yürür hiçbir varlık hariç olmamak üzere (hepsinin) alından tutan O'dur. Benim rabbim, hakikaten doğru bir yol üzerindedir.» (Hud: 55-56)

Yine Hz. Musa, Fravunun korkunç kuvvetlerine Allaha tevekkülle nasıl cevâp veriyor, ki Fravun kendisini ölümle tehdit etmişti :

«Şüphesiz ki ben, beni taşlamamızdan, benim de Rabbiniz, sizin de rabbiniz olan (Allaha sığındım)» (Ed-Duhan: 20)

Vakta ki Musa (A.S.) Mısır'dan çıktı. Fravun ordusuyla beraber onu takibe başladı. Ona, korktuğunu itiraf ettirmek istiyordu. Halbuki Musa (A.S.) çok kuvvetli bir kalb huzuru ile, ona şöyle diyordu :

«Musa, hayır, dedi: Şüphesiz ki Rabbiniz benimle beraberdir. O, beni (selâmet) yoluna iletecektir.» (Eş-Şuara: 62)

Son olarak, Nûr membaı, peygamberler peygamberi (S.A.V.)e bakın. Hicret niyetiyle Medine'ye doğru gitmek için, mağaraya (Sevr) girmeyi niyetine alır. Mağarada dosdu, Ebu Bekr Sıddikle beraberler... Düşmanlar, onları aramak üzere, mağaranın ağzına geldiklerinde, Ebu Bekr (R.A.) korkmaya başladı... Fakat, Allah Rasûlünde hiçbir korku ve ızdırab işareti yoktu... Ve dedi ki : «Sen üzülme Allah bizimle beraberdir.» (Et-Tevbe: 40)

Acaba bu büyük nefis kuvvetine, ulvî doğruluğa ve metanete Allaha imansız varmak mümkün mü?

**7. ŞECAAT VE CESÂRET :** «Allaha iman» sabır ve doğruluk kazandırdığı gibi, büyük bir ahlâk ve cesâret de kazandırır. Bu, imana sahip olan kimsenin kalbinden, nefis sevgisi, evlât sevgisi, mal sevgisi tamamiyle zail olur...

Allaha iman, insanın korktuğu bütün batıl korkulardan, nefsin kazandığı kötü huylardan, insanı tam olarak temizler. Allaha imanı olan kimse, Allahı herşeyden daha çok sever.

«İman edenlerin, Allaha sevgisi ise, (her şeyden) sağlamdır.» (El-Bakara: 165)

«O mal, o oğullar (hep) dünya hayatının zinetidir. Bakaya erecek iyi (amel ve hareket) ler ise Rabbinin nezdinde sevabca daha hayırlıdır. Amelce de hayırlıdır.» (El-Kehf: 46)

«Bu dünya hayatı aldanma metaından başka birşey değildir.» (Âl-i İmran: 185)

«De ki: Sizin hakikaten kaçıp durduğunuz ölüm (yok mu) işte o, elbette gelib çatıcıdır.» (El-Cum'a: 8)

«Nerede olursanız olun, velev tahkim edilmiş yüksek kal'alarda bulunan, ölüm size çatıp yetişir...» (En-Nisa: 78)

Mü'min, ölümden sonraki hayatında, Allahın ni'metlerinin kendisini beklediğine inanır.

«Allah yolunda öldürülenleri sakın ölümler sanma. Bil'akis onlar Rableri katında diridirler. (Öyle ki) Allahın lütfu inâyetinden, kendilerine verdiği (şehidlik mertebesi) ile hepsi de şâd olarak (cennet nimetleriyle) rızıklanırlar.» (Âl-i İmran: 169-170)

**M** Ü'MİN için dünyanın sahte lezzetlerinde, fani nimetlerinde bir kurtuluş ümidi belirmez. O, gerçek kurtuluşu «Allah rızasına» bağlamada bulur :

«Şüphesiz ki Allah hak yolunda (muharebe ederek düşmanları) öldürmekte, kendileri de öldürülmekte olan mü'minlerin canlarını ve mallarını — kendilerine cennet (vermek) mukabilinde — satın almıştır.» (Et-Tevbe: 111)

Kur'an-ı Kerim, mü'mine şu telkinde bulunur : hiçbir varlık; hayvan, insan, kılıç, tahta, taş hiçbir kimseye Allahın izni olmadan zarar veya faide vermiye kadir değildir. Ancak, Allahın izniyle olanlar müstesna :

«Halbuki (sihirbazlar) Allahın izni olmadıkça onunla hiçbir kimseye zarar verici değillerdir.» (El-Bakara: 102)

Yine Kur'an, ölümün muayyen bir saati olduğunu, onun o saatten ne geri kaldığını, ne de ileri gitmediğini haber veriyor :

«Allahın izni olmadıkça, hiçbir kimseye ölmek yoktur.» (Âl-i İmran: 145)

«Söyle de : Siz evlerinizde olsaydınız bile, üzerlerine öldürülmesi yazılmış olanlar yine muhakkak yatacakları (öldürülecekleri) yerlere çıkıp gideceklerdi.» (Âl-i İmran: 154)

İşin gerçek yüzü böyle olduğu zaman, Kur'an mü'mine, Allahdan başka hiçbir varlıktan korkmamayı telkin eder :

«... Öyle ise, siz onlardan (onun dostlarından) korkmayın, benden korkun. Eğer iman etmiş (kimse) lerseniz.» (Âl-i İmran: 175)

Çünkü Allah, insan üzerine en çok korkmaya lâyık olandır :

«Halbuki Allah, kendisinden korkmana daha çok lâyıktır.» (El-Ahzab: 38)

Allaha imanları olmıyanlar, kalplerini korku ve ümitsizlikle doldururlar. Ve Allah yolundan yüz çevirirler :

«İnsanlardan Allahdan korkar gibi, hatta daha şiddetli bir korku ile korkuyorlar.» (En-Nisa: 77)

Mü'minler ise, kalpleri cür'et ve cesaretle dolu olarak; düşmanların ordularını görünce, Allaha güvendikleri; mdati kuvvetlere bel bağlamadıkları için; muzafferiyeti Allahdan beklerler :

«Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine «düşmanlarımız» olanlar size karşı ordu hazırladılar. O halde onlardan korkun. Dedi de bu (söz) onların imanını artırdı. Ve : Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir.» dediler. (Âl-i İmran: 173)

**8. KANAAT VE GÖZÜ TOKLUK :** Allaha iman, büyük faydelerinden biri de insan kalbinin tam olarak kirliliklerden; hased, cimrilik, tama', buğz gibi âfetlerden temizlenerek kanaatle dolmasıdır. Bu hasleti kazanan bir kimsenin nefsinde, buğz, adaved, hased katiyen olmaz...

Kur'an-ı Kerim, mü'mine şu telkinde bulunur :

«De ki «İttif-u inâyet» muhakkak Allahın elindedir. Onu kime dilerse ona verir. Allah rahmeti bol olan, herşeyi hakkıyla bilendir. O, kime dilerse, rahmetiyle ona imtiyaz verir. Allah en büyük fazl-u inâyet sahibidir.» (Âl-i İmran: 73-74)

Yine Kur'an, mü'mine rızgın Allahın elinde olduğunu öğretir :

«Allah kimi dilerse onun rızgını genişletir, daraltır.» (Er-Ra'd: 26)

Zira, bütün kainâtın idaresi, gâlebesi, izzeti ve celâli makam ve herşeyi Allahın elindedir :

«Habibim de ki : Mülkün sahibi Allah, sen mülkü kime dilerse ona verirsin, mülkü kimden dilerse ondan alırsın. Kimi dilerse onun kadrini yükseltir, kimi dilerse onu alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Şüphesiz ki sen herşeye hakkıyla kadırsın.» (Âl-i İmran: 26)

«Şüphesiz ki yer Allahındır. Ona kullarıdan kimi dilerse onu mirasçı yapar. Sonuç ise fenalıklardan sakınanlarıdır.» (A'raf sûresi: 128)

Anlaşıyor ki, âlemin idaresine mutlak hâkim Allahdır. İnsanları rızık, şeref, her bakımdan birbirinden üstün yapan yalnız O'dur. Âleme nizam ve intizam veren de yine ancak O'dur.

«Allah rızık hususunda, kiminizi kiminizden üstün kıldı. O üstün kılınanlar, onda hepsi beraber olmak üzere, rızıklarını ellerinin altındakiyle verici değildiler. O halde bunlar, Allahın ni'metini bilerek inkâr mı ediyorlar?» (En-Nahl: 71)

«Allahın, kiminizi kiminizden üstün kılma-ya vesile yaptığı şeyleri ummayın.» (En-Nisa: 32)

**9. AHLÂKIN İSLÂHI VE AMELLERİN TANZİMİ :** Allaha iman, en büyük faydelerinden ve içtimai hayatın mühim değerlerinden birisi, «Ahlâkın islâhi ve amellerin tanzimi meselesidir.»

Zira, «Allaha iman» ferde, şahsî muhasebe ruhunu, hemcinslerine karşı samimi alâkayı teğvik eder ve hatta ferdin ruhuna hiç çıkmamak üzere kazır...

**B** ÜTÜN bu hasletler ancak «Allaha İman»la kazanılır. Dünyada hâkim olan hiçbir kuvvet, hiçbir ta'lim, hiçbir terbiye sistemi ve hiçbir telkin; bu derece ruhlara sirayet ederek ahlâkı ve amelleri islâh ettiği görülmez, ve görülmeyecek de...

Dünyevî kuvvetler, insan ruhunda tesirini gösteremezler. Ancak cesedde belki gösterirler. O da muayyen mekânda ve muayyen zamanda olabilir. Terbiye sistemleri ve öğretileri de aynen böyledir. Bilhassa, insana daima kötülüğü emreden nefis-i emmâre; bu telkinlerin hiçbirini kabul etmez.

O halde... Allaha iman, gizlide ve açıkta insanı islâh eden en önemli bir kuvvettir. onun irşad metodu : Allah korkusu — Allaha mutlak itaat — açıkta ve gizlide Allaha teslimiyetin şurudur.

İnsana bu kadar büyük bir faide sağlayan; Allahın kudretine, ilmine inanç, ancak Allaha imanın küçük bir cüz'üdür.

Kur'an-ı Kerim, insanı diğer mevzularda da çok kesin olarak uyarıyor. Ve ona, Allahın ilminin herşeyi kapladığı ve hiçbir şeyin onun ilminden dışarı çıkmadığı telkinini veriyor.

«Meşrik da Allahındır, Magrib de. Onun için nereye (hangi semte) döner, yönelirseniz, Allahın yüzü (kıblesi) oradadır. Şüphe yok ki, Allah vasîdir, hakkıyla bilicidir.» (El-Bakara: 115)

«Herkesin (ve her kavm ve milletin) yüzünü kendine döndürücü olduğu bir yöneti vardır. Öyle ise, siz de (ey mü'minler) hayır işlerine koşun. Birbirinizle yarış edin. Nerede bulunursanız (bulunun) Allah hepinizi (bir araya) getirecektir. Şüphesiz ki Allah herşeye hakkıyla kadirdir.» (Bakara: 148)

«Şüphe yok ki ne yerde, ne de gökde hiçbir şey Allaha gizli kalmaz.» (Âl-i İmran: 5)

«Gaybın anahtarları onun yanındadır. Kendinden başkası bunları bilmez. Karada ve denizde ne varsa hepsini O bilir. O'nun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. Yer (yüzün) ün karanlıkları içindeki tek bir dane, yaş ve kuru (hiçbir şey) müstesna olmamak üzere hepsi apak bir kitapdadır.» (El-En'am: 59)

«Andolsun, insanı biz yaratık. Nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu da biliriz.» (Kâf sûresi: 16)

«Görür (gibi bil) medin mi ki göklerde ne var, yerde ne varsa Allah, şüphesiz (hepsini) bilir. Herhangi bir üçten bir fıslıtı vaki olmağa dursun, muhakkak ki o, bunların dördüncüsüdür.» (El-En'am: 7)

«İnsanlardan gizlerler de Allahdan gizlemezler. Halbuki onlar Onun (Allahın) razı olmayacağı sözü geceleyin konuşup düzdükleri zaman da O, beraberlerinde idi. Allahın (ilmi) yapacakları herşeyi kuşatıcıdır.» (En-Nisa: 108)

«Onlar bilmiyorlar mı ki Allah, ne gizlerlerse, ne açıklarlarsa (hepsini) bilir.» (El-Bakara: 77)

«Hatırla ki (insanın) hem sağında, hem solunda oturan, onun amellerini tesbit etmekte olan iki de (melek) vardır.»

«O, bir söz almaya dursun, mutlak yanında hazır bir gözcü vardır.» (Kaf sûresi: 17-18)

«Sizden sözünü kim gizledi, kim onu açıkladı, gece (karanlığında) gizlenen, gündüz yoluna giden kimdir. (Onun ilminde) birdir.» (Er-Ra'd: 10-11)

Bütün bunlarla beraber, Kur'an insan akına, mutlak huzurun Allahın indinde olduğunu haber veriyor :

«...Bir de Allahdan korkun ve bilin ki herhalde siz ona kavuşacaksınız. İman edenlere müjdele...» (Bakara: 223)

«Allahdan korkun ve bilin ki muhakkak (hepiniz) ancak ona (varıb) toplanacaksınız.» (El-Bakara: 203)

İnsanın bütün büyük veya küçük amellerini Allahın muhasebe edeceği bildiriliyor :

«Şüphesiz ki Allah, herşeyin hesabını hakkıyla arayandır.» (En-Nisa: 86)

Allaha iman akidesi, Kur'anın eşsiz uslubuyla insan zihnine nakş ediliyor. Böylece, insan zihninde İslâmın yüce kanunu hakim oluyor. İslâm, insanın bütün amellerini, helâl-haram diye çok ince çizgilerle belirtmiştir. İşte «Allaha iman» şerefine kavuşan ferd, bütün bu çizgileri çok ince hesaplarla adımlayacak ve böylece de, polis, jandarmanın, terbiye sistemlerinin muvaffak olamadığı içtimâî düzen kendidliğinden meydana gelecektir...

Çünkü bu nizamın mü'mini, en küçük amelinden, en büyük fiiline varıncaya kadar, Allahın şu âyetini unutmadan değerlendirecektir :

«...Bunlar, Allahın sınırlarıdır. Onları (çığneyib) geçmeyin... Kim Allahın sınırlarını aşarsa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.» (El-Bakara: 229)

«Allahdan korkun ve bilin ki şüphesiz Allah, ne yaparsanız hakkıyla görendir...» (El-Bakara: 233)

Davamızın sonu Âlemlerin Rabbine hamdetmekdir...

*İçimde bir melâlin başladığı bu anda  
Bükük boynum gözümden ve birşeyler damlıyor.  
Gönüllerin bir umman olduğu şu zamanda  
Ne şefkat ne merhamet bana kucak açıyor.*

*Âşina çehrelerden teselliler ararken  
Babamın ak saçları önümde beliriyor.  
Mukaddes bir şey gibi ellerini öperken...  
Boğazımda hıçkırık bir bir düğümleniyor.*

*Anasızlık, gariblik, sevdasızlık... Taş gibi.  
Doğan, batan güneş, ay bana ışık vermiyor.  
Gözümde üç damla yaş çocukların sevinci  
Bu bayram niçin bana tebessüm dağıtmıyor?*

GURBETTE  
BAYRAM

REKİN ERTEM