

Zamanımızın Cihadı



uran-ı Kerimde okuruz ki:

“Eğer inanırsan üstün olacaksın...”

İşte bu üstünlük Hz. Muhammed (S.A.) ve onun ümmetine vadedilmişti. Halbuki bugün gördüğümüz durum bunun aksidir. 650 milyon müslüman Hz. Muhammedin ümmeti olduğunu tekrarlamaktadır. Fakat bu vadedilmiş üstünlüğün zamanımızda varlığı düşünülemez bile. Muhakkak ki Allahın vaadi her zaman yerine gelmiştir. O halde bizim imanımızda eksiklik vardır.

Kendimizi Müslüman olarak tanıtmakta ne maddî kazanç, ne de dünyevî cazibe yoktur, fakat şerefle ve iftiharla Müslüman olduğumuzu söyleriz ve bunda ısrar ederiz. Sebepsiz yere Müslümanlar Allahın yolunda değildirlen. İslâm dininin doktrinlerini tatbik etmekte asıl mes'uliyet Müslümanların çoğunluk olduğu ülkelerde yaşayanlara düşer. Müslüman olmayan ülkelerde yaşayan müslümanlara gelince, onlar sadece içten ve çok değerli bir gayret ile (tabii ki tatbik imkânı dahilinde) içinde buldukları cemiyeti kendi dinlerine saygı duyulmasına ve İslâmın şeriatinden biraz olsun ilhâm almalarına tesir edebilirler. Müslüman ülkelerdeki islâmî şeriatini yeniden uyandırmak için ilk basamak, o ülkelerdeki müslümanların hayatlarına islâmî bir yön vermektir. Bununla şunu kastediyoruz ki, Allahın sevgisini kazanabilmek ve âhiretle yakınlık kurabilmek için dünyevî zevklerden nisbeten vazgeçilmelidir. Tarihte bu hakikati dâima görürüz. Aynı zamanda İslâmın yaratılış ruhu da bunu ister. Yeni bir dinî uyanış olmadıktan sonra Müslüman ülkelerin hakiki Müslüman siyasî cemiyetler haline gelmesi, bugünkü zamanda, bir rüya olacaktır. Bu, zor ve itina isteyen bir gelişme olacaktır. Bu hedefe varmak için, söylediğimiz yoldan başka veya kısa bir yol yoktur. İslâm sistemi bir şans olarak başka bir ülkede olmuş olsa bile, bu sistemin iyi işleyebilmesi için oradaki müslümanların düşünüş, hisleri ve günlük davranışları dindarlık ve mânevî istikamet ile yürütülmesi lâzımdır.

Öyleyse Allahın kullarının bu kutsî yolda kendilerini, kabiliyetlerine göre, Peygamberimizin vaz'ettiği hayat tarzını genelleştirmeleri lâzımdır. Bu yolda çabalamak ve zamanımızın büyük cihâd için kendini fedâ etmek Peygamberimize ve vekillerine hakiki ve samimi şekilde bağlılığı gösterir. Bu yola girenler Allah tarafından başka kolaylık yollarının açıldığını göreceklendir. Bu güven ve sevinç verici sözler şimdiki durumdan daha farklı olmayan bir zamanda Mekkelî müslümanlara söylenmişti. (Ankebut sûresi).

“Bizim için çalışanlar, biz onları yolumuza yönelteceğiz, çünkü Allah doğru yapmanın yanındadır.”

İnsanlık dâima güvenilecek bir sığınak aramıştır. İslâm tek ve kuvveti kesilmeyen sığınaktır. Bunu doğrulamak müslümanların vazifesidir. Fakat parlak bir örnek olarak bugün maalesef islâmîyetin tam tatbik edildiği bir memleket gösterilemez. Müslüman memleketleri birbirinden ümitsizce kopmuş ve batı ülkelerinden iktisadî bakımdan geri kalmıştır. Batılılar (tabii ki) bu kadar geri ve başarısız kişileri yöneten kuralların kendilerinkinden daha geri olduklarını düşünürler. Ve gördükleri şeyler karşısında hakları yok da değildir. Eğer hatı, is-

Yazan:
Merhum
Münir HÜSEYİN

Tercüme
Fatma ALTUNİÇ

lâmı hakikî rengi içinde Müslüman dünyasının pratik realitesinde bulunuyorsa kabahat bizindir, onların değil.

Eğer İslâm modern dünyaya hakikî değeri ile tanıtılacaksa; Müslümanlar cihadın ruhunu hayatın her safhasında göstermeli, daima doğru olduğuna inandıkları şeyleri yanlış olarak bildikleri şeylere karşı korumalı ve böylelikle dedelerimizin temin ettikleri saygıyı kazanmalıdırlar. Onların davranışları ve hayattaki hareketleri İslâmî ve onun harika prensiplerini Müslüman olmayanlara beğendirebilirler. Biz başka milletlerin kültürünü alırken bizim kültürümüzün boğulmamasına imkân yoktur. Müslümanlar müslümanlık yolunda organize edilmezlerse kendi saf ve mükemmel şeriatlarını kaybederler ki Müslüman olmayan dünyaya en büyük hediyesi olmuştur. Hür Müslüman ülkelerini kendilerini İslâmî prensiplerle organize etmelerine ve tesirli hâle getirmelerine hiç bir şey engel olamaz.

Bu ilerleme sırasında İslâm mücahitleri her yerde, kayıtsızlıktan düşmanlığa varan çeşitli güçlüklerle uğrayabilirler. Fakat Allâh izin verirse zamanla bu vaziyet iyileşecektir. (Şimdi iyileşmeye yüz tuttuğu gibi).

Şu açıktır ki, eğer Allaha bağlı ve kendini adanmış bir Müslüman gurubu İslâmî pratik, sosyal ve politik bir canlı kuvvet halinde hayatımızın her safhasına yön veren bir şey yapmak için samîmi ve ittifakla tertip edilmiş çaba harcarsa onlar Allah için söz verdikleri yolda, O'na bağlı kulları etraflarında bulacaklardır. Nerden geldiği bilinmeyen vaziyetler doğacak ve sebepler çıkacak, bunlar gidişatı değiştirecek ve yollarındaki zorlukları kaldıracaklardır.

Kur'an der ki:

"Kim Allahtan korkarsa (Allah) ona bir (kurtuluş) çıkış yeri ihsan eder. Onu hatır-u hayâline gelmeyecek bir cihetten de rızıklandırır. Kim Allaha güvenip dayanırsa o, kendisine yetişir, şüphesiz ki Allah emrini yerine getirendir. (65: 2 - 3).

Allahın inayeti ile, müslüman'ar kendilerini hayatın zorluklarına karşı yol gösterecek Kur'anları ve Peygamberimizin sünnetleri vardır. Yürekten iman ile buna sıkı sarılmaları lâzımdır. Çektikleri çileler imanlarının zayıflamasından ileri gelmiştir. Böylece müşriklerin kendi üzerlerine hâkimiyetlerine sebep olmuşlardır. Onlardan çabuk kurtulabilmek için sivil bir mücadele lâzım olabilir. Böyle vak'alarda sabırla işe kalkışmak inananların imanını kuvvetlendirmek için lâzımdır.

Müslümanlar kaybolan topraklarını kazandılar ve tekrar kazanıyorlar. Fakat İslâm henüz kendi emniyetini, ekonomik politikasını, eski ihtişamını ve tarihî atılgenliğini kazanması lâzımdır. Hepimiz bu gayeye erişebilmek için büyük gayret sarfetmeliyiz, yoksa kayboluruz.

"(Ey müminler) yoksa siz, sizden evvel geçenlerin hâli tarzına gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk (lar) ve sıkıntı (lar) gelip geçti ve (çeşitli belâlarla) sarsıldılar ki, hattâ peygamber (leri) maiyyetindeki müminlerle birlikte "Allahın yardımı ne zaman?" diyordu. Allahın yardımı yakındır muhakkak." (2: 214).