

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DERGİSİ

Prof. Dr. Şaban Kuzgun'un Anısına

SAYI : 11



KAYSERİ – 2001

YAYIN KOMİSYONU

Prof. Dr. Cihat TUNÇ
Prof. Dr. Harun GÜNGÖR
Doç. Dr. Abdulvahap TAŞTAN

SAHİBİ

Prof. Dr. Celal KIRCA

MESUL MÜDÜRÜ

Doç. Dr. Abdulvahap TAŞTAN

NOT : Makalelerin İlmi Sorumluluğu Yazarlarına Aittir.

PROF. DR. ŞABAN KUZGUN'UN ARDINDAN

Doç. Dr. Abdulvahap TAŞTAN*

Ölümün bir gerçekliği de rahmete kavuşmuş insanların ardından söylenecek şeylere bir perde aralamasıdır. Ölüm onları hem ayırıyor bizden hem de içimizde yeniden yaşıyor adeta. Fakültemiz dergisinin 11.sayısını, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi merhum Prof. Dr. Şaban Kuzgun'un anısına çıkartırken, bir parça da olsa vefa borcumuzu ödeme ve onu, kendisinin de ömrünü vakfettiği "kitap" satırlarında ebedileştirmeyi arzu ettik. Bu arada, uzun yıllar Dekanlık görevinde bulunduğu Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Dergisinin 5.sayısının Hocamıza armağan edilmiş olmasından dolayı ilgililere şükranlarımızı sunarız.

Pek çok meslektaşı, mesai arkadaşları, öğrencileri adeta bir "gönül adamı" olan Kuzgun hakkında gönüllerinden geçenleri, duygularını, hatıralarını ifade etmişler, onu hep hayırla yad edip en güzel ifadelerle anmışlardır.

Şaban Kuzgun herşeyden önce gerçek bir bilim adamıydı. Harun Güngör'ün ifadesiyle o da Hikmet Tanyu'nun kürsüsünde yetişti. Ülkemizde Dinler Tarihi çalışmalarına, öğretimine ve bir disiplin olarak gelişmesine, başta doktora tezi "Hazar ve Karay Türkleri" olmak üzere, birçok eseriyle katkıda bulundu. Akademik çalışmalarının yanında, yönetmiş olduğu yüksek lisans ve doktora tezlerinde de belli bir amaca yönelmişti: Türkiye'nin inanç coğrafyasını ortaya koymak! Bu onun için büyük bir ideal, zorlu bir iş ve aynı zamanda büyük heyecan duyduğu bilimsel bir uğraştı. Onun özellikle uygulamalı çalışmalara yönelik bilimsel duyarlılığını bir grup çalışması olarak katıldığımız "Kayseri ve Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri" konulu araştırmamızda bizzat müşahade etmiştim.

Onun önemli hususiyetlerinden biri de, sahip olduğu bilgileri gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi yayın organları aracılığı ile milletimizle paylaşmak istemesiydi. Bu konuda çok çaba harcadı, ulusal ve mahalli seviyede bir çok radyo ve TV. programlarına katıldı. Son olarak yaptığımız bölüm toplantısında hem yorgun gözüküyordu, hem de zaman zaman çok uzaklara dalıp gidiyordu. Nitekim bundan iki gün sonra (14 Mayıs 2000) bir sempozyum dönüşünde elim bir trafik kazası sonucu acı haberi aldık.

Merhum Kuzgun, zaman zaman yurtdışına çıkmayı, özellikle Avrupa'daki işçilerimizin sorunlarıyla ilgilenmeyi, onları dinî konularda aydınlatmayı çok sevdi. En son olarak 1999 yılı Ramazan ayında böyle bir yurtdışı programı yürütmüştü. Dönüşte verdiği rapordan da anlaşılacağı üzere, orada yorucu bir program çerçevesinde gece gündüz durmadan şehirden şehire dolaşarak Türk işçilerinin

* E. Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.

karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik, onların milli ve dinî kimliklerini güçlendirecek, birlik ve beraberliklerini temin edecek, özenle seçilmiş konulardan oluşan bir konferans serisi tamamlamıştı.¹ Benim de çalışma alanım Yurtdışındaki işçi aileleri üzerine olduğu için bu konuları birlikte mütalaa etmiş, geleceğe ait bir takım projeler üzerinde durmuştuk.

Kuzgun Hoca hareketli bir kişilik yapısına sahipti. Heyecanlı, sevgi dolu ve sempatik bir insandı. O çok azimli biriydi. Cömertlik ve yardımseverlik onun ayrılmaz hasletlerindendi. Kin ve nefret bilmezdi, memleketi, milleti ve ailesi için fedakarlıktan hiç kaçınmazdı. O iyi bir ilahiyatçı, iyi bir dost ve iyi bir insandı.

Sevgili Hocamıza Allah'tan rahmet, bilim camiası ve kederli ailesine başsağlığı dileriz.

¹ Huzeyfe Sayım, "Hocam Şaban Kuzgun'un Anısına", Fırat Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, S. 5, s. XXX, Elazığ-2000.