

DIYANET
İŞLERİ BAŞKANLIĞI
DERGİSİ

DİNİ, AHLÂKİ, EDEBİ, MESLEKİ AYLIK DERGİ

2. Cilt

Aralık 1963

12. Sayı

GERÇEĞE VARMAK İÇİN DÜŞÜNMEK GEREK

M. Salih TANRIVERDİ

Biz neyiz? Ne olacağız? Hayat yolculuğunu ve sonrasını aydınlık içerisinde devam ettirmenin çaresi nedir? sorularını kendi kendimize cevaplandırmanın güçlüğüne bilen Cenâb-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'inde: «Allah imanlı olanların dostudur. Onları zulmetlerden çıkararak nûra kavuşturur» buyuyor ve bu suretle sorularımızı cevaplandırmış oluyor.

Demek ki, bu hayat yolculuğunda ve bundan sonraki hayatta zulmetlerden kurtulmamız için iman meş'alesini elde tutmak gerektir.

Böyle olan kimse, kolaylıkla, maddî ve manevî bataklıklardan kendisini kurtarabilir. Bize bu meş'aleyi İslâm dini verdiği için, bu dinin hükümlerine sınıksız yapışmak, helâlini helâl, haramını haram bilip, uyarınca hareket etmek zarûridir. Onun için Cenâb-ı Hak «Gerçek din, Allah yanında ancak Müslümanlıktır» diye ferman buyurmuşlardır.

İslâm dininin önem verdiği cihet, ulûhiyet sınırı ile kulluk sınırını tayin edip, hiçbir kimsenin kulluk sınırı dışına çıkmamasını temin etmektir. Çünkü bu dinde (Allah, Allaktır; kul, kuldur.) esasını ihlâl etmeye gelmez. Bu dinin, sâliklerine yüklediği 2 türlü vazife vardır.

a) Allah'a karşı kulluk ödevini yapmak.

b) O'nun yaratıklarına karşı şefkatli ve merhametli olmaktır.

İslâm Dininin diğer bir adı, tevhid dinidir. Tevhid demek, Allah'ı bir bilmek ve insanları birleştirmek demektir. Bu şekilde, İslâm idealinin etrafında birleşenlerin yıkılmalarına imkân kalmaz. Çünkü onlar Allah'ın dostları oldukları için Cenab-ı Hak onları felâkete sürüklemeyi. Onun yardımı onlarla beraberdir.

Madem ki, (Müslümanız) diyoruz, Müslümanlığın dünya ve âhiret faydalarını görebilmemiz için bu dâvada samimî olmamız gerekir. Sefaletlerin sebepleri anlaşıldıktan sonra onları gidermemekte taannüt etmeye artık yer kalmaz. Çünkü, temerrüt ve inat, gerçeği görmeğe mâni olur. Bu, öyle bir körlüktür ki, toplulukları felâketlere sürükler. Öyle bir kurttur ki, toplumsal bünyeyi içinden kemirerek perişan bir hâle getirir. Böyle bünyeye sahip bir cemiyet, hariçten gelecek menfi tesirlere dayanamıyarak derhal yıkılır.

Birlik dini olan İslâm dininin esaslarında birleştirici prensipler mevcuttur. İhtilâfa yer yoktur. Allah'a varmak için, Allah'ın yolunda yarışmak, ve kardeş olarak barış içinde yaşamak şarttır.

Sıraladığımız fikirlerden vardığımız sonuç budur. Biz Allah'ın kullarıyız, Allah'tan geldik. Tekrar Allah'a gidiyoruz. Hayat bir yolculuktur. Bu yolculuğu huzur ve aydınlık içerisinde geçirmek için imandan bir meş'aleyi elde tutmak gerektir. Meş'alenin sönmemesi için safvet ve samimiyet içinde birbirimize kaynaşmak ve beraberce Allah'a bağlanmak lâzımdır. Düşünmenin bizi kavuşturacağı gerçek bundan başka olamaz.