

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DERGİSİ

DİNİ, AHLÂKİ, EDEBİ, MESLEKİ AYLIK DERGİ

1. Cilt

Haziran 1962

1. Sayı

Fiyatı 50 kurustur.

DİNİMİZDE EMÂNETİN EHEMMİYETİ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه

أجمعين

تشهد ان لا آله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان سيدنا محمداً

عبده و رسوله

Muhterem müslümanlar!

İnsanı diğer mahlûklardan ayıran bir takım vasıfları ve hususiyetleri vardır. Bu vasıflardan birisi de, insanların emâneti yüklenmiş olmasıdır. İnsanın yüklendiği emânetler, maddî ve mânevî emânetler olmak üzere iki kısımdır. Maddî emânetlerin başında insanın kendi varlığı, vücudu gelir. Bu emâneti muhafaza etmek, onu yaratılış gayesine uygun kullanmakla mümkündür. Vücudumuzu ve sağlığımızı, her türlü tahribattan korumamız gerekirken, içki ile tahrip eder, kumar masaları başında sabahlara kadar istirahat mahrum edersek emânete hıyânet etmiş olmaz mıyız?

Yuvamız, çocuklarımız da bize birer emanettirler. Bize, her türlü kötü düşüncelerden temiz olarak bahşedilmiş olan yavrularımızı, o temizliğini muhafaza etmek suretiyle korumak, onları en güzel bir terbiye ile terbiye etmek, bizi, emâneti muhafaza etmenin faziletine erdirecektir.

Bu vatanın her karış toprağı da bize verilmiş emânetlerdendir. Onu imâr etmek ve korumak vazifemiz iken, onu tahrip edip bir harâbeye çevirirsek emânete hıyânet eden bir vatan hâini oluruz. Ormandan bir tek ağacın gelişi güzel kesilmesi, benzeri işlerin yapılması millî servetin tahribi ve imhasıdır.

Bunun yanında bir de mânevî emânetlerimiz vardır. Bunların başında, Allah'ın: «Ben sizin Rabbiniz değil miyim?» hitâbı karşısında verdiğimiz: «Evet, yâ Rabbi» cevabı gelir. Yani imânımız gelir. İmânımızı son nefesimize kadar koruyup, ruhumuzu hiçbir tahribe uğratmadan, ilk safiyeti ve temizliği ile imânlı olarak ALLAH'a vermek vazifemizdir. Eğer biz o ruhu küfür ve şirkle mahv ü perişan edersek emânete hıyânet etmiş oluruz.

Not: Hatibin bu hutbede okuyacağı âyet: 16. sûre (Nahl), 90. âyet.

Aziz müslümanlar!

Bu ulvî emânetin korunması Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi ile mümkün olur. Bu emirlerin başında ibâdetlerimiz gelir. İmânı tehlikeden koruyan bekçiler ibâdetlerimizdir.

Muhterem müslümanlar!

Emânetlerimizden birisi de üzerimize aldığımız görevlerimizdir. Tüccarın ticarethanesi, memurun vazifesi, işçinin ateyesindeki işi, işverenin işverme salâhiyeti en mühim emânetlerimizdendir. İşte bu emânetlerin mes'uliyetini bir milletin fertleri ne derecede hissediyorsa, o millet o kadar medenî ve o derece ileri bir millet demektir.

Hutbemizi, okuduğum âyetin meâli ile bitirelim:

«Allah sizlere emânetleri ehillerine vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz vakit adâletle hükmetmenizi emrediyor; Allah'ın öğütleri ne güzeldir. Çünkü O her şeyi görür ve işitir».

★ ★ ★

(Bu hutbe İbrahim Eken tarafından hazırlanmış, Hutbe Komisyonunun tetkikinden geçmiştir.)