

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

# LÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ  
TARAFINDAN YILDA BİR ÇIKARILIR

Cilt : XXVI



## HIZIR BEY VE "KASİDE-İ NÜNİYE"Sİ

Doç. Dr. Mustafa Sait YAZICIOĞLU

### I- HAYATI:

Daha çok Hızır Bey adı ile tanınan Hızır Bey İbu Celâleddin 6 Ağustos 1407 de Eskişehir'e bağlı Sivrihisar kasabasında doğmuştur. Babası Celâleddin Sivrihisar kadısı idil<sup>1</sup>. Meşhur Nasreddin Hoca'ya dayanan sülâlâyec mensuptur<sup>2</sup>.

Hızır Bey öncə babasından öğrenim gördü. Sonra Molla Yegân<sup>3</sup> ismi ile şöhret bulan Ahmed b. Armağan'ın yanında eğitimińe devam ederek ondan,aklı, naklı ve devrin diğer önemli ilimlerini tahlil etti. Daha sonra hocasının kızı ile evlendi ve birçok çocuğu oldu. Öğrenim hayatı bitikten sonra, doğduğu şehirdeki bir medresede müderris olduğunu.

Fatih Sultan Mehmet ile tanışmasına dair aşağıda anlatılan hikâye, o devrin ilim ve kültür hayatı hakkında bize bazı bilgiler verecek mahiyettedir.

O devrin arap âlimlerinden birisi<sup>4</sup> Türkiye'ye gelir. Sultanın huzurunda tertip edilen bir toplantıda, Türk âlimlerine sorular sorar ve uygun cevaplar alamaz. Bu durum sultani çok rahatsız eder, zira presti-

1 MECDÎ EFENDÎ, *Tercüme-i Şakâik-i Nûmâniye fi Ulemâi Devlet-i Al-i Osmaniye*, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1269/1852, s. 111; F. BÄBINGER, "Hızır Bey", E.I. (Fransızca nüshâ), C. II, s. 1010.

2 BABINGER, "Hızır Bey", s. 1010; M. TÂHIR, *Osmanlı Müellifleri*, İstanbul, 1971, c. I, s. 337. Nasreddin Hoca XIII. yüzyılda Akşehir'de yaşamıştır. Ünü Türkiye'den başka Orta Doğu'ya hatta bütün dünyaya yayılmıştır. Akşehir'de ölmüş ve oraya defnedilmiştir. Bkz. İDRÎS SHAH, *Les Soufis et l'Esoterisme*, Payot, Paris, 1972, s. 60 vd.

3 Molla Yegân Aydin'da doğdu. Tahsilini tamamladıktan sonra çeşitli medreselerde hocalık yaptı, sonra da kadi oldu. Daha fazla bilgi için bk. F. BABINGER, *Mahomet II. le Conquérant et son Temps*, Payot, Paris, 1954, ss. 574, 575; MECDÎ EFENDÎ, *Şakâik*, s. 103; HAMMER, *Histoire de l'Empire Ottoman*, M. Dochez tarafından alınanadan tercüme, Paris, 1884, I, s. 218.

4 Babinger'e göre bu bilgin Kuzey Afrikâ idi. Bak. a.g.e., s. 585.

jinin sarsılması söz konusudur. Bu bilginle hoy ölçülebilcek bir âlimin derhal bulunmasını ister. Kendisine, o zaman 30 yaşlarında olan ve Sivrihisar'da medrese hocalığı yapan Hızır Bey'den söz edilir. Hızır Bey çağrılarak toplantı yeniden düzenlenir.

Arap bilgin çeşitli konularda sorular sorar ve Hızır Bey hepsini ga-yet güzel cevaplandırır. Sıra kendisine gelince arap bilgine 16 fenni kapsayan sorularını yöneltir ve tatmin edici cevaplar alamaz. Sultan o kadar memnun olmuştur ki, heyecanından yerinden kalkıp yeniden oturur. Hızır Bey'i hararetle tebrik ederek onu, ataları tarafından inşa edilen Bursa medresesi müderrisliğine tayin eder<sup>5</sup>.

Hızır Bey müderris olarak Bursa medresesinde birçok öğrenci yetiştirdi. Hocazâde ve Şemseddin Hayâli Ahmed Efendi gibi iki değerli asistanı vardı. Daha sonra yine Bursa'daki Beyazıt medresesine, oradan da İnegöl kadılığına tayin edildi. Bilâhare Edirne'deki bir medresede yeniden eğitim hayatına döndü. Nihayet tekrar Yanbolu kadılığına tayin edildi<sup>6</sup>.

İstanbul'un setbinden sonra, Fatih onu İmparatorluğun yeni başkenti olan İstanbul kadılığına tayin etti<sup>7</sup>. Hızır Bey İstanbul kadısı iken vefat etmiş (1458-59) ve Eyüp yakınılarında bir yere defnedilmiştir<sup>8</sup>.

Hızır Bey gerek zekâsı gerek ilmi ile devrinin mümtaz simaları dan birisi olmuştur. Türkçe, arapça ve farsçayı yazdığını kaynaklar söylemektedir. O devirlerde Türk öğrencileri, bilgilerini ilerletmek ve ihtisas gayesi ile arap ülkelerine ve Orta Asya'daki ilim merkezlerine giderlerdi. Hızır Bey hiçbir yabancı ülkeye gitmeden tahsilini tamamlamış ve akranları arasından sıyrılmamasını bilmisti.

O. Ergin'e göre Hızır Bey arap ülkelerine gitmeden arapçayı mükemmel bir şekilde öğrenen yegâne âlimdir<sup>9</sup>. Buna paralel olarak tesiri

<sup>5</sup> MECDİ EFENDİ, *Şakâik*, s. 112; HUSEYN B. HOCA, *Beşâir ehl el-imân bi-fütuhât-i At-i Osman*, yazma, Tunis Millî Kütüphanesi, No: 41, c. I, vr. 53; ISMAİL HAKKI B. HALİL, *Metâlib el-Îrfâniye ve Îzâhât el-Nûniye*, Süleymaniye Kütüphanesi, Tırnovah, No: 1161, ss. 10, 11; İ. HAKKI UZUNCARŞILI, *Osmanlı Devletinin İmîye Teskilâtı*, Ankara, 1965, s. 229; M. ŞEREFEDDİN, "Türk Kelâmcıları", *Dârûlsunûn İlâhiyat Fakültesi Dergisi* içinde, İstanbul, 1932, c. 23, ss. 10, 11.

<sup>6</sup> MECDİ EFENDİ, *Şakâik*, ss. 112, 113; BABINGER, "Hızır Bey" maddesi, ss. 1010, 1011.

<sup>7</sup> MECDİ EFENDİ, *Şakâik*, s. 113; BABINGER, a.g. makale, s. 1011; HUSEYN B. HOCA, *Beşâir*, vr. 54; M. AKDAÇ, *Türkiye'nin İktisâdi ve İctimâî Tarihi*, Ankara, 1971, c. II, s. 65, n. 1, v. s. 67, n. 2; *İslâm Ansiklopedisi*, c. V, s. 471.

<sup>8</sup> *Şakâik*, s. 113; H. B. HOCA, *Beşâir*, vr. 54; BABINGER, a.g. makale, s. 1011.

<sup>9</sup> O. ERGİN, "Medreselerdeki Öğretim Tarzına bir Bakış", Prof. A. Süheyl Ünver'in *Fatih Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı* adlı kitabı içinde, İstanbul, 1946, s. XXI.

de çok olmuştur. Türklerde Râzî ekişünün temsilcisi ve devam ettiricisi olmuş, Muslihuddin Kastalânî, Hayâlî Ahmed Efendi, Alâeddin Arabî, Hocazâde, Hatibzâde, Muarrifzâde gibi parlak öğrencileri de ondan sonra aynı ekolün devam ettiricileri olmuşlardır<sup>10</sup>. *Tazarruat* sahibi Sinan Paşa, Ahmed Paşa ve Yakup Paşa adlarındaki üç oğlu, gerek zekâları gerekse edebî çalışmaları ile o devrin kayda değer şahsiyetlerindendir<sup>11</sup>.

## II- ESERLERİ:

Hızır Bey'in en çok tanınan ve şöhret bulan eseri "Kasîde-i Nûniye"sidir. 105 beyitten meydana gelen bu küçük risâlenin her beysi bir kelâmî mevzuşa hasredilmiştir. *Nûniye* gerek devrinde, gerek daha sonra pek çok kişi tarafından şerh edilmiştir. Bu şerhlerin içinde en fazla tanınmış olanı talebesi ve asistanı Hayâlî Ahmed Efendinindir<sup>12</sup>.

*Sakâik-i Nûmâniye*'ye göre Hızır Bey bu kasideyi yazdıktan sonra Sultan Fatih'e göndermiştir. O da görüşünü almak üzere kasideyi Molla Gürânî'ye verir.

Sultanın bu isteği üzerine Molla Gürânî ile Hızır Bey arasında yazılı bir münakaşa geçmiştir. Gürânî, Hızır Bey'in takdim beyitlerinden birinde "إِذ" fiili "mûteaddî" olarak kullandığını, halbuki bu fiilin aslında "لَازِمٌ" fiil olduğunu sultana bildirir. Sultan da bu hususu kasideinin arkasına yazıp, cevabını istemek üzere, yazara göndermesini Molla Gürânî'den ister. Gürânî sultanın bu isteğini yerine getirir. Hızır Bey bu itirazı görünce, cevap olarak hemen altına şu Kur'an ayetini yazar: (فَقَوْبَهُ مَرْضٌ فَزَادَهُمْ أَنَّهُ مَرْضٌ)<sup>13</sup>. "Kalplerinde hastalık vardır, Allah hastıklarını artırmıştır". Bu ayette "إِذ" fiili "mûteaddî" olarak kullanılmıştır<sup>14</sup>.

Hızır Bey'in arapça başka bir "Kasîde-i Nûniye"si daha vardır. Ayrıca Fatih'in emri ile "Metâli"<sup>i</sup> arapçadan farsçaya tercüme etmiş-

10 İ. H. UZUNÇARŞILI, *Osmâni Tarihi*, Ankara, 1975, c. II, s. 652; UZUNÇARŞILI, *İlmîye Teşkilâtı*, s. 229.

11 BABINGER, a.g. makalesi, s. 1010.

12 KÂTİP ÇELEBÎ, *Kesfîz-Zunûn*, c. II, s. 1349; M. TAHİR, *Osmâni Müellifleri*, c. I, s. 337; A.S. ÜNVER, a.g.e., s. 245.

13 2/Bakara-10.

14 İ.H. UZUNÇARŞILI, *Osmâni Tarihi*, c. II, s. 652, n. 1; MECDÎ EFENDÎ, *Şakâik*, ss. 113, 114. Şunu da belirtelim ki Molla Gürânî, Fatih devrinin kayda değer âlimlerindenidir. Daha çok hanefî fikhi üzerinde ihtisas sahibi idi. Bak., *Şakâik*, ss. 102-106.

tir<sup>15</sup>. Sultanım bir eseri arapçadan farsçaya tercüme etirmesinin sebeplerini araştırmak konumuz dışında kalmaktadır.

Hızır Bey kendi devrinde olduğu gibi, sonraki devirlerde de büyük tesirler iera etmiş bir bilgindir. Çok zeki olan Hızır Bey, "ilim dağarcığı" lâkabı ile de anılırdı<sup>16</sup>.

### III- KASİDE-İ NÜNIYE:

Daha önce de işaret ettiğimiz gibi "Kaside-i Nûniye" 105 beyit olarak yazılmış "basît"<sup>17</sup> vezinde bir kasidedir. Birçok defa şerhelenen Nûniye'nin Sülevmaniye Kütüphanesinin çeşitli seksiyonlarında 40'a yakın yazma nüshası mevcuttur.

"Kaside-i Nûniye"nin bütün beyitleri "N" harfi ile bittiği için "Nûniye" diye isimlendirilmiştir. Bu stilde yazılmış başka "Kaside-i Nûniye"ler de vardır<sup>18</sup>. "L" harfi ile biten "Lâmiye"ler ve "M" ile biten "Mîmiye"ler de mevcuttur.

Bu küçük kaside hemen hemen bütün kelâmî problemleri bir beyitle dile getirir. Paris Milli Kütüphanesinde bulunan bir yazmada<sup>19</sup> kaside altı bölümme ayrılmıştır. Buna göre önce Allah'ın sıfatları meselesi ele alınıyor. İkinci olarak Allah'ın müspet ve menfi sıfatları, üçüncü olarak Peygamberlik müessesesi incelenir. Dördüncü bölümde *me'ad*'e dair konularla devam eden kaside, nihayet iman ve imamet'e ait beyitler ile biter.

Nûniye'de ele alınan konular biraz daha detaylı olarak şöyle tespit edilebilir:

#### I- Allah'ın Sıfatları:

- Allah'ın Tabiatı
- Allah'ın Sıfatları

15 *Metâli' el-Envâr*'ın yazarı Kadı Sîrâceddin (ö. 1238) dir. Konya'da Kâdiül-Kudât idi. *Metâli'* bir kelâm ve mantık kitabıdır. Kadı Sîrâceddin tasavvufçulara karşı idi, zira kelâmla tasavvuf arasında bir zıtlık olduğuna inanıyordu. Bak. İ.H. UZUNÇARŞILI, *Osmanlı Tarihi*, Ankara, 1975, c. I, s. 26. Söz konusu tercümenin bir nüshası Ayasofya Kütüphanesinde bulunmaktadır. Bak. M. TAHİR, *Osmanlı Müellifleri*, c. II, s. 337; ayrıca krş. M. ŞEREFEDDİN, *Türk Kelâmcıları*, s. 11.

16 F. BABINGER, Mahomet II, s. 585.

17 Nûniye'nin şârihlerinden biri olan Uryâni, şerhinin başında kaside hakkında bazı bilgiler verir. Nûniye'nin ritimi Müstef'iîn/Fâilun Müstef'iîn/Fâilun dur. Bak. URYÂNÎ (Osman Kilîsi). *Şerh el-Kaside el-Nûniye li'l-Uryâni*, İstanbul, 1301/1883, s. 3.

18 HENRÎ LAOUST, *Les Schismes dans L'Islam*, Payot, Paris, 1965, ss. 210, 273.

19 Paris Milli Kütüphanesi, Şark Yazmaları Bl. (Suppl. Turc), No: 1409, vr. 29-32.

— Yaratma (Tekvîn)

— Kelâm

*II- Allah Karşısında İnsan:*

— Rü'yetullah Meselesi

— İnsanın Fiilleri

— İyi (*Husn*) ve kötü (*Kubh*) şeyler

— Akıl ve İlâhî Kânun

— Güç yetirilemiyen şeyi teklif (*Teklîf-i mā lâ Yutâk*)

— Rızık

— Ecel

*III- Peygamberlik (Nübüvvet):*

— Hz. Muhammed Peygamberlerin en üstünüdür

— Peygamberin Mucizeleri

— Peygamberin Miracı

— Peygamberler günah işleyebilirler mi?

— Peygamberlerin melek ve evliyâlardan üstün oldukları

— Evliyâların Kerâmetleri

*IV- Öldükten Sonra Dirilme (Meâd):*

— Sîrât, Vezn, Havz vs.

— Kabir Hayatı

— Kâbir Azabı

Cennet ve Cehennem

— Şefaat Meselesi

*V- İman Problemi:*

— İman ve İslâm tabirleri

— Taklitçinin İmanı

*VI- İmamet:*

— İmamın Zarureti

— Dört Halifenin Hilâfet Sırası

Müctehidin Durumu

Yezid ve Şeytanım Durumu

\* \* \* \*

*Kaside-i Nûniye*'nin Osmanlı medreselerinde okutulduğuna dair elimizde herhangi bir belge yoktur. Bu hususta programlarda da bir işaret bulamıyoruz. Bununla beraber şerhleri ile, üzerinde çok durulan bir eser olduğu anlaşılıyor. *Kaside-i Nûniye*'nin XV. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar çeşitli âlimlerce yapılan 10 un üzerinde şerhini tespit ettik. Bu durum *Kaside*'nın Türkler arasında ne kadar yaygın olduğu hakkında bize bir fikir vermektedir.

Kâtip Çelebi'ye göre Hızır Bey *Kaside*'sini "Cevâhir el-Akâid" diye adlandırmıştır<sup>20</sup>. Fakat o, daha çok "*Kaside-i Nûniye*" adı altında şöhret bulmuştur. *Nûniye*'nin ilk baskısı 1258/1842 de İstanbulda yapılmıştır<sup>21</sup>.

#### IV- KASİDE-I NÜNIYE'NİN TÜRKÇE TERCÜMESİ:

Hızır Bey'in "*Kaside-i Nûniye*"sini, bazı şerhlerine, bilhassa Hayâli Ahmed Efendi ve İsmâîl Hakkı b. Halîl'inkine dayararak tercüme ettik.

Beyitlerin tercümelerindeki güçlükler sebebi ile, metnin içine, şerhlerden aldığımız köşeli parantez içindeki açıklamalar ilâve edilmiştir. Beytin manasını anlaşılır hale getirebilmek için, bu, kaçınılmaz idi. Zaten aslında önemli olan kelimesi kelimesine bir tercüme yapmak değil, beytin anlamını vermektir.

Hayâli Ahmed Efendi (ö. 1470) Hızır Bey'in talebesi ve asistanı olmuştur. Yazarı çok yakından tanıdığı için, onun *Nûniye*'yi şerheden "Şerh el-Kaside el-Nûniye"si, en iyi şerh otarak kabul edilmiştir. Hızır Bey'e olan yakınlığı dolayısı ile hocasının metnini en iyi şerhedecek durumda olduğu anlaşılıyor.

Dâvud Muhammed Karsî'nin (ö. 1747) "Şerh el-Kaside el-Nûniye"si de *Nûniye*'nin tanınmış şerhlerindendir. Yazar şerhinde sık sık Hayâli'nin şerhine atıflarda bulunur.

Nihayet İsmail Hakkı b. Halîl'in (ö. 1910) *Metâlib el-Îrfâniye ve Îzâhât el-Nûniye*'si yakın tarihimize ait bulunmaktadır. Türkçe olarak yazılmıştır. Yazar şerh içinde Kasidenin bir tercumesini de, vermiştir.

Bu şerhlerle ilgili, metin içinde gösterdiğimiz kısaltmalar aşağıda işaret edilmiştir.

20 KÂTİP ÇELEBİ, *Keşf el-Zunûn*, c. II, ss. 1348, 1349.

21 İslâm Ansiklopedisi, c. V, s. 471.

- Serh* : *Serh el-kaside el-Nûniye*, Hayâlî Ahmed Efendi, İstanbul, 1317/1899
- Metâlib* : *Metâlib el-Îrfâniye ve Îzâhât el-Nûniye*, İsmail Hakkı b. Halil, İstanbul, 1894
- Karsî* : *Serh el-Kaside el-Nûniye*, Davud Muhammed el-Karsî, yazma nûsha, Süleymaniye Kütüphanesi, Kasideci-zâde, No: 166

Tercümeyi yaparken yukarıda bahsi geçen eserlerden istifade edilmiş, notlardaki açıklamalar genellikle bu üç eserden alınmıştır.

Notlar tamamen metnin açıklaması mahiyetinde olup, kendi tenkit ve görüşlerimize yer verilmemiştir. XV. yüzyılda, bir Türk kelâmcısının fikirlerini olduğu gibi vermeyi ve kelâmi problemlerin nasıl ele alındığını göstermeyi gaye edindik. Böylece Kasîdenin orijinal manasını aktarmış olduk.

\* \* \* \*

### TÜRKÇE TERCÜME:

- 1- Vasıfları ve şâni yüce, hükümü ve yanlışlığı her türlü adaletsizlik izinden münezzeh olan Yüce Allah'a hamd olsun.
- 2- Selâm, O'nun kanunlarını (*şerâi*) bildiren, Adnân<sup>22</sup> soyundan gelen Peygamberimiz Mustafâ'nın üzerine olsun.
- 3- Ayrıca [selâm], bulutlar bol yağmurları ile çayırları suladığı müddetçe Peygamberin âilesine, ashabına ve onlardan öncekilere olsun.
- 4- Bu [kaside] İslâm akâidi olup, affedilmez büyük günahkâr olan birisine aittir. O, bu [kasideyi] mü'min ismini süslemek isteyen herkese tavsiye ediyor.
- 5- Ben [bu kasideyi Allah'tan] adâlet ve ihsan umarak [azaba maruz kalmamak üzere] kıyâmet günü için bir kazanç olmak üzere hazırladım.
- 6- Bizim Allah'ımız *Vâcib'*tir<sup>23</sup>. Zira O'nsuz varlıkların silsilesi sonsuza kadar devam ederdi [Bu bizi zincirlemeye götürür. O halde Allah Vâcib']<sup>24</sup>.

22 Hz. Peygamberin soyu Kureyş kabilesinin atalarından olan Adnân'a kadar çıkar. Allah'in kanunlarını maddileştiren Peygamber olup, bu, ona selâmi zorunlu kilar. *Serh*, s. 1.

23 "Vâcib" kelimesi ile yazar "Vâcibü'l-Vücûd'u" yâni kendi kendine var olan, varlığı başkasına muhtaç olmayan yüce Allah'i kastediyor. O halde Allah Vâcib (zorunlu) ve kendi kendine var olandır. *Metâlib*, ss. 12, 13; Ayrıca bak. Prof. Dr. HÜSEYİN ATAY, *Fârâbi ve Ibn Sînâ'ya Göre Yaratma*, Ankara, 1974, s. 107.

24 Prof. Dr. HÜSEYİN ATAY, a.g.e., s. 116.

7- Bütün mümkün varlıklar (*havâdis*) ve asıl elemanlar, bu dünyayı yapan ve onu düzenleyen, ezelî olan Allah'ın varlığına şahâdet ederler.

8- Yaratıkların bir ahensizlik olmaksızın yaratılması, – madem ki bir tâkîlitçinin fiili söz konusu değildir – bir ikinci [tanrıının] varlığı inancını yok eder<sup>25</sup>.

9- Allah'ın zâtının mümkün varlıklarla ortak hiçbir yönü yoktur. Zira zorunluluğun şartı mümkünün şartına eşit değildir.

10- [Allah'ın] başkalarına muhtaç olmama keyfiyeti O'nda çokluğun reddedilmesini gerektirir. Zira iki cüz olan yerde kül cüz'e muhtaçtır. [Allah birleşik olarak kabul edilecek olsa başkalarına ihtiyaç hissetmiş olacaktır].

11- Allah ne bütün (*küll*), ne cüz' ne de ârazdır. Ne ârazlar için ve ne de yaratılmış varlıklar için (*ekvân*) bir mekândır.

12- Bu kelimeye hangi manayı verirsen ver, sakın Allah için "ecvher" sözcüğünü kullanma. Herhangi bir eksiklige çağrışım yapacak bir ismini O'na vermekten sakın!

13- Allah her şeyi kuşatmıştır. [Fâkat onun özü]; âlimlerin ve bilgileri mükemmel olanların (*ashâb-i ırfân*)<sup>26</sup> gözünde, birliği (*ittihâd*) ve hulûl'ü asla kabul etmez.

14- Allah'ın mekânlar (*ahyâz*)<sup>27</sup> ve zamanlarla hiçbir ilişkisi yoktur. Böylece şekillere ve renklere benzemekle de vasıflandırılamaz.

<sup>25</sup> Bu dünyanın Allah tarafından yaratılmış ve mükemmel bir şekilde düzenlenmişi "O'na denk bî başkası" fikrinin imkânsızlığını ortaya koyar. *Metâlib*, s. 15.

Yazar burada "*Delîl et-Temâniî*" ya işaret ediyor. Müslüman kelâmcılara göre Allah'ın birliğini gösteren delillerden birisi de budur. Bu delil, "hiçbir ortak yönleri ve karakterleri olmayan her ikisi aynı anda aynı faile ait olamayan iki sınıf arasındaki mantiki iliği"den ibarettir. Bak. ANDRÉ LALANDE, *Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie*, Paris, 1972, s. 317.

Kur'an'da (21/Enhiyâ: 22) şöyle deniyor: (لَوْكَانْ فِيمَا آتَاهُ إِلَاهٌ لَفَسَدَنَا) "Yerde ve gökte Allah'tan başkası olsayı onlar fesada uğradı". İslâm kelâmcıları bu delile dayanarak, Allah'ın birliğini gösterirler. Şayet iki tanrı olsayı; meselâ birisi bir şey isteyecektir. Burada iki durum söz konusudur: Ya dígiri de onu isteyecektir, bu durumda anlaşmak yoktur. Veya öteki onu istemecektir ki bu anda anlaşmazlık söz konusudur. Bak. *Şerh*, s. 17.

26 "Ashâb-i ırfân" ile Hızır Bey "Ehl-i Sünnet vê'l-Cemaat"'a işaret etmektedir. Bu beyitle yazar yahudi, hristiyan ve bir kısım mutasavvîfa'nın ve aşırı şîilerin Allah'a hulûl hakkındaki sözlerini reddetmektedir. *Metâlib*, s. 21 vd.

27 "Ahâyâz" kelimesi "bir cisim işgal eden mekân" diye tarif edilen "hayyiz" kelimesinin çoğuludur.

15- Allah diri (*hayy*)<sup>28</sup> dir. O, her şeyi iştir (*semi*'), her şeyi görür (*basır*), her şeyi bilir (*'âlim*) ve ister (*şâ'i*). Allah ayrıca kudret ve kelâm sâhibidir, fakat bu telâffuz edilen bir ses değildir.

16- Ezelilerin çokluğu zorunlu değildir. Fakat basiretli kişilerin<sup>29</sup> gözünde Allah'ın sıfatları zâtından başka bir şey değildir<sup>30</sup>.

17- Teselsülün nefyi, ister [eşyaların çoğalması ile] ister [eşyalar- dan birinin diğerini] takibi ile olsun, bize, kemal sıfatı ile muttasif işin sahibi olan Allah'ın kudretini gösterir.

18- Fiillerindeki mükemmelliğten hareketle, müessir sebep olanın ilmi hakkında akıl yürüttükleri için, kelâmcıların sağlam bilgileri vardır<sup>31</sup>.

19- [Allah'ın] zamanla ilgili olan şeyleri kesin olarak bilmesi, kendisinde zamanlamayı gerektirmez.

20- Hiçbir şey Allah'ın iradesi dışına çıkamaz. Bununla beraber küfürden asla memnun değildir.

21- İrade ne bir emir ne de bir istektir. Belki o makduru [kudret yetirilen şeyi] tercihle tayin eden bir vasıftır.

22- Kendisine meyledecek bir sebep olmaksızın, bir şeye tercihi yöneltmek mümkünür. Bu, su dolu iki kap<sup>32</sup> karşısındaki susamış bir kimsenin durumu gibidir.

23- Allah'ın yaratması (*tekrîn*) zaman dışında ezelidir<sup>33</sup>. Fakat O'nun tarafından yaratılan zaman ve zamanın ân'ı içindedir.

24- Bizim kelâmımız nefsi sıfatlardandır. [Bizim varlığımıza bağlı bir niteliktir]. Bu kelâm bize konuşamayanın veya konuşmaya kabiliyetli olmayanın farkedilmesini sağlar<sup>34</sup>.

28 Kelâmcı ve felsefeciler Allah'ın diri olduğunda ittifak halindedirler. *Şerh*, s. 27.

29 Bunlar "Ehl-i Sünnet"tir. *Metâlib*, s. 28.

30 Hızır Bey bu beyitle Mutezile tarafından yapılan itirazları cevaphyor. Mutezile "ezeli sıfatları kabul ederek birçok tanrıının varlığını kabul ediyorsunuz" der. *Metâlib*, ss. 28, 29; *Şerh*, s. 31. Hayâli hristiyanların "uç kadim" kabul ederek küfre düşüklülerini söyler. *Şerh*, s. 31.

31 "Erbâb-ı îykân" ile Hızır Bey kelâmcıları kastetmektedir. *Şerh*, s. 33; *Metâlib*, s. 31; Karsî, vr. 24 a.

32 "كَافِي أَنَا يُنْهَى" "كَفَا إِنَّمَّا" manasındadır. *Metâlib*, s. 34.

33 Ebû Mansûr el- Mâturîdi ve onun ekolündekiler *tekrîn* sıfatının gerçek, ezeli ve Allah'ın diğer 7 sıfatına ilâve edildiğini kabul etmişlerdir. Bu, Mâturîdi ile Eş'âri arasındaki görüş farklılarından birisidir. Eş'âri'ye göre *tekrîn* sıfatı ezeli olmayıp fiili sıfatlar cümlesindendir. Bkz. *Şerh*, s. 38 vd. Krş. Kemal Paşazâde, *Risâle el-İhtilâf beyn el-Eşâire ve'l-Mâturîdiyye fi isnâ aşer mes'ele*, yazma, Süleymaniye Kütüphanesi, Tırnovâlı, No: 1847/2, vr. 57.

34 *Şerh*, s. 40.

25- Kelâm<sup>35</sup> ne bir şeyi bilmek ne de irade etmektir. Zira irade ile kelâm arasındaki fark<sup>36</sup> aklen bilinir.

26- Dillerin [lisan] yaratılmış olması hususu, İncil ve Furkân gibi kelâmların yaratılmış<sup>37</sup> olmasını gerekli kılmaz.

27- İlâhi kanun (*şer'*)<sup>38</sup> [Allah'ın] kelâm [sifatını göstermek için] fer'i bir dal değildir. Zira Kur'anın taklit edilemez *i'cazi* bu ilâhi kanunun varlığını göstermek için yeterlidir.

28- Allah'ı gözlerle Cennette görmek mü'minler için gerçekleşecektir, fakat âmâlar<sup>39</sup> onu asla göremeyecektir.

29- İnsan ancak öz'e (*cevher*) âraz'a veya mümkünne nüfuz etmeksızın, dış görünümleri görebilir<sup>40</sup>.

30- Allah'ın hakikati dünyamızda anlaşılamaz. Fakat mü'minlerin<sup>41</sup> tereddüdü [Allah'ın hakikatini] Cennette tanıyıp tanıyamayacakları hususundadır<sup>42</sup>.

31- İnsanın fiillerinin ve bu fiillerinden doğduğu zannedilen işlerin yaratıcısı Allah'tır<sup>43</sup>.

35 Allah'ın kelâm sıfatı ile ilgili olarak Mâturîdî ve Eş'ariler arasında küçük bir fark vardır. Bk. Kemel Paşazâde, a.g. risâle, vr. 58.

36 "ما" zamiri (لِفَرْقَهُ) kelâm, ilim ve irade sıfatı manasındadır. Bkz. *Metâlib*, s. 37; Karsî, vr. 29a, 29b.

37 Kur'an, İncil vs. yi okurken ağızımızdan hava ve özel kelimeler çıkar. Gerçekte okunan Allah'ın ezelî sıfatlarıdır. *Metâlib*, s. 39.

38 İlâhi kânun Kur'an ve Peygamberin hadislerinden müteşekkildir. Karsî, vr. 30a.

39 "عيان" kelimesi ile Hîzır Bey inanmayanlara işaret ediyor. Onlar kendi gözleri ile gerçeği görmek istemeyenlerdir. *Metâlib*, ss. 40, 41; Karsî, vr. 30a, 30b. *Serh*'te rü'yetullah hakkında bir hayli uzun izâhat mevcuttur. Bkz. s. 44 vd.

40 "ما" zamiri kelâmcıları ve İlâhi Kânun müntesiplerini (*erbâb eş-şer'*) kastediyor. *Metâlib*, ss. 43, 44; Karsî, vr. 31b.

41 Bu beytle Hîzır Bey Eş'arî'nin rüyet hakkındaki delilinin bir özetiini yapıyor. *Metâlib*, s.41 vd.

42 Allah'ı bilme hususunda en çok münakaşa konusu edilen konu şu idi: "Allah'ın zâtının bütünlüğünü kavrayabilmek mümkün müdür değil midir?" Filozoflar, Gazâlî, İmâm el-Haremeyn ve bazı Sûfîler bunu reddetti. Bütün kelâmcular bu imkâni kabul etmişlerdir. *Serh*, s. 47.

43 Bu, Ehl-i Sünnetle Mutezile ve filozoflar arasında büyük münakaşa konusu olan bir husustur. Mesele "insanın fiillerinin Allah tarafından mı veya insanın kendisi tarafından mı yaratıldığı" bilmektir. Allah tarafından yaratıldığı görüşü Ehl-i Hak tarafından kabul edilmiştir. Onlara göre bütün fiiller Allah tarafından yaratılmıştır. Buna karşılık insanın da bir kesb gücü vardır. Mutezile ve filozoflar fiillerin yaratıcısının insanların bizzat kendileri olduğu görüşündedirler. Bunlardan herbiri görüşleri doğrultusunda aklî ve nakîl deliller ortaya koymuşlardır. *Serh*, s. 48 vd. Şayet insan fiillerinin yaratıcısı olsaydı, yarattığı şeylerin bütün inceliklerine vakıf olması gerekiirdi. Halbuki insan hiçbir zaman böyle bir bilgiye sahip olamamıştır. O halde kendi fiillerinin yaratıcısı kendisi olamaz. *Metâlib*, s. 45 vd; *Serh*, s. 49.

32- Gerçekte insanları iyi yola sevkeden ve onları dalâlete uğratan O'dur. Bu iki kavram [yol göstermek ve doğru yolu şarşırtmak] mecâzi olarak sırası ile peygamberlere ve şeytana atfedilmişlerdir.

33- İyi (*husn*) ve kötü (*kubh*) şeyler ilâhi kânun tarafından belirlenmişlerdir. Fakat biz<sup>44</sup> diyoruz ki [ilâhi kânun tarafından açıklanmadan önce] akilla onları hissetmek de mümkündür<sup>45</sup>.

34- İnsanlar için [kısımlı] bir seçim hürriyeti<sup>46</sup> vardır ki bu onların kesbi'dir. [Onun için keshbettikleri şeye göre] itaat ve isyanla nitelenirler.

35- İlâhi hükümdde aklın yeri yoktur. Bununla beraber Allah'ta bir sebep kabul etmenin imkânı hakkında iki görüş vardır<sup>47</sup>.

36- Hiçbir insan [Allah tarafından] gücünün üstünde bir işe emmredilemez<sup>48</sup>. [Fakat insan bu ilâhi hikmetin] sebeplerine nüfuz etmekten acizdir.

37- Allah için [her şeyin] en iyisini (*aslah*) yapmak zorunlu olsaydı hiç kimse küfür, fakirlik, felâket ve üzüntülere duçar olamayacaktı<sup>49</sup>.

38- Rızık, helâl veya haram olsun bir hayvana verilen ve onun yediği şeydir. O halde rızık helâl ve haram diye iki kısma ayırlır<sup>50</sup>.

39- Hiçbir canlı, yırtıcı bir hayvanın dışları<sup>51</sup> tarafından parçalansa bile, ecelini<sup>52</sup> öne alamaz.

44 Hızır Bey burada Mâturîdî'lerin görüşünü belirliyor. *Metâlib*, s. 48 vd.; Karsî, vr. 52a.

45 Eş'ârların bir kısmına göre eşyaların helâl ve haram olmalarını belirleyen aklî değil şeriatı. Kemal Paşazâde, *Ihtilâf*, vr. 58; Krş. *Serh*, s. 53. Bu konu da Eş'âri, Mâturîdî ve Mutezile arasında münakaşa konusuna olmuştur. *Serh*, ss. 53, 54, 55.

46 Kısımlı hürriyetle ilgili olarak bkz. *Serh*, s. 56.

47 "(Açık olmayan) bazı ilâhi kanunlar sebebi ile Ebî-i Sünnet ikiye ayrılmıştır". *Metâlib*, s. 53. Aklî ilâhi kanunlar üzerindeki tesiri hakkında Eş'âri ve Mâturîdî arasında küçük bir fark vardır. *Metâlib*, ss. 52, 53; Karsî, vr. 38a. Bu fark şöyle özettelenebilir: Mâturîdî'ye göre aklî vahiyden önce Allah'ın varlığını ve birlliğini kavrayabilir ve kavramadır da. Eş'âriye göre ise vahiyden öncedir.

48 Güç yetirememeyen şeyi teklif (*teklîf-i mâ lâ yutâk*) Eş'ârlarle Mâturîdî'ler arasında münaķâsa konusu yapılmıştır. K. Paşazâde, *Ihtilâf*, s. 58. Mâturîdî'ye göre Allah insanın kapasitesini aşan şeyleri ondan isteyemez. Eş'âri'ye göre ise Allah bunu yapabilir fakat yapmaz.

49 Mutezileye göre Allah yaratıkları için en iyiyi (*aslah*) yapmak zorundadır. Hayâli, "şayet Allah insan için en iyiyi yaratmaya mecbur ise, kâfirî, fakir ve mağdûru gerek bu dünyada gerkeşse öbür dünyada niçin yaratmış olsun. Ayrica Allah'tan daha iyiyi dilemek te saçma olmuş olur" diyor. *Serh*, ss. 60, 61,

50 Rızık için bkz. Kur'ân, 11/6, 30/40, 42/12, 5/114. Mutezile şayet haram rızık ise, insanları haram şey yemekten dolayı cezalandırmanın mantıksız olacağı görünüşündedir. *Serh*, s. 62.

51 İnsanı yok eden her şey. "غَلَنْ" kelimesi "غُول" in çoğuludur, *Metâlib*, s. 62.

52 Bkz. Kur'ân, 6/2, 7/34, 63/11. Mutezile iki kısım ecel kabul eder. Biri katil'e diğerî de normal ölümü bağılıdır. Doğru olan mezhep, maktûl eceli ile ölmüştür, ne erken ne de geç ölmüşdür. *Serh*, s. 63.

40- Bütün unsurlar<sup>53</sup> ve felekler hâdistir [sonradan meydana gelmişlerdir]. Bunların atom olduğu sabit olmuştur<sup>54</sup>.

41- Yükseklerin alçakla sebepliliğe dayanmayan bir bağı vardır. Zira bir çember dönce de dönen ile dönülen yan yanadır [paraleldir]<sup>55</sup>.

42- Allah bizi yöneten hidayeti ile bizlere peygamberler göndermiştir. Bu peygamberler mucize<sup>56</sup> ve görevlerinin açıklığı ile takviye edilmişlerdir.

43- Akıl hukümelerinde insanlar bir tamamlayıcıya muhtaçtır. Bu, din ilimlerinde de öyledir.

44- Peygamberler insanlara gönderilmemiş olsaydı, ahiret hayatı ve bu dünyayı ilgilendiren işler düzenlenemeyecekti. Çünkü herkes istedğini yapacak ve her yerde adaletsizlik olacaktı<sup>57</sup>.

45- Hz. Muhammed bütün peygamberlerden daha üstündür. [Onun yakınında bulunanlar] cansız şeyleri duymuşlar, vahşi hayvanlar gerceği [veya misyonunu] tanımlardır<sup>58</sup>.

46- Her iki durumda da [yani peygamberlik görevinden önce ve sonra, veya dünyamızı veya öteki dünyayı ilgilendiren şeylere dair olan açıklamaları]<sup>59</sup> Peygamberin durumu, gözlem için iki gözü olanlar için çok açıktr.

47- O'nun geleceğe ait haberlerinden [mucizelerinden] birisi Osman b. Afvân'ın başına gelen felâketli ölümdür<sup>60</sup>.

48- Kisra<sup>61</sup> ile Peygamberin arkadaşları arasında, İranlıların hazırlnesinin [Allah uğruna] sarfî ve şehirlerin yerle bir edilmesine dair geçen şeyler [de O nun mucizelerindendir].

53 "عناصر" kelimesi dört elemanı temsil edebilir, yâni toprak, su, hava ve ateş. Karşı vr. 41a.

54 Daha fazla bilgi için bkz. *Şerh*, s. 63 vd.

55 Bu, müneccim ve Sabiileri reddetmek içindir. Onlar gök cisimlerinin hareketlerini takip ederek, geleceğe dair bazı şeyleri bildiklerini iddia ederlerdi. *Şerh*, s. 68.

56 Buradaki "آيات" kelimesi "peygamberlerin mucizeleri" manasındadır. *Metâlib*, ss. 67-71; Karş., vr. 42b, 43a.

57 43. ve 44. beyitler insanlığa peygamber göndermenin gerekliliğini izah etmektedir. Mutezile ve filozoflara göre peygamber göndermek bir mecburiyettir. Buna karşılık Mâverâünnehr ulemasından bir grup, bunun Allah'ın bir lutfu olduğu görüşündedirler. *Şerh*, s. 71 vd.

58 "ذئب" kelimesi kurt demektir. "ذئب" bu kelimenin çoğuludur. Fakat yazar burada bu kelimeyi "vahşi hayvanlar" manasına kullanmaktadır. *Metâlib*, s. 75.

59 Bkz. *Şerh*, s. 77; *Metâlib*, s. 78; Karş., vr. 46b, 47a.

60 Osman b. Afvân'ın nasıl olacağı Peygamber tarafından önceden görülmüş ve Ebu Bekir, Ömer ve Osman'a anlatılmıştı. *Şerh*, s. 78; *Metâlib*, s. 81 vd. Karş., vr. 48a.

61 İran hükümdarlarının ismidir.

49- Birincisine Hz. Peygamberin halası Umm el-Harâm'ın da katıldığı, iki askerî deniz seferini arkadaşlarına açıklaması [da O'nun mucizelerinden sayılır]<sup>62</sup>.

50- Bunlar gibi Hz. Peygamber tarafından ayın ikiye bölünmesi (*şâkk el-kamer*) [de onun mucizelerindendir]. Yine, miracın ertesi günü Kureyş-liter [Şam'dan dönmekte olan] kervanlar hakkında haber soruklarında onların durumunu keşfetmesi [de mucizelerindendir].

51- Bedir savaşında düşmanın gözüne çakıl atılmış olması [da onun mucizelerindendir]. Uhud savaşında da İbn Nu'mân'ın gözünü yerine yerleştirmesi de [mucizelerindendir]<sup>63</sup>.

52- İki "Sahîh" gibi<sup>64</sup> kesin şahadet zincirleri ile tasdik edilen, daha birçok gaipten haber vermeler bize bildirilmiştir.

53- [Peygamberlik görevi ile ilgili] gerçek işaretler, bütün bu haberlerde müsterektir. Onlar Hassân'ın<sup>65</sup> şiirleri gibi nesilden nesile ulaşmışlardır.

54- Peygamberin en büyük mucizesi Kur'an'dır. Bütün zihni güçlerini harcamalarına karşın, bir süresini bile taklit etmekten aciz kalmışlardır<sup>66</sup>.

55- Peygamberin miracı tamamen uyanık olduğu halde, gerçek ve fiziki olarak vuku bulmuş ve bu husus, bir Kur'an âyeti ile<sup>67</sup> ve her çeşit peygamber hadisi ile ispat edilmiştir<sup>68</sup>.

62 Bu seferlerin birincisi Muaviye'nin kumandası altında idi ve netice olarak Kıbrıs adası fethedilmiştir. Hz. Peygamberin halası bu sefere iştirak etmiş ve adanın fethinden sonra vefat etmiştir.

İkincisi de Muaviye tarafından İstanbul'u fetih için hazırlanmıştır. Fakat bu sefer olumlu bir sonuç vermemiştir. Metâlib, s. 85 vd.

63 Uhut savaşında Katâde İbn Nu'mân'ın gözü çukurundan dışarı kaymış, Peygamberin duası üzerine yerine yerleşmiştir. Metâlib, s. 89; Kasî, vr. 49b, 50a.

64 İki Sahîh Buhâri ve Müslim'dir. Şerh, s. 81. "Sahîh el-Buhâri" en mütceber hadis mecmuasıdır.

65 Hassan b. Sâbit Peygamberin şâiri idi. Şiirleri basit ve anlaşılması kolaydır. Şiirlerinden hiçbiri "tevâtür" derecesine ulaşmamış olmasına rağmen çok tanınmış bir şâirdir. Metâlib, s. 90.

66 Kur'an mucizesi hakkında Hayâli'nin şerhinde uzun izahlar bulunmaktadır. Şerh, s. 82 vd.

67 (17) "سبحان الذي اسرى بهده ليله من المسجد الحرام الى المسجد الاصغر" /Isrâ: 1). "Kulu Muhammedi bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şârı yücedir".

68 Mirac hakkında farklı görüşler vardır. Problem Peygamberin miracının uyku halinde mi yoksa uyanıkken mi vuku bulduğu hususudur. Her iki durum için de hadîsler mevcuttur. Şerh, ss. 85, 86.

56- Bu [büyük] mirac diğerlerinden sonra, bazı hadisler arasındaki [sözde] çelişkileri reddetmek için vuku bulmuştur<sup>69</sup>.

57- Peygamberimizin ilâhi kânunu diğer bütün dinleri nesheder. Onların nesi, dinin bütün prensiplerini koyan Allah için cehâlet değildir<sup>70</sup>.

58- Peygamber Mûsâ bir metinle Tevratının [bazı bölümlerinin] neshedildiğini ümmetine işaret etmiştir. Fakat onlar, kıskançlıklar sebebi ile bu hususta hiçbir şey açıklamadılar<sup>71</sup>.

59- İemâ ile sabittir ki Peygamberler açıkça küfür, yalan ve ahlâka aykırı olarak mütalâa edilen şeyleri yapmaktan beridirler<sup>72</sup>.

60- Bizim çoğunluğumuza göre [peygamberler] eksik tartıda olduğu gibi büyük ve küçük günahlardan korunmuşlardır<sup>73</sup>.

61- Şayet peygamberlerin günahları hakkında birşeyler anlatılırsa, bunlar ilâhi vahiyden önce olmuşlardır; veya [vahiyden sonra olmuşlarsa] unutma neticesinde olmuşlardır diye tevil etmek gereki<sup>74</sup>.

62- Peygamberler meleklerden üstünür. Zira onların melekleri eğitmek için görevlendirildikleri, meleklerin de onların önünde secede etmek için emrolundukları bu üstünlüğe işaretettir<sup>75</sup>.

69 Uyku halindeki mirac hakkında bazı hadisler mevcuttur. Fakat başka sahîh hadisler de mevcuttur. Bunlar elimizdeki katî delillerle çelişki halinde olamazlar. O halde onları tevil etmek gereklidir. *Metâlib*, s. 92; Karsî, vr. 51b, 52a.

70 Bu beyit ile Hızır Bey *nesh* hakkında bazı yahudilerin görüşlerini reddetmektedir. Onlara göre “başka bir dinin nesi Allah için bir cehâlet sebebi olabilir”. *Metâlib*, ss. 93, 94; Karsî, vr. 52a.

71 Bkz. *Şerh*, s. 89.

72 Gerek peygamberlik görevinden önce gerek sonra olsun. *Metâlib*, s. 79 vd. *İsmet* (peygamberlerin günah işleyip işleyemeyecekleri) problemi çok tartışılmıştır. Hâricilerin bir kısmı (Azârika) peygamberlerin günah işleyebileceğini öne sürmüştür. Şîiler ölümlen tehlikesi veya büyük bir korku tehdidi altında küfrü gerektiren bir fiilin işlenebileceğini söylerler. Fakat çoğunluğa göre vahîn tebliği hususundaki bir günah imkânsızdır. Bazıları unutma neticesindeki günahlarda daha esnek görüşler ileri sürümüştür. *Şerh*, ss. 88, 89.

73 Haşevîyye bilerek de olsa peygamberlerin büyük günah işleyebileceklerini kabul etmiştir. Diğerleri bunu benimsenmemiştir. Ondan sonra da ayrıldılar. Muteziley'e göre bilerek büyük günah işlemek, peygamberlerin büyülüklüklerini siler ve müntesiplerinin gözünde durumlarını kötüler. Zira onlar mükemmel bir model olmalar durumundadırlar. Fakat unutma ve gayri irâdi günahlar, çoğunluk tarafından hoş görülmüştür. Rafizilere göre günah büyük olsun küçük olsun, bilerek veya unutarak olsun, peygamberler için hoş görülemez. *Şerh*, s. 90.

74 *Metâlib* yazarı peygamberlerin *ismet* vasıfları hakkında sık sık Mâtürîdi'ye atıflarda bulunarak izahlar verir. *Metâlib*, s. 100.

75 Bu problem hakkında birçok görüş vardır. Gerçekte peygamberlerin süflî meleklerle üstünliğinde şüphe yoktur. Ayrık noktası, ulvi meleklerle olan üstünülüktedir. Birçokları peygamberlerin her ikisinden de üstün olduklarını söylerler. Mutezile ve bazı sünâîler meleklerin peygamberlerden üstün olduklarını söylerler. Hayâli peygamberlerin üstünülükleri için 5 nokta tesbit eder. *Şerh*, s. 92 vd.

63- Asaf, Ebû Derdâ ve Selman hakkında anlatılanlarda olduğu gibi, evliyânın, gösterdiği kerâmetleri vardır<sup>76</sup>.

64- Ömer el-Fârûk'un Sâriye'ye uzak mesafeden, dağdan ayrılmış emrinî vermesi, Sâriye'nin de tahminen iki aylık bir mesafeden bunu duyması [kerametlerden sayılır]<sup>77</sup>.

65- Bir peygamberin üstün değerleri tartışma kabul etmez. Ayrıca kardeşlerimizin<sup>78</sup> onların peygamberlik nitelikleri [onlarda mevcut] evliyâlik niteliklerinden üstündür<sup>79</sup>.

66- Peygamberlerden sonra insanlarım en faziletli Ebû Bekir'dir. Çünkü o, Peygamberin getirdiği her şeye inanmakta çağdaşlarını geride bırakmıştır<sup>80</sup>.

67- Ebû Bekir'den sonra Ömer el-Fâruk gelir. Zira o, dinin yayılışında Hz. Peygambere en çok yardım edenlerdendir.

68- Ömer el-Fâruk'tan sonra, eski ulemamızın kârârına göre Osman'ın üstünlüğü için en ufak bir şüphe yoktur.

69- Osman'dan sonra Ali gelir ki soy olarak Peygambere en yakın olup, damatları arasında özel bir yere sahipti<sup>81</sup>.

70- Ayırım ve zamanın tedahülü olmaksızın, öldükten sonra dirilme ve ilk yaratılmanın imkânı [Yaratıcı için] aynı şeydir<sup>82</sup>.

76 Asaf, Süleyman'ın önünde, çok uzakta bulunan Belks'in tahtını bir anda bulundukları yere getirivermişti. Ebî Derdâ ve Selmân yemeklerini yerken tabaklarının Allah'a şükranı iştilmişlerdi. *Metâlib*, ss. 102, 103; Karsî, vd. 54b.

77 Halife Ömer Medine camiinde cuma hutbesini okurken, Nihavend'de seferde bulunan Sâriye'nin askerlerinin zor durumunu görür. "Yâ Sâriye, dağa doğru, dağa doğru!" diyerek hutbesini keser. Burada iki türlü kerâmet kabul edilmiştir. Çok uzakta geçen olayları görüp hissetmek ve bu kadar mesafeye sesini duyurabilmek. *Metâlib*, ss. 103, 104; Karsî, vr. 56a, 56b.

78 "آخر ان" kelimesi ile yazar Ehl-i Sünnet'i kastetmektedir. *Metâlib*, s. 104 vd.; Karsî, vr. 57a.

79 Hayâli'ye göre peygamber daha üstündür, zira o vahiyle şreflenmiş ve dünya işlerini iyiye doğru yönetmeye vazifelendirildiği gibi, bu ve öbür dünyaya ait işleri uyum içinde idare etmekle de yükümlüdür. Bir peygamberin vefte üstünlüğü ise açıktır. *Serh*, s. 96.

80 Ehl-i Sünnet ve eski Mutezilede bir grup en değerli insanın Ebû Bekir olduğunu iddia etmişlerdir. Buna karşılık şilere göre Ali b. Ebî Tâlib buna daha lâyiktir. Ehl-i Sünnet Ebû Bekir'in üstünlüğünü göstermek için dört husus ileri sùrer. Bak. *Serh*, s. 97.

81 Hz. Peygamberin kızı Fatma ile evlenmiş, Hasan ve Hüseyin adlarında iki oğlu olmuştu. *Metâlib*, ss. 110, 111; Karsî, vr. 59a

82 Tabiatçı filozoflar insanın tekrar yaratılmasını inkâr etmişlerdir. Zira ölümle insanın kayboldugunu söyleller. Onlara göre bedenin yeniden yaratılması imkânsızdır, zira yok'un iadesi mümkün değildir. İlahiyatçilar rûhânî yaratılışı kabul edip, cismânî yaratılışı kabul etmediler. Kelâmcıların çoğu bunun aksi düşüncedelerdir. Onlar cismânî ve rûhânî yaratılışı kabul ederler. *Serh*, s. 100 vd.

71- Bedenlerin yaratılması için yok olan kısımların gerçekten [var olmasını], istemeye ihtiyaç yoktur<sup>83</sup>.

72- Geri gelen, hayatın her anında var olan esas kısımlardır. Bunlar yenmiş bile olsalar, başka bir varlığın vücutunu teşkil edemezler.

73- Peygamberin geleceğini ilân ettiği her şey gerçekleşecektir. Zira *sîrât*<sup>84</sup>, *mîzân*<sup>85</sup>, mümkün olan şeylerdir.

74- Hesapların teslimi böyle olacaktır. Öbür dünyanın durumu ve içinde küpler bulunan Peygamberimizin havuzu görülecektir<sup>86</sup>.

75- Kabirdeki hayatı bazıları sükunet içinde, diğer bir kısmı da böcekler vasıtası ile rahatsız edileceklerdir<sup>87</sup>.

76- Kötü fiillerin cezalandırılması Allah için bir mecburiyet olmayıp adalettir. İyi fiillerin mükâfatlandırılması da böyledir<sup>88</sup>.

77- Bize verdiği bir anlık bir mutluluk, O'na karşı yapacağımız bütün teşekkürlerimizi aşarken, iyi fiillerimiz için ondan nasıl mükâfat isteyebiliriz?

78- Akıl açısından küfür bağışlanabilir. Fakat cehennemde ebedî kalınacağına dair bir metin vahyedilmiştir<sup>89</sup>.

79 [Kur'anın] birçok yerinde "cennetin yaratılmış olduğu" ve Adem'in orada bir müddet kaldıkta sonra kovulduğu tekrarlanmıştır<sup>90</sup>.

80- Cennetin nimetleri ebedî olup hiç yok olmayacaklardır. Orada yiyecek devamlı olup hiçbir zaman bitmeyecektir.

83 Haşr'e inanmayanlar yok'un (*ma'dûm*) iadesinin imkânsızlığını iddia ederler. Hızır Bey'in bu beyti onlara cevap teşkil eder. *Serh*, s. 103.

84 Sîrât, cehennem üzerinde uzanmış bir köprüdür. Bir hadiste anlatıldığına göre kıldan ince, kılıçtan keskindir. Mutezile bunu kabul etmez, zira bu vasıta bir köprüden geçmek mümkün değildir. Ehl-i Sünnet'e göre inananlar kolayca gececeklerdir. *Serh*, ss. 105, 106.

85 Mutezile vezn'i kabul etmez. Zira onlara göre fiiller árazdır ve árazlar terazi ile ölçülemezler. *Serh*, s. 106.

86 Bak. *Serh*, s. 107.

87 Kabirdeki hayatı ilgili âyet ve hadisler mevcuttur. *Serh*, s. 108.

88 Bu beytle Hızır Bey Mutezile düşüncesini reddeder. Onlara göre Allah iyi fiiller için mükâfat kötüleri için ceza vermek zorundadır. *Metâlib*, s. 121; *Kâsi*, vr. 63b.

89 Birçokları küfür hatta şirkin akla göre affedilebilir olduğunu inanırlardır. *Serh*, s. 112.

90 Kur'an'da birçok vesile ile, cennet'in Allah'a ibadet edip O'ndan korkanlar için hazırlanmasına işaret edilmiştir. Hızır Bey bu duruma atıfta bulunuyor. *Metâlib*, ss. 123, 124; *Kâsi*, vr. 65a, 65b. Kur'an'daki konu ile ilgili âyetler için bkz. 2/24, 2/182, 3/131, 3/133, 38/77, 15/34, 7/18. Ehl-i Sünnet, Ebû Ali el-Cübbâî, Ebû'l-Huseyn el-Basri, Bîr b. Mu'temir, bütün Mutezile cennet ve cehennemin şu anda yaratıldığı inancındadır. Mutezilenin bir kısmı da hesap günü yaratılacağı görüşündedir. *Serh*, s. 112.

81- Büyük günah işleyip de tevbe etmeden [ölenler] için bir af ümidi vardır. Zemmedicilerin kıskançlıklarına rağmen bu böyledir<sup>91</sup>.

82- [Mutezileye göre] madem ki tevbenin olduğu yerde Allah'ın affı söz konusudur; aftan bahseden âyetler tevbenin dışında kalmaktadır [tevhîyi ihtiya etmemektedir].

83- Şefaatle ilgili Peygamber hadisleri, durum ve şahıslara göre sınırlanmadan ve genelleştirilmeden oldukları gibi alınmalıdır.

84- Peygamber ve Allah tarafından müsaade edilmişlerin, bazı isyânlar için, Rahmân'ın nezdinde şefaatte bulunma hakları vardır<sup>92</sup>.

85- Bazı durumlarda, yaşayan ve ölüler lehine Allah'a yapılan duaların, gerçek iyilikleri müşahade edilmiştir<sup>93</sup>.

86- İyi ameller imâna dâhil olmazlar<sup>94</sup>. Fakat imân doğruya tasdikten başka bir şey değildir<sup>95</sup>.

87- Şeriata göre *Zünnâr*<sup>96</sup> kuşanmak veya [zor altında olsa bile] putlara tapmak, kûfûr alâmetlerinden sayılmıştır.

88- İmân ve İslâm birbirinden farklı [tabirler] değildir. İlâhi kanunda biri ve diğeri için iki hüküm yoktur.

89- Her ne kadar şahsi gayreti ihmâl ettiğinden dolayı âsi bile olsa, taklitçinin imâni vardır ve bundan dolayı mükâfat görebilir<sup>97</sup>.

90- Nu'mân'a göre akıllı bir insan, düşünebilecek bir yaşa ulaşması şartı ile, yaratıcısını bilmediğinden dolayı, hiçbir şekilde mazur gösterilemez<sup>98</sup>.

91 Bu beyitle yazar Mutezileye cevap verir. Zire tevbe etmeden ölenlerin ebedî olarak cehennemde kalacaklarını iddia ederler. *Metâlib*, s. 125; *Karsî*, vr. 66b, 67a.

92 Alimlerin hepsi peygamberlerin şefaatı hususunda görüş birliği içindedirler. Sonra ihtiflâflar baş göstermiştir. *Şerh*, s. 118.

93 Mutezileye göre Allah'a dua için gerçek hiçbir lutuf yoktur. Bununla beraber Kur'an'da Mutezileyi yalanlayan ayetler vardır. *Karsî*, vr. 69a.

94 Lügat manasına göre imân tasdiktir. İstilahta ise Allah'ın birliği, namazın mecburiyeti gibi Peygamber vasıtasi ile Allah'tan gelen her şeye inanmaktadır. *Şerh*, s. 118 vd.

95 Bu, imân kalb ile tasdikten başka bir şeý değildir diyenlere cevaptır. *Şerh*, s. 120. Farz ve väcibler imânın kısımlarından değildir. Bunlardan birini yapmayan için imansız denemez. *Metâlib*, ss. 129, 130; *Karsî*, vr. 69a, 69b.

96 "Zünnâr" lügatte "müslümanlar tarafından küfrün belli başlı işaretlerinden sayılan hristiyan keşîşlerinin bağıldığı kemer" manasındadır. D. Kelekian, *Dictionnaire Turc-Français*, s. 647.

97 *Metâlib*, ss. 130, 131; *Karsî*, vr. 70b. Mukallidin imamî için birçok değişik fikir vardır. Bir grup âlim ve fıkîhî, taklitçinin imanının geçerli olduğunu bildirdiler. Bir kisim kelâmcı bunu reddetti. Ondan sonra aralarında yine bölündüler. *Şerh*, s. 121.

98 Nu'man b. Sâbit, yanı İmâm-i Âzam Ebû Hanîfe, Hanefî ekolünün kurucusudur. *Metâlib*, ss. 132, 133. Hızır Bey bu beyitte istidlâlin ıchemmiyetini vurguluyor. İslâm dini dünyayı derinlemesine gözlemliyerek, imanlarını kuvvetlendirmek için insanları mecbur kılar. *Metâlib* s. 132.

91- İnsan için, kendisine teklif edilen dîni vecibelerini düşürecek hiçbir mertebe yoktur. Deliler ve küçük çocuklar bundan müstesnâdır<sup>99</sup>.

92- Müctehit olarak insan, dîni meselelerdeki kararında yanla- bilir. Dâvud'un Süleyman'ın kararı önündeki durumu böyledir<sup>100</sup>.

93- Mevcut bir tehlikeden kurtulma niyeti ile bile olsa, herhangi birisinin imanını şüpheye koymamak lâzımdır<sup>101</sup>.

94- Her ne kadar Şeytan kâfir ve câni ise de, ona lânet etmekten kaçınan kimse aleyhine hiçbir azâb yoktur<sup>102</sup>.

95- Gerçekte Yezid [b. Mu'aviyе] Şeytandan daha uğursuz ola- maz. O halde sus ve bir gün lânet eden ismi ile ayıplanmayı kabul et- me!<sup>103</sup>.

96- İlâhi Kânun, kötülükleri veya muhtemel bir zulmü defetmek için [toplumun başı] bir “önder” (*imâm*) getirmeye bizi mecbur tu- tar<sup>104</sup>.

99 Bu beyle bazi süfîlerin görüşleri reddedilir. Onlara göre insan “*ma'rîfet*” derecesine ulaştıktan sonra, diğerleri gibi dîni vecibeleri yerine getirmek zorunda değildir. *Metâlib*, s. 134; Karsî vr. 73a, 73b. Bu beyle şerhederken Hayâli söyle der: “Bir grup mutasavvîfa göre insan kendisini Allah'a ulaştıran bir yola girmekle bir dereccye ulaşır ki, Orada Allah ondan bütün emir ve nehileri kaldırır. Bütün insanların en üstünü olan peygamberler bile böyle bir derecceye ulaşamamışlardır”. *Şerh*, s. 123.

100 Hikâye edilir ki bir koyun sürüsü geceleyin bir tarlaya girer ve bu durum tarla sahi- bine çok zarar verir. Tarla sahibi durumu Dâvud'a anlatmaya gelir. Dâvud koyunları tarla sahibine verilmesi kararına varır. Fakat 11 yaşında olan oğlu Süleyman'a göre daha âdil bir çözüm bulunabilirdi: Ona göre, geçici bir süre için, koyunları tarla sahibine, tarlayı da koyun- ların sahibine vermek gerekir. Tarla eski durumuna gelince değiştirme yapılr ve herkes ken- disine ait olanı alır. *Metâlib*, ss. 135, 136; Karsî, vr. 73b, 74a. Bu konu çok müânaşa edil- miştir. Eş'âri ve Mutezile müctehidin asla yaramayacağı görüşündedirler. Onunvardığı her karar doğrudur. Kelâmcı ve fıkihçilârin çoğu müctehidin iyi bir neticeye varacağı gibi yanila- bileceğini de söylemişlerdir. *Şerh*, s. 123 vd.

101 İmânda “*istisnâ*” kabul edilmemiştir. “*mü'min misin?*” diye sorulduğunda “*in şâ Allah*” şeklinde değil, “*evet mü'minim*” diye cevap vermek gerekir. *Metâlib*, ss. 131, 132; Karsî, vr. 74b.

102 Zira Allah Şeytana lânet etti, fakat bize ona lânet okumakla emretmedi. *Metâlib*, s. 137; Karsî, vr. 75a.

103 Bu konuda değişik görüşler vardır. Bir kisnu kâfir olduğu için Yezid'e sövülmesi gerektiği görüşündedir. Diğer bir kisnu kâfir olduğuna hükmetmiş, fakat yine de küfredilmeye- sine cesaret edememişlerdir. Yazarıma göre Yezid Şeytan'dan farklı değildir, fakat ona söv- mekle emrolunmadığımız için susmamız gereklidir. *Metâlib*, ss. 137, 138; Karsî, vr. 75a, 75b.

104 Toplumun başına bir önder seçme hususu çok tartışılan bir konu olmuştur. Önce bu- nun gerekliliği tartışılmıştır. Bir önder seçmek zorunlu ise bu zorunluluk akli mî naklı midir; veya her ikisi de midir? Eş'âri'lere göre bu, halk için naklı bir zorunluluktur. Mutezilenin çoğu için halk için akli bir zorunluluktur. Ehl-i Sünnet ise, ortaya atılan birçok görüş vardır. Daha fazla bilgi için bkz. *Şerh*, s. 126 vd.

97- Peygamberimizin işaretine göre imamımız Ebû Bekir'dir. Zira uzakta ve yakında olan herkesi bir araya getirmeyi o başarmıştı<sup>105</sup>.

98- Sonra Ebû Bekir, Ömer el-Fârûk'u yerine geçecek kişi olarak seçti. Ondan sonra hilâfet müessesesi, Peygamberin büyük arkadaşları arasında bir meclis işi durumuna geldi<sup>106</sup>.

99- [Konseyin kuruluşundan sonra] onların arasından 5 kişi Peygamberin belli başlı arkadaşları arasından altıncıyı seçtiler ve hepsi tam bir sadâkatle, ona biat ettiler.

100- Bu kişi [konsey tarafından seçilen altıncı kişi] Osman idi. Ondan sonra mühim şahsiyetler, tam rızaları ile Ali'ye [dördüncü halife olarak] biat ettiler.

101- Ali'nin lehine açık hiçbir metin yoktur. Bir içtihatta bulunulmuş ve imam olarak tayin edilmiştir. Fakat Mervân gibi Muâviye de [içtihadında] hata yapmıştır.

102- Allah Peygamberinin bütün arkadaşları hakkında, ancak güzel ve saygılı sözler sarfet ve kötüleyicisinin onlara karşı yönelttiği kötülüklerden sakın!

103- Peygamberin bütün arkadaşları, din uğruna cömertçe kanlarını verdiler ve İlâhi Kanun'un (*şeriat*) en iyi destekçileri oldular.

104- Ey Allah'ım! Beni onların sevgisinden asla mahrum etme! "Amin" diyen, imânın her türlü nefsinden masun olsun!

105- Yeryüzü nisan yağmuru altında yeşillendikçe, beni hayırla anan, ebedî olarak sevincin pirilişini muhafaza etsin!<sup>107</sup>.

\* \* \* \*

#### FRANSIZCA TERCÜME:

Nous avons traduit le "*Qâsîda al-Nûniye*" de Hîdir Beg tout en profitant d'un certain nombre de ses commentaires, en particulier ceux d'al-Hayâlî et d'Îsmâ'il Haqqî b. Halîl.

105 Konsey (*şûrâ*) Peygamberin 6 arkadaşından kurulmuştu. 1- Osman, 2- Ali, 3- Talha, 4- Zübeyr, 5- Abdurrahman b. Avf, 6- Sa'd b. Ebî Vakkâs. *Serh*, s. 129; *Metâlib*, s. 139.

106 Peygamber tarafından toplumun başına birinin tayini çok münakaşalı bir konudur. Eş'arî, Mutezile ve Hâriçî'ler Peygamber tarafından birisinin tayinine karşı çıkarlar. Başkaları kabul eder, fakat aralarında anlaşmazlığa düşerler. Bir grubun iddiasına göre Peygamber Ebû Bekir'i günlük namazlar için vekil bırakmakla, onun lehine bir işaret vermiştir. Şii'lere göre Peygamber Ali b. Ebî Tâlib'i seçmiştir. *Serh*, s. 128 vd.

107 "نَصْرٌ" kelimesi burada çok neşeli olmak, sevincin debdebesi, şasaası manasına gelen "چری" manasındadır.

En raison des difficultés du texte de cette “*qaṣida*” nous avons parfois introduit dans la traduction, entre crochets des développements tirés des commentaires. Cela était inévitable pour faire comprendre le vrai sens du vers. D'ailleurs l'important pour nous est de donner le sens du vers, non de faire une traduction mot à mot.

**Hayālī Ahmet Efendi** (m. 1470) était le disciple et assistant de **Hidir Beg**. Son commentaire de “*Nūniye*”, “*Şarḥ al-Qaṣida al-Nūniye*” est considéré comme le meilleur parce qu'il connaissait l'auteur lui-même de très près. Donc il était plus désigné que les autres pour commenter le texte de son maître.

Le “*Şarḥ al-Qaṣida al-Nūniye*” de **Dāvud Muhammed al-Qarsı** (m. 1747) est un commentaire bien connu de “*Nūniye*”. L'auteur fait souvent allusion au commentaire de **Hayālī**.

Enfin le “*Matālib al-‘Irfāniye va İdāhāt al-Nūniye*” d’**İsmā‘il Haqqī b. Halil** (m. 1910) est assez récent. Il est écrit en turc. L'auteur donne aussi une traduction de la “*Nūniye*” dans ce commentaire.

#### *Abreviations:*

**Şarḥ** : *Şarḥ al-Qaṣida al-Nūniye* de **İAYALI AHMED EFENDİ**, Istanbul, 1317/1899.

**Matālib** : *Matālib al-‘Irfāniye va İdāhāt al-Nūniye* d’**İSMA‘İL HAQQI B. HALİL**, Istanbul, 1894.

**Qarsı** : *Şarḥ al-Qaṣida al-Nūniye* de **DAVUD MUHAMMED AL-QARSI**, ms. dans la Bibliothèque de Süleymaniye, Section Kasideci zade, Cot. 166.

\* \* \* \*

1- Louange à Dieu dont la dignité et les qualificaitons sont très hautes, et dont la sentence (*hukm*) est insaillible et est à l'abri de tout trace d'injustice.

2- Que le salut (*salāt*) soit sur celui qui a révélé ses lois (*sarā‘i‘*), notre Prophète Muṣṭafā, qui est de la descendance de ‘Adnān<sup>108</sup>.

3- Ainsi que [le salut soit] sur la famille du Prophète, tant que les nuages arroseront les près de leur abondante pluie.

4- Cette [*qaṣida*] est la profession de foi de l’Islām (*‘aqā‘id*) appartient à un homme qui est un grand pecheur impardonnable. Il la

<sup>108</sup> La généalogie du Prophète va jusqu'à ‘Adnān qui est l'ancêtre de de la tribu du Qurayṣ. C'est le Prophète qui a rendu concrètes les lois de Dieu (*sarā‘i‘*), et cela nécessite qu'on lui fasse le “*salāt*”. V. *Şarḥ*, p. 1.

recommandé [cette profession de foi] à tous ceux qui se parent du nom de croyant.

5- Je l'ai préparée pour qu'elle soit un acquis pour le jour de la résurrection [afin que je ne sois pas châtié], en espérant de [Dieu] la justice (*'adl*) et le bienfait (*ihsān*).

6- Notre Dieu est nécessaire (*wācib*)<sup>109</sup>. Car sans Lui les unités de la chaîne (*silsila*) des êtres auraient continué jusqu'à l'infini. [Ce raisonnement nous conduit à l'enchaînement. Donc Dieu est nécessaire]<sup>110</sup>.

7- Ainsi tout les contingents (*hawādis*) et les éléments fondamentaux (*arkān*) témoignent l'existence éternelle (*qadim*) de Dieu, qui a harmonisé et construit ce monde.

8- La création des réalités sans incohérences -puisque il n'y a pas action d'un imitateur- détruit la doctrine de l'existence d'un second<sup>111</sup>.

9- L'essence (*zāt*) de Dieu n'a rien de commun avec les choses possibles (*mumkināt*) [c'est à dire il n'y a aucun égal ni ressemblance avec Dieu]. Car la condition de la nécessité n'est pas égal à la condition de la possibilité.

10- Le fait qu'il n'a pas besoin des autres, entraîne la négation de la pluralité en Lui; car dans ce en quoi il y a deux parties, le tout a besoin à la partie. [Si on admet Dieu comme composé Il devrait avoir besoin des autres].

11- Dieu n'est ni un tout (*kull*), ni une partie (*cuz'*), ni un accident (*'arad*). Il n'est non plus ni un lieu (*mahall*) pour les accidents ni pour des êtres créés (*akılān*).

12- Ne dis surtout pas qu'il est une substance (*cəcihar*), quel que soit le sens que tu donnes à ce mot. Abstiens-toi de Lui donner un nom qui ferait allusion à une imperfection. [Mets le nom au dessus de tout ce que l'on peut concevoir et au dessus de tout défaut].

<sup>109</sup> Avec le mot "*wācib*" l'auteur entend dire "*wācib al-wucūd*" c'est à dire celui qui est existant par lui même, c'est Dieu. Donc l'auteur veut dire que notre Dieu est nécessaire et existant par lui-même. V. *Maqālib*, pp. 12, 13. V. aussi, ATAY (Prof. Dr. Hüseyin), *Farabi ve İbn-i Sina'ya göre Yaratma*, (:La création selon Farabi et Ibn Sina), Ankara, 1974, p. 107

<sup>110</sup> Cf. *Ibid*, p. 116.

<sup>111</sup> La création de ce monde et son organisation excellente par Dieu exclut toute idée d'un autre, égal à Lui. V. *Maqālib*, p. 15.

L'auteur fait allusion à la preuve de l'exclusion (*dallı'l-tamānu'*).

13– Dieu embrasse tout. [Mais son essence]; aux yeux des savants et de ceux qui ont une connaissance parfaite<sup>112</sup>, n'accepte point l'union (*ittihâd*) et l'incarnation (*hulûl*).

14– Dieu n'a aucun lien avec les espaces (*ahyaz*)<sup>113</sup> et les temps (*awqât*). Ainsi Il ne peut pas être qualifié par les ressemblances aux formes (*aşkâl*) et aux couleurs (*alwân*).

15– Il est vivant (*hayy*)<sup>114</sup> et celui qui entend tout (*samî‘*), qui voit tout (*başır*), qui sait tout (*‘âlim*) et celui qui veut (*şâ‘î*). Il possède également la puissance (*qudrat*) et la parole (*kalâm*), mais [elle est] une parole qui n'est pas sans aucun son proférée.

16– La multiplicité des éternels (*qudamâ‘*) n'est pas obligatoire. Car, aux yeux de ceux qui sont éveillés (*‘ayn yaqzân*)<sup>115</sup> les attributs de Dieu ne sont pas autres que son essence<sup>116</sup>.

17– La négation (*nafy*) de l'enchaînement soit [par la multiplication des choses] soit dans la succession [des choses l'une à l'autre] (*mu‘âqaba*), nous montre la puissance de Dieu, maître d'œuvre doué de perfection. [Ceci est un signe convaincant de la capacité de celui qui fabrique tout à la perfection].

18– Comme ont raisonné par induction (*istadalla*) sur la science de celui qui est cause efficiente (*mu‘assar*) à partir de la perfection de ses actions, les théologiens qui ont une solide connaissance<sup>117</sup>.

19– La science qu'il a des temps, n'exige pas en Lui qu' Il soit assigné à des moments du temps.

20– Rien ne peut échapper à la volonté (*irâda*) de Dieu. Cependant Il n'est point satisfait des infidélités (*kufrân*).

112 Avec “ashâb‘irfân” Hîdir Beg fait allusion aux “gens de la tradition et de la communauté” (*Ahl al-sunna wa'l-camâ‘a*). Avec ce vers l'auteur rejette les idées des juifs, des chrétiens, une partie des “mutâšâvi‘îf” et des “şî‘îtes” extrêmes à propos de l'incarnation (*hulûl*) à Dieu. V. *Majâlib*, p. 21 sqq.

113 Le mot “ahyâz” est le pluriel de “hayyiz” qui veut dire “espace qu'occupe un corps”.

114 Les théologiens et les philosophes sont tombés d'accord sur le principe que Dieu est vivant. *Şârh*, p. 27.

115 Ce sont des “Ahl al-sunna”. *Majâlib*, p. 28.

116 Avec ce vers Hîdir Beg répond aux reproches faits par les Mu‘tazilites. Ils disent que “en acceptant les attributs éternels, vous prétendez qu'il existe plusieurs Dieu”. V. *Majâlib*, pp. 28, 29. Cf. *Şârh*, p. 31. Hayâli, s'attaque aux chrétiens et dit qu'ils sont devenus infidèles en acceptant trois éternels. *Ibid*, p. 31.

117 Avec le mot “arbâb iyqân” Hîdir Beg entend les “mutakallimîn” (les théologiens musulmans). *Şârh*, p. 33. *Majâlib*, p. 31. Qarsi, f. 24a.

21— La volonté n'est ni un ordre (*amr*) ni un volonté. Peut-être c'est une caractère d'un puissant qui nomme par préférence.

22— Il est possible de faire pencher (*tarcılık*) vers une chose qui n'offre d'elle-même aucune raison de pencher vers elle. C'est le cas d'un homme qui a soif par rapport à deux récipients<sup>118</sup> qui contiennent de l'eau.

23— La création de Dieu (*takwin*) est éternelle (*azalı*)<sup>119</sup>, en déhors du temps. Mais ce qui est créé par Lui est dans le moment et l'instant [du temps].

24— Notre parole (*kalâmuна*) est un attribut essentiel (*sifât nafsiyya*). [C'est à dire c'est une qualité liée à notre existence]. Cette parole nous permet de différencier celui qui est muet ou bien non doué de la parole<sup>120</sup>.

25— La parole<sup>121</sup> n'est ni savoir une chose ni la vouloir. Car on connaît la différence<sup>122</sup> entre la volonté et la parole par la raison.

26— Le fait que les langues soient créées n'implique pas nécessairement que Mes différentes paroles telles les Evangiles et le Coran soient créées<sup>123</sup>.

27— La loi divine (*şarî`*)<sup>124</sup> n'est pas une branche dérivée (*farî`*) [pour démontrer l'attribut] de la parole [de Dieu], puisque l'éloquence (*i‘câz*) inimitable du Coran suffit pour établir l'existence de cette loi divine.

28— La vision de Dieu (*ru'yat Allah*) aura lieu [dans le paradis] avec les yeux (*bi'l-abşâr*) pour ceux qui sont croyants mais jamais pour les aveugles<sup>125</sup>.

118 "Kâfâ inâ'In" est dans le sens "kamâ flî inâ'In". V. *Majâlib*, p. 34.

119 Abû Mansûr al-Mâturîdî et ses partisans ont admis que la création (*takwîn*) est un attribut réel, éternel et ajouté au sept autres attributs. Ceci est l'un des désaccords entre Mâturîdî et Aş'ârî. Selon al-Aş'ârî l'attribut de la création n'est pas éternel et fait partie des attributs de l'acte divin (*sifât al-fîl*). V. *Şârh*, p. 38sq. Cf. KEMÂL PAŞAZÂDE, *Risâla al-ihtilâf bayn al-Aşâ’ira wa'l-Mâturîdiyyâ fi isnâ'aşâr masâala*, ms. dans la Bibliothèque de Süleymaniye, sec. Tirnavîh, cot. 1847/2, f. 57.

120 V. *Şârh*, p. 40.

121 À propos de l'attribut de la parole de Dieu on trouve un petit différence entre les Mâturîdites et les Aş'ârites V. KEMÂL PAŞAZÂDE, op. cit., p. 58.

122 Le pronom "Hâ" (*li-faqîha*) veut dire l'attribut de la parole, de la science et de la volonté. V. *Majâlib*, p. 37. Qarsi, f. 29a, 29b.

123 En lisant le Coran, la Bible etc. il sort de nos bouches de l'air et des mots spéciaux. En vérité ce qu'on lit ce sont des attributs éternels de Dieu. V. *Majâlib*, p. 39.

124 La loi divine est formé par le Coran et les traditions du Prophète. V. Qarsi, f. 30a.

125 Avec le mot "*umyân*" Hidir Beg fait allusion aux incroyants. Ce sont ceux qui n'ont pas voulu voir la vérité avec leurs propres yeux. V. *Majâlib*, pp. 40, 41. Qarsi, f. 30a, 30b. Cf. *Şârh*, où l'on trouve des longues explications à propos de la vision de Dieu V. *Ibid*, p. 44 sqq.

29- L'homme ne voit que l'aspect extérieure sans que ceci implique l'essence (*cawhar*), l'accident (*'arad*) ou contingences<sup>126</sup>.

30- La réalité de Dieu (*haqiqat al-hagg*) n'est pas concevable dans notre monde. Mais l'hésitation pour les croyants<sup>127</sup> est de savoir s'ils la pourront connaître [la vérité de Dieu ou non], dans le paradis (*dār riḍ-wān*<sup>128</sup>).

31- Le créateur (*ḥāliq*) de tous les des actes de l'homme (*af'āl al-'ibād*), et de ce qu'on croit être successivement engendré par suite de l'acte humaine est Dieu<sup>129</sup>.

32- En réalité c'est Dieu qui guide les hommes dans la voie et c'est Lui qui les égare. Ces deux notions. [guider et égarer], sont attribuées respectivement aux prophètes (*rusul*) et à Satan (*şaytān*) par métaphore (*mağāz*).

33- Les bonnes (*husn*) et les mauvaises (*qubh*) choses sont définies par la loi divine (*şar'*). Mais nous<sup>130</sup> disons qu'il nous est aussi possible de les saisir par la raison [avant qu'elles soient expliquées par la législation divine]<sup>131</sup>.

126 Avec ce vers Hidir Beg fait un resumé de la preuve d'al-Aş'ari à propos de la vision de Dieu. *Maṭālib*, p. 41 sqq.

127 Le pronom "Hum" veut dire les "mutakallimin" et les gens de la Loi divine (*arbāb al-şar'*). V. *Maṭālib*, pp. 43, 44, Qarsi, f. 31b.

128 A propos de la connaissance de Dieu, le problème le plus discuté était le suivant: "est-ce possible ou non de concevoir l'essence de Dieu (*zātu hu*) en totalité?". Les philosophes l'ont nié ainsi que Gazālī, İmām al-Haramayn et un certain nombre de soufis. Tous les "mutakallimin" ont accepté cette possibilité. V. *Şarh*, p. 47.

129 Ceci est l'un des plus grand sujets de discussion entre les gens de la tradition et les Mu'tazillites ainsi que les philosophes. Le problème est de savoir si "les actes des hommes sont créés par Dieu ou bien par eux-mêmes?". Le premier point de vue est adopté par les gens de la vérité (*ahl al-haqqa*). Selon eux, tous les actes sont créés par Dieu, mais l'homme a une faculté d'acquisition (*kasb*). Les Mu'tazillites et les philosophes ont prétendu que les créateurs des actes sont les hommes eux-mêmes. Ces groupes ont chacun leurs preuves, soit traditionnelles (*sam'i*) soit rationnelles (*aqlî*). *Şarh*, p. 48sqq. Si l'homme était lui-même le créateur de ses actes, il serait capable de connaître tous les détails de ses créations. Or l'homme n'a jamais eu cette faculté de connaître. Donc il ne peut pas être lui-même le créateur de ses actes. V. *Maṭālib*, p. 45sqq. *Şarh*, p. 49.

130 Ici Hidir Beg définit l'opinion des Mâturîdites. V. *Maṭālib*, p. 48 sqq. *Qarşılık*, f. 52a.

131 Selon un certain nombre d'Aş'arites c'est seulement la Loi divine (*şar'*) qui nous définit les choses obligatoires et illicites et non la raison. V. KEMAL PAŞAZADE, *Ihtilâf...*, op. cit., p. 58. Cf. *Şarh*, p. 53. Ceci aussi est un problème très discuté entre les Mâturîdites et Aş'arites ainsi que les Mu'tazillites. V. *Ibid*, pp. 53, 54, 55.

34- Pour les hommes, il existe une liberté de choix [partielle] (*ihtiyār*)<sup>132</sup> qui est une acquisition (*kasb*) de ceux-ci. [C'est pourquoi] ils sont qualifiés [selon leur acquis] de par l'obéissance (*taw'*) ou la désobéissance (*'isyān*).

35- La raison (*aql*) n'a pas de place dans la sentence divine (*hukm al-ilāh*), pourtant à propos de la possibilité d'admettre une motivation en Dieu il y a deux points de vue<sup>133</sup>.

36- Aucun homme ne peut être chargé [par Dieu] au delà de sa capacité<sup>134</sup>. Mais il est tout à fait incapable de percevoir les raisons [de cette sagesse divine].

37- S'il était obligatoire pour Dieu de faire "le meilleur" (*aṣlah*) [de toutes les choses], personne ne pourrait être éprouvé par l'incroyance (*kufr*), la pauvreté (*faqr*), les catastrophes et les tristesses<sup>135</sup>.

38- L'approvisionnement (*rizq*) fourni à un animal est ce qu'il mange, que ce soit licite (*halāl*) ou illicite (*harām*). Donc l'approvisionnement se divise en deux: le licite et l'illicite<sup>136</sup>.

39- Aucun être vivant ne peut devancer le terme fixé [on ne peut pas avancer la vie d'un animal par rapport à son terme fixé] (*acal*)<sup>137</sup>, même s'il est déchiré par les canines d'un animal sauvage<sup>138</sup>.

132 Ceci est mentionné chez Hayāl: "le choix partiel" (*al-iḥtiyār al-čuz'l*). V. *Şarh*, p. 56.

133 "A cause de la qualité de certaines lois divines (qui ne sont pas très claires), les gens de la tradition (*ahl al-sunna*) se sont divisés en deux". V. *Mafālib*, p. 53. A propos l'influence de la raison sur les lois divines, nous trouvons une petite nuance entre les idées Aš'arites et Māturidiites. V. *Ibid*, pp. 52, 53. Qarşılık, f. 38a. On peut resumer cette nuance ainsi: pour al-Māturidī la raison peut et doit connaître l'existence et l'unicité de Dieu avant la révélation, alors que pour al-Aš'arī la révélation précède la raison.

134 Le problème d'imposer l'impossible (*taklīf mā lā yuṭāq*) est un des problèmes discutés entre les Māturidiites et Aš'arites. V. KEMAL PAŞAZADE, *Iḥtilāf...*, Op. cit., p. 58. Pour Māturidī, Dieu ne peut exiger de l'homme ce qui dépasse ses capacités; pour Aš'arī, Il le peut mais Il ne le fait pas.

135 Selon les Mu'tazilites Dieu est obligé de faire le "meilleur" (*aṣlah*) pour ses créatures. Hayāl affirme que si Dieu était obligé de créer le meilleur pour l'homme pourquoi aurait-Il créé l'incroyant, le pauvre et la victime, soit dans le monde soit dans l'Au-delà. Et aussi il serait absurde de prier Dieu pour Lui demander le meilleur. V. *Şarh*, pp. 60, 61.

136 Pour l'approvisionnement (*rizq*) v. Coran, XI/6; XXX/40, XLII/12; V/114. Les Mu'tazilites disent que si l'illicite est considéré comme provision, il n'est pas logique de punir les hommes pour des choses illicites qu'ils ont mangées. On leur répond que cela est un mauvais choix pour ceux qui le font. *Şarh*, p. 62.

137 V. Coran, VI/2; VII/34; LXIII/11. Les Mu'tazilites acceptent deux sortes d'"acal". L'un est lié à l'assassinat, l'autre est la mort naturelle. La secte juste (*mazhab al-haqq*) est que l'assassiné est mort selon son terme fixé, sans avance ni retard. V. *Şarh*, p. 63.

138 Toutes les choses qui font périr l'homme. Le mot "gaylān" est le pluriel de "gawl". V. *Mafālib*, p. 62.

40- Tous les éléments (*'anāṣır'*<sup>139</sup>) et les sphères du cosmos (*aflāk*) sont engendrés dans le temps. On sait que chacune de leurs parties est atome<sup>140</sup>.

41- Le haut et le bas sont liés entre eux, mais non pas par une action causale. Car même une circonférence tourne, ce sont deux relatifs<sup>141</sup>.

42- Dieu nous a envoyé des prophètes (*rusul*) avec sa grâce qui nous guide (*hudā*). Ces prophètes sont corroborés (*muṣaddiqin*) par des miracles (*āyāt*)<sup>142</sup> et par la clarté de leur mission.

43- Les créatures ont besoin de quelqu'un qui complète le jugement (*hukm*) de la raison. Ainsi en est-il dans les sciences religieuses.

44- Si les prophètes n'étaient pas envoyés à l'humanité, les affaires de l'Au-delà (*amr al-ma'ād*), ainsi que celles qui concernent ce monde-ci (*amr al-ma'āṣ*) ne pourraient pas être organisées parce que tout le monde ferait ce qu'il voudrait, et qu'y aurait partout l'injustice<sup>143</sup>.

45- Muhammad est celui qui a le plus de mérite (*afḍal*) de tous les prophètes (*rusul*). [Ceux qui étaient près de lui] ont entendu les choses inertes et les bêtes sauvages reconnaître la vérité [ou sa mission]<sup>144</sup>.

46- La condition du Prophète dans les deux cas [c'est à dire avant et après la mission prophétique, ou bien du point de vue de ses explications concernant des choses de notre monde ainsi que de l'Au-delà]<sup>145</sup> est très claire pour ceux qui ont deux yeux pour observer [et qui sont dignes d'apprécier les choses].

47- L'une de ses prophéties (*aḥbār*) [miracle] concerne l'avenir, est d'avoir prédit la mort catastrophique qui a frappé 'Osmān b. 'Af-wān<sup>146</sup>.

139 Le mot "*'anāṣır'*" peut signifier les quatre éléments, c'est à dire la terre, l'eau, l'air et le feu. V. Qarsi, f. 41a.

140 Pour les explications plus longues V. *Şarb*, p. 63 sqq.

141 Ceci est pour réfuter les astrologues (*munaccim*) et les Sabéens (*Sābi'ūn*). Ils prétendent dire des choses sur l'avenir tout en observant les mouvements des choses célestes. V. *Şarb*, p. 68.

142 Ici le mot "*āyāt*" veut dire "les miracles des prophètes" V. *Maṭālib*, pp. 67-71. Qarsi, f. 42b, 43a.

143 Les vers 43 et 44 expliquent combien il est nécessaire d'envoyer des prophètes à l'humanité. Selon les Mu'tazilites et les philosophes, envoyer des prophètes est une obligation. Par contre un groupe des savants de la région Transoxiane (Mā warā-al-Nahr) ont prétendu que c'est une sagesse (*hikmat*) de Dieu. V. *Şarb*, p. 71sqq.

144 Le mot "*zi'b*" veut dire le loup, "*zi'bān*" est le pluriel de ce mot. Mais ici l'auteur emploie ce mot pour "les animaux sauvages". V. *Maṭālib*, p. 75. Hayāl fait allusion dans son commentaire, à une miracle du Prophète concernant la parole d'un loup. V. *Şarb*, p. 75.

145 V. *Şarb*, p. 77. *Maṭālib*, p. 78. Qarsi, f. 46b, 47a.

48– De même en est-il de la prévision de ce qui s'est passé entre le Chosroès<sup>147</sup> et les compagnons du Prophète (*sahāba*) à propos [pour la cause de Dieu] du trésor des Perses et de destruction de leur villes<sup>148</sup>.

49– De même l'annonce à ses compagnons de deux expéditions militaires qu'ils feraient par mer (*gazwa al-bahr*) avec la participation de la tante du Prophète, Umm al-Harām, à la première de ces expéditions<sup>149</sup>.

50– De même le partage de la lune (*ṣāqq al-qamar*) en deux par le Prophète. Ainsi, quand les gens du Qurays ont demandé le lendemain de son ascension (*mi'rāc*) des nouvelles de leurs caravanes [qui étaient de retour de Damas] et qu'il leur découvrit ce qu'il en était.

51– De même, le fait d'avoir lancé des cailloux pendant l'expédition de Badr, aux yeux des ennemis. Et pendant la bataille d'Uḥud, le fait d'avoir remis en place l'oeil d'Ibn Nu'mān<sup>150</sup>.

52– Combien d'autres prophéties nous ont été rapportées, authentifiées par des chaînes de témoignages sûrs tels les deux "recueils authentifiés"<sup>151</sup>.

53– Les indications véridiques [à propos de sa mission prophétique] sont communes à toutes ces traditions. Elles ont été transmises de génération en génération (*tawātur*), comme la signification de la poésie de Ḥassān<sup>152</sup>.

146 La façon dont est mort Osmān b. ʻAfwan était prévue par le Prophète, et racontée à Abū Bakr, ʻOmar et Osmān. V. *Şark*, p. 78; *Maqālib*, p. 81 sqq; *Qarsi*, f. 48a.

147 Nom des empereurs des Perses.

148 La prévision du résultat de ces événements est considéré comme un miracle du Prophète.

149 La première de ces incursions était sous le commandement de Mu'āwiya et avait eu comme résultat la conquête de l'île de Chypre. La tante du Prophète avait participé à cette expédition et avait décédée après la conquête de l'île.

La deuxième aussi a été préparée par Mu'āwiya en vue de conquérir Istanbul. Mais cette expédition n'avait pas donné un résultat positif. Le Prophète avait parlé de ces deux incursions à ses compagnons. C'est pourquoi on les considère comme l'un de ses miracles. V. *Maqālib*, p. 85 sqq.

150 Pendant le combat d'Uḥud, l'oeil de Katāde b. Nu'mān glissa hors de son orbite sur son visage. Le Prophète pria Dieu et l'oeil de Katāde fut remises à sa place. V. *Maqālib*, p. 89; *Qarsi*, f. 49b, 50a.

151 Les deux authentiques sont "Buhārl" et "Muslim". *Şark*, p. 81. Leur "Sahih al-Buhārl" est considéré comme le plus authentique livre en matière de traditions prophétiques.

152 Ḥassan b. Șābit est le poète du Prophète. Ses poèmes sont très simples et faciles à comprendre. Aucun de ses poèmes n'a atteint au degré de "tawātur", mais malgré cela, il est un poète bien connu. *Maqālib*, p. 90.

54- Le miracle le plus imposant du Prophète est le Coran. Ils furent incapables (*'acz*) d'en imiter un seul chapitre (*sûra*), malgré une profusion d'efforts de leurs intelligences (*al-azhân*)<sup>153</sup>.

55- L'ascension (*mi'râc*) du Prophète s'est effectué réellement et physiquement alors qu'il était pleinement éveillé, et cela est prouvé par un verset Coranique<sup>154</sup> et par toutes sortes de traditions prophétiques<sup>155</sup>.

56- Cette [grande] ascension vient après d'autres [pour les confirmer et] pour réfuter les [prétendues] contradiction entre certaines traditions<sup>156</sup>.

57- La loi divine de notre Prophète vient abroger (*nâsih*) toutes les autres religions (*adyân*) et leur abrogation n'est pas le fait d'une ignorance (*cahl*) pour Dieu qui a posé tous les principes des religions<sup>157</sup>.

58- Le prophète Moïse (Mûsâ b. 'Imrân) aurait parfois signalé par une texte, l'abrogation de [certaines parties] de sa Thora (*Tawrât*) à sa communauté, mais celles-là, par jalousie, n'a rien apporté à ce sujet<sup>158</sup>.

59- Les prophètes sont exempts (*barî*)<sup>159</sup> par le consensus [des gens de la tradition et de la communauté]<sup>160</sup>, de dire publiquement ce qui est considéré comme infidélité (*kufî*), mensonge (*kizb*) et immoralité.

153 Sur le miracle du Coran, nous trouvons de longues explications dans le commentaire de Hayâlî. V. *Sârh*, p. 82 sqq.

154 "Gloire à celui qui a transporté Son serviteur, la nuit, de la Mosquée sacrée à la mosquée très éloignée..." Coran, XVII/1.

155 Sur l'ascension il y a eu des divergences. Le problème était de savoir si le Prophète avait effectué l'ascension en état d'éveil ou bien esprit. Pour les deux cas on trouve des traditions. V. *Sârh*, pp. 85, 86.

156 A propos de l'ascension en état de sommeil, il nous est, parvenu quelques traditions. Mais d'autre part nous en possèdons d'autres qui sont authentiques. Or celles-ci ne peuvent pas être en contradiction avec les preuves authentiques qu'on possède. Donc il faut les interpréter. V. *Maqâlib*, p. 92, Qarsî, f. 51b, 52a.

157 Avec ce vers, Hîdir Beg rejette certaines idées des juifs à propos de l'abrogation (*nashî*). Selon les juifs "l'abrogation d'une autre religion peut être une cause de l'ignorance pour Dieu". V. *Maqâlib*, pp. 93, 94; Qarsî, f. 52a.

158 V. *Sârh*, p. 89.

159 Soit avant leur mission prophétique, soit après. V. *Maqâlib*, p. 79sq. Le problème de l'impeccabilité (*tâsmâ*) est très discuté. Les *Azâriqa*, une branche des "Hâricites" ont prétendu que les prophètes peuvent commettre des péchés. (Selon les Hâricites tous les péchés sont des signes de l'infidélité). Les *shî'ites* ont permis de commettre un acte d'infidélité si on est menacé d'une grande peur ou en danger de mort. Mais commettre des péchés pour tout ce qui concerne la transmission du message est impossible selon la majorité. Quelques uns ont toléré de commettre des péchés pour cause d'oubli. V. *Sârh*, pp. 88, 89.

160 V. Qarsî, f. 53a.

60- Ainsi auprès de la majorité d'entre nous [les prophètes sont à l'abri] des grands péchés (*kabâ'ir*) commis sciemment, et des petites fautes (*hissa*) comme de tout vol dans les poids [des marchandises]<sup>161</sup>.

61- Si on raconte des histoires sur les péchés des prophètes, il faut les interpréter (*ta'wil*) en disant que ces fautes se sont produites avant la révélation divine (*qabl al-wahy*), ou bien [si elles s'étaient produites après la révélation] que ce sont les conséquences d'oublis (*nisyān*)<sup>162</sup>.

62- Les prophètes ont supériorité (*ruchān*) sur les anges. Car les prophètes furent chargés par Dieu d'enseigner les anges, et le fait de ces derniers avaient l'ordre de se prosterner devant lui, montre cette supériorité<sup>163</sup>.

63- Des saints (*wali*), ont pour eux de faire des prodiges (*karāmat*), comme il nous a été rapporté au sujet d'Asaf, [qui était ministre de Sūleyman] d'Abu al-Dardā' et de Salmān<sup>164</sup>.

64- De même l'ordre intimé de loin par 'Omar al-Fāruq à Sāriya de se détourner de la montagne, et que ce dernier entendit malgré une distance estimée à deux mois<sup>165</sup>.

161 Les Haşawiyya ont accepté que les prophètes puissent commettre de grands péchés même sciemment. Tous les autres (*cumhûr min al-muhaqqiqîn*) l'ont nié. Puis ils sont tombés en désaccord. Selon les Mu'tazilites, commettre sciemment de grands péchés dans le cas des prophètes nécessite de supprimer leur grandeur et leur place aux yeux des fidèles qui les suivent. Ils doivent être un modèle parfait. Mais des péchés par oubli et involontaires sont tolérés par la majorité des gens. Selon les Rawâfiz des péchés soit grands soit petits, commis sciemment ou par oubli, ne sont pas tolérés pour les prophètes. V. *Sarh*, p. 90.

162 İ. Hakkı b. Hall fournit des explications sur l'impeccabilité des prophètes en se référant souvent à al-Mâturîdi. V. *Maqâlib*, p. 100.

163 Il y a différents points de vue sur ce problème. En effet il n'y a aucun doute à propos de la supériorité des prophètes sur les anges inférieurs (*suflî*). Le point de divergence est la supériorité sur les anges plus nobles ('ulw). Plusieurs partisans de la voie traditionnelle disent que les prophètes sont supérieurs à ces deux groupes d'anges. Les Mu'tazilites et Qâdî Abû Bakr (sunnite) ont prétendu que les anges sont supérieurs aux prophètes. Hayâl cite cinq points dans son commentaire pour montrer la supériorité des prophètes. V. *Sarh*, p. 92 sqq.

164 Asaf, devant Sûleymân, avait apporté le trône de Balqîs en un instant alors qu'il se trouvait très loin. Abî al-Dardâ' et Salmân en prenant leur repas, ont entendu la louange à Dieu (*tasbih*) vénant de leur assiette. V. *Maqâlib*, pp. 102, 103; *Qarşılık*, f. 54b.

165 Le calife Omar, faisant son discours de vendredi (*huğba*) dans la mosquée de Médine a vu la situation difficile des soldats de Sâriya qui étaient en incursion à Nîhâwand. Il a interrompu son discours en disant: "O Sâriya, la montagne, la montagne!" (Fais attention aux ennemis qui sont derrière la montagne). On voit ici deux sortes de prodiges: premièrement le fait de voir les événements qui se passent très loin; deuxièmement le fait de crier et de faire entendre sa voix sur une si grande distance: V. *Maqâlib*, pp. 103, 104; *Qarşılık*, f. 56a, 56b.

65– La valeur supérieure d'un prophète est évidente. Bien plus, selon la parole de nos frères<sup>166</sup>, sa qualité de prophète dépasse sa qualité de saint [qu'il possède lui-même<sup>167</sup>].

66– Après les prophètes, l'homme le plus méritant est Abū Bakr, parce qu'il avait devancé ses contemporains dans la croyance en la vérité de tout ce que rapportait le Prophète<sup>168</sup>.

67– Après Abū Bakr vient 'Omar al-Fāruq, car il a été le plus efficace à aider le Prophète dans la propagation de la religion.

68– Après 'Omar al-Fāruq, selon la décision de nos anciens maîtres, il n'y a aucun lieu de douter de la supériorité de 'Osmān.

69– Après 'Osmān, vient 'Alī qui était le plus proche parent du Prophète du point de vue généalogique, et qui était privilégié parmi ses gendres<sup>169</sup>.

70– La résurrection (*haṣr*) et la création première sont identiques [pour le Créateur] quant à la possibilité sans qu'il y ait distinction ni intéférence du temps<sup>170</sup>.

71– Nul besoin de prétendre que pour qu'il y ait résurrection des corps il faut que les parties qui sont été anéanties reviennent vraiment [à l'existence]<sup>171</sup>.

166 Par le mot "frère" (*iḥvān*) l'auteur veut dire "les gens de la tradition et de la communauté (*ahl al-sunna*). V. *Maṭālib*, p. 104sqq; *Qarṣī*, f. 57a.

167 D'après Hayālī, le Prophète est supérieur parce qu'il est honoré avec la révélation (*wahy*) et il a été nommé pour le bien et la bonne conduite du monde et pour harmoniser les affaires concernant ce monde (*ma'āṣ*) ainsi que l'au-delà (*ma'ād*). La supériorité d'un prophète sur un saint est une chose très claire et peut être son état de prophète est-il supérieur à son état de saint (qu'il possède). Ceci est destiné à résuter ceux qui disent le contraire (les Karrāmiya). V. *Şark*, p. 96.

168 "Ahl al-sunna" et un groupe des anciens Mu'tazillites ont affirmé que l'homme le plus méritant est Abū Bakr. Par contre selon les siennes c'est 'Alī b. Abī Tālib. Les gens de la tradition ont cité quatre points pour démontrer la supériorité d'Abū Bakr. V. *Şark*, p. 97.

169 Il était marié avec Fāṭima, fille du Prophète, et il avait eu deux enfants Hasan et Husayn. V. *Maṭālib*, pp. 110, 111; *Qarṣī*, f. 59a.

170 Les philosophes naturalistes (*tablīyyūn*) ont nié la résurrection pour l'homme. Car avec la mort, disent-ils, l'homme disparaît. Son retour est impossible, car le retour du néant est irréalisable. Les philosophes théologiens (*ilāhiyyūn*) ont accepté le retour du spirituel (*ma'ād al-ruhāni*) et ont nié celui du corporel (*cismāni*). Selon la plupart des théologiens dogmatiques (*mutakallimīn*), c'est le contraire. Ils affirment un retour spirituel aussi bien que corporel. V. V. *Şark*, p. 100 sqq.

171 Ceux qui ne croient pas à la résurrection, prétendent que le retour du néant (*ma'dūm*) est impossible. Ce vers de Hidir Beg est une réponse à leur adresse. V. *Şark*, p. 103.

72- Ceux qui reviennent ce sont les parties essentielles existent à tout le moment de la vie. Même si elles ont été mangées, elles ne sauraient faire partie d'un autre corps.

73- Toutes les choses dont le Prophète a annoncé l'arrivée auront lieu, car elles sont possibles [par rapport à Dieu] tels le Pont (*şırāt*)<sup>172</sup> et la Balance (*mizān*)<sup>173</sup>.

74- C'est ainsi qu'il y aura la reddition des comptes (*hisāb*). On verra la terreur de l'Au-delà (*ahwâl al-qiyâma*) et la Vasque (*hawz*) de notre Prophète dans laquelle se trouvent des jarres<sup>174</sup>.

75- Ainsi que le séjour dans la tombe (*qabr*) où certaines auront la paix, d'autres seront rongés par les vers<sup>175</sup>.

76- Le châtiment des mauvaises actions, est justice ('adl), mais non obligatoire de la part de Dieu; de même que la récompense (*ihsân*) des bonnes actions<sup>176</sup>.

77- Comment exiger de Lui une récompense pour toutes nos bonnes actions (*tâ'āt*) alors que le honneur d'un petit moment, qu' Il nous accorde, dépasse de loin toute notre reconnaissance (*şukrân*) envers Lui.

78- Du point de vue de la raison l'infidélité (*kufîr*) pourrait être pardonnée, mais il a été révélé une texte sur l'éternité (*tâhlîl*) du séjour en enfer (*nâr*)<sup>177</sup>.

79- Il est répété plusieurs fois [dans le Coran] que "le paradis a été créé" et qu' Adam en a été expulsé après l'avoir habité<sup>178</sup>.

172 Le Pont (*şırāt*) est situé au dessus de l'enfer, plus mince qu'un cheveu et plus affilé qu'une épée comme on l'a décrit dans une tradition du Prophète. Les Mu'tazillites l'ont nié car c'est un pont impossible à franchir. Selon les gens de la tradition, les croyants le passeront facilement. V. *Sârh*, pp. 105, 106.

173 Les Mu'tazillites n'acceptent pas la Balance (*mezân*) Car selon eux les actions sont des accidents (*a'yâz*) et par conséquent on ne peut pas les mesurer avec la Balance. V. Ibid, p. 106.

174 Il y a plusieurs versets Coraniques et traditions prophétiques sur chacune de ces situations. V. Ibid, pp. 106, 107.

175 Le mot "*dîdân*" est le pluriel du "*dûda*" qui veut dire le ver. C'est un petit animal au corps mou, sans pattes. Vermine qui, selon la croyance populaire, ronge la chair des morts. Pour la vie dans la tombe nous trouvons plusieurs versets Coraniques et traditions prophétiques. V. Ibid, p. 108.

176 Avec ce vers, Hidir Beg réfute les idées Mu'tazillites. Selon eux, Dieu est obligé de récompenser les gens pour leur bonnes actions et de châtier les pécheurs. V. Ibid, p. 110. *Mâjâlib*, p. 121; *Qarşî*, f. 63b.

177 Un certain nombre de gens ont cru que l'infidélité et même l'associationnisme (*sîrk*) sont pardonnables selon la raison. V. *Sârh*, p. 112.

178 Dans le Coran, à plusieurs reprises, on a précisé que le paradis a été apprêté pour ceux qui sont pieux et craignent Dieu. L'auteur fait allusion à ce fait. V. *Mâjâlib*, pp. 123, 124; *Qarşî* f. 65a, 65b. Pour les versets concernant ce sujet v. Coran, II/24, II/182, III/131, III/133, XXXVIII/77, XV/34, VII/18.

Les gens de la tradition Abû 'Ali al-Cubbâ'î Abû al-Husayn al-Bâşî, Bişr b. Mu'tamîr, tous les Mu'tazillites, ont cru que le paradis et l'enfer sont créés actuellement. La plupart des Mu'tazillites prétendent qu'ils seront créés le jour du jugement. V. *Sârh*, p. 112.

80– Les délices du paradis sont éternelles (*abadi*) et ne périront jamais. Ses nourritures (*akl*) sont permanentes (*dā'im*); certes, elles ne cesseront jamais.

81– Pour les gens qui ont commis des péchés graves (*kabā'ir*) [et qui sont morts] sans se repentir, il y a l'espérance du pardon ('*afw*), et cela en dépit des médisants jaloux<sup>179</sup>.

82– [Selon les mu'tazilites] puisqu'il n'y a pas de châtiment ('*uqūbāt*) dont Dieu est à faire remise, là où il y a repentir; les versets parlant du pardon ne contiennent pas l'action de se repentir.

83– Les traditions prophétiques concernant l'intécession doivent être prises telles quelles, sans qu'elles soient limitées ou généralisées selon les cas ou les personnes.

84– Le Prophète, ainsi que les [hommes pieux] agréés par Dieu ont le droit d'intercéder (*ṣafā'at*) auprès du Miséricordieux (*Rahmān*) en faveur de certains rebelles<sup>180</sup>.

85– La Prière adressée en certains cas à Dieu, en faveur des morts (*amwāt*) et des vivants (*ahyā'*) a des bien faits réels constatés<sup>181</sup>.

86– Les bonnes œuvres n'entrent pas dans la foi (*īmān*)<sup>182</sup>. Mais au contraire la foi n'est autre chose que reconnaissance [confession] (*taṣdīq*) de la vérité<sup>183</sup>.

87– La loi divine (*ṣar'*) considère comme preuve d'infidélité le fait de ceindre le "zunnār"<sup>184</sup> ou d'adorer les idoles (*awsān*) [même sous la contrainte].

179 Avec ce vers l'auteur répond aux Mu'tazilites. Car ils prétendent que ceux qui meurent sans se repentir resteront éternellement en enfer. *Motālib*, p. 125; *Qarṣī*, f. 66b, 67a.

180 Les savants sont unanimement d'accord sur le principe d'intercession de la part des prophètes. Puis il y a des points de vue différents sur divers problèmes. V. *Sarh*, p. 118.

181 Selon les Mu'tazilites il n'y a aucun bienfait réel pour la prière à Dieu. Pourtant dans le Coran il existe des versets qui contredisent les Mu'tazilites. *Qarṣī*, f. 69a.

182 Selon le dictionnaire, la foi veut dire l'acceptation (*taṣdīq*) totale. Dans la loi divine (*ṣar'*) c'est de croire tout ce qui vient de la part de Dieu par l'intermédiaire du Prophète, telles l'unicité de Dieu, l'obligation de la prière, l'interdiction de l'alcool etc. *Sarh*, p. 118 sqq.

183 Ceci est une réponse pour ceux qui disent que la foi n'est autre qu'acceptation par le cœur. Ibid, p. 120. Les prescriptions divines (*fazr*) et nécessaires (*wā'ib*) ne font pas partie de la foi. Si quelqu'un ne fait pas l'un de ces devoirs cela ne veut pas dire que celui-ci est sans foi. *Motālib*, pp. 129, 130; *Qarṣī*, f. 69a, 69b.

184 "Zunnār" dans le dictionnaire veut dire une "ceinture de moine chrétienne considérée par les musulmans comme signe principal d'infidélité". V. KELEKIAN (Diran), *Dictionnaire...*, op. cit., p. 647. En effet c'est un signe de "Zandaqa".

88- La foi et l'Islâm [la soumission à Dieu] ne sont pas différents l'un de l'autre. Il n'y a pas dans la loi divine pour l'une et pour l'autre deux statuts (*hukmân*) légaux différents.

89- La foi existe pour l'imitateur (*muqallid*), et ce dernier peut être récompensé pour elle; bien qu'il soit désobéissant (*'āṣī*) du fait qu'il a négligé l'effort personnel<sup>185</sup>.

90- L'homme doué de la raison n'a aucune excuse pour l'ignorance (*cahl*) de son créateur (*hāliq*), à condition qu'il ait atteint un âge de reflexion (*fiki*) selon Nu'mân<sup>186</sup>.

91- Pour l'homme il n'y a aucun rang (*martaba*) qui fasse tomber ses obligations religieuses qui lui sont imposées (*taklîf*), à la différence des fous (*macānīn*) et des petits enfants (*sibyān*)<sup>187</sup>.

92- L'homme en tant que docteur en religion (*muctahid*), peut se tromper dans sa décision concernant des questions religieuses (*fatwâ*). Il en est comme du cas de Dâwud devant la décision [selon laquelle son petit fils] de Süleyman [était préféré, malgré son âge très jeune<sup>188</sup>].

<sup>185</sup> V. *Maqâlib*, pp. 130, 131; Qarsî, f. 70b. Pour la foi de l'imitateur il y a eu plusieurs points de vue différents. Un certain nombre de savants et de jurisconsultes ont fait savoir que la foi de l'imitateur est valable. Un groupe de théologiens l'ont niée. Puis entre eux ils se sont divisés sur cette question. *Şark*, p. 121.

<sup>186</sup> Nu'mân b. Sâbit, dit İmâm A'zam Abû Hanîfa, fondateur du rite Hanafite. V. *Maqâlib*, pp. 132, 133. Avec ce vers Hîdîr Beg fait allusion à l'importance du raisonnement par induction (*istidlâl*). En effet l'Islâm oblige les gens à faire un effort pour consolider leur foi en observant le monde très profondément. V. *Maqâlib*, p. 132.

<sup>187</sup> On rejette avec ce vers les idées de certains *soufis*. Selon eux, l'homme après avoir atteint au degré de "*ma'rifa*" n'a plus besoin comme les autres de faire ses devoirs religieux. V. *Maqâlib*, p. 134; Qarsî, f. 73a, 73b. En commentant ce vers Hâyâl dit dans son *Şark*: "Un certain nombre de "*mutaṣawif*" ont cru que si l'homme entre dans une voie qui le conduit à Dieu, il arrive à un degré où Dieu enlève de lui toutes les obligations (*amr*) et les negation (*nâhî*). Les prophètes, qui étaient les plus méritans de tous les hommes n'ont pas pu arriver à un tel degré". V. *Şark*, p. 123.

<sup>188</sup> On raconte que pendant la nuit une troupe de mouton entre dans un champ, et cela donne évidemment beaucoup de pein au propriétaire de ce champ. Il vient pour raconter la situation à Dâwud. La décision de celui-ci fut de donner les moutons au propriétaire du champ. Mais d'après son fils Süleymân, qui avait 11 ans, il pourrait y avoir une autre solution plus juste: selon lui il faut donner les moutons au propriétaire du champ, et le champ au propriétaire des moutons pour un temps passager. Quand le cahmp prend sa forme ancienne on fait l'échange et chacun prend sa propre partie qui est la sienne. V. *Maqâlib*, pp. 135, 136; Qarsî, f. 73b, 74a. En effet ceci est un problème très discuté. Les Aş'arites et les Mu'tazilites ont prétendu que le "*muctahid*" ne peut jamais se tromper. Toutes les décisions qui viennent de lui sont vraies. La plupart des "*mutakallimîn*" et les jurisconsultes (*fuqahâ*) ont accepté que le "*muctahid*" peut se tromper comme il peut obtenir la bonne réponse. V. *Şark*, p. 123sq.

93– On ne doit pas mettre en doute (*şakk*) la foi de quelqu'un, même s'il la proclame avec l'intention de se sauver d'un danger présent<sup>189</sup>.

94– Il n'y a aucun châtiment (*iqâb*) à l'encontre de quelqu'un, qui s'abstient de maudire (*la'n*) le diable (*iblîs*) bien que le diable soit incroyant et criminel (*câni*)<sup>190</sup>.

95– Certes Yazid [b. Mu'âwiya] ne pourra jamais être plus néfaste que Satan. Tais-toi donc [abstiens-toi de le maudire], et n'accepte pas qu'on te fasse reproche un jour en t'appelant du nom de celui qui a maudit (*la'"ân*)<sup>191</sup>.

96– La loi révélée nous oblige à installer un "*imâm*" [à la tête de la communauté] afin de repousser des malheurs [dommages] ou une oppression présumé<sup>192</sup>.

97– A la suite d'indications du Prophète notre "*imâm*" est Abû Bakr. Car c'est lui qui est parvenu à ressembler tous ceux qui étaient loin et près<sup>193</sup>.

98– Puis, Abû Bakr désigna 'Omar al-Fârûk comme successeur. Après celui-ci, l'institution du califat est devenu l'objet d'un conseil (*şûrâ*) entre les grands compagnons du Prophète<sup>194</sup>.

189 Le problème de l'exception (*istisnâ*) dans la foi n'est pas admissible. Quand on demande "êtes-vous croyant?", il ne faut pas répondre "si Dieu le veut" (*in sâ Allah*), mais au contraire il faut dire "oui je suis croyant". V. *Majâlib*, pp. 131, 132; *Qarşı*, f. 74b.

190 Car Dieu a maudit le diable, mais il ne nous est pas ordonné de le maudire. V. *Majâlib*, p. 137; *Qatşî*, f. 75a.

191 Sur ce problème, les théologiens musulmans ont des points de vue différents. Les uns disent qu'il faut insulter Yazid, parce qu'il est incroyant. Les autres ont prétendu qu'il est incroyant, mais ils n'ont pas quand même osé l'insulter. Selon notre auteur Yazid n'est pas différent de Sâtan, mais comme nous n'avons pas l'ordre de l'insulter il faut que nous taisions. V. *Majâlib*, pp. 137, 138; *Qarşı*, f. 75a, 75b.

192 Le problème de choisir un "*imâm*" à la tête de la communauté est très discuté chez les théologiens. D'abord on a discuté sur l'obligation de l'*imâma*. S'il est obligatoire de choisir un "*imâm*", cette obligation est-elle pour Dieu ou bien pour le peuple? Ainsi cette obligation est-elle traditionnelle (*sam'i*), rationnelle (*aqlî*) ou bien les deux en même temps. Selon les Aş'arites c'est une obligation traditionnelle pour le peuple. Selon la plupart des Mu'tazilites c'est une obligation rationnelle pour le peuple. Pour les gens de la tradition et de la communauté (*ahl al-sunna wa'l-camâ'a*) il y a plusieurs points de vue. Pour savoir en détail v. *Şârh*, p. 126 sqq.

193 Le conseil (*şûrâ*) était formé de six compagnons du Prophète: 1- 'Osmân, 2- 'Ali 3- Talhâ, 4- Zubayr, 5- 'Abd al-Rahmân, b. 'Awf, 6- Sa'd b. Abî Waqâs. V. *Şârh*, p. 129; *Majâlib*, p. 139.

194 La nomination de quelqu'un à la tête de la communauté par le Prophète est une question très discutée. Les Aş'arites, les Mu'tazilites et les "Hawâriî" ont nié la nomination de quelqu'un par le Prophète. Les autres l'ont accepté, mais ensuite ils se sont trouvés en désaccords entre eux. Un groupe a prétendu que le Prophète en proposant Abû Bakr comme remplaçant pour la prière quotidienne (*salâti*) a donné une signe de son choix en faveur de lui. Selon les si'ites le Prophète aurait choisi 'Ali b. Abî Talîb. V. *Şârh*, p. 128 sq.

99- [Après la constitution du conseil], cinq parmi eux ont opté pour le sixième, tous en tout loyauté, ont fait acte d'allégeance (*bî'at*) en sa faveur, le choisissant entre les principaux compagnons du Prophète.

100- Celui-ci [le sixième désigné par le conseil] était 'Osmân. Après lui, les personnages importants [de la communauté] ont prêté serment d'allégeance à 'Ali [comme quatrième calife] en s'engageant de plein gré.

101- En faveur de 'Ali il n'y a aucun texte (*nâss*) explicite [de la part du Prophète]. Et au contraire c'est en faisant un "ictihâd" qu'on l'a désigné [comme *imâm*]. Mais c'est Mu'âwiya qui comme Marwân a fait une erreur [dans son "ictihâd"], n'a pas accepté le choix des autres compagnons].

102- N'use que de bonnes et pieuses paroles à l'égard de tous les compagnons du prophète de Dieu et abstiens-toi des diffamations que lance contre eux le diffamateur.

103- Tous les compagnons du Prophète ont donné généreusement leur sang au profit de la religion, et ils furent les meilleurs soutiens de la loi divine (*sarı'â*).

104- O Seigneur, ne me dépouille jamais de leur amour. Que celui qui dit "amen" soit à l'abri de toute négation de la foi.

105- Et tant que la terre verdoie sous la pluie d'avril (*nîsân*)<sup>195</sup>, que celui qui se souvient de moi en bien (*bi'l-hayr*), garde perpetuellement l'éclat de la joie!<sup>196</sup>.

195 Le mot "nîsân" en langue turque veut dire le mois d'avril

196 Le mot "nadra" a un sens "ibtahaca" qui veut dire être très gai, l'éclat de la joie.

## KASIDE-I NUNİYE (Metin)

## قصيدة النونية

منزه الحكم عن آثار بطلان  
نبيذنا المصطفى من نسل عدنان  
ماجادت السحب للمرعى بتهتان  
يوصي بها كل موصوف بامان  
مستودعا عند ذى عدل واحسان

- 1 — الحمد لله على الوصف والشان
- 2 — منه الصلاة على مبدى شرائعه
- 3 — والآل والصحب ثم التابعين لهم
- 4 — هذى عقائد عبد مذنب جان
- 5 — اعدّها ذخر يوم لا ارتيا به

\* \* \* \* \*

آحاد سلسلة حفت بامكان  
على وجود قديم صانع بان  
اذ لا تواراد ينفي القول بالثاني  
حكم الوجوب مع الامكان سيان  
لحاجة الكل فيها فيه جزان  
ولا محلا لاعراض واكون  
ونزه الاسم عن ايهام نقاصان  
ولا حاول لدى اصحاب عرفان  
ولا اتصاف باشكال والوان  
ذوقدرة وكلام غير العحان  
اذ لم تكن غيرها في عين يقطنان  
افاد قدرة ذى صنع واتقان  
اتقان افعاله ارباب ايقان  
لا يقضى فيه توقيتا بازمان  
لكنه قطلا يرضى بكفران

- 6 — الهنا واحب لولاه ما انقطعت
- 7 — كذا الحوادث والاركان شاهدة
- 8 — خلق الخلائق خلوا عن مخالفة
- 9 — وذاته ليس مثل المكنفات فيما
- 10 — نفي غناه عن الاغيار كثرته
- 11 — وليس كلام ولا جرا ولا عرضها
- 12 — ولانقل جوهرا ايّاً عنيت به
- 13 — بكل شيء محبط لأنحداد له
- 14 — ولا اتصال باحياز واقفاته
- 15 — حى سميم بصير عالم شاء
- 16 — وكثرة القدماء غير لازمة
- 17 — نفي التسلسل جمعا او معاقبة
- 18 — كما استدل على علم المؤثر من
- 19 — وعلمه بالزمانيات قاطبة
- 20 — وليس يخرج شيء عن ارادته

- وصف يخصص مقدورا برجحان  
كُنَى انائين من ما لعطنشان  
لكن مكونه في الوقت والآن  
نُمْتاز عن اخرين او عجم حيوان  
لفرقها بافتراق عند وجودان  
خلق اللغات كأنجيل وفرقان  
يُكُنَى لاثباته اعجاز قرآن  
للمؤمنين ولكن للعميان  
او كونه عرضها او سبق فقدان  
لكن تردّهم في دار رضوان
- 21 - ليس الارادة امرا وابتها بل  
22 - يجوز ترجيع ما يبني ترجمه  
23 - توينه ازلى لازمان له  
24 - كلامنا صفة نفسية فيها  
25 - فليس علما بشئ اوارادته  
26 - لا يقتضي خلق نفسى وكثره  
27 - الشرع ليس بفرع للكلام لما  
28 - ورؤيه الله بالابصار واقعة  
29 - يرى الهوية لامن جوهريته  
30 - حقيقة الحق لم تعقل بعالمنا

- \* \* \* \* \*
- يظن توليده من فعل انسان  
على المجاز الى رسيل وشيطان  
نقول بالعقل ايضا قد ينالان  
فيوصفون بطوع او بعصيان  
تجويز تعليمه في البعض قولهان  
لكنه لا العقل عاجز عن  
بالكفر والفقير والبلوى واحزان  
محرما او مباحا فهو قسيان  
وان تقطع في انياب غيلان  
وجزؤها جوهر فرد ببرهان  
اذ قد يدور مدار بل مضافان
- 31 - الله خالق افعال العباد وما  
32 - هاد مضل حقيقى وان نسبا  
33 - الحسن والقبع شرعيان لكننا  
34 - وللعباد اختيار وهو كسبهم  
35 - لا دخل للعقل في حكم الاله وفي  
36 - ولا يكلف عبد فوق طاقته  
37 - لو كان اصلاح فرضها ما ابتنى احدا  
38 - والرزق ما سيق للحيوان يا كله  
39 - ولا يقدم حيوان على اجل  
40 - كل العناصر والا فلاك حادثة  
41 - للعلو بالسفل ربط لا بتعليل

- الله ارسل فينا بالهدى رسلا 42  
 — لحاجة الخلق في حكم العقول الى 43  
 — لولاه لم ينتظم امر المعد ولا 44  
 — محمد افضل الرسل الذى سمعوا 45  
 — وامرہ بين في حالته لمن 46  
 — اخباره عن غيوب كالحكاية عن 47  
 — وما جرى بين كسرى والصحابة من انفاق كنز ومن تخريب بلدان 48  
 — يكون مع اولئيم بنت ملحان 49  
 — غداة مراججه عن حال ركبان 50  
 — والرد في احد عين ابن نعيم 51  
 — امثال ما قد روی عنه الصحيحان 52  
 — تواترت مثل معنى شعر حسان 53  
 — عن سورة منه مع صرف لاذهان 54  
 — باية ومشاهير ووحدان 55  
 — به تعارض ما دل الحديثان 56  
 — ولم يكن نسخها جهلا لمدين 57  
 — بنسخ توراة موسى بن عمران 58  
 — كفر وكذب وعن فسوق باعلان 59  
 — وخسة مثل تطفييف باوزان 60  
 — بأنه قبل وحي اوبنسيان 61  
 — تعليم علم وتكريم يدلان 62  
 — عن آصف وابي الدردی وسلمان 63  
 — رالبعد بينهما في القدر شهران 64  
 — فاقت ولائته في قول اخوان 65

- بكر لتصديقه من قبل اقران  
اظهار دين رسول خير معاون  
ان لازداد في تفصيل عثمان  
إلى النبي واحظى بين اختنان .
- 66— وافضل الناس بعد الانبياء ابو  
— 67— وبعده عمر الفاروق اذ هو ف  
— 68— وبعد ذلك قد افتقى مشايخنا  
— 69— وبعد ذاك على وهو اقربهم

\* \* \* \* \*

- ونفي مدخل اوقات سویان  
يعاد ما عدلت في حشر ابدان  
فتلك لم تلك اجزء جسمان  
من يمكن كصراط او كميزان  
كحوض سيدنا فيها وكيزان  
لذات نعمه او آلام ديدان  
كذا المثوبة من احسان منان  
ونعمه الوقت تربو كل شكران  
اتي له نص تحليل بنيران  
ونقل آدم منها بعد اسكان  
واكلها دائم لا انه فان  
رجاء عفو برغم الحاسد الشان  
ولم يقيد بها آيات غفران  
ليست تعم لاؤقات واعيان  
شفاعة لعصاة عند رحمن  
منافع شوهدت في بعض احيان
- 70— الحشر والبدء أمكانا وتميزا  
— 71— بل لا احتياج الى قول بصحة ان  
— 72— اجزاء اصلية كلا وان اكلت  
— 73— وواقع كل ما نص الصدوق به  
— 74— وكالحساب واهوال القيمة او  
— 75— ومن حياة قبور ما يذاق به  
— 76— عقوبة الذنب عدل غير واجبة  
— 77— وكيف تلزم طاعاتنا عوضا  
— 78— في العقل غفران كفر جائز لكن  
— 79— اعدت الجنة استدعي تكونها  
— 80— نعمها ابدى لازوال له  
— 81— اهل الكبار غير التائبين لهم  
— 82— اذ لعقوبة تعنى عنده معها  
— 83— ولا يخص احاديث الشفاعة ما  
— 84— ولرسول بل الاخيار كلهم  
— 85— وللمدعا لاموات واحياء

\* \* \* \* \*

- 86 - وليس يدخل في الايمان اعمال بل ليس ذا غير تصدق وادعاء
- 87 - والشرع قد عَدَ شَدَّ المُرْ زنارا دليلاً جمِدَ كتعظيم لاثان
- 88 - ولا يغایر ايمان واسلام لم يكن لهما في الشرع حكمان
- 89 - وللمقلد ايمان يثاب به وان يكن عاصياً في ترك امعان
- 90 - لا عذر من عاقل في جهل خالقه إن نال مسدة فكر عند نعمان
- 91 - وليس مرتبة للعبد مسقطة تكليفه كمجانين وصبيان
- 92 - قد يخطئ المرء في فتواه مجتهداً كحكم داود مع فتيا سليمان
- 93 - لا ينبغي الشك في الامان من احد وان نوى منجياً في يوم هجران
- 94 - ولا عقاب بترك اللعن من احد في حق ابليس وهو الكافر الجانى
- 95 - وإن يزيد يزيد منه مفسدة فاسكت ولا ترض لوما باسم اللعن

\* \* \* \* \*

- 96 - نصب الامام علينا واجب سمعاً للدفع مظنون اضرار وطعيان
- 97 - امامنا باشارات الرسول ابو بكر كما اجمع القاصي مع الداني
- 98 - وبعد نص ابو بكر لفاروق وبعده صار شوري بين اركان
- 99 - فسلمت خمسة منهم لسدتهم فبايعوه بظوع بين اعيان
- 100 - وذاك عثمان ثم القوم جلتهم قد بايعوا بعلى عقد رضوان
- 101 - لأنص فيه جلياً بل قد اجهدوا لكن معاوية الخطى كروان
- 102 - واذكر صحاب رسول الله قاطبة بالبر والخير واجر طعن مطuan
- 103 - وكلهم بذلوا للدين مهجتهم وللشريعة كانوا خير اعون
- 104 - يارب لاتسلبني حبهم ابداً من قال آمين يائمن سلب ايمان ما اخضر وجه الربى من قطر نيسان
- 105 - ودام نصرة من بالخير يذكرني