

تاریخ نعیما

جنگ ایران با این کشور و فتح جزیره هرموز را بیان کرده است. مؤلف، در آغاز کتاب، بخشی را به مقدمات ضروری موضوع اختصاص داده و در آن مواردی را بررسی کرده است؛ از جمله جغرافیای سیاسی ایران در زمان صفویه شامل مرزها، ایالات، جمیعت و حکومت، ایران در دوران صفویه، ارتش ایران در زمان صفویه که کلیاتی درباره ارتش، وضع سواره نظام، توبخانه، روش جنگی، اضباط ارتش، نیروی دریایی، پرچم، آلات موسیقی نظامی، هزینه اداره ارتش مطرح شده است. هم‌چنین برخی از مشاغل و صاحب منصبان نظامی را بر اساس کتاب تذکرة الملوک توضیح داده است. از جمله وزیر سرکار قورچی، وزیر سرکار غلامان، وزیر تفکیچیان، وزیر توبخانه، افسر ارشد قورچی باشی، تفنگچی آقاسی، قوللر آقاسی، توبچی باشی، افسر جزء، حمل و نقل در ارتش، وضع ارتش در زمان صلح.

این کتاب، در سال ۱۲۵۳، در انتشارات ستاد سابق بزرگ ارتشتاران منتشر شده است.

منبع

بیانی، خانیا (۱۲۵۳). *تاریخ نظامی ایران دوره صفویه*. تهران، ستاد سابق بزرگ ارتشتاران.

تاریخ نعیما

(روضۃ الحسین فی خلاصۃ اخبار الخاقین). *تاریخ نامه دودمانی عثمانیان، اثر نعیما*^۱، در قرن ۱۲ ق. نعیما این کتاب را که شاخص‌ترین و مهم‌ترین اثر تاریخی او است و وقایع سال‌های ۱۰۰۰ تا ۱۰۷۰ ق را دربر می‌گیرد به سفارش و توصیه ع مجہزاده حسین‌پاشا تأثیف کرده و در آن، ضمن تنظیم و ترتیب مسوده تاریخ عثمانی شارح المنازانزاده احمد افندی، مطالی نیز به آن افزود. این کتاب، اثری است دقیق و پرنکته چراکه مؤلف بطن حوادث تاریخی را به خوبی روشن کرده است. تاریخ نعیما بعدها به عنوان یک اثر مرجع مورد استفاده مورخان بعدی قرار گرفت. مقدمه این اثر که با استفاده از آثار مورخان بزرگی نظریابین خلدون و عالی و کاتب چلی نوشه شده است، دارای ارزش و اهمیت خاصی است از آن روی که مؤلف در مقدمه، دیدگاه‌های دانشمندان مختلف درباره تاریخ و فلسفه تاریخ را به خوبی توضیح و

شیبک خان اوزبک که به جنگ مرو شهرت دارد؛ جنگ‌های شاهطهماسب اول با عبیدالله خان اوزبک؛ جنگ‌های شاه عباس اول با عبدالمؤمن خان و جنگ‌های شاه صفی با اوزبک‌ها. در مبحث جنگ‌های ایران و هند نیز ابتدا، با بیان مختصری از تاریخ هند مقارن دوران صفویه، روابط دو کشور را در آن زمان مطرح کرده و آن‌گاه به قندهار و اوضاع جغرافیایی و تاریخی آن پرداخته است. زیرا یکی از موارد مهم اختلاف میان ایران و هند بر سر قندهار بوده است. دست به دست شدن قندهار در خلال دوران صفویه میان دو کشور ایران و هند در واقع اساس روابط دو همسایه را تشکیل می‌دهد که در این بخش بررسی شده و به‌ویژه به فتح قندهار به دست شاه طهماسب اول و شاه عباس اول و سرانجام شاه عباس دوم اشاره شده که تا پایان صفویه، که از همین نقطه افغانه حمله کردند و این سلسله را منقرض کردند، در دست صفویه ماند.

آخرین بخش کتاب جنگ ایران با دولتی اروپایی است که در اواخر قرن ۱۵ م وارد شبه‌قاره هند شد و سپس از آن طریق به خلیج فارس آمد و با تصرف هرموز در ارتباط با ایران عصر صفویه قرار گرفت و آن دولت پرتغال بود. این دولت در اواخر قرن ۱۶، که فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا و پرتغال شد و تمام مستملکات آن کشور را ضمیمه امپراتوری اسپانیا کرد، تا مدتی یک کشور محسوب می‌شد. پرتغال‌ها، پس از ورود به خلیج فارس و دست‌اندازی به جزایر و بنادر جنوب ایران، به سبب برتری نیروی دریایی و این که صفویان قادر قوی بحریه برای مقابله با آن‌ها بودند و هم‌چنین مشکلات داخلی صفویه در قرن ۱۰ ق، با جنگ‌های متعدد با عثمانی‌ها و اوزبکان توائستند به مدت یک قرن قدرت بلامتاز در خلیج فارس باشند و مشکلاتی را نیز برای ایران به بار آوردند. تا این که سرانجام شاه عباس اول به کمک کشتی‌های جنگی کمپانی هند شرقی انگلیس قادر شد در طی جنگ‌هایی آن‌ها را شکست دهد و از جزیره هرموز اخراج کند. بنابراین، در این بخش مؤلف، ضمن یک مقدمه تاریخی درباره تغییر اوضاع اروپا و رواوری کشورهای اروپایی به شرق، به روابط ایران با پرتغال و اسپانیا پرداخته و سپس

نَعِيْمَا

ابوسهیل صالحزاده نعمان افندی، در ۱۱۶۶ ق در مغnesia سمت قضاوت داشته است. مدتی نیز در کمیسیون تجدید حدود عثمانی با اتریش حضور داشت (شش، ۱۳۹۱، ص ۳۶۱).

آثار

تدبیرات پسندیده در شرح لشکرکشی عثمانی به کریمه، و مجارستان و ایران در ۱۱۵۲ ق که به سبب حضور نویسنده در این سفر جنگی، از اهمیت و ارزش بسیاری برخوردار است و نسخه‌ای از آن در کتابخانه کوچک افندی موجود است و در مقدمه آن کتاب، مختصری از شرح احوال خود را آورده است و در بخش پایانی آن تاریخچه‌هایی با عنوانی صلح‌نامه ایران و صلح‌نامه موسقو (مسکو) را آورده است؛ آلت اماله در فن مساحی؛ آثار متعددی نیز در علم ریاضی (Oriente Moderno, vol. III, p. 155).

منابع

شش، رمضان (۱۳۹۱). «مورخان عثمانی»، تاریخ‌نگاری و مورخان عثمانی، ترجمه و تدوین ناصرالله صالحی، تهران، پژوهشکده تاریخ اسلام، Oriente Moderno, Editor-in-chief: Claudio Lo Jacono, Istituto per l'Oriente C.A. Nallino, Rome.

نَعِيْمَا

(حلب ۱۰۶۵ ق – پاتراس ۱۱۲۸ ق). تاریخ‌نگار، وقایع‌نویس رسمی عثمانی در قرن ۱۲ ق.

مصطفی افندی حلبي معروف به نعیما. پس از مهاجرت از حلب به استانبول در ۱۱۰۰ ق، وارد اجاق اسکی‌سرای بالطه‌جی لر شد. در این اثناء، در درس‌هایی که در جامع بایزید ارائه می‌شد حضور پیدا کرد و در زمینه ادبیات، نجوم و غیره دانش اندوخت و در خدمت قالایلی قوز احمد پاشا به مرتبه کاتبی دیوان ارتقاء یافت. پس از آن به خدمت عمجه‌زاده حسین‌پاشا که علاقه وافری به تاریخ داشت، درآمد. او که مسوّدة تاریخ عثمانی شارح‌المنارزاده احمد افندی را در اختیار داشت، آن کتاب را به نعیما داد و او را موظف به نوشتن تاریخ عثمانی کرد. نعیما پس از این مأموریت که در حدود ۱۱۱۱ ق بود، به طور جدی با تاریخ و تاریخ‌نگاری در گیر شد. او بخش‌های نخست تاریخ عثمانی را تألیف کرده و به عمجه‌زاده حسین‌پاشا صدراعظم تقدیم

نعمان افندی

۶، جزء ۱۱۳، ص ۳۸۷). او در خزینه مالية بغداد، عهده‌دار منصب روزنامه‌چی خلیفه بود. نظمی‌زاده در زمینه‌های تاریخ، دین، نجوم، ادبیات آثار متعددی تألیف و ترجمه کرده، اما بیش از هر چیز به ترجمه از دو زبان عربی و فارسی به ترکی شهرت دارد (شش، ص ۳۴۳).

آثار

گاشن خلما^{*}؛ ترجمة تاریخ تیمور (چاپ: ۱۲۷۷ ق، با عنوان تیمور گورکان) به فارسی که ترجمة کتاب عربی عجایب المقدور فی اخبار تیمور^{*} ابن عربیشاه^{*} است؛ تذکرة اولیای بغداد یا جامع الانوار فی مذاقب الأخیار، که محتوى تراجم احوال اولیا و اکابر مدفون در بغداد و اطراف آن است و هنوز چاپ نشده است. این اثر به دست احمد بن حامد فخری‌زاده موصلى از ترکی به عربی ترجمه شده است (بروکلمان، همان‌جا)؛ ذیل سیر، که ذیلی است بر سیر نایی و ویسی؛ شرح قصيدة فرزدقی، که شرحی است بر قصيدة معروف شاعر مشهور عرب، فرزدق، در مدح حضرت امام زین‌العابدین (ع)، که در مکة امکرمه، بدایه سروده بوده است؛ ترجمة طیور جارحه و ضواری صایده؛ شرح شواهد مغنی اللیب، که شرحی بر اثر معروف مغنی، در علم نحو است؛ شرح لغات تاریخ وصفاف، که شرح و توصیف لغات و عبارت مغلق تاریخ وصفاف^{*} است؛ ترجمة کتاب فضائل الخیل؛ منشآت، که حاوی تحریرات و مکتوبات مؤلف است؛ ترجمة قابوس‌نامه، که این اثر نخستین بار در دوران مراد دوم به دست مرجل احمد بن الیاس، در سال ۸۲۵ ق، به ترکی ساده ترجمه شده است. نظمی‌زاده بار دوم این اثر را به امر والی بغداد، حسن‌پاشا، در سال ۱۱۱۷ ق، به ترکی ترجمه کرده است (شش، ص ۳۴۴)؛ دیوان اشعار؛ کنز‌العارفین؛ هیئت سنبه؛ رسالت ریح و حسیب.

منابع

بروکلمان، کارل (۱۴۲۹ ق). تاریخ‌الادب‌العربي، ترجمة عربی غریب محمد غریب و دیگران، قم، مؤسسه دارالکتاب‌الاسلامي، ج ۶ شش، رمضان (۱۳۹۱). «مورخان عثمانی»، تاریخ‌نگاری و مورخان عثمانی، ترجمه و تدوین ناصرالله صالحی، تهران، پژوهشکده تاریخ اسلام.

نعمان افندی

دانشمند، ریاضی‌دان، مساح، تاریخ‌نگار عثمانی در قرن ۱۲ ق.

NAÎMÂ'YA GÖRE
XVII. YÜZYIL
OSMANLI TOPLUM YAPISI

Doç. Dr. Zeki ARSLANTÜRK

| | |
|---|----------------------|
| Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi | |
| Dem. No: | 54269 |
| Tas. No: | 301-495607 ARS. N |

İstanbul - 1997

ayışığıkitapları

Nâci, *Nâili-i kadîm* (Mecmuâ-i Muallim, 1306, sene 2, s. 217); ayn. mll., *Esâmî* (İstanbul, 1308), s. 312 v.d.; Tevfik Fikret, *Harâbâtta bir sahîfe* (Servet-i fûnûn, 1314, XVI, 71); İbrahim Kutluk, *Nâili-i Kadîm'in hayatı ve karakteri* (Ülkü mecn., 1949, 3. seri, sayı 34); Mükerrem Merzifonluoğlu, *Nâili-i kadîm ve gazellerinin tetkîki* (Edebiyat Fakültesi, Türkoloji me'zûniyet tezi, 1950/1951, Türkiye Enstitüsü kütüp., tez nr. 362); Mehmed Fuad Köprülü, *Divân edebiyatı antolojisi* (İstanbul, 1934); Sâdeddin Nûzhet Ergun, *Tanzimata kadar muhtasar türk edebiyatı* (İstanbul, 1931), s. 364; ayn. mll., *Neşâti, hayatı ve eserleri* (İstanbul, 1933), s. XVII; Cevdet Canbulat, *Nâili'den şiirler* (İstanbul, 1952).

(HALÜK İPEKTEN.)

NAİMÂ. [Bk. NAİMÂ].

NAİMÂ. NAİMÂ (1655—1716), Osmâniî müverrih ve vak'anüvisi olup, asıl ismi Mustafa, mahlası Naîm'dir; *Tarih*'inde bu mahlas *Bende-i bîkes Naîm ve Dâi-i fâkir Mustafa Naîm*, şîrlarinde bazan Naîm ve icâp ettikçe, Naîmâ şeklinde geçer (Naîmâ, *Tarih*, I, 10; VI, *Feyzullah Efendi vak'ası*, s. 2; *Safâî, Tezkire*, 233^a). Devrinin vesîka ve tarihlerinde (msl. Ahmed Refik, *Menfâda Naîmâ Efendi*, s. 52—55; ayn. mll., *Hicri XII. asırda İstanbul hayatı*, s. 52 v.d.; Râşid, *Tarih*, II, 533; IV, 35) her zaman Naîmâ şekli görülmekte ve müverrih dâimâ bu isim ile tanınmaktadır. Ona bu mahlasın *Divân-i hümâyûn* kaleminden verilmiş olduğu ileri sürülürse de, âilesi tarafından Mustafa Naîm tesmiye edilmiş veya kaleme intisâbından önce bizzat kendisi tarafından alınmış olması dahi düşünülebilir (krş. Ahmed Refik, *Alîmler ve san'atkârlar*, s. 258).

Mustafa Naîmâ Efendi Haleb'de ve rivâyete göre, 1065 (1655)'te doğmuş, genç iken İstanbul'a gelerek, 1100 (1688)'de Sarâyi atîk teberdârânı (baltacılar) ocağına girmek suretiyle hizmete başlamıştır. Naîmâ'nın küçük yaştan beri ilme hevesli olduğu ve memleketinde başladığı tahsile saraya intisâbından sonra da devam ettiği, bir kayda göre de, Bayezid câmi derslerini takip eylediği anlaşılmaktadır (Sâlim, *Tezkire*, s. 681 v.d.; Şehri-zâde Said, *Nevpeydâ*, 21^a; Cemâleddin, *Osmânlî tarih ve müverrihleri*, s. 43; Atâ, *Tarih*, III, 36 v.d.). Muhtelif ilimlerden başka, edebiyata, nûcûma ve bilhassa tarihe büyük bir alâka gösteren Naîmâ teberdârân ocağından divân-i hümâyûn kâtipleri silkine girmek üzere çırâğ edildiği zaman, kendisi gibi aynı ocaktan yetişme Kalaylı-Koz Ahmed Paşa'ya intisap edip, ona divân efendisi oldu. Daha

sonra sadrazâm Amca-zâde Hüseyin Paşa ile münâsebet peydâ ederek, ilim ve irtâbâbını himâye eden ve tarihe meraklı olan bu zâtın teveccühünü kazandı. Hüseyin Paşa, Şârih ül-Menâr-zâde Ahmed Efendi'nin yazdığı târihin müsveddelerine mâlik idi; Naîmâ'yi henüz tebyiz ve tertip edilmeyen bu müsveddeler esâs tutulmak üzere, bir eser te'lifi ile valzifelendirdi. Naîmâ'nın vak'anüvisîye tâyinini bu hâdise ile alâkalı saymak mümkündür (Naîmâ, *Tarih*, I, 8 v.dd.). Ahmed Refik Bey (Naîmâ, s. 6) bu tâyini 1700 senesi olarak kabûl etmiştir. Müverrihi himâye edenler arasında meşhûr şâir ve reisülküttâb Râmmi (Paşa) ve Rumeli kazaskeri Yahâ Çelebî (aslen halebî olan Hekimbaşı-zâde olmalıdır) Efendi'ler de bulunuyordu. Râmmî Efendi pek takdir ettiği Naîmâ'ya İstanbul gümrügünden günde 120 sah akçe vazife tâyin ettirmiştir. Müverrihi sadrâzama tanıtınan da bu zât olması pek mümkün değildir (Şehri-zâde, göst. yer.). Naîmâ'nın o devirdeki ricâl tarafından itibâr görmesine bir sebep de, nûcûm ilmindeki vu-kûfu ve zâyiçeler tertibindeki mahâretidir. Naîmâ Efendi, Amca-zâde Hüseyin Paşa'nın arzusu vechile kaleme aldığı ve hâmîsine itâhâf ettiği tarihinin bir kaç cüz'ünü takdim edince, sadrâzam ona câize olarak, bir kese kuruş ile İstanbul gümüyü mukataasından yevmî bir kuruş vazifenin berâtini gönderdi (berâtîn Edirne'den geliş 17 rebiülevvel 1114=11 ağustos 1702'ye rastladığı Naîmâ'nın ifâdesinden alınmıştır. Şehri-zâde, 216; Râşid, *Tarih*, II, 533'te para, üçer akçeden olmak üzere, yevmî 120 akçe) ve tarihin tamamlamasını emretti. Amcâ-zâde'nin infîsal ve vefatından sonra, Edirne vak'ası neticesinde, Mustafa II.'nın halinden mütevellit karışıklığı bertaraf eden Dâmad Hasan Paşa da tarihin faydalalarını ve Naîmâ'nın değerini müdrik bir sadrâzam olduğundan vak'anüvîsten eserini yürüterek kendi zamanına kadar getirmesini istedi; o da mârûf tarihinin devamını kaleme almağa başladı. Dâmad Hasan Paşa'yı sadârette Kalaylı-Koz Ahmed Paşa'nın istihlâf etmesini (28 cemâziyelevvel 1116=28 eylül 1704) Naîmâ için tâlib eseri saymak lâzımdır. Bu sıradâ kızlar-ağası Uzun Süleyman Ağa'nın kâtibi, yâni haremeyn evkâfi yazıcısı olup, teberdârân ocağından yetmiş bulunan Muşkara (Nevşehir)'lı İbrahim Efendi (Dâmad İbrahim Paşa) Naîmâ Efendi ile öteden beri dostâne bir münâsebet devam ettirmekte ve yeni sadrâzama zâten âşinâsı olduğu vak'anüvisî medh ü senâ eylemeyecekti. Naîmâ bu sâyede Anadolu muhâsebeciliğine tâyin edilmiş ve kendisine hâcegânlık rûtbesi de, ihtimâl

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSLÂM ÂLEMİ TARİH, COĞRAFYA, ETNOGRAFYA VE BİYOGRAFYA LUGATI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ KARARI ÜZERİNE
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBIYAT FAKÜLTESİNDEN
A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ. KAFESOĞLU, T. YAZICI
TARAFINDAN

LEYDEN TAB'I ESAS TUTULARAK
TELİF, TADİL, İKMAL ve TERÇUME SÜRETİ İLE
NEŞREDİLMİŞTİR

9. CİLT

NABA'—RÜZZİK

| |
|---|
| Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi |
| Prof. Dr. Nihat M. GÖTTİN Bölüm: |
| Demirbaş No: 347-10 |
| Tasnif No: |



İSTANBUL
MİLLÎ EĞİTİM BASIMEVİ
1988

Nâima

Not: Kom 213-225. sayfalar arasında.

٢١٣

مُفَكِّرُو الْإِسْلَام

- ١ -

تأليف

البَارُون كَارَ دُوقُو

نقله إلى العربية

عَادِلْ زَعِيمِيْر

٩٢٩ (القاهرة)



ترک حولیون، مؤرخون سابقون
سعد الدين، قصعة عن فتح القسطنطينية،
نعمما، مؤرخ للبحرية التركية،
حاجي خليفة ومذكرة ببارباروس

للعثمانيين سلسلة من الحوليين الكثيري الرشاقة، والذين هم أدباء أكثر من مؤرخي العرب بدرجات، واتفق للعثمانيين عدد من هؤلاء باكراً، ومنهم نذكر أحمد بن يحيى الذي ألف للترك تاريخاً يبدأ من زمن أورخان، وفي عهد بايزيد الثاني ألف مولانا إدريس البيلسي ونشرى تواريخ قومية وفق الذوق الفارسي، وأكبر حولي تركى هو مؤلف «تاج التواريخ»: سعد الدين الذي سنتكلم عنه، ويتمدّ تاریخه إلى سليم الأول (٩٢٦ هـ)، وألف پشاوي تاریخ ما بين سنة ٩٣٠ هـ. وسنة ١٠٤٩ هـ. ويتطابق هذا عهدي سليمان ومراد الرابع، وألف قره چلي زاده (سليمان نامه)، وهو تاریخ سليمان القانوني، كما ألف كتاب «روضة الأبرار» الذي هو أثر تاریخي ذو قيمة، وألف السلاوي تاریخاً عثمانياً من عهد سليمان حتى سنة ١٠٠٠ هـ. وألف كمال باشا زاده، الذي كان يعيش في عهد سليم الأول وعهد سليمان «تاریخاً لآل عثمان» راوياً خبر معركة «محاقز» التي وقعت سنة ١٥٢٦، ونعمماً مؤرخ ما بين سنة ١٠٠٠ وسنة ١٠٧٠ (١٥٩١ - ١٦٥٩ مـ)، وهذا تاریخ لعهد مراد الثالث والفوضى التي عقبته، ويعقب رشيد أفندي «نعمما»، ويتناول أثره

BOĞAZICI ÜNİVERSİTESİ
DERGİSİ

Hümaniter Bilimler — Humanities

Vol. 1 - 1973



26 OCAK 1995

NAİMÂ, KÖPRÜLÜ, AND THE GRAND VEZIRATE

Metin Kunt

One of the most famous stories in Ottoman history is the account of the appointment of Köprülü Mehmed Paşa in 1656.¹ This story, first told in the early eighteenth century by the historian Nâimâ, relates that Köprülü entered into a contractual agreement with the sultan when he was appointed grand vezir. Nâimâ's account has been repeated by most subsequent historians of the Ottoman Empire, both by such Ottomans as Mustafa Nuri Paşa, Atâ, and Ahmed Râsim, and also by European Ottomanists including von Hammer and Jorga.² More recently Naimâ's story has appeared in Uzuncarşılı's history and in the article on «Köprülüler» in the İslâm Ansiklopedisi,³ and has thus gained a very secure place in Ottoman historiography. The story is not only popular among scholars, but it is also one of the few «facts» of Ottoman history that Turkish students retain after their schooling. Yet, on a closer reading of Nâimâ, there appear to be sufficient grounds on which to suspect the authenticity of this long accepted «fact».

In the following section I shall attempt to analyse Nâimâ's account and submit that it should not be taken as the literal truth. In later sections this article also raises a more general question. For too long now the particular event or person has been overemphasized in Ottoman historiography. Consequently, our understanding of general trends and developments has suffered. Nâimâ's story of Köprülü's appointment is an example of such particular events. The incident has generally been considered as the extraordinary beginning of Köprülü's extraordinary career as grand vezir, indeed of the whole Köprülü era. But even if the Nâimâ story were to be accepted literally, it should be interpreted not as a unique event but as a part of a general seventeenth-century trend towards restoring the traditional authority of the grand vezir. There are significant precedents within this trend which cannot be overlooked in a consideration of Köprülü's term of office.

**

Mehmed IV was seven years old when he came to the throne in 1648. His father, Ibrahim I, had been deposed and murdered in a janissary uprising with the sanction of the ulema. Political chaos, both in the capital and in the provinces, plagued the first eight years of Mehmed IV's reign. This is usually attributed to the fact that the child-sultan was unable to take control of his empire. Theoretically, the Ottoman political system was capable of handling the situation if and when the sultan, the kingpin of the system, was unable to assume his full duties. The grand vezir, as his absolute deputy, and the

215. ABDEDDİN B. ABDURRAHMÂN

Abdeddin, Şeyh Abdurrahmân'ın oğludur ve kendine Sivaslı demesinden Sivas'lı olduğu anlaşılmaktadır. 1118/1706 yılında o zamanki Mısır Valisi ve hemşerisi Abdi Paşa'ya ithaf etmiş olduğu *Tarîh-i acâ'ib-i Misr* (H. K., Nu. 14549) yahut kısaca *acâ'ib-i Misr* adlı bir eser yazmıştır. Bildirildiğine göre bu eser farsçadır.

YAZMALAR : Bilinmiyor.

KAYNAKLAR : H.K., Nu. 14541 ve OM, III, 172, 6. aş., buna göre eser farsça yazılmıştır.

216. MEHMED B. YÜSUF

Mehmed b. Yûsuf *el-hallâk* (yani berber)¹'ın hayatı hakkında bir şey bilinmez, ancak Hanîfzâde, (H. K., Nu. 14542'de) ye göre 1123/bş. 11.II.1711 yılında, Kahire'nin I. Selim zamanından başlıyan ayrıntılı bir türkçe tarihini yazmıştır. *Tarîh-i Misr-i Kâhire* adını taşıyan bu eserin iki tanınmış yazması 1128/1716 (1130/1718) veya 1126/1714 yıllarına kadar gelmektedir.

Bundan başka arapça, içindekiler yukardakinin aynı olan, *Tuhfet el-ahbâb bimen melek Misr min el-mulûk ve'l-nûvvâb* adlı bir eser yazmıştır. Türkçe eserin bu arapçasının tercümesi olması pek muhtemeldir.

YAZMALAR : A) *Tarîh-i Misr* : Viyana, Millî Küt., Nu. 936 ve Nu. 937 (Parça) (Flügel, Katal., II, 161 v.d.); Stokholm, Kraliyet Küt., Nu. 75 (Riedel, Katalog, 49); Paris, Millî Küt., *suppl. turc* Nu. 512.- B) *Tuhfet el-ahbâb* : Petersburg, Şark. Enst., Nu. 58 (V. v. Rosen, *catal.*, 30).

KAYNAKLAR : Brockelmann, *GAL*, II, 298 ve Yazma Katalogları.

217. MUSTAFÂ NA'İMÂ

Na'îmâ diye anılan Mustafâ Na'îm Halep'te doğmuştur. 1100/bş. 26.X.1688'de sultan sarayında türbedar olduktan

¹ *Hallâk* meslek adı her hâlde babası Yûsuf'a ait olmazdır. Yani "Berber Yûsuf oğlu".

sonra sadırazâm Kalâyhkoz Ahmed Paşa zamanında Divan Kâtipliğine yükselmiştir. 28. Cumada I. 1116/28.IX.1704'de Anadolu Muhasibe Kalemine Halife olmuş ve 1121/1709 yılında Ni'meti Efendi'nin yerine teşrifatçıbaşı ve aynı zamanda vakanüvis tayin edilmiştir. Receb 1125/Temmuz 1713'de Defteremîni, 1126 ortası/1714 Ocağında Baş Muhasibe Kalemine halife ve 28. Sefer 1127/4. Mart 1715'de Silâhdâr kâtibi olmuştur. Mora seferi sırasında Serâsker Kethudası iken 1128 yıl başında/1716 Ocağında Patras'da ölmüş ve orada gömülümüştür. Bu gün yeri yitmiş olan bir camiin avlusuna gömülümüştür. Mezar taşı için bk. OM, III, 151 aş.

Resmî bir vazife ile yazmış olduğu Osmanlı ülkesi tarihi cüretkâranedir. Karaçelebizâde (bk. Nu. 175), Hüseyin Vecîhî (bk. Nu. 177), Ahmed Şârihülmenârzâde (bk. Nu. 170), ve Haci Kalfa (bk. Nu. 173) gibi tarihçilerin eserlerinden yararlanmıştır. Escr 1000/bş. 9.10.1591-1070/bş. 8.IX.1659 yıllarını içine alır. Çok okunan bu eserin asıl adı *Ravzat el-huseyn fi hulâsat ahbâr el'hâfikeyn*'dir; H. K., Nu. 14525'de kısaca *Tarîh-i vekâ'i*.

Na'îmâ bundan başka bir kaç siyasi risale (*Resâ'il-i siyâsiyye*) yazmıştır. Bunlar yazma bir mecmuada bulunmaktadır.

YAZMALAR : A) *Na'îmâ Tarîhi* : Berlin, Devlet Küt., or. 2° 3115 (Tam değil); Roma, Vatikan Küt., Nu. 6566 (Bk. ZDMG, LI, 48; birinci basımın kopyasıdır); Paris, Millî Küt., *anc. fds. turc* Nu. 76 ve *Suppl. turc* Nu. 59; Londra Royal As. Soc. (Bk. JRAS, 1892, 548, Nu. 12); Lund, Univ. Küt., Nu. 60 (Tam değil); Kahire, TK., 205; İstanbul, Nuri Osmaniye, Nu. 3160/1; Umumiyye, Nu. 4917/8; Ragib Paşa, Nu. 996; Hamidiyye Nu. 916; Damat İbrahim Paşa Nu. 1442/5; Esad Ef., Nu. 2439; Selimiyye, Nu. 464; Halet Ef., Nu. 772/3.- Na'îmâ tarîhi'nin yazmalarının çoğu İstanbul ilk basımının kopyalarından ibarettir.- B) *Resâ'il-i siyâsiyye* : İstanbul, Esad Ef.

BASIMLAR : Birinci Yayım : *Tarîh-i Na'îmâ*. I. Cild.: 6. ypr. Önsöz, 6 ypr. fihrist, 701 S. fol., İstanbul, Muharrem ortası 1147.- II.

28 HAZİRAN 2060

lediği bilinen bir gerçektir. Kaynakları bol, imkânları geniş zengin ülkeler aşırı tüketimin (bir anlamda savurganlığın) olumsuz etkilerini massedebilecek güçce sahiptirler. Aşırı tüketim, güçlü bir ekonomi içinde önem taşımaktadır, fakat hayatı bir önemi yoktur. Ürettiğinden fazla tüketen Türkiye için ise durum tamamen farklıdır. Hayatı önemi olan aşırı tüketimin kısıltılması hususunda iktisadi tedbirler tek başına yetersiz kalacaktır. Kitle haberleşme araçlarının geliştiği ve çeşitli sosyal ve kültürel etkilerin derinleştiği çağımızda, sanayileşmiş Batı toplumlarının yüksek tüketim standartına sahip yaşama tarzına toplumumuzun gösterdiği özen devam ettiği oranda, tek başına, iktisadi tedbirlerin planlanan sonucu verebilmesi güçleşecektir. Bu durumda iktisadi ve sosyal tedbirlerin birbirini bütünleyici özellik taşıması zarureti ortaya çıkmaktadır. Gelir farklarının bugünden yarına hemen azaltılmaya çağlığı gelişmekte olan ülkelerde, gösteriçi olmayan bir yaşama tarzına doğru, yaşama tarzları arasındaki farklılıklarını azaltmağa yönelik bir yaygın eğitim politikasını da kapsayan sosyal tedbirlerin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Böyle bir politika ile toplumda rasyonel ve faydalı tutumların yerleşmesi hususunda olumlu sonuçlara varılabilir.

Sosyoloji Konferansları, sayı: 18
[Onsekizinci kitabı] İstanbul-1980
s. 115-125
[Prof. Dr. Cemil Orhan Tütengil'e
Armagon]. P. 600

NAİMÂ'DA BÜYÜK ADAM SOSYOLOJİSİ

Dr. Zeki ARSLANTÜRK

1 — Tavırlar Nazariyesi ve Büyük Adam

"Herhangi tâife haddinden tecavüz edüp namus-uşer' ve tavr-ı akıldan hariç hareket ederse elbette gayeret-i ilâhiye zuhur edüp, bir hâkim-i asrin şimşir-i kahr-ü tedbiri ile zelil ve mahkûm olurlar"¹

İbn Haldun'dan mülhem olan Naîmâ'nın "Tavırlar Nazariyesi" hususundaki görüşlerini özetlersek: Naîmâ'ya göre siyasi teşekküler; devletler beş tavır geçirirler. Kendi tabiri ile "her tavırın iktitası geçmiş bir tavra muhaliftir ve her tavırın kendisine mahsus bir fitrati mevcuttur." İlk tavırda devletin teşekkülüne, Devletin kuruluşuna; ikinci ise devlet sahibinin mutlakiyetine, infiradına şâhit oluruz. Üçüncü tavırda mutlakiyet vetiresi tamamlanmıştır. Devlet sahibi kendisini devletle bir正在说. Dördüncü devir bu halin istikrar bulduğu devirdir, fakat bu tavırın sonuna doğru çöküş de başlar. Nihayet beşinci tavırda siyasi yapının yıkıldığı görülür. Bu tavırların birincisinde fertlerin rolü, büyük adamların hizmet ve tedbirî mühimdir. Daha ziyade hâkim bir asabiyet namına hareket ederler. Kudretlerinin kaynağı mensup oldukları işaret ve kabilelerin asabiyetidir. Diğer tavırların mekanizması tabîî bir kanun dahilinden işlediğinden fertlerin birinci derecede bir rolü yoktur. Mutlaklaşan hükümdarın bu infirâdi hâdisâtın gidişi neticesidir. Fakat beşinci tavırda bir "âkilin hüsn-ü tedbir"ine ihtiyac

1) Mustafa NAİMÂ, Tarih, Matbaa-i Âmire Baskısı, İstanbul 1280, C. III, s. 125.

الاحد الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر من شهور سنة ست وعشرين ومائة والف... وقد بدأ في يلاع آدنه المسمى بالتركية قتل طاغ في شهر رجب المبارك من شهور سنة خمس وعشرين ومائة والف.

Nüshaları:
★ Bâyezid Umumi, nr. 4655: nesihle 40 yaprak, 12x21.5 (6x14.5) cm, 21 str. İstinsahı h. 1133 civarında.

وكم اختصار ذلك واقتصره في قسطنطينية... في اول شهر ربيع الاول من شهور سنة ثلاثة وتلذين ومائة والف.

★ Çorum, nr. 3021: nesihle 37 yaprak, 14.5x21 (8x14) cm 17 str. İstinsahı h. 1133'de İstanbul'da tamamlanmıştır.

★ Tal'at, Mecâmi, nr. 811/17; yap. 157b-196a, 13x18 cm, ^cAli b. Muhammed al-Dağıştâni tarafından h. 1135'de istinsah edilmiştir. King, I, 564, II, 427.

★ Nuruosmaniye, nr. 2914/4: talikle yap. 48b-70b, 15x21.9 (6.6x15) cm, 21 str. İstinsahı Mustafa b. Bakr b. al-Hâcc İbrâhim al-Adanavî tarafından h. 1136'da tamamlanmıştır.

★ Veliyuddîn Efendi, nr. 3192/10: talikle yap. 95b-133b, 14x22.4 (7x14.5) cm, 23 str. Ferağ kaydı: نَقْهَا حَسْنَ بْنِ مُحَمَّدٍ سَنَةِ ١١٥٤ .

yap. 133b'de Hacı Mehmed ^cİsmâet b. İbrâhim b. Hâsan al-İstanbulî'nin tashih ve mukâbele kaydı vardır.

★ Çorum, nr. 2988/3: talikle yap. 23b-53b, 16.6x21.2 (9.2x15.5) cm, 23 str. İstinsahı Kızıldağ'da h. 1154'te tamamlanmıştır.

2. Risâla fî Fay' al-Zavâl (A):

رسالة في فيء الزوال

Güneşin zenit noktası ve zeval fey'inin başlangıcı hakkında küçük bir risâledir. Başı: الحمد لله رب العالمين... اما بعد فيقول الفقير الى رحمة رب الغني السيد عبد القادر بن عثمان الآدنى : قد اشار إلى بعض الافضل من ساكتي قسطنطينية... ان اكتب بعض ما يتعلق بعمرفة ظل غایة ارتفاع الشمس في كل يوم المسمى عند الفقهاء بفيء الزوال...

Nüshası:

★ Nuruosmaniye, nr. 2783/1: nesihle yap. 1b-6b, 12x17.5 (7x13.7) cm, 15 str. İstinsahı h. XIII. asırda.

250. ^cABDULMU^cTÎ AL-SIMILLÂVÎ (ölm. 1127/1715)

Bilhassa hadis, fıkıh ve fıkıh usûlü gibi dînî ilimlerde eserler veren XII./XVIII. asır âlimlerinden Mîsîr'lî ^cAbdulmu^ctî b. Sâlim b. ^cOmar b. al-Şîlî al-Simillâvî al-Kâdirî al-Azharî al-Mîşrî al-Şâfiî'nin hayatı dâir pek bilgimiz yoksa da HA, I, 655'te h. 1127'de olduğu söylenmektedir. Eserlerinden *Targîb al-Mustâk fî Ahkâm al-Tâlâk* ile *al-Bâhçat al-Saniyya bi-Şârh al-Kâṣidat al-Zaynabiyâ* basılmıştır (Serkis, s. 1050-1051).

Yeni kaynaklarda zikredilen onbeş kadar eserinden başka, astronomiye dair Risâla fî Husûf al-Kamar va Kusûf al-Şâms va'l-Râ'd va'l-Zalzala va Dâ'irat al-Şâms va Dâ'irat al-Kamar Va'l-Nayrûz (A) (رسالة في خسوف القمر وكسوف الشمس والرعد والزلزال) ve دائرة القمر والبروز (ادلة الشمس دائرة القمر والبروز) adlı yalnızca bir nüshası

tesbit edilebilen bir eseri daha bulunmaktadır. Başı: ... وبعد فيقول... عبد المعطي السملاوي... رأيت ما يتعلّق بكسوف الشمس وخسوف القمر في الشهور العربية وما يتعلّق بالرعد والزلزلة بدائرة الشمس ودائرة القمر بالبيروز فأحببت ان اعلمه في بعض ورقات خوف الضياع لما قيل ان ذلك منسوب لذى القرنين... فاقول قالت الحكماء اذا انكسف الشمس في شهر المحرم فان الخصب يكون كثيراً...

Nüshası:

★ Teymîriyye, Gaybiyyât, nr. 133: 19 sayfa, 22x14 cm. Tahminen h. 1200 civarında istinsâh edilmiştir. King, I, 622, II, 763.

Bibliyografya: HA, I, 622; Kahhâla, VI, 177; Ziriklî, IV, 155; GAL, II, 420, S. II, 444

251. NA^cIMA (ölm. 1128/1710)

Meşhur Osmanlı tarihçilerinden Mustafa Naîmâ Efendi 1065 yılında Haleb'te doğdu. Genç yaşında İstanbul'a gelerek Sarây-ı Atik teberdaranı ocağına girdi. Memleketinde başladığı tahsiline sarayda devam etti. Arapça ve din ilimlerinden başka edebiyat, astronomi ve bilhassa tarihe büyük ilgi gösterdi. Teberdaran ocağından Divan-ı Hümâyun katipleri arasına geçti. Kalaylı-Koz Ahmed Paşa'nın divan efendisi oldu. Daha sonra, Amca-zâde Hüseyin Paşa ile tanıtı. Amca-zâde'nin yanında Menar-zâde Ahmed Efendi'nin yazdığı Osmanlı tarihi müsveddelere vardi. Naîmâ'yı henüz tertip edilmemiş ve temize çekilmemiş olan bu müsveddelere dayanarak bir tarih yazmakla görevlendirdi. Bunun ardından 1700 yılı civarında Naîmâ vakânuvis tâyin edildi. Amca-zâde'nin ölümünden sonra, yeni sadrazam Damad Hâsan Paşa zamanında vakânuvis lîge ve tarihini yazmaya devam etti. Damad Hasan Paşa'dan sonra Kalaylı-Koz Ahmed Paşa sadrazam oldu (1116/1704). Eskidenberi Naîmâ'yı tanıyan bu zat onu Anadolu muhasebeciliğine tâyin etti. Ve haceğânlık rütbesi verdi. Naîmâ 1118/1706 yılında gözden düşerek Hanya'ya sürgün edildi. Bir sene kadar sürgünde kaldıktan sonra itibarı iâde olundu. Saray teşrifatçılığına tâyin edildi. 1124/1712 yılında Anadolu muhasebeciliğine getirildi. 1127/1715 yılında bu vazifeden azledildi. Mora'ya defter emini tâyin edildi. Bundan sonra pek yaşamadı. 1128/1716 yılında bu görevdeyken Mora'da Balya Badra (Palya-Patras)'da öldü.

Naîmâ *Ravzat al-Husâyî fî Hulâsat Ahbâr al-Hâfikayn* adlı tarihiyle meşhur olmuştur. Ayrıca, astronomiyi iyi bilirdi. Atâ Bey onun "îlm-i nûcumda olan behresi cihetiyle emsâlinin istirkâbını davet ettiğini" söyler (Tarih, III, 37). Şehri-zâde ise "cüziyyatta olan mahareti belâsi azil olundu" der (Nevpeyda, yap. 21a). Nitelikim, Dâr al-Kutub'te Naîmâ'ya ait *Mücerrebât-ı Naîmâ* (مُجربات نعما) (T,) adlı astronomi ve astroloji karışımı bir mecmuasının yazması vardır. Başı:

فائدة: كره أرضك اوزرناده هر قنغي بر نقطه ده فرض او لورسه او لوسون ...

Nüshası:

★ Tal'at, Felek-Nûcum, Türkî, nr. 39: rîka ile yap. 1-4, 30x43 cm. Tarâzî, TY, IV, 22-23.

Bibliyografya: Cavid Baysun, *Naîmâ* maddesi, IA, IX, 44-49.

1998
1. c. ON: 54015-1

For the earlier period he seems to have followed the common practice of using his predecessors; for the later period he relied mainly on firsthand evidence—his own experiences and the reports of old soldiers. But in addition to these more normal sources of information, Peçevi had the revolutionary idea of consulting the historians of the enemy. He was interested above all in military history and dwells lovingly on the details of the great battles fought in the plains of Hungary. But sometimes the Ottoman chronicles are lacking in detail, and so Peçevi had a recourse to the other side: "In our country" he says, "there are Hungarians without number able to read and write [he uses the Hungarian word *deák*, one able to read Latin]."⁵³ There were, no doubt, numerous Hungarians in the empire, either as captives or as converts to Islam, sufficiently literate for Peçevi's purpose. His procedure, it would seem, was to have Hungarian chronicles, presumably written in Latin, read to him and rendered into Turkish. He incorporated a number of passages in his own chronicle, among them accounts of the great battle of Mohacs and some other events in the Hungarian wars. Though he does not name his sources, two of them have been identified by modern scholars.⁵⁴ Peçevi seems to have been the first Ottoman historian to compare enemy accounts of battle with those of his own side and to weave them into a single narrative. In this he can have had few predecessors anywhere; he certainly had few successors for a long time.

Peçevi's chronicle includes several other references to events in Europe, mostly to those which have some Ottoman or Islamic concern. He speaks briefly of the joint French and Turkish naval operations against Spain in 1552 and has an account of the Morisco rising in Spain in 1568–1570. He has, of course, much to say about the wars on the frontier and also about the naval war in the Mediterranean against Venice and her allies. Occasionally, he even ventures away from the political and military matters which were the chief concern of most of the chroniclers. Thus he describes the introduction of tobacco to Turkey by English merchants and its consequences, and even gives brief accounts of the invention both of printing and of gunpowder in Europe.⁵⁵

Probably the most distinguished of the great series of Ottoman imperial histories is the *Tarih-i Naima*, covering the period from the year 1000 to the year 1070 of the Islamic era, corresponding to the years 1590 to 1660. Naima, who edited this history as well as writing a good deal of it, was one of the greatest of Ottoman historians. Unlike so many of his colleagues, who were mere chroniclers of events, Naima had a philosophical conception of the nature of history, and had

thought very deeply about it. One of the major themes of his history was the war in Europe, both in the Balkan peninsula and the Black Sea area. His account of these struggles is very detailed, and local European leaders in Hungary and Transylvania who were involved in these wars figure prominently. The Hapsburg emperor for the most part remains a vague, shadowy, and usually nameless figure, while the kings and kingdoms of the West hardly appear at all. Of the Thirty Years War in Germany, a central event in the period he covers and a major convulsion which should have been of direct concern to the Ottomans, Naima offers no more than a transcript of the earlier chronicles, copied so negligently that he refers to the Spanish King Philip IV as "still King of Spain at this time," a hundred years later. It is hardly surprising that he is even less interested in more remote events, such as the activities of Louis XIV and Richelieu in France or the civil war and commonwealth in England.

In one respect, however, Naima marks an interesting departure from the norms of Ottoman historiography—in his interest in the history of a more distant past and in his desire to draw parallels between past and current events. This is not entirely without precedent in Ottoman historiography. The sixteenth-century historian Kemalpaşazade, describing how Sultan Süleyman the Magnificent set forth in 1521 to do battle against the emperor, presented this as a kind of reprisal for the invasion of Asia Minor by medieval German Crusaders. Naima, writing in the early eighteenth century, when the Ottoman Empire was badly shaken by its defeats at the hands of Austria and Russia, tried to find comfort in the story of the early successes and final defeat of the Crusaders, centuries earlier.

"After six centuries of the Islamic era [Naima's chronology is slightly wrong], because there was no accord or agreement among the kings of Islam, strife and discord appeared, and while they were busy fighting each other, the French infidels and other kings of the infidels, and especially numberless soldiers sent from Austria [a curiously clumsy attempt to link the Crusades with the current Austrian wars] came with a great fleet to the shores of the Mediterranean and occupied them."

Naima goes on to describe how the victorious Franks were at first able to establish themselves along the Syrian and Palestinian coasts and even to threaten Damascus and Egypt. This danger was averted by Saladin, who held and confined them until they were eventually driven out by his successors, and "the pure lands which they had occupied were cleansed of their pollution." Naima seems to find guidance in this for the Ottomans in his own time. The medieval sultans

Bernard Lewis
 The Muslim Discovery of Europe
 New York - 1982, s.164-166.DN: 1643

10 OCAK 1996

Döngü / Rıza
Kütüphanede Mevcut

17 TEMMUZ 1993

sayın Ahmet Refik

MENFADA NAİMÂ EFENDİ

(HAZİNE İ EVRAK VESİKLARINA NAZARAN)

Enderun tarihini yazan Tayyartzade Atâ Efendi Vak'ânüvis Naimâ'nın nefyinden bahsederken diyor ki : "Teberdar Mehmed Paşa mumaileyhin ilmi nûcumda olan behresi cihetile bazı zevata yazdığı zaiçeler emsalinin istirkabını davet ittidiginden mumaileyhi azil ve Gelibolu'ya nefi etmiş ise de sadrazamlar içinde sadrüssudur dinmeğe şayan olan kadirdanı maali nişan cennetmekân Çorlulu Ali Paşa'yı şehidin makamı sadareti teşriflerinde af ve itlak ile... [1].

Naimâ'nın nefyi hakkında Enderun tarihinde mevcud bu malumat doğru degildir :

Baltacı'nın ilk sadareti 27 şaban 1116 dan, 19 muharrem 1118 tarihine kadardır. Çorlulu'nun sadareti de 19 muharrem 1118 den, 18 rebiulâhir 1122 tarihine kadardır. Halbuki Naimâ, evaili safer 1118 tarihinde, yani Çorlulu Ali Paşa sadarete geçtikten sonra nefyedilmiştir. Hattâ nefyi emri evaili rebiülevvel 1118 de te'kid de olunmuştur. Binaenaleyh Naimâ Efendi'yi nefyeden Çorlulu Ali Paşa'dır. Maamafih altı ay sonra evvelâ Bursa'da, badehu Âsitane'de ikametine müsaade eden de gene Çorlulu Ali Paşa'dır. Keza, Naimâ Gelibolu'ya nefyedilmemiştir, Hanya'ya nefyedilmiştir. Divanı Hümayun vesikalari bu hadiseyi sarahatle anlatıyor :

Çorlulu sadaret makamına geçtikten on on beş gün sonra, Hanya muhafizi esbak sadrazam Ahmet Paşa ile Hanya kadısına hitaben bir huküm yazıldı. Bu hukümde şöyle deniyordu :

" Sabikan veziriâzam olub hâlâ Hanya muhafazasında olan vezir Ahmed Paşa'ya ve Hanya kadısına huküm ki :

Sabikan Anadolu muhasebecisi olan Naimâ kendü halinde olmuyub nefyî tağrib olunması iktiza itmekle tayin olunan Çavuş mübaşeretile Hanya'ya vardıkda cezire bend eyleyüb madamki fermanı hümayun sadir olmadıkca itlak olunmamak için yazılmışdır. Fi evaili Safer 1118,

[1] Atâ, Enderun tarihi, c III, s 37.

Ahmet Refik

53

Naimâ'nın suçu ne idi ? Buna dair bir şey denmiyor. Naimâ, bütün yazılarında devlet ricaline "Hifzi lisan" tavsiye ediyordu : " Hafi olımıya ki her asırda istikamet satub cumhura muhalefet iden, hususâ vüzeraya ve naifül kavıl vükelâya karşı koyanlar mansibinden mahrum ve mahzun ve melûl olagelmişdir " diyen o idi. Fakat Naimâ, nefyolunurken yalnız degildi, Hamavî Ali Bey de beraberdi. O da Kıbrıs'a nefyediliyordu. Divan'dan onun için de bir huküm yazılmıştı. Fakat ne Naimâ, ne de Hamavî Ali Bey Boğaz Hisarları'ndan ileri gitmediler. Mes'ele Divan'a aksedince, her ikisinin de menfalarına serian götürülmeleri için şu huküm yazıldı :

" Kıbrıs valisine ve Lefkoşe monlasına ve Boğaz Hisarları dizdarlarına huküm ki :

Hamavî Ali kendü halinde olmamağla bundan akdem Kıbrıs'a nefyolunmak üzere emri şerifim sadir olmuşiken mezkûr me'mur olduğu mahalle gitmeyüb hâlâ Boğaz Hisarları'nda meks idüb itaati emri şerif itmamekle siz ki dizdarlarsız emri şerifim vusulünde bu defa tayin olunan Çavuş mübaşeretile mezkûru me'mur olduğu mahalle nefi eyleyüp ve sen ki veziri müşärünleyh sin ve mevlânayı mumaileyh sin mezkûr oltarafa vardıkda Kıbrıs'da cezirebend idüb emri şerifim sadir olmadıkça itlak olunmamak babında fermanı alışanum sadir olmuşdur deyu yazılmışdır. "

Bir sureti dahi :

Sabikan Anadolu muhasebecisi Naimâ için Hanya sancağı mutasarî veziriâzamı sabık Ahmed Paşa'ya ve Hanya kadısına ve Boğaz Hisarları dizdarlarına yazılmışdır.

Bu hukmün de bir tesiri olmadı. Aradan bir buçuk ay geçtiği halde Naimâ Efendi ile Hamalı Ali Bey hâlâ Boğaz Hisarı'nda idiler. Bu sefer kendilerini serian "me'mur oldukları mahalle" yollamaları ve kendilerine terfi olunan iki Çavuş'un Boğaz Hisarı kalelerinden birinde kalebend edilmeleri için şiddetli bir huküm yazıldı :

" Boğaz Hisarları dizdarlarına huküm ki

Sabikan Anadolu muhasebecisi olan Naimâ ile Hamavî Ali kendü hallerinde olmamalarile bundan akdem emri şerifimle mezkûr Naimâ Hanya'ya ve mezkûr Ali dahi Kıbrıs'a nefi olunmuşlar iken me'mur oldukları mahalle gitmeyüb Boğaz Hisarları'nda kaldıkları ihbar olunmağla imdi siz ki dizdarlar siz emri şerifim vusulünde yanlarına mübasir tayin olunan iki nefer Çavuşları Boğaz Hisar kalelerinin birinde kalebend idüb mezburları bu tarafдан tayin olunan Çavuşlara teslim ve bir saat mukadem me'mur oldukları mahalle yollayub sonra dahi nefi ve kalebend

*Tedhkire; Şafayī, Tedhkire; Belīgh, Nuk̄het el-āthār li-Dheyil Zübdet el-es̄h̄ār; Sheykhī, Waķāyi' el-fudālā; Sidjill-i Othmānī, iv, 529; Othmānlī mǖellifleri, ii, 443-5; Müstedjābī-zāde İsmet, Nā'ili-yi Kadīm, İstanbul 1318; idem, Nā'ili-yi Kadīm, in *Khazine-yi fūnūn*, ii (1312), 320-3, 326-9 (*Eslāf*, no. 76); Mu'allim Nādjī, Esāmī, İstanbul 1308, 312-3; Hammer-Purgstall, *GOD*, iii, 467-9; Gibb, *HOP*, iii, 304-11; Th. Menzel, in *EP*, s.v. Nā'ili; H. İpekten, in *IA*, s.v. Nā'ili; A. Gölpinarlı, Nā'ili-i Kadīm, İstanbul 1953; İ. Kutluk, Nā'ili-i Kadīm, hayatı ve eserleri, İstanbul 1962; idem, Nā'ili-i Kadīm'in sanatı ve kisiliği, in *Belleteren*, (1963), 269-305; H. İpekten, Nā'ili-i Kadīm divāni, edisyon kritik, İstanbul 1970; idem, Nā'ili, hayatı, edebî kisiliği ve bazı şiirlerinin açıklamaları, Erzurum 1987. Unpublished theses: H. Kayı, Nā'ili-i Kadīm divanının edition critique'i (tentitili nesri) (İstanbul 1941-2, Türkiyat Ens., T 143); M. Merezifonluoğlu, Nā'ili-i Kadīm ve gazellerinin tektili (İstanbul 1950-1, Türkiyat Ens. T 362); N. Vardarlı, Nā'ili divāni transkripsiyonu ve edisyon kritiği, (Ankara 1951, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi).*

(E.G. AMBROS)

NĀ'IM AL-DİN of Temesvár, Timișoara, Ott. Tīmīshwar, Tīmīshwārī al-Hādjī Ibrāhīm (1107/1695-?), Ottoman author, with the penname (*takhallus* [q.v.]) Nā'īm(i).

Born in Tīmīshwar [q.v.] as an offspring of a typical borderer family, he left his native town after the Habsburg conquest of 1716 and spent his further life in the service of high dignitaries (Muhsin-zāde 'Abd Allāh Pasha, Ghāzī al-Hādjī Husayn Pasha, Nā'ili 'Abd Allāh Pasha) as *dīwān kātibī*. Works: (1) *Hadiķatū'l-shūhedā?*, finished in 1157/1744, but enlarged by an appendix (*dhayl*) of 1178/1764, is of a mixed character, containing a compilation of Kur'ānic verses and traditions concerning the topics of *dījhād*, *ghazā*, *shahāda* [q.vv.], etc., illustrated by examples from the biographical literature on the Prophet and his Companions or from hagiographical sources, sometimes also from the local oral tradition of the Hungarian borderland; a survey of Ottoman history 1094-1157/1682-1744, based on Mehmed Rāshid's [q.v.] chronicle, but enlarged by references to historical events, based on eyewitnesses or on his own experience; biographical data on his chiefs; autobiographical notices; popular songs (*türkü* [q.v.]) of folk-minstrels ('āshīk [q.v.]) like Gewherī [q.v.] (elegy on the death of one of the author's ancestors, Ahmed Agha of Eger) and Derwīsh 'Ashīk Hasan (songs on the fall of Buda 1686 and Belgrade 1688 and the siege of Temeshwar 1688-90); poems of his own; etc. (2) *Pend-nāme*, finished in 1182/1768, a short didactic *mathnawī* [q.v.].

Bibliography: Hammer-Purgstall, *GOR*, vii, p. vi; ix, 208; *Bosna ve Hersek vilâyeti sâlnâmesi*, vii, Sarāy Bosna 1306/1889, 40-56; Babinger, 279-80; A.S. Levend, *Gazavāt-nâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey'in Gazavāt-nâmesi*, Ankara 1956, 149-51; *Türkiye yazmaları toplu kataloğu*, xxxiv/1, Ankara 1981, 111.

(M. KÖHBACH)

NĀ'IMĀ (1065-1128/1655-1716) Ottoman historian.

Muştafa Nā'īm, known by the *makhlas* Nā'īmā, was born in Aleppo, probably in 1065/1655, the son of a Janissary commander. As a young man he entered, ca. 1100/1688-9, the palace corps of *baltadżilar* [q.v.] in İstanbul and received a thorough scribal education, developing particular interests in literature, history and astrology. He may also have attended classes at the Beyazıt mosque. Graduating from the *baltadżi*

corps, he was apprenticed to the *kātibs* of the *dīwān-i hümāyün*, and appointed secretary to Ȧalaylıköz Ahmed Pasha, also a former *baltadżi*. He remained a member of the *dīwān-i hümāyün kātibleri* for the remainder of his career, serving in various administrative posts.

Sometime around 1110/1698-9, Nā'īmā was commissioned by the Grand Vizier 'Amūdja-zāde Husayn [Köprülü] Pasha [q.v.] to complete the Ottoman history left in draft form by the müderris Shārih al-Menārzāde Ahmed Efendi (d. 1067/1657 (Nā'īmā, *Tārīkh*, i, İstanbul 1281/1864, 10-11). His principal remuneration at this period was a daily wage of 120 *akçe* drawn upon the Istanbul customs revenues; this was augmented in the usual way by ad hoc gifts from the Grand Vizier as sections of the history were presented to him. Nā'īmā's work on the history had probably ceased by the time of his appointment in mid-1116/late 1704 to the post of *Anadolū muhāsebedjisi*, with the principal scribal rank of *khūḍajegān* [q.v.] (Djemāleddin, *Othmānlī tārīkh ve müwerrikhler* (Ayineyi zurefā), İstanbul 1314/1896, 43).

Thereafter Nā'īmā's career fluctuated. In 1118-9/1706-7 he was exiled from İstanbul by the Grand Vizier Çorlulu 'Alī Pasha [q.v.] (Ahmed Refik [Altinay], *Menfada Nā'īmā Efendi*, in *TTEM*, v (1931), 52-5), probably because some of his astrological forecasts had offended certain powerful individuals. After his return he held simultaneously the posts of *teşrifatdjī* and *kalyonlar defterdārī*, and in 1124/1712 was again promoted to be *Anadolū muhāsebedjisi*. While still high in the favour of the Grand Vizier Dāmād 'Alī Pasha [q.v.], he was appointed *defter emīnī* [q.v.] (1125/1713) and shortly thereafter *bash muhāsebedjisi*. However, rumours, spread maliciously, of his opposition to the same Grand Vizier's Morea campaign of 1714-15, resulted in temporary demotion to the post of *silāhdār kātibī* (Şafar 1127/March 1715). Restored for a third term as *Anadolū muhāsebedjisi* in mid-1127/June 1715, he was finally demoted later that year to the post of provincial *defter emīnī* for the Morea, where he remained. Nā'īmā died at Patras in 1128/1716, and was buried there. (The fullest original sources for Nā'īmā's life are: Sālim, *Tedhkire*, İstanbul 1315/1897, 681-2; Shehrī-zāde Sa'īd, *Newpeydā*, İstanbul University Library ms. TY 3291, fols. 21a-22b, quoted in (Tayyār-zāde) 'Atā, *Tārīkh*, iii, İstanbul 1293/1876, 36-40; and the information given at various points by Nā'īmā in the *Tārīkh*, for which see L.V. Thomas (ed. N. Itzkowitz), *A study of Naima*, New York 1972, *passim*.)

Nā'īmā's reputation as a leading Ottoman historian rests upon his *Rawdat al-Husayn fi khulāsat akhbār al-khāfiyān*, dedicated to 'Amūdja-zāde Husayn Pasha, terminated ca. 1704, and known generally as *Tārīkh-i Nā'īmā*. The work is a compilation in largely traditional, annalistic format, covering 1000-70/1591-1660, and including the by then customary obituaries of significant individuals. It contains almost all of Shārih al-Menārzāde's chronicle and was strongly influenced by the *Fedhleke* of Kātib Čelebi [q.v.]. Both independently and also through these two principal sources, the *Tārīkh-i Nā'īmā* draws upon most of the major Ottoman histories of the late 16th and the 17th centuries, including those of Hasan Beg-zāde, 'Alī, Peçewī, Wedjīhī, and Kara Čelebizāde 'Abd ül-'Azīz, as well as many other lesser-known writers and some oral informants. Nā'īmā's own comments and assessments appear regularly, particularly with regard to significant issues and where his sources conflict. A substantial introduction, setting out Nā'īmā's views on history and

MÜVERRİH NAİMÂ HAKKINDA BİR ARŞİV BELGESİ

Fahri Ç. Derin

Mustafa Naîma Efendi, bilindiği gibi, 1655 (H. 1065) de Haleb'de doğmuş, genç yaşta İstanbul'a gelerek Saray'a intisâb etmiş, çeşitli ilimleri tahsil ederek kendisini yetiştirmiştir ve 1700 yılında vak'ânüvisliğe tayin edilmiştir. Mustafa Naîma Efendi, evvelâ, Sadriâzam Amca-zâde Hüseyin Paşa'nın arzu ve teşvikiyle, sonraları da Sadriâzam Dâmâd Hasan Paşa ve Kalaylıkoz Ahmed Paşa'nın himâyeleriyle meşhur târihini yazmış, Mora'da Defter Emîni iken 1716 (H. 1128) da Balya Badra'da vefât etmiştir.

Osmanlı müverrih ve vak'ânüvisleri arasında, eserinin renkli ve akıcı üslûbu, hâdiselerin derinliğine nüfuz etmek isteyen mufassal malûmatı ile haklı ve itibarlı bir yer işgal etmiş olan Mustafa Naîmâ'nın, bu şöhretini, biraz da yararlandığı kaynaklara borçlu olduğu bilinmektedir. Bu kaynaklar arasında, hâdiselere karışmış ve onların iç yüzüne vâkif olan seçkin devlet ricâlinin sözlü ifâde ve sohbetleri ile bu gün bazısı elde bulunmayan Kâtib Çelebi, Peçuylu İbrahim, Vecihî, Şârihü'l-Menâr-zâde, Ma'n-oğlu, Kara Çelebi-zâde Abdülaziz Efendi ve Nişancı Abdurrahman Abdi Paşa gibi beli başlı müverrihlerin eserleri yer almaktadır¹. Yazılı kaynaklardan bir kısmının mevcut olmaması, bunlarla *Naîmâ Târihi* arasındaki münâsebet ve istifade derecesinin kesin bir şekilde tesbitini imkânsız kılmaktadır. Büyük bir talihsizlik sayılabilcek bu eksikliğin, sebepleri olarak çeşitli ihtimaller

1 Bu konu için bk. M. Cavid Bayşun, *Naîmâ, İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul 1964), c. IX, s. 44 v.d. Daha yeni bir araştırma için ayrıca bk. Lewis V. Thomas, *A Study of Naima*, edited by Norman Itzkowitz, New York 1972.

Güneydoğu Avrupa Arastırmaası, 2-3 (1973-4) s. 115-118, İstanbul

Dergi / Kitap
Kütüphanede Mevcuttur

N 226

ti Mektûbi Kaleminde memuriyete başladı. Beykoz'daki Yuşa makamının onarımına düşürülen tarihin yanlışlığını düzelterek Keçecizâde Fuad Paşanın iltifatına erdi. Bir kaside yazarak Bağdat Evkaf muhasebeciliğine atanırsa da araya girenlerin etkisiyle tayin iptal edilir. 1863'te Ünye Tahrirat Başkâtipliğine atandı. Bir süre sonra istifa ederek Şam'a gitti, mektubî kaleminde müsevvitlik yaptı. 1865'te İstanbul'a döndü. Travnik Temyiz Meclisi ikinci reisliği, Çıldır Tahrirat müdürü, Üçüncü Ordu baş kâtipliği, Çorlu, Firecik, Pınarhisar, Tavas, ve Yemen'de, Kevkeban, Kunfide kaymakamlıklarında bulundu. Burada vefat etti. İbnülemin, *Son Asır Türk Şairleri*'nde hakkında söylenenleri uzunca anlatmakta ve zekî, hicivci, hileci, ele avuca sığmayan, ahlâken düşük, fakat sevimli, garip bir zât olduğunu belirtmektedir. Bazı şiirleri ve Nâmîk Kemâl'in kendisine yazdığı bir mektup aynı kaynakta yer almaktadır.

Kay.: DFSA 1/362-364; SATŞ, 2000, s.1484-1500; TDEA 6/503; TN 2/1085(4381); TŞA s.107. ☞ M. CUNBUR

NAÎM Mehmet(19.yy.): Şair. Eseri: *Mahsul-i Ömrüm* (Bursa 1304/1886).

Kay.: ÖBBŞKA 2/767. ☞ Yaz. Krl.

NAÎM, bk. BABANZÂDE Ahmed Naim

NAÎM Bey (? – 1896): Şair, yazar. Arnavutluk'a bağlı Fraşer'de doğdu. Ünlü dil âlimi Şemseddin Sâmi'nin kardeşi. İlk tahsilini memleketinde yaptı, daha sonra Yanya Rum Jimnazyasında okudu. Özel ders alarak Arapça ve Farsça öğrendi. İstanbul'da Mâarif Nezareti Teftiş ve Muayene Encümeni üyeliği, ardından başkanlık yaptı. Bu görevi yürütürken vefat etti. Merdivenköyü Bektaşî Dergâhı kabristanında gömülüdür. **Eserleri/Şiir:** *Tahayyülât*, *Homer* (iki forması yayıldı), *İhtiraât ve Kesfiyât* (1881), *Kavâid-i Fârisiyye ber Tarz-i Nevin* (1872); *Suhanân-i ber Güzide*. **Arnavutça basılı:** *Kerbelâ*, *İskender Bey*, *Yaz Çiçekleri*, *Eş-ar-ı Mütenevvia*, *Arnavutluk Tarihi* (yazma hâlinde).

Kay.: OM 2/469; TDEA 6/502; TN 2/1085(4382). ☞ Yaz. Krl.

NAÎM Hâzîm, bk. ONAT, Naim Hazim

NAİM Şaban (1935- 8.4.1961) Şair. Priştine'de doğdu. Savaş yıllarda geçen ilk ve orta öğreniminden sonra, lise öğrenimini yarıda bırakarak çalışmaya başladı. 1951'den itibaren Kosova'da öğretmenlik yaptı. 1958'de Üsküp'e yerleşti. Şiirleri ölümünden sonra Süreyya Yusuf tarafından 1966'da *Düşler* adlı bir kitapta toplandı.

Kay.: Ethem Baymak, *Naim Şaban- Hayatı ve Sanatı* (1988), H. Mercan, *Balkanlarda Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi* (2000). ☞ İ. IŞIK

NA'İMÂ (1655 - 1716): Tarih yazarı ve vak'ânvis. Halep'te doğdu. Asıl adı Mustafa Naîm olan Na'îmâ'nın çocukluk ve gençlik yılları Halep'te geçti. *Na'imâ* mahlasını daha önceden almış olabileceği gibi, Divan-ı Hümâyûn kalemine intisabından sonra kendisine verilmiş olması da muhtemeldir. Devrine ilişkin belge ve tarihlerde her zaman bu mahlâsla anıldı. Rivâyete göre genç yaşında İstanbul'a gelen Mustafa Na'îmâ, 1688 tarihinde Sarây-ı Atîk teberdârârı (baltacılar) ocağına intisab etti. Memleketinde öğrenime başlayan Mustafa Na'îmâ Efendi saraya intisabından sonra tarih, edebiyat ve yıldızbilim konusundaki bilgilerini geliştirdi; böylesce, kısa zamanda tanınarak itibar kazandı. Daha sonra aynı ocaktan yetişmiş olan Kâlaylîköz Ahmed Paşa'ya intisab ederek, ona divan kâtibi oldu. Hayatının bu döneminde himayelerine mazhar olduğu meşhur şair ve reisü'l-küttâb Râmî Mehmed Paşa ile Rumeli Kazaskeri Yahya Efendi gibi devrin ileri gelenleri vasıtasyyla, ilim ve irfan erbabını himaye eden ve tarihe meraklı olan Amcazâde Hüseyin Paşa ile tanıtı ve teveccühünü kazandı. Hüseyin Paşa, Şârihü'l-Menârzâde Ahmed Efendinin yazmış olduğu tarihin elinde bulunan müsveddelerini, tasnif edip temize çekmesi ve bunları esas alarak bir Osmanlı tarihi yazması için Na'îmâ Efendi'yi görevlendirdi. Na'îmâ Efendinin 1700 ta-

19 HAZ 2006

Naîma

5386 - مصطفى نعيم بن محمد الخليبي ثم الاستانبولي

العثماني المؤرخ المعروف بنعيم المترف 1715/1128

(أنظر : هدية العارفين 2/ 444 ؛ عثمانلي مولفلى 3/ 151)

فهرس مكتبة تيغزيرى راشد أفندي ص 301 ؛ فهرس سيف الدين

أوزاكه 295/2)

من تصانيفه :

1 - تاريخ نعيم = روضة الحسين في خلاصة أخبار الخاقفين

(ت)

بايزيد رقم 4910-4909 جزء 1 ورقة 2 ، 446+463

1135 هـ راغب باشا رقم 996 ورقة 630 ؛ نور عثمانية

رقم 3160 ؛ رقم 3162-3161 جزء 1-2 ؛ داماد زاده

رقم 1442-1443 جزء 1-2 ؛ رقم 1444-1445 جزء 1

؛ عاطف أفندي رقم 1858 ؛ مراد ملا رقم 1421

1422 ؛ روان كوشكى رقم 1171 ، 1172 ، 1174

1179 ؛ حميدة رقم 916 ؛ وفي مكاتب استانبول نسخ أخرى

؛ طبع في إسطنبول 1147 ، 1280 ، 1281 ، 1282 ، 1283 ، 1284

2 - ترجمة قره جلبي زاده عبد العزيز أفندي (ت)

رشيد أفندي رقم 2/992 ورقة 3

3 - دليجاھ ء تاريخ نعيم (ت)

أسعد أفندي رقم 1/2067 ورقة 134

4 - ذيل تاريخ نعيم (ت)

أسعد أفندي رقم 2439

140064

NAÎMÂ

17 Haz 2015

ZAFER SÖĞÜT, Günümüze ulaşmayan İstanbul yapıları (Naîma tarihi
verilerine göre bir inceleme), Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans,
2010

MADDE YAYIMLANDIKTAN
SONRA GELEN DOKUMAN

(TM)-NAIMÂ

TM 46-11

TM

EN-NAIMA

١٩٥١ ٥٤ الدارس في تاريخ المدارس للنعمي (الجزء الثاني) : بتحقيق
الأستاذ جعفر الحسني . عدد صفحاته ٨٣٢ صفحة .

Meteorology

NAIMA, Mustafa. Luftsteine in der Steyer-
mark, gefallen i. J. 1618; aus der osmanischen
Reichsgeschichte Naimas, Band I. Seite 326
[GOW, 246.] übersetzt von J. v. Hammer.
Fundgruben des Orients 5 (1816), p. 163.

14 TEMMUZ 1992

956.1073

NA.T Naima, Mustafa Efendi

126CA

(Tarihi Naima; Ravdatu'l-Hüseyin fi hülasat
ahbar al-hafikeyn)

تاریخ نعیما : روفه الحسین فی خلاصہ
اخبار الخافقین / تأثیف نعیما ممطّلی اهندی
-- ط ۲ -- استانبول : مطبعة عامره ۱۲۸۱هـ
-- ۱۲۸۲هـ

6 vol in 4; 22,5 cm.

1. History, Turkey - 1606 - 1774 2. History,
Ottoman Empire I. Author (Arabic) II. Title
III. Title: Ravdata'l-Hüseyin fi hülasat ahbar
al-Hafikeyn IV. Title (Arabic)
413

956.1073

NA.T Naima, Mustafa Efendi

126CA

(Tarihi Naima; Ravdatu'l-Hüseyin fi hülasat
ahbar al-hafikeyn)

تاریخ نعیما : روفه الحسین فی خلاصہ
اخبار الخافقین / تأثیف نعیما ممطّلی اهندی
-- ط ۲ -- استانبول : مطبعة عامره ۱۲۸۱هـ
-- ۱۲۸۲هـ

6 vol in 4; 22,5 cm.

1. History, Turkey - 1606 - 1774 2. History,
Ottoman Empire I. Author (Arabic) II. Title
III. Title: Ravdata'l-Hüseyin fi hülasat ahbar
al-Hafikeyn IV. Title (Arabic)
413

Naima (TM)

14 HAZIRAN 1993

NAIMA, Mustafa. Niklas Palffy nimmt Raab
(1598); herausgegeben und übersetzt von M.
Wickerhauser. Türkische Chrestomathie, pp.
51-53.

HAMMER, J.v. Asiatischer Uebersetzungsausschuß: Review of Fraser's "Annals of the Turkish Empire from 1591 to 1659, by Naima." Jahrbücher der Literatur 61 (1833), 1-72.

- Naima

Ali Doşkun

Naima'nın Din ve Daulet Görüşü.
Erciyes Üniv. İkt. Fak. Yüksek Lis. Tezi 1990

18 MART 1991

- NAIMA

19 AĞUSTOS 1992

NAIMA, Mustafa. Die Absetzung Ibrahim Pascha's und das Wesirat Chadim Hasan Pascha's, 1006/1597 [COW, 245;] herausgegeben und übersetzt von M. Wickerhauser. Türkische Chrestomathie, pp. 48-51.

10 OCAK 1994

"Naima'nın Din ve Cemiyet Görüşü"Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi (Danışmanı Prof Dr.Ünver GÜNAH)
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Medeni-
yeti ve Sosyal Bilimler Bölümü,Din Sosyolojisi,1990
569 S.

DOŞKUN Ali

140064 Naima

140064 Naima

COŞKUN Ali

"Naima'nın Din ve Cemiyet Görüşü" Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi (Danışmanı Prof Dr.Ünver
GÜNAY) Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler Bölümü, Din
Sosyolojisi, 1990 569 S.

26 NOVEMBER 1996

Mugaffer Atakan

NAIMA


21 KASIM 1997

Naima ~~—~~ Tarihi

Türkçe Kitabı, Tr. 39

Naima,

Les Penseurs de l'Islam,

I. I. s. 236 - 241

181.2.

NAU-P