

Mahmud Şevket Paşa
Hareket Ordusu

14 HAZİRAN 1995

9139

Hareket Ordusu ve Mahmud Şevket Paşa (Hareket Ordusunun hazırlanması, sevk
ve idaresi, 31 Mart Olayları'nın bastırılmasındaki rolü). TÜRKMEN, Zekeriya.
Bil. Uz. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1989. 161s.
Danışman: Prof.Dr.Cevdet Küçük.

4073. Şevket Paşa, Mahmud: Sadrazam ve Harbiye Naziri
Mahmut Şevket Paşa'nın günlüğü. - İstanbul : ARBA, 1988. -
223 S. - (ARBA yayınları ; 26 : Tarih, ami dizisi ; 5). - (ARBA
yayınları ; 26)
Text türk.

8 E 3002

12 EKİM 1995

- . *The Struggle for Arab Independence*. New York, 1977.
 Zirikli, Khayr al-Din. *Al-a'lam: qamus tarajim li ashhar al-rijal wa al-nisa 'min al-'arab wa al-musta'ribin wa al-mustasbirin*. Cairo, 1954–59.
 Zürcher, Erik Jan. *The Unionist Factor: The Role of the Committee of Union and Progress in the Turkish National Movement*. Leiden, 1984.

Hasan Kayali
Arabs and Young Turks;
Ottomanism, Arabism, and Islamism
in the Ottoman Empire, 1908–1918
Berkeley – 1997.

DN: 51585

Index

- Ababil* (Beirut), 179
 Abbas II. *See* Hilmi, Abbas
 'Abd al-Ilah, Sharif, 146, 148, 245n19
 'Abd al-Mahdi (deputy, Karbala), 71, 97, 104
 'Abd al-Muttalib, Grand Sharif, 166
 'Abd al-Qadir (deputy, Medina), 67, 151–52, 155, 247n44
 'Abd al-Rahman (deputy, Mecca), 247n46
 'Abduh, Muhammad, 23, 36
 Abdülhamid II, Sultan (r. 1876–1909): appropriation of Arabo-Islamic past by, 36; as caliph, 31, 35, 36, 40; constitutional movement against, 13–14, 25, 50, 52–53, 208; diversification of bureaucracy under, 35; expansion of state authority in Arab areas by, 32–33, 156; and Husayn, 148, 149; Islamism of, 31–32, 36; journalistic dissent against, 39–41, 42, 222n122; preferential treatment policies of, 43, 49, 57, 226n111; press censorship by, 39, 222n16; recruitment of Arabs by, 44–45, 58, 224nn153, 154; suspension of First Parliament by, 29–30; Young Turks' opposition to, 41, 42–43, 45–47
 Abdükkadir, Seyyid (Kurdish leader), 108
 'Abdullah, Sharif (Husayn's son): British ties of, 170, 181–82; court martial of, 199, 259n159; as Hijaz deputy, 152, 155, 169; in military campaigns, 162, 164, 250n128; and pilgrim caravan (1909), 150–51

277

- al-Qudsi, 'Abd al-Qadir (deputy, Aleppo), 29, 224n153
 al-Qudsi, Tawfiq, 73
 Railways. *See* Baghdad Railway; Hijaz Railway; Hodeida-Sana railway; Jidda-Mecca railway
 Rajab Efendi (deputy, Hodeida), 71
 Raşid Pasha, 22, 217n22
 Ratib Pasha (Hijaz governor), 58–59, 61, 62, 146, 227n23
Ray al-'am (Beirut), 179
 al-Razzaq, 'Abd (deputy, Baghdad), 28
 Reform: Arab Congress on, 137–38, 140; Beiruti proposals on, 126–27, 128–30; CUP's suppression of, 130–31, 132–33; education's role in, 76; in Hijaz, 154–56; in Iraq, 140–41, 179, 243n120; language use and, 129, 135, 178; in Medina, 160–61, 249n102; in remote provinces, 77–78. *See also* Centralization policy; Decentralist faction; Liberal opposition, to CUP
 Resad, Sultan Mehmed (r. 1909–1918), 74, 112, 117, 138
 Reşid Pasha (Hijaz vali), 169
 Revisionist scholarship, 6–8
Revue du Monde Musulman, 108
 Rida, Rashid, 37, 46, 126, 181, 182, 185, 198, 230n84
 "Rise of Arabism in Syria" (Dawn), 8
 Riza, Ahmed. *See* Ahmed Riza
 Robert College (İstanbul), 22
 Russian Turks, 38, 42, 45, 90, 208
 Rustow, Dankwart, 233n6
 al-Sa'adi, 'Abd al-Fattah (deputy, Acre), 175
 Sabahaddin, Prince, 44, 58, 130, 224n162, 242n107, 254n34
 Sabuni, Louis, 40, 224n156
 Sa'di (deputy, Aleppo), 27
 Sa'd ibn 'Abd al-Rahman (ibn Sa'ud), 163
 Sadik (Jidda *mutasarrif*), 154
 Saib Bey, 46
 al-Sa'id, Hafiz (deputy, Jerusalem), 235n5
 Sa'id Halim Pasha (grand vizier), 20, 46, 139–40, 143, 183, 200–201, 202
 Said Pasha (grand vizier), 56, 108, 117, 122
Safafiyat. *See* Islamic modernism
 al-Salam, Salim 'Ali, 63, 132, 138
 Salonika Central Committee (CUP), 53

- 69; Hüseyin Hilmi and, 101; military prestige of, 57, 74; on railway extension, 158
 al-Shaybi, Hasan (deputy, Mecca), 155
 Shils, Edward, 13
 Shipley (British consul), 252n154
 Shitwan, Yusuf (deputy, Benghazi), 67, 68, 98
 al-Shuqayri, Shaykh As'ad (deputy, Acre), 135, 140, 175, 253n3
Sırat-i Müstakim (The Straight Path, İstanbul), 63
 Slavery, 155–56, 170, 248n69
 Societies. *See* Associations
 Society of Revolutionary Soldiers, 45, 224n162
 Society of Union and Progress. *See* CUP
 Stoddard, Philip Hendrick, 256n71
 Strikes, 59
 Suavi, Ali, 222n122
 Suez Canal expeditions, 189, 191, 193
 Süleyman, Sultan (r. 1520–1566), 17
 al-Suh, Rida (deputy, Beirut), 104–5
 Supreme Committee of Palestinian Assemblies, 203–4
Suriye (Damascus), 132
 Süruq, Yusuf (senator), 129, 176, 253n14
 Sykes-Picot Treaty (May 1916), 190, 202
 Syria: Anatolian alliance with, 203; Anglo-Arab occupation of, 202; autonomist uprisings in, 109–10, 111, 112; and Beirut provincial bid, 28–29, 42–43; Hüseyin Cahid on, 78; Cemal's rule in, 88, 139, 176, 193–94, 196, 199, 242n107, 258n125; as a CUP center, 47–48; deportations from, 193–94; food shortages in, 192, 199; foreign interests in, 124–25, 127; integrationist trend in, 42–43; Jewish mission to, 133, 241n83; military presence in, 32; 1912 election campaign in, 118–19; Ottomanist convictions in, 69–70, 212; press censorship in, 39, 124, 239–40n37; separatist societies in, 33–34, 221n92; Turkish language in, 194–95, 258n135; Western influences on, 21. *See also* Beirut; Damascus
 Syrian Central Committee (Paris), 69, 70, 230n94
 Syrian intellectuals, 39–40, 45
 Syrianism, 42–43, 212
 Syrian Ottoman Society (Paris), 69
 Syrian Scientific Society, 23, 24, 217n30



Dünya Türk Ferdi Vakfı
R.K.
Kütüphaneci
İslam Araştırmaları Merkezi

OSMANLI MEŞRUTİYETİNDE ORDU-SİYASET ÇATIŞMASI

Mahmud Şevket Paşa
S. 132-132

Vatan müdafası uğrunda
Çanakkale'de şehid düşen
dedem Salih Bey'in
aziz hatirasına...

ZEKERİYA TÜRKMEN

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi
Demirbaş No: 23618
Tasrif No: 956.0743 TUR.O



01 MART 1995

132 1993

132

OSMANLI MEŞRUTİYETİNDE

gün 80 katar hareket edecekti. Bunların 16 katarı zabitân ve ümerâya ait olup diğerleri efrada tahsis edilmişti. Tahminen 5-6.000 civarında asker bu kafile ile gidecekti. 20 Ağustos 1325 günü 170 katar hareket edecek, bunun da 50 vagonunda efrad ve zabitân taşınacaktı. Diğer vagonlar ise ordunun ağırlıklarını taşıyacaktı. Bu iki gün zarfında 15-20.000 civarında asker Rumeli'ye naklolunacaktı.(EK-29)

Nitekim, Hareket Ordusuna mensup I. Müretteb Firkanın da yerlerine nakli devam ediyordu. En son Selanik'e gönderilmek üzere 20 Ağustos 1325'te 8-9.000 civarında asker vapurla yola çıktı. Bir kısmı da trenle gönderildi.⁽²¹⁸⁾ Eylül başında Hareket Ordusuyla Rumeli'den gelen bütün birlikler II. ve III. Ordudaki asıl birliklerine dönmüşlerdi. Böylece Hareket Ordusu görevini tamamlamış; Abdülhamid tahttan indirilmiş, V. Mehmed tahta çıkarılmış, sıkıyönetimme dayalı -bir yerde Mahmud Şevket'in diktatörlüğüne istinad eden- meşruî bir idare kurulmuştu.

MAHMUD ŞEVKET PAŞA (1856-1913)

birimlerinin zenginliği bakımlarından, değerli bir sanat eseridir. Bu derecede önemli bir eski eserin zamanla harap olması Türk sanatı için büyük bir kayiptır. (S. Eyice)

MAHMUD PAŞA HANI, Bursa'da Fâtih devri sadrâzamlarından Mahmud Paşa tarafından yaptırılmış bir kervansaray-handır. Genellikle "Fidan hanı" adıyla tanınır. Osmanlı devrinin en büyük ticaret şehirlerinden olan Bursa'nın çarşı bölgesindeki M. P. H., ölçü bakımından şehrin en büyük yapılarındandır. Mahmud Paşa tarafından yaptırıldığı da kesinlikle bilinir. Bursa Kadı sicillerine göre, H. 968 şabanı (M. 1561), H. 1011 (M. 1602 - 1603), H. 1015 (M. 1606), H. 1023 (M. 1614), H. 1065 (M. 1655 - 1655)'da küçük, büyük tamirler görmüş, H. 1073 (M. 1663 - 1664)'de bir yangın geçirdikten sonra, tekrar tamir edilmiştir. Kareye yakın bir plana sahip olan M. P. H.'nın ortasında 46×42 m²lik bir iç avlusuna vardır. Bu avlunun ortasında eski Selçuklu hanları geleneğine uygun bir mescid yükselir. Mescid sekizgen şeklinde olup, ayaklarla oturmaktadır; altında ise bir sadırvan bulunur. Avlunun etrafını dolaşan kare pâyelî revakların gerisinde alt katta 48, üst katta ise 50 oda vardır. Hanın başka bir avlu etrafındaki ikinci kısmının bugün artık tanınamayacak derecede tamamen değişmişidir. (S. Eyice)

MAHMUD PAŞA KERVANSARAYI, İstanbul'da Fâtih devri sadrâzamlarından Mahmud Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yapıldığından beri Kürküler (veya Kürkü) hanı olarak da tanınan bu eser, Nuruosmaniye semtinde, Mahmud Paşa camiiinin yakınında bulunmaktadır. Bir devirde buraya "Kurşunlu han" da denildiği bilinmektedir. M. P. K., iki katlı, çift iç avlulu kârgir, 128 m uzunluğunda ve 68 m genişliğindedir. Heybetli bir yapıdır. Büyük kısım, kareye yakın bir plana sahip olup, 41×46 m²lik iç avluya, kare pâyeli revaklar çevirir. Bunların gerisinde alt katta 48, üst katta 49 - 50 oda vardır. Avlu ortasında, altında tonozlu dükkânlar bulunan, Hacı Küçük Ahmed Ağa hayratı bir mescid inşa olunmuştur. M. P. K.'nın doğudaki ikinci kısmı, şehrin topoğrafyasına uyulduğundan intizamsız bir plana sahiptir. Burada, alt katta ahırlar olduğu anlaşılmaktadır. Türk kervansaray ve han mimârisinin güzel ve değerli eserlerinden olan M. P. K.'nın bu ikinci kısmı, son yıllarda ilgisizlik yüzünden, büyük ölçüde değiştirilmiş ve tahribe uğramıştır. Muntazam planlı esasa büyük kısımı ise aynı sadrâzamin başka bir eseri olan, Bursa'daki Fidan hanının gerek mimâri, gerek ölçü bakımlarından tam bir benzeridir. M. P. K., benzeri yapıların hemen hepsi gibi, vakıf hayır eserlerine gelir sağlamak gayesiyle yapılmıştır. (S. Eyice)

MAHMUD PAŞA TÜRBESİ, İstanbul'daki türbelerin en değişik teknikte olanı ve en eskisidir. Mahmud Paşa Camii'nin kible duvarı önündeki hazırlık içinde bulunan türbe, kapısı üstündeki kitâbeye göre, H. 878 (M. 1473 - 1474) tarihinde yapılmıştır. Sekiz köşeli bir plana göre, taştan olarak inşa edilen M. P. T.'ni bir kubbe örter. Her cephe altı üstlü birer pencere içerisinde aydınlatır. Fâtih devrinin sadrâzamı Mahmud Paşa, burada yatmaktadır. M. P. T.'nin Türk sanatı bakımından en önemli tarafı, dış cephelerinde taşların yıldız, damalı veya şebeke motiflerine göre oyularak, bu yuvalara aynı biçimde fırûze, lâcivert renklerde çinlilerin yerleştirilmiş olmalıdır. Böylece çok göz okşayıcı ve renkli bir dış tesir elde edilmiştir. Böyle süslemeye sadece İstanbul'da Çinliköşte rastlanır. Aynı teknikte süslenmenin benzerleri Azerbaycan'da



MAHMUD PAŞA TÜRBESİ

XII. yüzyılda yapılan Yûsuf ibn Kutaî, Mü'mine Hâtûn rütbelerinde görülmektedir. M. P. T., 1946 yılında tamir edilmiş ise de, eksik çiniler yerlerine konulamamıştır. Bu çok değerli eser hakkında, E. Jacobstahl (1888) ve Mustafa Ayaşlı (1949) tarafından birer makale yayınlanmıştır. (S. Eyice)

MAHMUD SÂDIK (İstanbul 1864 - İstanbul 1930), gazeteci ve yazar. "Mir'at-i Âlem" gazetesini çıkarmış, bunun yanı sıra "Terçümân-i Hakîkat, Tarîk, Sabah, Cerîde-i Havâdis, Saâdet, İkdâm" gibi gazetelere de yazılar vermiştir. II. Meşrûtiyet'ten sonra "Servet-i Fünûn" un başyazarlığını yapan M. öte yanda Mektebi-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler)'de de Usûl-i Mâlieye derslerini vermiştir. Abdullâh Zühdü'nün çikardığı "Yeni Gazete" de de yazıları görülür. İstanbul Matbuât Cemiyeti ilk kurulduğunda onun başkanlığına getirildi (1916). Mizâhî yazılarını *Takvimden Bir Yaprak* adı altında toplayan M. S., *Rü'svet, Sevdâ, Kalbi Seydâ* adlı üç de roman yazmıştır. (İ. Parlâtır)



MAHMUD SÂDIK

MAHMUD ŞEVKET PAŞA (Bağdad 1856 - İstanbul 1913), Osmanlı generali ve devlet adamı. Basra mutasarrıfı Kethûdâ - zâde Bağdadlı Süleyman Bey'in oğludur. Aslinde Dağıstanlı olup, Bağdad'a yerleşmiş soylu bir Çeçen ailesindendir. İlk öğrenimini, Bağdad'da yaptıkları sonra İstanbul'a gelmiş, 1882'de kurmay yüzbaşı olarak, tâhsilini bitirerek orduya katılmıştır. Girid'e gönderilen birliklere katılarak, bir süre bu adada kalmış, dönüşünde Genel Kurmay'da ve daha



Bir Suikast İhbarı

Harbiye Nazırı Hursid Paşa, Mahmud Şevket Paşa'ya, hayatının tehlikede olduğunu bildirmisti.

1913 yılında bir sulkasta kurban giden Sadrazam Mahmud Sevket Paşa

SADRÂZAM ve Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Paşa'ya bir suikast yapılacak, Hürşid Paşa tarafından kendisine İhbar edilmiştir. Bunu, Hürşid Paşa'ının zevcesinden satın aldığım evrakı arasında çıkan bir mektuptan öğreniyoruz. Bu mektup, o sırarda harbiye nazırlığından gekilmiş bulunan I. Ferîk (Orgeneral) Mahmud Şevket Paşa tarafından, Hürşid Paşa'ya yazılmıştır. Hürşid Paşa'nın aynıünde Şevket Paşa'ya yazmış olduğu bir mektuba cevaplıdır. Hürşid Paşa, bu tarihte bahriye nazırı ve harbiye (millî savunma) nazır vekilî bulunuyordu. Şevket Paşa'ya bir suikast yapılacakını ihbar etmiş, fakat aşagıda, yayıldığımız mektubundan anlaşılacağı üzere Şevket Paşa, buna katılanı inanmamıştır. Mektubun tarihi 6 temmuz 1328 rûmî, milâdi tarihi 23 hazî-

ran 1912'dir. Bu tarihten 23 gün sonra, Hursid Paşa'nın Üyesi bulunduğu 9. Küçük Said Paşa kabinesi düşmüştür. Said Paşa'nın yerine kısa süreyle Müşir Gazi Ahmed Muhtar ve Kıbrıslı Kâmil (4. defa) Paşalar sadrazam (başbakan) olmuşlardır. Onlardan sonra, «Bâbîâli Baskını» denen kanlı hükümet darbesi sonunda, 23 ocak 1913'te bu mevkîi, harbiye nazırlığı da uhdesinde bulunmak üzere, Mahmud Şevket Paşa gelmiştir. Şevket Paşa İktidarda geldikten 4 ay, 19 gün sonra, kendisine suikast yapılmıştır. Demek ki dostu Hursid Paşa, suikasti tam 11 ay, 18 gün önce iħbar etmiştir. Bilindiği gibi Mahmud Şevket Paşa, şimdiki Üniversite merkez binasında bulunan Harbiye Nezareti'nden, şimdiki Vilâyet'e bulunan Sadâret'e (başbakanlığı) giderken, Beyazıt Meydanı

Huzur-i Â'lîlerî'ne

Devlet10 Efendim Hazretleri,

İki günden beri zâbitân arasında görülen bâ'zı cereyânlardan dolayı, cum'a selâmiyyî'nde bulunmakla ihtiyât edilmesi hakkında ırsâl buyurulmuş 6 temmuz 328 (23 haziran 1912) tarihli tezkire-i devletlerini aldım. Uhdeye yâver-i ekremlik me'mûriyetinin tevcih buyurulmasına vaktyle ne mertebede muhâlefetde bulduğumu ve bi'l-â'hîre bunun nasıl bir İlâhâ ve isrâr üzerine kabûlünde müzâr kaldığımı, zât-i â'lileri cümleden iyî bilirsiniz. Çünkü ol vakıt seryâvel hidmetinde bulunuyor idinlz. Hâlit aynî zamanda tahsiyis olunmak istenilen mâ'sî ne sürede reddetdiğimi de elbet der-hâtîr buyurursunuz. Yâver-i ekremîliği İsternemekliğim, yevmen minâ'leyyâm saray-ı hümâyûn semtine bile uğramamaklığıma lüzum görürseçinî tâhattûr eylemektiğimden ileri gelmişti. İşte ol vakıt düşündüğüm, bugün başıma geldi ve bunu İstememekde haklı olduğum tebeyyün eyledi. Şu kadar ki, bugünkü ahvâl henüz o mertebeyi bulmamıştır. Fakat bu gidişle yakında bulacaktır. Bunun devletce tevîf edeceğî mehâzîr, her gôna tasavvurun fevkinde olacağı için, ahvâlîr o mertebeyi bulmamasına sarfî himmet olunmak läzîmdir. Bunun içün, evvel-be-evvel her işitilen söze inanmamalıdır. Zîrâ ortada bir şey yok iken bâ'zı adamlar, göz yıldirmak ve bu süretle merâmlarını İstihâl eylemek Üzerâ, günâğûn şeyler icâd ederler. Netekim zâbitân beyninde, aleyhimde bâ'zı cereyânlarından bahsolunmuş ve bunun metânetî tabî'î nezdîmdede öteden beri mâ'lî'ôn olan zât-i â'lileri dahi iknâ' edilmişdir. Bende niz, bu cereyânlarla ehemmiyet verse idim, çoktan beri nezâret'den çekilmeli idim. Emîl olunuz ki, bu defâ'a da zâbitân arasında mevcûdîyeter rivâyet olunan ademi-î hoşnudîden çekinmediim. Adem-i hoşnudî ilezâle içün, yâznîn kışlalarâ z-

yâret ve herkesi vazifesine dâ'vet etmekliğim, kâfi idl. İstifâ-nâmemde beyân etdiğim sebeb, şe-kilmeklige bâdi olmuş ve buna ancak ileride anlaşılıacak bâ'zi esbâb dahi munzum var. Bugün Harbiye ve Bahriye nezâretleri gibi iki mü-him nezâreti idâre buyuruyorsunuz. Maslahat nâ-mâna sizden recâ ederim ki, cereyânlar filânlar hakkında edilen rivâyetlere, kolaylıkla inanma-yınız ve size bundan bahsedenlere karşı, her gû-na teşebbüsât ve nîyat-ı la'mânelerini okuya bırakacak sûretde iibrâz-i metnât buyurunuz. Zi-râ aksi sürelte hareketiniz, tekrâr ederim ki, ne-tâic-i vahîme tevlîd eder. Bugün cum'a selâmlı-ÿi'na gitmedim. Fakat gitmemekligime, tezkire-niz sebeb olmadı. Bî'l-âkis tezkirenizi alıncá, se-lâmlığa gitmek ve bahs buyurdugunuz cereyânla-rın âsarını görmek ve hattâ bunun içün kasden taburların öünden geçmek istedim. Lâkin bu cereyânların belki Zât-ı Şâhâne'ye de Ismâ' edil-miş olmasından korkdum. O hâlde, müşkil bir vaziyetde kalacak idim. Zaten geçen hafta, Baş-kâtilâ Hâlid Ziyâ Bey, cum'a günleri selâmlığa gelmekle mukayyed olmadığımı ve yalnız bâ'zi eyyâmi resmîyede Saray'da mensübîn-ı şâhâne meyânında isbât-vücûd edebileceğimi, bir tarz-ı acîbde olarak, taraf-ı şâhâne'den bana tebliğ et-mış idi. Bu tebliğ, cum'aları selâmlığa gelinemek-liğim için bir İşâret-î kâfîye idi. Fakat bundan mûteessir olmadım. Çünkü buna zâten muntazî idim. Hâsili, şu oldukça müfassal tezkiremin se-beb-i takdîmi, her söylenilen söze inanmamâni-zı recâdan ibâretdir. Bu recâmin mâ'nâsı büyûk-dür. Onu, birçok yerlere teşâ'il buyurabillirsınız. Uhuwvet-î kadimînize mağfûren, böyle bir re-câda bulunmakda beis görmediim. Ol bâbda emr-u irâde Efendim Hazretler-i'ndir.

6 temmuz 328 (23 haziran 1912)
Harbiye nâzırı sâbıkî Â'yân'dan
Mahmûd Şevket

Mahmud Şevket Paşa'nın, suikast haberine verdiği cerap ve mektubun fotokopisi.

MAHMOUD CHEVKET PACHA

MAHMUD RAİF EFENDİ (İngiliz)



E. Flandin'in gravüründe Eyüp'teki Zal Mahmud Paşa Külliyesi.

rıldı. Beşinci vezirliğe kadar yükseldi. 1574'te II. Selim'in kızı Şah Sultan ile evlendi. Eyüp'te cami, medrese ve türbeden oluşan bir külliye yaptırdı.

Bibl. SO, II, 426 (V, 1705); Danişmend, II, 284, 286, 309, 310, 349, 378.

YAYIN KURULU

MAHMUD RAİF EFENDİ (İngiliz) (İstanbul, 1761 – 25 Mayıs 1807) Reisülküttap.

Ambar Emini İsmail Efendi'nin oğludur. Mektubi-i Sadr-i âli kalemine girerek memuriyete atıldı ve başkalfalığa kadar yükseldi. 12 Ağustos 1793'te Reisülküttap Mehmed Raşid Efendi'nin teklifiyle Londra'da açılacak olan ilk daimi büyükelçilikte Yusuf Agâh Efendi'ye sir kâtibi olarak atandı. Mahmud Raif'in de dahil olduğu elçilik kafesi İstanbul'dan Bükreş, Viyana, Almanya ve Belçika üzerinden 21 Ekim 1793'te Londra'ya ulaştı. Mahmud Raif Efendi, Büyükelçi Yusuf Agâh Efendi'nin bulunduğu her türlü kabul, davet ve toplantılarla ona eşlik etti. İngiltere'de bulunduğu sırılarda gezdiği ve gördüğü yerler ile kurumlar hakkında bilgiler verdiği ve büyükelçinin adına ithaf ettiği Fransızca sefaretnamesi (*Journal du Voyage de Mahmoud Raif Efendi en Angleterre écrit par lui-même*) bir Türk tarafından Batılı bir dilde yazılan ilk eser oldu. Ayrıca Osmanlı literatüründe ya-

bancı bir dilde yazılan ilk ve tek sefaretname özelliği de taşımaktadır. Mahmud Raif Efendi ile birlikte elçilikte bulunan hazinedar Mehmed Dervîş Efendi ve kızıza Seyyid Mehmed Tahir Efendi'yle beraber Fransızca dersleri alarak yabancı bir ülkeye gönderilen ilk Türkler olma sıfatlarını da kazandılar. Mahmud Raif Efendi büyükelçiyle birlikte 3 yıl 8 ay kadar İngiltere'de bulunduktan sonra 1797 Eylülünde İstanbul'a döndü. Bir yıl sonra Donanma-yı Hüma-

yun müsteşarlığına atandı. Bu görevi sırasında Korfu'nun güzel bir resmini yapıp sultana takdim ettiğinden dolayı rîkâb beylikcisi oldu. Fransızlara karşı yürütülen Mısır seferi sırasında Osmanlı-İngiliz ortak askeri işbirliğinden dolayı Fransızca ve İngilizce bilmesi sebebiyle ve İngilizleri tanıdığı için Ağustos 1800 sonrasında Mısır'a çağrılarak reisülküttap oldu. İngilizlerle Rusların yardımıyla Fransızların Mısır'ı tahliye etmelerinden sonra müttefikleri gücendirecek bir şekilde Fransa tarafına yakınlık gösteren politikalar takip etmesi üzerine 4 Ağustos 1805'te azledildi. Şubat 1807'de Karadeniz Boğazı Anadolu ve Rumeli canibi inşaat naziri oldu. 25 Mayıs 1807'de Boğazlarda yamaklara Nizam-ı Cedid elbisesi giydirirken buna karşı çıkan askerler tarafından katledilerek Nizam-ı Cedid'in ilk şehidi oldu. Mezarı Kadıköy Ayrılıkçesmesi'ndedir.

Yabancı dil bilmesinden dolayı İngiliz Mahmud Raif Efendi lakabıyla anıldı. Ayrıca musikişinas olup tamburi sıfatını alacak kadar da güzel tambur çalardı. Gravür ve resim yapma ile inşa ve kitabı çok iyi idi. Fransızca sefaretnamesinden başka Fransızca olarak Nizam-ı Cedid'i Batılılara tanıtmak amacıyla Mühendishane Matbaasında basılan *Tableau des nouveaux reglements de l'Empire Ottoman* (1798) adlı kitabı bir Türk tarafından yabancı dilde yayımlanan ilk eserdir. Coğrafyaya da vakıf olan Mahmud Raif Efendi *Atlas Minor'u* tercüme etmiştir.

Bibl. Unat, 178, 179; M. A. Yalçınkaya, "Mahmud Raif Efendi as the Chief Secretary of Yusuf Agâh Efendi, to First Permanent Ottoman-Turkish Ambassador to London (1793-1797)", OTAM, S. V (1994), s. 385-434; M. A. Yalçınkaya, "Osmanlı Devleti'nin Yeniden Yapılmasına Çalışmalarında İlk İkamet Elçisinin Rolü", *Töplumsal Tarih*, S. 32 (Ağustos 1996), s. 45-53; SO, IV, 329, 330; OM, III, 317; Ahmed Resmi Giridi, *Sefineti'r-rüesa*, İst., 1269, s. 145, 146; Cevdet, *Tarih*, III, 22, 155, 156; VII, 365, 367; Asım, II, 20, 22, 57; I. Sungu, "Mahmud Raif ve Eserleri", *Hayat*, S. 16 (1929), s. 9-12; H. Halit, "Hârirat-ı Tarîhiye, İlk Sefaref", *Serbet-i fûnun*, S. 318 (3 Nisan 1313), s. 85-88; A. Terzioglu, H. Hatemi, *Osmâni İmparatorluğu'nda Yeni Nizamların Cedveli*, İst., 1988, s. IX-XXI; S. J. Shaw, *Between Old and New. The Ottoman Empire under Sultan Selim III*, Massachusetts, 1971, s. 89, 184, 188, 272-274, 369-388, 413; T. Walsh, *Journal of the Late Campaign in Egypt*, Londra, 1803, s. 153, 154; W. Wittman, *Travels in Turkey, Asia-Minor, Syria and Across the Desert into Egypt during the years 1799, 1800 and 1801 in Company with the Turkish Army and the British Military Mission*, Londra 1803, s. 127, 141; K. Beydilli, *Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishane, Mühendishane Matbaası ve Kütüphanesi (1776-1826)*, İst., 1995; K. Beydilli, İ. Şahin, *Mahmud Raif Efendi ve Nizam-ı Cedid'e Dair Eseri* (Türkçe Yazma Nüsha ve 1798 Tarihlî Fransızca Tab'nın Tipkibası) baskısı; M. A. Yalçınkaya, *The First Permanent European Ottoman-Turkish Embassy: The Embassy of Yusuf Agâh Efendi to London (1793-1797)*, baskısı.

M. ALAADİN YALÇINKAYA

MAHMUD ŞEVKET PAŞA (Bağdat 1856 – İstanbul 11 Haziran 1913) Sadrazam.

Basra mutasarrıflarından Kethüdazade Süleyman Bey'in oğludur. Baba tarafı Çeçen, anne tarafı ise Türktür. 1871'de gittiği İstanbul'da Üsküdar Atlamataşı Askeri Rüştiyesi'ni, Kuleli Askeri İdadisini ve Mekteb-i Harbiye'yi birincilikle bitirerek mülazim-ı sani (asteğmen) rütbesi ile kurmay sınıfına geçti. 1880'de kurmay yüzbaşı rütbesi ile mezun oldu ve Mekteb-i Harbiye'de öğretmenliğe başladı. Bir süre Alman



Mahmud Raif'in *Tableau des nouveaux reglements de l'Empire Ottoman* adlı kitabı, 1798.

B. 817

Oğuz / Kano
Cübbeliadıde Meyvutter

81. YILDÖNÜMÜNDE MAHMUT ŞEVKET PAŞA SUİKASTI

NECDET KURDAKUL

Mahmut Şevket Paşa 1856 yılında Bağdat'da doğdu. İlköğretimini bu kente yükseköğrenimini ise askerî okullarda tamamladı; 1880 yılında Harp Okulu'nu, 1883'te Akademi'yi bitirdi. Arapça, Fransızca ve Almancayı anadili gibi konuşan ve okuyan Mahmut Şevket Paşa, Rumeli'deki 3. Ordu komutanlığı iken meydana gelen 31 Mart eylemini bastırmak üzere hareket ordusuyla İstanbul üzerine yürüdü. Bundan sonra birinci, ikinci ve üçüncü ordular genel müfettişliğine atandı. Kısa bir süre sonra da, Hakkı Paşa kabinesinde harbiye nazırlığına getirildi.

Balkan Savaşı'nın birinci devresinde yenilerek geriye çekilen ordunun Selânik'ten Anadolu'ya naklinden sonra İstanbul, Lüleburgaz'a kadar gelen düşman ordularının tehdidi altına girmiştir. İşte bu sıralarda Hürriyet ve İtilâf Partisi eğilimli gibi görünen Kâmil Paşa hükümeti Bâb-ı Âli baskını ile istifaya mecbur edilmişti. Bu suretle Mahmut Şevket Paşa 23 Ocak 1913 günü, millî savunma bakanlığı ile birlikte sadrazamlığı getiriliyordu. Bu dönemde dağılmış olan orduya tekrar düzenleyen Mahmut Şevket Paşa, İkinci Balkan Savaşı'nda Edirne'yi kurtarmıştı. Namuslu, çalışkan ve çok iyi bir askerî uzman olarak kabul edilen Mahmut Şevket Paşa'nın (Lügaritme cedveli risalesi, usul-ü hendese, hendese-i mücesseme, fen-i esliha, seferber zabitanına mahsus muhtıra, dokuzbuçuk milimetrelik mavzer tüfekleri, küçük çaplı mavzer tüfekleri, atlas) gibi yapıtlarıyla 3 ciltlik (Şimdide kadar Osmanlı teşkilât ve kıyafet-i askeriyesi) adlı araştımların da sahibiydi.

Suikast Düzenlenmesi ve Yeri

Mahmut Şevket Paşa, her gün öğlene kadar, şimdiki üniversite merkez binası olan harbiye nezaretinde çalışıyordu. Öğlen üzeri buradan arabasıyla çıkar, Çarşıkapı (Yeniçeriler) caddesini izleyerek, Bâb-ı Âli'ye giderdi. 11 Haziran 1913 günü saat 11.30'a doğru aynı yol izlenirken, caminin cadde tarafındaki duvarlarının dibinden geçen Leblebici ler sokağından bir cenaze alayı çıkışına duraklayan otomobile üçbir yandan atılan kurşunlarla yaver bahriye üstegmeni İbrahim Bey ile Paşa'nın hizmetinde bulunan Kâzım Ağa derhal ölürlər. Mahmut Şevket Paşa ise, aldığı yaralardan kurtulamayarak,

nezareti binasında kan kusarak hayatı gözlerini kaçırdı.

Olayın ertesi günü İstanbul muhafizliğinden yayınlanmış olan bildiride sadrazamın öldürülmesi olayı kamuoyuna ayrıntılı olarak duyurulmuştur. Aynı bildiride ayrıca, Trablus savaşından beri yürürlükte olan sıkıyönetim kurallarına uyulması halktan istenilmekte ve en küçük bir olayın ya da gösterinin çok şiddetle karşılık göreceğine işaret edilmektedir. (*Tanin* gazetesi, No. 1629, 12.6.1913.) Bu bildiriden anlaşılmaktaydı ki, askerî yönetim, sadrazamın öldürülmesiyle birtakım olayların meydana gelebileceğinden kuşkulmaktadır. Oysa, sıkıyönetimi güç durumlara sokacak hiçbir halk gösterisine rastlanmamış olmasına karşılık, yayınlanan ikinci bir bildiride; "Memleketin muhtaç olduğu huzuru muhalefet adına söyle, eylemle ve yayım yoluyla bozmaya cür'et ettikleri öteden beri bilinen bazı kimselerle İstanbul'un asayı için devamlı bir tehlike olan serserilerin sıkıyönetim kararnamesinin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasına uyularak Sinop'a gönderilmeleri suretiyle yönetim bölgesi dışına sürüldükleri" (*Tanin* gazetesi, 19.6.1913, No.1636) belirtilmektedir. Bu ikinci bildiriye ekli kimlik listesinde ise 19 müslüman olmayan ve 150 müslüman Türk ile 50 kadar mahalle muhtar ve imamı ile aydın kesiminden 107 kişi bulunmaktaydı. Sorgusuz sulsız Sinop'a gönderilen bu 107 kişi, meslekleri itibarıyle şöyle idi:

Çeşitli hükümet daireleriyle adliyede çalışanlar	12
Memur emeklisi	24
Subay emeklisi	11
Eski milletvekili	2
Gazeteci	10
Serbest hekim	3
Avukat	7
Din adamı	7
Emlâk sahibi	1

Bu tebliğin gerek baş tarafından gerekse sürgün listesinden anlaşılıyor ki, Sinop kalesine gönderilen gazeteciler arasında, suikast günü tutuklandıkları halde suikastla ilgili görülmeyen *Alemdar* gazetesi sahiplerinden Refîi Cevat (Ulunay), aynı gazetenin neşriyat müdürü Kadri, *İkdam* gazetesi muha-

Başkaların Dostları Dergisi Sayı: 1967 İstanbul.

Dergi / Kitap
Kütüphanede Mevcuttur

Hayri MUTLUÇAĞ

MAHMUT SEVKET PAŞA'NIN BİR UYARMASI



Mahmut Şevket Paşa

İkinci Meşrutiyetin ilâni Türk demokrasi tarihinde önemli bir merhaledir. Ancak, her devrimde görüldüğü gibi, bu değişimden de hoşnut olmayanlar çoktu. O tarihe kadar askerlik hizmetinden muaf tutulan medrese öğrencilerinin, bu defa askere alınmak istenmesi din adamları arasında büyük bir tepki yaratmıştı. Kişisel çıkarları eski yönetim düzene bağlı olanlarla, devrim ilkelerini kendi düşüncelerine aykırı bulanlar dernekler etrafında birleştiler.

Böylece, devrimi yapan İttihat ve Terakki cemiyetinin karşısına İTTİHAD-I MUHAMMEDİ CEMİYETİ adını alarak dikildiler. Derneği, görünüşde, Hafız Derviş Vahdeti adında biri temsil ediyordu. Çıkardıkları gazetenin adı Volkan'dı. Seriat'a sarıldılar ve yer yer gerici kipirdanmalar başladı.

Bu olaylardan birine örnek olmak üzere, aşağıda sunduğumuz belge, İstanbul halkının bile nasıl etki altında kaldığını, açıkça göstermektedir.

O sırada 3. Ordu Kumandanı ve Rumeli Genel Müfettiş Vekili Mahmut Şevket Paşa, dürumun kötüye gitmekte olduğunu görmüş, hükümeti uyarmak için teşebbüse geçmiştir. Genel Kurmay aracılığı ile hükümete gönderdiği yazılarla, yaklaşmakta olan tehlikeyi açıkça belirtmiş ve bunu önlemek için ileri sürdüğü tedbirlerin de bir an önce uygulanmasını istemiştir. Bu belgelerden biri şudur:

BELGE I

Zaptiye Nezareti
Mektûbi Kalemi

Sayı :

İstanbulda, Süleymaniye yakınlarında bulunan Hoca Gıyasettin mahallesinde imam vekili Hafız İbrahim Hulusi Efendi ile adı geçen mahallede oturan portakalçı Şükrü, Diyanet İşleri Dairesi muhasebe katiplerinden Osman ve aynı daireye bağlı Kadı Okulu öğrencilerinden Mustafa Efendilerin Meşrutiyet Anayasasının dini kuralara uygun hale getirilmesi için müslüman halkı önlümüzdeki Cumartesi günü Süleymaniye camii

6. Dulkadirli taifesinden olup isyan eden boybeyleri ve sipahilerden ölmüş olanların mahlul olan boy ve cemaatlerinin, cemaatleri kalmayan boybeylerine ve sipahilere verilmesi,

7. Eskiden mu'af ve müsellem olanların yine aynı statüde kalmalarına,

8. Eskiden 500 nefer tayin olunan boydan 250 nefer çeri tayin edilmesine, eski adet olduğu üzere on nefere bir çadırı olup, çerici harçlığı olarak reyadan, yine eski adet üzere, bir yıllık sefer için 500, altı aylık sefer için 250, üç aylık sefer için 125 para salınmasına, ziyade salınarak halka zulüm edilmemesi,

9. Cürm, cinayet, yava, kaçgün vb.'nin eskiden ne şekilde alındığı, bundan sonra nasıl alınacağı gibi çok değişik hususlar belirtildikten sonra; adı geçen her işlemin yerine getirilmesinden sonra ayrı defter tutulması mutlaka istenilmektedir.⁵⁴

İçerik olarak tamamen aynı olmasa da benzeri fermanların gönderilmeye devam edilmesinden, bölgenin yeniden huzur ve sükuna kavuşturulmasının 1531 yılına kadar sürdüğünü söylemek yanlış bir ifade olmayacağıdır.

Sonuç olarak, daha önce de belirtildiği üzere, Dulkadirli ülkesinde çıkan isyanlarda en önemli sebep: Dulkadirli Beyliği döneminde oluşturulan timar düzeninin, Osmanlı fethi ile bozulması ve söz konusu timarların eski sahiplerinin ellerinden alınarak, başkalarına verilmesi, fetih sonrasında bölgenin yazını yapıtlarken, yazım helyetinin halka karşı sert tavr takınmaları, halkın ödemeğe güclük çekeceği vergiler yazmaları ve bu yüzden de sık sık halk ile karşı karşıya gelmeleridir. Osmanlı Devleti bu durumu fark etmiş ve buralarda çıkan isyanları bastırdıktan sonra, bölgede sükuneti sağlamak için, yeniden idari ve ekonomik düzenlemeler yapma yoluna gitmiştir. Biraz uzun süre de, bölgenin Osmanlı fethinden öncesine ait birçok uygulaması, yeniden yürürlüğe konularak ve eski sipahilere timarları, eski boy beylerine boyları iade edilerek, istenilen huzur ve sükun yeniden tesis edilebilmiştir. Bu çalışmada ele alınan ve Dulkadirli ülkesi sınırları içerisinde meydana gelen isyanlar, tespit edilebildiği kadaryla dinî nitelikli olmaktan ziyade, vergileri artırılan ve dirlikleri ellerinden alınan, kıscası kurulu düzenleri bozulan insanların tepkisi olarak çıkışmış olan siyasi isyanlardır. Osmanlı Devleti de bu durumu fark etmiş ve yaptığı düzenlemelerle isyanların önünü alabilmiştir.



⁵⁴ Gerçekten de Dulkadirli ülkesinde bulunan timarlar, öngörülen bu yeni şekilde yeniden yazılarak, deftere kaydedilmiştir. Bkz. BA TD. 142.



MAHMUT ŞEVKET PAŞA SUİKASTI

Yard. Doç. Dr. Ömer Osman UMAR*

ÖZET

Bu çalışmada Osmanlı Sadrazamlarından olan Mahmud Şevket Paşa'ya karşı 1913'te düzenlenen suikast ile bunun sebebi ve sonuçları incelenmiştir.

Mahmut Şevket Paşa II. Meşrutiyete karşı İstanbul'da meydana gelen 31 Mart olayını bastıracak, bu olay sonrası Osmanlı devlet ve siyasi hayatında önemli bir şahsiyet olmuştur. Mahmud Şevket Paşa meşrutiyet taraftarı olarak İttihat ve Terakki ile beraber hareket etmiştir. İttihat ve Terakki'nin yaptığı Babılı baskını sonrası Mahmud Şevket Paşa sadrazamlık makamına getirilmiştir. Mahmud Şevket Paşa sadrazamlık görevinin yanı sıra Harbiye Nazırlığı görevini de sürdürmüştür. Harbiye Nezareti'nden Sadrazamlık makamına giderken düşlenen bir suikast sonucu öldürülmüştür. Suikast teşebbüsü İttihat ve Terakki aleyhisi muhalefet ve İngilizler desteklemiştir. Suikast sonrası katiller yakalanarak şiddetli bir şekilde cezalandırılmışlardır. Bu olay sonrası İttihat ve Terakki özgürlükleri hiçe sayarak muhaliflerine karşı acımasız bir takip başlatmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mahmud Şevket Paşa, İttihat ve Terakki, II. Abdülhamit, Osmanlı Devleti, İngiltere.

Ottoman Devletinin son dönemindeki olaylar hızlı bir şekilde cereyan etmiştir. Bilhassa İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra toplum açısından en önemli gelişme toplumun siyasi hayatı girmesi olmuştur. Artık herkes siyasetle meşgul olmaya başlamıştır. Siyasetin merkezinde İttihat ve Terakki Partisi yer almış, Hürriyet ve İtilaf Fırkası da ona muhalefet etmiştir. Zamanla muhalefet ile meşrutiyet aleyhisi gerici

* Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Öğretim Üyesi.

16 KASIM 2008

D1673



MADDE YAYIMLANMIŞTIR
SONRA GELEN DOKÜMLER

Bir Siyasal Cinayet Örneği: Mahmut Şevket Paşa Suikasti

Nevzat ARTUÇ*

ÖZET

İttihat ve Terakki Cemiyeti, 23 Ocak 1913'te gerçekleştirilen Bâb-i Âli Baskını ile Mahmut Şevket Paşayı Sadaret'e getirmiş ve yaklaşık beş yıl sürecek olan tam iktidar dönemine başlamıştır. Ancak, başta Prens Sabahattin Bey olmak üzere, tüm muhalifler bu durumu kabullenmek istememişler ve İttihatçılara karşı mücadale kararı almışlardır. Bu amaçla ilk olarak Taklib-i Hükümet (Bâb-i Âli Baskını'na karşı muhaliflerin İttihatçı Hükümet'e yönelik darbe girişimi) olayında şanslarını denemisler ancak başarılı olamamışlardır. Ardından, 11 Haziran 1913'te Sadrazam Mahmut Şevket Paşa bir suikast düzenleyerek söz konusu amaçlarına ulaşmak istemişlerdir. Suikast olayına sert tepki gösteren İttihat ve Terakki Cemiyeti, ülke genelindeki bütün muhalefeti sindirme yoluna gitmiş, 1918 sonlarına kadar da tek bir muhalefet partisinin bile kurulmasına izin vermemiştir. Böylece, II. Meşrutiyet ile başlayan çok partili siyaset anlayışı tarihe karışmıştır. Bu durum Cumhuriyet döneminde de etkisini göstermiş ve uzun bir süre çok partili siyasal yaşama geçilememesine neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler

İttihat ve Terakki Cemiyeti, Mahmut Şevket Paşa, Suikast, Prens Sabahattin, Azmi Bey.

Giriş

Mahmut Şevket Paşa Kimdir?

Mahmut Şevket Paşa, 1857 yılında Bağdat'ta dünyaya gelmiştir. Babası Kethüzade Süleyman Bey, Kafkasya'dan Bağdat'a getirilen Gürcü asılı Hristiyan bir aileye mensuptur. Babasının isteğiyle askerlik mesleğine yönelmiş olan Paşa, 1877'de Mekteb-i Harbiye'ye girmiştir buradan, 12 Temmuz 1882'de birincilikle mezun olmuştur. Paşa, 15 Nisan 1883'te Mekteb-i Harbiye'de fen dersleri vermekle

* Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Mahmud Şevket Paşa

Mahmud Şevket Paşa'nın kanlı bir hükümet darbesi ile başlayan sadareti, yine aynı şekilde 11 Haziran 1913'de Beyazıt Meydanı'nda kendisi ile yaveri İbrahim Bey'in makam otomobili içinde suikastçılar tarafından öldürülmesi ile kanlı bir şekilde sona ermiştir.

Cihangir Gündoğdu ➤

Mahmud Şevket Paşa Ağustos 1856'da Bağdat'da doğdu.¹ Babası Bağdat eşrafından eski Basra Vilayeti Müntefik Sancağı mutasarrıfı Kethüzâde² Süleyman Bey'dir.³ Süleyman Bey, Sultan Aziz devrinde (1861-1876) İstanbul'a gelmiş ve dönemin önde gelen aydınları arasında yer almıştır. Namık Kemal ile yakın ilişkiler kuran Süleyman Bey'in yayınlanmış bazı eserleri olduğu rivayet olunmaktadır.⁴ Süleyman Bey'in Genç Osmanlılar ve Namık Kemal ile olan ilişkisi, müntefik mutasarrıflığı görevi ile Basra çöllerine sürülmüş neden olmuştur. Süleyman Bey bu görevi sırasında Bağdat'ın ileri gelen ailelerinden Cin Murat Ailesi'nden⁵ bir kızla evlenmiştir. Bu evlilikten Mahmud Şevket dışında Numan, Ragib, Halid, Murat ve Arif Hikmet adlarında beş çocuk daha dünyaya gelmiştir.⁶

Mahmud Şevket Paşa çocukluk yıllarını Bağdat ve Basra'da geçirmiştir. Basra'da ilk eğitimini mahalle mektebinde hatim indirerek yapmıştır. Daha sonra Babası Süleyman Bey tarafından daha iyi eğitim alabilmesi için Bağdat'a gönderilmiştir. Bağdat'da 1869-1871 arasında valilik yapmış ve kentin modernleşmesine katkıları olan Midhat Paşa, Mahmud Şevket Paşa'yı David Sassoon Okulu

olarak da bilinen Alliance Israelite⁷ okuluna kaydettirmiştir.⁸ "Cevval bir ruha sahip olan ve enerjisine daha geniş bir inkişaf sahisi arayan küçük Mahmud Şevket asker olmak ister."⁹ Süleyman Bey oğlunun bu isteğiyle onu henüz 13 yaşında İstanbul'a gönderir. Paşa 1870'te İstanbul'a gelerek akrabalarının yanına yerleşir. Bir süre Üsküdar Atlamataşı Askeri Rüşdiyesi'nde okuduktan sonra, 1872'de Kuleli Mekteb-i İdadisi'ne başlar.¹⁰ Paşa, Kuleli'de sınıfın başarılı öğrencileri arasında yer almış ve 240 öğrenci arasından sınıf ikincisi olarak mezun olmuştur. İdadisi başarıyla bitirmesinin ardından 1877'de Mekteb-i Harbiye'ye kayıt olan Mahmud Şevket, Haziran

1879'da Erkân-ı Harbiye Mülâzim-ı Sânisi olmuş, 2 Temmuz 1882'de Erkân-ı Harbiye Yüzbaşılığı ile Mekteb-i Harbiye'den mezun olmuştur.¹¹

Mahmud Şevket Paşa Harbiye'den mezun olduktan sonra Erkân-ı Harbiye-i Umûmîye Dairesi İkinci Şubesi'ne bağlı Telif ve Tercüme Bürosu'nda göreve başlamıştır. Paşa bir taraftan çeviriler yaparken diğer taraftan da Mecmua-i Fünûn-i Askerîye'ye makaleler yazar. Göreve başlamasından üç ay sonra Arâbî Paşa Ayaklanması patlak verince, Paşa, Mısır'daki ayaklanmayı bastırmak için toplanan askerî kuvvetlerin kurmay heyetine memur edilmiştir. Ancak bir süre sonra İngiltere'nin düzeni sağlaması üzerine Mısır'a asker sevkinden vazgeçilmiştir. Bunun üzerine Paşa bir sene kadar kaldığı Girit'ten İstanbul'a dönerken Telif ve Tercüme Bürosu'ndaki görevine devam etmiştir. Bu görevde dönmesinden üç ay sonra Erkân-ı Harbiye sınıfları öğretmenliğine tayin olmuş ve "Hendese-i Haliye" ve "Cebr-i Alâ" derslerini vermeye başlamıştır.¹²

Mahmud Şevket Paşa bir süre Osmanlı Ordusu'nun yeniden düzenlenmesi amacıyla Mekteb-i Harbiye'ye davet edilen Alman Generali Comlar Freiherr Von der Goltz ile Alman Müşir Kompoftner paşaların yardımcılığını yapmıştır.¹³ 1883'te Erkâniharp Kolağalığı'na yükseltildiştir. Goltz Paşa, Mahmud Şevket



MAHMUD CHEVKET PACHA

70-22,841

SWANSON, Glen Wilfred, 1933-
MAHMUD ŞEVKET PAŞA AND THE DEFENSE OF THE
OTTOMAN EMPIRE: A STUDY OF WAR AND REVOLUTION
DURING THE YOUNG TURK PERIOD.

Indiana University, Ph.D., 1970
History, modern

University Microfilms, A XEROX Company, Ann Arbor, Michigan

Glen Wilfred Swanson 1970

(c)

ALL RIGHTS RESERVED

Tümüye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi	
Dem. No:	50886
Tas. No:	956.0743 SWA.M

Ter

2326-A

HISTORY, MODERN

MAHMUD ŞEVKET PAŞA AND THE DEFENSE OF THE OTTOMAN EMPIRE: A STUDY OF WAR AND REVOLUTION DURING THE YOUNG TURK PERIOD

Glen Wilfred SWANSON, Ph.D.
Indiana University, 1970

To comprehend the problems of imperial defense and the role of the military officer in the Ottoman empire from 1909 to 1913, the writer has examined those aspects in the life of one officer, Mahmud Şevket Paşa, which directly relate to the attempt to save an empire.

Mahmud Şevket was the most important military-political leader of the Young Turk period from 1909 to 1913. The turning point in Şevket's life came in April 1909 when he made the decision to suppress what appeared to him to be a military revolt in the capital. Although he disapproved of the military officer's participation in politics, Şevket, as a result of the April events, was drawn into the political life of the Ottoman empire. From April 1909 to September 1911 he was a powerful, independent influence in matters of imperial defense. The political climate changed for Şevket with the coming of the Italian war. When the Italians failed to win quickly, political opinion in Istanbul and some other parts of the empire altered. Albanian unrest in the summer of 1912 and officer dissatisfaction brought Şevket's ouster from the ministry of war and revealed Şevket's failure to establish or control his own party apparatus. Through a *coup d'état* in January 1913, Şevket returned to the cabinet as grand vizier and minister of war and guided Ottoman military and foreign policies until his assassination on June 11, 1913.

The study of war and revolution during the time of Mahmud Şevket reveals the alternatives, small though they were, in Ottoman foreign and military policies. Şevket's choice was to maintain a defensive military posture and to follow a pragmatic approach in foreign affairs. During the wars with Italy and the Balkan countries his two notable successes were the making of preliminary arrangements for realignment of the Balkan powers in 1913 and the bringing of the Liman von Sanders military mission from Germany.

The major conclusion of this thesis is that Şevket was one of the few independent persons in the Ottoman empire who was able to work with the Committee of Union and Progress, effect some modernization in the military establishment, retain some of the traditional loyalties to the Ottoman dynasty, and approach international relations as rationally as could be allowed in time of war. With the removal of Şevket, there was no one to prevent the Unionist takeover of power. And perhaps more crucial, the absence of Şevket deprived the empire of a leading military officer who increasingly showed in 1913 the abilities of a wise and cautious statesman, which is what the Ottoman empire needed as it entered 1914 and the First World War.

Order No. 70-22,841 M \$4.55; X \$16.00. 353 pages.

THE ROLE OF JOSEPH McGARRITY IN THE STRUGGLE FOR IRISH INDEPENDENCE

Sister Marie Veronica TARPEY, S.C., Ph.D.
St. John's University, 1970

When Henry II established the lordship of Ireland for his landless son John in 1171, he unwittingly fanned a spirit of determination among the Irish to see Ireland "a nation once again." But, appeals to the Scots, the Papacy, the French, and the Spanish for aid against the English merely made Ireland a pawn in the great dynastic rivalries through the centuries. Within Ireland itself, courageous and colorful figures arose from time to time, obsessed with one dream, fired with one passion: to resist conquest by England and to establish an independent Irish Republic. Failures

McGarrity emigrated to the United States in January, 1892. After he became a member of the Irish-American organization, Clan na Gael, he did, he joined the ranks of many American Irish dedicated to the cause of Irish independence. For, in the latter half of the nineteenth century, had been a dramatic shift in the source from which outside help was offered to Ireland. No longer were the Irish people looking to the religionists on the continent of Europe for assistance. Attention was focused, instead, upon the New World and the vast colony of friends who had crossed the Atlantic. As the chief American spokesman working directly with the Irish Republican Army, the O'Connells became, in the twentieth century, the most effective channel for the Irish cause.

With the de Valera-Devoy split in 1920, Joseph McGarrity became acknowledged leader of this American organization. It was in this capacity that he contributed most efficiently and generously to the republican cause. His untiring dedication became, in many instances, the general means of procuring aid to Ireland. Working always as an organization man, individual, McGarrity publicized the Irish cause, planned munitions, solicited funds, and, when the treasury was low, supplemented this from his own pocket, though he refused to reveal any of the three fortunes which his various business activities eventually lost in the Irish cause.

True to the traditions of Irish Republicanism in which he was reared, Joseph McGarrity remained an unwavering disciple of the use of physical force. Fully convinced himself that there was no way of procuring full independence for Ireland, he had no patience with those who thought differently. In upholding this conviction, he maintained a warm, personal friendship with Eamon de Valera when the two men took constitutional road to the same goal.

In Joseph McGarrity's role in the struggle for Irish independence, history has indeed repeated itself. Centuries of outside aid, be it from the Scots, the Papacy, the French, or the Spanish, had proved ineffective. Aid from the New World channeled through the Clan na Gael, in the hands of Joseph McGarrity, had not accomplished much. Even republicans still deplore the fact that Ireland "long a province, would be 'a nation once again."

Poet, idealist, and Irish dreamer though he was, Joseph McGarrity combined this with an American pragmatism wedded to Irishness. The result was forty-seven years dedicated to the pursuit of a sensible dream.

Order No. 70-22,261 M \$4.80; X \$16.00

COLLEGE ARCHITECTURE IN NORTHERN NEW ENGLAND BEFORE 1860: A SOCIAL AND CULTURAL HISTORY

Bryant Franklin TOLLES, JR., Ph.D.
Boston University Graduate School, 1970

Major Professor: John B. Armstrong

In the pre-Civil War college architecture of Northern New England can be seen the interrelationships of society, higher education and art. By concentration upon the distinct region comprising the states of New Hampshire and Vermont, analysis and comparison of these campus plans is facilitated. Many conclusions drawn, however, have implications for the national scene. To date, the region's college buildings have been a generally neglected subject.

These pre-1860 institutions are examined: Bangor Theological Seminary, Bates College (Maine State Seminary), Bowdoin College, Medical College, Colby (Waterville) College, Dartmouth College, Gordon Theological Seminary, Middlebury College, New Hampshire College, Norwich University, Vermont Medical College, and the University

This study is organized around three major themes. The first concerns the development of higher educational needs, as exemplified in learning theory, functional and aesthetic architectural planning, both in building or campus conceptions. In the majority of instances, the relationship of architectural form and function is evident. In all building types studied, institutional academic, social, residential, religious and other operations were closely integrated. Learning theory, and therefore, expressed a respect for individualism and the universality of man.

The second principal theme involves the relation between architectural design, construction, and regional factors present in Northern New England. The third theme concerns remoteness, the lack of sophisticated transportation and communication, harsh climate, economic limitations, and religious constraints to the creation of indigenous structures which maximized durability at the expense of artistic ornamentation. Buildings are conceived, stylistically laggard, solidly constructed, and well defined. Yet, in many examples, both architectural charm and originality were successfully realized. Campus plans tended to follow traditional patterns.

The fourth theme concerns the relationship between architectural design, construction, and the cultural trends or tastes of a particular era. Regional influences were instrumental in determining building shapes and exterior appearances. Until the 1830s, English-derived design styles ("Italianate," "Gothic," and "Federal") were displayed by college facilities. After the Civil War and the 1860s, such styles were largely succeeded by historic and neoclassical influences. Of these, the Neo-Classical had the greatest influence in Northern New England. Several excellent examples of Italianate architecture were raised on college campuses there. Despite their prominent appearance and public building, the Neo-Gothic and other romantic styles left little imprint upon higher educational design. Conservative architectural canons dictated the use of utilitarian, plain and traditional designs and forms. The spirit of colonial college architecture was maintained.

Though numerous sources were consulted, there are few materials available in a comprehensive descriptive or analytical fashion. Sources employed were: general studies and monographs in architecture, newspaper, journal and periodical articles; regional histories, institutional histories and official publications. Information and substantiation was from unpublished writings, diaries and letters, and institutional manuscripts (governing board minutes, financial records, legal documents, correspondence, photographs and descriptions).

Order No. 70-22,390 M \$5.90; X \$20.95. 462 pages.

WOMEN AND THE FAMILY IN FRENCH LAW AND POLITICAL CRITICISM FROM THE END OF THE ANCIEN REGIME TO THE CIVIL CODE

Barbara TRAFER, Ph.D.
University of Michigan, 1970

Major Professor: W. Bowditch

1 OCT 1977

The primary concern of this dissertation is the development of French law and political thought concerning marriage and the family from the last decades of the Ancien Régime to the end of the Napoleonic period. Beginning with the royalist and clerical conceptions of royal law and Catholic doctrine, the study attempts to explain and to evaluate the transformations of marriage and the family which were introduced by the legislation of the French Revolution and to show how these innovations were further modified by the application of the French civil code of 1804. In addition to the operation of the law, the dissertation undertakes to examine the legal theories of marriage and the family and to show

23 TEMMUZ 1992

1334/1955, 89-90). In the Persian *tadhkiras*, dates varying between 718/1318 and 720/1320-1 are given for his death. The tomb at Shabistar, where he was buried next to his teacher Bahā' al-Dīn Ya'kūb Tabrīzī, has become a place of pilgrimage. It has been restored several times during the last century.

The fame of Maḥmūd rests entirely on a short *mathnawī* (1,008 bayāts in the most recent edition), the *Gulshan-i rāz* ("The rose garden of the secret"). According to the poet's introduction, it was written in the month of Shawwāl 717/December 1317-January 1318 in reply to a versified letter (*nāma*) sent by a "well-known notable" (*buzurgī mashhūr*) from Khurāsān. A generally accepted tradition, appearing for the first time at the end of the 9th/15th century in Djāmī's *Nafahāt al-uns* (ed. Tehran 1337/1958, 605), specifies that the letter contained questions on difficult points of mystical doctrine and was composed by Ḥusaynī Sādāt Amīr [q.v.], who was an expert writer on the subject in his own right. These details are not confirmed by the text of the poem. The text of the letter, which is extant in some manuscripts of the *Gulshan-i rāz*, was probably only put together afterwards with lines taken from the lines of the poem itself, which precede each of the fifteen main divisions under the heading *su'āl* ("question"). The answers given by the poet are subdivided into theoretical parts (*kō'ida*) and illustrative parts (*tamthīl*). The subject-matter of the poem is the doctrine of man's perfection through gnosis. This involves a number of cosmological, psychological and metaphysical themes as well as topics proper to the Sufi traditions, such as the problem posed by expressions of identification with the Divine Being. The influence of Ibn al-‘Arabī, acknowledged by Maḥmūd in his *Sa'ādat-nāma*, is quite obvious. He also continues, however, the older tradition of Persian religious poetry as it appears from his treatment of poetical images as mystical symbols in the last sections of the *Gulshan-i rāz*, and from a reference to ‘Aṭṭār [q.v.] as his example.

The great value attached to the poem is reflected, especially, in the many commentaries which were written on it throughout the centuries. The diversity of its contents, in spite of its concision, made the *Gulshan-i rāz* into a convenient starting-point to elaborate expositions of mystical doctrine, like the celebrated *Mafātiḥ al-iḍjāz* by Shams al-Dīn Muḥammad b. Yāḥyā al-Lāhidjī al-Nūrbakhshī, dated 877/1472-3 (several editions, the latest by Ghulām-Riḍā Kaywān-Samī'i, Tehran 1337/1958). Other notable commentators were Diyyā' al-Dīn ‘Alī Turka Khudjandī (d. 835/1431-2), Nizām al-Dīn Maḥmūd al-Husaynī "al-Dā'i ilā 'llāh" (d. ca. 869/1464-5) and Shudjā' al-Dīn Kurbālī, who wrote his work between 856/1452-3 and 867/1462-3. As early as 829/1425-6, a Turkish translation in *mathnawī* verses was dedicated to the Ottoman sultan Murād II by Elwān Shīrāzī (cf. E. Rossi, *Elenco di manoscritti turchi della Bibl. Vaticana*, Vatican City 1953, 236; B. Flemming, *Türkische Handschriften*, i, Wiesbaden 1968, no. 366). Imitations were composed until the present century, e.g. the *Gulshan-i rāz-i ḍajid*, an appendix to the *Zabūr-i ḍajam* (1927) by Muḥammad Ikbāl. (See further on the commentaries, translations and imitations of the *Gulshan-i rāz*: A. Gulčin-i ma'ānī, in *Nuskhahā-yi khaṭṭī*, iv, Tehran 1344/1965, 53-124; Munzawī, ii/1, 1248-53 and *passim*.) A manuscript with glosses by an anonymous Ismā'īlī author was brought to notice by W. Ivanow (*JBBRAS*, viii [1932], 69-78) and published by H. Corbin.

The 17th-century traveller Jean Chardin was the first Western writer to note the importance of this

poem to the Persian Sūfis as a "sommé théologique" (*Voyages*, ed. Langlès, Paris 1811, iv, 453). It was then used by F. A. D. Tholuck as a source of his study on Persian mysticism (*Sufismus*, Berlin 1821; wrongly ascribed to "Asisi") and his anthology of mystical poetry in German translation (*Blüthensammlung aus der morgenländischen Mystik*, Berlin 1825). The text, with a full translation, was published by J. von Hammer-Purgstall (*Rosenflor des Geheimnisses*, Pesth-Leipzig 1838) and by E. H. Whinfield (*The mystic rose garden*, London 1880; repr. 1978). Several other editions were published in Iran and on the Indian subcontinent. A critical edition was prepared by Gurban-eli Memmedzade (Baku 1973).

Of the other works ascribed to Maḥmūd Shabistari, the most likely to be authentic are the *mathnawī* called the *Sa'adat-nāma*, on mystical theology, containing also valuable data for the biography of the author (cf. Rieu, ii, 871; Ateş, no. 351/1; Munzawī, iv, 2909-10) and *Hakī al-yakīn fī ma'rīfat rabb al-'ālamīn*, a prose work which was repeatedly printed (cf. Browne iii, 149-50; Munzawī, ii/1, 1129-30). The *Mir'āt al-muhabkīkīn*, also in prose, is in some manuscripts ascribed to Ibn Sīnā or others (cf. Munzawī, ii/1, 842-4 and 1374-5). No longer extant are the *Shāhid-nāma*, mentioned in *Hakī al-yakīn* as well as in Gāzurgāhī's *Mađālīs al-'ushshāk*, and a translation of Muḥammad al-Ghazālī's *Mishkāt al-anwār*. The *mathnawī* called *Kanz al-ḥakā'ik*, published under Maḥmūd Shabistari's name (Tehran 1344/1965), seems to be identical with a poem wrongly attributed to 'Aṭṭār (cf. H. Ritter, in *Isl.*, xxv [1939], 158 f.; idem, in *Oriens*, xi (1958), 21 f.; Ateş, no. 122/13). The real author is probably Pahlawān Maḥmūd Pūryār Khwārazmī (cf. Ateş, under nos. 351/2 and 382; Munzawī, iv, 3059-60). Some of his *ghazals* and quatrains are extant in anthologies (cf. e.g. Ethé, *India Office*, no. 1747; Ismailov, 165).

Bibliography: Ch. Rieu, *Cat. of the Pers. mss. in the Brit. Museum*, ii, London 1881; H. Ethé, in *Gr. I. Ph.*, ii; idem, *Cat. of the Pers. mss. in the Library of the India Office*, Oxford 1903; Browne, iii, 146-50; H. H. Schaeder, in *ZDMG*, lxxix (1925), 253 ff.; M. A. Tarbiyat, in *Armaghān*, xii (1310/1931), 601-10; idem, *Dānišmandān-i 'Ādharbāydjān*, Tehran 1314/1935, 334-8; Kaywān-Samī'i, introd., to the ed. of *Mafātiḥ al-iḍjāz*, Tehran 1337/1958, pp. lxvii ff.; Tahsin Yazıcı, in *IA*, s.v. *Şebisteri*; H. Corbin, *Trilogie ismaïlienne*, Tehran-Paris 1961; E. E. Bertel's, *Izbraniye trudi. Sufizm i sufiskaya literatura*, Moscow 1965, 109-25; A. Ateş, *İstanbul kütüphanelerinde farsça manzum eserler*, i, İstanbul 1968; A. Munzawī, *Fihrist-i nuskhahā-yi fārsī*, ii/1, Tehran 1349/1970 and iv, Tehran 1351/1972; Shaig Ismailov, *Filosofiya Makhmuda Shabustari*, Baku 1976. (J. T. P. DE BRUYN)

MAHMŪD SHEWKAT PASHA (1856-1913), Ottoman general, war minister and Grand-Vizier (1913), was born in Baghdād. He came from a Georgian family long settled in Irāk and thoroughly Arabised, so much so that he was known as 'Arab Maḥmūd at the War Academy. His father Ketkhudāzāde Süleymān was a former *mutāṣarrif* of Baṣra, and his mother an Arab lady of the ancient house of al-Farūkhī. After completing his early education in Baghdād he entered the War Academy in Istanbul, graduating in 1882 at the head of his class. He was appointed to the General Staff with the rank of captain and thereafter promotions came with regularity. He rose to the rank of major in 1886, colonel (1891), brigadier-general (1894), and divisional general or *ferīk* (1901). In 1905 he became army com-

E16
Mahmud
Şevket Paşa

Carl Max KORTEPETER
New York University

The following essay on the life and times of Mahmud Shevket is treated in five parts: Part I deals with the education of this great Ottoman/Arab soldier and statesman; Part II is concerned with the military career of Mahmud Shevket, in particular his life in the Technical Services of the Ottoman Army ; Part III considers his political life as Minister of War; Part IV provides an appraisal of Shevket as Grand Vezir and his assassination and Part V presents a brief appraisal of Shevket Pasha and his times. The writer takes great pleasure in honoring Professor Doctor Halil Sahillioglu who has made such rich contributions to the field of Ottoman Studies.

I. The education of an Ottoman officer

Mahmud Shevket was born in Baghdad in 1857 or 1858 about one year before the death of the famous Grand Vezir, Mustafa Reshid Pasha. Thus he grew to manhood in late 19th century Ottoman society which was under tremendous pressure abroad from the Great Powers, notably Britain, France, Austro-Hungary and Russia and internally from the constant threat of insurrection by Ottoman ethnic groups supported by the same foreign governments. Partly owing to the reforming zeal of Mustafa Reshid and his proteges, Mahmud Shevket was one of the young men who benefited most from the so-called Tanzimat Era, a time in which European legal, educational, military and governmental reforms assured a European-style education for a new Ottoman elite.

His father, Ketkhudazade Suleyman, was reputed to have descended from a Georgian family which, had settled in a previous generation had settled in Baghdad and, though Arabized, still served the Ottoman government in various official capacities. One may note from the name Ketkhuda-zade, that an ancestor had served as a "Ketkhuda" or deputy either to an Ottoman governor or served as a Baghdad representative to the imperial government in Istanbul. Mahmud's own father served as a "mutasarrif" or district officer in the Muntefik district of Basra province in the formative years of young Mahmud. His mother derived from the ancient Arab family of al-Farukhi (1). It is clear that Mahmud Shevket was a scion of two leading families of Baghdad. Another brother who obtained prominence, Arif Hikmet Suleyman, was graduated from the Mulkiye, the Imperial Ottoman School for Civil Servants, and rose to be prime minister of Iraq in the mid-1930s. Two other brothers are known, Murad and Khalid Suleyman. Khalid Suleyman served in the Ottoman army, also in the Ottoman parliament and later became minister of education in Iraq in 1929 (2). After

(1) "Mahmud Shevket Pasha," E.I.2 VI, 79 (F.Ahmad)

(2) Personal interview of Swanson with Dr. Ihsan Dogramici, son-in-law of Hikmet Suleyman, and founder of Hacettepe and Bilkent Universities in Ankara. (Swanson, 3-4).

el-Mecelletü'l-Tarihiyyetü'l-
Arabiyye li'l-Dirasati'l-

Osmaniyye , say: 15-16 (1997)

Zaghvān , s. 185-206.

D.1139

21 MAY 2003