

روجيه غارودي

Garudy P

الأصوليات المعاصرة أسبابها ومظاهرها

تعريب

الدكتور خليل أحمد خليل

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi	
Demirbaş No:	1 30368
Tasnif No:	297.09 GAR.1

دار عام ألفين

باريس

1992



070514

GARAUDY, Roger

1 ERKAN GÖRGÖZ, Roger Garaudy'nin din ve felsefe anlayışı, Fırat Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2004

DOĞU'DAN BATI'YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ

MEDENİYET PROJELERİNİN İNŞA SÜRECİNDE
ÇAĞDAŞ İSLÂM DÜŞÜNCESİ

10. Cilt

Proje Editörü

PROF. DR. BAYRAM ALİ CETİNKAYA

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi	
Dem. No:	242389
Tas. No:	109 DOĞ.İ

10. Cilt Editörü

Doç. Dr. Selim EREN

Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK



insan

istanbul 2015

ROGER GARAUDY

Cemal Aydın

(OFOSLH) Garaudy Roger

23 Temmuz 2016

MADDE YAYIMLANDIKTAN
SONRA GELEN DOKÜMAN

fakir bir ailede dünyaya geldiğinden yeryüzünden yoksulluğun kaldırılması için Donkişot'ça mücadele eden... Batı'nın sömürgeci zulmünü ve bu zulüm ve sömürsünü devam ettirmek için uyguladığı açık ve örtülü terörü bildiği için sömürülenlerin ve zulme uğrayanların yanında yer alan... Dünyadaki her bir fert huzura ermedikçe kendisine huzuru haram etmeye and içen... Ve 20'li yaşlarda aldığı bu kararı ve bu ideali ölünceye kadar tavizsiz devam ettiren bir fikir ve eylem adamıdır Roger Garaudy (okunuşu: Roje Garodi).

17 Temmuz 1913'te Marsilya'da dünyaya geldi¹. Ailesinin dinsiz olmasına karşılık, on dört yaşında "Hayatıma anlam kazandırmak için" diyerek Protestanlığı benimsedi. Üniversitede felsefe bölümündeyken, 1933'te, Komünizmi yoksullara sahip çıkan sistem olarak gördü. Kendisinin Hıristiyan olduğunu belirterek, idealine uygun bulduğundan Komünist Partisi Gençlik Kolları'na katılmak için başvurdu. Kabul edildi ve tam otuz yedi sene bu partiye hizmet etti. Partide şahsi çıkar maksadıyla değil, tam aksine bu parti onun ülküsüne hizmet için canla başla çalıştı. Daha sonra hem Komünist Parti'nin hem de Fransa'nın dünya çapında sözcüsü oldu.

1. Garaudy'nin hayatıyla ilgili bilgilerin önemli bir kısmı, şu eserin sonunda yer alan yedi sayfalık biyografiden özetlenmiştir: Serge Perottino, Garaudy, Seghers, Paris, 1974, s. 191-197.

689-708

Ganzenmüller, Konrad, born 27 December 1841 at Zoltingen, Bavaria, he received a doctorate in 1877 from the Universität Leipzig for *Tibet nach den Resultaten geographischer Forschungen*. He was a civil servant at the statistical bureau, Dresden. He died there in 1905. BioJahr., vol. 10 (1905), Totenliste, col. 171*

Ganzin, Eugène, fl. 1856-1859, he wrote *Léthargie de la boulangerie parisienne industriel-propriétaire à Alger* (1856), and *De la situation du crédit commercial, industriel et agricole en Algérie et de son organisation par la Banque de France* (1858). BN

Garaudy, Roger, born 17 July 1913 at Marseille, he was educated at the Lycée Henri IV, and the Faculté des lettres, Paris, and completed his formal studies with the degree *docteur ès lettres*. He was a member of the Communist Party since 1933, incarcerated in a German concentration camp, served three terms at the Assemblée nationale, was its vice-president, 1956-1958, and a correspondent of *l'Humanité* in the Soviet Union. Since 1965 he was *maître de conférences* at the Faculté des lettres de Poitiers. He published his autobiography, *Parole d'homme* (1975). In 1982 he embraced Islam. His writings include *L'islam habite notre avenir* (1981), *Promesse de l'islam* (1981), its translation, *Verheißung des Islam* (1989), *L'affaire Israël* (1983), *L'islam en Occident* (1987), and *Les mythes fondateurs de la politique israélienne* (1996). WhoFr, 1965/66-2002/2003; WhoWor, 1974-1976

Garbarino, Taddeo, born 25 April 1906 at Roma, he received a doctorate in law and commerce, and became a senior tax official, a administrator of a variety of societies, journalist, and publisher. *Lui, chi è*

Garbell, Irene, born about 1900, she was a linguist affiliated with the Hebrew University, Jerusalem. Her writings include *The Jewish Neo-Aramaic dialect of Persian Azerbaijan* (1965) as well as a Hebrew work in 1963. Note

Garbers, Karl, born early 20th cent., he received a Dr.phil. in 1936 from the Universität Hamburg for *Ein Werk Tābit b. Qurra's über ebene Sonnenuhren* and a Dr.habil. in 1948 from the Universität Leipzig for *Buch über die Chemie des Parfüms und die Destillation*, translated from the Arabic of Ya'qūb ibn Ishāq al-Kindī. His other writings include *La matemática y la astronomía en la edad media islámica; traducción del alemán* (1954); he edited and translated *Maqāla fi-l-māliḥūliyā; vergleichende kritische arabisch-lateinische Parallelausgabe of Ishāq ibn 'Imrān* (1977); and he was joint editor of *Quellen-geschichtliches Lesebuch der Araber im Mittelalter* (1980). GV; LC; Sezgin

Garbini, Giovanni, born 8 October 1931 at Roma, he was a professor of Semitic epigraphy and philology successively at Roma, Napoli, Pisa, and again Roma. A member of the Accademia dei Lincei, Roma, he wrote *Il semitico di nord-ovest* (1960), *The ancient world* (1966), its translation, *Die Kulturen des Vorderen Orients* (1968), *Le lingue semitiche* (1972), *Storia e problemi dell'epigrafia semitica* (1979), *Il semitico nordoccidentale* (1988), and *Il Filistini* (1997). ConAu 21-24, new rev. 9, 25, 51; IndBital (1)

Garbuzova, Virinea Stefanovna, born in 1914 at Petrograd, she graduated in 1939 from the Faculty of Philology, Leningrad, and subsequently was affiliated with the Hermitage Museum until 1954. She received her first degree in 1956 for *Сказание о Мелике Данышменде, как првнейший тюркоязычный литературный на территории Малой Азии* and her doctorate in 1975 for *Турецкая поэзия XIII-XX в.* Her other writings include *Поэты средневековой Турции* (1963) and *Поэты Турции* (1963). Milliband; Milliband²

Garcia, Luc, born in 1937 in Benin, she wrote *Le Royaume du Dahomé face à la pénétration coloniale* (1988). LC

Garcia, Sandra Joanne Anderson, born 10 August 1939 at Buffalo, N.Y., she graduated in 1966 from Texas Western College and received her Ph.D. in 1971 from the University of Southern California for *The relationship of hypnotic susceptibility, EEG alpha, achievement, and parent's child rearing practices*. Since 1970 she taught psychology at the University of Southern Florida, Tampa. She edited *Child and families* (1991). NatFacDr, 2003; WhoAmW, 1991/92, 1993/94, 1995/96

García Alix, Antonio, born in 1852 at Murcia, he was a lawyer and politician who was appointed in 1900 a minister of public instruction. He was joint author of *Función del rey en el régimen constitucional y parlamentario* (Madrid, 1910). IndiceE²

García Antón, José, born in 1915, he gained a doctorate in history, with special reference to the Arab world and Islam. His writings include *Fortificaciones en la costa de Aguilas, siglo XVI al XIX* (1988), and *Estudios históricos sobre Aguilas y su entorno* (1992). Arabismo, 1992; LC

García-Arenal Rodríguez, Mercedes, born 20th cent., she received a doctorate in Semitic philology, with special reference to the history of the Maghreb. In 1993 she was a professor in the Departamento de Estudios Árabes. Instituto de Filología. C.S.I.C.. Madrid. Her writings include *Los Moriscos* (1975),

Gazete Adı	Zaman
Tarih	13.3.93
Sahifa	2
Sütun	

775

İslâm, hayata ümit veren güçtür

MUSTAFA BALKAN

KONYA (ZAMAN) - İslâm, dört asır boyunca ümmet anlayışıyla, kültürüyle, inanç sistemiyle dünyanın en dinamik dini toplumu olmuştur. Şanlı geçmişi ve bugünkü durumuyla büyüklüğü nereden gelmektedir?

İslâmiyet dünyaya umut veren bir güç nasıl olabilir?

7. yüzyılda Hz. Peygamber (s.a.v) ve Raşit Halifeler zamanında, İslâmiyet'in yayılışı muhteşem olmuştur. Bu, askeri bir fetih değildir. Fakat kültürel bir inkılaptır.

Bu yükselişin temel sebebi nedir? -İslâm düşmanlarının uydurduğu gerçek dışı hikâyelerin aksine, İslâmiyet kendini, dünyaya askeri bir fetihle değil, fakat din hürriyeti, sosyal inkılap ve kültürel değişimle kabul ettirmiştir.

DİN HÜRİYETİ

Aryen Hıristiyanlar'ı Vizigot hakimiyeti altındayken, Hz. İsa'yı bir Tanrı değil, büyük bir peygamber gibi kabul ettiklerinden dolayı, "Dalalet ehli" olarak zulüm görmüşlerdir.

Müslümanlar, sade ve güçlü tek Allah inancını getirmişlerdir. Bu inanç sistemi Hz. İbrahim, Hz. İsa, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi aynı Allah'ın elçisi olan Resüllerin dinidir. İslâmiyeti, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in tebliği ile yeni doğmuş bir din gibi ortaya çıkmıyor, fakat bütün vahye dayanan dinlerin en kâmil olarak zuhur etmiştir. İslâmiyet Allah'a itaate dayanır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah: 10. sure 29. ayette: "Allah Adem'e ruhundan üflemiştir" diye beyan eder.

Kur'an, en açık bir şekilde, İslâm'ın işte böyle tarif eder. Yüce Allah, Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, şöyle demesini emreder: "Ben gönderilen Peygamberler arasında bir yenilikçi değilim." (Ahkaf, 9) "Biz, Sen'den önce de peygamberler gönderdik." (Yunus, 47, Hicr, 10, Nahl, 43, Rum 47, Mü'min, 78)

Kur'an, (Al-i İmran, 144), açıkça vurgular.

"Muhammed de ancak bir peygamberdir. O'ndan önce nice peygamberler gelip geçti." Onların hepsi de aynı Allah'ın elçileriydiler.

Peygamberler aracılığıyla iletilen İlahî emirlerin devamlılığına (ki Kur'an buna "Allah'ın sünneti" O'nun "geleceğin kanunu" adını verir)dikkati çeken Allah, Hazreti Muhammed

Prof. Dr. Roger Garaudy kimdir?



1913 yılında Fransa/Marsilya'da doğdu. Ateist bir ailenin oğlu olan Garaudy, 20 yaşında Hıristiyan ve Komünist oldu. 1945'de Fransa Komünist Partisi'ne kaydoldu. Sosyalizm ile ilgili teorisyen olarak çeşitli fikirler üreten Garaudy, 1966'da yayınlanan "İslâmiyet ve Sosyalizm" ile "Sosyalizm ve Ahlâk" isimli kitaplarıyla sosyalizmi sorgulamaya başladı. 1970 yılında fikir dünyasında meydana gelen dalgalanmalar ve Komünist Parti'yle aralarında doğan fikir ayrılıkları yüzünden partiden çıkarıldı. 11 yıl sonra, yani 1981 yılında Müslüman olduğunu açıkladı. 30 Temmuz 1983 tarihli Le Monde gazetesinde, İslâmiyet'e neden girdiğini açık bir şekilde yazan Prof. Dr. Garaudy'un, Türkçe'ye kazandırılan kitapları arasında şunlar sayılabilir: İslâmiyet ve Sosyalizm-Sosyalizm ve Ahlâk (1966), Karl Marx'ın Fikir Dünyası-Sosyalizmin Büyük Dönemeci (1970), İslâm'ın Var Dedikleri-Siyonizm Dosyası (1983), Yaşayanlara Çağrı (1986), 20. Y.Y Biyografisi (1989), İslâm ve İnsanlığın Geleceği (1990), Entegrizm (1992).

Prof. Dr. Garaudy, Filistinli Müslüman Selma Nuriddin Faruki'yle evli. Fransa'da bir televizyon kanalından İslâmî anlatarak mücadelesini devam ettiriyor.

(s.a.v.)'e birçok defa şu emri verir: "Sen'den önce elçi olarak gönderdiğimiz peygamberlerinize sor" (Zuhruf, 45. Ayrıca bakınız: Yunus, 94, Nahl, 43, Enbiya, 7).

Kur'an'da Allah, Müslümanlar'a, Yahudiler'in peygamberlerine ve Hıristiyanlar'ın İsa'sına saygı göstermelerini buyurur. (Nisa, 152, Bakara, 136, 285, Al-i İmran, 84).

Yüce Peygamber Hazreti Muhammed (s.a.v.), gerçek ve temel dini bütün insanlara hatırlatmak üzere gönderilmiştir:

"Sen, artık yüzünü, Hakk'a yönelmiş bir birleyici olarak dine çevir ki bu, Allah'ın yaratma kanununa (fitrata) ki, insanları onun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışında hiçbir değişime, değişiklik bulunmaz. İşte en doğru, en sağlam din budur. Ama insanların çoğu bilmezler. (Rum, 30)

"Deyiniz ki, biz Allah'a ve bize indirilene, Musa'ya ve İsa'ya ve (diğer) peygamberlere Rab'leri tarafından verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden farklı tutmayız. Biz ancak Allah'a boyun eğen Müslümanlarıdır. (Bakara, 136, Al-i İmran, 84)

(*) Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) eskiden indirilen vahiyleri tasdik etmek, onları tarih boyunca uğradıkları bozulmalardan arındırmak ve onları tamamlamak üzere Allah tarafından gönderilmiştir. Bizim küçük ahlak kurallarımızın ve küçük insanî mantıklarımızın ötesine taşarak, Allah'ın iradesine şartsız boyun eğişle Hz. İbrahim, inananların ba-

baş ve onların örnek rehberi olmuştur. (Bakara, 124)

Kur'an'da şöyle denilir: "Babamız İbrahim'in dinine uyun" (Hac, 78) Hz. İbrahim'in de aralarında bulunduğu kavmi, meleklerin ziyaretinden bahsedilirken, bu yüce peygamber "Müslüman", yani "Allah'a teslim olmuş kişi" olarak tanıtılır. (Zariat, 36)

Hz. İsa Kur'an'da Allah'ın oğlu olarak kabul edilmemesine karşılık, peygamberler arasında üstün bir yere sahiptir. Çünkü, Hz. Muhammed dahil, hiç bir peygamber, bir bakireden dünyaya gelmemiştir. Allah, Kur'an'da Hz. Meryem hakkında şöyle buyurur:

"İrızını koruyan Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu da, oğlunu da alemle bir mucize kıldık. "(Enbiya, 91) Ardından gelen ayette ilave edilir: "İşte sizin ümmetiniz bir tek ümmettir."

Bir başka surede de (Mü'minun, 52), peygamberler hakkındaki bu ifade aynen tekrarlanır. Şu ayeti de okuyalım: "Biz, bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir. Biz yalnız O'na boyun eğiz." (Ankebut, 46)

SOSYAL BİR İNKILAP

Kur'an'ın Kerim'e göre yegâne mülk sahibi Allah'tır. Bu inanç, mülkiyetin iyi veya kötü kullanma hakkını vaaz eden Roma Hukuku'na aykırıdır. İspanya'daki köylüler, cüzi bir vergi karşılığında, çalışanlara arazi veren Müslü-

manları bir kurtarıcı gibi telakki etmişlerdir.

Yegâne mülk sahibi Allah'tır. "Göklerde ve yerlerde ne varsa hepsi Allah'ındır." buyurur Kur'an. (Bakara 116, 284, Al-i İmran, 109 ve başka ayetler)

O'nun yeryüzündeki halifesi insan, bu mülkiyeti Allah yolunda çekip çevirmekle (yönetmekle) yükümlüdür.

Bu kavram, mülkiyeti "İyi yolda ve kötü yolda kullanma hakkı" olarak tarif eden Roma Hukuku'ndaki kavramın zıddıdır.

Müslüman için, aksine, vazifeler haklardan öne gelir. Allah'ın mülkünün sorumlu yöneticisi insan, bu mülkü kendi keyfine göre kullanamaz. Yani onu canının istediği gibi tahrip edemez, saçıp savuramaz, kendi çalışmasıyla verimli hale getirmeyip boş bırakamaz, yığıp biriktiremez de:

"Altın ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda sarf etmeyenleri can yakıcı bir azapla müjdele." (Tevbe, 34)

Ve Kur'an'da en büyük lanet, ünlü zengin Ebu Leheb'e karşı yapılmış ve serveti dahi mahkum edilmiştir:

"Elleri kurusun Ebu Leheb'in. Zaten kurudu da. O'na ne malı, ne kazandığı bir fayda verdi. O, yakında alevli bir ateşe girecektir." (Leheb, 1-3)

Dini bir görev olarak, servetin toplum içinde aktarılması demek olan "zekat" farızası ve Allah yolunda ve O'nun hizmetinde çalışma yapmadan her türlü servet artışı demek olan "Riba" yasağı başta olmak üzere, Kur'an'ın bütün buyrukları, servetin, toplumun bir kutbunda yığılmasını ve öbür kutbun sefaletle terkedilmesini önleme amacı güderler.

(*) Allah, Kur'an'da, paranın siyasi bir hiyarsız kuracağı her tür sosyal düzeni kökünden reddeder. Tersine, hiç bir yanlış anlamaya meydan vermeyecek açıklıkla şöyle buyurur:

(*) "Bir memleketi yıkıp yok etmek istediğimiz zaman, oranın refah ve zenginlikten şımarmış ileri gelenlerini iktidar sahibi yaparız..." (İsra, 16)

KÜLTÜREL DEĞİŞİM

İslâmiyet, öyle canlı bir medeniyet meydana getirdi ki, Avrupa'nın hakiki Rönesansı 16. yüzyılda İtalya'da olduğu gibi, Allah'a karşı değil, bilakis 13. yüzyılda İspanya'da olduğu gibi Allah inancına dayalı bir medeniyet meydana getirmiştir.

□ Devam edecek □

Rashîd Ridhâ (1865-1935) (Hofmann, 2001: 122). He also supports his arguments and modern views with opinions of well known Muslim scholars and commentators such as Shaykh Yûsuf al-Qaradhâwî, Hasan al-Turâbî, Zakî Badawî, Tâhâ al-Alwânî and Fathî Othmân. He criticizes Muslims who do not observe Islamic teachings or those who lay false accusations at the door of Islam. Yet, he has great hope that "the Muslim communities in the West would become the leaders of renewing civilization in the East. He points out: in the West, there are some Muslim intellectuals who work and write without censorship. Their product, in my opinion, is fundamental in developing Islam."²³

He defends democracy in the Islamic world, supporting human rights and the emancipation of Muslim women. He supports the establishment of a parliamentary Islamic State in accordance with Asad's theory (cf. par. 4.2). Yet, he criticizes Muslims — individuals, societies and governments — because they are still far removed from the core of Islam.

Hofmann is busy delivering Islamic lectures, participating in international conferences and seminars, writing books, and publishing articles in journals. At present he is working as an adviser at the Islamic Bank of Bosnia which was established and financed from Dubai.

Hofmann observes Islamic rituals and follows the Sunni school. He has completed the pilgrimage, *hajj*, and *'umrah*. He divorced his American wife, and is married to a Turkish musician. During the summer they live in Istanbul and in Aschaffenburg, Germany during the winter.

1.6.1.3. ROGER GARAUDY (1913-)

The following biographical sketch is mainly based on the following sources:

1. Interview with Garaudy in Paris on July 14, 2001. I discussed many issues with him including his conversion, activities, beliefs and political attitudes.
2. A manuscript of his autobiography that he gave to me during my visit to him in 2001. It contains only the first chapter because that was the only completed chapter at that time.
3. Gerholm, T. (1988), "Three European Intellectuals as Converts to Islam: Cultural Mediators or Social Critics?" in: T. Gerholm and Y.G. Lithman (ed.), *New Islamic Presence in Western Europe*, London: Mansell, 263-77.

²³ See: www.islamonline.net, article 07, on 14-01-2004.

4. Robinson, N. (2003, "From Marxism to Islam: the Philosophical Itinerary of Roger" on: www.geocities.com/ahlubayt14/garaudy. It is a study of Garaudy's biography and his conversion in particular.
5. Hilmî, M. (1996), *Islâm Garaudy* (Garaudy's Conversion), Dâr al-Da'wah: Cairo.
6. Garaudy's books provided in the bibliography. I used some of them which I mention at the end of quotations.
7. Other articles about Garaudy published in journals and the Internet which I mention in the footnotes.

Garaudy's life witnessed some radical changes and transitions from one faith to another and from one ideology to another: from Catholicism to Protestantism, from atheism to Christianity, from Marxism to Islam, and from materialism to spirituality.

Roger Garaudy was born in Marseille, France, on July 15, 1913, into a Catholic family. His parents were atheists — but he converted to Protestantism. I think that his conversion to Protestantism can be related to two reasons: first, during his university study, in 1933, he had contacts with some Protestant pastors who gave him books of the Danish Protestant philosopher Soren Kierkegaard (1813-1855). They urged Garaudy to read his books and digest their contents.²⁴ Garaudy was very attracted to Kierkegaard's ideas and accepted his views concerning Abraham.²⁵

Secondly, he had a negative attitude towards the Roman Catholic Church because, according to Robinson, it had frequently been used by those in power to manipulate the downtrodden and oppressed and keep them in their place; it attempts to define the person of Christ using the static terminology of Greek philosophy; and it lost its influence on Western economic and social life and relations with the Third World (Robinson, 2003: 2).

In his youth, Garaudy was also attracted to Marxism, its philosophy and its premises. He joined the French Communist Party because he was confident, at that time, that "Communism alone would create the real conditions of a society where love will cease to be a hope or a moral law to become the objective law of society in its entirety" (Robinson, 2003: 4).

In 1939 he joined the French Army but in 1940 he was detained in a Vichy concentration camp in Algeria until his release in 1943. In 1945,

²⁴ Interview with Garaudy, *al-Majallah* (magazine), 839 (1996) 21-24, p. 22.

²⁵ Interview with Garaudy on July 14, 2001.

Salah Salem Abdel Razzaq, Neo-Muslim Intellectuals in the West and their Contributions to Islamic Thought and the Formation of Western Islam, 2008, Leuven

Taraf, 17 Haziran 2012, s. 13

Fransız Müslüman komünist Garaudy yakılmak istiyor

Fransız Komünist Partisi'nin üst düzey isimlerinden biriyken Müslüman olan Fransız filozof Roger Garaudy, 99 yaşında hayatını kaybetti. Yahudi soykırımını reddettiği için Fransa'da yok sayılan komünist Müslüman Garaudy, yakılmayı vasiyet edince yeni bir tartışmaya neden oldu.

İslam dünyasında ve Türkiye'de geniş bir takipçi kitlesi olan Garaudy'nin ailesi cenazesini 18 Haziran'da Paris yakınlarında küçük bir kasabadaki krematoryumda yakıp, küllerini Marsilya açıklarından

Akdeniz'e savrulacak.

1913 doğumlu Roger Garaudy, Fransız Komünist Partisi'nde üst düzeyde görevlere kadar yükselmiş ünlü bir düşünürken, 1982'de Cenevre'de Müslümanlığı seçmişti. 1996'da yayınladığı 'Modern İsrail'in Kurucu Mitleri'ni 'soykırımı reddettiği' için yasaklanmıştı. **TARAF**



Roger Garaudy

Bu daha önce Sovyetlerin yapmak istediği şeydi: 'Şimdi CIA Yeltsin'le işbirliğinde'

Bence düşünülmesi gereken başlar ABD ve İsrail. Sonra da, entegrizmin başı olan Suudi Arabistan. Hedefi şaşırmamak lazım.

Amman'dayken, Ürdün televizyonunda yapılan bir mülakatta Filistin meselesi hakkında sordular. Dedim ki, bugün için ABD ile anlaşamadıkları müddetçe onlar için hiçbir perspektif yoktur. Durum, İsraililer'in dehasıyla böyle olmadı. Kuvvet dengeleri hiçbir zaman Filistin'in lehine değildi. Bu durumun Arafat için de zor olduğunu biliyorum. Barış Konferansı hikâyesine gelince, bir taraf rahatça bazı şeyleri empoze edebiliyor, diğer taraf ise hiçbir şeyi. İsrail uzlaşma yerine gitgide katlaşıyor. Onun arkasındaki ABD ne yapıyor? ABD istediğini yapabilir aslında. Birleşmiş Milletler'de duyarlılık sağlayabilir. Ama o, "Bir file tükürseniz ne olur?", aynı o hava içinde.

ZAMAN: Suudi Arabistan'da son zamanlarda ulemanın bazı çıkışları oldu; resmî politikayı tenkid eder mahiyette... (Mülakat yapıldığı sırada S.Arabistan'da ulemeden müteşekkil bir istişare heyeti kurulması kararı henüz basında yer almamıştı. Ö.S.G.).

GARAUDY: Çünkü orada ABD'li askerler var. Eğer harbin neticesi böyle olmasaydı, bugün Suudi Arabistan diye birşey olmayacaktı. Fahd için de öyle. Ama ABD'nin başka kuklaları var. Meselâ Prens Faysal'ı düşünürler. Aynı şey Kuveyt Emiri için de geçerli.

ZAMAN: Türkiye'de iki yıl önce üniversite öğretim üyeleri, basın mensupları ile başlayan ve son zamanlar-

Ekonomi diktatörlerinin hassas ekonomilerini çökertebiliriz. Silahlarla savaş artık bitti. Ama Arapların silah yığması, bu parayı gasbetmeleri anlamına geliyor. Çünkü onlar da biliyorlar ki, İsrail'de daha gelişmiş silahlar var. Yazık!

da subay, general, emekli general, emniyet görevlisi, savcı gibi üst düzey devlet memurları ile devam eden bir cinayetler serisi var ki, çok büyük kısmının failleri tesbit edilemedi. Bazı bilgilerin ise kamuoyuna açıklanması bir yerlerden engelleniyor. Diğer yandan Türkiye Güneydoğu'da suni bir Türk-Kürt meselesi ile meşgul ediliyor. Halbuki milletvekili, bakan, başbakan, hatta cumhurbaşkanı seviyesinde devletin ve ülkenin her kademesinde ve her yerinde vazife almış Kürt kökenli insanlar var. Türkiye'nin bütün bölgelerinden insanlar birbirleriyle şu veya bu şekilde kaynaşmış vaziyette. İtalya'da Gladio skandalının ortaya çıkarıldığı yıl (1990) Türkiye'de de, faili meçhul bu cinayetlerin arkasında benzer yapı ve amaçta bir örgütün olup olamayacağı tartışıldı. Fakat ortada hâlâ birşey yok...

GARAUDY: CIA her yerde olduğu gibi Türkiye'de de ciddi çalışır. Ve, öldürmek için tereddüt etmez. CIA'nın eski başkanı Bush'un ABD'de başkan olması tesadüf değildir. Bush CIA'nın

CIA her yerde olduğu gibi Türkiye'de de ciddi çalışır. Ve, öldürmek için tereddüt etmez. CIA'nın eski başkanı Bush'un ABD'de başkan olması tesadüf değildir. Bush CIA'nın büyük patronuydu. Sizde, ABD'ye karşı olan gerçek bir muhalefet var ve bu, mücadele edecek bir güç gibi görünüyor.

büyük patronuydu. Sizde, ABD'ye karşı olan gerçek bir muhalefet var ve bu, mücadele edecek bir güç gibi görünüyor.

ZAMAN: Kürt meselesinin, ABD, Almanya ve Fransa tarafından açıkça desteklenen marksist PKK terörüyle canlı tutulması sözkonusu...

GARAUDY: Bu daha önce Sovyetler'in yapmak istediği şeydi. Şimdi CIA Yeltsin'le işbirliği yapıyor. Aynı şey Müslümanlara karşı daha önce de tatbik edildi. Çünkü bölünme olursa, onlar açısından her şey yolunda gider.

nedir. Büyük bir ekonomik işletmedir. Bu işletmede, her biri kendi kültürüne sahip bir İtalyan, bir Çinli, bir Alman vardır ama burada bir Amerikan kültürü yoktur. İşte dram budur ki, ABD bu haliyle kendisini bütün dünyaya empoze etmeye çalışmakta, makinayı da bu şekilde çalıştırmaktadır. Amerikalılar için demokrasinin tarifi ise, "Tek pazara tapınma"dır. Bu noktada bütün inanan insanlar olarak bizler, Müslümanlar ve Hıristiyanlar bir olmamız gerekmektedir. ABD'nin tek bir tanrısı vardır: Para!



49 yıllığına kiralanılan ve müze haline getirilen Kalahora Hisarı...

ZAMAN: Bir başka konuya geçmek istiyorum. Balkanlar'ın önümüzdeki dönemde oynayacağı rol ne olabilir?

GARAUDY: Meseleleri birbirinden tecrit ederek ele alamayız. Sovyetler Birliği'nin parçalanmasına kim yardım etti? ABD. Doğu Avrupa'daki parçalanmaya? ABD. Bütün eski blokların parçalanması ABD'nin çok dahice değil ama çok açık politikası. Pek fazla bilgi almıyorum ama Balkanlar'ın çok önemli bir rol oynayacağını zannetmiyorum. Çünkü bugün Balkanlar parça parça hale getirilmiştir ve bu parçalar her zamankinden daha fazla Balkanize edilmişlerdir. ABD'nin prensip olarak izlediği yoldur bu. Onlar ne kadar birbirinden ayrı küçük birlikler oluştururlarsa, ABD bundan o kadar fazla memnunluk duyar. Bütün siyasî bölünmeler ABD'ye yardım eder. Fakat bizim için asıl olan, ekonomik birleşmelerdir. Eğer bu ülkeler ABD pazarından çıkmak için birleşirlerse, bu takdirde ABD kendisini empoze edemeyecek. ABD bir millet değildir. Oraya göç etmiş bir İtalyan'la, bir Çinli arasındaki bağ ve münasebet nedir? Herbiri kendi öz kültürüne sahiptir. Fakat hepsinin patronu birdir. Bir işletmenin personeli gibi. Bu yüzden kültür ABD politikasında hiçbir rol oynamaz. Ama kültürün her yerde önemli bir fonksiyonu vardır. Avrupa'da kültür Hıristiyan temellidir, bir ideoloji gibidir. ABD ise büyük bir maki-

ZAMAN: Son olarak ufuk turunu genişletsek ve Hindistan, Çin ve Küba'dan bahsetsek...

GARAUDY: Küba'nın durumu da ürküntü verici. ABD kıyısına doksan kilometre uzaklıkta ama hiçbir dış yardım alamıyor. Ümitsiz bir vaka Küba, Herkes kendi kendine bunun uzun zaman nasıl süreceğini soruyor. Küba'ya sadece Çin yardım ediyor. Çin ise büyük bir güç olma intibası vermiyor. Korktuğum

Barış Konferansı hikâyesine gelince, bir taraf rahatça bazı şeyleri empoze edebiliyor, diğer taraf ise hiçbir şeyi. İsrail uzlaşma yerine gitgide katlaşıyor. Onun arkasındaki ABD ne yapıyor? ABD istediğini yapabilir aslında. Birleşmiş Milletler'de duyarlılık sağlayabilir. Ama o, "Bir file tükürseniz ne olur?", aynı o hava içinde.

şey, Çin ve Japonya'nın tek bir ekonomik birlik oluşturmalarıdır. Bu takdirde dünyanın en korkunç gücü meydana gelmiş olur. Şimdilik politik sebeplerden dolayı bu yürümüyor. Hatırat kitabımda bunu şöyle belirtmiştim: Gelecekte dünya hegemonyası Çin-Japon hegemonyası olabilir. Her iki tarafta da bunu çok kişi düşünüyor.

Hindistan ise daima şaşkınlıktadır. Bir gözü Sovyet planlamacılığına bakıyordu, diğeri ise İngiliz maddeciliğine. Bu Nehru'dan beri böyleydi. Batı mandası demek Hindistan'ın çökmesi demektir. İşte bu da ABD'nin işine yarar; özel-

den ne önce ne de sonradır; onunla beraber yürür.

ZAMAN: Fransa'da yaşayan birisi olarak, bu ülkenin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

GARAUDY: Tam bir çöküş! Hiçbir siyasi partinin geleceğe dair herhangi bir projesi yok. Herkes birbirine çamur atıyor. Bu politika neyin nesidir; belli değil. Bu yüzden bu aptal adamlar arasında Le Pen'in şansı oluyor. Eğer böyle devam ederse, onu cumhurbaşkanlığına kadar itmiş olacaklar.

ZAMAN: Teşekkür ediyoruz.

BİTTİ

Recai Garaudy

ile dünyadaki coğrafyalar üzerine... -3-

Ömer Said GÖNÜLLÜ

likle şimdi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla her yer şimdi ABD'ye rezervli. Hindistan da kendisini bu durumdan uzun süre kurtaramayacak. Bütün büyük kültürler için bu böyle; İran, Hindistan...

ZAMAN: Sanırım, kısa vadede tam minkâr bir global değişiklik ümit etmiyorsunuz...

GARAUDY: Kısa vadede hayır! Yirminci yüzyılın zaten böyle bir beklentisi yok. Fakat ekonomik planda durum önemli oranda değişebilir. On yıl sonra, gelecek yüzyılın başında. Şurası kayda değer: İki büyük dünya harbinden sonra Almanya ve Japonya şimdi ekonomik bir hegemonya kurdu. Yani askerî yenilgiler ülkelerin sonu değil. Biz de şu anda mağluplar kampındayız. Ve ekonomi diktatörlerinin hassas ekonomilerini çökertebiliriz. Silahlarla savaş artık bitti. Ama Arapların silah yığması, bu parayı gasbetmeleri anlamına geliyor. Çünkü onlar da biliyorlar ki, İsrail'de daha gelişmiş silahlar var. Yazık!

Problemlerimizin anahtarı, kendi temel ve bize özgü ihtiyaçlarımızı belirleyip, harcamalarımızı buna göre yapmaktır. Meselâ bu Cezayir için su bulmaya yönelik sondaj makinaları teminidir vs. Bu bizi, sanayimize yeni bir yön vermeye zorlayacaktır. Ve sınaî bir değişimi ruhi, manevî bir değişimden ayıramayız kanaatindeyim. Kendi kültürümüzle yaşamak, ekonomik gelişme-

غارودي

030.320

MEV-S

رفعه انقلاب عسكري الى رئاسة الدولة ولكنه ما لبث ان أرغم على الاستقالة بعد حوالي عام واحد أي في ٣ آب - اغسطس ١٩٨١ .

غارودي ، روجيه
(١٩١٣ -)

Garaudy, Roger

مناضل وسياسي وفيلسوف فرنسي بدأ حياته ماركسياً وانتهى باعتناق الإسلام تحت اسم رجاء غارودي .

ولد في مرسيليا ودرس الفلسفة ونال شهادة التبريز فيها (Agrégation) . مارس التعليم الجامعي في ألبى وكليمان فيران وبواتيه . نال شهادة دكتوراه في الفلسفة عام ١٩٥٣ . وإلى جانب نشاطه التعليمي كان روجيه غارودي يقوم بنشاط سياسي مكثف فانتسب الى الحزب الشيوعي الفرنسي منذ عام ١٩٣٣ وانتخب نائبا شيوخياً عن منطقة التارن عام ١٩٤٥ ثم عضواً في مجلس الشيوخ عن منطقة السين (١٩٥٣) ، أسس مركز الدراسات والابحاث الماركسية وأشرف على ادارته ونظم « أسابيع الفكر الماركسي » قبل ان يطرد من اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب عام ١٩٧٠ بتهمة « التحريفية اليمينية » . وبعد طرده اخذ ينتهج منهجا فكريا مفتوحا على الأديان والحضارات غير الاوروبية ويدعو الى حضارة جديدة انسانية غير استهلاكية قبل ان يكتشف الاسلام ويعتقه ، (في اوائل الثمانينات) .

ولفهم فكر غارودي لا بد من الاحاطة به في إطار تطوره التاريخي .

استند غارودي في البداية على كتابات ماركس وإنغلز لتطوير النظرية الماركسية حول الدين .

فكان مثال « المستبد المستنير » وحارب الاحزاب والمثقفين والعسكريين .

وقع مع الفاتيكان معاهدة عام ١٨٦٢ مؤسساً بذلك نظاما تيوقراطيا ، ملغيا حريات الصحافة ، وحاصرا التعليم بالرهبانيات ، كما كلف المجاهدين الكنسية بتسيير شؤون العدالة والقضاء . وأخيرا كرس الاكوادور « للقلب المقدس » (المسيح) .

رغم ان الادارة المالية والادارات العامة المختلفة تميزت ، في عهده ، بالرخاء وبالديناميكية ، لكنها اصطدمت بمعارضة الليبراليين (اضطرابات عام ١٨٦٩) وخصوصا بالعداء الذي واجهته من الكاتب جان مونتالفو الذي ذهب ضحية انتقاداته للحكومة . اغتيل عام ١٨٧٥ على يد بعض مناوئيه فغرقت البلاد من بعده في الفوضى ثم وقعت فريسة الدكتاتوريات العسكرية التي اخذت تتعاقب على حكم الاكوادور .

غارسيا ميذا ، لويس
(١٩٣٠ -)

Garcia Meza, Luis

جنرال بوليفي يميني قاد انقلاباً عسكرياً عام ١٩٨٠ وأوصله الى رئاسة الدولة .

دخل عام ١٩٤٧ الى الكلية الحربية . وبعد تخرجه فيها عام ١٩٥١ ، انضم الى سلاح المدرعات . وتدرج في الرتب بشكل روتيني . وفي ١٩٧٩ ، تولى قيادة الكلية الحربية التي طالما شكلت محطة لا بد منها للقيام بالانقلابات . وبعد انقلاب الكولونيل بوش الذي لم يبق في السلطة اكثر من اسبوعين عام ١٩٧٩ ، عين قائداً لسلاح البر . لكنه فقد هذا المنصب بعد وصول ليديا غيلر الى السلطة وتولى مجدداً ادارة الكلية الحربية . ثم عاد وفرض تعيينه قائداً لسلاح البر في ايار - مايو ١٩٨٠ . وبعد شهرين ،

3. dünyada açlık ve yetersiz beslenmeden 50 milyon kişi ölmektedir. Yani Batı'nın gelişmesi günde bir Hiroşima'ya mal oluyor

'Yüzyılın en büyük dramı en büyük günahı budur'



ZAMAN: Cezayir'de askerî darbeyle başlayan yeni sürecin getirebileceği muhtemel sonuçlar ne olabilir?

GARAUDY: Önce kuvvetlerin karşılıklı olarak nasıl ortaya konduğuna bakalım. Cezayir'de demokrasiye dönüşten bahsediliyordu. Fakat ilk tur seçim sonuçları Müslümanlar'ın lehine ezici bir üstünlük getirince, sözde demokratlar askerî bir darbe beklentisi içine girdiler. Zaten bu ihtimali daha önceden gündemde tutuyorlardı. Sonra, seçim sonuçlarını hiçe sayan askerî darbe geldi. Şimdi bu, kuvvet oranlarıyla ilgili bir mesele. Askerî bir diktanın Cezayir'de uzun süre tutunabileceğine inanmıyorum. Cezayir, sömürgeciliği gayet iyi tanıyor. Cezayirliiler Fransız işgaline karşı çok mücadele ettiler. Orada askerî diktanın başta kalabileceğini düşünmüyorum. Bende, oradaki güçlerin Ordu'yu ileri sürerken bile tereddüt geçirdikleri izlenimi doğdu; çünkü orduda da FIS taraftarı insanlar var şüphesiz. Bu durum baştakilerde, genel bir çarpışma halinde ordudan ayrılanlar olacağı hususunda korku hasil ediyor. Ordu idaresi tavrını ortaya koydu ama, askerler arasında Cezayir halkı için söz konusu İslâmî tavır aynı nisbette mevcut.

ZAMAN: Bağımsızlığın kazanıldığı tarih (1962)'den büyük sosyal patlamanın meydana geldiği 1988'e kadar geçen süre zarfında Cezayir'de İslâmî bilinçlenme nasıl bir seyir gösterdi? Cezayir'i yakından tanıyan birisi olmanız dolayısıyla bu soruyu yöneltiliyoruz.

GARAUDY: Yanlış bir kanaat var. FIS'i basitçe, otuz yıla yakın zaman iktidarda kalan tek partinin (FLN-Millî Kurtuluş Cephesi) ülkeye getirdiği rüşvet, tefessüh ve otoriterizme karşı bir reaksiyon gibi ele alıyorlar. Bence bu daha uzağa gidiyor. Bu, Batı ile birlikte bütün farklı modellerin reddedilmesi mânâsına geliyor. Cezayirliiler sömürge dönemini yani kapitalizmi iyi tanıdılar. Ardından Sovyet modeli denemesi oldu. Bumedyen'in sınırlı bir teşebbüsüydü bu. Aynı zamanda Cezayir'in bütün şansını harcama anlamına geliyordu. Zira Cezayir petrolüyle dev imkânlarla sahipti. Fakat her türlü aptallık yapıldı; hiç de gerçekçi olmayan dev endüstri işletmeleri kuruldu. Bunlar kırsal kesimden bir hayli göçe sebebiyet verdi ve şimdi de işsizliği getirmiş oldular. Bugün yirmi yaş gençliğinin yarısı işsiz. Cezayir Batı'nın her iki modelinin de iflasını gördü. İslâm'a dönüş ile kimliklerini tamir etmek, yeniden örnek istiyorlar. Fakat İslâm değişmiş şey de, sadece Batı'ya karşı reaksiyon göstermek demek değil, daha fazla bir şeydir inancındayım.

ZAMAN: Şu halde, Cezayir'de demokrasiye geçiş denemesi olarak niteledirebileceğimiz döneme gelirken entelektüel bir hazırlıktan bahsedebilir miyiz?

GARAUDY: Sanmıyorum. Aslında bu durum sömürge devrinden beri devam ediyor. Bağımsızlığın kazanılmasıyla birlikte başlangıçta Cezayir'de İslâm'a bir alet vazifesi gördürmek istediler. O dönemde FLN İslâm'ı istismar ederek camilerde propaganda yapmaya çalışıyordu. Daha sonra marksizm korkusuyla İslâmî hareketi desteklediler. Hareketi başlangıçta finanse eden onlardı. Daha sonra bütün dünyada gerçek gerici

TAKDİM

Garaudy ile geçen yıl haziran ayı başında yaptığımız ilk mülakatı Cezayir ile bitirmiştik. O günlerde Cezayir'de sokak çatışmaları olmuş, seçimler süresiz ertelenmiş ve sıkıyönetim ilan edilmişti. Bu yılın ilk günlerinde yine aynı se-

naryo tekrarlandı. Biz, Cezayir'le birlikte dünyanın diğer coğrafyalarındaki gelişmelerin de belli bir netlik kazanmasını bekledik. Meseleleri global ölçekte vukufu değerlendirilen Garaudy ile bu ikinci mülakatımız geniş spektrumlu bir konuşma oldu. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

ZAMAN: Siz "entegrizm" (gericilik) ve "entegrist" (gerici) kelimelerini Batı'nın müslümanlar için kullandığı mânâdan farklı olarak kullanıyorsunuz. Son kitaplarınızdan "Intégrismes"de de bu görülüyor... Pozitivist entegrizm, stalinçi entegrizm, bilimci entegrizm gibi...

GARAUDY: Ben tam tersi mânâda ele alıyorum. Kendisinin gerçeği temsil ettiği iddiasında bulunan ve fikirlerini herkese empoze etmeye çalışan kişi enteg-

Partisi'nin üyesiydim. Cezayir'deki savaş sırasında da Fransa'ya karşı propagandayı yürütüyordum. FLN'i destekledim. Cezayir büyük bir ümitti. Çünkü Cezayir'de her zaman açık bir zihniyet vardı. Bugün FIS'i bölmeye çalışan FLM'in politikası aslında Cezayir'i kutuplaşmaya götürüyor. Halk FIS ile, kendi kimliğini bulmaya çalışıyor. Fakat durum düşünüldüğünden daha fazla İran'daki harekete benziyor. İran'da bü-



İspanya'nın Kurtuba şehrinde bize 49 yıllığına verilen ve müze haline getirdiğimiz Kalahora Hisarı

ristdir. Benim mücadelemden Suud entegrizmiyle. Çünkü dünyadaki entegrizm depresinin odak noktası Suudi Arabistan.

ZAMAN: FIS'in tavrını değiştirmek zorunda kaldığını söyleyebilir miyiz? Sizce FIS kısa vadede ne yapabilir? (Bu mülakat, FIS'in resmen kapatılmasından birkaç gün önce yapılmıştı -O.S.G.)

GARAUDY: FIS'in homojen bir blok olduğunu sanmıyorum. Mahallî seçimlerde FIS listesinden seçilen belediye meclis üyeleri arasında benim şahsî dostum olup, çok geniş görüşlü, açık bir İslâm kavramına sahip bulunanlar da vardı. "Yaşayan İslâm" kitabımı yayınladı-

tün hedef ABD olmuştu. Bu, bir kitle tepkisi şeklindeydi. Cezayir'de bir de Berbercilik yapan Ait Ahmet var. Onun taraftarları bu şekilde reaksiyon göstermiyor. Fakat zaten temsil ettikleri bir şey yok. Aslında onlar da Berbercilik bahanesiyle ülkeyi ikiye bölüyorlar. Irktan bahsetmek akıl almaz bir saçmalaktır. Berberi, Arap... Cezayir'de kim Berberi, kim Arap?..

İslâm en açık din. Yeni bir din değil. Kur'an'da Peygamber'e "Sen'den önce de aynı mesajı taşıyan peygamberler gönderdik" deniyor. Fakat Batı'da, İslâm'ın önceki dinleri dışladığını inan-dırma gayretiyle bir yere varılamaz. İs-

toprağın onu işleyenlere verileceği mesajıyla geldiler. Kültürel bir inkılabdan sonra sosyal bir inkılab oldu bu; ama asla askerî bir işgal değil.

ZAMAN: Fakat Fransa'nın ve Batı'nın İslâm'a yaklaşımına baktığımızda da müsbet bir şey göremiyoruz. Bir fasit daire bu. Çözüm için nereden başlamalı?

GARAUDY: Tuhaf gelecek ama, Müslüman ülkelerde Kur'an, çağrı da içine alacak şekilde okunmadığı müddetçe mesafe katedilemeyeceği kanaatindeyim. Kur'an'ın bir suresini diğerlerinden tecrit etmeden okumak. Bu, Peygamber'in büyük geleneği. Bu takdirde karşımıza şu tablo çıkar: Tek mülk sahibi Allah'tır. Bu, Roma Hukuku'nun tam tersidir. İşte bir sosyal inkılabdır. Mülkiyet böylece kendisini izafileştirmiş bir vaziyette bulur. Tek bilen Allah'tır. Bu, bütün dogmatizmleri izafileştirir. Bizim söylediğimiz her şey, eğreti, geçici şeylerdir. Tek emreden Allah'tır. Bu, Avrupa'nın gec-

İslâm en açık din. Yeni bir din değil Kur'an'da Peygamber'e senden öncede aynı mesajı taşıyan



İslam
R. Garaudy

Suat Yıldırım

• R. Garaudy'ye göre İslam'ın müjdeleri,
Yeni Devir Gazetesi, 14-16 (Mart 1983)

28 MAYIS 1993

Garaudy, Roger

Suat Yıldırım

• R. Garaudy'nin Türkçesi
Ank. Mavera Dergisi, 1983 Ekim, s. 20-25.

26 NISAN 1993

11 OCAK 1996

5677. Garaudy, Roger: Verheissung Islam / Roger Garaudy. - Kommentierte Ausg. - München : SKD Bavaria, 1989. - 188 S. : Ill. Einheitssacht.: Promesses de l'Islam (dt.) ISBN 3-926575-08-5 30 A 16473

GARAUDY Roger (Kirmiziposet) 86-960131

Harak, Abū al-Majd Aḥmad. al-Faylasūf al-Muslim Rajā' Ghārūdī : riḥlat al-fikr wa-al-ḥayāh / Abū al-Majd Aḥmad Ḥarak. -- [Cairo] : Dār al-Faṭḥ, 1985.

253 p. : ports. ; 21 cm. Bibliography: p. 251-252. £2.00 On Rajā' Jārūdī, 1913- , and his concepts concerning Arabs and Islam. Egy-Islam.

Harak, Abū al-Majd Aḥmad search under Harak, Abū al-Majd Aḥmad.

26 KASIM 1993

26 SUBAT 1996

6056. Zallām, Sa'd 'Abd-al-Maqṣūd: Lā li-Ġārūdī wa-waṭi- qat İsbiliya / Sa'd 'Abd-al-Maqṣūd Zallām. - Al-Qāhira : Dār al-Manār, 1987 = 1407 h. - 97 S. Inhalt: Erwiderung auf d. Thesen Roger Garaudys in seinem Vortrag während d. Konferenz Europäischer Muslime in Sevilla (18. - 21.7.85); mit d. Text d. Rede. - In arab. Schrift, arab. 7 E 6817

Mich.

5137. Sa'd-ad-Dīn, 'Adnān: Ḥiwār ma'a Ḥ-ustād Raġā' Ġārūdī / 'Adnān Sa'd-ad-Dīn. - Ṭab'a 1. - Al-Qāhira : Maktabat Wahba, 1988 = 1408 h. - 100 S. : Ill. Inhalt: Gespräche mit d. französ. Politikwissenschaftler u. Orientexperten Roger Garaudy (geb.: 1913). - In arab. Schrift, arab. ISBN 977-307-140-0f 8 E 616

GARAUDY ROGER (Kirmiziposet)

21 TEMMUZ 1996

3181. Nābulusī, Sākīr an: Ar-Raġm bi'l-kalimāt : dirāsa fi fikr ḥā'ulā'i ; Raġā' Ġārūdī, Mālik Ibn-Nabīy, Zakī Naġīb Maḥmūd, Muḥammad Arkūn, Ḥalīl Ḥāwī, 'Abd-al-Laṭīf al-La'bi, Ḥisām Sarābī, Muḥyi'd-Dīn Şābir, Muḥammad ar-Rumaiḥī, Anṭuwān Zaḥlān / Sākīr an-Nābulusī. - Ṭab'a 1. - Bairūt : Al-Mu'assasa al-'Arabīya li'd-Dirāsāt, 1989. - 247 S. Inhalt: Studien über den 1982 zum Islam übergetretenen französischen Philosophen Roger Garaudy und andere muslimische Denker. - In arab. Schrift, arab. 30 A 3361

GARAUDY ROGER (Kirmiziposet)

11 OCAK 1996