

MABEDLERİMİZDE ÖMÜR BOYU HİZMET VERENLER

DİYANET İşleri Başkanlığımızca, 1-7 Ekim tarihleri arasının "CAMİLER HAFTASI" olarak ilân edilmesinden sonra, Diyanet Gazetesi'nin Ekim sayısını, bu haftayı ilgilendiren konulara tahsis etmeyi ve "ÖZEL SAYI" olarak çıkarmayı kararlaştırmıştık.

Bu özel sayı, öteki sayılarımızdan farklı olmalıydı. Gazetemizde yer alması gereken hususlar uzmanlarından bulabildiklerimizle görüştük. Cami denilince ilk akla gelen İmam-Hatip ve müezzin kayyımlarımızdı.

Mukaddes mabedlerimizin bu vefakâr ve fedakâr hizmetkârlarıyla mülâkatlar yapabildik. Onlardan hayat hikâyelerini anlatmalarını, meslekleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirmelerini isteyebildik. Herkesin tatlı tatlı uyduğu bir zamanda, kar-kış demeden Allah'ın adını yüceltmeye, "Allah-ü Ekber" demeye koşan; okumuşuna okumamışına, gencine yaşlısına, dertlisine neşellsine meram anlatmaya çalışan; 25 yıl, 30 yıl, 40 hatta 50 yıl... Mü'minlerin önünde namaz kıldıran bu saygıdeğer insanları dinleyebilir, onların ilginç hatıralarını tazeleyebildik.

Ancak zaman kısaydı. Artık her ayın başında Müftülüklerimize ulaşmakta olan gazetemiz, gene ulaşmalıydı. Acele ettik. Bazı Müftülüklerimize, sorularımızı telefonla yazdırdık. Bu soruların yanısıra görevlilerimizin ayrıca söyleyebilecekleri varsa onları da belirtmelerini istedik. Teşebbüsümüz, tahminimizden fazla ilgi gördü. Fahri Tokay, Şerif Benekçi ve öteki kardeşlerimiz bize destek oldular, güzel mülâkatlar gönderdiler. İmam-Hatip ve müezzin kayyımlarımızın duygularını, hizmet anlayışlarını en tatlı biçimde naklettiler.

Ne var ki gazetemiz, bir forma daha ilâve etmemize rağmen, yazılarımızın çokluğu sebebiyle, mülâkatların hepsini yayınlamamıza kâfi gelmiyordu. Mülâkatların yayınından da vazgeçemedik. Düşündük ve bir kısmını gelecek sayıımıza aktarmaya karar verdik. Önümüzdeki sayıdan itibaren hazırladığımız ve hazırlayacağımız mülâkatları yayınlamaya devam edeceğiz. Kendileriyle görüştüğümüz, fakat bu sayıda cevaplarını yayınlamadığımız görevlilerimizin bizi anlayışla karşılayacaklarını umuyoruz.

Saygılarımızla.
Diyanet Gazetesi

ABDURRAHMAN GÜRSES HOCA EFENDİ İLE MABEDDE 40 YIL ÜZERİNE...

Abdurrahman
Efendi

KONUŞAN:

Şerif BENEKÇİ

Safaköy Camii İmam Hatibi

Hizmetler vardır; elde çapa tarlalarda verilir, ekilip biçilir, insanların sofrasına uzanır binbir zahmet ve emekle. Hizmetler vardır; vâdilerde, sarp dağ yamaçlarında, kıyı boylarında, belki su altında, belki ufukları kucaklayan gökyüzünde. Hizmetler vardır; tezgâh başında, masada, kapalı yerlerde ve açık havada; her biri kendi çapında anlamlı, hepsi güzel, hepsi değerlidir bunların.

Hizmetler vardır; gök kubbe altında binlerce yıldız içinde güneş gibi parlayan, dört yönü ve iklimleri aydınlatan, insanlığı ışıtan. Böylesi hizmetleri ehli olanlar mutlak tasarrufla sevilmiş ve seçilmişlerdir. Yarattıklarının en şerefli olan insanoğlunun gönül sofrasında, bu hizmetten kimin nasibine bir parça düşmüşse, büyük bir mutluluğu tatmış demektir. Âdemoğlu için aslolan kulluksa, mâbed ve ona bağlı imâmet de ayrı bir önem ve anlam taşır.

İşte, bu soylu çizgide ömrünü noktalamaya mutluluğuna ermenin arafesinde olan bir büyüğümüzle, muhterem Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'yle Haseki Eğitim Merkezi'nde görüştük. Yakın geçmişte geçirdiği ameliyat ve ileri yaşla gelen rahatsızlığına rağmen, Haseki Eğitim Merkezi'ne hemen her gün talim dersine gelen hocamız, lutfettiler ve konuşma talebimizi kutlu bir randevu ile noktaldılar.

-Muhterem hocam, öncelikle bu mülâkat fırsatını verdiğiniz için zat-ı âlinize teşekkür ediyorum, efendim. Müsade buyursanız sohbetimize hayât hikâyesizle başlayalım.

-Teşekkür ederim Şerif Bey. Hayât hikâyesi tâbiri, yeni bir tabirdir herhalde. Bundan maksat terceme-i hal midir?

-Evet efendim.

1- Benim ismim Abdurrahman Gürses'tir. Babamın ismi Hafız Said Efendi'dir. Kendisi imamdı. Ömrü imâmetle geçti, Allah rahmet eylesin. Hıfzı ondan yaptım. Hıfzın bittiği sene ve onu takip eden sene kendi camimizde mukabele okudum. Kâmil efendi diye bir zat vardı, onun talebeleri olan Sâfer ve Seyfullah ile birlikte okumuştuk, o iki sene mukabeleyi. Allah rahmet eylesin, ikisi de vefat ettiler. O zamanlar on üç, on dört yaşında idim. Bundan sonra Hendek'e gittim. Orada rüştiye muallimi, kurradan meşhur bir zât var idi. Hafız Rüştü Efendi isimli bu zât, mahkeme-i şer'iyyede âzâ, aynı zamanda rüştiye mektebinde hocalık yapıyordu. O zaman bana söylenildiğine göre mektepte Şirazlı Şeyh Sâdi'nin Güllistan'ını okutmuş. Böyle nakledilirdi, ben onun bu derslerine iştirak edemedim. Kendisi beni, mukabele okuduğum bir câmide dinlemiş, "bu çocuğun istidâdı var, ben buna tâlim okutayım" demiş. Böylece onda tâlim derslerine başladım. Her gün sabah namazından sonra değişik câmilerde bir saat tâlim okurduk. Bir "Allahüekber" üzerinde on gün, on beş gün dururdu. Bir kelime veya kelime gurubu üzerinde günlerce durarak, ağır bir tempo ile tâlimi Rüştü Efendi'de bitirdim. Bundan sonra 1338'de İstanbul'a geldim, medreseye koyuldum. İstanbul'da Dâr'ül Hülâfe ismiyle mâruf Ayasofya'nın yanında, Soğuk Kuyu Medresesi diye bir medrese var idi, orada ikâmet



Abdurrahman Gürses Hoca ile Kur'an Saatleri

Kur'an Sanki Şimdi Nazil Oluyormuş Gibi...



Kur'an okuyan ve dinleyen kimse, sanki Kur'an şimdi nazil olmuş gibi farzedecek.
Kur'an gaflet ile okunmayacak. Okuyan kimse uyanık olacak.
O zaman tesiri başkadır. Dinleyen de öyle.

KONUŞANLAR:

Ismail Lütfi Çakan
Mustafa Eriş
Ahmet Maraşlı
Abdullah Sert
Hasan Kâmil Yılmaz

Abdurrahman Gürses hoca, Beyazid Camii eski imamı. Bu defa, Altınoluk yazı heyeti olarak bu muhterem hocamızı ziyaret ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi Müdürü muhterem Mahmut Özakkaş Bey'in delâletleriyle gerçekleşen bu ziyaret bize gerçekten Kur'an'la dolu bir insana, kısa süre de olsa refakat edebilmenin unutulmaz hazzını veriyor.

40 yıl boyunca binlerce müslümana imamet etmiş, daha küçük yaşta, babasının dizinin dibinde Kur'an'la buluşmuş ve ondan sonra Kur'an'ı eşsiz bir hazine gibi içinde taşımış, onunla hemhal olmuş bir insan...

İşte Abdurrahman Hoca. Bu, bizim için müstesna ziyaretten aldığımız notları sizlere imkân nisbetinde vermek istiyoruz.

Bir yandan hocamızın hayatından çizgiler sunarken, diğer yandan Kur'an çevresinde bir hasbihali de nakletmeye çalışacağız.

KUR'AN DÜNYASINA GİRİŞ

Önce, Abdurrahman Hoca'mızın Kur'an dünyasına nasıl girdiğinden başlamamız lâzım. Zâten bu muhterem Hoca'nın daha küçük yaştan itibaren hayatlarını, safha anlatmaları demek. Öyleyse, hocamızdan hayatları ile ilgili notlar istirham edelim.

Abdurrahman Hoca "eüzü besmele" çekiyor. "Rabbi Yessir'i okuyor ve tane tane anlatıyor:

- İsmim Abdurrahman Gürses. Babamın ismi Hafız Said. Babam merhum, cami imamı idi. Hayatı imamet ve hitabet ile geçti. 1325 tarihinde (milâdi 1909) Hırcak'ya bağlı Soğuksu köyünde doğdum. Çocuk yaşta Kur'an'ı babamdan hıfzettim. Takriben 13-14 yaşlarımda Kur'an-ı Azim'in hıfzı bitti. Kendi köyümden, babamın vazife gördüğü camii şerifte, hıfzı bitirdiğim vakti müteakip 1-2 sene kadar Ramazan aylarında teberrüken mukabele okudum.

Hâfızu'l-Kurrâ Abdurrahman GÜRSES hocaefendiyi talebesi Ramazan PAKDİL hoca anlattı:

“Kur’ân’ın mânâsını yaşamaya çalışırdı!”

ABDURRAHMAN GÜRSES HOCAEFENDİ KİMDİR?

1325 (Milâdî 1909) tarihinde Hendek’e bağlı Soğuksu köyünde doğdu. Küçük yaşta Kur’ân-ı Kerim’i babası Hâfız Said Efendi’den hıfzetti. Hıfzını tamamladıktan sonra Hendek’e giderek orada Hâfız Abdurrauf Efendi’den Tâ’lim okudu. 1922 yılında İstanbul’a geldi. Ayasofya Câmii yakınındaki Soğukkuyu Medresesi’ne girdi ve buradan mezun oldu. Memleketi olan Hendek’e geri döndü ve gayr-ı resmî olarak hizmete başladı. 1934 yılında tekrar İstanbul’a avdet etti. Üsküdar Selimiye Câmii İmam-Hatib-i Evveli Fehmi Efendi’den ilm-i kırâat okudu ve 1937 yılında icazet alıp Kur-râ Hâfız oldu. 1939 yılında Fâtih Mihrimah Sultan Câmii şerifinde ilk resmî göreve tayin oldu. Bir ay sonra Teşvikiye Câmii İmam-Hatipliğine getirildi. 1944 yılında Bâyezid Câmii İmam-Hatipliği’ne naklolundu. Bu görevdeyken câmî içerisinde meydana getirdiği Kur’ân kursunda yüzlerce hâfız yetiştirdi. 41 yıllık resmî hizmetini 1979 yılında tamamlayarak emekliye ayrıldı.

Bâyezid Câmii’nde görevi devam ederken 1976 yılında İstanbul-Haseki Eğitim Merkezi’nde açılan Aşere-Takrib ve Tayyibe-İhtisas kursunda İstanbul Tarîki üstadı olarak başladığı görevindeyken hastalandı ve nihayet Hakk’ın rahmetine kavuştu. Cenazesi 9 Ağustos 1999 günü Bâyezid Câmii’nde büyük bir cemâatla kılınan ikindi namazını müteâkip câmî haziresine defnedildi. Mevlâ rahmet eyleye!



Abdurrahman Gürses Hoca’nın dârü’l-bekâya irtihaline kadar onun yanındaydınız. Abdurrahman Efendi’nin talebesi olarak hocayı anlatır mısınız?

Abdurrahman Gürses hocamız eskilerin deyişiyle “Osmanlı bakiyesi” bir zat idi. İlk tahsilini babasından almış, Kur’ân hıfzını tamamlamış. Babası mücevvid yani tecvid ve tâlim hocasıymış. İstanbul’a gelmiş ve Ayasofya civarındaki Soğukkuyu medreselerinde okumuş. Sonra medreseler kapatılınca memleketine dönmüş. Güzel tilâvetiyle hocamız gerek İstanbul’da, gerek memleketinde ün salmış. Bu sıralarda Nakşî meşayihinin şeyhi olan Es’ad Efendi hazretleri bunu duyup kendisini dâvet etmiş. Abdurrahman Gürses hoca da dâvette bir aşr-ı şerif okumuşlar. Çok beğenen Es’ad Efendi mukabele okumasını istemiş ve böyle başlayan tanışma devam etmiş. Abdurrahman Hoca’mız Es’ad Efendi hazretlerinin ihvanıydı.

Hocamız hem hâfız-ı Kur’ân’dı, hem kurrâ idi. (Kur’ân’ı ezbere bilen kişiye hâfız-ı Kur’ân denir. Kurrâ hâfızsa, Kur’ân-ı Kerim’in Peygamber’imizden (SAS) sâdır olan

değişik telâffuzlarını ve okunuşlarını ehil bir üstattan okuyup bilenlere deniyor.) Hocamızı Kur’ân okumaya çeşitli şehirlerden dâvet ediyorlarmış. Kayseri’deki bir âlim zatın “Bu güzel okuyuşa kırâat lâzım!” tavsiyesi üzerine “Herhalde noksanlarım var!” diyerek tekrar İstanbul’a gelmiş. Üsküdar Büyük Selimiye Câmii imamı Fehmi Efendi’den aşere takrîb ilmini okumuş (On meşrû Kur’ân okuma şekli de okumuş!). Bu şekilde Kurrâ Hâfız olmuştur.

Hocamız talebelerine karşı nasıldı? İnsanlarla ilişkisi Kur’ân üzerine miydi?

Hocamız ehl-i Kur’ân’dı, vakur bir insandı. Kur’ân’ın mânâsına vâkıftı. Kur’ân’ın mânâsını yaşamaya çalışan bir insandı. İnsanlarla muhabbeti, onların Kur’ân’la alâkaları ölçüsündeydi. Hocamızla 26 sene beraberliğimiz oldu. Talebelerinin hepsini aşağı yukarı evlâdı gibi severdi. Ama kim Kur’ân tilâvetinde ve Kur’ân hizmetinde öndeyse onu daha çok severdi. Hayata, insanlara bakışı Kur’ân gözüyle, ölçüsüyle olurdu. Halka mesafeliydi. Dışarıdan bakan soğuk, gururlu, kibirli, zannedirdi. Çok vakurdu. Birşey sorana, sorduğu kadarıyla cevap verirdi. Sevdiği, mizacına uy-

REİSÜ'L-KURRA

ABDURRAHMAN GÜRSES

10.08.1999 tarihinde aramızdan ayrılan ve Hak-
kın rahmetine kavuşan Abdurrahman Gürses hoca-
efendiyi İstanbul'da görev yaptığım yıllarda yakın-
dan tanıma ve sohbetlerinden faydalanma bahtiyar-
lığına erenlerdenim.

Merhum Gürses'le ilgili ifadeleri, dikkat ve itina ile kullanmaya ve saygıda kusur etmemeye çalışıyorum. Kalemim o büyük ve Kur'an-ı Kerim'le ilgili ilimlerde otorite olan zatı anlatmaya ve beynimde oluşanları kağıda dökmeye cidden yetmez.

Mükemmel bir hayat, kâmil bir insan, örnek bir yaşayış, disiplinli ve ahenkli bir çalışma, çok iyi bir temsil düşünce ve amelde ihlas...

Merhumu hizmetine, ya-
şayışına ve şahsiyetine yakışır bir seviyede yazamı-
yacağım için üzgünüm. Elbette bunu yapanlar da
çıkacaktır. Hatırasına hürmeten ve mümtaz şahsi-
yetine duyduğum derin saygıdan dolayı yetersizde
olsam yazmadan edemezdim.

Ben merhum Gürses hocaefendiden ders oku-
yanlardan veya huzurunda diz çöküp Kur'an-ı Kerim ilimleri tahsil edenlerden değilim. Keşke ola-
bilseydim. Buna rağmen hocaefendiden feyz aldığımı, kültüründen faydalandığımı, görgü ve tavrından, insanlara yaklaşımından ve hizmet anlayışından istifade ettiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Vakarlı yaşayışından, verdiği Kur'an hizmetiyle bağdaşan üstün şahsiyetinden hisse kapalıyım.

Nur'u Osmaniye Kur'an Kursu, hoca efendinin sık sık uğradığı ve talebeleriyle özel olarak ilgilediği şanslı yerlerden birisi. İddia ediyorum ki hoca efendinin hayatının Kur'an-ı Kerim'den ayrı geçtiğini kimse söyleyemez. Evinin dışındaki ömrü, tamamen Kur'an hizmetinde geçmiştir. Eğer hoca efendi evinde değil ise ya Haseki Eğitim merkezi'ndedir, ya Nur'u Osmaniye Kur'an Kursu'ndadır, ya Beyazıt Camiindedir veya İstanbul'un neresinde olursa olsun bir hafızlık cemiyetindedir; bir Kur'an ziyafetindedir. Bütün bunları dünyalık temini için katiyyen yapmaz ve böyle anlaşılmamak için dikkat ve titizlik gösterir, daha olmazsa Kur'an-ı Kerim'e sığınır.

Hoca efendi ile Nur'u Osmaniye Kur'an Kur-
su'nda onun dinlenme saatlerinde sık sık bir araya gelir ve kendileri ile, kısa bir müddet için de olsa beraber olmaktan ve sohbetlerine katılmaktan onur duyardık. Her insana nasip olmayacak bir manevi imtiyazı burada belirtmek istiyorum: Hoca efendi-



den ilim öğrenenlerin ilmi artar, huzurunda bulunanların da insanlar arasındaki itibarı yükselirdi. Onun bulunduğu meclis veya merasim hemen disipline olur, ilgilendiği kurumlar verimli ve ahenkli çalışır ve yetiştirdiği talebeler benzerleri arasında farkedilirdi. Kafasının içi gibi dışı da güzel, iç dünyasındaki beraklık ise kılık kıyafetinde de görünürdü.

Merhum Gürses hocayı Haseki Eğitim Merkezi'ndeki hocalığının dışında sık sık ha-

fızlık merasimlerinde Reisü'l-Kurra makamında görürdük. Bir defasında Fatih Camiinin muhteşem kubbesi altında bembeyaz sarıklarıyla anlamlı bir tablo oluşturan hafızların duasını yapıyordu. Seçkin hocaefendilerin de hazır bulunduğu merasimde Hendekli Abdurrahman efendi duasını kesti ve cemaata şöyle seslendi: **"Bu ne biçim amin demek! Nasıl bir merasimde bulunduğunuzun farkında değil misiniz? Sesinizi ben bile duymuyorum. Aminleriniz daha canlı ve heyecanlı olsun! Aminleriniz camiye sarssın! Tekrar amin deyin bakayım. Olmadı, daha canlı"** Amin sesleri maksada uygun hale gelince duaya devam etti.

Merhum hocaefendi bir ekoldür. Akademik çalışmalarla hizmeti ve şahsiyeti ortaya konması gereken hocaefendi, İslâm aleminde de tanınmaktadır. Beynelmül Kur'an-ı Kerim yarışmalarında jüri üyeliklerinde bulunmuş bazı müslüman devlet başkanlarınca misafir edilmiş ve yabancı İslam diyarlarında ülkemizi liyakatle temsil etmiştir.

Hocaefendi ebedî istirahatgahında rahat uyuyabilir. Çünkü aynı görevi aynı liyakatle ifa edecek isimleri ve şöretleri bizce malum talebeleri var.

Hocaefendinin yetiştirdiği seçkin talebelerinden elim bir trafik kazasında Yusuf Gebzeliyle birlikte kaybettiğimiz İsmail Biçeri de burada rahmetle anmak gerekir

Sarf nahiv ve fıkıh derslerini Hendek Müftüsü

170150

23 TEM 2008

Gürses Abdurrahman (R. Edisyon)

~~MADDE YAYINLANDIKTAN
SONRA GELEN DOKÜMAN~~

Reîsü'l-Kurrâ' Hendekli Hâfız
Abdurrahman Gürses
Hocaefendi

(R. 1325-1415/M. 1909-1999)

Türkiye Ehl-i Beyt Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi	
Dem. No:	170150
Tas. No:	922.571 GSR

Yard. Doç. Dr. Fatih Çollak

M. Ü. İlahiyat Fakültesi
 Kur'an-ı Kerim Öğretim Üyesi

ERKAM YAYIN VE SANAYİ MAMÜLLERİ A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Cad. No: 117 Kat: 4 İkitelli/İSTANBUL

Tel: (0212) 671 07 00 (Pbx) Faks: (0212) 671 07 17

Ankara Cad. No: 60/5 Cağaloğlu/İSTANBUL

Tel: (0212) 513 35 80



ERKAM YAYINLARI

İstanbul-2002

ÂLİMİN
ÖLÜMÜ
ÂLEMİN
ÖLÜMÜ
GİBİDİR.

Bu sayfaya ulaşmak için:
E-mail: dinakl@feza.zaman.com.tr
Fax: 0.212.503 62 42



Abdurrahman Gürses Hocaefendi kimdir?

1909 tarihinde Hendek'e bağlı Soğuksu köyünde doğan Abdurrahman Gürses Hocaefendi küçük yaşta Kur'an'ı babası Said Efendi'den hıfzetti. Ezberini tamamladıktan sonra Hendek'e giderek orada Hafız Abdurrauf Efendi'den talim okudu. 1922 yılında İstanbul'a gelip Ayasofya yakınındaki Soğukkuyu medresesine girdi ve oradan mezun oldu. Daha sonra memleketi Hendek'e geri döndü ve ilk hizmetlerine başladı. Ardından 1934 yılında İstanbul'a tekrar avdet etti. Üsküdar Selimiye Camii imam—hatibi Fehmi Efendi'den kıraat okuyarak 1937 yılında icazet aldı kurra—hafız unvanını

aldı. 1939 yılında Fatih Mihrimah Camii'ndeki görevine tayin olduktan 1 ay sonra Teşvikiye Camii imam—hatipliğine getirildi. Ardından 1944 yılında Beyazıt Camii imam—hatipliğine nakloldu ve bu görevde iken cami içinde meydana getirdiği Kur'an kursunda yüzlerce hafız yetiştirdi.

41 yıllık resmi hizmetini 1979 yılında tamamlayarak emekli olmasına rağmen Abdurrahman Gürses Hocaefendi, hâlâ 1976 yılında İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'nde açılan aşere, takrib ve tayyibe ihtisas kursunda İstanbul tarihi üstadı olarak başladığı göreve devam etmekteydi.

Reisül Kurra Hendekli Hacı Hafız Abdurrahman Gürses Hocaefendi'nin son yolculuğuna binlerce insan tarafından gözyaşlarıyla uğurlanması Kur'an'a hizmet edenlerin milletin gönlünde yer ettiğini gösterdi.

Bir asra yaklaşan ömrünü hafız yetiştirmeye ve kıraat ilmine adanmış Hocaefendi'nin Kur'an eğitiminin yaşla sınırlanmadığı talihsiz dönemde dünyayı terk etmesi hazin bir tevafuk oldu. Güneşin tutulduğu saatlerde naaşı Beyazıt Camii'ne getirilen Hocaefendi'yi anlatan bir yakını "Bir âlimin ölümü, bir âlemin ölümüdür" sözünü hatırlatarak asıl güneş tutulmasının Hocaefendi'nin vefatı olduğunu söyledi. Beyazıt Camii'nde 40 yıl aşkın vazife yapan Hocaefendi için Bakanlar Kurulu'nun verdiği Beyazıt Camii bahçesine defin izni örnek bir karardı. Karar devletin, halkın sevdiği memurunu 'son yolculuğunda olsun hatırlaması' olarak değerlendirildi.

Fatih'ten insan seli

Önce Fatih Camii'nde kılınacağı açıklanan namaz defin izni verilmesiyle Beyazıt Camii'ne alındı. Karardan haberi olmayan binlerce vatandaş Fatih'ten Beyazıt'a sel gibi aktı. Beyazıt Camii'ne gelenler ilk olarak hüzünlü bir salâ sesiyle karşılaştılar. Bir de merhumun kendi sesiyle tilavet ettiği Kur'an—ı Kerim ile. Musalla taşı üzerindeki tabutunun hemen yanına yerleştirilen kolonlardan yükselen davudi ses insanın fani, eserinin baki olduğu mesajını haykırıyordu.

Hocaefendi'nin talebesi müezzinler tarafından okunan saba makamındaki salâ mahzun simaları bulutlandırdı. Ardından okunan ezanın tath nağmeleri ise nemlenen gözleri ıslattı.

Naaşı başkanlar taşıdı

Hocaefendinin naaşına en yakın olanlar bir zamanlar amiri pozisyonunda olan Diyanet İşleri başkanları ve yardımcıları idi. Eski başkanlardan Lütfi Doğan cenaze namazını kıldırırken, yine eski başkanlardan Tayyar Altıkulaç cemaatten helallik diledi. Tabutu ilk sırtlayanlar da onların yanı sıra başkan yardımcılarını Sami Uslu, Rıdvan Çakır, İstanbul Müftüsü Necati Tayyar Taş, eski müftü Selahattin Kaya oldu. İlk saflarda yer alan Demokrat Parti Genel Başkanı Korkut Özal, MHP milletvekilleri Nazif Okumuş ve Osman Müderrisoğlu, MÜSİAD Başkanı Ali Bayramoğlu, Emin Saraç Hocaefendi, Medine Bilal—i Habeşi Camii imamı Muhammed Sıddık, talebeleri Süleymaniye Camii imamı Mehmet Sevinç, Valide Sultan Camii imamı Muharrem Aslantürk, Sümbül Efendi Camii imamı Sait Yılmaz dikkat çeken isimlerdi.

"O gerçek imamdı"

Tayyar Altıkulaç cenaze namazından sonra, "Çok değerli bir alimi, bir ilm—i kıraat üstadını ebedi yolculuğuna uğurlamak üzere bir araya geldik." diyerek başlayan konuşmasına şöyle devam etti: "Hocamız kıraat ilminin kendi kaynağı itibarıyla yaşayan son halkası idi. Bugün o son halkayı, asrımızın en büyük üstadını kaybetmiş bulunuyoruz. Kıraat ilmini asırlar içerisinde oluşan bütünlüğüyle, kültürüyle, bütün ihtilaf vecihleriyle, şifre olarak bilinen

Gönüllerde bırakıp gitti



O yaşının bir hayli ilerlemiş olmasına rağmen şartların hiç de elverişli olmadığı bir dönemde bu işe el atmış ve tabiri caizse son nefesine kadar bu vazifeyi



Lütfi Doğan

Abdurrahman Gürses Hoca, 20. asırda tanıdığımız müstesna alimlerden ve Kur'an—ı Kerim'i en güzel tilavet eden büyük üstaplardan biri idi.

Öğretim Üyesi Ali Osman Yüksel de, hocaefendi'nin yüzlerce öğrenci yetiştirdiğini ifade ederek ondan ders almanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi: "Hocaefendinin, bugün Türkiye'de başta merhum Mehmet Çevik, İsmail Biçer olmak üzere, Ramazan Pakdil, Sıddık Güllü, Mustafa Demircan, Fatih Collak, Talin Akhal, Mehmet

Kur'an aşığı bir yıldız daha kaydı

O da yüzünü ağartıp gitti

Şeyhülkurra Abdurrahman Gürses Hocaefendi de bu âleme veda etti

Peygamberimiz (sas)'in "Allah benim sözümü işitip belle-yen, sonra da onu benden (başkasına) ulaştıran kimsenin yüzünü kıyamet günü ağartsin..." hadisini rehber edinin Kur'an hâdimi oldu Beyazıt Camii eski imamlarından Abdurrahman Gürses Hocaefendi. 93 yıllık ömrünün 83 yılını Kur'an'a verdi. Yüzün ak, mekânın cennet olsun Hocam.



Öğrencisi Prof. Şevki Saka:

Hocaefendi ömrünü Kur'an hizmetine adanmıştı. Vefatıyla mühim bir boşluk oluşacak. Onun serptiği ümitler yeşerecek, çiçek açacak ve olgun meyvelerini verecektir. **Haber 3'te**

Gazete Ad.	Zaman
Tarih	11.8.1999
Sayfa	1,3
Sütun	

Gürses Hocaefendi Hakk'a yürüdü

Kıraat ilminin dünyada önde gelen isimlerinden Abdurrahman Hocaefendi'yi kaybettik.



Abdurrahman Hocaefendi 40 yıl Beyazıt Camii'nin imamlığını yaptı.

Reisül Kurra Hendekli Hacı Hafız Abdurrahman Gürses Hocaefendi vefat etti. Bir süredir evinde tedavi gören Hocaefendi 93 yaşındaydı. 7 yaşında hafızlık unvanını alan ve kırk yıl Beyazıt Camii'nde imam olarak görev yapan Gürses Hocaefendi, bu süre zarfında binlerce talebe yetiştirdi.

Emekliliğinden sonra Haseki Eğitim Merkezi'nde kıraat ilminde kendisi gibi okuyan 126 talebe yetiştirerek icazet verdi. Bu ilimde önemli yeri olan Gürses Hocaefendi, aşere, takrip ve tayyibe dalında dünyanın önde gelen hocaları arasında yer alıyordu. Gürses Hocaefendi bugün Fatih Camii'nde ikindiye müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde ebedi istirahatgahına uğurlanacak.

Kur'an âşığıydı

Gürses Hocaefendi'nin talebelerinden Ankara

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevki Saka, Hocaefendi'nin ömrünü Kur'an hizmetine adadığını belirterek vefatıyla mühim bir boşluk oluştuğunu söyledi. Saka şunları söyledi:

"Kur'an aşığı bir kimse. Allah'a inanmış, Kur'an'a kesin olarak gönülden bağlı, Kur'an yolunda gayret eden ve bu uğurda gerekirse canını verebilecek kadar fedakâr. Bizzat rahle—i tedrisinde ders okuma şerefine nail oldum. Hocamız yetiştirdiği insanlarla kalplerde, gönüllerde yaşayacaktır. Onun serptiği ümitler yeşerecek, çiçek açacak ve olgun meyvelerini verecektir. Aşere, takrip, tayyibe dalında sayılı zatlardan biriydi. Yaşayanların en önde geleniydi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1970'li yıllarda açtığı aşere, takrip, tayyibe ihtisas kursunda hocamızdı."

ONUR KAYA / İSTANBUL

Gazete Adı	Yeni Şafak
Tarih	11.8.88
Sahife	1.3
Sütun	

Ehl-i Kur'an ağlasın

83 yıldır Kur'an muallimliği yapan Reis-ül Kurra Abdurrahman Gürses Hocaefendi vefat etti. Ölümü büyük bir üzüntüyle karşılanan Abdurrahman Hocaefendi kıraat ilminde dünyanın sayılı hocaları arasında yer alıyordu. Haberi 9. sayfada

Muhterem hocamız,
kıraat ilminin büyüğü, Reisü'l Kurra

Abdurrahman Gürses

Kur'an'ın mahzun edildiği, Kur'an âşıklarının hor görüldüğü, rencide edildiği şu zamanda ahiret âlemine hicret etti. Hocamız'a Cenab-ı Rabbül'alemin'den rahmet ve mağfiret, cümle ehl-i Kur'an'a ve mü'minlere sabır niyaz ediyoruz.

Yeni Şafak





Kur'ân'a adanan ömür

Reis'ül Kurra Abdurrahman Gürses Hocaefendi, Beyazıt Camii'nde kılınan ikinci namazını müteakip cami haziresinde toprağa verildi. Cenaze namazına, Diyanet İşleri eski Başkanları Lütfi Doğan, Tayyar Altıkulaç, MHP'li Nazif Okumuş, Korkut Özal, merhumun yakın dostu ve sırdaşı Emin Saraç Hocaefendi, İstanbul Müftüsü Necati Tayyar Taş, MÜSIAD Başkanı Ali Bayramoğlu, ilçe belediye başkanları ile binlerce vatandaş katıldı. 9. sayfada

**Yetim kalmak
gibi birşey**

Yusuf Ziya Cömert'in
yazısı 13. sayfada

Gazete: *Yeni Safak*

Tarih: *12.8.1998*

Sayı: *1, 13*

Süresi:

Dualarımız onun için

Hizmet mekânı, istirahatgâhı oldu

Hocaefendi'yi uğurladılar

Abdurrahman Gürses Hocaefendi, 40 yıl imamlığını yaptığı Beyazıt Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra yine bu caminin bahçesinde toprağa verildi.

Beyazıt doldu taştı

Namazdan önce talebeleri Necati Yaman, Bilal Aydın ve Nevzat Özaydın tarafından okunan sela ve ezan 45 dakika kadar sürdü. Beyazıt Camii dün tarihi günlerinden birini yaşadı.

ONUR KAYA'nın haberi 3'te

Gazete Adı	Zaman
Tarih	12.8.1999
Sayfa	1.4

Gürses Hocaefendi toprağa verildi

DUALARLA UĞURLANDI

Fotoğraf: Muhammet Öztürk

Mânâ aleminin yıldızlarından Abdurrahman Gürses Hocaefendi, 40 yıldır imamlığını yaptığı Beyazıt Camii'nin avlusuna defnedildi.

Abdurrahman Gürses Hocaefendi, 40 yıl imamlığını yaptığı Beyazıt Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra yine bu caminin bahçesinde toprağa verildi. Beyazıt Camii tarihi günlerinden birini yaşadı. Cami avlusuna giremeyenler Beyazıt Meydanı'na taşdı. Yaklaşık on bin kişinin katıldığı cenaze namazını Diyanet İşleri eski başkanlarından Lütfü Doğan kıldırdı.

Sela ve ezan 45 dakika sürdü

Daha önce Fatih Camii'nde kılınacağı açıklanmasına rağmen cenaze namazı Bakanlar Kurulu'nun Beyazıt Camii kabristanına defin izni vermesi sebebiyle Beyazıt Camii'ne alındı. Namazdan önce talebelerinden Necati Yaman, Bilal Aydın ve Nevzat Özaydın tarafından okunan sela ve ezan 45 dakika kadar sürdü. Ezanı saba makamında okuyan müezzinlerden Necati Yaman reistü'l-kurraların, büyük alimlerin cenazelerinde ezanın bu şekilde okunduğunu söyledi. Rahatsızlığı sebebiyle cenazeye katılamayan Diyanet İşleri Başkanı M. Nuri Yılmaz'ı yardımcıları Sami Uslu ve Rıdvan Çakır temsil ettiler.

İslam âleminin kaybı

Diyanet İşleri eski başkanlarından Tayyar Altıkulaç "İlmi kıraat üstadı" olarak nitelendirdiği Abdurrahman Gürses'in tabutu başında yaptığı konuşmada, "Hocamızın kaybı İstanbul'un değil, Türkiye'nin değil, İslam dünyasının kaybıdır." dedi. Hocaefendi'nin asrımızın reistü'l-kurrası olduğunu belirterek, "Kıraat ilminin kendi nesli, kuşağı itibarıyla son halkasıydı." diye konuştu. Altıkulaç şunları söyledi: "Gururla, kibirle vakarı karıştıranlar olmuştur. O vakur bir insandı. Kıraat üstadı olmanın yanında 'Hâzâ imamdır' İmam nasıldır, kimdir, denildiğinde parmakla gösterilecek bir kimseydi."

Hocaefendi'nin Adapazarı'ndan gelen kardeşi Halim Gürses taziyeleri kabul ederken, cenazeye siyaset ve ilim çevrelerinden çok sayıda kişi katıldı.

Ardından ne dediler?

Camii avlusunda görüşlerini aldığımız Hocaefendi'nin sevenleri şunları söylediler:

Diyanet İşleri eski başkanı Lütfü Doğan: "En hayırlı hizmetleri yapan, Kur'an—ı en iyi tilavet edenlerden biriydi. Sizin en hayırlınız Kur'an—ı öğrenen ve öğretenleriniz sözüne mazhar oldu."

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sami Uslu: "Çok hatıralarımız var. Dünya Kur'an—ı Kerim okuma yarışmasında yaptığı Arapça konuşmayla dünya alimlerine ders



Kızı uzaktan seyretti

Cenaze namazını sessiz sedasız uzaktan seyreden bir kadın vardı. Sessizce gözyaşı akıtarak kalabalığı seyreden bu kadın Abdurrahman Gürses'in kızı Leyla Gürses(56) idi. Kendisiyle görüştüğümüz Leyla Hanım şunları söyledi: "O benim babamdı. Bana olağanüstü bir sevgisi vardı. Her gece dizinin dibine oturduğum ve konuştuğum bana söz hakkı veren insandı. Camiye geldiğimde kubbeye baktım. İçeride babamın sesi vardı. Defin sonrası da bir ara sesini duydum. Kafamı

kaldırıp baktığım zaman çınarı gördüm. Bütün o çocukluğumda duyduğum ses. Çok uhrevi bir ses gibi geliyor. Sadece Mısırlı ama Şeyh Rifat'ta bulduğum bir ses. Sesinin kaydedilmesine çok razı değildi. Camide yalnız kaldığı zaman daha da coşarak okurdu. O yüzden aile olarak sesi bizde bile pek yok."

vermişti. Suudi Arabistan'da müşavirlik ederken misafirim olmuştu. Onunla beraber mahşeri kalabalıkta tavaf ederken etrafımızın boşaldığını hissedirdim."

İstanbul Müftüsü Necati Tayar Taş: "Ona aklımıza gelecek her türlü sıfat yakıştırsak sezadır. Makamı ve makamı cennet olsun."

İstanbul eski müftüsü Selahattin Kaya: "Büyük bir

kayıp. Tek tesellimiz çok iyi hafızlar yetiştirmesi. Kuran, kıraat ilimlerinde derya gibi bir âlimdi."

Yard. Dç. Dr. Ali Osman Yüksel: "Esas güneş ayın 10'nda tutuldu. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Alemin ölmesi ışığı kaybetmesi demek. Güneş ve ay binlerce kurra yetiştirmiş bir insanın ölümünden dolayı bir dakikalığına kararıştı denebilir." ONUR KAYA / İSTANBUL