

bana bir disiplin ve metne dışarıdan bakma yetisi kazandırdığını zannediyorum.

■ Bir de mesela 'Dağlara Karşı' da bir taraftan Karadeniz'deyiz ama bir taraftan da bir ucu teröre varan bir memleket meselesinin hikâyeye taşındığını görüyoruz. Meseleyi hikâye içinde tutmak öyle kolay değil, bunu başaryorsunuz...

Dağlara Karşı, dediğim gibi yaşlanmış bir olaydı. 15 Temmuz'da Trabzon'un bir dağındaydım. Bir şeyler yaşıyordum ama oraya, o dağ başına ulaştığı şekliyle. Oradan kalkıp da İstanbul'da yaşananları yazsaydım, samimiyet ve doğallık söz konusu olmazdı gibi geliyor bana. Orada benim gördüğüm, yaşadığım, tasarladığım şeyler var. Okuduklarının da katkısı olmuştur muhakkak. Çok istifade ettiğim zengin bir okul kütüphanemiz vardı ve Mustafa Kutlu'yı, Namık Kemal'i, Şeyh Sadı'yı ortaokul sıralarında okuma fırsatım oldu. Orhan Kemal, Oğuz Atay, Cihan Aktaş, Sait Faik, Aytmatoğlu, Mansfield, Woolf ve Tanpinar, yazdığı her şeyi okuma gereği duyduğum hikâye ve romancılardan ilk aklıma gelenler. Son dönemden Murat Yalcın'ı bu listeye ekleyebilirim. Maymun İstahlı bir Yay olmanın neticesi olacak ki Eflatun, Herodot, Jung, Ginsberg, Berger'le Şeyh Galip'i, Mehmet Zahit Kotku'yu aynı ilgi ve yakınıyla okuyabiliyorum. İnsanın kendisi hakkında konuşması ne kadar uygun bilmiyorum ama dikkatli bir okur olduğum söylenebilir.

■ Kuşkusuz bu hikâyelerin büyük bir kısmında hız, telaşlı bir kahramana rastlıyoruz ama bu arada ayrıntılara dikkat eden bir göz de var. Mesela birden bir kahramanın ellerine dikkat ediyor...

Fazlasıyla var. Hikâyeyin omurgasının sağlam bir kurgu ve dilin yanı sıra bunları destekleyen ayrıntılarla örtülügünü düşünüyorum. Ayrıntıların veriliş biçimini de hassasen önemsiyorum. Mesela Orhan Pamuk romanda gazozdan bahsedecik olsa Çamlıca, Uludağ filan diye bütün gazoz markalarını listeler. Hani bunları araştırdım, bunlar bunlar var gibi bir bilgi bombardımanına tutarak âdet. Ben detaylar hayatı nasıl ve ne görünürükte karşımıza çıkıyorsa hikâyede de o şekilde olmasını tercih ediyorum. Okurun dikkatini zorlama ve fark edilmeme riskini göze almak gerekiyor, o da ayrı mesele.

■ Öyleyse bu kitabı aynı zamanda zaten ayrıntılardan oluşan hayatın hikâyeci tarafından bir araya getirilmesi gözüyle de bakabiliriz, diyelim.

Evvallah. ■

Kendi kalemiyle

Âlişanzâde İsmail Hakkı

ABDULLAH UÇMAN

09 Nisan 2017

1871 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Âlişanzâde İsmail Hakkı, Fevziye Rüşdiyesi ile Mekteb-i Mülkiye'nin idâfi ve yüksek kısımlarını bitirdikten sonra 1891 yılında Hariciye Nezareti Şehbenderlik Kalemi'nde memuriyet hayatına başlar. Burada zamanla dereceleri ilerler ve 1909'da Marsilya, 1918'de Münih Başkonsolosluğu'na tayin edilir. 1919'da İkinci Damat Ferit Paşa hükümeti zamanında görevinden azledilir. 1925 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrılan Âlişanzâde, 13 Mart 1944 tarihinde vefat eder, kabri Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.¹

Gençlik yıllarında şairler yazan, *Nahl-i Emel* (1886) adıyla bir dergi de çakaran; şairleriyle edebî tenkit ve incelemelerini *Mektep* (1891-1894) dergisinde yayımlayan Âlişanzâde, 1895 yılından sonra kendisini tamamen tercüme faaliyetlerine verir. Halit Ziya Kirk Yıl adlı hâtrâtında, Servet-i Fünun topluluğunun teşekkülünde, onun *Mektep* dergisindeki faaliyetlerinin son derece etkili olduğu üzerinde dururken,² Orhan Okay da, buradaki yazıları ve biyografik çalışmalarıyla, o günkü edebiyatın bazı meselelerine vukufa eğildiğini ve yaptığı değerlendirmeye tahlillerle devrine göre önemli adımlar attığını belirtir. Bilindiği gibi *Elem Çiçekleri* adıyla Charles Baudelaire'den yapılan ilk manzum tercüme de yine onundur.³

*

Ünlü İngiliz müsteşarı E. J. W. Gibb'in, 1901 yılında aniden ölümü üzerine, onun *A History of Ottoman Poetry* adlı, Osmanlı şiir tarihiyle ilgili eserinin yazılamayan yenileşme dönemi Türk edebiyatına ait yedinci ve son cildini tamamlama işi 1907 yılında Feylesof lakaplı ünlü Türk şairi Rıza Tevfik'e verilir. Bu sırada İttihatçılarla birlikte politik hayatın içinde aktif bir rol oynayan Rıza Tevfik, ancak 1908 yılında II. Meşrutiyet'in ilanından sonra vakit ve fırsat buldukça, Namık Kemal'den başlayarak bütün Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemi ile Fecr-i Âfî topluluğu mensupları da dâhil olmak üzere, yenileşme dönemi Türk edebiyatı hakkında kendisine ismarlanan son cildin hazırlıklarına başlar.⁴

Rıza Tevfik'in şu anda elimizde bulunan terekesinden çıkan bir kısmı mektuplardan anlayabildiğimiz kadaryla, Rıza Tevfik bu eser için, o sırada hayatı bulunan veya yakınları hayatı olan devrin tanınmış şahsiyetlerine müracaat etmek suretiyle, onlardan

biyograflerini ve edebiyat anlayışlarını açıklayıcı birtakım bilgiler talep eder. Yine elimizdeki mektuplardan anlaşıldığına göre, bu taleplerin bazılarda cevaplar gelir. İşte burada yayımladığımız ve Rıza Tevfik'in terekesinden çıkan Âlişanzâde İsmail Hakkı'nın kendi kalemiyle yazdığı biyografisi, büyük bir ihtimalle böyle bir talep üzerine hazırlanmıştır.

Görgüleceği gibi bu mektup, Âlişanzâde'nin o sırada görevli bulunduğu Marsilya Konsolosluğu'na ait bir antetli kâğıda yazılmıştır. Kâğıdın arkası yüzünde de devam eden mektubun sonunda Âlişanzâde'nin imzası yer almaktır. Rıza Tevfik'in yıllar sonra kendisine gönderilen mektupları gözden geçirirken kendi el yazısıyla düşüğü "Marsilya Türk Konsolosu İsmail Hakkı" notu olmasayı, imzanın kime ait olduğunu anlamak mümkün değildi.

Rıza Tevfik, muhtemelen, Âlişanzâde'den biyografisi ile birlikte şiir ve edebiyat anlayışı, tenkit faaliyetleri, Servet-i Fünun akımının onde gelen isimleri Tevfik Fikret, Cenab Şahabeddin ve Halid Ziya hakkındaki görüşlerini ve adını yanlış hatırladığı *Sevdâ-yi Hazân* adlı şiir kitabından seçeceğine birkaç örnek şiir istemektedir. Âlişanzâde ise verdiği cevapta bir tür gençlik hevesi olarak gördüğü şiirle meşgûlîyetini yıllar önce terk ettiğini söyleyerek sadece Muallim Naci hakkında kaleme aldığı eserin kayda değer olduğunu belirtmektedir.⁵ Daha sonra Servet-i Fünuncularındaki kanaatlerini de bildiren Âlişanzâde, özellikle Cenab Şahabeddin'in şiirleri üzerinde durmaktadır⁶ ve onun şiirlerindeki müzikal âhengî takdir etmektedir.⁷ Cenab'in sadece şiirini değil nesrin⁸ de öven Âlişanzâde'nin Tevfik Fikret hakkındaki değerlendirmeleri de ilgi çekicidir. O sırada büyük bir ihtimalle Fecr-i Âfî topluluğu için kullanılan "Yeni Mektep" hakkında ise, elinin altında onlarla ilgili herhangi bir kitap ya da dergi bulunmadığı için bir görüş veya kanaat bildirememektedir.

Âlişanzâde, mektubun sonunda eşinin selamı ile gönderilen kartpostallara karşı çocukların sevincini belirttiğine göre, Rıza Tevfik ile ailece görüşüştükleri anlaşılımaktadır. Ayrıca Âlişanzâde'nin "Avdetinizde görüşürüz" dediğine bakılırsa, Rıza Tevfik, o sırada *A History of Ottoman Poetry*'nin hazırlıklarını için Prof. E. G. Browne'ın daveti üzerinde gittiği Londra veya Cambridge'de bulunmakta, İstanbul'a vapurla geri dönerken Marsilya'ya da

111 EKİM 1993

Eldem İsmail Hakkı

031283

İSMĀ'İL GHĀLIB — İSMĀ'İL HAKKI

191

Bibliography: J. H. Mordtmann in *EI*, s.v. **GHĀLIB** (Turkish translation in *IA*, s.v. **GĀLIB**); Ibrahim Alaeddin Gövsa, *Mesහür Adamlar Ansiklopedisi* (İstanbul 1933-1935). (G. C. MILES)

✓ **İSMĀ'İL HAKKI ALİSHĀN** (also 'ALİSHĀNZĀDE İSMĀ'İL HAKKİ, in modern Turkish **İSMAIL HAKKI ELEDIM**), 1871-1944, Turkish writer and diplomat. Educated in the Imperial School of Political Science (*Mülkiye*), he joined the Ministry of Foreign Affairs and served as director of Consular Service and as consul general in Marseilles, Zurich and Munich. Soon after his retirement in 1923, he joined the staff of 'Abd Allâh Djewdet's *İdîtihâd* [see **DJEWDET**] to which he contributed literary, social and economic articles regularly until 1932. He had married 'Azize Hanım, a grand-daughter of the former grand vizier İbrahim Edhem Pasha (1818-1893 q.v.). İsmā'ıl Hakkı began his career as writer when still a student and published a number of books and pamphlets and many articles, mainly literary biographies, monographs on literary topics and translations from French literature. In the 1890s he began to publish two series of literary biographies under the general titles *On dördün-dü 'aşır Türk mührirleri* and *'Othmânî meşhâhîr-i üdebâsi*. Only five booklets of about hundred pages each were published: *Ahmed Midhat Efendi* (1308/1892), *Djewdet Pasha* (1308/1892), *Redîâ izâde Ekrem Bey* (1308/1892), *Mu'allim Nâdiî Efendi* (1311/1895), *Şems ed-Din Sâmi Bey* (1311/1895). These biographies are early examples of modern Turkish literary criticism which remained almost unnoticed as the author did not belong to any active literary grouping of the period. His *Münâkhâbat-i terâdîjîm-i meşhâhir* (1307-1891) is an anthology of French literature in translation made by various Turkish writers. Among his many translations from the French (André Maurois, Pierre Benoit, etc.), his prose rendering of Charles Baudelaire's *Les Fleurs du mal*, *Elem Etekleri* (İstanbul 1927), helped to make the French symbolist poet a favourite of Turkish poets of the 1930s.

Bibliography: F. E. Karatay, *İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe basmalar alfabe Kataloğu*, İstanbul 1956, i, 183-84; *İdîtihâd, pas-*sim; *İstanbul Ansiklopedisi*, s.v. (S. H. Eldem); written communication of his son Sadi Eldem, Turkish ambassador in Madrid (1971).

(FAHIR İZ)

✓ **İSMĀ'İL HAKKİ, SHAYKH İSMĀ'İL HAKKİ AL-BRÜSAWI OR AL-USKUDÂRI** (1063/1652-1137/1725), Turkish scholar, mystic and poet, born at Aydos near Edirne, where his family had moved after a fire destroyed their house in Istanbul. His *Kitâb al-Silsila* (Ms Beyazid Library No. 3384), the ultimate source for all subsequent biographies, gives his grandfather's name as Bayram Çawush, the son of Shah Khudâ-bende, and his father's name as Muştâfâ. He lost his mother at an early age and, on the suggestion of Shaykh 'Othmân Faâlî, was sent to Edirne for his education, where a scholar named 'Abd al-Bâki, relative of the **Shaykh**, guided his training in grammar, syntax, rhetoric, logic, *fîkh*, theology, *tafsîr* and *hadîth*. In the meantime he had acquired a substantial library with the money left to him by his mother. Completing his studies in 1084/1673, he went to Istanbul to attend the lectures of 'Othmân Faâlî who, after fifteen years' teaching in Filibe, had settled in the capital. 'Othmân Faâlî initiated the young İsmâ'ıl Hakkı in the order of the **Djilwatiyya**, of which he was the head. İsmâ'ıl Hakkı also attended the lectures of many other scholars in Istanbul; he learnt Persian and studied the great

masters of Persian literature, particularly 'Attâr, Rûmî, Hâfiż and Djâmi. He also studied calligraphy and music and set to music many hymns of the 11th/17th century mystic Hudâyî [q.v.]. In 1086/1675 'Othmân Faâlî sent him to Üsküb (Skopje) to preach, where he founded a convent of the **Djilwatiyya** order and married the daughter of Shaykh Muştâfâ 'Ushshâkî. There he fought the intolerance and bigotry of ignorant imâms and "apparent" **shaykhs** for six years. Constantly encouraged by his master's letters, he wrote there his most brilliant sermons (for a good Ms copy of his sermons see: Bayezid library-Veliyeddin No. 1901). İsmâ'ıl Hakkı preached also in Köprülü and Usturumça (Stroumitza); when 'Othmân Faâlî's representative in Bursa died in 1097/1685, the Master asked him to go there and to become the head of the **Djilwatiyya** convent. His first years in Bursa coincided with the difficult period after the disastrous Austrian campaign of 1095/1683 and İsmâ'ıl Hakkı had to sell his books to survive. He made occasional journeys to Mecca for the Pilgrimage and to Famagusta in Cyprus to visit his master 'Othmân Faâlî (who had been exiled there because of his insistent criticism of Ottoman foreign policy) and participated in various campaigns; he resided for a few years in Damascus, and later in Uskûdar, to settle eventually in Bursa (whence his surname Brûsawî). On the death of his master in 1103/1691 he succeeded him as the head of the order. He built a mosque and a convent in Bursa and founded a library to which he left all his books. He died in Bursa in 1137/July 1725 where he is buried in his convent near Tuzpazari.

İsmâ'ıl Hakkı was one of the most prolific Ottoman scholars. Of his 106 books and pamphlets, 60 are in Turkish, the rest in Arabic. The autograph copies of most of his works are kept in the İsmâ'ıl Hakkı Library in Bursa. He wrote on the whole in comparatively simple Turkish and avoided the flowery style of many contemporaries.

He is the author of the following main works: (1) *Rûh al-bayân*, in 4 volumes, Bûlâk 1276, a **Kur'ân** commentary with, at times, original mystic interpretations; (2) *Rûh al-Mathnawi*, 2 volumes, Istanbul 1287-89, a commentary on the introductory part of **Djalâl al-Dîn Rûmî's Mathnawi** on traditional lines; (3) *Farâb al-Rûh*, a commentary on **Yazîdjoghlu Mehmed's Muhammadiyya**, Bûlâk 1252; (4) *Şârh-i Pand-i 'Attâr*, a translation with grammatical notes and commentary of Farid al-Dîn 'Attâr's *Pand-nâma*, Istanbul 1250; (5) *Silsila-i şârikat-i Djilwatiyya*, a treatise on the order, with biographies of the leading **shaykhs** including his own, Istanbul 1291; (6) *Diwân* followed by *Makâlât* in the same volume, Bûlâk 1257, Istanbul 1288; (7) *Kanz-i Makhfî*, where he expounds his approach to pantheistic **Şûfîsm**, Istanbul 1290; (8) *Tuhfa-i Khaliliyya*, a collection of moral admonitions, Istanbul 1256; (9) *Mî'râdîyya*, a verse narrative of Muhammad's ascent to Heaven, Istanbul 1269; (10) *Kitâb al-nâtiha*, his last work, written in 1136/1724, not printed (for a good Ms see Atîf Efendi Library, No. 1483). His short commentaries to various poems by Yûnus Emre, Hâdjî Bayram and Niyâzî-i Mîşî are to be found in many *medjmû'as* containing his various treatises. See bibliography.

Bibliography: Brockelmann, II, 440 and S II, 652; Bursall Tâhir, *Mewlânâ Shaykh İsmâ'ıl Hakkı al-Djilwâli*, biographical note with complete bibliography of the author's published and unpublished works, Istanbul 1329; idem, 'Othmânî Mü'elliflerî, i, 28-32; Mehmed 'Ali 'Aynî, *İsmâ'ıl Hakkı Bursawî hakkında bir tezkîk*, Istanbul 1928;

دائرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد هشتم، تهران، ۱۳۷۷، ۷۰۹۰۲

۶۶۷

اسماعیل حقی

- اشاراتی است درباره اعتقادات و تمایلات حلولی او (بستانی، ۳۰۲/۱۳). این کتاب در استانبول (۱۲۹۰ق/۱۸۷۳م و ۱۲۰۷ق/۱۸۹۰م) به چاپ رسیده است.
۲۰. معراجیه، تصیده‌ای است در وصف معراج پیامبر اکرم (ص)، استانبول، ۱۲۶۹ق/۱۸۵۲م.
۲۱. مقالات، که همراه دیوان او در بولاق (۱۲۵۷ق) چاپ شده است.
۲۲. النجاة، استانبول، ۱۲۹۰ق/۱۸۷۳م.

ب - خطی: شماری از تأییفات اسماعیل حقی بروسوی به صورت نسخه‌های خطی در کتابخانه‌های ترکیه، کشورهای اروپایی و مصر موجود است، از جمله: اوراد (برنباخ، ۳۸۰: GAL, S, I/353); تأویل سوره الززلة، که به مناسبت زلزله‌ای که در ۱۱۲۲ق در مصر رخ داد، تأثیف شده است؛ تمام الفیض؛ شرح علی تفسیر الجزء الاخر للقاضی [بیضاوی]؛ رساله الجامعة فی مسائل النافعه؛ رساله الحضرات؛ شرح اعانت الراغبين فی الصلاة و السلام علی افضل المرسلین؛ شرح العطاء لاهل الغطاء؛ مجموعه یا مجموعه الفوائد، که شامل ۱۱ رساله است (نک: تیموریه، ۷۴/۱؛ هوتسما، ۷۲؛ کوت، ۸۵-۸۷/۱؛ بغدادی، ۲۰۹-۲۲۰؛ کحاله، ۲۲۶/۲؛ برنباخ، همانجا؛ GAL, II/581; GAL, S, I/788, II/653).

ج - آثار یافت نشده: برخی از عنوانی که اسماعیل حقی در مقدمه تفسیر روح البیان (۴۶۱) ذکر کرده است، در فهرست آثار یاد شده از او دیده نمی‌شود، از جمله: شرح آداب، شرح نخبة الفکر (مجموعه‌ای از اصول حدیث)، نقد الحال، کتاب الحق الصريح و الكشف الصحيح، شرح تفسیر الفاتحة و جز آنها. ظاهرآ شرح مختصری نیز برخی از اشعار عارفان ترک از جمله یونس امره، حاجی بیرام ولی و نیازی مصری داشته است که در بسیاری از مجموعه‌ها به چشم می‌خورد (نک: EI²).

مأخذ: اسماعیل حقی، تفسیر روح البیان، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م؛ بستانی، بغدادی، هدیه؛ تیموریه، فهرست؛ رفعت اندی، احمد، لغات تاریخی و جغرافی، استانبول، ۱۲۹۹ق؛ زرکلی، اعلام؛ سرکیس، یوسف البیان، معجم المطبوعات العربية والمعربة، قاهره، ۱۹۲۸م؛ کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، بیروت، ۱۹۵۷م؛ مدرس، محمدعلی، ریحانة الادب، تبریز، ۱۳۴۶ش؛ معلم ناجی، عمر، اسامی، استانبول، ۱۳۰۸ق؛ واندیک، اوراد، اکنفاء القرع، قاهره، ۱۸۹۶م؛ نیز: GAL, S, I/684؛ Leiden, 1886؛ Kut, G., Tercüman gazetesi kütüphanesi türkçe yazmalar kataloğu, İstanbul, 1989؛ Özge, M. S., Eski harflerle basılmış türkçe eserler kataloğu, İstanbul, 1975؛ Türk ansiklopedisi, Ankara, 1972؛ Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi, İstanbul, 1982؛ Yeni Türk ansiklopedisi, İstanbul, 1985.

حسین لاشیع
ایسماعیل حقی غالیشان (۱۲۸۸-۱۳۶۳ق/۱۸۷۱-۱۹۴۴م)، ادب، سیاستمدار، زندگی نامه‌نویس و مترجم معاصر ترک. نام او با پسوند الدم نیز آمده است (نک: اوزگه، III/1351؛ «دائرة المعارف

تاولات صوفیانه. این کتاب بارها به چاپ رسیده است: بولاق، ۱۲۵۵ق، ۱۲۶۴ق، ۱۲۷۶ق، قاهره، ۱۲۸۵ق؛ استانبول، ۱۳۰۶ق؛ بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م. تفسیر سوره واقعه نیز جداگانه در استانبول (۱۳۱۸ق)، به چاپ رسیده است. از این تفسیر گزیده‌ای با عنوان تلخیص البیان توسط محمد نوری قادری موصلى و گزیده دیگری با عنوان ریحانة الاخوان المقطوفة من رياض الجنان المنقوله من تفسیر روح البیان توسط مصطفی صبری رشیدی ترتیب یافته است (GAL, S, II/652-653).

۵. الحجۃ البالغة، استانبول، ۱۲۹۱ق/۱۸۷۲م.
۶. الخطاب، استانبول، ۱۲۵۶ق/۱۸۴۰م و نیز ۱۹۷۶م.
۷. دیوان شعر، که نخست در بولاق (۱۲۵۷ق/۱۸۷۱م) همراه با مقالات، و سپس در استانبول (۱۲۸۱ق/۱۸۷۱م) به چاپ رسیده است.
۸. رساله حسینیه، که جزء آثار چاپ شده از آن یاد شده، اما محل و تاریخ چاپ آن مشخص نشده است (نک: اوزگه، III/1474).

۹. رشحات عین الحیات، استانبول، ۱۸۷۴م.
۱۰. روح المتنوی، شرح و تعلیقاتی است بر متنوی مولوی، در دو جلد، استانبول، ۱۲۸۹-۱۲۸۷ق/۱۸۷۳-۱۸۷۲م.
۱۱. سلسلة طریقت جلوتیه (یا جلواتیه)، که به الطریقة نیز معروف است، شرح احوال مشایخ سلسلة جلوتیه نیز در آن آمده است، استانبول، ۱۲۹۱ق/۱۸۷۴م.

۱۲. شرح الأربعین، یا شرح الأربعین حدیثاً. این اثر شرحی است بر الأربعون حدیثاً اثر محیی الدین نووی (GAL, S, I/684) که در برخی منابع آن را به همین مناسبت الأربعون حدیثاً نامیده‌اند (نک: واندیک، ۱۳۵؛ سرکیس، ۴۴۱/۱). این کتاب چندین بار به چاپ رسیده، از جمله در استانبول، ۱۲۵۳ق/۱۸۳۷م و نیز در ۱۳۱۷ق/۱۸۹۹م.

۱۳. شرح پند عطار، ترجمه و شرحی است بر پند نامه منسوب به عطار نیشابوری که در بولاق (۱۸۳۲م) و در استانبول (۱۲۵۰ق/۱۸۳۴م) و نیز در ۱۳۱۷ق/۱۸۷۰م) به چاپ رسیده است.

۱۴. شرح شعب الایمان، استانبول، ۱۳۰۴ق/۱۸۷۷م.
۱۵. شرح فضوص الحكم ابن عربی و ترجمه آن. اسماعیل حقی این اثر را به ترکی و عربی تألیف کرده است. نخست در بولاق (۱۲۵۲ق/۱۸۳۲م) چاپ شد. ترجمه‌ای از آن به انگلیسی توسط بولنت رئوف انجام گرفته که در استانبول (۱۹۸۹م) به چاپ رسیده است.

۱۶. شرح الکبائر، استانبول، ۱۲۵۷ق/۱۸۴۱م.
۱۷. فرح الروح فی شرح المحمدیة، که به شرح محمدیه نیز معروف است (نک: معلم ناجی، ۵۹؛ مدرس، ۵۵/۲)، شرحی است بر محمدیه یازبیج اوغلی. این کتاب در بولاق (۱۲۵۲ق/۱۸۴۲م) و استانبول (۱۲۵۸ق/۱۸۴۲م) و استانبول (۱۲۵۸ق/۱۸۴۲م) و لیدن به کوشش نیکلسن (۱۹۲۵م)، به چاپ رسیده است.

۱۸. الفرقون، استانبول، ۱۲۵۱ق.
۱۹. الکنز المخفی، درباره اندیشه‌های عرفانی نویسنده و متضمن

no. 1 (1 Ocak 1936)

DÜN VE YARIN

Bu ırfan hazinesine abone olmak için kolaylıklar

İki yıldır, Türkiyenin her yerinde bütün kitapçılar da "Dün ve Yarın," nesriyatını görüyorsunuz; iki yıldır, memleketin fikir hayatına önemli bir hizmet olmak üzere muntazaman çıkarılan Dün ve Yarın kiapları, işte artık herkes teslim ediyor ki bir ırfan hazinesidir.

Memlekette okuma hevesini yaymak ve kitap tedarikini kolaylaşurmak bu nesriyatın başlıca hedeflerinden olduğu için her keseye elverişli ve pratik bir abone usulü kenulmuştur. Birinci kitaptan on birinci kitabı kadar olan on ciltlik birinci serinin abonesi 636 kuruştur; bunun 236 kuruşu pesin verilir ve ondan sonra her ay bir lira ödenir.

On birinci kitaptan yirmi birinci kitabı kadar olan on ciltlik ikinci serinin abonesi 504 kuruştur; 204 kuruşu pesin verilir ve ondan sonra her ay bir lira ödenir.

Yirmi birinci kitaptan otuz birinci kitabı kadar olan on ciltlik üçüncü serinin abonesi 532 kuruştur; 232 kuruşu pesin verilir, ondan sonra her ay bir lira verilir.

Otuz birinci kitaptan kırk birinci kitabı kadar olan on ciltlik dördüncü serinin abonesi 520 kuruştur. 220 kuruşu pesin verildikten sonra her ay bir lira ödenir.

Beşinci seriden şimdidey kadar sekiz kitap çıkmıştır; bu seri bu ay içinde tamamlanacaktır. Beşinci serinin abone fiyatını gelecek sayımızda bildireceğiz.

Bes seride birden abone olmak istiyenler için de ayrıca kolaylıklar gösterilir, bunu da gelecek sayımızda yazacağız. Dün ve Yarın nesriyatına abone olmak için VAKIT Yurduna müracaat ediniz.

Ismail Hakkı Alişanın Dilimize Kazandırdığı Eserler



AİLE ÇEMBERİ, André Maurois - |cirecekleri hayat

nin eseridir; ruhî ve hissi pekince tahlil leri ve Fransız kibar mahafilene ve günde iktisadi, mali ve siyasi işlerine ait derin tetkikatı hâvi olmak itibarile kendi başına bir âlemidir. Döniz küçük bir kızken annesinin haffif meşrebligine ve babasını aldatmasına tahammül edemiyerek evini terketmek ve bu muhitten kaçmak ister. Onu bir manastır talebe yazdırırlar; orada hem mazlum, ve hem serkeş tavrı alır ve

nihayet mektebi terke mecbur olur. Roven de Senjan lisesine girmek için büyük annesinin yanına gönderirler. Orada her hafta evine dönerken yol arkadaşlarından Jan Pelt ile sevişir,

onun metresi olur ancak birlikte ge- bulunan kocası avdet eder, kadın hi-

I. H. ALIŞAN

1873 yılı şubatında doğmuştur. Mülkiye Mektebinden mezundur. 1908 de Marsilya, başşehirbenderliğine tayin olunarak umumi harbe kadar orada bulunmuştur. Hariciyede şehbenderlik işleri müdürlüğünü yapmış, son memuriyeti olan Münih başşehirbenderliğinden teknülüğünü istiyerek çekilmiştir.

Vaktiyle Mektep mecmuasını Halit Ziya, Mehmet Rauf, Necip, Asım, Cenap Şehabeddin, Süleyman paşa zade Sami, Hüseyin Sıret, Velet Çelebi, Müstecabi zade İsmet ve Andelibin yardımlarını temin ederek çıkarmıştır.

Sevdayı hazan isimli şiir mecmuası ile on dördüncü asırın Türk muharrirleri ve modern şairlerimiz adı altında tenkide dair bazı eserler neşretmiştir. Birçok tercümeleri arasında G. Lagson'un beş cildlik Fransız edebiyatı tarihi isimli eseri henüz basılmamıştır. Bodleynin Elem çiçekleri isimli şiir mecmuasının Verlenin ve Müssenin şiirlerini dilimize çevirmiştir. Son zamanda Şekspir Külliyyatını tercüme etmektedir. Bunalıdan Romeo Jülyiet, Hamlet, Makbet, Otello, Kral Lir, Fırtına hazırlıdır.

Alişan zade yüksek kültür sahibi, değerli, baştan başa öğülecek bir zattır.

çirecekleri hayat hakkında onunla anlaşamaz. Bu sırada babası ölürl. Annesi aşıkının yanındadır. Avdetinde ölüünün bulunduğu odaya girmek isteyince Döniz ile iki kız kardeşinin kolalarını gererek yolunu kestiklerini ve Dönizin girmeyeceksiniz dediğini işterek şalars.

Döniz Paristedir Jan ile müstakbel hayatları hakkında bir türlü anlaşamaz nihayet yine tahlil arkadaşlarından kendini seven zengin bir bankacının oğlu Hofman ile evlenir. Bir müddet mesut ve sakir, bir hayat sürerler; çocukların olur bunların hastalığını tedavi için gittiği (Nis) de ilk gördüğü ve hiç sevmediği bir adamın metresi olur.

O sırada Afrikada